



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 244

ngày 05 tháng 3, 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tự Thức

*Tự thức tự giải, chuyển trước sau
Phật Tiên xây dựng tự về mau
Hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt
Nguyên lý cao sâu rõ nhiệm mầu*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 02-01-00 đến 09-01-00

Copyright © 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Ngày thứ nhì của năm 2000 là ngày vui nhứt và tự cho là thoát nạn có phải không ?
- 2) Mọi việc sẽ thâu ngắn lại có hữu ích gì không ?
- 3) Luật nhân quả có hữu ích gì không ?
- 4) Tại sao làm người phải cam kết với nhau nhiên hậu mới có hòa bình ?
- 5) Tại sao tu hoài không thấy tiến ?
- 6) Hào khí của con người không biên giới tại sao ?
- 7) Sự tham dâm do đâu mà hình thành ?

Montréal, 02-01-2000 3 : 35 AM

Hỏi : Ngày thứ nhì của năm 2000 là ngày vui nhất và tự cho là thoát nạn có phải không ?

Đáp : Thưa ngày thứ hai của đầu năm 2000 không khác gì mặt trời bừng sáng, mọi người đều yên tâm phục vụ quần sanh, tiếp tục sáng tạo nhu cầu của thị trường, mọi việc sẽ được tiện lợi hơn, xóa bỏ sự ngăn cách lẫn nhau, thực hành nhanh chóng trong cuộc sống

Kệ :

*Điện năng kết hợp tự nhiên thành
Điển giới phân minh lại tiến nhanh
Khai triển muôn chiều trong chốc lát
Thực hành để giải lại càng nhanh*

Montréal, 03-01-2000 3 : 50 AM

Hỏi : Mọi việc sẽ thâu ngắn lại có hữu ích gì không ?

Đáp : Thưa việc lớn sẽ làm thành nhỏ, việc nhỏ sẽ làm thành không. Thuận ý Trời mà tiến hóa phần hồn để thức giác hơn, mọi người cùng tu cùng tiến

Kệ :

*Nguyên lý thâm sâu chẳng có phiền
Điện năng tồn tại chuyển giao liền
Thông hành giao cảm qui giềng mối
Đơn giản thông thương chẳng có phiền*

Montréal, 04-01-2000 6 : 40 AM

Hỏi : Luật nhân quả có hữu ích gì không ?

Đáp : Thưa có luật nhân quả có tự có tan, có thành có bại tùy theo lúc khởi điểm tốt xấu tùy duyên trợ hành

Kệ :

*Duyên lành đạt pháp tự phân ranh
Thế thái nhân tình giải quyết nhanh
Thành tựu do tâm tu tự đạt
Hành trình chơn chánh tự phân hành*

Montréal, 05-01-2000 8 : 45 AM

Hỏi : Tại sao làm người phải cam kết với nhau nhiên hậu mới có hòa bình ?

Đáp : Thưa loài người có thiên tính cần hợp nhất với cõi thanh nhẹ thì tâm thức mới dứt khoát tiến hóa nhanh hơn. Người tu cần dứt khoát thì phần hồn mới được thanh nhẹ rời khỏi thể xác tham dâm mà tiến hóa tốt

Kệ :

*Phân minh đời đạo thức tâm tu
Giải tỏa phiền ưu, tự giải mù
Trí tuệ không ngừng trong tuệ giác*

Thâm tình Trời Đất giải thân tù

Montréal, 06-01-2000 7 : 15 AM

Hỏi : Tại sao tu hoài không thấy tiến ?

Đáp : Thưa tu hoài không thấy tiến là vì lòng tham nhiều hơn tu thì lúc nào cũng không thấy tiến

Kệ :

*Duyên Trời có sẵn trí không tu
Chậm chạp dây dưa tự tạo mù
Dứt khoát thực hành tâm đạt đạo
So đo lựa chọn vẫn còn ngu*

Montréal, 07-01-2000 5 : 00 AM

Hỏi : Hào khí của con người không biên giới tại sao ?

Đáp : Thưa hào khí liên hệ với vũ trụ hòa tiến tròn trịa không biên giới, thực hành không không gian và thời gian, đến giới lúc nào cũng sống động cả. Đối với người tu chánh pháp dẫn thân độ đời với niềm tin không biên giới lúc nào cũng mong sớm đạt được sự hoà bình và minh chánh

Kệ :

*Huệ tâm phát triển ý tâm minh
Trí ý phân minh rõ tiến trình
Bình đẳng giao liên không lợi dụng
Trí tâm thanh tịnh rõ hành trình*

Las Vegas, 09-01-2000 7 : 40 AM

Hỏi : Sự tham dâm do đâu mà hình thành ?

Đáp : Thưa sự tham dâm do sự mong muốn lâu ngày biến thành tập quán tham dâm rất khó sửa tạo thành nghiệp lực

Kệ :

*Nghiệp lực cuốn lôi khó triển hành
Động tâm gây loạn khó phân rành
Điều lành không có vì tham muốn
Khó khổ nhọc thân lúc trưởng thành*

THƯ TỪ LAI VẮNG

V N, ngày 19.11.1999

Kính thưa Đức Thầy,

Hôm nay con làm phiền Đức Thầy, giúp con giải đáp : con có đứa con tên T, sinh năm 19... Nó theo di nó tu thiền từ 1990 đến 1992. Di nó đi nước ngoài rồi nó tự ngồi thiền một mình. Năm 1993, nó kể cho em nó (tên Th) nghe : có một đêm, có một cục lửa to nhập từ đầu xuống. Rồi vài hôm sau, nó tập thiền xong, nó nói : má ơi, con muốn thành Phật. Rồi nó không ăn cơm, nó lấy củ sắn ăn, bị sinh bọng. Vài ngày sau nó phát điên, nó đứng ngoài sân đưa hai tay chỉ lên trời chỉ xuống đất. Con dẫn nó đi thầy bà nói là có người ta theo, rồi dạy con cúng mà vẫn chưa hết. Con dẫn nó đi bác sĩ thần kinh trị hết bệnh. Năm 1994, nó bệnh lại; lần này nó rất là dữ, đập phá đồ đạc trong nhà. Nhờ người ta giới thiệu, con đưa nó lên nhà thương thần kinh Biên Hòa. Khi bệnh nó bớt, bác sĩ kê con rước nó về. Nhưng nửa đêm nó mở cửa đi suốt đêm, con theo nó riết chịu hết nổi, đem lên gọi lại nhà thương. Con đau buồn quá, và con còn hai đứa nữa, tên Th và H . Con và Th đi tìm đạo và gặp bạn đạo tên Cô Ba N, rất tốt, dìu dắt hai mẹ con trên con đường tu pháp Vô Vi từ năm 1995 đến nay, mỗi đêm con ngồi thiền, cầu nguyện cho T phục hồi trí nhớ và tu thiền trở lại, đến nay sao chưa có kết quả, xin Đức Thầy, chỉ dạy con cách nào để T hết bệnh, cho gia đình yên ổn mà tu.

Còn phần con, đêm đêm ngồi thiền với Th nghe Thầy giảng, nói ngồi giờ tý tốt. Con và Th ráng thức dậy, ngồi thiền. Ban đầu được 1 tiếng, sau được một tiếng rưỡi . Nhưng sau xương khu con bị ê ê . Con mới hỏi Cô Ba N, thì cô Ba nói con muốn mở chỗ chữ A. Con xin Thầy giảng dạy cho con biết.

Con xin dừng bút. Con viết thư có thiếu sót, xin Đức Thầy, tha thứ cho con. Con kính chúc Thầy an khang, cứu độ chúng sanh. Kính lạy Thầy ba lạy .

Con,
T T H

Atlantic City ngày 26/12/99

Th H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 11 năm 1999, được biết con muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để tự sửa tiến và tự cứu. Trước hết cần hiểu rõ vị trí của chính mình đang liên hệ cùng Trời Đất trong cuộc sống tạm bợ, cuối cùng cũng sẽ buông thả tất cả, rồi ra đi với hai bàn tay không. Ý thức rõ ràng sự đến và đi của tâm linh, phần hồn đã đến từ không giới và sẽ ra đi với hai bàn tay không. Biết vậy mà vẫn cố gắng lo âu những sự không cần thiết. Mãi hướng ngoại, đành quên đi nghiệp lực của chính mình.

Trời sanh bộ răng phục vụ cho bộ ruột, nhưng hướng về thích khẩu nhai nuốt không kỹ, hại bộ ruột và cơ tạng làm bất ổn, thần kinh loạn xạ, tâm trí bất hòa, diễn năng tâm thân bất giao, không

ăn không ngủ, loạn thuyết hung hăng, mất trật tự. Muốn khôi phục bình thường thì phải co lười răng kè răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tái hồi chấn động của nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, hội tụ sự thanh nhẹ thay vì nặng trước.

Phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phải thực hành nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải nhờ sự phù hộ của Trời Phật mà không chịu hành triển nội tâm, thì chỉ bị trước điển xâm nhập thần kinh khối óc, làm những điều không minh chánh và thực hiện tham dục, uất khí càng ngày càng gia tăng, tạo khổ cho chính mình, đó là bệnh nan y . Với pháp lý Vô Vi là phải thực hành tự cứu, từ nặng trước tiến tới sự thanh nhẹ, từ tối tăm đi tới sáng suốt và tự dứt khoát và buông bỏ sự tranh chấp không cần thiết. Trì niệm Phật tự đạt tới sự thanh tịnh điển năng sẵn có, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ Quang. Ai ai cũng có một thể xác siêu của Đấng Toàn Năng cấu thành, thần kinh khối óc và tay chân đều có thần kinh liên hệ chặt chẽ và nghiệp lực lúc nào cũng ẩn tàng trong khối óc và nội tâm, tùy theo luật nhân quả từ kiếp trước đã hình thành, tùy duyên mà tiến hóa . Hồn là chủ của thể xác liên hệ với Trời Phật, thành tâm tu sửa và thành tâm hướng về Trời Phật tự sửa tâm thân thì sẽ thành đạt.

Xương khu ê ê, cần hành pháp luân thường chuyển thì đốc mạch sẽ được thông, bệnh đau xương sống sẽ dứt khoát, tâm thận tương giao, sẽ có giấc ngủ ngon, thần kinh sẽ ổn định.

Giờ tý là giờ thông khai của Trời Đất liên hệ với thể xác của loài người, nguyên khí của Trời Đất rất quan trọng. Cần thực hành đúng pháp thì sẽ được bình an. Chúc con và gia đình vui khỏe .

Quý thương
Lương Sĩ Hằng.

VÔ VI VÒNG QUANH THẾ GIỚI

ĐỨC THẦY ĐẾN MELBOURNE

Một ngày nắng dịu của mùa hè, hội trường Candelles thuộc phía bắc thành phố Melbourne tưng bừng rộn rã với sự hiện diện của khoảng 150 bạn đạo từ các nơi trên nước Úc qui tụ về đây đón mừng Đức Thầy Ngoài bạn đạo Úc Châu, chúng tôi còn thấy sự hiện diện của một bạn đạo Mỹ, đó là anh Đoàn Phước Lộc. Mọi người với tấm lòng thành đang nô nức hướng về sự tái ngộ với Đức Thầy sau những chuỗi ngày mong đợi . Anh Lưu Hữu, hội trưởng HAHVV Victoria cùng với một số bạn đạo trẻ nơi đây chuẩn bị tiếp đón Đức Thầy

Giờ phút mong đợi đã đến, Đức Thầy bước vào hội trường với một dáng dấp hài hòa tràn đầy thanh quang đin lành ban bố cho toàn thể hội trường. Tất cả bạn đạo đang hướng tâm đánh lễ Đức Thầy, với tấm lòng kính yêu triu mến gửi đến vị Cha Già suốt đi đã tận tụy hy sinh dìu dắt đàn con.

Mở đầu chị Phạm Thị Tranh, đại diện cho toàn thể bạn đạo hiện diện bày tỏ cảm tưởng của chị đồng thời kính dâng lên Đức Thầy lòng kính thương của bạn đạo Úc Châu, cũng như của toàn thể bạn đạo Vô Vi trên thế giới: chị cũng đã nhắc qua sơ lược quá trình hoằng pháp và lòng thương yêu của Đức Thầy đã dành cho Úc Châu như sau:

Năm 1983, Đức Thầy viếng thăm Úc Châu lần đầu tiên. Năm 1986 khóa A Di Đà được mở ra ở Melbourne. Kế tiếp 1993 với khóa Tịnh Khẩu vv...và đến nay Vô Vi dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy đã chuyển mình đi vào mạng lưới truyền thông Internet để bạn đạo khắp năm châu có tài liệu tu học đầy đủ nhanh chóng hằng tuần qua tuần báo LED và nay là tuần báo Phát Triển Điện Năng. Ngoài ra Người cũng đem đạo vào đi một cách thiết thực qua các buổi thiển ca được tổ chức lần lượt tại Đức, Pháp, Mỹ, Úc Châu năm 1998 và gần đây nhất là thiển ca "Anh và Tôi" tại Toronto, Canada, mong mọi người sớm thức tâm, trở về con đường đạo lo tu sửa chính bản thân mình.

Mặc dù tuổi của Đức Thầy mỗi ngày mỗi cao, Người cũng không quản ngại khó khăn đi thăm viếng các tiểu bang Úc Châu và may mắn tình cờ đã chọn hai mảnh đất nhỏ khoảng hai mẫu vùng Tolga, thuộc thành phố Cairns để dự trù xây dựng thiền viện Quốc Tế cho cộng đồng Vô Vi . Nhưng sự vận động này tiến hành quá chậm chạp, và nay với nhu cầu phát triển mỗi ngày một lớn mạnh của cộng đồng Vô Vi trên thế giới, mảnh đất nói trên không còn thích hợp nữa. Duyên lành lại đến năm 1998, Đức Thầy đã tìm được một vùng đất thích hợp hơn và Người đã giới thiệu cho toàn thể bạn đạo Vô Vi ngay trong đại hội Hùng Vĩ Giao Liên. Đó là một khu đất thuộc phía nam thành phố Cairns rộng 35 mẫu có nhiều ưu điểm về thiên nhiên và tiện cho việc di chuyển vì nằm trên trục lộ lưu thông. Ủy Ban Vận Động Xây Cất Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế được thành lập để thực hiện đồ án qui mô gồm một giảng đường từ 700 tới 1000 chỗ ngồi và 100 đơn vị gia cư giúp các bạn đạo Úc Châu cũng như bạn đạo Vô Vi trên thế giới có thể về đây tĩnh tâm tu học. Đức Thầy đã khuyên nhủ:

*Thiền viện nơi tâm bố bạn hiền
Thành tâm tu luyện phước triền miên
Minh tâm kiến tánh là điều giác
Vạn vật qui nguyên thấu diệu huyền.*

Nhân dịp này, Đức Thầy đã nhấn mạnh trong năm 2000 này, chúng ta đã vượt qua được những đau khổ, mới có sự hiện diện ngày hôm nay . Người nhắc chúng ta phải luôn luôn rèn luyện đạo đức tự tu tự tiến kết hợp thành một khối đoàn kết lớn mạnh cố xây dựng bình đẳng mới thấy được sự màu nhiệm của Vô Vi . Mọi người nên hiểu Vô Vi không phục vụ cho một cá nhân, không làm riêng cho một ai mà Vô Vi đang phục vụ cho tất cả mọi người hôm nay và mai sau .

Mọi người đều sống bình đẳng, cùng thờ chung một bầu không khí và cùng hưởng một nguồn ánh sáng từ Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật. Phải hiểu nguyên lý của Trời Đất mà sống, mà thờ để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại Đức Thầy muốn mọi việc được sáng tỏ để bạn đạo không còn bận tâm, tất cả phải chung lo xây dựng thiền viện quốc tế và làng Vô Vi giúp cho công việc được tiến hành một cách đồng nhất tốt đẹp, đem lại sự ích lợi chung cho mọi người. Qua bức thơ của Đức Thầy gửi cho chị Phạm Thị Tranh, được chị Bích Liễu Wan đọc lại cho mọi người cùng nghe như sau:

Monaco, ngày 14/1/1999

Tranh con,

Nhiều năm trước, trong lúc Thầy cùng chị Phương ghé thăm Cairns, đã có dịp đi xem đất và đã chọn khu đất L, Griffith, Tolga làm thiền viện Vô Vi tại Úc Châu . Nay Thầy nghiệm thấy vùng đất này nhiều gió bão, nhiều sương mù và mưa, ít cây cối trên cao, địa lợi không thuận tiện cho một dự án phát triển thiền viện lâu dài tại đây . Con nên giúp Thầy và các bạn đạo, lo bán miếng đất này để dồn công sức và tài lực của tất cả bạn đạo bốn phương về miếng đất khác; có địa thế xanh tươi, khí hậu bớt ẩm thấp hơn. Tương lai bạn đạo có đến đây cũng sẽ tránh được bệnh đả thấp như nơi ẩm thấp kia . Nơi này có thể trở thành một thắng cảnh đẹp vì có suối và cây cối xanh, nếu con cùng các bạn đạo chung sức hợp tác. Nay Thầy đã đề nghị VOFI Charitable Trust đứng ra lo thủ tục hợp pháp và nghiên cứu kế hoạch phát triển thiền viện VôVi tại Úc Châu trong tương lai . Địa chỉ mới của khu đất được chọn làm thiền viện Úc Châu là: L 2 Bruce Highway, Deeral, Queensland 4871.

Con nên lưu ý hỗ trợ việc làm hữu ích cho chung. Đây là cơ hội để con cùng các bạn đạo tạo thêm hạnh phúc và buông bỏ nghiệp tâm.

*Duyên lành tạo dựng cho chung
Hợp tác dựng xây giúp một vùng
Xây dựng thành hình duyên tốt đẹp
Độ tha tu tiến khỏe bao dung
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.*

Nhân dịp này chị Tranh đã bày tỏ cảm tưởng và đã hứa trước Đức Thầy cũng như toàn thể hội trường, chị nguyện chung lưng đấu cật để lo cho đại sự chung và sẽ giải tỏa mọi hiểu lầm trên nguyên tắc chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua; khẩn nguyện Trời Cao được thành công trong việc xây dựng thiền viện.

Đức Thầy đã nhắn nhủ thêm: "Rất quý khi thành tâm phục vụ; mọi chuyện nói dễ nhưng làm rất khó. Đức Thầy đã nói : "mỗi khi có cái gì mới là luôn luôn có sự hiểu lầm; cho nên phải hiểu thấu chiều sâu của Đạo Pháp và nên hợp tác để xây dựng cơ sở tâm linh chung cho tương lai".

Chị Khuu Thị Phẩm và anh Lưu Quốc Trường, đại diện Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế và Làng Vô Vi tại Cairns đã lần lượt trình bày sự tiến trình của công tác xây dựng thiền viện. Nhiều bạn đạo đã tìm hiểu thêm qua những câu hỏi được đặt ra với anh chị. Anh Chị còn cho biết UBXDTV là một Hội Hợp Pháp với những đặc miễn dành cho Hội Từ Thiện được chấp thuận bởi Sở Thuế Liên Bang; do đó cơ đồ tâm linh mà bạn đạo hướng tâm xây dựng sẽ là của chung cho cộng đồng Vô Vi Cơ đồ tâm linh này nằm trên một vùng đất rộng rãi với rừng vàng biển bạc; với những gỗ quý, với kỳ hoa dị thảo mà Linh Chi Thảo là một thần dược hiếm quý. Thiền viện dựa vào rặng núi rất cao như bức trướng thành vững chắc và xa xa là hai dòng sông giao lưu để nước sông đổ ra cửa biển, tạo cho vùng đất lành được thêm hài hòa .

Sau đó, Đức Thầy dành thời gian cho chương trình vấn đạo . Dưới sự hướng dẫn khéo léo và trật tự của hai MC Trần Hải Tân và Bích Liễu Wan, bạn đạo đã có dịp đả thông những thắc mắc và những ấn chứng trên con đường tu tập PLVVKHHBPP. Cuối cùng là chương trình văn nghệ với sự hướng dẫn của chị Kim Thanh, anh Nguyễn Trung Hiếu đã ngâm bài thơ Chúc Thọ Đức Thầy tạo

xúc động cho mọi người Anh Thuần, chị Thảo, chủ reception đã phục vụ bữa ăn chiều cho Đức Thầy và tất cả bạn đạo một cách tốt đẹp. Chiều hè năm nay, Melbourne chúng con đã được hân hoan tiếp đón Đức Thầy Sự dạy dỗ của Đức Thầy là hành trang của chúng con trên bước đường tu học. Chúng con luôn luôn ghi nhớ công ơn của Đức Thầy và nguyện cố gắng tu sửa tâm thân ngày một thanh nhẹ.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Viết trong ngày hạnh ngộ Đức Thầy, 20/2/2000

Thái Hồng Phương Trang

Địa chỉ liên lạc: TVVVQT Cairns

PO BOX 197 Sunshine

Victoria 3020, Australia

Câu Hỏi: Gần đây có một số ít bạn đạo Úc Châu muốn xin Thầy lập thêm một thiền viện hay thiền đường cho riêng bạn đạo Úc Châu trên miếng đất cũ, bên cạnh anh chị Bùi Đông Phương tại Tolga Xin Thầy cho biết ý kiến?

Đáp: Theo tôi nhận thấy, Thiền Viện Quốc Tế hay Làng Vô Vi Quốc Tế là một công tác rất quan trọng, là một cơ hội và vinh dự cho bạn đạo Úc Châu đóng góp công đức của mình, phát triển đạo pháp. Do đó, tôi nhận thấy việc xây dựng Làng Vô Vi cho cộng đồng Vô Vi Quốc Tế trong đó có Úc Châu, là việc tối cần thiết phải chung sức, hợp tác, giải quyết trước tiên. Tôi kêu gọi toàn thể bạn đạo Úc Châu phải cần tập trung tài lực, vật lực và nhân lực, đóng góp cho Ủy Ban Xây Dựng Làng Vô Vi, hoàn thành công tác cần thiết này trước tiên. Sau khi Làng Vô Vi hoàn tất, nếu xét thấy cần thiết cho nhu cầu tu học của các bạn này, thì lúc đó tôi mới có thể hỗ trợ thêm và chứng tâm cho việc làm của các bạn đạo này.

Nguyên lý thực hành trong thức giác

Bền tâm vững chí tự chuyển sang

Đạo lành sẵn có ta rộng mở

Hợp tác chung vui hưởng Trời ban.

Kính bái,

Lương Sĩ Hằng,

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô vi NSW

V/v Khóa sống chung với Đức Thầy ngày 21-24/4/2000

Hội Ái Hữu Vô Vi Tiểu Bang NSW xin trân trọng thông báo đến các bạn đạo và thân hữu. Hội sẽ tổ chức một khóa Sống Chung với sự hiện diện cùng Đức Thầy vào dịp lễ Phục Sinh (Easter) năm 2000.

- Thời gian: từ thứ Sáu 21/4/2000 đến thứ Hai 24/4/2000 (bốn ngày).
- Địa điểm: Myuna Bay (cách Sydney khoảng 150 Km về hướng Bắc).
- Chi phí: \$160./ người bao gồm ăn ở và các trò chơi sinh hoạt (trẻ em dưới 4 tuổi được miễn).
- Phương tiện di chuyển: xe bus, xe lửa hoặc xe riêng.
- Ghi tên: từ nay cho đến hết ngày Chủ Nhật 2/4/2000.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc để ghi tên, xin liên lạc các số điện thoại sau:

- Võ Tiến Dũng 0413 065 687
- Trần Minh 0411 277 474
- Thái Phúc Hải 9610 1619 hoặc 0403 013 466

T.M Võ Tiến Dũng

Hội Trưởng HAHVV/NSW

THÔNG BÁO CỦA VÔVI LED MULTIMEDIA

Chúng tôi dự định phát hành 2 cuốn CD Chơn Kinh 4 & 5 trong năm nay ngoài cuốn CD Thanh Tịnh (nhân dịp Đới Hội Vô Vi tháng 7 - 2000 sắp tới). Vậy nếu quý bạn đạo nào muốn phát tâm ấn tống phí tổng khoảng 3\$/cuốn có thể gửi thẳng về VoVi Led Multimedia hoặc gửi cho HAHVV địa phương để được trừ thuế và yêu cầu HAHVV địa phương chuyển cho VoViLed Multimedia để ấn tống CD Chơn Kinh.

Số lượng CD được in ra sẽ tùy khả năng tài chánh có được và CD phát hành sẽ miễn phí .

VôVi Led Multimedia

2922 Jolicoeur St.

Montreal - Qc - H4E 1Z3

Canada

TIN TỨC QUAN TRỌNG CỦA UBTCĐH THANH TỊNH THÁNG 7 NĂM 2000 tại PRAGUE

Còn hơn 4 tháng nữa là Đại Hội BTC chúng tôi có hỏi được cho BĐ muốn đi tham dự như sau:

Hãng American West Travel do hãng Czech Airlines giới thiệu những giá tiền sau đây về vé máy bay:

Dùng code name : Vo-Vi Group

Vé mua trong HIGH Season (Từ ngày 18 tháng 6 đến 15 tháng 8)

All prices include taxes and are based on a round-trip from the following US city to PRAGUE:

- (1) Washington Dulles - 792 USD
- (2) Newark - 770 USD
- (3) Boston - 802 USD
- (4) Portland - 1030 USD
- (5) SFO - 1012 USD
- (6) LAX - 1015 USD
- (7) Houston or Dallas: 926 USD
- (8) San Diego: 1050 USD
- (9) Tampa or Orlando: 872 USD

Xin quý bạn đạo lưu ý:

- (1) Non-stop flight via Continental Airlines từ US City đến Newark
- (2) Non-stop flight from Newark to Prague via Czech Airlines

- (3) Giá vé có thể đắt hơn 10 -20 USD nếu hạng vé rẻ tiền không còn, hoặc đi nhằm ngày week-end v..v...
- (4) Vì tháng 7 là mùa cao điểm du lịch xin quý bạn đạo mua vé sớm để còn có chỗ
- (5) Nếu quý bạn đạo đi một lộ trình giống nhau và group 15 người thì có thể được thêm Group discount.

Xin liên lạc:

American West Travel
1247 Lincoln Boulevard
Santa Monica, CA 90401
Tel (toll free) 1-877-507-7381 or (310) 451-8724
Fax (310) 451-9193
Travel Agent: Mr Joseph

Quý bạn đạo ở xa có thể nhờ bạn đạo địa phương ở Los Angeles, hoặc ông Hồ Huệ (Tel 909-624-3125 hoặc email hueho@ibm.net) đến tận nơi lấy vé máy bay sau khi đã làm reservation với Travel Agency và gửi personal check về ông Huệ để trả tiền vé máy bay.
Từ Newark mỗi ngày có 1 chuyến đi và về trong mùa hè

Từ Montreal hay Toronto bạn đạo có thể mua vé đi thẳng đến Prague với giá khoảng 568\$US (850\$CAD gồm cả thuế) nếu quý bạn đạo đi chung có thể rẻ hơn .
Từ Montreal chỉ có 2 chuyến 1 tuần vào ngày thứ 3 và thứ 5 từ Montreal và về đến Montreal , còn Toronto thì có 3 chuyến thứ 3 thứ 5 và thứ 7 .
Nếu đi cùng chung chuyến cứ 15 người được 1 vé miễn phí .

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

UBTCĐH

Khóa Sống Chung tại Myuna Bay Centre, tiểu bang New South Wales

Từ: 21/4/2000 đến 24/4/2000

Họ và tên: Tuổi Nam Nữ

Địa chỉ:

Tiểu ban

Điện thoại Email

Muốn được chung phòng với

Họ và tên những người nhà cùng đi:

Họ và tên	Tuổi	Phái	Muốn được <input type="checkbox"/> chung phòng với	Cơm chay <input type="checkbox"/>	mặn <input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lệ phí đính kèm đóng cho người.

(Giá biểu tham dự cho 4 ngày là \$A 160.00 - Trừ trẻ em dưới 4 tuổi được miễn phí)

Xin ban tổ chức sắp xếp ngày trước khóa sống chung / ngày sau khóa sống chung.

Phương tiện di chuyển đến trung tâm bằng xe hơi xe công cộng / đi theo nhóm.

Nếu đi theo nhóm: tên trưởng nhóm tại

Cần đưa đón từ phi trường: Ngày giờ đến

Số chuyến bay Hãng hàng không

Những điều kiện y tế cá nhân bạn cần ban tổ chức lưu ý:

Xin gửi phiếu ghi danh về cho chị Alice Thái (chị Dung) theo địa chỉ ban tổ chức, hạn chót ghi danh: 02/04/2000. Trung tâm giới hạn chỉ cho 160 người tham dự, yêu cầu quý bạn đạo ghi danh

Ký tên Ngày:

Khóa Sống Chung tại MYUNA Bay
Sport and Recreation Centre
Dora Creek NSW 2264
Phone: (049) 733-301

Ban tổ chức: Trần Minh & Thái Phúc Hải
32 Ryder RD
Greenfield Park NSW
Phone: (02) 96101619 / 0403013466