



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 248

ngày 2 tháng 4, 2000

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trược Khí

*Trược khí giam tâm hình đại khổ
Tâm không thanh tịnh lại xa bồ
Tử bi không có, tăng tham dục
Thực hành nhin nhục tự mình vô*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 31-01-00 đến 05-02-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các ban,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với tử quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không?
- 2) Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ?
- 3) Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có hữu ích gì không?
- 4) Tự nhiên và hồn nhiên là sao?
- 5) Minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao?
- 6) Tu chung đường có hữu ích gì không?
- 7) Chiều sâu của tâm đạo nằm ở đâu?

<p>Fountain Valley, 31-01-00 4: 55 AM</p> <p>Hỏi: <i>Hương tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa hương tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Tâm thân thanh tịnh diễn thật thà Tiến hóa không ngưng tự vượt qua Xây dựng tâm linh hành tiến hóa Vượt khỏi trần gian học chữ hòa</i></p>	<p>Sydney, 01-02-2000 11: 00 AM</p> <p>Hỏi: <i>Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ?</i></p> <p>Đáp: Thưa duyên Trời giúp đỡ bình an không khí điều hòa</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Tình Trời có thật chẳng hành xa Giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa Tuệ giác không ngừng chọn phát triển An bình thanh nhẹ chẳng còn xa</i></p>
<p>Sydney, 01-02-2000</p> <p>Hỏi: <i>Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự mong muốn lại được thành đạt cũng là duyên Trời đã sắp đặt</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Nguyên lý khai thông ngộ bạn hiền Trí tâm phát triển đạt thân duyên Đạt thông uyển chuyển không hay biết Tương giải tương hành tiến tới yên</i></p>	<p>Sydney, 02-02-2000 8:05 AM</p> <p>Hỏi: <i>Tự nhiên và hồn nhiên là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập định tự nhiên luồng diễn di lên cảm thấy rút từ trung tim bộ đầu</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Trung tâm hòa hợp với thiên nhiên Cảm thức an vui tự giải phiền Thiên giới phân minh tùy duyên thức Không ngừng giao cảm lại càng yên</i></p>
<p>Sydney, 03-02-2000 2: 10 AM</p> <p>Hỏi: <i>Mình chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa miệng nói minh chánh nhưng tâm muốn lèo lái và gian trá thì lúc nào cũng rắc rối</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Lý thuyết không thông vẫn uổng công Thực hành liên tục tránh lòng vòng Dày công đóng góp chẳng mưu lược Thực hiện chơn chánh sẽ được thông</i></p>	<p>Sydney, 04-02-2000 6: 20 AM</p> <p>Hỏi: <i>Tu chung đường có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa tu chung đường rất hữu ích, thương quý nhau hơn ruột thịt</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Nhớ nhung không bỏ chung đường tiến Nhẫn nhủ thương yêu chẳng có phiền Chung quyết chung hành trong tiến bước Bình tâm thanh tịnh lại càng hiền</i></p>

Sydney, 05-02-2000 2: 40 AM

Hỏi: Chiều sâu của tâm đạo nằm ở đâu?

Đáp: Thưa chiều sâu của tâm đạo vượt khỏi trung tim bộ đầu

Kệ:

Nguyên khí trung tâm xuất phát êm

Khai thông trí tuệ tự phân niềm

Qui y đạo pháp âm thầm tiến

Trí sáng tâm minh đạt chơn thèm

THƯ TỪ LAI VĂNG

V N, ngày 17/2/1999

Kính thầy,

Con tên N T H, tuổi 36 (Giáp thìn). Con tu theo PLVVKHHBPP được 1 năm do một người bạn chỉ dẫn và qua sách vở, nhưng con thấy mình không tiến bộ gì cho lắm; đôi lúc còn chênh mảng trong việc tu học, hay tại giờ con vụng đưỡng tu, hay do con còn vọng động ngoài đời nhiều quá. Con vẫn biết con người sinh ra có phần số khác nhau Con khổ con chấp nhận tất cả, nhưng con sợ làm cho cha mẹ hay gia đình buồn khổ, lo lắng cho con.

Con vẫn biết tu là phải khổ hạnh chịu đựng, tha thứ, nhưng có người nói con ngu, tại sao phải chịu thiệt thòi cho chính mình Cái đó có phải là sự hèn nhát đầu hàng với hoàn cảnh hay sao ? Xin Thầy minh giải cho con. Cuộc sống phải đấu tranh trước thói hư tật xấu Tại sao con phải chịu đựng thua thiệt hơn người khác. Càng chịu đựng tha thứ thì người ta càng lấn lướt. Vậy con phải làm sao hả Thầy ?

Con biết con có lỗi nhiều lắm . Con người sinh ra ai cũng phải có lỗi cả, nhiều hay ít mà thôi, không ai tránh khỏi luật nhân quả. Con không thiếu thốn vật chất, cũng đủ sống thôi, nhưng về tinh thần con khổ tâm đủ thứ chuyện hết. Có phải con nghĩ nhiều, ôm quá nhiều để rồi chỉ tạo khổ cho mình. Con vẫn hiểu điều đó không tốt cho con, cố quên đi, nhưng nó thuộc bản chất rồi, con biết làm sao bây giờ hả Thầy ?

Thầy hãy giúp cho con tiến bộ trên con đường tu học. Mong thư thầy

Con

=====

A C ngày 20/10/99

T H,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 17 tháng 2 năm 1999 được biết con đã tự tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã một năm nhưng không thấy có kết quả và con cũng đã tự hiểu chính con vẫn còn mê chấp, ôm nhiều chuyện của tình đời đen bạc, khó tu khó tiến, lãi nhãi trong khung cảnh tình tiền duyên nghiệp, tạo khổ cho chính con, thành ra hành hoài mà không tiến, tức là chưa giải được nghiệp lực của nội tâm.Hoàn cảnh là ân sư, nhờ sự nhịn nhục mà tự giải quyết được trận đờ thị phi không cần thiết cho tâm lẩn thẩn. Người tu thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần hiểu sự cấu trúc siêu nhiên đã hình thành một cơ hình của Trời Đất ân ban. Muốn tu thì phải hiểu nguyên lý của Trời Phật đã hình thành cứu rỗi tâm linh, con chưa thật sự nhịn nhục, nếu con thật sự tu tâm sửa tính và nhịn nhục thì mọi việc sẽ sáng tỏ và rất dễ vượt qua. Thế gian đờ thị giả, cõi phù sinh chẳng có gì thật cả. Ôn ôn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, người tu tự

thức thì rất dễ tha thứ và thương yêu. Chúng sanh đồng một nhịp thở và một cuộc sống hoạt động như nhau, có kẻ hướng hạ và có người hướng thượng để tự cứu và tự đạt. Phân hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm, nhập xác sống ngup lặn trong tình tiền duyên nghiệp. Khổ! khổ! mới bước vào biên giới Phật pháp mà tu.

Quí thương
Lương Sĩ Hằng

THƠ

CHỦ HÒA CHỌN TU

Soi hồn trống rỗng âm thịnh thanh
Pháp luân thường chuyển Mô-ni thành
Thiền định diễn trụ qui thủ giác
Tâm linh phát triển chiết ý lành

Chủ hòa khí trước lưu thanh
Điển tâm khai mở kết thành ni châu
Hương đăng tỏ rõ sắc màu
Diệu thanh quang giới cơ cầu sắc na
Càn khôn vũ trụ nhơn hòa
Chung vui học hỏi mãn khoa về nguồn
Từ trường tần số thường luôn
Chênh mảng công tác y khuông lực tràn
Ra vô dẽ dãi cân phân
Nghiệp thân nan đắc phải cân chính chuyên
Tổ truyền hoằng hóa Thầy khuyên
Thực hành ba pháp oan duyên xóa liên
Quyết chí dũng mãnh triền miên
Cố gắng trì niệm vĩ-kien bộ đầu
Tinh ba vũ trụ phóng thâu
Nguyên khí chơn lý đầu câu chơn hồn
Hóa công xây dựng thượng tôn
Hành trình luật quả càng ôn giải bày
Tự mình diêu luyện hằng ngày
Sơ xuất nùi kéo vào ngay dục trần
Tham sân si họa muôn phần
Siêng năng ý Phật trợ lân thoát yên
Kính bái
Nguyễn quang Vinh

VẬN HÀNH

Thượng Dế chuyển hóa quả phong cầu
Tùy theo định mệnh vãng sanh lâu
Tứ sanh lục đạo hoàn lai khổ
Bốn đại tinh ba hạo khí cầu

Địa cầu khoáng sản đại ân sâu
Nguyên khí siêu nhiên thức diệu thâu
Bằng lòng hít thở dinh dưỡng túc
Vạn linh cầu trúc bởi cơ cầu

Cơ cầu nhụt nguyệt chiếu độ châu
Chúng sanh tạp loại hướng đỉnh đầu
Thanh khí nguyên linh tung bát biển
Thực hành định tĩnh tiểu cực mâu

Cực mâu đời đạo khác đường vào
Phàm thuận thánh nghịch ví Hồ Ao
Hơi bốc thành khí tụt mây nước
Mưa đổ xuống trần tích hồ bao

Hồ bao tự giải thoát thanh cao
Vinh hiển vạn linh qui lực nào
Lưu tâm tiến hóa na lợi thức
Tinh thần thông nhẹ biến cảnh mau

Kính bái,
Nguyễn quang Vinh

VỀ VỚI CHA

Về với Cha biển yêu Thương Đế
Về với Cha tiếng gọi Đại Hồn
Về với Cha con hiếu con trung
Về với Cha vô sanh bất tử
Về với Cha tình thương bất diệt
Về với Cha gội sạch bợn trần
Về với Cha thoát khỏi sông mê
Về với Cha vượt muôn khổ nạn
Về với Cha con đầy kinh nghiệm
Về với Cha con nếm đủ mùi
Về với Cha thấp sáng đèn lòng
Về với Cha đốt sạch trước ô
Về với Cha trong ngoài như một
Về với Cha hương đăng tỏa rạng
Về với Cha điển lành tròn sáng
Về với Cha con tròn chánh giác
Về với Cha con trọn viên thông
Về với Cha trong không mà có
Về với Cha hòa hợp cùng Cha
Về với Cha càn khôn tỏa sáng
Về với Cha các con cùng tử
Về với Cha mẹ yêu cha quý
Về với Cha kỳ chót rồi con
Về với Cha đường dài rút gọn
Về với Cha dẹp bớt chông gai
Về với Cha chướng ngại bớt rồi
Về với Cha đông đủ nghe con
Về với Cha hởi các Tiểu Hồn
Về với Cha mẹ mong cha đợi
Về với Cha hoa sen nở rộ
Về với Cha ban ân xá tội
Về với Cha niềm vui vô tận.
Về với Cha, Cha gọi mãi Tiểu Hồn con
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên
Tôn.

Nguyễn Thị Tron.
(Vũng Tàu, 03/2000)

CHAY

Chay đến lúc đủ muôn vị món
Chay đến khi Trời chọn làm con
Chay tâm giữ trọn lòng son
Chay lòng để được phước còn mai sau
Chay để thấy tâm diền linh hiển
Chay để lòng phước thiện dồi dào
Chay tâm đức hạnh thanh cao
Chay lòng nguy biến chẳng nao chẳng sờn
Chay tâm để vẹn toàn chơn chánh
Chay lòng để thoát cảnh lọc sàn
Chay tâm phát triển diển quang
Chay lòng lai đáo Thiên Đàng quê xưa.

Nguyễn Thị Tron.
(Vũng Tàu, 03/2000)

XUÂN CANH THÌN

Hạ Ngươn niên đáo Xuân Canh Thìn
Vạn vật gian hòa thể tánh linh
Cải lão hoàn đồng, tăng tuổi thọ
Âm dương hội tụ, thức quân bình
Địa linh chuyển mạnh Rồng Nam hiện
Huyền động linh căn Thánh Đức sinh
Non nước Việt Nam Xuân bất diệt
Cộng đồng tôn giáo Đạo quy trình.

Huệ Tâm.
(20/02/2000)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYÊN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà LÊ THỊ HỒNG, sinh năm 1927 mất ngày 29 tháng 3 năm 2000 nhằm ngày 24 tháng 2 năm Canh Thìn tại Orange County, California Hoa Kỳ, hưởng thọ 74 tuổi là mẹ và mẹ chồng của các bạn đạo:

- Đoàn Ngọc Toàn
- Đoàn Phước Lộc
- Đoàn Mộng Diệp
- Chong Suk Cho
- Lâm Thị Hồng Mai

Xin cảm ơn quý bạn đạo
Hoài AHVV Hoa Kỳ và Hoài VV Nam California

THÔNG BÁO CỦA HAHVV HOA KỲ

Hội AHVV Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo đến quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới. Thiên Viện Vĩ Kiên chỉ nhận quý bạn đạo đến thanh lọc theo phương pháp “Súc Ruột” mà thôi, ngoài ra các phương pháp thanh lọc “Gan, Thận, Mật v.v...” Hội sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin quý bạn đạo liên lạc:

- Đoàn Ngọc Toàn đ/t: (949) 752-0616
- Võ Anh Kiệt đ/t: (626) 280-4405
- Dương Diệp đ/t: (562) 402-3301

Hội AHVV Hoa Kỳ.

LIỆU CHÚNG TA VẪN TIẾP TỤC ĂN THỊT ?

Có lẽ rằng không, nếu chúng ta ý thức được những gì mà việc sản xuất hàng loạt thịt động vật đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta ố và đến hành tinh của chúng ta.

Khi Julius Ceasar ca khúc khải hoàn tiến vào La Mã năm 45 trước Thiên Chúa, ông ta ăn mừng chiến thắng bằng một yến tiệc linh đình với hàng ngàn thực khách ngốn ngấu cơ man những gia cầm, hải sản và thú săn. Các lễ tiệc tương tự chủ yếu tiêu thụ những khối lượng khổng lồ thịt động vật đã và đang đánh dấu các chiến thắng của nhân loại ố trong chiến tranh, thể thao, chính trị và thương mại ố kể từ lúc loài người chúng ta biết cách chế ngự lửa. Ngày nay, khắp cùng thế giới của những nước đang phát triển, một trong những việc đầu tiên người ta làm ngay sau khi thoát khỏi cảnh nghèo khó là chuyển ngay chế độ ăn kiểu nông dân gồm chủ yếu là cốc loại và đậu hạt sang chế độ ăn dồi dào thịt heo và thịt bò. Kể từ năm 1950, mức tiêu thụ thịt của mỗi người trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi hàng năm.

Dường như thịt không chỉ là thức ăn mà còn là phần thưởng. Song, trong thế kỷ 21, điều đó sẽ thay đổi. Cũng quan trọng như việc ý thức toàn bộ các phí tổn xã hội và kinh tế của thuốc lá, chúng ta sẽ thấy là mình không thể bao cấp hay bỏ qua các tổn phí của việc sản xuất hàng loạt gia súc, gia cầm, heo, cừu và cá để nuôi số dân cư đang gia tăng của chúng ta. Các phí tổn này bao gồm việc sử dụng một cách thậm lăng phí nguồn nước sạch và đất đai, sự ô nhiễm do chất thải súc vật gây ra, làm gia tăng mức độ mắc bệnh tim và các chứng bệnh suy thoái khác cũng như gia tăng việc phá hủy các cánh rừng nơi phần lớn sự sống của hành tinh chúng ta tùy thuộc vào.

Trước tiên, hãy xem xét ảnh hưởng của việc cung cấp nước sạch. Để sản xuất 1kg thịt bò ăn cần có 7kg thóc lúa và 7.000kg nước để nuôi trồng lúa. Bỏ qua một miếng hamburger là bạn đã tiết kiệm được một khối lượng nước dùng để tắm 40 lần bằng vòi sen chảy chậm. Vậy mà ở Mỹ, 70% toàn bộ khối lượng lúa mì, bắp ngô và và các cốc loại khác được sản xuất để nuôi hàng đòn gia súc. Khắp thế giới, khi mà nước được dùng vào việc nuôi heo gà thay vì trồng trọt mùa màng để tiêu thụ trực tiếp, hàng triệu giếng nước đang dần khô kiệt. Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Phi và Hoa Kỳ đang lâm vào tình trạng thiếu nước sạch, nước bơm từ các tầng ngầm nước vượt xa lượng nước mà các cơn mưa có thể bổ sung. Khi dân số ở những vùng thiếu nước tiếp tục gia tăng, chính phủ sẽ buộc phải chặn đứng tình trạng thiếu thốn này bằng cách chuyển nước sang việc trồng trọt thức ăn chứ không để nuôi gia súc nữa. Các chính sách mới sẽ nâng giá thịt lên các mức mà chỉ có nhà giàu mới có thể mua nổi.

Viện cảnh đó chắc chắn sẽ gây nên các chống đối cho rằng việc ăn trực tiếp các cốc loại không thể cung cấp cùng lượng chất đạm mà thịt cung cấp. Quả thật. Song các nhà dinh dưỡng học sẽ chứng nhận rằng đa số dân cư ở các nước giàu có không cần nhiều chất đạm như mức mà chúng ta hiện đang tiêu thụ từ thịt, và có nhiều nguồn rau cải, cốc loại ố gồm cả lượng cốc loại mà chúng ta đang hoang phí vào việc nuôi gia súc ố có thể cung cấp lượng chất đạm chúng ta cần.

Không may, điều này không chỉ là một vấn đề về khả năng sản xuất. Việc sản xuất thịt động vật hàng loạt còn trở thành một nguồn gây ô nhiễm môi sinh nghiêm trọng. Có lẽ các miếng bánh bò cái lúc trước chỉ là chuyện đùa nói đùa, nhưng trong những năm gần đây chất thải của thú nuôi có liên can đến các vụ cá chết hàng loạt và việc bộc phát các căn bệnh như pfiesteria là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ, rối loạn và viêm da cấp tính ở những người tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Ở Hoa Kỳ, chất thải của gia súc nhiều hơn chất thải của người 130 lần. Chẳng hạn như chỉ có một trại chăn nuôi heo ở Utah mà lại có nhiều cống rãnh hơn thành phố Los Angeles. Những trang trại khổng lồ này đang sinh sôi nẩy nở và ở những vùng đồng dân cư, các chất thải của thú nuôi đang gây ô nhiễm nguồn nước uống. Ở các vùng nguyên sơ hơn, từ Indonesia đến Amazon, các cánh rừng mưa nhiệt đới đang bị thiêu cháy hoàn toàn để nhường chỗ cho hàng đòn và hàng đòn gia súc. Nông nghiệp là nguyên nhân lớn nhất thế giới của việc phá rừng, và nhu cầu ăn thịt ngày càng gia tăng là động lực chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp.

Gánh nặng hiển nhiên không thể chịu đựng được của hành tinh cũng hiển nhiên là gánh nặng không thể chịu đựng được của nòi giống cao cấp nhất của hành tinh. Ở Trung Quốc, một cuộc chuyển hướng chế độ dinh dưỡng qua các bữa ăn đầy thịt liên quan mật thiết đến sự gia tăng các chứng béo phì, bệnh tim mạch, ung thư vú và ung thư kết tràng và trực tràng. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ và Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới công bố các kết quả tương tự ở các khu vực khác của thế giới. Và kể đến là các mối quan ngại gia tăng về điều gì sẽ xảy ra cho những người ăn thịt các con vật đã được bơm đầy các sinh vật bổ sung về mặt di truyền, các kích thích tố và các chất kháng sinh.

Các mối quan ngại này có thể nghe như phản tự nhiên. Loài người chúng ta tiến hóa từ săn bắt tới hái lượm và đã ăn thịt hàng trăm thiên niên kỷ trước các thời kỳ hiện đại. Ai đó có thể nói, ăn thịt là một điều tự nhiên đối với chúng ta. Nhưng các đòn gia súc lai tạo, đầy ắp các chất hóa học nuôi ở các xí nghiệp khác xa các con thú hoang dã mà tổ tiên ta săn bắt. Khi chúng ta khôn ngoan chuyển từ việc săn bắt và hái lượm hoang sơ sang việc chăn nuôi và trồng trọt theo hệ thống, chúng ta đã thay đổi các thế cân bằng tự nhiên một cách không thể cứu vãn được. Sự thay đổi đó giúp chúng ta sản xuất được các khối lượng thực phẩm thặng dư, song các lượng thặng dư đó cũng đồng thời cho phép chúng ta tái sản xuất một cách dồi dào. Khi đó, vấn đề chỉ là thời gian trước khi con người không còn ngự trị các vùng hoang dã mênh mông cần thiết để duy trì một nòi giống ăn thịt thượng đẳng.

Khi bao phủ hành tinh chúng ta ngày càng nhiều hơn các thành phố lớn, trang trại và chất thải, chúng ta đã và đang gây nguy hại cho các giống loài ăn thịt thường đẳng khác cũng cần không gian như chúng ta. Cope và báo đang dần bị tuyệt chủng và có thể không còn tồn tại trong thế kỷ 21. Ít nhất chúng ta có được tính linh hoạt của một dạ dày ăn tạp và một đầu óc sáng tạo để thích nghi. Chúng ta có thể thực hiện điều đó bằng cách di chuyển xuống phía dưới dây chuyền thực phẩm: ăn những thức ăn tiêu thụ ít nước và đất đai và rất ít gây ô nhiễm hơn heo bò. Sau cùng, chúng ta có thể quên đi việc mình đã từng ăn thịt động vật, và chúng ta có thể sẽ khám phá ra là một chế độ ăn chủ yếu gồm hoa quả cốc loại thực sự ngon lành và bổ dưỡng như hàng triệu người đã tìm thấy.

Ở đây không tiêm liều sự chấm dứt của mọi chế độ ăn thịt. Hàng thập kỷ nữa kể từ hôm nay, gia súc vẫn tiếp tục được chăn nuôi, có lẽ ở các bãi cỏ thiên nhiên, dành cho những người có khuynh hướng ăn thịt và có đủ tiền để xây một nhà cung cấp thịt và cho một số người theo ngoại lệ ăn thịt trong những yến tiệc hay những ngày đặc biệt như Lễ Tạ Ơn ố nhắc chúng ta về các nghi lễ liên quan đến quá khứ tiến hóa và văn hóa của mình. Nhưng kỷ nguyên của việc sản xuất thịt động vật hàng loạt và các phí tổn quá đáng của nó đối với nhân loại và sức khỏe mỗi sinh nhân chấm dứt trước khi bắt đầu thế kỷ 21.

Cáo Lỗi

Trong bài Cảm tạ Đồng-Đạo, nơi số TBPTDN 247 vừa qua, chúng tôi đã sơ-sót viết thiếu quí danh của vài Đạo hữu nói chung đã thân-hành đến phân ưu cùng chúng tôi, hôm cầu siêu cho thân phụ chúng tôi ngày 20-02-2000 tại Tịnh-Xá Minh Đăng Quang - 8752 Westminster Avenue, CA 92683 USA - và của Đạo-huynh Hoàng Vǎn Hoa nói riêng.

Kính xin quí Đạo hữu và Đạo-huynh Hoàng Vǎn Hoa niêm tình thứ lỗi cho chúng tôi và kính xin vui lòng nhữn nơi đây lời lời thành-kính cảm-tạ của chúng tôi.

Toulouse, ngày 27-03-2000.

Kính bái,

Trịnh Quang Thắng.

=====