

TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicœur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca
WWW.VOVI.ORG

Số 269

ngày 27 tháng 8, 2000

Tờ báo hàng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Võ Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí tuệ phân minh đường thanh trước
Đại nguyện chính minh năng tự yên
Nguyên lý Trời ban chung một mối
Thực hành khai triển chẳng còn diên

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26-6-2000 đến 1-7-2000

Copyright @ 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với tử quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiểu sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiểu hướng phát triển của tâm linh.

Kính báي,
Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thực hành Pháp TRƯỜNG SANH tâm thức sẽ ra sao?
- 2) Nhiều người than rằng tu không được tại sao?
- 3) Động loạn ô hợp tương lai sẽ ra sao ?
- 4) Đường đi của tâm linh là vô cùng hay giới hạn?
- 5) Quý trọng và thương yêu lại không bền tại sao?
- 6) Triển hạn thực hành pháp môn có hữu ích gì không?
- 7) Tại sao làm người mang phải bệnh tê bại nầm một chỗ không đi đứng được ?

<p>1) Monaco, 26-6-2000 9:10 AM</p> <p>Hỏi: Thực hành Pháp TRƯỜNG SANH tâm thức sẽ ra sao?</p> <p>Đáp: Thưa, thực hành Pháp TRƯỜNG SANH tâm thức sẽ được bình an.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Thế gian chuyển tới Thiên đàng tiến Cảm thức tâm vui chẳng có phiền Xây dựng hành trình không thối bước Rõ lẽ Trời ban Pháp đạt duyên</p>
<p>2) Monaco, 27-6-2000 3:25 AM</p> <p>Hỏi: Nhiều người than rằng tu không được tại sao?</p> <p>Đáp: Thưa, người tu không được vì dâm tánh quá nhiều chỉ biết dục là sung sướng thôi.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Tham dục óc khó tiến khó tu Ăn no ngủ kỹ kể như mù Trí không sáng tình không mở Hướng dục trì trệ tự tạo mù</p>
<p>3) Monaco, 28-6-2000 11:05 AM</p> <p>Hỏi: Động loạn ô hợp tương lai sẽ ra sao ?</p> <p>Đáp: Thưa, ô hợp tương lai sẽ bị phản động lực tiến tới khùng điên, không thể tháo gỡ được càng già càng mất trí.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Tập quán ô tập trí không thông Ngoan cố u lì tự tham lòng Tình đời đen bạc nay xuất hiện Không tu không sửa trí lòng vòng</p>
<p>4) Monaco, 29-6-2000 3:35 AM</p> <p>Hỏi: Đường đi của tâm linh là vô cùng hay giới hạn?</p> <p>Đáp: Thưa, đường đi của tâm linh là vô cùng, càng tu càng tiến.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Khổ hành thành bồ tát tiến Tự thức chơn tâm tự giải phiền Duyên đạo tình đời tăng giá trị Thành tâm tu luyện đạo tâm xuyên</p>
<p>5) Monaco, 30-6-2000 3:15 AM</p> <p>Hỏi: Quí trọng và thương yêu lại không bền tại sao?</p> <p>Đáp: Thưa, quý trọng và thương yêu lại không bền vì nhơn sinh chưa thực sự khổ.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Nên tảng thương yêu chẳng bền lâu Lo âu cãi cọ lại buồn rầu Vấn vương tình đời không dứt khoát Sâu lo loạn động tự tạo rầu</p>
<p>6) Monaco, 31-6-2000 2:40 AM</p> <p>Hỏi: Triển hạn thực hành pháp môn có hữu ích gì không?</p> <p>Đáp: Triển hạn thực hành pháp môn vẫn còn hiệu lực sau khi chịu dày công thực hành.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Nguyên lý pháp môn vẫn sanh tồn Thành tâm tu luyện giúp phân hôn Không mê không chấp lòng cởi mở Thành tâm tu luyện tự mình ôn</p>
<p>7) Monaco, 1-7-2000 5:37 AM</p> <p>Hỏi: Tại sao làm người mang phải bệnh tê bại nằm một chỗ không đi đứng được ?</p> <p>Đáp: Thưa, làm người mà không thấy rõ bản tính tham dục của chính mình cuối cùng phải mang bệnh tê liệt.</p>	<p>Kệ:</p> <p>Tham dục hại thần kinh loạn yếu Giao thông bất nhất hại thân nhiều Tình yêu thất thoát tinh không trụ Sắc giới không minh tự mình tiêu</p>

Thư Từ Lai Vãng

TPHCM, ngày 30/12/1999

Trong kính Vị Cha Già, bác T và tất cả anh chị em trong hội mến thương của những người bị thiên tai miền Trung.

Kính thưa bác, chúng con nhận được tình thương của quý hội thật to lớn và các em cảm điếc hoan hỉ trong tình thương của quý hội. Đã hai lần chúng con nhận được Hồng ân của quý hội, con voi vàng trao về cho Mẹ Giám tĩnh ở thành phố. Mẹ con liền bay ra tỉnh Đông Đà Nẵng ở Yên Bai, và các chị đó ở khắp nơi trên từng cây số miền Trung. Vì đó các chị đi vào tận vùng sâu. Vùng xa, họ chưa nhận được của ăn, quần áo để mặc, vì chưa ai bước chân tới. Các chị đến tận nơi phân phát từng người một, và biết rõ nhu cầu của họ cần gì. Nhà dòng chúng con đã lặn lội đi khắp nơi và giờ đây khả năng cũng cạn rồi, vì đã tiếp tục hai, ba lần bão lũ. Giờ đây quý hội tiếp tay với chúng con để đem no ấm cho bao người đói lả.

Con xin thay mặt anh chị em bão lũ cảm ơn hội rất nhiều và nguyện xin ơn Trên trả công bội hậu cho quý vị trong hội.

P t N

A C ngày 30 tháng 12 năm 1999

Kính gửi soeur N,

Qua sự chuyển động biến thiên giáo dục loài người, miền Trung lâm đai nạn, mọi người đều rúng động, đóng góp kẻ ít người nhiều, như quý soeur dấn thân phục vụ người đau khổ. Chúng tôi hoan hô tinh thần phục vụ của quý soeur phân phối tận tay người lâm nạn, thực hành trong nghĩa cử bác ái và tình thương của Chúa ban chiếu; niềm tin vô tận của quý vị thật đáng quý trọng. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho quý soeurs dồi dào sức khỏe để tiếp tục tinh thần phục vụ bất vụ lợi của quý soeurs. Chúa sẽ ban ơn không ngót cho những tinh thần phục vụ cho chung, bất phân giai cấp, thực hiện tình thương và đạo đức trong giai đoạn bơ vơ và đau khổ!

Nước nuôi người và giết người trong chốc lát, nhà cửa tiêu tan, gia đình thất lạc và xa cách. Áo trắng tình thương đã và đang nối liền những vết đau thương khó quên.

Chúng tôi ngày đêm hướng tâm và cầu nguyện cho mọi người sẽ được an vui và thoát nạn.
Kính chúc quý soeurs an vui trong tinh thần phục vụ.

Quí thương

Lương Sĩ Hằng

Đặc San Vô Vi

Thư của Đức Thầy gửi cho Nhóm Thực Hiện Đặc San Vô Vi

Montreal, ngày 24 tháng 8 năm 2000

Thưa các bạn,

Tôi vui nhận được quyết định của Nhóm Thực Hiện Đặc San Vô Vi tự động giải tán vì đã nhận thấy khuyết điểm của mình. Trong suốt thời gian vừa qua, các bạn đã bỏ công phục vụ bạn đạo 7 số Đặc San đã phát hành, đó là một điều đáng khích lệ.

Tôi mong mỏi các bạn luôn giữ tâm thanh tịnh và tinh thần phục vụ sẵn có, tiếp tục cộng tác với nhóm phụ trách Đặc San Vô Vi sau này. Sự đóng góp của các bạn là một việc làm tốt cho Vô Vi.

Quí Thượng,
Lương Vĩ Kiên

Thư Xin Phép Thực Hiện Đặc San Vô Vi của Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc
Unit 3/28 Collingwood St.,
Osborne Park, WA, AUSTRALIA 6017
Tel: + 61 89244 3209 / + 61 89380 7852
Email: maxle@dph.uwa.edu.au - letq@cylene.uwa.edu.au

Tây Úc ngày 22 tháng 8 năm 2000

Thư gửi: “Xin phép thực hiện Đặc San Vô Vi”

Kính thưa Đức Thầy,

Qua tuần báo Phát Triển Năng ngày 20-08-2000 chúng con Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable TRUST và Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc có đọc được thông cáo của nhóm Thực Hiện Đặc San Vô Vi (ĐSVV) quyết định tự động giải tán ngưng ấn hành và phát hành ĐSVV.

Chúng con đã hội ý nhau và nhận thấy ĐSVV là tiếng nói chung của bạn đạo Bô Vi thế giới nên cần được tiếp tục duy trì. Do đó chúng con mạo muội viết thư này kính xin Đức Thầy cho phép hai Hội chúng con được tiếp tục đảm nhiệm công việc của nhóm thực hiện ĐSVV để chúng con có cơ hội phục vụ bạn đạo và phát huy việc tu học theo PLVVKHHP.

Chúng con tự xét mình dù chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức cũng như trình độ tu học vững vàng như những vị đã đi trước, nhưng với sự chỉ dạy của Đức Thầy và tấm lòng phục vụ vô vị lợi, chúng con nguyện làm hết sức mình để đóng góp cho Vô Vi.

Kính xin Đức Thầy chấp nhận sự mong muốn của chúng con.
Thành thật da tạ Đức Thầy,

Kính bái

Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable TRUST

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc

Địa chỉ liên lạc: Unit 3/28 Collingwood St.,
Osborne Park, WA, AUSTRALIA 6017
Tel: + 61 89244 3209 / + 61 89380 7852
Email: maxle@dph.uwa.edu.au and letq@cyllene.uwa.edu.au

Vô Vi Vòng Quanh Thế Giới

Vui trong “Thanh Tịnh”

Nhân cơ hội Thầy cho tổ chức Đại hội Thanh Tịnh tại Tiệp Khắc, nhóm bạn đạo Sydney chúng tôi gồm 7 người: 6 lớn, 1 nhỏ, đã có dịp một công hai việc là đi ngao du sơn thủy thăm viếng các danh lam thắng cảnh của Âu châu, trước khi đến dự đại hội.

Đến Pháp ngày 30/6/2000 sau một đêm ngủ tại Nhật bản, chúng tôi được anh Ngô mui Leng, bác Lai (Chúng tôi gọi là kiện tướng xa lộ vì dù lớn tuổi bác lái xe vẫn nhanh nhẹn không thua chi trai tráng cả), và đặc biệt anh Vương tấn Phong từ Đức qua đón tại phi trường. Gia đình tôi thì không lạ gì với tấm chân tình của anh chị Ngô vì chúng tôi đã có dịp ghé thăm anh chị năm ngoái, nhưng tất cả những bạn đạo đi chung lần này thì hết sức khâm phục hạnh phúc vụ của cả gia đình anh. Ngoài cái tính trời cho là rất bình dị không kiểu cách, anh chị còn có cả một trái tim thương yêu cho mọi người, thân sơ chí cũng thương cả như người một nhà và điều này đã là một điểm son cho chúng tôi ghi nhớ.

Chủ nhật 2/7/2000 chúng tôi có duyên được sinh hoạt với bđ Pháp đã có được một kinh nghiệm thú vị và tôi càng khâm phục Đức Thầy của chúng ta. BĐ Sydney chúng tôi học tuần báo phát triển điện năng không cần thông dịch, không nói hai thứ tiếng nhưng lầm khi không tránh khỏi cảnh anh nói trăng tôi hiểu gió, còn ở đây mặc dù có hai ngôn ngữ Pháp Việt nhưng sự sinh hoạt không có gì trở ngại mà còn sôi nổi là khác; ngay khi chúng tôi phát biểu bằng tiếng Việt, anh Alan cũng gật gù thông cảm không cần thông dịch, và mãi đến hai giờ rưỡi chiều tất cả mới ăn cơm trưa!! . Đây mới thực sự là học bằng điển, và ngôn ngữ đã không còn là biên giới đáng kể, đây chính là sự vi diệu mà Thầy thường thay nhắc cho chúng ta nghe.

Ngày 4/7 nhờ sự giúp đỡ của anh Lê Bảo (bằng ngôn ngữ để book vé dùm chúng tôi- với đời thì ngôn ngữ vẫn còn là biên giới phải không quý bạn) chúng tôi khăn gói lên đường đi Quy Thức. Bấy người chúng tôi, chạnh nghĩ cũng đủ phá tan sự yên lặng của nơi thanh tịnh này rồi thế mà chúng tôi lại có duyên gặp cả anh Lý Vĩnh ở đây nữa mới hay chứ!! Âu cũng là dịp để các anh chị tu sinh làm công quả một lần, tìm tịnh trong động và cũng là để cho chúng tôi một lần học chung một bài.

Sau hai ngày lưu tại đây,sau những buổi trò chuyện sôi nổi ấm áp quanh ngọn lửa hồng,dưới ánh đèn và dưới ánh nắng mai, không quên một ngày thường ngoạn với anh bđ trẻ Quý và chị Hà tại Genever, chúng tôi bđn rjn chia tay ra về trong niềm luyến nhớ. Thật lạ lùng thay cho cái tình của vô vi, chưa gặp một lần mà sao như quen quá nên gặp được nhau rồi thì chẳng muốn chia xa!! Chúng tôi tạm chia tay và hẹn gặp lại các anh chị trong ngày ĐH.

Ngày 6/7 chúng tôi trở lại Paris để sửa soạn cho chuyến đi tour ngày 7/7.

Trong chuyến đi chơi này chúng tôi đã có dịp thăm viếng những ngôi nhà thờ nổi tiếng của thế giới như Vatican,Milano, Santa Maria,... khác hẳn với kỳ đi dự ĐH tại Thái lan là chúng tôi chỉ viếng thăm các chùa chiền.

Chính mắt nhìn thấy những cơ đồ tâm linh vĩ đại của người xưa dày công xây dựng để nhiều thế hệ mai sau ngưỡng mộ viếng thăm,tôi chạnh nghĩ đến làng vô vi và thiền viện Quốc tế tại Cairns mà Thầy đang đôn đốc anh em sớm thành hình. Tôi nghĩ khi chương trình này hoàn tất, làng Vô vi cũng sẽ có vô số người đến thăm. Hơn thế nữa,trong số những người đến thăm không ít thì nhiều cũng sẽ trở thành những bạn đạo tương lai của vô vi vì họ có cơ hội học hỏi những điều ích lợi thiết thực cứu rỗi cho bản thân, chứ không phải chỉ đến để ngắm cảnh mà thôi (các bạn có nghĩ như vậy không?)

Ngày 12/7 trên đoạn đường thăm viếng Monaco, tôi có điện thoại vào nhà chị Tuyết để kính thăm Thầy. Được Thầy cho phép chúng tôi vào thăm, chúng tôi vội vàng cancel đoạn đi chơi này không chút luyến tiếc và chị Tuyết đã ra đón chúng tôi vào nhà. Lại một tấm gương phục vụ không mệt mỏi, chị Tuyết đã lăng xăng vừa đưa Thầy đi tắm vừa cười dòn dã tiếp chuyện với chúng tôi đến tận nửa đêm. Thầy đã nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe về tấm gương “trọn lòng tin” của chị khi bước chân vào vô vi, một bài học sống động mà bản thân tôi sẽ mãi mãi khắc ghi. Tôi đã thấy mình nhỏ nhoi và chậm chạp quá so với các anh chị của mình,lòng tự nhủ thầm tôi phải chấn chỉnh lại con đường tu học của mình để không phụ lòng thương yêu của Thầy và theo kịp các anh chị em. Chúng tôi sau đó đã được chị chở về đến khách sạn vào đúng nửa đêm, càng nghĩ càng thấy thương chị trên đoạn đường khuya trở về một mình, chúng tôi rất cảm kích và xin ghi khắc trong tâm tấm chân tình này của chị.

Sáng 14/8 chúng tôi về đến Paris,vội vã thay đổi mớ hành trang để 9 giờ tối nay lên xe bus đi Đại hội. Sau hành trình 15 tiếng, sáng 15/8 chúng tôi đã có mặt ở Hotel. Những nhân vật đầu tiên chúng tôi gặp dĩ nhiên là các anh em trong ban chuyển vận. Nhìn thấy các anh em lăng xăng lo tăng cường quân số tại các trạm đón để bảo đảm an ninh cho bạn đạo tôi thật sự xúc động vô cùng.Tôi không dám “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng tôi phải chấp nhận rằng vô vi tuyệt vời và đáng yêu quá. Duyên phước nào để ngày hôm nay được tái ngộ với anh chị em? Gặp nhau hớn hở vui mừng, ôm nhau trong tay để thấy lòng thương yêu đào dạt. Càng vui tôi lại càng tri ân Thầy, qua bao năm tháng dày công Thầy đã cho đàn con mình nhận ra một tình thương thắm thiết giữa con người và con người, đã cho chúng ta những ngày vui thật sự trên cõi đời tạm bợ và cho chúng ta thấy rõ hơn chân giá trị một kiếp người. Đây chính là những động cơ chính giúp chúng ta dũng tiến hơn trên con đường tâm linh. Tôi sung sướng lắm,tôi hạnh phúc lắm; tôi thương Thầy, thương bạn tôi muốn hò hát reo mừng để mọi người cùng vui với tôi và đây chính là nguồn năng lực bất tận để tôi hát cho mọi người nghe trong những ngày hạnh ngộ.

Sân khấu vô vi năm nay cũng vẫn hội tụ được những khán giả loại sang và dễ tính nhất thế giới đến dự. Khán giả bỏ tiền mua vé máy bay về đây để xem những nghệ sĩ không tên tuổi trình diễn những bài hát chưa nổi tiếng mà không hề thắc mắc ngược lại còn vỗ tay rất nhiệt tình (thật là tuyệt vời).

Nghệ sĩ Vô vi cũng thật là hết xẩy. Bay đến đây tận tình năn nỉ ông bầu ..xin trình diễn chùa. Dù ông bầu có gạt lên, gạt xuống các tiết mục, các nghệ sĩ vẫn “nhẫn” cho đến lúc được ra mắt mới thôi. Nghĩ cũng phải, vì các nghệ sĩ tự biết không tìm đâu ra được những khán giả “sang” như thế này để phục vụ cho nên nhẫn là thượng sách.

Một điểm đặc biệt trong hàng ngũ nghệ sĩ năm nay là một ca sĩ 78 tuổi, ông hát không cần lên sân khấu, không cần ban nhạc, bài hát ông muốn hát lên hay xuống.. tùy hỉ, vừa hát vừa cười thật là tự nhiên và hồn nhiên. Ông hát không hay nhưng cả hội trường vỗ tay không dứt. Có người nhắm mắt mỉm cười nghe ông hát, và thậm chí có rất nhiều người đã nhảy lên sân khấu để được thấy dung nhan của ông. Quý bạn có thấy sân khấu nào lạ lùng như vậy chưa? Chỉ có ở vô vi thôi. Và nghệ sĩ lão thành ấy không ai xa lạ chính là người đang dẫn dắt chúng ta: Đức Thầy Lương sĩ Hằng. Khi nhìn Thầy hát tôi thấy thẩm thía quá bạn ơi, tình Thầy dành cho chúng ta không có một biên giới hay khoảng cách nào cả, Thầy đã hòa mình vào với từng niềm vui, nỗi khổ của các con người, hình ảnh Thầy lúc ấy giống như Phật Di Lạc ngồi bao quanh bởi các đứa con vậy, thật là dễ thương và thân thuộc.

Chương trình Đại hội (và hậu đại hội) còn nhiều nhưng tôi xin tạm dừng bài tường thuật của tôi ở đây, tất cả những chi tiết quý vị có thể xem video để biết rõ. Tôi chỉ mong phản ánh phần nào những học hỏi của bản thân để chia sẻ với những bạn đạo không đi dự Đại hội lần này và hy vọng sẽ gặp mặt đông đủ hơn trong những lần kế tiếp.

Thân ái
Minh Tâm
Sydney 20/8/2000

Thông báo của Thiền Đường Minh Hòa

Thiền Đường Minh Hòa xin đính chính:

Trong the Led Weekly kỳ 265, có phần thông báo của chị Phạm Thị Tranh về việc tự thành lập thiền viện lấy tên của đức tổ sư. Chị Tranh có viết là đã gởi thông báo cho thiền đường chúng tôi và các thiền đường khác nhưng từ trước tới nay, chúng tôi chưa nhận được lá thư nào gởi từ chị Tranh.

Nay chúng tôi xin minh xác rõ lập trường của chúng tôi về việc thành lập thiền viện mới của chị Tranh:

Chúng tôi không đồng ý nhóm của chị Tranh lấy tên húy của Đức Tổ Sư để tự đặt tên cho thiền viện vô vi vì theo lẽ nghĩa, nếu lấy tên tộc của một vị tổ sư để sử dụng là một điều bất kính.

Vả lại, trong khóa sống chung (Chung Thiền Tự Thức) ở Sydney (21-24/4/00), bạn đạo Úc Châu đã đồng ý hủy bỏ Tổng Hội Vô Vi Úc Châu và trong đó có sự hiện diện của Đức Thầy. Cho nên việc chị Tranh ra thông báo lập thiền viện trên danh nghĩa tổng hội trưởng là một điều không đúng.

Nay thiền đường Minh Hòa xin minh xác những điều trên để quý bạn đạo được tường lâm.

Thiền Đường Minh Hòa
Minh Báo

Thơ

Vui mừng các bạn góp tiền
Thiên ca xây dựng mọi miền hân hoan
Sứ giả hòa bình đi di
Cùng nhau hội tụ Vô Vi một nhà
Lời ca tiếng hát vang xa
Thiên ca xoa dịu tâm hồn khổ đau
Cha già dẫn dắt đi mau
Chung thiền bè bạn ngọt ngào tình thương
Video khắp bốn phương
Duyên lành tận độ tình thương không tiền
Xem rồi cho bạn mượn liền

Nhiều người hưởng thụ không tiền Thiên Ca
Thiên ca vang khắp mọi nhà
Năm châu bốn biển Thiên Ca độ đời
Du dương thanh nhẹ con người
Từ bi bác ái nụ cười hiền nhân
Xem video thấy điển lành
Thấy Cha già thấy bạn lành khắp nơi
Tự tu tự sửa đổi đời
Duyên Lành đem vời mọi người Thiên Ca
Ha..ha..ha.. vui hoan ca

22/8/2000 Các bạn ẩn tu ở Sài Gòn Việt Nam

Thiên đàng , địa ngục

Thiên đàng địa ngục ở nơi ta
Tâm sáng là ta ở Thiên đàng
Si mê phải bị giam vào ngục
Phải ráng mà tu mới được ra
Không phải ăn chay mà thành Phật
Đừng cho ăn mặn biến thành ma
Chay mặn giữ tròn đường trung đạo
Sống hòa nhơn thế mới là hoa.

Hoa Sen thơm ngát dâng Trời Phật
Tịnh độ an lành xúi Phật thăng
Công phu tinh tấn ngày đêm tịnh
Báo hiếu mẹ cha tảo đức âm
Sinh diệt không ngoài câu niệm Phật
Bình an trụ danh mới là ngoan
Trí huệ khai minh đường tu đạo
Địa ngục rời xa đáo Trời Tây.

Tây Phương đất quý cho người đạo
Tháo thoát khổ trầm luân của cõi đời
Hãy tránh đi đường ma quỷ tạo

Ngày sau khỏi bị khóc và than!
Ráng giữ thân tâm cho toàn hảo
Bên lòng tu niệm mới về ngôi
Đất lành ban phát do nguồn Đạo
Sống khoẻ ngàn năm chẳng sương sao?

Sao không tu đạo tránh đường mê
Để Tổ - Thầy vui khỏi nhọc lòng
Khuyên đi nhủ lại bao lần mệt!
Địa ngục - Thiên Đàng tự chọn đi
Quyết định quy y thì chớ nệ
Ráng công hành pháp thoát đường mê
Vui cùng Trời Phật vui không mệt
Vui chốn nhơn gian mệt lắm nghen!

KÊ:
Sống đạo đừng nên sống thấp hèn
Vui đời vui đạo tự hành theo
Cụ Tự thầy Tám đường minh triết
Cõi sáng Thiên Đàng tự vượt lên.

Suisse, Genève, Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2000
Nguyễn Tân

Thông Báo của Ủy Ban Xây Dựng Thiền Viện Quốc Tế

Danh sách bạn đạo đóng góp quỹ xây dựng TVVVQT :

Đức Thầy Lương Vĩ Kiên tặng Hội Từ Thiện Vovi Charitable Trust : AUS\$ 43,935.73.		
Anh của Cô Hồng và Má của Cô Hồng ViệtNam US\$200.	Đoàn Văn Thuận	200 Mark.
Cô Dung ViệtNam	Trần Thủu	US\$200.
Chị Ba Liên ViệtNam	Huỳnh Huế	US\$200.
Ba Má chị Yến Việt Nam	B/D ấn danh Pháp	US\$2,500.
Chị Phương ViệtNam	Chị Minh	US\$100.
Gia đình Cô Anh ViệtNam	Võ Hiếu Lâm	100 Mark.
Ông Bà Đào Nguyên	Võ Nhân Thành	US\$200.
Anh Chị Đào Thư	MMe Yin Lieu	2,000 FRC
Bà Lê Thị Hậu	Tran Ha Lay	1,000 FRC
Bùi Thị Ty	Bác Thái	2,000FRC
Thiền Đường Bruxelles	Nguyen Thi Mộng Thu	1,000FRC
Đỗ dân Tú	Trần Liliane	1,000FRC
Kien thi Vien	Vi Quốc Tinh	2,000 FRC
G/D Trần Đại L	G/D Hứa Huê Lan	2,000 FRC
Thanh Hoa	Hà Thị Dung	US\$100.
Bà Trâm	Huỳnh Văn Khánh	US\$200.
Bà Hậu	Lưu Minh Đức&Huỳnh thị Vân	AUS\$500.
Không Trung Huyền	Nguyen Kim Hanh	AUS\$100
Tang Thị Nuôi	Danh sách bạn đạo đóng góp quỹ ấn tống kinh sách :	
Lê Hữu Danh&Bảo Châu	VoViLed Publications	AUS\$1,320.
Lê Hữu Hạnh&Bảo Châu	Thiền đường Thức Tâm,Úc Châu	AUS\$200.
Trần Văn Út	Lâm Cẩm Duyên	AUS\$50.
Quách Hồng Chí	Ngô Văn Lẹ	AUS\$200.
Nguyen Thị An	Chinh Phan Hoa Kỳ	US\$400.
B/D ấn danh Pháp	Hội Ái Hữu Vovi Tây Úc	AUS\$750.
Lê thị Khỏa		

Hội Từ Thiện Vovi Charitable Trust chân thành cảm tạ.

VoVi Charitable Trust.

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Tiếp theo thông báo vừa qua về việc gởi biểu các CD trích dẫn những bài thuyết giảng của Đức Thầy đến quý bạn đạo. Hội AHHVV Hoa Kỳ đã nhận được nhiều thư yêu cầu từ khắp nơi gởi đến. Vì số CD in có giới hạn và nhằm mục đích để tiết kiệm cước phí cũng như tránh việc bạn đạo nhận 2 lần số CD gởi đến. Xin quý Thiền Viện, Thiền Đường và Trung Tâm lập danh sách bao gồm tên họ các

bạn đạo ở địa phương muốn nhận các CD, riêng các bạn đạo ở những địa phương không có Thiên Đường hay Trung tâm thì gửi thẳng về địa chỉ hay e-mail của Hội.
Xin lưu ý Hội chỉ gửi mỗi cá nhân một copy mà thôi.
Hội AHVV Hoa Kỳ sẽ lần lượt gửi các CD này đến các bạn đạo đã có yêu cầu trong những ngày sắp tới.

Địa Chỉ:

VoVi Frienship Association

P.O.Box 2045

Westminster, CA 92684-045

E-mail: vokiet@aol.com

Thay mặt Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Đoàn Ngọc Toàn

Hướng Tâm Cầu Nguyện

Kính xin toàn thể bạn đạo hướng tâm cho Cụ Bà Trần Gấm, thất lộc tại San Jose ngày 22 tháng 8, 2000, thọ 73 tuổi, là thân mẫu của bạn đạo Lý Hồng Anh.

Xin thành thật cảm ơn các B/D.

Hội Aí Hữu Vô Vi San Jose-California-USA