



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 276

ngày 15 tháng 10 năm 2000

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đọc thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thực Hành

*Thực hành chất phát tự tiến tu
Giải tỏa phiền ưu tự giải mù
Tâm thức chướng còn suy động loạn
Giải mê phá chấp chướng lầm sai*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 13-08-07-00 đến 19-08-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Uớc mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào?
- 2) Thương tình chuyển hóa khắp nơi nơi là chuyển hóa cách làm sao?
- 3) Muốn được thông khai thì phải làm sao?
- 4) Thương tình tự đóng góp có hữu ích gì không?
- 5) Sự công hiến gián đoạn sẽ ra sao?
- 6) Duyên tình xa vắng tại vì sao?
- 7) Thủ hận trí không mở bao giờ mới dứt?

<p>1) Montréal, 13-08-2000 7: 10 AM</p> <p><i>Hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa trung tâm sinh lực ban chiếu bằng cách khi trung tâm điển quang bộ đầu phát triển đến đó</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Quang minh chính đại phát qui hàng Tâm trí phát quang tự cảm an Dùi tiến tâm linh tự phát quang Thành tâm dứt khoát rõ thiên đàng</i></p>	<p>2) Montréal, 14-08-2000 4: 45 AM</p> <p><i>Hỏi: Thương tình chuyển hóa khắp nơi nơi là chuyển hóa cách làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa thương tình hướng thượng là sẽ được nới rộng bất cứ ở nơi nào</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Từ bi ban chiếu khắp nơi nơi Giải tỏa phiền ưu tự nó xa rời Ánh sáng từ bi đồng chuyển hóa Thành tâm tu tiến hướng về Trời</i></p>
<p>3) Montréal, 15-08-2000 2: 55 AM</p> <p><i>Hỏi: Muốn được thông khai thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn được thông khai thì phải dấn thân thực hành và đụng chạm thì sẽ có một triết lý kinh nghiệm và vững vàng trong chu trình tiến hóa</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành thấy rõ chơn tâm tiến Vuột cảnh diêu linh tự giải phiền Gốc gác do đâu nay được ngộ Hồn thời chánh giác tự cảm hiền</i></p>	<p>4) Montréal, 16-08-2000 2: 45 AM</p> <p><i>Hỏi: Thương tình tự đóng góp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thương tình tự phát tâm đóng góp rất hữu ích và thúc đẩy người tu hoàn tất nhiệm vụ không ngừng nghỉ thật sự tiến hóa hơn</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Đào sâu nguyên lý chuyển thông hành Thúc đẩy tâm tu tự tiến nhanh Cung phụng khai triển đường tiến tới Không ngừng xoay chuyển hướng đường thanh</i></p>
<p>5) Montréal, 17-08-2000 4: 35 AM</p> <p><i>Hỏi: Sự cống hiến gián đoạn sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự cống hiến gián đoạn tại vì không giữ lời hứa thì phải bị ly cách một thời gian để thấy rõ bản tính bất nhứt của chính mình</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Tâm bất thành gián đoạn phải tự lo Vắng từ quang khó khăn phải lần mò Thâm tình vắng mất thêm tạo tội Thực hành không đúng tự thăm dò</i></p>	<p>6) Montréal, 18-08-2000 3: 15 AM</p> <p><i>Hỏi: Duyên tình xa vắng tại vì sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa duyên tình xa vắng vì thiếu đức tin không tiến bước nổi</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Duyên tình xa vắng thiếu niềm tin Thù hận lân la khổ bức mình Rắc rối tình người không phát triển Niềm tin biến mất hại chính mình</i></p>
<p>7) Montréal, 19-08-2000 12: 05 AM</p> <p><i>Hỏi: Thủ hận trí không mở bao giờ mới dứt?</i></p> <p>Đáp: Thưa thù hận trí không mở thì sẽ truyền kiếp lúc nào cũng khổ tâm</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Duyên không đạt thức tâm không định Tạo khổ muôn đời trong động loạn Dấy động chơn hồn không lối thoát Quây quần khổ cảnh suốt lộ trình</i></p>	

THƯ TÙ LAI VĂNG

C T, ngày 14/3/1998

Thân gởi H L và gia đình thân thương,

Anh nhở em giải đáp hoặc hỏi ông Tám trả lời gấp giúp cho anh :

- Hít thở nầm và ngồi bằng bụng. Tập thể dục hít bằng ngực như vậy có bị ảnh hưởng gì hay không ? Hoặc không nên tập thể dục ?
- Hít thở ngồi không dẫn tư tưởng theo hơi thở, hít thở nầm có vậy không ?
- Luyện tập công phu của anh thời gian qua không biết đốc mạch và nhâm mạch được khai thông chưa ? Có cảm nhận nào để cho mình biết đã hoặc chưa khai thông ? Có cảm nhận nào cho mình biết khi công phu có điển hay không có, hoặc có nhiều hay có ít ?
- Pháp "Mật Niệm Bát Chánh" theo sách muốn luyện chỉ dành cho hành giả có điển, vậy anh có thể luyện được không ? Còn Chấn Động Lực Lục Tự Di Đà ta có dành riêng thời gian để hành pháp này hay không ? Và khi hành pháp này ta có dẫn tư tưởng 6 chữ Lục Tự Di Đà theo 6 Luân Xa chỉ dẫn trong sách không ? Từ trước đến giờ anh chưa hành 2 pháp này, vậy anh có nên thực hành 2 pháp này không ?

Nếu có gặp ông Tám nhở em trình bày rằng đối với PLBBKHHBPP anh là người cô đơn, đúng hơn là người mù mò mầm mà đi tìm ánh sáng, đã quyết tâm đi tìm ánh áng mà không được ai dù dắt ra khỏi đường黑暗 âm u đen tối. Đôi khi anh tự hỏi mình hành pháp có đúng không ? Có trật chỗ nào không ? Nếu có trật anh cũng không biết đâu mà sửa. Vì thế anh muốn có sự giúp đỡ của ông Tám, làm sao cho anh biết làm đúng hay sai. Nếu sai chỗ nào nhở chỉ dẫn để làm lại cho đúng. Có dịp về VN em cho anh xin 2 cuốn Phép Xuất Hồn và Mơ Duyên Quái Mộng của ông Tư. Nếu có những sách nào liên quan tới khoa học Vô Vi pháp em gởi thêm cho anh, để anh đọc trao đổi thêm kiến thức.

Kính chào,

L K Đ

Montréal, ngày 28/6/98

K D,

Thầy vui nhận được thơ con dê ngày 14/3/98 được biết con hành không đúng pháp. Muốn công phu phải đọc rõ cuốn Thực Hành Tự Cứu, và băng video chính bản thân của Thầy đã thực hành chỉ dẫn rõ rệt.

Hít thở : Lúc sơ sanh, chúng ta hít thở bụng. Người mới tu cần giải độc tố từ gan cho đến bộ ruột qua hơi thở, gọi là Pháp Chiếu Minh trong vòng 6 tháng và Soi Hồn như sách đã dạy. Sau sáu tháng cũng phải Soi Hồn và hành Pháp Luân Thường Chuyển, tức là hít nguyên khí lên thẳng từ thận kinh xương sống lên bộ đầu, khi vô và ra không gián đoạn. Hít vô đầy rún, sức ép chuyển qua thận, và từ thận khí lên thẳng từ thận kinh xương sống lên bộ đầu khói óc. Điển chạy thông từ xương khuỷn vòng lên bộ đầu tới mõi, gọi là Đốc Mạch, từ mõi dưới xuống đến hội âm dưới hòn giái, trung tim giữa bộ sinh dục gọi là Nhâm Mạch. Nhâm Đốc tương thông thì hai luồng điển chạy vòng cơ thể vòng quanh tiểu thiền địa, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Khối óc sẽ được thanh tịnh và sáng suốt, lúc nào cũng hướng tâm đi lên thay vì đi xuống. Dục hại thể xác. Cần thời gian thực hành đúng dẫn thì sẽ cảm nhận được luồng điển chuyển chạy và trụ ngoại và lo tu tiến thay vì loạn động. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để tự mở đại trí hướng về thanh tịnh mà tu.

Giờ công phu bắt đầu từ 11 giờ đêm trở đi là giờ trời đất thông khai. Thiền càng lâu càng tốt. Một giờ tham thiền nhập định là một giờ thu điện năng của vũ trụ mà sống, sau giờ thiền đúng đắn thì mặt mày sẽ được tươi vui. Sau pháp Soi Hồn, bộ đầu sẽ nứt theo chiều hướng phát triển của khói óc khác nhau, gọi là Hà Đào Thành, luồng điển sẽ phát triển từ bộ đầu trở đi, hòa hợp với thanh quang của vũ trụ mà tiến. Nghe tiếng o o là xuất phát từ bộ gan, lần lần sẽ bớt nóng tánh.

Năm hít thở cảm thấy bộ đầu chuyển chạy, chứng minh điển đã bắt đầu hội tụ, chuyển chạy sửa tướng tùy theo duyên đạo thực hành. È ê là tốt, không sao. Cảm nhận như có gió là điển. Nhờ sự hít thở bằng bụng, điển mới chạy rần rần.

Sau khi cảm thức được điển chạy trên bộ đầu mới bắt đầu niệm Bát Chánh băng :

- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ môi trên đến đầu mũi, tính 1.
- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ đầu lỗ mũi đến trung tâm chơn mày, tính 2.
- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ trung tâm chơn mày đến giữa trán, tính 3
- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ giữa trán đến mõ ác, tính 4
- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ mõ ác đến trung tim bộ đầu, tính 5
- niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ trung tim bộ đầu đến ngọc chẩm ký úc, tính 6 ...

Từ Ngọc Chẩm đến Hiệp Tích, (lấy tay đưa ra sau, dụng ngay chính giữa gọi là Hiệp Tích), nơi đó hội tụ luồng điển của bộ ruột, qui về một mối. Lúc nhập định như tắt thở, nhưng nơi đó vẫn làm việc. Khi nhập định, dỗ ngủ, hầu như không còn thở bằng mũi nữa. Thức chuyển từ Hiệp Tích vẫn sống. Trong thanh tịnh nhập định, niệm bát chánh để kiểm soát đã chạy đến đâu, từ Đốc Mạch đi lên, khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Phương pháp tu thiền Vô Vi là tự phát triển luồng điển cơ tang cho đến nội tâm, hiệp khí cùng Trời Đất, dung mahn hành pháp tu tiến.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh và trật tự.

Quí thương,

Lương Sĩ Hăng.

HIẾU ĐẠO HIẾU

HIẾU CHÍ Ư THÂN DIỆC HIẾU CHI
(Nếu mình hiểu với Mẹ Cha)

Thì sau con hiểu với ta khác gì)

THÂN CHÍ BẤT HIẾU TỬ HÀ HIẾU YÊN
(Nếu mình ăn ở vô nghì

Dừng mong con hiểu làm gì hoài công)

BẤT TÍN ĐẢN KHÁC THỀM ĐẦU THỦY

(Không tin? Hãy xem giọt nước trước)

ĐIỂM ĐIỂM ĐÍCH ĐÍCH BẤT SAI DI

(Giọt sau rơi ngay không sai khác)

TỰ CHỦ

HÀNH TÀNG HƯ THẬT TỰ GIA TRI
(Dở, hay, tốt xấu nhà ta rõ)

HỌA PHƯỚC NHÂN DO TRÁNH VẤN THÙY

(Họa, phước do ta chớ hỏi người)

THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO

(Thiện, ác cuối cùng đều có báo)

CHỈ TRANH LAI TẢO DỦ LAI TRÌ

(Chỉ mau hay chậm đến ngay thôi)

NHÀN TRUNG KIỂM ĐIỂM BÌNH SINH SỰ

(Ranh rang ngầm chuyện đời ta đó)

TỈNH LÝ TƯ LUƠNG NHỰT SỞ VI

(Lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày)

THƯỜNG BÁ NHẤT TÂM HÀNH CHÁNH ĐẠO

(Hãy cố dốc lòng noi chánh đạo)

TỰ NHIÊN NHÂN QUẢ BẤT TƯƠNG PHI

(Tự nhiên nhân quả chẳng đi sai)

Hội Ái Hữu Vô Vi SYDNEY

Thông Báo

Bạn đạo Sydney trong thời gian qua đã tu bổ, thành lập được một cơ sở tu học và đã được Đức Thầy đặt tên là **Thiền Đường Dũng Chí**. Đây cũng là trụ sở của Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney.

*Xin kính mời tất cả bạn đạo xa gần dành chút thời giờ quý báu để đến tham dự
Lễ Khánh Thành Thiền Đường Dũng Chí, 922 Hume Highway Bass Hill NSW 2197,
vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2000. Sự hiện diện của quý bạn đạo là niềm khích lệ
và thương yêu trong tinh thần xây dựng và đoàn kết của anh chị em bạn đạo Vô Vi. Mọi chi tiết xin liên lạc
qua số điện thoại 0417244385.*

T/M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney
Hội Trưởng
Trần Đức Thanh