



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 320

ngày 19 tháng 8 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Duyên Điển

*Duyên điển tình Trời thông các giới
Tự mình thức giác rõ nơi nơi
Duyên Trời tình đạo khó xa rời
Chuyển thức bình tâm rõ các nơi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 17/06/01 đến 23/06/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Điển thoát khỏi từ đâu?*
- 2) *Trung dung đại đạo là sao?*
- 3) *Quý thương đại đạo là sao?*
- 4) *Phân tâm là sao?*
- 5) *Sự quang chiếu bao che khắp nơi nơi là sao?*
- 6) *Cổ kim có khác gì nhau không?*
- 7) *Tâm quý Thượng Đế có hữu ích gì?*

<p>1) Montréal, 17-06-2001 4 : 15 AM <i>Hỏi : Diễn thoát khỏi từ đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa diễn thoát khỏi từ trung tâm bộ đầu liên hệ với trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên diễn giới từ trung tâm Sáng suốt minh tâm tự giải thâm Học hỏi không ngừng tâm thức giác Minh tâm kiến tánh chẳng sai lầm</i></p>	<p>2) Montréal, 18-06-2001 4 : 50 AM <i>Hỏi : Trung dung đại đạo là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa trung dung đại đạo là không dựa vào bên phải hay bên trái, thẳng tiến một đường</p> <p>Kệ : <i>Trung dung đại đạo tự thông qua Khai triển phân minh tự tiến hòa Đại đạo phân minh qui hội tiến Quân bình tự thức tự bước vào</i></p>
<p>3) Montréal, 19-06-2001 3 : 00 AM <i>Hỏi : Quý thương đại đạo là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa quý hương đại đạo là tự tiến</p> <p>Kệ : <i>Quý thương đại đạo là tự tiến Trung ương xây dựng tự tâm hiền Qui nguyên thiên giác trí tâm ổn Thức giác bình tâm giải phân huyền</i></p>	<p>4) Montréal, 20-06-2001 4 : 05 AM <i>Hỏi : Phân tâm là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa phân tâm là lưu ý bên ngoài thay vì tập trung</p> <p>Kệ : <i>Hướng ngoài bán loạn ý không thông Học hỏi liên hồi chuyển mỗi vòng Trí tuệ bất nhứt không hiểu động Khó thông khó tiến chuyển lòng vòng</i></p>
<p>5) Montréal, 21-06-2001 10 :45 AM <i>Hỏi : Sự quang chiếu bao che khắp nơi nơi là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự quang chiếu nơi nơi là nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ : <i>Sanh ra vốn bốn thật là hiền Quý trọng thương yêu sống vẫn yên Tình mẹ lúc nào cũng phục vụ Thành tâm đối xử quý nhưn hiền</i></p>	<p>6) Montréal, 22-06-2001 3 : 25 AN <i>Hỏi : Cổ kim có khác gì nhau không?</i></p> <p>Đáp : Thừa cổ kim có khác nhau nhưng vô cổ bất thành kim. Cho nên những người khảo cổ mượn kim mới truy ra cổ</p> <p>Kệ : <i>Vô cổ bất thành kim nhận định Không không có có hiểu phân minh Đường nào cũng tiến không giờ dứt Xây dựng chính mình tự giác mình</i></p>
<p>7) Montréal, 23-06-2001 2 : 20 AM <i>Hỏi : Tâm quý Thượng Đế có hữu ích gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm quý Thượng Đế rất hữu ích cho tâm linh</p> <p>Kệ : <i>Quý thương Thượng Đế trí thông khai Hỗ trợ tâm linh trí triển khai Nghệ lực trần gian năng đạt thức Triển miên cảm nhận hướng thanh đài</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

B D, ngày 12/9/2000

Kính thưa Thầy,

Duyên lành hôm nay con được dịp viết thư thăm Thầy Đầu thư con cầu chúc Thầy cùng bà, các cô, các chú và các bác được dồi dào sức khỏe. Đã lâu rồi con không viết thư thăm Thầy vì con biết Thầy bận rộn nhiều công việc không dám làm phiền Thầy. Lâu nay Thầy có được khỏe không? Đạo này con biết Thầy chịu nhiều lời không hay nhưng Thầy vẫn an bình trong thanh nhẹ để giải tỏa mọi gút mắc, tha thứ và thương yêu mà Thầy hằng mong ước. Càng nhìn ở tấm gương quá bao dung đó con đã nhận được những bài học quý báu cho mình. Với tuổi đời quá cao mà Người vẫn còn bôn ba khắp nơi gieo rải những giọt tình thương yêu quý để đưa con người về với bến bờ hạnh phúc thật sự và đúng nghĩa. Vì đại nguyện vì tình thương yêu con lớn lao, Thầy không nghĩ đến tấm thân mình, sẵn sàng hy sinh mặc cho người chửi mắng, mặc cho người lường gạt, trách móc, Thầy vẫn an nhiên độ tha và xây dựng trong tình thương sẵn có của Người.

Kính thưa Thầy! Con vẫn mong Thầy khỏe mạnh để dẫn tiến chúng con trên con đường đầy chông gai, thử thách. Mong Thầy hãy bỏ qua tất cả và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con vẫn nghĩ bên cạnh Thầy còn rất nhiều và rất nhiều người thật sự cùng chí hướng cùng tình thương cao đẹp, mà họ luôn mong mỏi và cùng thực hiện trong tình yêu xây dựng học bàn của Thầy để đóng góp xây dựng cho những ai sự chân thật không tình toán mưu mô, không gạt lường gian manh mà luôn hướng về con đường mà những người đi trước đã để lại cho hậu thế một tình thương vĩ đại. Thầy ơi! Thầy đã từng nói đời là bể khổ, thật đúng như vậy. Chúng ta cần phải biết xây dựng cho chung thì con người đâu còn là sự khổ, sẽ mãi mãi sống trong sự an nhiên tự tại. Biết vậy nên chúng con vẫn luôn luôn học tập để đạt được điều mong ước đó. Mỗi buổi chiều con thường hay ra đằng sau nhìn về phương trời xa xăm, nghĩ về Thầy con rơi lệ, rơi lệ vì thương Thầy. Vì nhân loại, Thầy đã hy sinh quá lớn. Rơi lệ vì con chưa xứng đáng trong tình thương bao la của Thầy. Xin Thầy cho con những lời khuyên để con làm hành trang trên chặng đường còn lại. Sau đây xin Thầy cho con hỏi 3 câu:

1) Từ khi thực hành đến nay con ăn chay. Trước kia con cũng thích ăn chay. Những người bạn và những người công tác thấy con ốm yếu quá, bệnh tim mạch, khuyên con ăn mặn để cho có sức khỏe đi làm, nhưng con thấy ăn chay vẫn tốt hơn, vì con cảm nhận cơ thể mình nhẹ hơn ăn mặn. Con thấy mình chiếu mình ít nên ăn chay vẫn tốt hơn, giảm trực. Vậy con nên thế nào xin Thầy cho con lời khuyên bổ ích.

2) Con có một cô ruột suốt cuộc đời sống khổ. Hiện nay lại phải còn mang chứng bệnh ung thư chạy chữa không giảm vì điện kinh tế không có. Tụi con không có khả năng, chỉ giúp đỡ một phần nào. Mong Thầy có cách nào chạy chữa bằng thuốc ít tốn kém, xin Thầy giúp.

Thành thật cảm ơn Thầy

3) Con có ông nội là T V H, tuổi dần, đã mất cách đây ba năm vì bệnh. Ông là người ông cũng là người bạn đồng hành cùng con trên con đường tu học. Trước những ngày ông mất, ông nói khi ông ra đi, ông không muốn trở lại thế gian giả tạm này nữa, nên khi mất trong nhà không ai thấy ông như những người chết khác (báo mộng chẳng hạn). Vậy mong Thầy minh giải. Ông nội con hiện giờ có cơ hội để tu học tiếp không hay phải quay trở lại.

Xin chân thành cảm ơn Thầy.

Con,

H H

A C, ngày 15/9/2000

H H,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 12/9/2000 được biết con vẫn theo dõi hành trình tu tiến của Thầy đi khắp năm châu như con dẫn giải trong thư, bất chấp gian lao khổ cực và vẫn tu tiến, độ tha tại trần. Đó là nhiệm vụ của người truyền pháp, trên đường đi lúc nào cũng gặp phải những trở ngại gian nan của nhơn sanh, nhưng tâm từ cũng vượt qua. Tuy có khi phải dùng nước mắt chan cơm nhưng vẫn sống cho đến ngày hôm nay, lại được đọc lá thư của con đồng tình thương quý những gì Thầy đã làm, chung đường hướng phát triển ai nấy cũng đều hoan nghênh, ngược lại thì bị chửi mắng hay trù ẻo !

Còn về phần chay mặn thì người tu Vô Vi sẽ tự chọn chứ không có bắt buộc bất cứ ai. Ở đời khoa học đã phân tách rõ rệt, thích khẩu và khỏe mạnh thì cứ ăn. Mỗi người một duyên khác nhau, có người thích chay, có kẻ thích mặn, dững mãnh tu tiến thì cũng sẽ thành công.

Còn người chết rồi thì sẽ phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa chứ không đặt vấn đề muốn hay không.

Còn về bệnh ung thư thì bác sĩ cũng phải bó tay, tùy duyên của mọi người hướng về đạo đức, thì có thể cứu được một phần nào thôi. Thầy chỉ biết co lười rãng rãng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thời gian bệnh hoạn, thì may ra gặp y sĩ tốt. Thầy chỉ dùng cách tập trung điển và tự giải qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
pháp danh Vĩ Kiên

Thông Báo về Đại Hội Dững Hành

19-08-2001

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi đã gửi tất cả cẩm nang cho quý bạn đạo, ngoại trừ một số ít bạn đạo vì chưa đóng tiền đủ nên chúng tôi chưa làm xong hồ sơ ghi danh đi tham dự du thuyền được.

Xin quý bạn lưu ý:

- 1) Nếu quý bạn đã ghi danh và đóng tiền đầy đủ mà chưa nhận được cẩm nang sau ngày 1 tháng 9, xin quý bạn vui lòng liên lạc ngay với BTC để nhận cẩm nang kịp thời.
- 2) Trong trường hợp quý bạn đổi tên sau khi ghi danh (như khi nhập quốc tịch), hoặc nếu tên trong cẩm nang khác tên trong sổ thông hành, xin quý bạn liên lạc với BTC trước ngày 8 tháng 9 để chúng tôi điều chỉnh sự sai biệt. Sau ngày 8 tháng 9, mọi khiếu nại về tên của quý bạn viết sai sẽ phải đóng tiền phạt là 25USD cho mỗi người.

- 3) Ngày 15 tháng 8 là hạn chót để đóng tiền khách sạn ở trước hoặc sau Đại Hội. Sau ngày 15 tháng 8, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả tiền khách sạn trong trường hợp hủy bỏ.
- 4) Trong trường hợp quý bạn chưa giữ phòng khách sạn, xin liên lạc với BTC càng sớm càng tốt để sắp xếp nếu còn chỗ, vì chúng tôi đã nộp xong danh sách và số phòng cho khách sạn. Xin quý bạn ghi danh khách sạn trễ nhất là 8 tháng 9.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Liên lạc:

Mỹ châu và Úc châu: Xuân Mai, Tel: (530) 589-6972, Email: maior@yahoo.com

Canada: Phan Cao Thăng, Tel: (514) 362-0259, Email: aphancao@videotron.ca

Âu Châu: Dominique Santelli, Tel: (0)(4) 50708355, Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Người tu xem phim cinéma có ảnh hưởng gì không?

Cinéma là giả tạo. Những hình ảnh ảo thuật để giúp vui một chút thôi. Để thấy cái trí khôn của loài người ngày nay đã tiến tới đâu, và thấy đấng Toàn Năng đã xây dựng cho nhơn loại đã tiến tới đâu. Mình có diễn mình hiểu cái trình độ tiến hóa của nhơn loại đã tới đâu, khi mình xem cinéma toàn là những ảo giác mơ tưởng mà không có sự thật. Nhưng người ta thích, đồn nhau đi coi trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi. Hình ảnh sắp đặt có trật tự nhưng mà không có sự thật. Chúng ta tu hành chúng ta mới thấy sự thật được, chúng ta mới thấy cái cinéma khi chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy những cảnh Tiên và Phật trật tự tốt đẹp. Cinéma đó nên thấy hơn, cái cinéma thế gian cấu trúc bởi khối óc giới hạn mà thôi, không tiến tới vô cùng như phần hồn mà tiến hóa được lên Thiên quốc

Khi chết chôn tốt hay thiêu tốt? Và con cháu bị ảnh hưởng như thế nào với cách, nơi chôn cất?

Chúng ta thấy cái xác chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp lực từ tiền kiếp nó truyền tới ngày hôm nay mà chúng ta phát triển không được về tâm linh, phần hồn cũng không thấy rõ ràng là nghiệp lực bao vây mà thôi. Cho nên chết rồi đốt thiêu nó giải tất cả các nghiệp không có lưu luyến. Cho nên ở đời, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, chết thích chôn. có nhiều người chôn con cái đúng 40 tuổi là nó phải khùng vì cái sự sanh khắc của gia cang nó cũng còn, nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu thanh không nói gì mà trước thì chỉ phá hoại mà thôi! Gia cang bất ổn. Nhiều người điên mà không biết tại sao điên, khùng mà không biết tại sao khùng, giải quyết không được. Nhiều yếu tố lắm không phải đơn giản đâu. Cho nên chỉ có tu. Trong gia đình có anh em có bị vậy mình tu, ráng cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về một vị Phật Di Đà mà tu tiến thì luồng điện chúng ta càng ngày càng mạnh, từ trường càng tốt có thể ảnh hưởng cho con em tự phần hồn thức giác tu với chúng ta nó mới giải quyết được trận đồ khùng điên của chính nó.

THƠ

VÔ SANH BẤT NHIỄM

TU THIỀN NIỆM PHẬT chẳng buồn vui
 Bất nhiễm vô sanh vị ngọt bùi
 Vô tự chơn kinh, Đời học mãi
 Kiền tâm thanh tịnh, Đạo rèn trui
 Đồng thanh tương ngộ duyên tìm đến
 Cảm ứng điển lành Bạn tới lui
 Kiến tánh tâm khai thông giới luật
 Hoà đồng thanh trước chẳng trần mùi.

Huệ Tâm.

(27/6/2001)

DUYÊN LÀNH

Duyên lành tận độ tôi anh đến
 Pháp Lý Vô Vi quá nhiệm mầu
 Tự cứu tâm linh qua khổ nạn
 Từ bi sức mạnh giải nghiệp trần
 Tình thương khí giới vô cùng bén
 Phát khởi từ trong trái tim thương
 Cuộc sống thiếu tình nên máu đổ
 Tôi anh xây dựng lại tình người
 Thanh điển bao trùm ta giải nạn
 Cứu nguy cứu nạn cõi ta bà
 Ban vui cứu khổ cho mọi giới
 Tôi anh chung sức cứu trần mê.

Nguyễn Thị Trọn

Vũng Tàu 20/07/01

ĐỜI ĐỜI THỆ NGUYỆN

Trọn dạ lưu thanh hết tử sâu
 Trọn lòng khứ trước chẳng mong cầu
 Trọn tình phu phụ hôn giá gặp
 Trọn hiếu mẹ cha Di Đà hầu
 Trọn nghĩa Tổ Thầy vui cứu độ
 Trọn niềm huynh tử Vô Vi cầu
 Trọn đời trung tín dũng hành pháp
 Trọn kiếp Mô Ni sáng diệu mầu.

H.A

Chợ Lớn, (08/8/01)

DŨNG HÀNH

Dũng mãnh đấu tranh thuận tánh trời
 Chất chồng thêm việc, khổ nào với
 Ưu tư phiền não luôn đeo bám
 Thanh thản an vui vắng bật hơi
 Thức tánh bền lòng lo hối cải
 Bình tâm vững chí gắng rèn trui
 Dũng hành hưởng thượng qui chơn pháp
 Dự hội tâm linh hưởng đạo mùi.

Q.Q.

(Sài Gòn, 12/8/01)

PHẬT CÓ CÒN DUYÊN ?

Phật TÁM trọn đời chẳng hết DUYÊN ,
 Mãi-mãi triền-miên với NHÂN-DUYÊN .
 Muôn đời cứu-độ nhân-sanh KHỔ,
 Muôn kiếp đất-điêu kẻ HỮU-DUYÊN .
 Không-gian ? Thời--gian ? nào đáng kể,
 Tùy-cơ tận-độ giải NGHIỆP-DUYÊN .
 BỒ-Tát xã-thân vì nhân-loại,
 Chúng-sanh còn, còn mãi NHÂN-DUYÊN .

OH2

--	--

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Trần Văn Minh thất lộc ngày 02.08.2001 lúc 14 giờ 08 tại Köln là nhạc phụ huynh Võ Văn Liêm thuộc T/D Cảnh Từ Đức Quốc.
Xin thành thật cảm ơn

2) Hội Ai Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ kính xin Quý Bạn Đạo thiên hướng tâm cho THÂN PHỤ
Bạn Đạo Trần Vĩnh Tánh là:

Bạn Đạo TRẦN VĂN DIỄN

Sanh năm Canh Thân

Mất ngày 21 tháng 6 năm Tân Tị (tức ngày 10 tháng 8 năm 2001)

Hưởng thọ 82 tuổi.

Chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc Cụ sớm được siêu thoát.

Hội Ai Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ
và Thiên Viện Nhẫn Hòa kính bái.

2) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Triệu Văn Hưng là thân phụ và nhạc phụ của bạn đạo Triệu thị Hòa và Tô Trường Xuân, mất ngày 14 tháng 8 năm 2001 tại Việt Nam được siêu thăng tịnh độ.
Xin cảm ơn quý đạo hữu
