



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 323

ngày 09 tháng 9 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Chiều Sâu**

*Chiều sâu khai triển lý quân bình  
Thông cảm đời nay rõ cảnh tình  
Duyên nợ tràn đầy tâm thức giác  
Bình tâm thanh tịnh rõ thân hình*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 08/07/01 đến 14/07/01**

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Muốn được thanh nhẹ thì phải làm sao?
- 2) Muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải làm sao?
- 3) Thức giác tâm tu thì phải làm sao?
- 4) Làm người tại sao phải sợ nghèo?
- 5) Quý yêu chính mình thì phải làm sao?
- 6) Sự đói nghèo do đâu hình thành?
- 7) Từ tâm xây dựng bằng cách nào?

<p><b>1) Atlantic city, 08-07-2001 6 : 25 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn được thanh nhẹ thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được sự thanh nhẹ thì phải trường chay diệt dục dứt khoát hưởng thượng tu hành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thành tâm dứt khoát tự tu tiến      Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền      Trực giác khai thông tự giải tiến      Qui hồn qui vía sống an yên</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 09-07-2001 5 : 15 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải dứt khoát tu tiến tránh mọi sự động loạn như thất tình lục dục</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Chơn tâm giải tiến tránh sai lầm      Khó khổ không than khổ lụy tâm      Dứt khoát chơn tâm chơn giải tiến      Thành tâm tu luyện thực hành xuyên</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 10-07-2001 08-07-2001 8 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Thức giác tâm tu thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thức giác tâm tu thì phải đặng chạm mạnh</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Hướng về không giới thức tâm tu      Dứt khoát dững hành tự giải mù      Dững tiến chính mình xây dựng tiến      Về không thanh nhẹ giải mê mù</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 11-07-2001 8 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Làm người tại sao phải sợ nghèo?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người phải tham và sợ nghèo</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tham dâm ý động lại sợ nghèo      Thực hiện không xong lại chạy theo      Hại nước hại dân không phát triển      Tâm thanh bất chánh lại tham tiền</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 12-07-2001 9 : 30 AM</b>  <i>Hỏi : Quý yêu chính mình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa quý yêu chính mình thì phải giữ chữ tín thực hành đứng đắn</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Quý yêu Trời Phật sửa thân hình      Giải tỏa phiền ưu tự chỉnh hình      Giải thoát tâm thân qui một mối      Chơn thành chất phát hành thanh tịnh</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 13-07-2001 5 : 15 AM</b>  <i>Hỏi : Sự đói nghèo do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự đói nghèo do tâm người thiếu đoàn kết càng tham lam càng rắc rối</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thiếu khả năng lại muốn làm giàu      Khó khăn liên tục tạo thương đau      Không sao kết hợp dân đồng nhứt      Động loạn lung tung khó đổi trao</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 14-07-2001 3 :40 AM</b>  <i>Hỏi : Từ tâm xây dựng bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa từ tâm xây dựng bằng sự nhịn nhục tối đa</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Qui nguyên sáng suốt tự tâm mình      Tha thứ thương yêu tự phát mình      Đạo đức tình thương chuyển pháp trình      Qui nguyên giềng mối lại càng mình</i></p>	

---

 THƯ TỪ LAI VẮNG
 

---

L A, 10/7/2000

Kính Thầy,

Thưa Thầy con là M N. Trước con xin kính lời hỏi thăm sức khỏe Thầy, Bà Tám và Cô B, Con không đi đại hội được nên nhờ chị M mang giùm thư này cùng một ít quà đến Thầy. Tuy lòng con luôn ao ước được gần gũi, tâm sự cùng Thầy, ảnh hưởng hạnh phúc của Thầy, nhưng ngại ngùng vì thấy mình chưa xứng đáng để làm phiền Thầy, trong lúc Thầy quá bận rộn để lo cho cơ Đạo. Con tục nhắc nhở mình gắng lo tu sửa chờ đến một ngày nào sạch bớt nghiệp chướng, thức tâm nhiều hơn để trình diện trước Thầy mà không hổ thẹn. Con cũng ít dịp tiếp xúc với bạn đạo. Trong gia đình chị em mẹ con cùng nhau tu, và cùng chính trong gia đình, con đã thấm thía bài học nhẫn nhục tha thứ và thương yêu mà Thượng Đế đã ban cho con và con cũng thức tâm phần nào, xem nhẹ và quên đi mọi chuyện, có cơ hội làm phước thì ráng làm để trả bớt nợ và nuôi dưỡng tâm từ bi như lời Thầy đã dạy. Con cố kèm tâm và tự nhắc nhở mỗi khi tách tham dấy động, gắng nhớ niệm Phật thường xuyên để cho ý không phóng đi quá nhiều. Má con rất tin tưởng Trời Phật, người thật thà chất phác, tâm thức chưa khai mở, chỉ biết phải ngồi thiền trước khi ngủ và 12 giờ trưa, xong niệm Phật. Ngoài giờ thì mê phim cải lương.

Con cũng xin chân thành cảm tạ Thầy là con gái con đã sanh nở, mẹ tròn con vuông, cháu là bé gái và rất lanh lợi khỏe mạnh. Con cũng xin lỗi Thầy đã cho cháu tên Phước, nhưng vì là con gái nên ba má cháu đặt lại tên Mỹ là Sabrina. Sau khi sanh cháu bé, gia đình cháu xào xáo không ngừng. Thằng rể ra ngoài làm ăn thần kinh bất ổn, nên về nhà thường haysanh sự chưởi mắng, đi đến ấu đã. Nhìn cảnh con cái lòng đau như cắt, đôi khi không dẫn được lên tiếng can thiệp lại bị hiểu lầm, tưởng là gia đình phải đổ vỡ. Nhớ có lần Thầy dạy con đừng cản bước đường tiến hóa của con cái, con lại khuyên cháu cố gắng chịu đựng, tha thứ nếu nó biết lỗi, mặc dù mọi người xung quanh khuyên cháu ly dị. Bây giờ gia đình cháu đã tạm yên trở lại, nhưng không biết sóng gió có còn trở lại hay không. Lúc con qua Mỹ con luôn mong anh em con cái được sống gần gũi nhau như ở Việt Nam để cùng giúp đỡ và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng qua đến đây lại phân tán nhiều nơi.

Thưa Thầy, lúc đầu con chỉ định viết vài hàng thăm Thầy để khỏi mất thời gian Thầy, nhưng viết một hồi con lại kể quá nhiều. Con biết Thầy sẽ hoan hỉ tiếp nhận tất cả tâm sự của chúng con, phải không Thầy.

Con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và sống lâu trăm tuổi.

Kính thư,

N

-----

Montreal, ngày 23/8/2000

M N,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10/7/2000 được biết con đang thực hành trên đường tu học đời đạo song tu : Đời là phải lo âu và đụng chạm, nay con thấu triệt được sự bận rộn của Thầy vì cơ đạo, cần nhiều thì giờ làm việc để phục vụ cho chung và con tự cố gắng tu là quý, nợ chuyển kiếp mọi người đều phải trả thì mới đạt tới sự dứt khoát tu tâm.

Má con thật thà và biết thiên xang niệm Phật là điều quý. Phim cải lương là khơi dậy lòng từ cũng là giếng mối thực hiện tình thương và đạo đức.

Tâm sự của con là đường đi gian khổ của Thầy, lúc nào cũng phải hoan hỉ bước qua. Chúc con vui tiến.

Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng

---

### THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI FLORIDA

---

HAHVV Florida xin thông báo:

Vi thủ tục của Liên Bang Hoa Kỳ đòi hỏi, ban chấp hành của Hội có thay đổi .  
Tổng Thư ký do chị Hồ Ngọc Thanh đảm trách thay thế cho chị Hồ Mỹ.

Kính thư,  
HAHVVF

---

### THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

---

1) Bạn đạo đã mua vé phi cơ xin thông báo cho BTC biết ngày, giờ, chuyến bay, hãng máy bay đến và đi, để chúng tôi có thì giờ lo liệu với Khách Sạn hoặc mượn xe thêm vì số bạn đạo đến trong ngày 25-10 va 26-10 rất là đông.

Xin vui lòng thông báo trước ngày 15 tháng 9 để chúng tôi có thể ước lượng số người cần đưa đón và thương lượng với Khách Sạn.

Thông báo qua email: maioro@yahoo.com, hoặc fax: 305-946-8200 (Mai Nguyen)  
hoặc thư từ: PO Box 5234, Oroville, CA 95966

2) Chúng tôi đã gửi hết tất cả cẩm nang cho quý bạn đạo Nếu quý bạn đạo nào chưa nhận được cẩm nang, xin vui lòng liên lạc cho chúng tôi biết.

3) Trong trường hợp quý bạn cần ở thêm ngày hotel mà chưa ghi danh, xin liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt, vì chúng tôi đã nộp danh sách bạn đạo cho hotel rồi.

---

**Thông Báo Về ĐSVV 9**


---

Danh sách các bạn đạo phát tâm ủng hộ ĐSVV 9 ( danh sách 3- tiếp theo kỳ trước )

1- Trịnh thị Diệu	South Carolina, USA	\$50 USD
2- Huỳnh Song	Wisconsin, USA	\$50 USD
3- B/Đ Brussels	Bỉ	\$200 AUD
4- Má Trần Ngẫu	Perth, Australia	\$200 AUD
5- Nguyễn văn Đức	Perth, Australia	\$100 AUD
6- Đàm huyền Hải	Perth, Australia	\$50 AUD
7- B/Đ Nam Úc	Adelaide, Australia	\$150 AUD
8- Võ Anh	Melbourne, Australia	\$20 AUD
9- Lương thị Hồng Châu	Melbourne, Australia	\$20 AUD
10- Ngô văn Lệ	Melbourne, Australia	\$30 AUD
11- Ngô thị Trình	Melbourne, Australia	\$20 AUD
12- Nguyễn thị Phụng	Perth, Australia	\$50 AUD
13- Lê Nguyễn Ngọc Phượng	Perth, Australia	\$20 AUD
14- Trần hồ Kim Khánh	Perth, Australia	\$20 AUD
15- Trần thị Bích Hạnh	Perth, Australia	\$20 AUD

Ban biên tập ĐSVV xin chân thành cảm ơn.

---

**THÔNG BÁO CỦA THIÊN ĐƯỜNG THIÊN THỨC**


---

**Thiên đường Thiên Thức**  
**15001 Neece St.**  
**Westminster, CA 92683 USA**  
**Tel: (714) 894-7485**

Nam Cali, ngày 1 tháng 9 năm 2001

Kính gửi quý bạn đạo Vô Vi,

Chúng tôi đang tiến hành việc ấn tống 3 quyển sách sau đây (mỗi quyển 1000 bản) để phổ biến miễn phí trong dịp Đại hội Dũng Hành sắp đến :

- 53 Chương kinh tu học
- Nhân gian Du ký
- Luân hồi Du ký

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý bạn vui lòng liên lạc với chị Nguyễn thị Khế ở Thiên đường Thiên Thức theo địa chỉ ghi trên.

Thân chúc quý bạn tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc .

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Kính bái,

Đặng Cương Lĩnh

Thiên đường Thiên Thức

---

**BẠN ĐẠO VIẾT**


---

**TRÀO LƯU MỚI**

Nhịp đập con tim của chúng ta là một. Dù sắc dân, chủng tộc nào trên thế giới này cũng thế, cũng hít vô thở ra mới sinh tồn, tư duy và tiến hóa. Ôn ôn ào ào khi còn hơi thở, hung hăng độc tài cách mấy cũng nằm trong lòng bàn tay của Đấng quản lý hơi thở. Trào lưu mới thấy hơi thở vô cùng bức thiết cho cuộc sống, sau khi nền văn minh vật chất đã phát huy cực thịnh. Tìm gì khi đã văn minh cực thịnh người ta lại muốn tiến xa hơn về mặt tâm linh. Người ta lật lại những trang sử cũ thấy có những bậc siêu nhân huyền thoại như Thích Ca, Jésus, Lão Tử, Khổng Tử, Socrate, Platon... người ta biết chắc những vị trên cũng là con người vậy tại sao họ trở thành siêu nhân bất tử. Họ học ở trường sở nào, hành triển ra sao mà họ đã đi vào lịch sử nhân loại ? Đến giờ này dù đã văn minh tốt cùng, con người vẫn phải quì trước Phật, trước Chúa để chiêm ngưỡng hoặc xin che chở hay cầu ơn cứu rỗi. Như vậy nền văn minh ấy đã có tự bao đời? Hôm nay chúng ta những người từng quan tâm đến lĩnh vực này nên cùng khởi dậy để trở thành trào lưu mới, trào lưu của tâm linh, thế kỷ của tâm linh.

Trào lưu mới chú trọng đến nhịp đập của con tim, quan tâm đến hơi thở, hít vô thở ra như thế nào, tức gọi rửa bên trong cơ tạng ra sao, mở khuyết nào để con người hiểu biết thông minh hơn, có huệ tâm, huệ trí. Vì họ biết chắc những bậc siêu nhân đó phải có một nếp sống khác lạ, nếp sinh hoạt, luyện tập thân tâm ra sao mới trở nên siêu phàm như thế.

Giờ này từ Đông sang Tây đã dâng lên cao trào tìm hiểu Thiên - trở về Thiên, nghiên cứu Thiên và tọa thiền ngay trong nếp sống nhộn nhịp bon chen. Thiên đã trở nên một thời thượng. Nếp sống đã đổi mới, tâm linh cũng vươn lên cho kịp với trào lưu mới. Vì thế đề tài Thiên không còn hạn hẹp ở cổng rào tôn giáo, Thiên hôm nay đã khai lối mở đường, len lách vào mọi nếp sống của cuộc đời, Thiên đã trở thành món ăn tinh thần cũng như người ta sống phải cần đến hơi thở vậy. Những người tự cho mình có vốn liếng kiến thức mà không nghiên cứu Thiên, hành Thiên thì lỗi thời quá, cũng như nếp sống vật chất hôm nay : computer, vi tính mà mình không biết gì thì có phải mình là lớp người cũ hay không?

Hành thiền là trở về mình, nghiên cứu chính mình, tìm hiểu mình, phải chăng con người có nhiều khả năng tiềm ẩn mà mình chưa hiểu cũng như chưa khai thác hết. Con người được xem như một Tiểu Thiên Địa là một tuyệt phẩm của Thượng Đế hay Tiểu Thượng Đế nên có Thượng Đế tính bên trong. Trở về khai thác chính mình, sau khi hiểu mình thì hiểu hết tất cả càn khôn vũ trụ. Hành thiền là trở về khai chân kinh, tức hệ thống thần kinh trong bản thể, kinh đó mới là kinh thật nên không có chữ gọi là Vô Tự Chân Kinh.

Tại sao có những bậc siêu nhân mở huệ nhãn còn gọi là đệ tam nhãn, nhìn người đối diện họ biết được tâm tư tình cảm cùng những ý nghĩ trong đầu óc đối phương và thấy được quá khứ cũng như đoán được tương lai. Vì người đã đạt đến chỗ quán thông, đọc được cuốn phim tồn trữ cất giữ giữa ngực ở mỗi người gọi là Minh Cảnh Đài. Cuộn phim lưu trữ đó chỉ mình mới thấy, bằng hồi ức hoặc hoài niệm chuyện cũ, nên khi bỏ xác, phần hồn xuống cõi âm phủ, cơ quan phụ trách chỉ cần chiếu cuộn phim ấy lên Nghiệt Kính Đài cho tội hồn xem thời điểm nào làm tội gì?... rõ ràng lúc ấy tội hồn không chối cãi được mà chỉ cúi đầu nhận tội.

Có được khả năng đó cũng như Thượng Trí còn gọi là tuệ trí vô cùng thông minh là nhờ qua cả một quá trình tham thiền nhập định, khai mở các luân xa trong bản thể đi tới chỗ siêu xuất mới thấu triệt được lẽ bí nhiệm của trời đất.

Trào lưu mới, con người hăng say đi tìm và khám phá mới, như khoa học không gian, đi vào thiên là đi vào đường lối siêu khoa học và cảm thức không gian chiều thứ tư ( quatrième dimension) như thế nào bằng siêu thức. Với không gian ba chiều hiện hữu, còn người đi lại còn quá chậm chạp giới hạn tốc độ : 300.000km/s. Với không gian bốn chiều thì vận tốc không bị giới hạn,

vận tốc tư tưởng không giới hạn, đi nhanh về nhanh, mở giao lưu cùng khắp các thiên thể, thiên hà, thiên hệ, đại thiên hệ được. Người ta cảm thức với nhau bằng dòng tư tưởng điển quang, chứ không qua ngôn từ chậm lụt như hôm nay.

Tuyệt đỉnh của con người thì có cơ hội thoát xác lên tầng giới cao hơn, rung động nhanh và nhẹ nhàng hơn. Thánh, Tiên, Phật, Chúa là cõi thanh nhẹ, rung động nhanh hơn, nếu chúng ta cũng thanh nhẹ cùng tần số thì chúng ta cũng cảm thức được dễ dàng. Cũng như anh phi công bay cùng tốc độ với viên đạn, thì anh ta có thể với tay nắm lấy viên đạn đang bay. Nếu chúng ta vận chuyển nhanh như quả đất thì có phải thời gian như ngừng lại hay không?

Khoa học hữu vi không chứng minh nổi những hiện tượng tâm linh, cần cầu cứu đến khoa học vô vi để khai sáng tận tâm thức của mọi hành giả muốn tiến lên cõi siêu hình.

Trào lưu mới dành cho con người mới muốn vươn lên đến đỉnh cao của tri thức, cho nên những ai muốn tìm hiểu học hỏi và thực hành ở thời điểm này không khó, với kinh nghiệm của tiền nhân đã cống hiến cho đời thêm vào lòng hăng say cùng trợ lực của khoa học, con người bước sang thế kỷ tâm linh với sự hãnh diện tự hào, là chúng ta không hoài công, uổng phí cuộc đời và phần thưởng lớn lao nhất sẽ dành cho chúng ta.

Chúng ta sẽ giải tỏa được những ưu tư mà từ lâu mình không giải mở được : chúng ta từ đâu đến? Đến đây để làm gì? Và khi chết lại trở về đâu? Vũ trụ theo qui luật nào, tại sao mà vận hành có trật tự ? Ai điều khiển? Ai quản lý hơi thở của chúng ta ?...

Bao nhiêu lý thuyết được phơi bày trong kinh sách, nhưng làm sao tin? Vì “Bất khả tín bất khả tận tín”, mình chỉ tin điều gì khi mình được chứng nghiệm. Hôm nay trên mảnh đất Miền Nam nhỏ bé lại là rún đạo của thế giới cho thế kỷ tới mà chúng tôi có dịp trình bày trong cuốn băng “Thức tâm ngộ pháp”.

Nước Việt Nam hình chữ S, mặt Đông giáp biển, mặt Tây là đất liền. Nếu ta dùng compas đặt tại Huế quay một vòng tròn lớn chúng ta sẽ có hình Thái Cực Đồ : trong Âm có chấm Dương là đảo Hải Nam; trong Dương có chấm Âm là biển Hồ của Cam-pốt. Cộng với Cửu Long và Thất Sơn tạo huyết Long Đảnh tại Miền Nam do khí thiên sông núi tạo những huyết địa linh thành Thánh Địa mà trong quyển : Con Đường Nào? A.T.Y đã trình bày rõ ràng.

Do địa linh sinh nhân kiệt, mảnh đất này sẽ sinh nhiều anh tài cho thế kỷ tới. Chúng ta đã thấy lộ ra có những học sinh, sinh viên Việt Nam học xuất sắc ở nước ngoài. Nước sông Đồng Nai ngọt nhất thế giới, đó là cái lưỡi của trái đất. Tiếng Việt sẽ là tiếng quốc tế, đồng bạc Việt Nam có giá trị cao. Người Việt Nam mộ đạo và hành đạo khắp nơi, như vậy đây là một Đại Nam Tịnh Quốc. Mọi nơi trên thế giới đổ dồn về đây nghiên cứu đạo pháp, nghiên cứu tham thiền của người Việt nam. Vì Việt Nam là thánh địa có nhiều bậc vĩ nhân thánh triết ra đời giúp dân vào thời đại mới là Thượng Ngươn Thánh Đức. Việt Nam có hẳn một pháp thiền siêu đẳng đã và đang phổ biến rộng rãi khắp năm châu.

Trong những bậc thánh triết đó, có cụ Đỗ Thuần Hậu, người tỉnh Sa Đéc là tổ pháp thiền Việt Nam: tức Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Nói đến Thiền, nó đã có từ ngàn đời và đã vượt không gian, không còn là của nước nào, dân tộc nào. Những bậc thiền sư là người của nhân loại cũng như những đấng giáo chủ độ đời, không phân biệt màu cờ, sắc áo, giống dân.

Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cũng thế. Đây là pháp chung của nhân loại, ai chịu hành là pháp của riêng mình. Hy vọng với sự thông minh chúng ta sẽ có một nhận định chân xác để chọn cho mình một hướng đi chính đính thì may cho chúng ta biết mấy. Trân trọng chúc Huynh Đệ thức tâm ngộ pháp.

**THIÊN NGHI**

