



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 334

ngày 25 tháng 11 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thiếu Trí

*Thiếu trí hồn thiêng không tiến bước
Cảm thông đời đạo tự phân bàn
An lành tiến hóa thanh cần tiến
Giải tỏa phiền ưu tâm tịnh hiền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 23/09/01 đến 29/09/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Dững hành thì phải hành làm sao?
- 2) Trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào?
- 3) Địa cầu nóng uất có ảnh hưởng gì đến nơn loại hay không?
- 4) Uất khí do đâu hình thành?
- 5) Thần kinh bất ổn phải làm sao chữa trị?
- 6) Cảm thức Trời Đất chung hành có lợi ích gì không?
- 7) Tu hoài không mở trí tại sao?

<p>1) Atlantic city, 23-09-2001 9 :00 AM <i>Hỏi : Dũng hành thì phải hành làm sao?</i> Đáp : Thừa dũng hành là đã thấu triệt đường lối chung</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thức giác thực hành trên lối tiến Thực hành chất phát lại thanh yên Cùng chung xây dựng trên đường tiến Thực hiện chung hành tự giải phiền</i></p>	<p>2) Atlantic tity, 24-09-2001 8 : 55 AM <i>Hỏi : Trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào?</i> Đáp : Thừa trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ ban chiếu lúc luồng tâm điển của hành giả hội nhập</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Bình tâm hội nhập giới thanh quang Thức giác tâm tu tự tiến bàn Giải giới phân minh trí tiến hóa Tâm minh mắt sáng tự phân bàn</i></p>
<p>3) Atlantic city, 25-09-2001 8 : 15 AM <i>Hỏi : Địa cầu nóng uất có ảnh hưởng gì đến nhơn loại hay không?</i> Đáp : Thừa địa cầu nóng uất ảnh hưởng đến nhơn loại rất nhiều, sẽ phát triển sự hung hăng ác hại giữa nhơn loại và nhơn loại</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Sân si chuyển hóa thức tâm hiền Giải tỏa uất khí lại nổi liền Thức giác bình tâm lại ổn yên Từ bi thanh tịnh tự tâm xuyên</i></p>	<p>4) Atlantic city, 26-09-2001 3 : 05 AM <i>Hỏi : Uất khí do đâu hình thành?</i> Đáp : Thừa uất khí do tâm động loạn hình thành, tức mà không nói được!</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Ăn thua uất khí hình thành động Tạo khổ tạo mê trí chẳng thông Tự trách chính mình không giải được Trược ô xâm chiếm khó khai thông</i></p>
<p>5) Atlantic city, 27-09-2001 9 : 30 AM <i>Hỏi : Thần kinh bất ổn phải làm sao chữa trị?</i> Đáp : Thừa thần kinh bất ổn vì tánh hay thị phi và để ý chuyện của người khác thay vì tự sửa mình để tiến hóa</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Hướng ngoài loạn động khó mutu sinh Giải tỏa phiền ưu tự sửa mình Chuyển hóa chơn hồn qui chính kiến Thực hành chơn pháp tự mình mình</i></p>	<p>6) Atlantic city, 28-09-2001 7 : 30 AM <i>Hỏi : Cảm thức Trời Đất chung hành có lợi ích gì không?</i> Đáp : Thừa cảm thức Trời Đất chung hành thì thức hòa đồng mới thực sự mở</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Chơn hành chất phát tự phân minh Trời đất cảm giao chuyển hành trình Trí tuệ phân minh đường tiến hóa Thành tâm tu luyện rõ hành trình</i></p>
<p>7) Atlantic city, 29-09-2001 8 :50 AM <i>Hỏi : Tu hoài không mở trí tại sao?</i> Đáp : Thừa tu hoài không mở trí tại vì ngu nhiều hơn tu thiền, trí ngu khó khai thay vì thực hành hướng về thanh tịnh mà tu trí sẽ có kết quả tốt</p> <p style="text-align: center;">Kệ : <i>Thực hành chơn giác thức tâm tu Giải tỏa phiền ưu tránh tạo mù Thế giới cộng đồng chưa thức giác Bình tâm tiến hóa tự phân bù</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

H, ngày tháng 5 năm 2001,

Kính Gởi Đức Thầy Kính Yêu,

Con tên là H M ở H, kính chúc Đức Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc thường độ chúng sinh. Đã mấy năm nay Thầy không ghé qua H thăm chúng con, chúng con nhớ Thầy lắm. Biết H vắng Thầy nỗi cũng buồn và nhớ Thầy như tụi con. Con rất mong có dịp nào Thầy ghé qua H thăm chúng con nha Thầy. Con rất mong Thầy, tháng 10 tới con đi đại hội, hy vọng sẽ gặp riêng Thầy vài phút. Kính thưa Thầy, vào cuối tháng 5 dl con có dịp đi với con trai con dẫn hai đứa cháu nội về Việt Nam. Con kính trình cùng Thầy và xin phép Thầy, Thầy đồng ý thì con mới dám đi. Con chờ ý kiến của Thầy.

Sau đây con có vài câu hỏi nhờ Thầy chỉ dạy dùm con. Con kể hơi dài dòng một chút, Thầy đừng buồn con nha.

- Thầy có nói tu ề ạch, ôm nghiệp tâm quá nhiều, tu hoài không tiến được. Đó là tâm trạng của con hiện nay, con không dứt khoát được chuyện cũ, nên con tu hoài không có kết quả tốt. Con lại không thực hiện được tha thứ và thương yêu.
 - Cách đây hơn ba chục năm, ba ruột của con nghe lời vợ nhỏ đánh đập con rất tàn nhẫn, dã man. Con chết đi sống lại và thân thể con bầm dập đau đớn lắm Thầy ơi, không sao mà tả cho hết cái trận đòn năm đó. Ba con đánh con từ trên đầu đánh xuống vào lúc nửa đêm, di ghê cản cửa không cho người ta vô can Ba con. Lúc đau đớn tột cùng thì con thấy có một cục sáng nhỏ từ trên óc con rớt xuống cổ họng và vào bụng con. Lúc đó con tưởng là con chết rồi, Ba con cũng tưởng là con chết nên không đánh nữa. Thì ra con vẫn còn sống, lúc đó khoảng 12 giờ đêm. Ba con lấy hết quần áo của con liệng ra đường rồi đuổi con đi. Thân thể con bầm dập rã rời đi không nổi, mà con phải đi đâu giờ này? Viết đến đây con lại thấy uất nghẹn dâng lên, con khóc đây. Phải chi con có tội tình gì thì Ba con đánh con, con đâu có buồn. Con cảm thấy con là đứa con có hiếu hy sinh cho gia đình, đi làm để phụ với Ba con nuôi gia đình, lo cho đàn em và má con ở quê nhà. Lúc đánh con, Ba con hoàn toàn tỉnh táo không say xỉn gì hết.
 - Sau trận đòn đó con mang đủ thứ bệnh! Cho tới bây giờ mỗi lần nhớ đến là con khóc, con lại giận ba con, thú thật với thầy là con không còn thương kính ba con nữa.
 - Con vẫn thường xuyên lạy kiếng vô vi và cầu nguyện báo hiếu cho ba má con. Má con mất 8 năm rồi mà con vẫn còn nhớ thương nhiều.
 - Con còn giận gia đình bên chồng con, chồng con lúc nào cũng lo cho mấy đứa em của anh. Mấy đứa em của anh là số 1, còn vợ con là phụ. Mấy đứa em anh đã hơn 30 tuổi hết rồi.
- Em anh đòi hỏi anh đủ thứ mà không cần hỏi ý của con. Tụi nó đòi hỏi bao nhiêu là anh sẵn sàng mặc dù năm nay anh đã lớn tuổi lại mới vừa trải qua một tai nạn khá nặng, thế mà tụi nó có tha cho anh đâu. Tụi nó làm nhiều việc con đau buồn, con lấy anh mà anh không có trách nhiệm gì với con hết. Anh chỉ lo cho gia đình em út anh mà thôi, đời con chỉ toàn là nước mắt thầy ơi... Lúc con sanh nhứt anh về, anh còn nói vô đây nhưc đầu quá. Còn em gái anh sanh anh bạn không vô được thì anh nói là anh buồn không vô thăm được.
- Con cố buông bỏ mà không được vì con biết nghiệp con quá nặng nề. Con cũng biết người tu không nên ôm chấp những chuyện cũ mà sao con vẫn nhớ đến hoài. Mỗi lần có

chuyện gì có liên quan đến ba con hoặc gia đình bên chồng con thì con lại nổi sân si lên rồi giận, rồi hờn..

- Con tin là chỉ có thầy mới giải tỏa dùm con mấy cái vết đen đó. Con mong thầy cho con vài lời khuyên giải. Con rất đội ơn thầy.
- Con bị chứng đau lưng kinh niên, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nhức là khom lưng thì đau dữ dội hơn. Cho nên con ngồi thiền không lâu được, soi hồn 15 phút, thở pháp luân thường chuyển xong, thiền định khoảng 45 phút, là con đau lưng lắm, ngồi không nổi nữa. Thầy có cách gì chỉ giúp con, con cố gắng niệm Phật mà nhiều lúc cũng quên hoài.
- Con tu mà còn ôm chấp đủ thứ thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Con cố gắng buông bỏ mà sao con vẫn nhớ hoài, nhiều lúc ngồi thiền, con lại nhớ tới trận đòn Ba đánh con, rồi con chảy nước mắt.
- Hôm đầu năm Ba con có đi du lịch qua H chơi 5 tuần, lúc ba con qua đây thì chuyện cũ lại hiện về với con. Con giận ba con và đôi lúc con nói thẳng với ba con là sao ba đánh con tàn nhẫn quá vậy? Ba con la lên và nói : “Phải chi gần là tao về ngay, mày dẹp bỏ tất cả chuyện cũ đi, tao bực mình lắm...” con sợ quá nín khe luôn.
- Con kính mong thầy giải đáp dùm con, con thành thật cảm đội ơn thầy. Con lúc nào cũng cố gắng lo tu và mong sao ngồi thiền được lâu hơn.
- Con kính chào thầy, con kính chúc thầy sống lâu 100 tuổi, sức khỏe lúc nào cũng thật dồi dào.

Kính chào thầy,

Con

H M

Montréal, ngày 19-05-2001

H M,

Thầy vui nhận được thư của con tháng năm 2001, được biết con định về Việt Nam với con cháu của con. Còn về việc ghé H thì Thầy không đủ thì giờ. Vậy có dịp tốt về Việt Nam thì cứ về, cần bình tâm niệm Phật để tự giải nghiệp lực trước khi đi. Còn về việc cha dạy con là việc thường tình, không nên báo thù và giận hờn nữa: Ôn cha như núi Thái Sơn, cần thật tâm tu thì mới đền đáp được, cần sự thanh tịnh thì mới giải tỏa được nghiệp chướng. Con bị cha đánh đập là phước cho con, cần sự nhịn nhục thì mới thật sự báo hiếu. Chuyện ám ảnh là chuyện bên ngoài không nên lưu luyến thì mới đúng là người tu Vô Vi. Quên được chuyện cũ là đại phước của chính mình. Vậy con nên thường xuyên niệm Phật, tiến gần Phật Tiên mới mong tha thứ và thương yêu được. Nếu con có dịp tham gia Đại Hội thì sẽ có duyên hội ngộ với những phần hồn của người liên hệ với chính con sẽ được tiến hóa nhanh hơn. Còn về bệnh đau lưng thì con cần đi Bác Sĩ chiropractor chỉnh hình bộ xương sống sẽ hết bệnh. Chúc con vui tiến. Công ơn của ba con chỉ có thật tâm tu mới đền đáp được ơn vô tận của ba con, con không nên giận hờn ba con, tạo nghiệp tâm cho chính con. Tội bất hiếu là nặng nhất, còn giận là còn nghiệp. Con nên thành tâm tu tiến hướng tâm về ba con thì ba con sẽ có cơ hội ăn năn sửa chữa và tu tiến. Chúc con thành tâm tu tiến và phát triển từ tâm.

Quý thương

Lương sĩ Hằng- Vĩ Kiên

THƠ

HỘI KÝ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

HỘI nhớ căn xưa đã xuống trần,
KÝ danh phàm tục khổ cho thân,
DŨNG tâm tâm đạo lên bờ giác;
HÀNH Pháp Vô-vi học xuất thân

Xuất thân lãnh hội Vô-Vi,
Lên thuyền Bác-Nhã cùng đi về nguồn.
Vô Vi không khép vào khuôn,
Nhưng mà diệu pháp độ hồn thượng thặng.
Thiền-Sư, Ngài LUÔNG-SĨ-HẰNG,
Tu hành đắc pháp, giác năng độ người.
“DŨNG HÀNH” Đại Hội hai mươi,
Á Áu Mỹ Úc... gọi đời tỉnh tu.
Xưa nay công quả, công phu,
Bao nhiêu giáo lý lu bù khó thông.
Ngày nay tu rớt một lòng,
“VÔ-VI PHÁP LÝ” khai thông Linh Hồn.
Tu Vô Vi, khai Thiên – Môn,
Linh-Hồn siêu xuất thoát vòng trầm luân.
Vừa nghe thuyết giảng vui mừng,
Nhập vào Đại Hội tung bừng kiểm tra:

Ông Thầy rõ mặt Thiên-Gia,
Từ bi, bác ái, hiền hòa giải phân:
- Chúng sanh là khách ở trần,
Chán đời qua Đạo, xuất thân về trời.
- Chơn tu chẳng luận nhiều lời,
Mà cần “Bí Pháp” sửa đời thiện lương.
- Tới kỳ Trời Phật ban ơn,
Mới nghe Pháp-Lý khai đờn Vô-Vi.
- Đại-Hội là dịp ứng thi,
“DŨNG HÀNH” nhắc bạn cùng đi chánh đường

Đường Vô Vi không trường, mà học,
Học Vô-Vi có lọc có thanh,
Cũng nhờ tự lực : “DŨNG HÀNH”;
Vô minh giải tỏa, tâm lành hiện ra.

Đại Hội có hiệp có hòa
Hiệp là lắng tử về nhà Nhứt-Lai.
Hòa là trên dưới không hai
Nhứt tâm, nhứt đức, thiện tài vô vi.

Hạnh vô vi, chơn tri, chánh giác,
Người vô vi, cánh hạc bay cao,
Không bít lối, chẳng ngăn rào;

DŨNG HÀNH thăng tiến, Bàn-Đào đăng tên.

Đăng tên cửa Phật, nhà Tiên,
Đường trần mỗi gó, xuống lên đã tường.
DŨNG HÀNH nhứt nguyện lên đường,
Theo gương Thầy Tổ nhập trường Nhứt-Lai.

Bạn đạo hội lại đưa tài,
Lập công bồi đức, ra tay dŭng hành.
Cống hiến công quả vô danh,
Thi đua phụng sự, tài thành chức năng.
Bao nhiêu cực nhọc khó khăn,
Một BAN TỔ CHỨC đa năng, đa tài.
Bạn đạo già trẻ, gái trai,
Cám ơn, khen ngợi, một bài tán dương.
Tinh thần phục vụ khác thường,
Hiền hòa, khả ái, lập trường vô vi.
Tập đoàn Tiên-Tử khác chi,
Trang nghiêm, thanh tịnh, khác gì Phật sinh.
Thương nhau hòa hợp tâm tình,
Giúp nhau tận tụy, hòa mình với nhau.
Vô-Vi, một khối đồng bào,
Việt, Anh. Mỹ, Úc, Tây, Tàu... hiệp chung.
Vô-Vi, Quyển-Pháp vô cùng,
Linh quang dự Hội, hòa đồng tiến tu.
ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH cuối thu,
Nét son ghi đậm, công phu tuyệt vời.
Thơ khen nói chẳng hết lời,
Hẹn ngày tái ngộ cõi trời Á Áu.

“KHÍ GIỚI TÌNH THUƠNG” mở đầu,
Lập đời Thánh – Đức hoàn cầu thức tâm.
Hòa bình, hạnh phúc ngàn năm,
Vô-Vi Pháp-Lý thâm thâm diệu huyền.
Con Người, hạnh Phật, nét Tiên,
Đại Đồng Thế Giới miên miên Thái Bình.

Tập đoàn tu sĩ, thiền sinh,
Trẻ già, trai gái... hòa mình học tu.
Nhờ Thầy chấn chỉnh công phu,
Làm sao thức tánh giải mù phá mê (?)
Thầy rằng: dứt khoát bớt bê,
Dŭng Hành thăng tiến về quê Linh-Hồn.
Có người tánh nết bôn chôn,
Chạy theo vật chất, tinh thần rớt ren.
Thầy rằng: khêu tỏ ngọn đèn,
Soi hồn sáng sửa, đêm đen lui dần.

<p>Có người đeo khổ vào bản thân, Già nua, bệnh tật, tinh thần hoang mang, Thầy rằng: hành pháp siêng năng, Đức tin kiên cố, khó khăn giảm dần. Có người tự xét bản thân, Dục tình dứt khoát, tinh thần sáng soi. Xưa kia du đảng cao bồi, Ngày nay sám hối, tâm tôi nhẹ nhàng. Có người nghiệp quả đã mang, Chồng con khảo đảo, họ hàng rẽ khinh, Quyết theo Thầy Tám tu hành, Đời lo trả quả, Đạo hành nhứt tâm. Thiền gia Pháp Mỹ âm thầm, Úc Châu, Tây Đức ngắm ngẫm tiếp thu. Canada... quyết lòng tu, DŨNG HÀNH ĐAI HỘI châu du học thiền. Mở tâm đón nhận Thiền-Liêng, Mở tình giao tiếp bạn thiền Á Âu. Mở tánh cảm ứng cơ mầu, Rõ ràng Quyền Pháp cao sâu khó lường. THƯƠNG ĐẾ ban rải Tình-Thương, Cho Thầy tiếp dẫn lên đường Phật Tiên. Vô-Vi Pháp-Lý chơn truyền, Khoa-Học Huyền-Bí siêu thiền Phật Môn. Dạy người cứu vãng Linh-Hồn, Tâm linh tiến hóa bảo tồn phước duyên. Con Người có tánh thiêng liêng, Biết phương giải thoát, Phật Tiên qui hồi. Không còn sa đọa nổi trôi, Không còn gánh chịu cuộc đời khổ đau. Vô-Vi không chấp sắc màu, Không phân Tôn Giáo, mà trau Linh-Hồn. Linh-Hồn, thiên hạ, độc tôn, Tiến lên thiên thượng Phật môn an nhàn. Vô-Vi có Pháp khai màn, Vô minh giải tỏa lên đàng Như-lai. ĐAI HỘI DŨNG HÀNH giải bày, Khoa-Học Huyền-bí, ai ai muốn tường.</p> <p>Đại-Hội Hội-Ký chủ trương, Trình bày lẽ thật, lập trường chánh chơn. Chẳng cần biện luận thua hơn, Cũng không quảng cáo con đường vô vi. Lời ngay, lẽ thật chép ghi, Tặng người tâm đạo nên đi đúng đường.</p> <p>TU là chánh tín tâm phượng, TU là tự cứu, không vương nghiệp trần. TU là thanh lọc bản thân, Phân hai Đời Đạo, giữ phần Tánh Linh. TU là giải khổ cho mình,</p>	<p>Bản thân Tứ-Đại, thay hình Linh-Quang. TU không ảo ảnh mơ màng, Tự mình khai mở thiên đàng nội tâm. Tu thân không để lạc lầm, Tu tâm giác ngộ Phật Tâm nơi mình. Chùa chiền, áo mào, sách kinh... Thiền đường tâm nội hiển linh nhiệm mầu. Một khi biết phép tụng cầu, Biết đường giải thoát nhờ câu DI-ĐÀ. Tòa-Thánh ở tại Tâm ta, Thiền-Đàng Cực-lạc vẫn là nội tâm. Đạo mầu những tưởng xa xăm, Nào dè giác ngộ, đạo cầm nơi ta. Tự giác rồi mới giác tha, Phật Tiên, Thần Thánh cũng là tự tu. Vô-Vi Pháp-Lý đặc thù, Ai hay lãnh hội ngàn thu siêu phàm</p> <p>Phàm thánh đều do một chữ "Tâm" Vô-Vi Pháp - Lý chỉ phương tâm, Tâm tu tự giác, đời qua Đạo; Một kiếp đắc thành khỏe vạn năm.</p> <p>Năm nay "Hội-Ký" viết cho đời. Kêu gọi khắp nơi, khắp mọi người, Pháp-Lý Vô-Vi Huyền-Bí Phật; Đưa thuyền Bác-Nhã cứu trần vơi.</p> <p>Vơi vơi trời nước cảnh trùng dương, MAGIC DISNEY khác lạ thường, Tu sĩ vô vi nêu đạo hạnh; Chơn tâm rộng mở một "Tình-Thương"</p> <p>Garden Grove ngày 06-11-2001 An-Khang-Nguyễn Thiền-Đường Lutu-Tâm miền Nam Cali</p>
--	--

TÂM THỨ CỦA BẠN ĐẠO FLORIDA CÙNG ĐỨC THẦY VÀ QUÝ BẠN ĐẠO

Chúng con, bạn đạo Florida, xin chân thành cảm ơn Bê` Trên và Đức thầy đã chọn Orlando làm địa điểm tổ chức Đại Hội và Thiên Ca Dũng Hành năm 2001.

Chúng con, cũng xin cảm ơn các ban tổ chức và các bạn đạo đã đóng góp công sức và tài lực đến dự thật đông đủ làm cho buổi Thiên Ca thêm phần long trọng và thành công tốt đẹp.

Trong đêm thiên ca, việc sắp xếp chỗ ngồi cho bạn đạo và cộng đồng bên ngoài có nhiều giây phút bị lúng túng, khiến nhiều bạn đạo phải hoang mang. Đây cũng vì chúng con thiếu kinh nghiệm. Chúng con chân thành cáo lỗi cùng quý bạn đạo về sự thiếu sót trên, và kính mong các bạn đạo niệm tình tha thứ cho.

Kính Thư,

Hội Ái Hữu Vô Vi Florida

Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm Đóng Góp Ủng Hộ Thiên Ca

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-----	\$ 5,000.00USD
Trần Đình Long-----	\$ 1,000.00USD
Thiền đường Linh Tâm	
Trần Út -----	\$ 300.00USD
Trần Chiel-----	\$ 120.00USD
Bạn Đạo Úc Châu	
Lê Thị Ngọc Sương-----	\$ 20.00USD
Chị Đồi-----	\$ 10.00USD
Lương Thị Hồng Châu-----	\$ 20.00USD
Tâm Niệm-----	\$ 100.00AUD
Bạn đạo Đức Quốc-----	\$ 10.00USD
Bàng Vệ Thành ---Belgium-----	\$ 100.00USD
Bạn Đạo Pháp Quốc	
Hồ Quốc Khánh-----	\$ 50.00USD
Triệu-----	\$ 20.00USD
Bùi-----	\$ 5.00USD
Ẩn danh-----	\$ 10.00USD
Lương Sĩ Ái Tuyết-----	\$ 150.00USD
Võ Thị Nhung----Luxemburg-----	\$ 20.00USD
Bạn Đạo Canada	
Tôn Thất Việt Cường-----	\$ 20.00USD
Trần Ngọc Sang-----	\$ 10.00CAD
Ẩn danh-----	\$ 5.00CAD
Một số bạn đạo Atlanta-----	\$ 300.00USD

Nguyễn Đức Tân-----	\$ 20.00USD	
Thiên Đường Thiên Thức		
Nguyễn văn Sang-----	\$ 20.00USD	
Steven Trần-----	\$ 20.00USD	
Trần Hoàng-----	\$ 20.00USD	Trưởng
Thanh-----	\$ 20.00USD	
Dương Các-----	\$ 30.00USD	
Vuz-Thz Trưởng-----	\$ 20.00USD	

Tổng Cộng	\$ 7,305.00USD
	\$ 100.00AUD
	\$ 15.00CAD

Bạn Đạo Houston, TX

G/Đ Bà Lập-----	\$ 20.00USD
Bác Cư-----	\$ 20.00USD
Mai Quang-----	\$ 50.00USD
Trần Bá Trường-----	\$ 20.00USD
Nguyễn Điệp-----	\$ 20.00USD
Trương Thị Sanh-----	\$ 20.00USD
Đỗ Trung Hiếu-----	\$ 20.00USD
Bác Trí-----	\$ 32.00USD
Ấn danh-----	\$ 10.00USD
Ấn danh-----	\$ 20.00USD
Ấn danh-----	\$ 20.00USD
Ấn danh-----	\$ 20.00USD

Bạn Đạo California

Pui Len Ng-----San Diego-----	\$ 20.00USD
Yuet Fun Siu-----San Diego-----	\$ 20.00USD
Lý Bích Trân-----San Francisco-----	\$ 25.00USD
Lý Trinh-----	\$ 100.00USD
Thanh Hòa-----	\$ 20.00USD
Phạm Trương-----San Jose-----	\$ 10.00USD
Nguyễn Hoàng Long-----	\$ 10.00USD
An Khang-----	\$ 20.00USD
Đoàn Mộng Điệp&Thái-----	\$ 20.00USD
Chị Đoàn Ngọc Toàn-----	\$ 20.00USD
Phạm Văn Được-----	\$ 50.00USD
Lý Lệ Nhân-----Los Angeles-----	\$ 50.00USD
Bà Phương-----	\$ 20.00USD
Ấn danh-----	\$ 3.00USD
Ấn danh-----	\$ 5.00USD
Ấn danh-----	\$ 10.00USD
Ấn danh-----	\$ 30.00USD
Ấn danh-----	\$ 50.00USD
Ấn danh-----US-----	\$ 40.00USD

Ấn danh-----US-----	\$ 20.00USD
Ấn danh-----	\$ 5.00USD
Ấn danh-----US-----	\$ 5.00USD
Ấn danh-----US-----	\$ 50.00USD
Ấn danh-----WA-----	\$ 5.00USD
G/Đ Mai-----WA-----	\$ 20.00USD
G/Đ Vương Thanh-----WA-----	\$ 60.00USD

Tổng Cộng

	\$ 960.00USD
Lại Oanh-----Chicago-----	\$ 10.00USD
Trần Đại Lượng-----PA-----	\$ 50.00USD
Nguyễn Lại-----DC-----	\$ 20.00USD
Mộng Hoa-----OR-----	\$ 20.00USD
Chị Nguyễn An-----MN-----	\$ 100.00USD
G/Đ Tăng-----	\$ 10.00USD
G/Đ Má Tường-----	\$ 30.00USD
Hoàng Trọng Trí-----	\$ 80.00USD
Bác Cường-----	\$ 20.00USD
Hồ Văn Đậm-----	\$ 20.00USD
Nguyễn Thị Khế-----	\$ 5.00USD
Hoàng Kim-----	\$ 10.00USD
Bạch Liên-----	\$ 10.00USD
Peter Lương-----	\$ 10.00USD
Dương Văn Đệ-----	\$ 20.00USD
Chị Lộc-----	\$ 5.00USD
Nguyễn Hương-----	\$ 20.00USD
Võ Anh&Trần Minh Lộc-----	\$ 20.00USD
Nguyễn Văn Thiện-----	\$ 40.00USD
Duy&Châu-----	\$ 210.00USD
Hòa&Thuận-----	\$ 100.00USD
Bạn Đạo Florida	
Ấn danh-----	\$ 15.00USD
Lượng (con trai chị Anh Thư)-----	\$ 50.00USD
Thủy Tiên (con gái Lan Châu)-----	\$ 20.00USD
An&Thọ, Ngọc Thanh&Long, Trung&Lan Châu-----	\$ 119.00USD

Tổng Cộng

\$ 994.00USD

Trang 01-----	\$ 7,305.00USD
Trang 02-----	\$ 960.00USD
Trang 03-----	\$ 994.00USD

\$ 9,259.00USD

Trang 01-----	\$ 15.00CAD
Trang 01-----	\$ 100.00AUD

Xin đại diện toàn thể bạn đạo của Hội Ái Hữu Vô Vi Florida, Lan Châu xin thành thật cảm ơn các bác, các anh chị đã hợp tác chặt chẽ và giúp cho Thiên Ca được thành công rực rỡ. Nếu duyên lành đến, các anh chị em chúng tôi xin được phục vụ tối đa và hy vọng gặp mặt đầy đủ tại Đại Hội & Thiên Ca 2002.

Hội Ái Hữu Vô Vi Florida,

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận như sau :

	Currency	\$US
Thiên Thu (CA)		500.00
Thiên Thu (CA)		500.00
Trần Ba (OR)		200.00
Nguyễn Thị. Trí (TX)	150\$CAD	94.94

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như

sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Đính chính của HAHVV Đức:

Trong DH Dũng Hành Anh Nhân có kèm danh sách và một bao thư ghi là HAHVV Đức Quốc phát tâm ấn tống CD gồm có 460 DM. Nhưng trong số TBPTDN vừa rồi 333 đang 460 DM này vô danh sách cứu khổ ban vui. Số tiền này là của Hội Đức phát tâm ấn tống CD Đại Hội, xin cáo lỗi cùng quý bạn.

Kính Thư

Phan Cao Thăng

HAHVV Canada

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI

Đặc San Vô Vi thành tâm cáo lỗi cùng quý bạn đạo và đọc giả bài Địa Lý Bát Trạch phần 1 của Bảng Ấn Định Mạng Theo Bát Quái trang 100 ĐSVV số 9 đã in sai cột nữ từ năm Quý Dậu 1933 đến năm Ất Ty 1965. Xin quý bạn đạo và đọc giả vui lòng điều chỉnh lại theo bản đính chính sau đây:

ĐỊA LÝ BÁT TRẠCH
1. BẢNG ẤN ĐỊNH MẠNG THEO BÁT QUÁI

SAI

Năm Âm lịch		D. lịch	Nam	Nữ
Canh	Tý	1900	Khâm	Cấn
Tân	Sửu	1901	Ly	Càn
Nhâm	Dần	1902	Cấn	Đoài
Quý	Mẹo	1903	Đoài	Cấn
Giáp	Thìn	1904	Càn	Ly
Ất	Tỵ	1905	Khôn	Khâm
Bính	Ngọ	1906	Tốn	Khôn
Đinh	Mùi	1907	Chấn	Chấn
Mậu	Thân	1908	Khôn	Tốn
Kỷ	Dậu	1909	Khâm	Cấn
Canh	Tuất	1910	Ly	Càn
Tân	Hợi	1911	Cấn	Đoài
Nhâm	Tý	1912	Đoài	Cấn
Quý	Sửu	1913	Càn	Ly
Giáp	Dần	1914	Khôn	Khâm
Ất	Mẹo	1915	Tốn	Khôn
Bính	Thìn	1916	Chấn	Chấn
Đinh	Tỵ	1917	Khôn	Tốn
Mậu	Ngọ	1918	Khâm	Cấn
Kỷ	Mùi	1919	Ly	Càn
Canh	Thân	1920	Cấn	Đoài
Tân	Dậu	1921	Đoài	Cấn
Nhâm	Tuất	1922	Càn	Ly
Quý	Hợi	1923	Khôn	Khâm
Giáp	Tý	1924	Tốn	Khôn
Ất	Sửu	1925	Chấn	Chấn
Bính	Dần	1926	Khôn	Tốn
Đinh	Mẹo	1927	Khâm	Cấn
Mậu	Thìn	1928	Ly	Càn
Kỷ	Tỵ	1929	Cấn	Đoài
Canh	Ngọ	1930	Đoài	Cấn
Tân	Mùi	1931	Càn	Ly
Nhâm	Thân	1932	Khôn	Khâm

ĐÚNG

Năm Âm lịch		D. lịch	Nam	Nữ
Quý	Dậu	1933	Tốn	Khôn
Giáp	Tuất	1934	Chấn	Chấn
Ất	Hợi	1935	Khôn	Tốn
Bính	Tý	1936	Khâm	Cấn
Đinh	Sửu	1937	Ly	Càn
Mậu	Dần	1938	Cấn	Đoài
Kỷ	Mẹo	1939	Đoài	Cấn
Canh	Thìn	1940	Càn	Ly
Tân	Tỵ	1941	Khôn	Khâm
Nhâm	Ngọ	1942	Tốn	Khôn
Quý	Mùi	1943	Chấn	Chấn
Giáp	Thân	1944	Khôn	Tốn
Ất	Dậu	1945	Khâm	Cấn
Bính	Tuất	1946	Ly	Càn
Đinh	Hợi	1947	Cấn	Đoài
Mậu	Tý	1948	Đoài	Cấn
Kỷ	Sửu	1949	Càn	Ly
Canh	Dần	1950	Khôn	Khâm
Tân	Mẹo	1951	Tốn	Khôn
Nhâm	Thìn	1952	Chấn	Chấn
Quý	Tỵ	1953	Khôn	Tốn
Giáp	Ngọ	1954	Khâm	Cấn
Ất	Mùi	1955	Ly	Càn
Bính	Thân	1956	Cấn	Đoài
Đinh	Dậu	1957	Đoài	Cấn
Mậu	Tuất	1958	Càn	Ly
Kỷ	Hợi	1959	Khôn	Khâm
Canh	Tý	1960	Tốn	Khôn
Tân	Sửu	1961	Chấn	Chấn
Nhâm	Dần	1962	Khôn	Tốn
Quý	Mẹo	1963	Khâm	Cấn
Giáp	Thìn	1964	Ly	Càn
Ất	Tỵ	1965	Cấn	Đoài

Ban biên tập ĐSVV kính mong quý bạn đạo và độc giả thông cảm và tha thứ cho. Đính chánh này chúng tôi sẽ đăng lại trong ĐSVV 10.

Để chuẩn bị cho việc phát hành ĐSVV 10, Ban biên tập kính mời quý bạn đạo, độc giả tiếp tục gửi bài vở hình ảnh và mọi sự ủng hộ tài chánh về địa chỉ như sau:

ĐẶC SAN VÔ VI

C/O HỘI ÁI HỮU VÔ VI TÂY ÚC,
VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA,
40 HANCOCK STREET, NOLLAMARA,
WA 6017 AUSTRALIA

Điện Thoại: + 61 8 9244 3209 hoặc + 61 8 9380 7852

Điện Fax: + 61 8 9244 4726

Điện Thư: maxle@dph.uwa.edu.au

ĐSVV lúc nào cũng hoan hỷ đón nhận mọi ý kiến xây dựng của quý vị và rất mong được sự đóng góp bài vở để ĐSVV mỗi ngày được phong phú hơn.

Ban biên tập thành thật cảm tạ sự chỉ dạy và ủng hộ của Đức Thầy cùng toàn thể bạn đạo và đọc giả trong kỳ Đại Hội Dững Hành vừa qua, ĐSVV đã được quý vị nhiệt tình đón nhận, đó là một khích lệ lớn lao cho ĐSVV.

Sau đây chúng tôi xin đăng danh sách quý vị đã đóng góp cho ĐSVV:

1) Đức Thầy	USA	\$200 USD
2) Lê thanh Tùng	Florida USA	\$50 USD
3) Trần thị lan Châu	Florida USA	\$50 USD
4) Bình	Philadelphia USA	\$20 USD
5) Hoàng	Philadelphia USA	\$20 USD
6) Tài	Philadelphia USA	\$20 USD
7) Hồ quốc Khánh	Réunion	\$50 USD
8) Ngô Sứ Leng	Paris France	\$50 USD
9) Nguyễn thị minh Tâm	Sydney Australia	\$100 AUD
10) Lê Ngọc Sương	Sydney Australia	\$50 AUD
11) Đặng như Bình	Sydney Australia	\$50 AUD

Còn một số lớn đóng góp của bạn đạo cho ĐSVV trong kỳ Đại Hội Dững Hành vừa qua do chị Khu thị Phẩm(Sydney) và anh Võ Anh(Melbourne) còn giữ chưa chuyển đến cho ban biên tập ĐSVV nên chúng tôi chưa đăng trên thông báo được. ĐSVV sẽ tiếp tục đăng danh sách và số tiền quý bạn đạo và đọc giả đóng góp ủng hộ ĐSVV khi nhận được số tiền của hai bạn nêu trên.

ĐSVV thành thật cảm ơn sự đóng góp quý báu của toàn thể bạn đạo và đọc giả, giúp ĐSVV có phương tiện phát hành ĐSVV số 10 kế tiếp.

Kính bái,

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình,

BBT ĐSVV

Tây Úc ngày 21 tháng 11 năm 2001.

BẠN ĐẠO VIẾT

Dư âm Dững Hành

Giã từ Thầy bạn đã gần ba tuần mà lòng còn ngẩn ngơ như mới hôm qua. Cứ mỗi sáng khi giật mình thức dậy tôi phải mất vài giây định thần để xét xem mình còn đang trên tàu hay đang ở nhà một bạn đạo nào. Thật là hạnh phúc khi trong thời gian qua trong giấc ngủ tôi vẫn còn nằm mơ thấy gặp Thầy và gặp một số bạn đạo thế giới như anh chị Du&Mỹ, anh chị Lâm & Hường thấy được coi Hằng và Thi diểu, thấy ngời tán dóc với các ạn đạo bên Âu Châu. Và cũng vì thích cái hạnh phúc ấy, tôi đã lười biếng học, bài thi chất đống sao tôi cứ mãi lượn lờ, tôi coi đi coi lại mấy băng thiên ca, coi mê mải 4 cuốn băng tu học ở Âu châu năm rồi để thấy rõ hơn điểm phúc của người < tu thật tình, Thầy thương, Thầy thổ thển, tâm tình; Trông Thầy thật tươi tỉnh, thanh thoát..thấy thềm thấu tim>. Rồi tôi nhớ lại khóa sống chung ở Úc< tự thấy tụi tôi tu tà tà,tu tài tử thành thử thất thu, thu toàn trước; Thầy tội tụi tôi, Thầy tận tâm tha thứ, tụi tôi thì tơi tả tứ tam, thật thảm thương thay!!>.

Dòng tư tưởng của tôi trở lại từ những ngày đầu ở Florida trong kỳ Đại hội vừa qua. Tôi còn nhớ rõ cái cảm xúc khi anh Du quyết định đi đón gia đình chúng tôi ở phi trường mặc dù anh có thể bị trễ đi ăn tối với Thầy, bạn (đi đâu mà có Thầy tôi coi như một đặc ân mà Thượng Đế dành cho chúng ta). Sự tình nguyện ở lại của anh Du đã làm gia đình tôi cảm kích lắm. Cũng may, có lẽ bề trên thấu được tâm tư chúng tôi nên chuyển bay đến đúng giờ, chúng tôi rời hotel Los lúc 4g30 sáng, đáp chuyến bay 7giờ, đến Florida lúc 4 giờ chiều và có mặt tại nhà hàng lúc 5giờ, và dĩ nhiên chúng tôi đã không làm mất cuộc vui của anh Du, chỉ làm anh vất vả thêm tí thôi!!

Đến bữa ăn tối, nhìn thấy chị tân Hội trưởng rụt rè đứng sau anh Tùng lên tiếng chào mừng Thầy và bạn đạo, tôi nghĩ chắc chị bối rối và lo lắng lắm. Tôi càng thấy tội nghiệp hơn khi chị lên tiếng yêu cầu bạn đạo tiếp tay đi bán vé thiên ca; có lẽ công việc quá đa đoan cho một con số khiêm nhường bạn đạo địa phương. Tôi muốn giơ tay lên tình nguyện, nhưng ngặt vì tôi chưa tìm ra chỗ gửi gắm Ba tôi và con tôi để hai người có dịp đi tham quan và biết qua các thú vị ở Florida nên tôi còn chần chừ. Tan tiệc cơm, tôi may mắn nhờ được nhóm anh Q, anh T chở Ba tôi đi chơi ngày hôm sau, còn con tôi thì được con anh chị Trúc Lâm chiếu cố nên vợ chồng tôi bèn lên tình nguyện đầu quân với chị Lan Châu .

Sáng hôm sau,cái cảm giác tội nghiệp của tôi dành cho chị Hội trưởng đã tức thời phải thay đổi. Chỉ trong một buổi sáng, với sự góp ý của các quân sư thượng thặng như anh Công, anh Kiệt, với các thao tác nhanh gọn của chiến sĩ An, em Trung trong việc in ra ngay các bảng quảng cáo (và dĩ nhiên với sự hỗ trợ đắc lực về.. tinh thần của vợ chồng tôi, anh chị Trí,Titô,chị Hà,anh Lý Vĩnh và bác Bảy) chị Châu đã trở hết tài nghệ ngoại giao, xốc vác trong việc vận động các shop Việt Nam để họ vui lòng bán vé cho thiên ca. Đến khoảng 2 giờ chiều là chúng tôi đã có phần yên tâm về việc vé, các shop không những hoan hỉ bán dùm mà thậm chí có người còn lên tiếng từ chối lãnh commission, do biết được phái đoàn bán vé gồm những người từ các nơi trên thế giới đến, và nhất là có lẽ họ thấy được cái lòng chị hội trưởng qua những câu mời mọc thân tình.

Có thực mới vực được đạo, chúng tôi sau đó đi ăn trưa ở quán cốc chú Hiền, người không những tình nguyện bán vé không ăn huê hồng mà còn đồng ý mở thử các CD nhạc thiên ca ở tiệm của anh cho thực khách nghe. Anh cũng ngỏ ý xin một số sách thiên vô vi để tìm hiểu,

điều mà làm tất cả chúng tôi phấn khởi rất nhiều. Trong số những tha nhân bận rộn với đời, tìm thêm được một người đồng cảm muốn tìm về tĩnh lặng, cảm giác ấy ấm áp lắm các bạn ơi. Trong lúc nghỉ ngơi ăn trưa, chị Châu với chiếc mobile hoạt động liên tục từ sáng sớm đã nhờ con chị mua vé ngày hôm sau cho bố Úc chúng tôi, một số bạn đạo ở Bỉ và Lục xâm bảo đi tham quan ở Universal. Tôi thật ngưỡng mộ cái nhanh lẹ và tháo vát của chị, vừa lo việc chung mà không quên giúp đỡ bạn đạo tìm vui. Tôi thấy chị thật có phước đã được cơ hội thi thố tài năng trong lúc này để phục vụ cho Vô vi, để tiếp tay với Thầy trong việc phổ biến Thiền ca vào đời. Tôi tự dưng cũng thấy hãnh diện lây khi đứng chung với chị vì tôi cũng là... một phụ nữ.. ăn theo(xin đừng cười).

Gần 4 giờ chiều thì Thầy đến đài phát thanh Saigon-ngay khu shop Việt Nam mà chúng tôi bán vé- để dự buổi phỏng vấn của địa phương về phương pháp thiền vô vi. Tôi lại được gặp Thầy (ha ha) dù tôi không được nói chuyện với Thầy(hu hu), nhưng tôi thấy ấm cúng quá. Khi vẫy tay chào Thầy ra về, tôi nhìn Thầy và nói trong tâm: *Tâm trân trọng thương Thầy thiết tha,thấm thiết,Thầy ơi*. Thầy nhìn tôi qua cửa kính xe thật âu yếm,từ bi như đã thấu được nỗi nhớ nhung của Tôi trong những tháng ngày qua. Bất giác tôi nhớ đến các bạn đạo ở Việt Nam, tôi cảm thông được nỗi nhớ Thầy của các bạn và tôi thấy mình thật điểm phúc khi còn có dịp mỗi năm gặp Thầy như thế này.

Lược sơ qua về ĐH Dũng Hành, cá nhân tôi đã được học hỏi những bài học từ Thầy, từ bạn thật thấm thía. Tôi cảm thấy bạn đạo tham dự ĐH năm nay thanh tịnh và trật tự hơn những năm trước, trên diễn đàn không có nhiều bài học kích động như những năm xưa mà thay vào đó là những thảo luận để tìm ra cách nào tốt hơn để mọi người dễ hiểu và thực thi. Sự khác biệt ý kiến luôn luôn là điều không tránh khỏi nhưng chúng ta đã tránh được cảnh xào xáo,huynh đệ đem nhau lên diễn đàn để phải trái, trắng đen. Mọi người dường như đã thật sự quý thương và gần gũi nhau hơn sau những biến cố xảy ra trên quả địa cầu, và dĩ nhiên vô vi càng thương nhau hơn vì chúng đang cùng đứng dưới bóng mát của vị Thầy kính yêu,cố gắng tu học để hy vọng cùng nhau trở về nguồn cội.

Tôi đã xúc động khi nhìn thấy chị Xuân Mai mảnh mai nhanh nhẹn xuất hiện trên từng cây số, từ phòng ăn cho đến phòng học, từ lúc BĐ check in cho đến cả thông dịch trên diễn đàn, đầu óc chị phải thật thanh tịnh mới có thể nhớ từng chi tiết để theo dõi từng ngày. Tôi đã ghen ngào xúc động tuôn rơi những dòng lệ hạnh phúc mỗi khi thấy Thầy bước vào hội trường,cảm phục các bạn đạo nỗ lực làm cuốn video thật xúc tích, ái mộ các nghệ sĩ tài tử đã diễn xuất rất thật,với khuôn mặt hiền hòa dùng những ngôn từ rất giản dị để nói về kinh nghiệm tu học của mình,tất cả sự kết hợp hài hòa tôi tin chắc sẽ có ảnh hưởng sâu xa cho người được nghe. Tôi đã khóc trong hạnh phúc, trong tình thương yêu của Thượng đế, của Thầy và hãnh diện được đứng trong hàng ngũ của Vô Vi cùng các bạn của tôi.

Tham dự ĐH lần này vừa được học lại vừa được vui. Trong một ngày tắm biển với Thầy và các bạn, tôi bị mấy cơn sóng lớn đánh đến nỗi chân lên đầu, đầu xuống chân, lộn hai ba vòng liên tiếp dù chân chưa kịp lấy thăng bằng. Tôi liên tưởng đến lời Thầy nói tại chuyến du thuyền Alska nội dung là sóng đời so với sóng đạo chẳng có là chi, nên tôi can đảm trăn mình đứng chịu sóng một lúc khá lâu. Điều kỳ diệu là khi về đến đất liền, tôi phát hiện cái bệnh *Virtigo*(căn bệnh chóng mặt do sự mất thăng bằng trong lỗ tai) vốn hành hạ tôi gần một năm nay tự dưng biến mất. Nó ra đi không báo trước, không một lời từ giã, thế nên tôi chỉ biết âm thầm cảm ơn Người, đã đảo lộn tôi mấy vòng và cho tôi trở lại thăng bằng.

Vui này tiếp theo vui khác. Trong ngày thứ hai của ĐH, tôi được hội kiến và đàm đạo với một anh bạn đạo ở Tacoma trong suốt gần hai giờ đồng hồ. Cuộc đàm luận, kinh nghiệm tu cùng chân tình của anh đã giúp tôi nung nấu thêm ý chí tu học của tôi, nhận ra phần nào cái khuyết của mình và tôi rất hy vọng nó sẽ giúp tôi trong chặng đường tu kế tiếp. Trong cái vui triền miên của những ngày tháng ấy, tôi đã hát bài hồ quảng vọng cổ mà tôi viết kính dâng lên Thầy, hát tặng bạn bè với cả tấm lòng tôi. Tôi không biết nhịp đờn vọng cổ, tôi không biết thế nào là điệu xàng xê, tôi không biết sự khác biệt giữa câu 1 và câu 6 của vọng cổ ra sao, nhưng sợ gì, vì tôi tu VôVi, tu tất, tu thật tình nên tự nhiên và hồn nhiên tôi viết chỉ được câu cuối (6) để trình diễn mà thôi. Bạn đạo cũng như tôi, đâu đòi hỏi phải coi nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng không thích bắt bẻ khó dễ anh em nên tôi đã được mọi người thưởng thức tâm tình tôi. Những màn múa tôi tập với các nghệ sĩ tài tử tạm thời tuổi tác*trông trẻo*, lớn có nhỏ có, không phải vì tôi không kiếm ra được các khuôn mặt trẻ đóng góp nhưng tôi đã cảm nhận được tâm tình của các vị tài tử tạm thời này, quý vị cũng muốn phục vụ, như tôi muốn phục vụ vậy, cho nên tôi tập và tôi rất vui, tôi vui từ cái vỗ tay của bạn đạo và tôi vui cả trong những lúc chúng tôi múa sai, không đều. Nếu có bạn đạo nào không vui khi nhìn thấy điệu ngũ tài tử của chúng tôi, xin cũng sau lời giải thích này để dãi, du di và chỉ nên nhớ tới sự đoàn kết không phân biệt tuổi tác của vô vi chúng ta trong mọi lãnh vực phục vụ cho chung.

Tâm tư thì tràn trề, thư từ thì thiếu trường tận. Tôi xin tạm dừng ở đây kéo không thôi tốn giấy của các hội. Tôi xin gởi theo đây lòng nhớ, thương của tôi đến Thầy, đến tất cả các bạn đạo VôVi, đến các bạn đã tham dự ĐH và những bạn đang đọc TBPTĐN. Cầu chúc mọi người tu tiến thường thường để khi tham dự ĐH kỳ tới KHÍ GIỚI TÌNH THƯƠNG của chúng ta càng to lớn hơn, hiệu quả mạnh mẽ hơn và chiến sĩ chúng ta càng trẻ trung hơn.

Kính bút

Minh Tâm

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Bùi Văn Cẩm, sanh năm 1912, tuổi Nhâm Tý mất lúc 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 14/10/01 (tức 28/8 âm lịch) tại Nha Trang Việt Nam, là thân phụ của đạo hữu Bùi Philippe, bạn đạo ở Pháp

Thành thật cảm ơn quý đạo hữu
