



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 341

ngày 13 tháng 1 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**THƠ NGỎ**

*Ý Chí*

*Ý chí hành trí thông đạt pháp  
Thanh tâm tu luyện cảm thông hòa  
Tự mình thức giác tâm chuyển biến  
Thành tâm tự đạt chuyển phân liền*

*Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 10/11/01 đến 16/11/01**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tại sao phải cần tu?
- 2) Thực hành chánh pháp là sao?
- 3) Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?
- 4) Muốn được trung tín thì phải làm sao?
- 5) Sự tưởng nhớ thâm tình do đâu hình thành?
- 6) Sự liên hệ trung ương của cơ thể do đâu hình thành?
- 7) Sự chống đối có lợi ích gì?

<p><b>1) Atlantic city, 10-11-2001 8 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Tại sao phải cần tu?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu là tự sửa tánh hư tật xấu của mình</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tu tâm sửa tánh giúp thân mình  Tự giải thanh tịnh tự giảm khinh  Thức giác tâm tình không dấy động  Thành tâm tu tiến tự phân minh</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 11-11-2001 9 : 00 AM</b>  <i>Hỏi : Thực hành chánh pháp là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành chánh pháp là tự thức thực hành pháp môn đứng đắn</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Siêng năng tu tiến tự cứu mình  Thực hiện chơn ngôn hiện pháp trình  Tâm trí khai minh xây dựng tiến  Thực hành chơn pháp lại càng minh</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 12-11-2001 3 :00 AM</b>  <i>Hỏi : Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thành tâm tu tiến thì sẽ được cải sửa tâm thức</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Qui hội tâm linh tự tiến hồi  Tâm linh phát triển không qui hội  Hành trình an yên tùy tâm thức  Tránh cảnh tang thương tiến từ hồi</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 13-11-2001 3 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn được trung tín thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được trung tín thì phải khai triển trung tâm bộ đầu liên hệ với càn khôn vũ trụ</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm thân ổn định trí khai minh  Trí tuệ phân minh tự giữ mình  Chơn lý sanh tồn qui một mối  Bình tâm thanh tịnh triển chơn hình</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 14-11-2001 9 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Sự tưởng nhớ thâm tình do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự tưởng nhớ thâm tình do sự liên hệ liên tục hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tình thương liên tục đã hình thành  Tâm trí giao duyên hướng giới thanh  Học hỏi liên hồi trong tận độ  Qui hồn qui vía hướng cõi thanh</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 15-11-2001 11 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Sự liên hệ trung ương của cơ thể do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự liên hệ trung ương của cơ thể do thần kinh chuyển hành khắp cơ thể</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Ăn uống thần kinh chuyển dẫn hành  Thanh thanh trước trước giúp thân thành  Qui nguyên giềng mối theo thân luật  Sắc giới phân minh tự thực hành</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 16-11-2001 10 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Sự chống đối có lợi ích gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự chống đối không có lợi ích</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Kích động phản động thức tâm tu  Kế kế không thông lại tạo mù  Mê loạn tâm thần không được tốt  Dựng xây tiến hóa giải thân tù</i></p>	

---

 THƯ TỪ LAI VĂNG
 

---

TPHCM, ngày 19/7/2001

Con tên TMD, con của ông TV, năm nay 20 tuổi. Con nghỉ học đã 2 năm nhưng không có việc làm nào ổn định cả vì con rất tự ái và nóng tính. Con đã học 2-3 nghề mà không được, làm cũng nhiều việc mà không có việc nào được cả. Con không biết có phải vì tính tự ái của con mà làm cho con không được việc làm, hay tại vì con không đến tuổi hành nghề. Con với mẹ con thường hay không hợp tánh vậy con có nên cãi mẹ con không, vì tính con nghĩ gì thì nói vậy, không biết vậy có nên không ? Con thường hay bất ổn tinh thần suy nghĩ bậy bạ, vậy có sao không ?

Nay ba con xin được cho con việc làm, đi khoảng 7-8 cây số mà con không có phương tiện. Con rất muốn một chiếc xe để đi làm, rồi mới dành dụm tiền được để cho mẹ con được vui, vì con không muốn người ta nói suốt ngày cứ đi cà nhổng.

Con có nên niệm Phật để khỏi suy nghĩ lung tung. Nếu con có duyên với Ông Tám thì xin Ông hãy giúp con, chỉ cách cho con làm một người mà không ai chê con nữa. Con rất mong như vậy  
Thôi tối đây con xin dừng bút, chúc Ông Tám khỏe mạnh và rất mong được thư Ông Tám.

TMD

-----

Montréal, ngày 4/8/2001

MĐ,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 19/7/2001, được biết con còn tự ái, chưa bước và lối của xã hội. Duyên chưa đến, kết quả chưa thành, trí óc không yên, tâm chưa vững, nhìn xã hội như không phù hợp với con.

Vậy con cần tập niệm Phật bằng cách co lối răng kẻ răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tự phát triển trí tuệ và dẹp tự ái. Tiền không có mà muốn mua xe để chạy chơi thì đi ngược giòng tiến hóa của tâm linh, cần kiên nhẫn và nhịn nhục phục vụ mẹ con trước hết, không nên để cho mẹ buồn vì con, thì mọi việc ở tương lai sẽ được tốt. Chữ hiếu rất cần thiết cho con trong giai đoạn này. Nếu con muốn làm một người tốt thì phải tự sửa mình và phục vụ tốt những gì đến với con. Mẹ con rất cần sự phục vụ tốt của con. Mẹ vui con hòa thì mọi việc sẽ được yên vui.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

Vĩ Kiên

---

 THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
 

---

**Khoá Sống Chung Âu Châu từ 29.03.02 đến 01.04.02 tại Đức**

**Frankfurt, 09.01.2002**

Kính thưa quý Bạn Đạo.

Nhân dịp sang Âu Châu, Đức Thầy sẽ ân ban cho chúng ta một khoá sống chung tên "SUM HỢP". Khoá Sum Hợp được tổ chức từ 29.03.02 đến 01.04.02 tại Hotel ASTRON, Raunheim, cách phi trường Frankfurt khoảng 10 km.

Hotel ASTRON được xếp hạng 4 sao, nằm cạnh một khu rừng, có phòng họp lớn đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, sauna, phòng thể dục... miễn phí.

Đặc biệt trong khoá sống chung này sẽ có một đêm Văn Nghệ miễn phí do bạn đạo Đức phát tâm, ra mắt Cộng Đồng băng Video Thiên Ca, với sự cộng tác của ban VoVi Multimedia và các ca sĩ tại Đức như Kiều Hưng, Ái Thanh, Phi

Thông.v.v...Đêm Văn Nghệ được tổ chức vào thứ bảy, 30.03.02 tại nhà hát Sossenheim, cách Hotel Astron khoảng 15 km.

Ban tổ Chức ước mong sự tham dự đông đảo của quý bạn đạo khắp nơi. Vì số phòng có giới hạn, những bạn đạo ghi danh trước sẽ được ưu tiên.

Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Nguyễn Xuân Nhân

## PHIẾU GHI DANH

**Khóa Sống Chung SUM HỢP từ 29.03.02 đến 01.04.02 tại Hotel Astron Đức Quốc**

( xin điền mỗi người một phiếu kể cả trẻ em )

Họ và tên: \_\_\_\_\_ Nam  Nữ  Tuổi: \_\_\_\_\_

Số thông hành: \_\_\_\_\_ Điện thoại : \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Thuộc Thiên đường / HAHVV : \_\_\_\_\_

Lê phí tron khóa mỗi người:

Người lớn	Giá tiền	Số tiền đóng
Phòng một người	285 Euro	
Phòng hai người	235 Euro	
Phòng ba người	215 Euro	
Trẻ em từ 13 - 16 tuổi (ở chung phòng với cha mẹ)	45 Euro ( tiền ăn )	
Trẻ em dưới 13 tuổi (ở chung phòng với cha mẹ)	miễn phí	
Xe Bus di chuyển đến nhà hát	7 Euro	
Tổng cộng lệ phí		
<b>Lưu ý: Mỗi phòng chỉ có 3 giường.</b>		

**Lệ phí xin chuyển vào trương mục :**

**VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.**

**Konto Nr: 439288605 BLZ: 500100 60 Postbank Frankfurt a.Main ( về việc: KSC SUM HOP )**

**Hoặc đóng cho chị Trần Xuân Thu. Hanssallee 90, 60323 FFM Tel: 0695978195. Handy 01786889086**

**Chúng tôi không nhận các loại ngân phiếu .**

**Phiếu ghi danh xin gửi về:**

**Nguyễn Xuân Nhân, Kufferstr. 13, 65479 Raunheim Tel/ Fax : 06142- 929361 Handy: 01757057830**

**Bạn đạo Pháp Quốc xin gửi phiếu ghi danh và đóng lệ phí cho anh Huỳnh Minh Bảo.**

**6, allee FERRAND 92200 NEUILLY SUR SEINE Tel: 01 46 41 09 57**

**và ngân phiếu ghi tên người nhận là: ASSOCIATION VOVI FRANCE**

**Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 14.02.2002.**

**Lệ phí không hoàn trả lại nếu hủy bỏ sau ngày 21. 02. 2002**

**Cần sự đưa đón của ban tổ chức**

Đến bằng máy bay : Phi trường Frankfurt/Main.

Ngày đến: \_\_\_\_\_ Giờ đến: \_\_\_\_\_ Hãng hàng không: \_\_\_\_\_ Chuyến bay: \_\_\_\_\_

Ngày đi: \_\_\_\_\_ Giờ đi: \_\_\_\_\_ Hãng hàng không: \_\_\_\_\_ Chuyến bay: \_\_\_\_\_

Đến bằng xe lửa: Trạm Flughafen Frankfurt/Main

Ngày đến: \_\_\_\_\_ Giờ đến: \_\_\_\_\_

Ngày đi: \_\_\_\_\_ Giờ đi: \_\_\_\_\_

---

**BẠN ĐẠO VIẾT**  
**DŨNG HÀNH TA ĐI**  
**PHẦN 1**

---

Biến cố hai tòa nhà chọc trời ở New York bị bọn khủng bố phá sập ngày 11 tháng 9 năm 2001 gieo kinh hoàng lên nhân loại trên quả địa cầu xuyên suốt từ Âu sang Á. Nỗi sợ lan truyền nhanh chóng. Sự cuồng nộ mang danh tôn giáo. Mạng sống con người cầm bằng như xác một con thú trôi sông. Thượng Đế bị lợi dụng. Nhân danh Ngài, con người tuyên bố thánh chiến, tái lập sự công bằng đã mất do nền văn minh Âu Tây phát triển. Mục tiêu giàn trải rộng khắp, đánh động cân não con người. Trọng tâm nhắm vào người Mỹ và những gì dính dáng đến Mỹ. Mọi phương tiện giao thông vào Mỹ xem như bị tê liệt. Biết bao chuyến bay phải đình chỉ vì không có khách. Các khách sạn phải sa thải bớt nhân viên. Nhiều chuyến du hành bị hủy bỏ. Thế mà chúng tôi, bạn đạo khắp thế giới đã hân hoan hội tụ chung vui tận hưởng ngày Tết Vô Vi trên đất Mỹ chỉ hơn một tháng sau.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau cũng là câu chuyện thời sự nóng hổi nhất. Mỗi người khi đi đều mang theo những lời lo sợ áy náy của bạn bè, thân nhân. Cá nhân tôi khi trả tiền bảo hiểm, tôi đã giỡn cợt cô bán vé: Máy bay mà bùm một cái, họ đền mạng bao nhiêu, Cô? Dạ, hai mươi lăm ngàn đô. Rẻ quá, vậy tôi hỏng thêm chết đâu, rẻ quá thêm chút chút có lẽ tôi sẽ nghĩ lại.

Thật ra đây là lúc đi máy bay xem như an toàn nhất. Hành khách có mặt trước ba tiếng để làm thủ tục. Hành lý được khám xét trước khi cho vô máy rà. Dao kéo vật nhọn không được mang theo. Cảnh sát Mỹ, Úc cầm súng lăm lăm nơi tay. Vô can như tôi còn thấy sợ huống gì mấy anh khủng bố. Trước kia, ai đến trước được chọn số ghế tùy thích. Bây giờ nhân viên kiểm quan tự ý sắp xếp, xem như đồ hình chỗ ngồi đã được xem xét kỹ lưỡng. Như vậy nếu số của Thiên Tào lỡ ghi ai chết trên giường, đâu có muốn gởi tên vào lịch sử chắc cũng khó. Nhưng nói gì thì nói, bởi Đức Thầy đã từng phê Vô Vi là những đứa sùng sỏ có sạn trong đầu, cho nên chúng tôi đâu ngán bị lủng "gáo dừa". Ngồi trên máy bay tôi vừa niệm Phật vừa ngâm thơ.

Nếu một mai có lạc Thiên Đường.

Trì danh Lục Tự tiếp mười phương.

Đường đi nhân thế triền miên khổ.

Hà cơ sao còn luyến với thương.

Còn nói gì đến hôm ra đi, chẳng những thiên hạ lo máy bay nổ tan xác trên trời mà còn sợ cái chất bột màu trắng mang mầm mống bệnh than đang hoành hành ở Florida, nơi chốn bắt đầu chuyến hải hành của Vô Vi.

Khách sạn Renaissance Orlando là nơi chúng tôi dừng chân, hai ngày trước khi đi và hai ngày sau chuyển tiếp để trở về nguyên quán. Các thang máy của khách sạn trong những ngày đó đã làm việc tối đa. Buổi trưa 26 Đức Thầy đến thăm chúng tôi mang theo cả một vườn bưởi Biên Hòa. Bưởi ăn ngọt ngọt chua chua, nhiều nước thật hấp khẩu vị của người VN. Chủ nhân vườn bưởi có lẽ cũng đã tu hành nhiều kiếp, tích tụ chút đức phước đức nên đã được Đức Thầy chiếu cố như vậy.

Quầy hàng kinh sách Vô Vi mọi năm chỉ dọn ra vào ngày khai mở Đại Hội. Năm nay để tiện việc, BTC đã bày hàng trước tại khách sạn. Mỗi bạn đạo khi đến nhận vé tàu được tặng một áo thun in hình biểu tượng Đại Hội và một CD. Bên cạnh quầy bán quà tặng trao đổi đem từ VN qua, chúng tôi thấy có cả băng video, CD Thiên Ca Duyên Lành, Anh và Tôi. Các bạn có thể chọn mua tùy thích. Món quà được gói ghém giấy hoa cẩn thận, sẽ trao đổi trong buổi mừng Sinh Nhật Đức Thầy.

Buổi sáng 27, bến cảng Port Canaveral rực rỡ nắng. Mây trắng lãnh đăng trôi, bầu trời trong xanh. Mười hai chiếc bus lớn đưa bạn đạo đến, đổ vào một nhà lồng vĩ đại, tường cao, không gian rộng thoáng. Những cây dừa lịch sự, lã ngọn đón chào. Nhìn đâu cũng thấy tóc đen, du khách ngoại quốc không ít nhưng đã chìm mất trong nhóm Vô Vi. Nhờ đã lãnh vé tàu từ hai ngày trước nên chúng tôi chỉ còn chờ thủ tục lên tàu. Thông thường những giây phút đợi chờ là những giây phút bực mình nhất. Nhưng Vô Vi lại có khác. Bất cứ đi đâu, đâu ngồi hay đứng, đâu đợi, đâu chờ bao nhiêu lâu cũng chỉ là dịp cho chúng tôi thêm được những giây phút hàn huyên tâm sự. Nói nói, cười cười. Nói hoài vẫn không hết chuyện để nói. Cười hoài vẫn không nghe mỗi miệng và cũng mặc tình cho ai đó có "phê" mình vô duyên hay không. Người nào xong rồi, tay xách valy dời qua mấy bước để xếp hàng khác, cũng giơ tay vẫy vẫy báo hiệu "tui đi nghe, chị ở lại đi sau". Sao mà thương quá là thương, yêu quá là yêu. Thương yêu nói sao cho hết. Đây là con cái của Ông Lương Sĩ Hằng đấy. Đệ tử tu Thiên Vô Vi VN đấy. Thủ tục lên tàu cũng lĩnh kính không thua hải quan của phi trường. Xách tay, phải qua máy rà, còn thêm chú chó ngửi ngửi, hít hít chắc kiểm kẹo cocain.

Cô L.X bạn đạo người Đức, chẳng những không nói được tiếng Anh, Cô lại không phải là người Việt một trăm phần trăm. Đến phiên trình giấy tờ, cô vừa bước lên vừa ngoảnh mặt cầu cứu anh bạn đứng kế, ý nhờ phiên dịch dùm. Anh còn đang ngần ngừ, tôi đẩy anh lên. Anh bước lên hai bước, tự nhiên quay lại thật nhanh, lắc đầu le lưỡi. *Hỏng phải bạn đạo, bà này người Jamaica.* Chúng tôi phá lên cười ngặt ngoẻo, trong khi Cô X lĩnh quynh níu áo anh ta kéo lại. *Làm ơn nói dùm tui đi.* Nghe một tràng tiếng Việt như vậy, anh hoảng hồn xin lỗi lia lịa.

Khác với màu xanh thiên thanh của chiếc Royal Carribean năm xưa. Disney Magic lần đầu hạ thủy với những ống khói đỏ màu rượu chát, cao ngất nổi bật từ xa. Mười một tầng với những ô cửa sổ xếp hàng dọc hai bên hông, chiếc du thuyền sang trọng, lừng lừng giữa khoảng không gian trời xanh bát ngát. Kỷ niệm xuôi về miền băng giá Alaska. Đi qua những khung cảnh hùng vĩ của đất trời giao hòa núi non, sông biển. Đức Thầy đã hòa cảm thiên nhiên đặt tên cho Đại Hội là Hùng Vĩ

Giao Liên. Giờ đây Đức Thầy sẽ cùng chúng tôi lướt sóng đến những vùng đất ấm quanh năm giống như xứ sở VN thân yêu. Giống như đi máy bay, trước khi con tàu tách bến, du khách được hướng dẫn cách dùng phao cấp cứu. Nhìn những chiếc canô mỗi tình kẹp dọc hông tàu, tôi lại nhớ đến cảnh chìm tàu hải hùng trong phim Titanic. Ở đây sẽ không có cảnh "người đóng băng" mà sẽ có cảnh du hành trong bụng cá. Để rồi sẽ gặp Long Vương nhân từ, đoán biết được người tu sẽ làm phép cho xác tấp vào một bãi bờ nào đó. Một buổi sáng tình cờ, thiên hạ sẽ lượm xác về hỏa thiêu, rải tro để thân xác trở về biển cả.

## **KHAI MẠC ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH**

Đại Hội Vô Vi năm nay tròn 20 chẵn, hai mươi năm vừa đủ cho hành giả ý thức con đường tự đi, tự về. Còn gì đẹp hơn tuổi đôi mươi.

Lễ khai mạc chánh thức bắt đầu sáng 28 tháng 10 năm 2001, lần đầu tiên có hai em thiếu niên cầm hai thượng kỳ rước Đức Thầy từ ngoài vào thẳng hội trường. Hình ảnh thật trang trọng và uy nghi. Nhà hát Walt Disney Theatre với 900 chỗ ngồi rộng rãi để đọc theo từng bậc tam cấp chút xuống giúp tầm nhìn của bạn đạo không bị vướng khuất. Sân khấu lớn với tấm màn nhung đỏ thắm làm nổi bật hai lá cờ màu xanh, một tấm huy hiệu Đại Hội màu trắng treo lừng sau lưng bàn Thầy. Phía bên trái trên cao là một màn ảnh chiếu phim. Bên mặt có thêm một cái bàn chưng hoa và trái cây.

Đầu tiên, Anh Nguyễn Hữu Lâm, người điều khiển chương trình mời Ban Tổ Chức lên báo cáo những việc làm liên quan đến ĐH. BTC gồm có các vị : Anh Lý Vĩnh, Anh Trần Bình Kiệt, anh Phan Cao Thăng, Anh Dominique và Anh Alain. Vị nữ duy nhất trong ban tổ chức là Cô Xuân Mai đã đại diện ngỏ lời. Mở đầu cô chobiết : Sau 18 tháng chuẩn bị, Đại Hội Dũng Hành thành công ngày hôm nay với sự hiện diện của 500 bạn đạo đến từ Mỹ và Canada. 100 người từ Âu Châu gồm có Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Monaco, Thụy Sĩ, Lục Xâm Bảo. Phần Úc Châu, 55 người kể luôn Á Châu, Hồng Kông có hai bạn. Năm nay niềm vui lớn nhất là có hai bạn đạo từ VN. Ngoài sự hiện diện của 3 Châu lớn của thế giới, du thuyền còn có nhân viên của 56 quốc gia phục vụ. Chuyến du hành tập hợp nhiều sắc dân, đa dạng từ màu da, ngôn ngữ xuất phát từ khắp nơi trên quả địa cầu. Một sự tập hợp theo tôi chưa có một tổ chức nào của thế giới hiện nay có thể thực hiện. Ngay như Hội Nghị Thượng Đỉnh các Lãnh Đạo của Khối Tự Do vẫn chỉ hơn 200 người gồm lều tều gần chục quốc gia.

Trong phần huấn từ Đức Thầy đã nhấn mạnh như sau : Được sự phát tâm của các giới hội tụ hình thành Tết Vô Vi, chúng ta thật sự chung hưởng hòa bình bất chấp khó khăn đồn đãi. Chúng ta đã căn cứ trên hai chữ Dũng Hành mà tới đoàn tụ vui Xuân Vô Vi. Niềm tin dứt khoát, do các bạn dứt khoát vui trong thanh tịnh và dũng hành trong đường lối sắp xếp của Thượng Đế. Các vị thiêng liêng cộng tác với chúng ta trong giờ phút này. Tôi rất vui tuyên bố khai mạc Đại Hội. Chúng ta sẽ tận hưởng những gì đã sắp xếp từ trước.

Tiếp theo là phần tâm tình của bạn đạo với Đức Thầy sau một năm xa cách. Bạn Mai An là người đầu tiên đã khơi dậy sự xúc cảm của toàn thể hội trường. Anh xa Thầy không phải chỉ một năm mà đã gần 6 năm dài. Anh thương nhớ Thầy không nguôi. Thượng Đế ban cho anh nhiều khả năng hơn người. Là một nhạc sĩ anh từng phổ nhạc thơ của Đức Thầy. Anh kể chuyện năm xưa, cuốn CD đầu tiên của anh mang tên Mẹ Hiền Yêu Dấu. Khi mang ra bán, Anh Lý Vĩnh và Anh Thanh Hòa rao hàng dùm, bán một tặng một mà cũng chẳng có bạn nào thèm ngó tới. Nhưng khi anh nhìn Thầy, biết ý Người liền giúp đỡ. Thầy chỉ cần hô lên một tiếng: On Sale, lập tức anh bán hết ngay. Cho đến bây giờ mỗi khi đi shop cứ nhìn thấy chữ On Sale là anh lại nhớ Thầy. Những bài thơ của Thầy là hành trang cho bước đường tu học của Anh. Năm nay Anh lại phổ nhạc, dự định kỳ này làm lớn hơn, hoàn hảo hơn, bằng cách sẽ mời các ca sĩ nổi tiếng trình diễn. Nhưng lực bất tòng tâm, Anh không đủ phương tiện thực hiện, đành phải cùng người cháu Mai Quang, tay đờn tay hát. Mục đích của Anh là muốn lưu lại hậu thế những lời thơ thanh nhẹ của Đức Thầy để diu dặt phần hồn của những thế hệ đi sau. Kỳ này Anh biểu không, "tình cho không biểu không" cuốn CD Tha Thứ và Thương Yêu. Xin được nói thêm đôi chút về bạn Mai An. Chẳng những là một nhạc sĩ trẻ, Anh còn là một võ sĩ Thiếu Lâm. Và vì duyên nghiệp của Anh gắn liền với chữ Sĩ nên cuối cùng Anh đã chọn cho mình cái tên chuốt lọc nhất, Cư Sĩ Vô Vi.

Người kế tiếp là anh Lê Văn Long. Nhờ thực hành pháp đã hơn 10 năm, anh có được sự bình an. Trong lúc thế giới đang lo âu sợ hãi thì anh đã an nhiên thư thả cùng các bạn hội tụ chung vui nơi đây. Theo anh chỉ có Thượng Đế từ bi, thương yêu con Ngài mới ban hồng ân như vậy. Anh lập đi lập lại lời cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Đức Thầy và Anh xin mọi người hãy đứng dậy chúc phúc lành cho nhau. Các bạn hơi ngỡ ngàng vì đề nghị của anh. Một phút trôi qua trong im lặng, mọi người không biết phải làm gì. Thật ra đây là một nghi thức của tín đồ Thiên Chúa trong khi hành lễ. Vô Vi không có cách chúc phúc lành này. Nhưng một người nào đó đã đứng dậy bắt tay người kế bên. Thế là tiếng lục tục từ các hàng ghế vang lên. Mọi người hân hoan bắt tay nhau, miệng cười hơn hở.

Đại Hội Dũng Hành là cái mốc thời gian 20 năm, Đức Thầy đã hội tụ được số đông bạn đạo hải ngoại tu tập theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phát Pháp. Nếu ý thức tất cả chúng ta là chiến sĩ của Thượng Đế, xuống thế gian này để vừa học, vừa thể hiện Tình Thương. 20 năm qua Đức Thầy đã bỏ công rèn luyện chúng ta để bây giờ là lúc bắt đầu. Đời người vốn vắn 60 năm. Đời của Đạo thì vô cùng cho Ba Cõi. Cõi thế gian trần tục này phước lắm cũng chỉ được hơn 60 năm chút đỉnh, để học, để tu, để thu lượm, chất mót tinh anh hầu quay về hội nhập cùng Đấng Cha Lành.

Đức Thầy minh luận về hai bạn Mai An và Anh Long như sau : Hai người đã thành tâm tu tiến mới có được những lời chân tình như vậy. Tiếc đây tôi cũng xin chúc phúc cho tất cả được tâm thân an lạc.

Đến phiên Anh Trần Bình Kiệt lên đọc lá thư của bạn đạo VN gửi Đại Hội. Ngày 12 tháng 8 năm 2001 hơn 50 bạn đạo đã có mặt ở TD H.V.E để tiễn chị H.M về lại Hoa Kỳ. Dịp này các bạn đã ngấm hiểu với nhau như là một tiền Đại Hội nho nhỏ. Các bạn VN vẫn hằng tu sửa, thực hành đúng đắn dù xa Thầy, xa bạn. Cuối cùng các bạn đã gửi lời kính cảm ơn các bạn hải ngoại đã giúp Thầy trên con đường hoằng pháp. Kính chúc Đức Thầy sức khỏe, kính chúc ĐH thành công. Ký tên Thiên Nghi, đại diện cho bạn đạo VN.

Đức Thầy cho biết dù xác xa nhưng tâm không xa. Thầy vẫn luôn khẩn khít trong tinh thần tu tiến và Thầy gửi lời cảm ơn các bạn VN đã luôn lưu ý đến Thầy.

Chị Hồ Thị Trọng, bạn đạo Úc Châu đã đọc bài thơ chúc ĐH của chị Phạm Xuân Hồng. Chị Hồng đã mua vé ĐH nhưng giờ chót bị cảm nặng, Bác Sĩ khuyên chị nên dưỡng bệnh tại nhà nhưng lòng chị vẫn hướng về ĐH. Chị Trọng đã đọc tiếp bài thơ Dững Hành của Đức Thầy.

Người kế tiếp là một bạn đạo mới tinh được lượm ngoài chợ đem về, lời của Anh Lý Vĩnh. Chị Liễu gặp chị Sâm, bạn đạo San Jose khi đi shopping. Không biết do cơ duyên như thế nào, chị Liễu xin được làm bạn với chị Sâm, xin được đi theo chị Sâm đến TD San Jose và các bạn đã khiến tâm thức chị thay đổi. Chị đã thực hành pháp, đã đến thăm thiền viện Hai Không nhiều lần và hôm nay chị góp mặt chung vui Tết Vô Vi trên chiếc du thuyền lịch sự và sang trọng này. Với tài giới thiệu khéo léo và sự quan tâm đỡ đần của Anh Lý Vĩnh, bất cứ một bạn nào dù nhút nhát đến đâu cũng sẽ phấn chấn bước lên sân khấu thưa thốt với bà con một cách đàng hoàng đầy đủ Thầy minh luận về chị Liễu như sau : Nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội gặp được chị Liễu hôm nay, với tâm tình thành thật, chị cảm nhận được rõ rệt những chuyện chị cần, đã chuyển ngay trong tâm thức của chị. Đó là điều lành và chị tiếp tục thêm chị sẽ giúp đỡ những người kế tiếp. Chúng ta rất vui có thêm một người bạn tốt trong xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của chị Liễu hôm nay.

Người kế tiếp là Anh Bùi Văn Công. Giống như chị Liễu, lần đầu tiên Anh Công đến với Vô Vi. Anh cho biết thật là đặc biệt, vì Anh đã tham dự nhiều nơi nhưng không có nơi nào tâm hồn anh thoải mái như mấy ngày này. Thế giới bên ngoài đang dẫu sôi lửa bỏng, vậy mà các bạn nơi đây vẫn an tâm vui vẻ, không ai bận tâm gì đến tình hình. Ban ngày anh vui chơi, đêm anh ngủ chỉ có vài ba tiếng nhưng anh vẫn không thấy mệt. Khác với ngày xưa, một ngày anh phải ngủ đến 9 tiếng mới đủ. Biết Pháp thì rất lâu, nhưng Anh mới tìm được Vô Vi qua internet và thực hành từ tháng 8 năm ngoái đến nay.

Lời của Thầy : Pháp cũng từ trong Anh mà ra. Chúng tôi cũng thực hành phát triển tâm thức, khai triển luồng điển của bộ đầu. Cho nên mọi người gần với Vô Vi thì thấy như chung một gia đình, phát triển cái gì sẵn có của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này tới vô cùng. Nhìn mặt thấy xa lạ mà tâm thức thì chung hợp trong xây dựng, vui trong xây dựng. Thành thật cảm ơn Anh.

Thêm một bạn đạo mới, Chị Trần Thị Ngọc Thúy ở tiểu bang Illinois Hoa Kỳ. Cách 5, 6 năm về trước, hai vợ chồng Anh Đỗ Trung Hiếu, Texas có cho vợ chồng chị một số sách Vô Vi. Nhưng có lẽ duyên của anh chị Hiếu quá ngắn, nên chị đã không để ý. Dù vậy chị vẫn thường tâm niệm Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài vẫn hằng ân độ cho chị. Mãi đến năm vừa qua, anh chị Võ Anh ở Úc Châu ghé thăm, chị Võ Anh đã chỉ chị Thúy thực hành pháp thiền Vô Vi cận kề và đều đặn từ đó đến nay chứng bệnh nhức đầu và bệnh tim của chị đã bớt rất nhiều. Tối 26 sau khi gặp Thầy, chị đã có một giấc mơ thật vui. Chị mơ thấy mình đến một gian hàng Vô Vi, nơi đó có một cành hoa thật đẹp, loại hoa chỉ sống ở sa mạc. Ở nhà chị loại hoa này có cánh màu hồng, nhụy vàng. Nhưng ở đây, hoa lại có cánh màu trắng ửng màu xanh lá cây. Chị đã mạnh dạn đưa tay hái cánh hoa và thầm nghĩ có lẽ là một hồng ân của Đức Phật ban cho chị. Với đời sống thường ngày, chị hay dùng lời lành để khuyên lớn an ủi những bạn bè mà gia cảnh có chuyện không vui. Chị luôn tâm niệm, Phật tại tâm, tu hành phải tự mình ý thức, tự mình đi.

Đức thầy đã minh luận về chị như sau : Khác hơn người khác ở chỗ, chị đã thành tâm hướng thượng nên đã nhận được sự minh triết như vậy. Cảm ơn Chị đã hiện diện.

Anh Đỗ Văn Tri Huyện, bạn đạo Úc châu cho biết trước khi đi Anh đã nhận được điện thoại ngăn cản của người Anh ở Mỹ. Nhưng Anh quyết lòng đến dự ĐH để gặp Đức Thầy và bạn đạo. Anh đã phải đổi 5 chuyến bay với 26 giờ bay liên tục. Sự gian khổ này thường tình với Anh, nhưng từ đó Anh lại cảm thương Đức Thầy những khi di chuyển từ nơi này qua nơi nọ để đến thăm bạn đạo. Anh chúc các bạn thành công trong ĐH.

Đức Thầy minh luận : Dững Hành trong thanh tịnh... đó là lòng thành của Anh, xây dựng cho chính Anh, ý hướng tốt. Thành thật cảm ơn Anh Tri Huyện.

Anh Nguyễn Hữu Hải ở tiểu bang New Mexico, không có thiền đường, không có bạn đạo. Anh biết pháp năm 1997. Trước kia anh thường đọc kinh sách của chùa, ngân nga theo nhưng lại không thấu đáo ý nghĩa trong kinh. Giờ đây qua mấy năm hành thiền, anh xúc động đặc biệt với những lời thơ của Thầy. Mỗi lần nhìn Thầy là nước mắt anh rơi. Anh không biết làm sao để diễn tả. Hôm nay anh thật vinh hạnh được mời lên tâm tình cùng Đức Thầy và các bạn. Anh nhấn mạnh về chuyện anh tu tập bị "rớt lên rớt xuống". Anh vẫn chưa dứt khoát, lúc tu tiến, lúc trì trệ. Anh cảm ơn Chị Khế ở thiền đường Thiên Thức đã cung cấp kinh sách, băng giảng cho Anh.

Đức thầy minh luận : Ở thế gian làm ăn cũng khó khăn, tu hành thì chông gai vì nghiệp lực nó lôi cuốn chúng ta, nhiều chuyện không ngờ không hiểu được. Ngày hôm nay anh Hải đã có tâm thực hành nên dừng mảnh thực hành và có duyên đến kỳ Đại Hội Dững Hành này. Chúng ta phải dừng hành trong thanh tịnh mới giải quyết được nghiệp lực trong nội tâm. Nghiệp lực nó xảy ra bất thường lúc nào chúng ta không hay. Chúng ta phải cần dày công tu tiến, khai mở tâm thức, để giải tất cả những nghiệp chướng của nội tâm. Thành thật cảm ơn Anh Hải rất nhiều.

Ban Tổ Chức giới thiệu Bác Nguyễn Xuân Liêm, người đã có công giới thiệu và ấn tống đầu tiên quyển kinh A Di Đà của Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu. Bác thật lịch sự, nhún nhường, cung cách tao nhã cảm ơn Đức Thầy đã cho phép Bác được dự ĐH. Cảm ơn bạn đạo đã giúp phương tiện cho Bác. Cảm ơn BTC đã mời Bác lên sân khấu để tỏ thể vài lời. Bác xin được ngắn gọn: Vì về đạo pháp, về chân lý đã được Đức Ông Tư, Đức Thầy nói nhiều rồi, nói đi nói lại đã mấy chục năm rồi, thành ra các bạn chắc cũng đắc được, thu thập được không ít thì nhiều. Còn tui năm nay đã 80 tuổi, kể như Đồi thì lớn tuổi, Đạo thì không có tuổi nào hết. Vì vậy Bác tự nhận mình là một đứa con nít, nhỏ nhen nhất của Đại Hội nhưng Bác xem các bạn như anh em ruột thịt của mình. Bác cho biết " ngày xưa tui đi tầm đạo gian nan khổ cực lắm, tui học lòng vòng trong lý thuyết, một ngày kia duyên may tui gặp được Ông Tư, Ông Tám tui mới hiểu được Pháp Lý Vô Vi là gì. Tui hành và tui đạt được chút ít công quả, chút ít kết quả. Hôm nay đã 80 tuổi rồi tui mới dám nói đã đạt được chút ít công quả. Biết được con đường thẳng tiến đi đến mục tiêu cuối cùng. Hồi xưa trong đời tui học với Ông Thagor, Ông dạy tui mấy lời rất hay:

Cầu nguyện Đấng Toàn Năng Toàn Giác.

Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn.

Xin lòng được tự nhiên.

Khi vui, vui thoảng.

Khi buồn, buồn qua.

Cầu cho đặng tài ba lối lạc.

Mà đem thân gánh vác việc Đời

Lòng ta ví với lòng Trời.

Gần Trời thì cao thư ợng.

Xa Đời thì nhỏ nhen.

Bác nói tiếp : " Cuộc đời này là giả tạm, là hư ảo. Nếu ta coi trọng thì nó quan trọng nhưng nếu ta xem nhẹ thì nó nhẹ. Mà thật sự Đời là nhỏ nhen. Nếu ta mê Đời thì không về cõi Đạo được. Vì vậy Đấng Bề Trên có dạy chúng ta như thế này".

Quyñh lương một giấc cuộc đời in.

Có ý có ngu mới xét mình.

Danh lợi lớn là dành với giựt.

Phú quý cao phải mượn và xin.

Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa.

Một kiếp đeo mang món nợ tình.

Biết số biết cam tu với Phật.

Đường tu giải thoát lại im lìm.

"Tui theo gót Ông Tư, Ông Tám đi một đường, con đường Đạo. Thật ra là một con đường nhưng người ta chia nhiều nhánh để thiên hạ lạc lối. Mở khiếu huyền quang trực chỉ thiên môn". Mặc dù Bác đã nói là chỉ xin ngắn gọn vài lời nhưng nguồn thơ minh triết của Bác không dừng được. Bác lại cố gắng hiến Đại Hội những câu thơ xuất khẩu như sau:

Đại Hội Dững Hành Tân Ty Niên.

Disney Magic hội chung thuyền.

Vô Vi ân độ ban thanh điển.

Pháp Lý vận hành khí hạo nhiên.

Tử Sĩ minh tâm quy thiện đạt.

Thiên gia kiến tánh hội đồng nguyên.

Chơn linh phấn khởi qua bờ giác.

Dự hội bàn đào cõi Phật tiên (vì máy thu nghe không rõ, kính xin thứ lỗi nếu có sai sót)

Đức Thầy đã cho Bác những lời minh luận như sau : Là người tâm đạo, từ lúc làm việc với chánh phủ thương yêu tất cả những người chịu tu. Người cùi cũng đến thăm, khổ cách mấy cũng đến nơi chứ không phải coi ta đây là cao hơn người khác, không bao giờ có hành động đó. Tuy phục vụ với chánh quyền nhưng tâm lúc nào cũng ở Đạo, lúc nào cũng hướng về bạn đạo xây dựng cho chung. Thành ra rất quý. Ngày hôm nay Ngài đã được 80 tuổi mà vẫn khoẻ mạnh, ơn trên ban chiếu không ít, xây dựng và giúp đỡ cho Ngài. Chúng ta rất hãnh diện có một người bạn tốt đã nói ra những lời chơn thật để xây dựng cho chung. Thành thật cảm ơn Ông Nguyễn Xuân Liêm.

Tiếp theo Anh Kiệt nhờ Cô Châu Bảo đọcùm anh bài thơ Nhớ Ông Thầy của bạn đạo BB, TĐ Phú Nhuận, VN. Những bài thơ này đều đã có đăng trong ĐSVV và TBPTĐN. Xin các bạn chịu khó xem lại. Cảm ơn.



Đức Thầy minh luận, những người đó ở VN rất thành tâm tu tiến và lắng nghe từ ly từ tỳ, thực hành đúng đắn mới có những bài thơ trong lành nhắc nhở những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn TD VN đã đóng góp.

Anh Lý Vĩnh tiếp lời MC Nguyễn Hữu Lâm, giới thiệu một người thật đặc biệt, rất đặc biệt. Anh L.V nhấn mạnh hơn ba lần chữ rất đặc biệt, mà quý hoá thật. Bác Bảy là anh ruột của Đức Thầy, duyên lành được Bê Trên ân độ, Bác Bảy đã hiện diện vui Xuân cùng người em thân yêu cũng là người đang điều dắt tâm linh cho Bác.

Trước khi Bác Bảy ngỏ lời, Anh L.V đã kể lại câu chuyện Bác Bảy đi bán vé thiển ca ngoài phố Tàu Florida. Các bạn với sức thanh niên đã dẫn Bác Bảy đi bán vé suốt buổi, không nhớ gì đến ăn uống. Các bạn không nệ công đã ghé từng cái quán ăn, từng cái shop thực phẩm cho đến cái tiệm làm đẹp của các bà. Dĩ nhiên là chuốt lọc hết những ngôn từ tốt đẹp để quảng cáo nhưng khác với những hãng quảng cáo nổi tiếng. Các bạn đã ân cần giới thiệu một món hàng quý báu, thế gian không thể định giá nhưng con người hiện nay vẫn chưa ý thức được. Theo Anh L.V, thiển ca đã được Đức Thầy gửi gắm chân lý đến với nhân sinh, ước nguyện cứu độ con người khỏi bể đời gian khổ. Vô Vi tu đã giỏi mà mua bán cũng không kém người. Theo đề nghị của Anh Kiệt các chủ tiệm đã rao bán vé thiển ca kèm theo quà tặng rất thiết thực. Thí dụ như, tiệm thực phẩm bán một vé tặng một thùng mì gói. Tiệm bánh mì bán một vé tặng thêm 3 ổ bánh mì. Tiệm phở bán một vé tặng 1 tô phở và 1 chai nước ngọt. Còn tiệm làm móng tay tặng luôn một hộp nước sơn. Vô Vi nghèo tiền nhưng không nghèo tâm. Thiển ca không tính lời lỗ, quan trọng là phải đem Đạo đến được với nhân sinh. Mãi mê bán vé các bạn đã quên mất Bác Bảy, là một Ông Lão 80 tuổi từ VN mới qua. Anh L.V ngại Bác Bảy kém dinh dưỡng, già yếu chịu không nổi. Nhưng Bác Bảy vẫn cười vui chịu đựng mãi đến 2 giờ trưa. Tấm tình chân thật của Bác Bảy đã cảm động các bạn. Theo tôi người cảm động nhất phải là Anh Lý Vĩnh. Anh kể chuyện một cách say sưa, dòn tan, hấp dẫn lôi cuốn tôi và các bạn như đi xem hát. Sau khi chào Thầy và các bạn, Bác Bảy cảm ơn Bê Trên đã gia hộ cho Bác có cơ duyên đến dự ĐH Dũng Hành, gặp được người em đã xa cách 23 năm. Bác đã cương quyết đi dự ĐH dù có rất nhiều lời khuyên đừng nên đi. Bác cũng không quên cảm ơn Bà Francis, người đã bảo lãnh Bác du lịch Hoa Kỳ. Bác tự hứa sẽ tu hành tinh tấn hầu đạt được sự quân bình của tâm thức.

Đức Thầy chỉ nói được mấy lời : Trời Phật đã phân định xa cách...rồi thì ghen ngào, phải đến một lúc sau Thầy mới tiếp, đã bao nhiêu năm nay huynh đệ được tái hội thật cảm động. Giữa cuộc sống của đời bên đều khắc khe, một người tầm đạo đơn độc dám xung phong đi khắp thế giới tiếp xúc với mọi người, còn một người kham khổ trong một chỗ đen tối vẫn nhịn nhục và lắng nghe hành trình tu tiến của người anh không lo lắng, thấy từ nhỏ tới lớn nó có làm cái chuyện gì quan trọng đâu mà giờ dám đi khắp thế giới truyền bá đạo pháp. Chuyện bất ngờ trong gia đình nhưng mà ngày nay hội tụ. Chính các bạn đạo đã chứng minh rõ tui đã tiến được một bước nhỏ trong cuộc đời mà mọi người cùng tu cùng tiến sẽ đóng góp càng ngày càng lớn rộng hơn. Khắp thế giới sẽ biết tới Vô Vi, tới Ông Tư Đỗ Thuần Hậu, tới Trời Phật, đứng ra thực hành đạt được quân bình để gánh vác cho những người kế tiếp ở tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.

Hội trường im phăng phắc, con muỗi hay con ruồi nếu có chắc cũng chẳng dám bay. Tiếp đến BTC rất muốn giới thiệu một bạn đạo VN còn lại nhưng nhân vật này nhất quyết không chịu xuất hiện. Nhưng Anh Lý Vĩnh cũng đoán chắc các bạn đã biết vị này là ai rồi. Đây là Nữ Chủ Hồ Gia Trang. Bạn đạo mất dịp nghe thêm một tâm tình sống động của kẻ phương Nam nhớ về phương Tây.

Buổi sáng ngày thứ nhất Đại Hội trôi qua nhanh chóng. Vì là con tàu mang tên Disney nên cảnh trí trang hoàng đã chỉ chú trọng cho các em bé. Khác hoàn toàn với chiếc du thuyền Royal Carribean năm xưa. Du khách hầu hết là đại gia đình, cha mẹ dẫn theo con cái. Sân khấu mỗi đêm chương trình văn nghệ phần lớn phục vụ các em. Sau đó còn có tiệc bánh ngọt là món mà các em thích nhất. Trên tường phòng ăn lại có các màn ảnh nhỏ, chiếu các phim truyện thần tiên. Các em được dành hẳn một hồ bơi lớn, rộng rãi. Bạn đạo Vô Vi dùng phòng ăn ở tầng 3 và 4. Thêm một phòng ăn buffet trên tầng 9, ăn sáng chung với du khách. Thực đơn bao gồm cả chay và mặn, Bạn đạo được đi chợ tùy thích. Tu hành là chuyện thanh cao, thánh thiện. Ăn lại là một chuyện trần tục, xấu xa. Thế mà không ăn chắc chắn không tu nổi. Mỗi buổi sáng từ 7 giờ đã thấy bạn đạo xếp hàng trước cửa phòng ăn chờ lấy mâm. Đông quá, cái hàng cứ dài, dài ra như con rắn thần, chặt khúc đuôi này nó mọc thêm khúc đuôi khác. Vừa xếp hàng vừa nói dóc. Thôi thì đủ thứ chuyện : " Tối hôm qua chị ngủ được hôn, Ủa anh đi kỳ này hồng có dẫn chỉ đi hả. Có chớ bả lo đi chơi với mấy người bạn bỏ tui một mình. Nghe nói hai bác ban đầu sợ máy bay rất định bỏ vé phải hôn. Bây giờ bác còn sợ hôn? Chị chừng nào về. Kỳ này có đi chơi hôn. Úc Châu kỳ này đi đông hôn. Anh ở đâu mà tui thấy quen quen. Quen chứ lạ gì mình con một Cha mà, đệ tử một Thầy nữa làm sao mà lạ được. Mấy ông cạo đầu sao nhìn giống hệt nhau, tui cứ lộn ông này với ông kia hoài. Nhất là Bác Trí Hoa Kỳ với Bác Trần Úc Đại Lợi, sao mà cứ lộn hoài. Tui chỉ chị cách phân biệt hai thiển sư này nha. Ông nào tay xách cái máy quay phim, tới đâu quay tới đó y như phóng viên chiến trường, đó là Bác Úc đấy. Còn Ông nào bốn mắt và lỗ tai có dán một cục cao su là Bác Trí thi sĩ nhà ta. Tiếng cười, tiếng nói dòn dã hợp với quần áo bảnh bao, khung cảnh thiết giống chợ Tết ở VN.

Buổi chiều chúng tôi chia nhóm để tu học. Có tất cả 14 nhóm. Bạn đạo Việt từ nhóm 1 đến nhóm 12. Hai nhóm còn lại nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Chương trình tu học năm nay vẫn được anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp điều khiển. Vì thời gian không đủ nên năm nay chỉ có các Trưởng Nhóm được mời lên sân khấu trình bày quan điểm của nhóm mình. Đề tài "Thực Hành và Đóng Góp" của Thầy ban cho. Thực hành như thế nào để được gọi là thực hành đàng hoàng, thực hành đúng đắn, thực hành thật xứng đáng là đệ tử Vô Vi. Sau thực hành thì đến đóng góp. Thế nào mới là đóng góp có ý nghĩa. Đóng góp cho ai ? cho Đạo hay cho Đời?. Đóng góp nào mới thật sự chân chính?. Anh Bảo đã hướng dẫn, đã gợi ý thật chính xác cho chúng tôi trong

một buổi họp riêng, giúp chúng tôi có thể đúc kết, tổng hợp các ý kiến trình bày cho buổi sáng ngày hôm sau. Thật cảm ơn Anh Bảo. Đang lúc chúng tôi thảo luận Thầy có ghé đến thăm. Có Anh Liêm camera của ĐH, vai vác cái máy quay thật to đi theo Thầy, quay hết các nhóm tu học. Các bạn không dự ĐH nhớ đón xem băng video, đầy đủ hình ảnh sinh hoạt, thật đáng đũa vào lịch sử Vô Vi. Nghĩ đến những điều tốt đẹp này, tôi lại phải thốt lời cảm ơn Ban Tổ Chức. Làm việc Đạo không ai quản công, tiếc của. Quan trọng là Thầy vui, bạn đạo vui. Nhưng con người đâu ai tài giỏi tuyệt đối hay hoàn hảo trăm phần. Chúng ta là người tu nên chung hưởng từ cái hay đến cái dở. Cái hay cho ta bài học đã đành. Cái dở còn giúp ta mở được lượng từ bi. Bởi vì Thầy trong quá khứ đã từng thương yêu tha thứ kẻ gạt gẫm tiền bạc của Thầy. Bài học này dạy cho ta cách hóa giải những chuyện nghịch lòng trái ý, thật đáng suy gẫm.

HỘI trường rộng mênh mông như vậy cũng chỉ đủ chia cho 9 nhóm, 3 nhóm còn lại họp ở tầng 2. Tan giờ sinh hoạt buổi trưa xong, chúng tôi có khoản 1 tiếng tự do để làm những việc cần làm. Thí dụ như đi tắm hồ, đánh bóng, đem quần áo đi giặt hoặc sửa soạn y phục chỉnh tề cho buổi sinh hoạt ngày mai. Ban đêm mới họp nhau quanh những chiếc bàn trên tầng 9 tiếp tục tâm tình. Nói đủ thứ từ chuyện Đạo đến chuyện Đời, cứ tự nhiên tuôn ra. Đề tài không ai có thể đoán trước được. Cứ như vậy đêm nào chúng tôi cũng gặp mặt vui vẻ cho đến chí giờ thiền. Tan ra mạnh ai nấy chạy về phòng, ôm cái gối, xách thêm cái mền đến nhà hát để chung thiền. Âm thanh của Thầy có tác động thần kỳ vào tâm trí như tiếng vang của các vị Thánh Thần Tiên Phật từ một cõi trời huyền bí xa xăm. Thật khó mà diễn tả cho ai đó hiểu được nếu họ không hành thiền. Năm nay còn có thêm tiếng ngâm thơ diu dặt du dương của Cô Lệ Ba. Một ngày xem như đã qua. Thời gian nhanh đến không kịp hối tiếc. Một ngày mới bắt đầu. Lại có chuyện mới để chung vui.

### TU HỌC : THỰC HÀNH và ĐÓNG GÓP

Ngày thứ hai Đức Thầy khai mạc với những lời như sau : Hôm nay là ngày thứ nhì của ĐH, mọi người đã chung vui, qua một ngày vui nhộn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xây dựng về tâm linh, học hỏi và điều chỉnh lại những cái gì sơ sót đã qua. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội chấn chỉnh lại tất cả mọi việc, có kỷ cương rõ rệt. Có nhiều người muốn đóng góp cũng đem ra kỷ cương để cống hiến cho Thiên Đường khi thiên, khi ăn, khi nói chuyện đâu đó có trật tự. Biết theo đường lối phát triển tâm linh chớ không còn nói càn nói bướng nữa. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ phát tâm đóng góp xây dựng chung đường lối cho chung ở tương lai. Cần thực hành Đời Đạo Song Tu rõ rệt. Hôm nay tui cũng sẵn sàng đóng góp tất cả những gì các bạn thắc mắc. Cứ đặt câu hỏi nơi tui, tui sẽ tận tâm phục vụ theo khả năng sẵn có của chính tui. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

Tiếp theo lời của Đức Thầy, anh Lâm đã mời các trưởng nhóm lên sân khấu. Các bạn lần lượt tự giới thiệu tên tuổi, Thiên Đường nơi mình cư ngụ.

- 1) Người đầu tiên là chị Cao Bạch Trúc, thuộc Thiên Đường Oregon, đại diện nhóm 1 gồm 43 bạn đạo.
- 2) Thứ nhì là anh Nguyễn Như Hoàng, thuộc TĐ Sanjose đại diện nhóm 2.
- 3) Thứ ba là anh Huỳnh Minh Bảo Pháp Quốc, đại diện cho nhóm 3.
- 4) Chị Nguyễn Thúy Hà thuộc TĐ Montreal đại diện cho nhóm 4.
- 5) Anh Phan Cao Thăng đại diện cho nhóm 6 gồm 48 người.
- 6) Chị Lê thị Ngọc Sương thuộc TĐ Sydney, Australia đại diện cho nhóm 8.
- 7) Anh Nguyễn Quang Vinh đại diện cho nhóm 7.
- 8) Anh Alain đại diện cho nhóm bạn đạo nói tiếng Pháp. Chị Nguyễn Xuân Mai ở Thiên Viện Hai Không, làm nhiệm vụ thông dịch.
- 9) Kế đến là Bà Bobby, Orlando đại diện cho nhóm nói tiếng Anh.
- 10) Anh Phan Bá Tâm thay thế chị trưởng nhóm 5, thuộc TĐ Texas.
- 11) Anh Nguyễn Hoàng Long ở Las Vegas đại diện nhóm 9.
- 12) Người cuối cùng là anh Đoàn Ngọc Toàn, thiên đường Lầu Tâm, Nam Cali đại diện cho nhóm 10 gồm có 49 bạn đạo.

Đầu tiên Anh Bảo cho biết đã nhận nhiệm vụ phối hợp các trưởng nhóm trình lên Đức Thầy kết quả tu học của ngày hôm qua. Tiếp nối với ĐH Tiếp Khắc năm ngoái, BTC chia nhóm tu học với mục đích để các bạn đạo được dịp phát biểu ý kiến, đóng góp xây dựng cho chung. Các bạn mặc dù không được lên sân khấu nhưng đã cùng nhau thảo luận trao đổi ý kiến ngày hôm qua. Nhiều ý kiến khác nhau, nhiều suy tư không giống nhau của các bạn ở nhiều nơi trên thế giới nhưng rốt cuộc cũng đem đến được những điều tốt cho chung. Anh nhắc lại ở khóa sống chung Thonon, Thầy đã chọn đề tài "Làm sao xây dựng trật tự cho Vô Vi". Giờ đây Thầy lại cho đề tài Thực Hành và Đóng Góp, rất thiết thực và hữu dụng cho Cộng Đồng Vô Vi trong thời gian hiện tại. Trước khi đi sâu vào chi tiết, Anh Bảo đã mời các bạn nói sơ qua về không khí thảo luận của nhóm. Có chung một câu trả lời là không khí rất vui, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hành pháp và thời gian đã không đủ để thảo luận. Giống nhau ở chỗ nhóm nào cũng có một số ngời im nhấm mắt niệm Phật, hoặc hưởng điển hoặc thực thi lời Đức Thầy đã dạy "Câm mồm lo tu". Đến phần phát biểu về hai chữ Thực Hành. Anh Bảo đã hướng dẫn các bạn với 3 điểm chánh, thực hành cái gì, thực hành như thế nào cho đúng và thực hành để làm gì.

### Thực hành cái gì?

Vì các bạn đã đồng nhất những điểm chánh thực hành, nên tôi mạn phép không ghi lại tiểu tiết. Nếu muốn xin các bạn đón xem băng video. Thành thật cảm ơn.

- 1) Thực hành 3 pháp căn bản : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.
- 2) Pháp Niệm Phật : Phải Niệm, Thường Niệm, Vô Biệt Niệm.
- 3) Phải thường nghe băng giảng, đọc kinh sách của Vô Vi. Lý thuyết đầy đủ sẽ giúp hành giả không bị chèn ép, mê hoặc, khống chế có thể đi trật tôn chỉ của Vô Vi.
- 4) Hành bằng cả tâm trí mình, không phải chỉ bằng các động tác.
- 5) Quan trọng nhất phải để ý Thở Pháp Luân Thường Chuyển. Thở nhẹ nhàng tùy sức, không thở tính giờ.
- 6) Phải khử trừ lưu thanh bằng cách ăn uống dưỡng sinh. Vấn đề sức khỏe cũng rất quan trọng.
- 7) Nên hành thêm các pháp phụ như thở Chiếu Minh, Thể Dục Trợ Luân hoặc Lạy Kiếng Vô Vi .

### THỰC HÀNH NHƯ THẾ NÀO và THỰC HÀNH ĐỂ LÀM GÌ ?

Anh Hoàng : Mỡ đầu anh Hoàng cho biết thực hành phải siêng năng và đều đặn chứ không thể bữa thiền bữa không. Tâm lúc nào cũng phải nhớ 10 Điều tâm đạo của Đức Thầy. Các bạn đạo mới nếu thở Pháp Luân chưa nhẹ thì nên thở thêm Chiếu Minh. Anh cũng đồng ý với anh Alain là phải thực hành với cả tâm trí. Phải dứt khoát tu theo đường lối của Vô Vi là lo cho phần hồn. Không chỉ thực hành như tập thể dục.

Anh Bảo đại diện nhóm 3 : Dứt Khoát. Một bạn trong nhóm 3 đã áp dụng triệt để hai chữ dứt khoát. Anh cho biết khi đã dứt khoát được vấn đề dục thì con đường tu học thay đổi hẳn. Anh công phu tinh tấn hơn, cảm nhận được luồng điển rút mạnh trên bộ đầu. Anh Bảo cho biết dứt khoát cũng là một điều đã được Đức Thầy lưu ý trong 10 điều tâm đạo.

Anh Vinh đại diện nhóm 7 : Phải siêng, đều đặn thì kết quả đến rất nhanh. Vấn đề trường chay diệt dục cũng đến một cách dễ dàng. Các vấn đề tham ô cũng sẽ từ từ giảm bớt thấy rõ. Kinh nghiệm bản thân Anh đã hành siêng năng và đều đặn ba pháp căn bản, thêm pháp Niệm Phật. Các bạn nhóm 7 đồng ý với anh, và Thầy cũng đã đề cập trong 3 tuần lễ trước trong TBPTĐN về vấn đề trường chay diệt dục.

Chị Sương : Dứt khoát tiền. Dứt khoát tình. Nói thì dễ nhưng hành lại rất khó. Trước khi thực hành pháp, các bạn nhóm 8 đồng ý với nhau là phải dứt khoát trong tâm, một lòng hướng thượng tất cả những ràng buộc thế gian tình tiền duyên nghiệp. Kiếm tiền vừa đủ để sống, có dư thì giữ để tu là phương cách hành pháp của một anh và một chị trong nhóm 8. Nhờ trì tâm niệm Phật luôn luôn không ngừng nghỉ, Chị V.K đã hoá giải được hoàn cảnh đau buồn gia cang và có thể hiểu thấu thế nào là "Hoàn cảnh là ân sư". Thực hành pháp đều đặn và siêng năng chẳng những giải được nghiệp lực mà còn phát triển được những khả năng tiềm tàng cũng mang theo từ tiền kiếp. Nếu thích làm thơ, bạn cứ thực hành pháp đi rồi thì bạn sẽ xuất khẩu ra thơ ào ào như cơn bão. Bao nhiêu lâu bạn cứ như người bị ém tài. Thích ca cũng vậy. Tu đi rồi thì chẳng những ca hay mà còn có thể sáng tác được nhạc nữa.

Anh Alain : Một chị trong nhóm của anh Alain bị đau nhức cái bả vai không thể soi hồn được. Đồng thời chị cũng không thở PL được vì lồng ngực quá đau đớn. Anh Alain cho biết chúng ta có một cơ thể khoẻ mạnh, có thể hành pháp mà chúng ta vì làm biếng, vì thiếu ý chí đã hành không đầy đủ, không hết lòng thì rất uổng phí.

Chị Hà : Một Anh trong nhóm 4 chỉ cần mình áp dụng lời Thầy dạy, hành pháp một cách chăm chỉ tự nhiên và hồn nhiên không có bất cứ một kỳ vọng nào. Rồi thì mọi thứ sẽ đến với mình cũng một cách tự nhiên và hồn nhiên.

Anh Long : Chị Phụng góp ý về cách điều luyện trong cảnh khổ. Cũng nhờ cảnh khổ ý chí con người mới được điều luyện. Khi qua được cảnh khổ rồi mình mới có thể làm vui những người xung quanh.

Anh Toàn : Vấn đề thực hành theo anh Toàn chúng ta đã có băng video thực hành pháp của Thầy, nếu thấy có trở ngại chúng ta cứ mở video ra xem lại để thực hành cho đúng. Anh Toàn cũng nhắc nhở, mỗi buổi sáng các bạn nên nhìn vào kiếng Vô Vi để thấy mắt mình có sáng không, mặt mày có tươi tỉnh không? Về tên gọi PLVVKHHBPP Anh Toàn có lời giải như sau.

Pháp Lý là phương pháp tu hành. Vô Vi là không có cái gì hết, cái nhỏ nhất cũng không. Khoa Học là pháp tu này không mê tín dị đoan, chúng ta có thể vừa tu vừa kiểm nhận được đường lối tu của mình. Không giống như các tôn giáo khác đợi chết mới biết. Huyền bí là khi ta tu ta có thể thấy được những gì thuộc về tâm linh vô hình mà mắt thường không thể thấy được.

Phật pháp là khi tu rồi ta mới thấu hiểu được lời của Ông Phật. Anh đã phân tích như trên để trả lời cho nhiều người câu hỏi. Tại sao cái pháp tu của anh không gọi tắt là Thiền Vô Vi mà phải gọi dài như vậy.

Chị Sương : Tiếp theo lời của anh Toàn chị Sương có ý nhắc nhở các bạn về vấn đề dùng cảm đối diện tánh hư tật xấu, đừng biện hộ lỗi lầm, đừng dung dưỡng phạm tánh. Muốn như vậy chúng ta phải nên thường xuyên nghe băng giảng của thầy. Hỗ trợ rất hữu hiệu cho việc hành pháp. Ban đêm công phu. Ban ngày niệm Phật. Những khi có hữu sự niệm Phật không được, chúng ta mở băng Thầy để nghe lời dạy hữu ích của Thầy. Chúng ta làm theo y vậy, sẽ qua được cơn rồi. Tu hành là từ từ tiến bước, uốn chuyển theo trình độ và nghiệp lực của cá nhân. Nhưng nếu bước ngắn không bước thì không thể bước được bước dài.

Anh Vinh : Nhóm của Anh Vinh có ba vị nhờ thực hành đã chứng nghiệm được kết quả rất đáng được nêu lên đây. Một chị bệnh cancer đã gọi xin Thầy cứu giúp. Những trường hợp như chị này có rất nhiều, thường thì Thầy khuyên nên Niệm Phật, sau đó là việc làm của Thầy chỉ có Thầy mới biết. Nhưng người xin ơn lại được như ý. Một chị khác đã làm theo lời dạy của Thầy, giơ một cánh tay lên và để cánh tay còn lại lên chỗ đau của người bệnh, đã cứu khỏi bệnh cancer cho một vị cũng tu pháp này. Người thứ ba thiền suốt đêm, sáng dậy đi làm không thấy mệt mặt mày vẫn tươi tỉnh như thường.

Anh Bảo : Một chị trong nhóm của anh Bảo cho biết khi bắt đầu tu đã được một người bạn tặng một cái đồng hồ trên đó có viết chữ Nhẫn bằng tiếng Tàu. Chiết tự của chữ Nhẫn là hình một con dao đẽ lên chữ Tâm. Con dao đây là con dao trí tuệ. Nhẫn của người tu là dùng con dao trí tuệ để kềm chế cái Tâm, có vậy mình mới nhẫn nhục để tiến trên con đường Đạo.

Anh Alain : Tâm từ bi là căn bản của người tu Vô Vi. Bên cạnh sự thực hành pháp, chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Ngoài ra Anh Alain còn nhắc đến sự mật thiết giữa đêm và ngày. Ban đêm nếu chúng ta thiền tốt thì ban ngày chúng ta sẽ làm việc vui vẻ, dễ mở lòng ra với mọi người. Đối lại nếu ban ngày chúng ta quan hệ tốt với mọi người thì ban đêm chúng ta sẽ thiền định tinh tấn hơn. Nghĩa là chu kỳ vận hành giữa đêm và ngày của một người tu Vô Vi không thể cắt đứt được. Đôi khi người tu Vô Vi cảm thấy chán nản cuộc sống, cứ muốn để dòng đời lặng lẽ trôi, không còn ý chí để tu học nữa. Những khi ấy chúng ta nên nghĩ đến bạn bè, đến những người thân yêu và nhất là nghĩ đến Đức Thầy. Khi đó chúng ta mới thấy được những người thân của chúng ta và Đức Thầy cũng đã chịu nhiều đau khổ. Lúc đó chúng ta sẽ có được nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục gánh vác, và tiếp tục để hành thiền. Thực hành Vô Vi với tâm từ bi như vậy mới thực sự giúp chúng ta và giúp những người xung quanh cùng tiến hóa.

Chị Bobby : Một ngày chúng ta làm việc siêng năng 8 tiếng để lo cho thân xác. Cũng như vậy, hành thiền là thời gian chúng ta lo cho phần hồn. Chúng ta phải bỏ hết tâm trí vào sự thực hành đó thì mới có kết quả tốt.

Chị Trúc : Hành thiền đại cấm kỵ làm biếng. Muốn trị cái tật làm biếng chúng ta phải đề ra một thời khóa biểu, giờ nào thức dậy, giờ nào tập thể dục, giờ nào công phu. Lập một thời khóa biểu rõ ràng như vậy dần dần mình sẽ chiến thắng được cái tật làm biếng.

## QUÂN BÌNH ĐỜI ĐẠO

Anh Bảo nhắc nhở và xin các bạn nói qua về vấn đề Quân Bình Đời Đạo. Đầu tiên anh mời anh Alain.

Anh Alain : Vô Vi khác với các tôn giáo khác hay cầu xin Thượng Đế, cầu xin Chúa tránh cho họ cái gian nan khổ cực. Ngược lại người hành Thiền Vô Vi không sợ gian nan khổ cực. Chúng ta chấp nhận nó. Khi hành thiền chúng ta sẽ thay đổi tâm tánh và vì thế chúng ta có thể thay đổi được những gì ở xung quanh. Thí dụ như một người có ác ý với chúng ta, họ sẽ không còn hung hăng nữa, sẽ dịu đi. Chúng ta không phải cầu xin Chúa, cầu xin Thượng Đế mà chúng ta tìm ngay Chúa, tìm ngay Thượng Đế trong tâm của chúng ta. Khi đó chúng ta mới có thể liên lạc được với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Đối với anh Alain, Vô Vi không phải chỉ là một pháp tu đơn giản mà là một cuộc cách mạng bản thân, sửa đổi tâm tánh. Chị Sương : Quân bình Đời Đạo theo chị Sương là cứ sống tự nhiên y như hồi chưa tu. Giữ nguyên nếp sống nhưng lập một trật tự mới, một nếp sống mới phù hợp với người tu. Thời giờ sẽ chia ra vừa lo cho Đời vừa chú trọng Đạo. Người tu Vô Vi phải thể hiện được bốn chữ Đạo Đời Song Tu để có thể vừa lo cho bản thân và tròn bổn phận với gia đình.

Đức Thầy minh luận : Qua sự tường trình của các bạn ở khắp nơi trên thế giới, đúc kết lại hương đi của chúng ta là tự giải, tự tiến Về Không thế giới mới có Đại Đồng. Ngày hôm nay chúng ta đã là một số người nhỏ lại xây dựng được một mầm mống tốt cho mọi người tự thức giá trị Về Không là vô cùng sẽ không bị gián đoạn nữa. Tôi rất vui nghe qua những lời của các vị đại diện tường trình và phân tách rõ rệt những gì đã và đang thực hành. Kết hợp tương lai chúng ta sẽ có một nhóm Vô Vi tốt trên mặt đất này. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Đức Đỗ Thuần Hậu đã gieo rắc Pháp Quý cho tất cả chúng sanh tại thế. Cảm ơn rất nhiều.

## CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VÔ VI.

Buổi chiều lúc 3 giờ. Anh Kiệt đã thay mặt VoViLed Multimedia Production giới thiệu một chương trình phát hình mẫu dài 20 phút, Chủ đích giới thiệu sự ích lợi của Pháp Thiền VV. Giới thiệu Đức Thầy và cảm nghĩ của hành giả VV. Vì không đủ thời gian chuẩn bị nên Multimedia đã không thể tham khảo ý kiến của toàn thể bạn đạo năm châu. Chỉ với một số nhỏ bạn đạo Âu Châu có mặt trong cuốn phim. Trong tương lai nếu được Đức Thầy cho phép, Multimedia sẽ tham khảo ý kiến sâu rộng hơn. Lồng vào cuốn phim này, sẽ có giới thiệu thêm những hoạt động như các việc làm từ thiện, Đại Hội VV, các khoá Sống Chung và Thiền Ca.

Cảnh chiếu một buổi thiền chung của bạn đạo Pháp Quốc tại Thiền Đường Thiện Minh Paris. Phim rõ, âm thanh nổi, màu sắc đậm đà. Khán giả và Đức Thầy đã im lặng thưởng thức một cách sung sướng. Tôi thật không ngờ Vô Vi ngày nay đã có thể ra mắt công chúng với một hình thức tốt đẹp như vậy.

Đức Thầy minh luận về chương trình phát hình như sau : Ngày hôm nay có một số chuyên viên hợp tác và xây dựng cho chung. Đây là cơ hội đóng góp của mọi người sẽ phổ biến phương pháp này. Như lời Đức Ông Tư đã nói năm 2000 cả thế

giới sẽ biết tới Vô Vi, dùng phương tiện khoa học tối tân như Multimedia này để truyền bá mới kịp thời. Tui càng ngày càng lớn tuổi không thể đi tới nhiều chỗ được, phải dùng những phương tiện sẵn có để truyền bá cho tất cả mọi người ở tương lai. Đây cũng là dành riêng cơ hội cho tất cả bạn đạo để đóng góp xây dựng đại sự chung. Thành thật cảm ơn các bạn.

Cùng chung đường lối phổ biến, Anh Toàn Hội Trưởng HỘI AHVVHK thông báo đến Thầy và tất cả bạn đạo, HỘI đã thực hiện phát thanh được 6 kỳ trên đài Văn Nghệ Truyền Thanh của Nam Cali. Lần phát thanh đầu tiên là ngày 23 tháng 9 vào lúc 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ trên băng tần 1840 AM. Miền Nam Cali có khoảng 500 ngàn người Việt gồm có nhiều tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành. Có cả Pháp Thiên của Sư Cô Thanh Hải v.v.. Các tôn giáo này đã có chương trình phát thanh từ lâu. Riêng Vô Vi chỉ mới bắt đầu đến với công chúng thời gian gần đây. Như lời Thầy vừa nói, Vô Vi năm 2000 sẽ phổ biến rộng rãi đến khắp mọi nơi, mọi giới. Từ trước đến nay Vô Vi chỉ được biết qua truyền khẩu. Năm 2001 Vô Vi sẽ được biết qua truyền thanh và sẽ đến truyền hình. Diễn tiến này là một hành diện không chỉ cho riêng Anh mà còn cho cả Cộng Đồng Vô Vi Thế Giới. Với sự giúp đỡ về tâm linh của Bề Trên, của Đức Ông Tư và Đức Thầy. Anh tin tưởng mọi chuyện sẽ diễn tiến tốt đẹp. Bắt đầu là Nam Cali, rồi sẽ đến các địa phương.

Tiện đây tui cũng xin báo cáo cùng các bạn. Nhân dịp gửi lời chia buồn đến gia đình Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ, Sydney chúng tui cũng đã thực hiện được 1 buổi phát thanh, 1 buổi truyền hình trên TiVi Australia băng tần C.31. Ngoài ra chúng tui cũng đã đăng cáo phó, trong đó có lá thư của Đức Thầy cảm ơn Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ về những sáng tác nhạc cho Thiên Ca Vô Vi trên 4 tờ báo Việt Ngữ Úc Châu. Nghĩa là bằng mọi phương tiện có được, Vô Vi chúng ta sẽ làm tất cả để giới thiệu VV đến với nhân loại trên quả địa cầu này.

Đức Thầy minh luận : Ngày hôm nay càng ngày càng rõ rệt trong tự nhiên và hồn nhiên, những người đã thực hành và cống hiến xây dựng thành cái đài phát thanh truyền bá đường lối rõ rệt cho mọi người tự thức. Đó là thực sự duyên lành đã đến với quần sanh. Anh Đoàn Ngọc Toàn cũng không dễ bị dụ, không dễ bị phỉnh. Một người có học, một người trí thức, biết được cái nào phải, cái nào trái không để gì phỉnh dụ người. Ngày hôm nay tự động đứng ra lập đài phát thanh để đem tiếng nói của tui truyền bá cho mọi người công hưởng tại Nam Cali. Tui thấy đây là một dịp may cho mọi người được nghe qua và hiểu được, và cũng là một dịp may cho Cộng Đồng Vô Vi được phát triển ở tương lai. Thành thật cảm ơn Anh Đoàn Ngọc Toàn.

Tiếp theo, Anh Kiệt Hội Trưởng HỘI Ái Hữu Vô Vi Tây Úc trình bày về Đặc San Vô Vi. Trước khi mở lời anh Kiệt đã mời chị Khứu thị Phẩm, HỘI Trưởng HỘI Từ Thiện Úc Châu lên diễn đàn. Anh và chị Phẩm nhận lời giao phó của Đức Thầy để hoàn thành ĐSVV, nên đã vô cùng đội ơn Thầy. Anh Chị luôn luôn tâm nguyện cố gắng tuân theo 7 điều của Đức Thầy để ra, để làm vui Thầy và các bạn. Anh cho biết ĐS đã ra đời trong một tình huống tương đối khó khăn nhưng nhờ vào sự ban chiếu của Đức thầy và sự hỗ trợ của bạn đạo thế giới. Hôm nay ĐS đã có được hai số, số 8 và số 9. Trong tình hình khó khăn của nước Mỹ, bạn đạo Úc Châu đã không quản nặng nhọc khi đi đã mang theo 600 quyển ĐS đến ĐH, trao tận tay bạn đạo. Anh vô cùng cảm ơn và xin nêu tên những bạn đạo đã đóng góp công sức. Sydney 360 quyển và Mel 240 quyển. Về phần đóng góp trong thùng quỹ ĐS, Anh nhận được 897 USD, 50 AUS, 40 CAN và 300 DM. Riêng Đức Thầy đã tặng cho ĐS 200 USD. Còn một số bạn đạo ủng hộ qua Chị Sương, ĐS sẽ cho đăng tên trên TBPTĐN. Sau hết anh xin các bạn tha thứ nếu ĐS đã không đáp ứng được đầy đủ. Trong tinh thần học hỏi lẫn nhau, Anh kêu gọi các bạn đóng góp bài vở để ĐS càng ngày càng phong phú hơn. Anh gửi lời cảm ơn Đức Thầy, cảm ơn tất cả bạn đạo đã ủng hộ. Anh hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp hơn và cũng mong quyển ĐS nhỏ bé sẽ là món quà mọn gửi đến các bạn trong năm 2001.

Đức Thầy minh luận : Chứng minh cho mọi người thấy, Perth là một góc xa mà không ai biết, nói đến Perth ở đây ít người biết lắm. Vốn vẹn có mấy người phát tâm làm việc và xây dựng cuốn ĐS đầy đủ và hình ảnh rất rõ rệt để phục vụ bạn đạo. Đó là một niềm tin rất quý của bạn đạo ở Perth đã đồng tâm hiệp lực xây dựng và cống hiến cho chung. Thành thật cảm ơn Anh Trần Bình Kiệt.

Phần tin tức Vô Vi trong năm vừa qua đến đây chấm dứt, Anh Lâm mời Anh Bảo tiếp tục điều khiển chương trình tu học phần hai.

Anh Bảo : Tiếp theo buổi sáng, chương trình tu học xin tiếp nối phần hai nói về đề tài Đóng Góp. Trước nhất xin các anh chị trình bày đề mục. (còn tiếp)

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Nghệ Sĩ Việt Hùng, mất tại Nam California, lúc 10:40 tối ngày 31 tháng 12 năm 2001, hưởng thọ 80 tuổi.

Xin cảm ơn quý đạo hữu

