



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 350

ngày 17 tháng 3 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Tận Độ

*Tận độ vui hành trong điển giới
Đó đây là một bao dung Trời
Qui nguyên giếng mỗi tâm thân triển
Tu luyện chơn hồn qui hợp thời*

*Kính bái,
Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám từ 12/01/01 đến 18/01/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Chuyển hóa thành sạch là sao?
- 2) Thành tâm học đạo có ích gì không?
- 3) Tại sao làm người lại sợ nghèo?
- 4) Nhon thời địa lợi là sao?
- 5) Máu huyết không điều hòa tại sao?
- 6) Người đời làm gì cũng thấy khó tại sao?
- 7) Duyên lành hoá chuyển bằng cách nào?

<p>1) Dallas, 12-01-2002 4: 05AM <i>Hỏi: Chuyển hóa thanh sạch là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyển hóa thanh sạch là dứt khoát tiến tới luôn</p> <p>Kệ: <i>Qui y đầu Phật đồng tiến tới luôn Giải quyết sân si tiến tới nguồn Tự giải phân minh xây dựng tiến Bình tâm thanh tịnh chẳng lo phiền</i></p>	<p>2) Dallas, 13-01-2002 5: 40 AM <i>Hỏi: Thành tâm học đạo có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thành tâm học đạo rất có ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tiến hóa chẳng lo rầu Đầu Phật tâm yên đường khó xấu Giải tỏa phân minh cứu chính mình Thanh quang tự tại chẳng lo sầu</i></p>
<p>3) Dallas, 14-01-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Tại sao làm người lại sợ nghèo?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người sợ nghèo tại vì tham</p> <p>Kệ: <i>Làm người tham lam sợ túng nghèo Thế sự điều linh tự chính mình Học hỏi không ngừng tâm tự giác Tóm thâu cõi tạm tự tâm tình</i></p>	<p>4) Dallas, 15-01-2002 8: 15 AM <i>Hỏi: Nơn thời địa lợi là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa nơn thời địa lợi là thuận hòa tốt đẹp</p> <p>Kệ: <i>Nơn thời địa lợi là may mắn Giải quyết kịp thời rất nhịp nhàng Trật tự chung vui đồng phục vụ Thành tâm làm việc chẳng có ngu</i></p>
<p>5) Dallas, 16-01-2002 4: 05 AM <i>Hỏi: Máu huyết không điều hòa tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa máu huyết không điều hòa do ăn uống mất trật tự</p> <p>Kệ: <i>Máu huyết bất hòa mất trật tự Thực hành không đúng cũng do người Cứu mang bệnh hoạn không hành được Gây khổ cho mình yếu nơi nơi</i></p>	<p>6) Dallas, 17-01-2002 8: 05 AM <i>Hỏi: Người đời làm gì cũng thấy khó tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa người đời làm gì cũng thấy khó là chưa quen</p> <p>Kệ: <i>Khó khổ vì chưa quen nắm thuộc Siêng năng thực hiện chẳng lo phiền Gieo duyên tận độ sống càng yên Học hỏi không ngừng lại cảm yên</i></p>
<p>7) Houston, 18-01-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Duyên lành hoá chuyển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên lành hoá chuyển bằng cách tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ: <i>Hóa sanh sanh hóa tự nhiên thành Thân thể hình thành tiến tới nhanh Giới trí phân minh rõ chánh tình Hòa đồng các giới cùng phân minh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĨNG

H N, ngày 28/6/2001

Kính lạy Đức Thầy,

Con là N V N ở thôn Đ T, Huyện T T, H N. Thưa Đức Thầy, nhân dịp bạn đạo H về H N, con viết thư này nhờ anh chuyển giúp đến Đức Thầy. Đầu thư, con cùng gia quyến của con xin kính chúc Đức Thầy luôn luôn khỏe mạnh an lạc.

Kính thưa Đức Thầy, con được anh Q cho tiền vào nam tu học, đến nay sức khỏe của con cùng gia quyến của con thay đổi tốt lên rất nhiều. Nhờ pháp tu của Đức Thầy, đời con thay đổi từ cõi chết về cuộc sống an bình. Ôn này con xin ghi sâu trong lòng.

Để trả pháp, con đã và đang giúp các bạn bè và gia quyến của bạn cùng tu học. Con không biết nói gì hơn, con sẽ luôn tỉnh giác sửa chữa sai lầm để tu học, hành pháp đều đặn, đó là tỏ lòng biết ơn của con đối với Đức Thầy.

Kính lạy Đức Thầy, con xin ngừng bút.

Con của Đức Thầy

N V N

A C, ngày 19/11/2001

V N,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28/6/2001, được biết con đã thực hành phương pháp tự cứu và hướng về Trời Phật được bình an, nay hồi sinh tâm thức và tự giải được sự lo âu vô lý. Nay con cảm thấy cần giúp đỡ người kế tiếp với sự thành tâm phục vụ những người kế tiếp, con sẽ tạo được hạnh đức tốt. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

1) *Thiền nhiều và làm phước nhiều cái nào mòn nghiệp?*

Thiền nhiều là lập lại trật tự cho chính mình, làm phước là tu phước độ cho người kế tiếp. Làm phước đứng đắn, chứ không phải chuyện nào cũng kể vô làm phước, làm phước phải đứng đắn, người ta đau khổ cần thiết trong lúc không ai giúp mình giúp. Đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển.

2) *Làm phước thiện có hỗ trợ cho cái thiền không?*

Với khả năng của chính mình giúp đỡ người đau khổ, hỗ trợ nhiều, bởi vì nó mở cái tâm thức chúng ta hướng thiện và dễ thiền hơn. Khi mà người ta đói khổ không có ăn mặc, mình giúp cho người ta được, cái tâm mình thấy an thì cái tâm từ bi mình lần lần phát triển. Tu phước rồi thiền là tu huệ, Phước Huệ song tu. Thiền tức là làm phước, mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó có trật tự và mình là người

thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu. Đó là người được phước chứ hồng cần làm phước.

3) *Quân bình là gì? Một người đời bình thường sống không có đủ quân bình hay sao?*

Một người thường sống ở ngoài đời không có đủ quân bình, vì mất mũi tai miệng lưỡi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người ta quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ấu.

THƠ

TÌNH MẸ

Một phút chạnh lòng nghe vạn thuở
Nhìn trong cuộc sống hỏi ai rằng
Có tình nào đẹp như Tình Mẹ
Thơm phúc muôn đời ai biết chẳng?
Muôn đời Tình Mẹ là Tình nước
Tình nước là tình nhịp võng đưa
Tình Nước là tình dòng sữa mẹ
Đã nuôi con lớn tự ngàn xưa
Tình Mẹ một dòng như nước mắt
Nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi
Tình Mẹ rất cần như máu đỏ
Vẫn đem nhịp thờ lại cho người.
Mẹ là gạo trắng, là cơm trắng
Là nước trong nguồn nước chảy ra
Là mật là đường là ý sống
Cho hương đời dậy ngát hương hoa.
Nào kẻ lao mình vào xứ lạ
Nào người trẻ bước giữa đường xa
Chạnh lòng có chợt nghe hồn nước
Dậy nức hương cau bóng Mẹ già.
Mẹ là manh áo là vương lá,
Là chín miệng rồng, chín cửa sông,
Là sóng bạc đầu, là biển cả,
Hỏi ai mất Mẹ có buồn không?
Còn Mẹ là con còn mọi thứ
Giữa bầu trời rộng rất nên thơ
Mất Mẹ là con như mất hết
Không còn gì nữa để mà mơ!
Mất Mẹ là ngày con khổ nhất
Lạy Trời! Trời hãy rủ lòng thương,
Mẹ ơi khoan bỏ con nghe Mẹ
Khoan để hồn con trắng bụi đường!
Diu con đi giữa khoảng đường xa,
Cho tuổi con xanh tuổi Mẹ già,
Tóc Mẹ bạc màu như khói trắng,
Con nghe khói trắng nở thành hoa.
Mẹ ơi! Chỉ có Mẹ mà thôi,
Là kẻ con yêu nhất cõi đời
Lớn tuổi hay con còn nhỏ tuổi,

Lúc nào Tình Mẹ cũng tròn ngời.
Trong cuộc sống này ta có Mẹ,
Là người trọn kiếp vẫn vì ta,
Cho ta lẽ sống nên ai đó,
Nghĩ phận làm con hãy nói là:
"Con hãy cố làm cho Mẹ vui"
"Mẹ ơi con nguyện giữa đường đời
Mấy lời Mẹ dạy con nghe hết,
Hôm sớm con dâng Mẹ tiếng cười."

Phạm Thị Nguyệt (Dì Bảy Thanh Đa)

==

Dư Âm Đại Hội Dũng Hành

Dư ảo còn đây một thưở nào
Âm ba rung động khắp ngoài càn khôn
Bảy (thất) tinh hội tụ tâm linh
Ngày ngày luyện đạo vượt tầng không gian
Đại thiên minh triết siêu tầng
Hội bàn thế giới cha trời ân ban
Dũng tâm dứt khoát tu hành
Hành trong thanh tịnh sáng ngời đạo tâm
Dài ngày siêu thức muôn năm
Như cùng chư Phật hội đàm thiên cơ
Bảy ức niên nay tái hợp bàn
Năm châu vui vẻ đón mừng Phật Kiên
Tiền phàm Phật Thánh vui ca
Cảnh này tuyệt diệu cảnh hai tưng bừng
Chờ xem Nhâm Ngọ cảnh hai
Khí trời ấm áp ngựa trời phi bay
Giới thanh thanh giới siêu phàm
Tình trời sống động cha trời hiển linh
Thương sao biết nói cho vừa
Xuất hồn về cõi đại la niết bàn
Hiện ra ngũ lão năm ông
Hẹn ngày tái ngộ cảnh trời Houston
Kính bái
Lê Thành Lợi
Đan Mạch 21/02/2002

BẠN ĐẠO VIẾT

Từ Ái

Kính thưa bạn đạo bốn phương.

Qua mấy bài viết vừa qua của Linh Tinh Đoàn Mộng Điệp, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều tâm tư của bạn đạo. Tôi có bài thơ vui vui.

Anh ơi nhớ bỏ Cấp Bằng

Vào tu đừng để lần nhần khó yên

Tu rồi đừng động liên miên

Giữ tâm thanh tịnh khi thiền không có . . . nổi cơn.

Các bạn có đồng ý nhờ có bài viết của tôi mà bạn đạo có thể lôi ra bản tính phàm trần của mình để tự tu tự sửa không, thật ra tôi tu gỡ lăm, lâu lâu “quậy” một chút cho lên tinh thần tu học, tôi không tự nguyện làm người xấu thì bạn đâu có thể đo lường công phu tu học của mình như thế nào, như bạn đạo thấy tui rồi, tướng nhỏ xíu mà tu mới nửa thế mà bạn đạo hợp nhau ăn hiếp không thấy hổ thẹn sao?, chỉ là không biết sao từ lúc tự nhiên vấn thân vào Tuần Báo Phát Triển Điện Năng càng ngày Điện lực càng dồi dào nên tôi có bốn phận đem tin tức thông tin đến khắp nơi, kèm theo những tin vui vui cho có bài đọc chứ cứ đọc thơ của mấy ông già cổ lỗ xỉ không, cũng buồn ngủ lăm.

Nhưng mà các bạn biết không, bạn đạo mình ghê lăm, thấy im im, ẩn ẩn nhưng vừa nghe có người muốn làm nổi là thiếu điều muốn kiếm tôi thanh toán, muốn dựng cờ nổi giậy, từ Nam tới Bắc từ Âu tới Á, người thì khuyến khích viết thêm vì đọc vui và thoải mái quá, người thì bảo im, người thì cho là khủng, người thì cho là tẩu hỏa nhập ma, bắn quá trời, bây giờ hình như tôi là tổng đài của Vô Vi, (các bạn nào muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc thư riêng) nhờ ngồi một chỗ viết bài mà biết đủ thứ, thanh cũng hưởng mà trước cũng hứng luôn, bạn đạo dàn trận kiểu này một thời gian nữa các bạn sẽ thấy tôi một là thành Iron Woman (người Đan Bà sắt thật ủa quên sắt thép) hai là thành đất, vì được cả Cộng Đồng Vô Vi điều luyện.

Tự nhiên thành nhà báo bất vụ lợi của Vô Vi, bốn phận củ tôi phải viết ra những gì nghe và thấy trước mắt, cho nên bạn nào ngồi ở nhà không biết trắng đen ra sao thì đừng có xen vào chữ kè, tôi nói là nói theo cái thấy hiện tại, cái tin mới nhất, chứ không có bài bát hay thêm mắm muối đâu, hay thì khen ma giở thì moi ra để cùng nhau tu sửa, còn bạn có tịch thì rục rịch ráng chịu, tôi không hề sợ sệt dưới bất cứ hình thức nào thà Tử vì Đạo còn hơn thành Con Ma trôi sông lạc chợ, có một mạng thôi mà trước sau cũng tới con đường mà mọi người phải tới thôi, chết vui hơn sống khổ, (không biết câu này từ đâu ra? Tui dốt lăm).

Nhất là mấy ông già chính trị gia củ xì của Việt Nam ngày trước dựng tới là xô chính trị học ra tôi nghe không hiểu gì hết, thật ra học giỏi nhiều bằng cấp hay chức vụ lớn trong xã hội của Việt Nam hay của Hoa Kỳ không có dính líu gì tới Vô Vi cả, tôi tu thôi mà bắt tôi bỏ tù đi, “tu là nói thẳng nói thật không nịnh bợ giả dối”. Câu này hay lăm lúc tôi mới vào tu, năm đó Đại Hội ở Bỉ tôi không có đi, nhưng tôi được bạn đạo tặng cho vài cuốn băng tường thuật rất hấp dẫn lúc đó có sự đối đáp giữa anh Nguyễn Phương Yên và anh Lý Vĩnh, tôi lúc đó chỉ nghe băng thôi mà cảm phục anh lý Vĩnh lăm, anh nói hùng hồn như thế này: “Người tu phải nói thẳng nói thật không nịnh bợ đưa đẩy, không giả dối không có sợ ai”, cho nên tôi nhớ hoài không quên, và bây giờ tui cũng trong hồn nhiên và tự nhiên mà biến thành thật thà xây dựng, các bạn có hợp nhau bằm tôi ra như con mắm tôi cũng nói như vậy mà thôi à, ai biểu anh chị dạy tui vậy mà.

Tu là tu bổ sửa chữa tôi cũng học từ mọi nơi bạn đạo đưa về, cứ mỗi người lấy một chút là cũng đủ phát triển mạnh rồi, cho nên tôi cũng hay khuyên bạn đạo nên viết bài thêm cho tuần báo, viết cho thật đậm đà, cho sôi nổi cho gan dạ thì sẽ học rất nhiều điều của Cộng Đồng Vô Vi từ vô hình đến hữu hình.

Tu thời lấy nhẹ làm đầu

Đừng có buồn rầu cho uống công phu

Tu rồi đừng nghỉ đi đâu

Giặc nhà dọn trước, sau thân Tam Liễu.

Thành tâm đóng góp và nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, bài thông tin kế tiếp sẽ từ Quốc Gia Cộng Hòa Liên Bang Đức, các bạn nhớ đón coi, hy vọng có nhiều tin hấp dẫn.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Đoàn Mộng Điệp (Nam California)

karoniedYhotmail.com

Kínhbút

Bạn ĐạoViết

Thành phố HCM, ngày mừng 03 Tết Nhâm Ngọ – 14-02-2002

Tôi là một bạn đạo Vô Vi ở Việt Nam mà cũng là độc giả Tuần Báo PTĐN xin ngỏ lời cùng quý vị như sau:
Trong tờ Tuần Báo PTĐN số 344 ngày 03-02-2002 nơi trang 8 có đăng 4 bài thơ Bát Cú, tựa đề là “Thiền Viện tức cảnh qui tâm” của ông Thiện Trung N.X.L.

Không biết vô tình hay hữu ý mà có sự sơ xuất như sau:

- Thơ Bát Cú Đường luật luôn luôn phải có 8 câu, mỗi câu là 7 chữ, người ta thường gọi nôm na là thơ “Thất ngôn bát cú”. Thế mà trong bài thơ sau đây được đăng tải, chỉ có 7 câu 49 chữ, như vậy là sai niêm luật Đường thi. Tôi không ngại chỗ quê dốt của mình mà góp ý để hoàn chỉnh bài thơ 7 câu của ông Thiện Trung N.X.L. như sau:

Danh lam thắng cảnh đượm màu thiền
Cây cỏ tươi màu, sắc hạo nhiên
Tự giác, môn sinh lo tự độ
Giác tha, thiền sĩ, giác nhưn hiền
Chơn truyền diệu lý, bình tâm ngộ
.....
Tánh mạng song tu, khai trí tuệ
Lên thuyền Bát Nhã phỉ tâm nguyên

Danh lam thắng cảnh đượm màu thiền
Cây cỏ tươi màu, sắc hạo nhiên
Tự giác, môn sinh lo tự độ
Giác tha, thiền sĩ, giác nhưn hiền
Chơn truyền diệu lý, bình tâm ngộ
Điển pháp vô vi, đỉnh chí kiên
Tánh mạng song tu, khai trí tuệ
Lên thuyền Bát Nhã phỉ tâm nguyên

Với tâm tình đạo đức, tôi thành tâm góp ý với đạo hữu T.T/N.X.L, xin ông hoan hỉ miễn thứ cho tôi, nếu có điều làm cho ông phật ý hoặc chẳng vừa lòng.

Nay kính: Thanh-Huệ-Tâm – Saigon
