



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư :  
[aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 379

ngày 06 tháng 10 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Trụ Hóa**

*Trụ hóa chơn hành qui một mối  
Chơn tu tự thức chẳng sang tôi  
Cảm thông đời đạo minh tâm giác  
Hành thông tự tiến chẳng bồi hồi*

Kính bái,

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 04/07/02 đến 10/07/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Muốn biết được phần hồn tiến hóa thì phải làm sao?
- 2) Nhon duyên hội tụ bằng cách nào?
- 3) Muốn trụ tâm thì phải làm sao?
- 4) Sức ép nguyên khí Trời Đất do đâu hình thành?
- 5) Trên đường phân hồn về quê thì phải chịu vất vả tại sao?
- 6) Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?
- 7) Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?

<p><b>1) Montréal, 04-07-2001 10 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn biết được phần hồn tiến hóa thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn biết phần hồn tiến hóa thì phải nhập định thì mới thấy rõ phần hồn hoạt động</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Phần hồn tiến hóa cõi khí công      Thăng hoa rõ rệt tự phân tông      Đường đời như đạo không còn mong      Tự đạt quân bình tiến một lòng</i></p>	<p><b>2) Montréal, 05-07-2002 9 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Nhơn duyên hội tụ bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thưa nhơn duyên hội tụ từ cơ hội một</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Duyên lành đưa đến duyên tình hợp      Các giới phân minh chuyển các ngành      Xây dựng bền lâu triển các ngành      Chơn tình hội hợp chuyển thông hành</i></p>
<p><b>3) Toronto, 06-07-2002 1 : 44 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn trụ tâm thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn trụ tâm thì phải soi hồn đứng đắn</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Trụ tâm giữa chơn mày trụ định      Sáng suốt chơn tâm tự phát minh      Khai triển mâu ni chuyển pháp trình      Hành thông tự thức rõ chơn tình</i></p>	<p><b>4) Montréal, 07-07-2002 8 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Sức ép nguyên khí Trời Đất do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thưa sức ép nguyên khí của Trời Đất do sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất hình thành</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Qui nguyên thức giác tự hình thành      Cải tiến tâm linh có dịp may      Đại tạo chơn hành duyên đạt thức      Thành tâm hướng thượng tự hành xuyên</i></p>
<p><b>5) Montréal, 08-07-2002 3 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Trên đường phần hồn về quê thì phải chịu vất vả tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa trên đường phần hồn về quê thì phải chịu vất vả căn cứ theo luật nhân quả mà tiến tới</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Đến đi cũng phải tự xa rời      Có có không không khắp các nơi      Học hỏi không ngừng tự tránh rời      Qui nguyên thiền giác tự phân lời</i></p>	<p><b>6) Montréal, 09-07-2002 7 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa dứt khoát tu tiến rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Dứt khoát tu tiến dễ đạt duyên      Thành tâm tu tiến chẳng gieo phiền      Dở hay cũng tiến tùy duyên độ      Tỉnh trí an tâm tự giải phiền</i></p>
<p><b>7) Montréal, 10-07-2002 2 : 18 AM</b>  <i>Hỏi : Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa thành tâm tu tiến sẽ có nhiều cơ hội hơn</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thành tâm tu tiến nhiều cơ hội      Thức giác bình tâm chẳng tự thôi      Chuyển biến không ngừng duyên tự thức      Bình tâm tu tiến tự hành thôi</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VĨNG**


---

P, ngày 27/10/2000

Kính thưa Thầy,

Con tên là HTC, 59 tuổi, chồng chết, có 4 đứa con trai đều lớn hết. Đứa út hiện đang ở chung nhà với con từ nhỏ đến nay được 31 tuổi, rất hiền hòa, không chịu có vợ, được gặp Thầy hai lần, tại Đại Hội Las Vegas và Khóa Sống Chung ở Thonon-les-Bains.

Cháu bị cái vết thẹo từ khi mới sanh, mới đầu bằng đầu mút đỏ như son. Bác sĩ bảo không sao, dần dà theo năm tháng lớn to dần, tuy vậy mà nó cũng không hành, đầu óc cũng minh mẫn. Con trai lớn, muốn làm đẹp nên có đi bệnh viện giải phẫu thay da, nhưng bị nhiễm trùng làm độc, phải mổ 3 lần trong vòng 50 ngày, tưởng chết rồi, thanh niên mà như ông già, chống gậy. Vì lòng thương con, những lúc xe đưa vào phòng mổ con tập trung bộ đầu hướng tâm về Thầy, con rất bình an. Thật là một phép lạ, đó là niềm tin mãnh liệt con dũng mãnh tu hành nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Thầy rất nhiều, đã cứu gia đình con từ mấy chục năm nay qua cơn khổ nạn cực kỳ gian nan. Hiện con đang sống vui với Pháp tự hành.

Thưa Thầy, cháu đã bình phục trở lại bình thường, con kính thỉnh ý Thầy có cách nào để chữa cho vết thẹo không lan rộng ra thêm. Kính mong Thầy chỉ dạy vì lòng cháu mang mặc cảm nên cứ lo nghĩ hoài không yên.

Cuối thư, con xin cảm tạ ơn Thầy rất nhiều và chúc Thầy thật vui tươi và sức khỏe thật dồi dào. Con kính lời thăm Bà Tám được an khang vui vẻ.

Kính thư,

Con,

H T C

-----  
A C, ngày 4/12/2000

T C,

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29/10/2000, được biết tự tu tự sửa hướng tâm về Trời Phật mà tự tu. Còn bớt của cháu sanh tự nhiên như vậy, không nên mổ. Vì một lần mổ thì sẽ chích thuốc mê làm cho thần kinh bộ óc tê liệt, cháu sẽ hành động chậm chạp hơn.*

*Con nên khuyên cháu co lười răng kẻ răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về Không, xây dựng cho phần hồn tốt tươi trong tự nhiên và hồn nhiên, còn hơn mổ xẻ. Mọi việc trên đời này là Không, nếu cháu bằng lòng xây dựng cho phần hồn thì tương lai sẽ được thanh nhẹ. Hồn vui mới thật là vui. Ngược lại, sửa cho bề ngoài đẹp mà tâm không vui cũng chẳng ích chi. Không nên nghĩ về cái bớt Trời sanh, cháu mới có cơ hội tự sửa. Nguyên lý Trời Đất đã hình thành, có Trời có Đất có Đạo là an vui. Hành pháp, phần hồn sẽ sống vui trong tự nhiên và hồn nhiên. Mọi việc trên đời này là Không. Cháu không nên lo nghĩ vô ích, vui sống gần mẹ hiền và tự tu, thì một kiếp người sẽ được bình an.*

*Chúc con và cháu vui tiến.*

*Quý thương,*

*Lương sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

---

***Đại Hội Khí Giới Tình Thương***

---

2 October 2002

**Thông Báo cho các bạn đã ghi danh xe Bus ngày chủ nhật 3 tháng 11, 2002**

Kính gửi quý bạn,

Để đáp ứng lời yêu cầu của một số bạn đạo, BTC có 2 chuyến bus vào ngày chủ nhật 3 tháng 11 như sau:

- 1) Khởi hành 10 giờ sáng – xin xem chương trình trong cẩm nang – không thay đổi. Bạn đạo có vé xe bus sẽ được chở đi HongKong 4 đi phố, và tự túc sinh hoạt dùng cơm, v.v.. Đúng 2 giờ trưa, xe bus sẽ chở bạn đạo từ HongKong4 thẳng đến hội trường thiền ca.
- 2) Khởi hành 12:30 trưa – Bus này sẽ đến thẳng nhà hàng FuKim để dùng cơm trưa (chay) – giá tiền phần cơm chay là 12 USD một người. Sau đó bus sẽ đến thẳng hội trường thiền ca. Chuyến bus này không có chương trình dạo phố.

Quý bạn chọn chuyến xe bus 12:30 trưa và dùng cơm chay, xin thông báo trước **ngày 15 tháng 10** để chúng tôi đặt tiền tại nhà hàng (FU-KIM). Quý bạn có thể đóng tiền cơm cho BTC khi lãnh bảng tên vào ngày 29 hay 30 tháng 10 tại khách sạn.

Thành thật cảm ơn quý bạn,  
UBTC DH VV QT

---

**BẠN ĐẠO VIẾT**

---

Thói đời thông thường ai cũng cho rằng mình đúng. Mà ít có ai cho rằng : Ta sai chẳng có ai sai ! Chỉ có những bậc thánh hiền và chư Phật mới luôn lúc nào cũng cho Ta sai. Cái câu này nó nghe sao trái lỗ tai. Tại sao Thánh Hiền và chư Phật là một người cao cả mà cho rằng « Ta Sai » không nghe lọt lỗ tai chút nào. Thế mới biết rằng « Phật Pháp nan văn ».

Những bậc Thánh Hiền chư Phật thường dùng những danh từ thật là đơn giản, mà chúng sanh không để ý, thế nên không hiểu và cho rằng người đó nói ngoa. Bởi vì cái đơn giản nhất là cái phức tạp nhất, khiến chúng sanh không ngờ được là chư Phật đã nói gì. Những cái gì hiện ra trước mặt, mắt phàm không bao giờ nhìn thấy. Nếu mà nhìn thấy được thì người phàm là Phật rồi. Người phàm chỉ xét một cách máy móc theo tự nhiên tánh là ngũ quang ở bên ngoài, giống như tôi thấy chiếc xe là tôi nói chiếc xe thôi. Chứ không cần biết chiếc xe từ đâu có. Xét cái kiểu khoa học là như vậy đó. Không có cái óc con người thì làm sao có chiếc xe. Mà óc con người ai tạo ra. Khoa học có tạo được không. Có phải đấng toàn năng tạo ra cái óc tinh vi này không.

Nếu mà xét nội thức ở bên trong thì bề trên có chư Phật, ơn trên ân độ cho chúng sanh từ cử chỉ một, từ lời nói một. Nếu mà nói như vậy tại sao tôi không thấy ? Người phàm mắt thịt hay dở cái câu này ra. Cái thân phàm của mình qua trần trước, chưa thanh lọc nội tạng của mình ra sao, mà đòi hỏi đủ thứ, chứng minh đủ thứ, đòi đem ra trình diện tôi mới tin. Thử hỏi việc đòi hỏi của mình có quá đáng không. Chư Phật đâu có nghe những lời ngạo mạn như vậy. Cái câu thách đố này cũng giống như cái ông nhà nghèo

mà hỏi cái ông tỉ phú có bao nhiêu tiền đem ra cho tôi thấy tôi mới tin là ông tỉ phú thiệt, liệu cái ông tỉ phú có đem ra không.

Tại sao mình tu mà luôn lúc nào cũng nói mình sai. Chỉ có ông Thầy mình tìm thấy và nói lại rất đơn giản dễ hiểu mà cũng rất phức tạp, nếu mà ai cố chấp cho rằng ta đây là hoàn toàn đúng thì sẽ đi ngược lại lời Phật dạy « Ta Sai ». Mà cái sai cũng hiển nhiên nhìn thấy bên khoa học đã chứng minh. Mấy cái ông Kỹ sư hoặc Designer họ vẫn luôn nhìn cái sai tương đối ở hiện tại, để mà sửa tiến cho vật chất phát triển đi lên. Hướng hồ gì cái sai của tâm thức mà bề trên dạy chúng ta.

Cái vi diệu này chỉ có ân ban những người nào thật tâm tu, muốn cải sửa nội tạng mình thành một người chân chánh. Mà bề trên chỉ sử dụng những diệu pháp thấp nhất mà cao nhất. Chỉ có Vô Vi mới thấu triệt diệu pháp ẩn tàng này thôi. Cái diệu pháp mà bày ra trước mặt, cho tất cả những ai muốn thâm nhận và không che dấu như những pháp môn khác. Thế nó mới độc đáo là ở chỗ đó. Thầy ta nói pháp đây là pháp của các bạn. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Ai mà muốn giải thoát phải qua con đường vô vi. Tại sao phải qua con đường vô vi. Con đường nào cũng đúng cả và được cả, đường nào cũng là của Phật hết. Nhưng mà con đường vô vi là con đường tắt ngắn nhất. Mà ông Thầy mình và Đức Tổ Sư là hai người đã khai sáng và Đại ngộ lúc còn sống nên chỉ dẫn lại rất tường tận cho hậu thế, không có lạc được. Bởi vì Thầy mình đã thử hết những chuyện gì khó khăn qua thực hành kiểm chứng chứ không có nói lý thuyết và giáo điều như những người Thầy khác.

Cái sai của vô vi thật là cao siêu vô cùng tận, không có giáo pháp nào so sánh kịp, là cái sai tự thức nếp mình trong nhện nhục để mà tự nó phát triển đi lên theo hồn nhiên và tự nhiên của vũ trụ. Siêu đến nỗi mà không ai ngờ vực được, cái bí ẩn tiềm tàng ở trong đó, bất di bất dịch. Chỉ có những người nào đi vào thực hành và chứng ngộ mới thấy ẩn tàng pháp là gì. Và đây cũng có thể gọi là bí kiếp của vô vi.

Ta Sai - Ta Sa i- Ta Sai  
(Kiến tánh thành Phật)

Ta sai Trời Đất nào sai  
Ta mê người đắm chìm trong loạn cuồng  
Ta sai Trời Đất nào sai  
Ta điên Trời Đất nào điên loạn cuồng  
Ta sai Trời Đất nào sai  
Quanh ta bồi đắp dựng xây tình người  
Ta sai mình thấy mình sai  
Thương sao là quá là thương tình Trời  
Ta sai lời nói độc cay  
Ăn năn đã thốt nguyện ra lời hù  
Ta sai ánh mắt từ quang  
Ngó nhìn căm phẫn phẫn quang hồi về  
Ta nghe lời nói là sai  
Nên ta cố chấp cứ nghe chính mình  
Ta sai người lấy mùi thơm  
Hương thơm phảng phất mê man suốt đời  
Ta sai tất cả là ta  
Ta sai là **kiến tánh** kia đó mà

Bài này cũng riêng tặng cho những bạn đạo Công giáo tu Vô Vi. Vô tình tôi đưa một người bạn đi lễ nhà thờ, tôi không biết phải đi đâu nên theo vào nhà thờ, trong lúc ông cha có đọc cái bài kinh sám hối của Chúa, có đoạn như vậy : Con nguyên ăn năn đã nghĩ sai trong tâm hồn con, hành động con và lời nói của con. Ai thấu nhận lời của Chúa khuyên và thực hành thì cũng có thể tu thành đạt. Nhưng mà cũng phải mượn cái pháp môn Vô Vi. Bởi lời của Chúa cũng giống như lời của Phật dạy kiến tánh. Cám ơn các bạn.

Kính bái  
Lê Thành Lợi  
Đan Mạch  
21-05-2002

---