



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỀN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư :
aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 382

ngày 03 tháng 11 năm 2002

Tờ báo hàng tuần **ĐIỀN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Võ Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tâm Minh

*Tâm minh động tĩnh thông hành triển
Giải tỏa phiền ưu tự giác hiền
Thanh tịnh bình tâm cảm giác yên
Trí tâm hành triển minh đạo hiền*

Kính báي,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 25/08/02 đến 31/08/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với tia quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiềú sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiềú hướng phát triển của tâm linh.

Kính báي,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hướng tâm qui y Phật qui y Pháp qui y Tăng có hữu ích gì không ?
- 2) Người tu thiền mất trật tự có hại không ?
- 3) Luồng điển đại bi chuyển chiềú bằng cách nào ?
- 4) Nghiệp chướng hội tụ bằng cách nào ?
- 5) Khi không xảy ra chuyện không hay tại sao ?
- 6) Trược khí thuộc về loại nào ?
- 7) Loại trược âm là sao ?

<p>1) Montréal, 25-08-2002 8: 00 AM</p> <p>Hỏi: Hướng tâm qui y Phật qui y Pháp qui y Tăng có hữu ích gì không ?</p> <p>Đáp : Thưa hướng tâm qui y Phật qui y Pháp qui y Tăng rất hữu ích cho người tu thiền có một hướng đi rõ rệt</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Tu thiền có hướng đi thanh nhẹ Tự giải phiền ưu tự tiến về Giải thoát chính mình trong tự thức Bình tâm tu luyện giải phân mê</i></p>	<p>2) Montréal, 26-08-2002 2 : 00 AM</p> <p>Hỏi : Người tu thiền mất trật tự có hại không ?</p> <p>Đáp : Thưa người tu thiền mất trật tự rất có hại từ tâm lẩn thẩn</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Tu thiền mất trật tự trí không yên Xáo trộn tâm linh lại khó yên Tạo động tạo buồn lại khó tiến Thành tâm tu luyện lại càng yên</i></p>
<p>3) Montréal, 27-08-2002 3 : 50 AM</p> <p>Hỏi : Luồng điển đại bi chuyển chiếu bằng cách nào ?</p> <p>Đáp : Thưa luồng điển đại bi chuyển chiếu bằng cách làm sáng tỏ khói óc và toàn thân</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Đại bi chuyển chiếu tâm thân trụ Tự thức bình tâm tự giải mù Diển giới tràn đầy duyên tốt đẹp Thực hành chơn pháp chẳng còn ngu</i></p>	<p>4) Montréal, 28-08-2002 4 : 00 AM</p> <p>Hỏi : Nghiệp chuồng hội tụ bằng cách nào ?</p> <p>Đáp : Thưa nghiệp chuồng hội tụ bằng trước điển sa thành</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Trước điển qui hội thành nghiệp chuồng Mây mưa chuyển động thành duyên nghiệp Âm dương ân ái khổ không tường Dời đạo bất chấp bệnh khó lường</i></p>
<p>5) Montréal, 29-08-2002 5 : 10 AM</p> <p>Hỏi : Khi không xảy ra chuyện không hay tại sao ?</p> <p>Đáp : Thưa khi không xảy ra chuyện không hay tại vì tâm thân của hành giả bị trước khí bao quanh</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Trước khí bao quanh tạo giác mơ Không thông lại trước sống u σ Không minh không tiến đường tâm đạo Tạo khổ đau buồn cảm ước mơ</i></p>	<p>6) Montréal, 30-08-2002 9 : 00 AM</p> <p>Hỏi : Trước khí thuộc về loại nào ?</p> <p>Đáp : Thưa trước khí thuộc về loại trước âm</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Trước âm thầm nhập tạo khù khờ Khó khổ chơn tâm không tự thức Lý tưởng không còn duyên thức giác Sai lầm đủ chuyện sống mập mờ</i></p>
<p>7) Montréal, 31-08-2002 3 : 15 AM</p> <p>Hỏi : Loại trước âm là sao ?</p> <p>Đáp : Thưa loại trước âm là âm ī và nặng trước</p> <p>Kệ :</p> <p><i>Nặng trước âm ī khó tiến thân Âm u động loạn tạo cù lẩn Khó tu khó tiến khó cân phân Tạo trước mù mờ khó góp phần</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

Kính thưa Cha,

Trước tiên con kính lời thăm bà tám và chúc bà luôn khỏe mạnh. Con là N H Đ ở D M đã tập hành pháp này được gần hai năm. Bắt đầu tập được vài tháng con có vài ấn chứng khác nhau. Con vẫn biết đó là phương tiện giúp mình để cố gắng tu học. Điều quan trọng là tu tâm sửa tánh và siêng năng hành pháp. Tuy nhiên đến ngày nay con vẫn còn ngu muội chưa am tường các câu hỏi sau đây. Vậy con xin nhờ cha giải đáp thắc mắc cho con hiểu biết thêm. Con thành thật cảm ơn cha.

1 – Giai đoạn đầu có một lần sau khi soi hồn và nằm thở chiếu minh con nằm ngủ được một lát. Thì ngạc nhiên, cả người con bị dơ hỏng lên độ vài phân. Rồi tự động ngồi dậy, con nhìn thẳng ngay trung tim chân mày phóng ra như bóng đèn tròn bật sáng màu vàng. Con hết sức làm lạ và tự nhiên phản ứng queo trái sang tủ kiến, thì ánh sáng biến ngay tức khắc. Xin cha giải đáp hiện tượng kỳ lạ này của con. Xin đa tạ.

2 – Hiện tượng xảy ra đêm 10-5-02. Đang lúc thiền thì từ hà đào thành phóng ra ánh sáng lớn hơn đèn pin rồi. Con nhìn thẳng vào tường bằng đệ tam nhãn và tiếp tục niệm Phật. Xin nhờ cha minh giải cho con. Con đội ơn cha.

3 – Con nhắm mắt thấy điểm linh quang tức là hồn, mà hồn chưa được lên trên gặp minh sư học đạo tức là hồn vẫn còn trong bản thể phải không cha ?

4 – Khi mở mắt hoặc nhắm mắt lại, con nhìn thấy hai con mắt như cặp mắt kiến đen. Có lúc nằm bên trái, có lúc nằm ở chính giữa. Tuy nhiên con vẫn tập trung niệm Phật. Đó là hiện tượng gì ? Xin cha giải thích, con xin cảm ơn.

5 – Thưa có cần khấn nguyện trước khi niệm bát chánh hay không?

Một lần nữa con xin thành thật đội ơn cha, và rất mong sự hồi âm dạy bảo của cha gởi đến cho con được mừng.

Chúc cha hưởng thọ triền miên
Tâm thân an lạc sống hoài với con
Tình cha con nhớ tâm ghi
Theo cha học bước học đều phải tu

Kính bái,
N H Đ

AC, ngày 20/6/02

H D,

Thầy vui nhận được thư của con và được biết con đã hiện ra ấn chứng của cơ tang như sau:

- 1) Khi thở Chiếu Minh, cả người bị dờ hổng lên, tức là phần vía của con được nhẹ, chấn động hòa hợp với thanh quang của Trời Đất. Điều đó rất tốt, con nên tiếp tục hành, sẽ khôi phục tự nhiên và hồn nhiên, tánh tình sẽ được sáng suốt hơn xưa và vui hành.
- 2) Lúc hành thiền từ Hà Đào Thành phóng ra ánh sáng lớn hơn đèn pin, con nhìn thẳng vào tường bằng đệ tam nhãn rất đúng và tiếp tục niệm Phật rất đúng và tiếp tục niệm Phật rất đúng theo đường lối Vô Vi.
- 3) Con nhắm mắt thấy điểm linh quang tức là mô ni châu, con nên tiếp tục sẽ được tùy duyên học đạo. Bộ gan mở lần lần, hồn sẽ cảm thức được những điều lành của Trời Đất mà tu.
- 4) Con tập trung niệm Phật rất đúng, nên tiếp tục đao tâm sẽ được mở rộng.
- 5) Con niệm Bát Chánh tức là khán rồi.

Chúc con vui tiến.

*Quí thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

THƠ

*Chào mừng Đại Hội năm nay
Tình thương khí giới đông đầy bao la
Nguyễn cầu thế giới vui hòa
Đạo đời hai ngả chan hòa tình thương
Chúc Thầy trên vạn nẽo đường
Cứu nhân tận độ muôn phương an lành
Vui trong đạo pháp ban hành
Tình thương khí giới tạo thành niềm vui
10/09/02*

Phạm Thị Mão – Belgique

Ôn Đèn Nghĩa Trả
*Trên có Thầy
Dưới có bạn
Ôn Thầy ta trả
Nghĩa bạn ta đèn
Ôn trả không phải thường cung kính
Trả là hằng thực hành
Nghĩa không đèn bằng lời nói
Đèn bằng tâm kính thường lau
Trên có Thầy
Dưới có bạn
Ôn đèn, nghĩa trả
Tự nhiên vô sở cầu*

Nam Mai

BẠN ĐẠO VIẾT

TƯ HUẤN

Khi viết lên những điều này lòng tôi đắn do không ít, nhưng vì bối ích cho riêng mình, gia đình, và nếu có thể một phần nào ảnh hưởng đến người khác, nên chúng tôi không ngần ngại việc mình làm. Vì đây là những điều xuất phát từ chân tâm của tôi, tôi muốn nói với tôi, tôi tự dạy dỗ tôi, viết cho tôi, đọc đi, đọc lại để tự mình sửa sai.

Tuổi càng chồng chất mình càng thấy mình sai nhiều hơn, nên phải cấp bách sửa sai khi còn tại thế, nếu mất xác rồi làm sao sửa được! Từ lâu vốn dĩ là một con người ngang bướng, tự cho mình biết nhiều hiểu rộng rồi xem thường tất cả, xem trời bằng cái nia, vì tôi đang ở đáy giếng – kẻ ở đáy giếng chỉ biết chuyện ở đáy giếng mà thôi. Nghĩ mình có đủ sức tung hoành trên mặt đất này, nói tới Trời, Phật, Chúa, Cha cùng những vị thiêng liêng khác thì tôi bỗn môi ngạo mạn ...

Rồi dòng thời gian cứ chảy, những bài học của đời đã đánh thức tôi, có những cú xốc đẩy tôi ra khỏi giếng, thì ra trời đất bao la chứ đâu phải bằng cái nia như tôi thấy. Tư duy tôi bắt đầu thay đổi, tôi thấy ôn ào ào khi còn hơi thở như Hitler, Staline, Napoleon v.v... đến khi mất hơi thở thì tất cả phải buông xuôi. Vậy ai quản lý hơi thở của tôi, mà tôi cứ hung hăng như thế này liệu tôi có thở hoài được không? Hay ôn ào mấy mươi năm rồi cũng phải theo định luật?

Tôi bắt đầu thấy mình ngu, ngu thật ngu, chỉ có chút xíu đó mà tôi không hiểu, sao cứ cho là mình tài rồi có thái độ “mục hạ vô nhân”! Không hiểu, tôi phải dấn thân tìm thì ôi thôi! Còn quá nhiều điều mà mình chưa thấu triệt. Khi lạnh cũng phải sưởi ấm, nếu để mất hết nhiệt lượng trong người thì chết, vậy mà tôi cười những người thờ Ông Táo, tôi cho là họ mê tín dị đoan, tôi có biết đâu rằng người ta giữ lễ với nguồn năng lượng lớn là Hỏa Đức Tinh Quân (tức Nam Hoa Đế Quân). Trong người chúng ta có ngũ tạng: Tâm - Can - Tỳ - Phế - Thận thì ngoài vũ trụ có Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, tức ngũ hành. Ngũ hành có tương sanh và tương khắc thì trong Thái Dương Hộ cũng có năm vì sao Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Vũ trụ càn khôn chuyển động không ngừng nghỉ, vậy ai là người điều khiển, Thái Dương Hộ, Thiên Hà, Thiên Hộ, Đại Thiên Hộ v.v... phải có nơi chủ quản. Giờ đây tôi mới hiểu nơi ấy là trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, cai quản các nơi các giới bằng ý lực của Thượng Đế.

Từ lâu tôi ăn cơm, nhưng không hiểu công lao của ai, cứ bỏ tiền ra là có cơm ăn. Muốn có hạt cơm trời đất phải phối hợp cho mưa thuận gió hòa thì cây lúa mới phát triển, không có thanh điển làm sao có lúa, lúa gạo là ngọc điển của trời ban, ăn một chén cơm phải nhớ ơn nhiều lắm, mặc được chiếc áo lành cũng phải cảm ơn nhân loại chúng sinh. Tiện nghi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng vậy, qua nhiều chu trình tiến hóa con người mới đứng vững trên hai chân, đầu đội trời, chân đạp đất, khác với loài cầm thú lưng đội trời mang lông đội sừng. Con người có tư duy trừu tượng, biết cải thiện cuộc sống mới có nền văn minh như ngày nay. Văn hóa, triết học, kinh tế, tôn giáo, tiện nghi vật chất đều tiến bộ, chúng ta là những người đang thừa hưởng trọn vẹn, dù nghèo giàu gì thì ít nhiều chúng ta cũng hưởng được nếp sống văn minh. Vậy chúng ta nên tiếp tay hay nên phá hoại cuộc đời này, dù ta có khinh đời nhưng đời vẫn phục vụ chúng ta, khi chết người đời cũng mang xác đi chôn mà không bỏ chúng ta. Dù ta có chửi đất, Mẫu Địa vẫn ôm chúng ta vào lòng, dù ta có chửi trời, Phụ Thiên vẫn ban hơi thở để chúng ta có cơ hội thức giấc.

Khi chúng ta muốn tiếp tay làm đẹp cho đời, điều trước tiên là phải đối đãi tử tế với nhau, nếu là người tu, lo công phu, nhưng phải lập hạnh mới tiến được. Thầy chúng ta dạy như vậy. Công phu tham thiền nhập định là để mở trí ; còn lập hạnh là thể hiện trình độ tâm linh. Chúng ta từng nghe mặt đất này chuyển động mạnh, thiên tai địa ách diễn ra bất thường hàng ngày, lòng người cũng đổi trắng thay đen mang nhiều thú tính hơn nhơn tính, nên tai nạn sắp diễn ra khủng khiếp là thời kỳ chuyển ngươn để sang chu kỳ mới : ngày tận thế - mạt kiếp – Hội Long Hoa v.v... Không phải hù dọa con người mà những ai quan tâm đều thấy tính khách quan của nó.

Rồi cũng có những người lợi dụng tình thế để tạo thế lực chố đứng cho mình, tư xưng là Di Lạc Phật Vương, để ai muốn qua Long Hoa thì phải do người cấp giấy, đến kỳ thi thì đậu ngay. Nào ta là người quen với cõi trên, nếu đi cửa trước không được thì ta dẫn người đi cửa sau cũng vào được Hội Long Hoa !!! Có những người làm nghề không lương thiện nên khi nghe tai nạn đến cũng sợ, nên phải đi lót chùa này, sư nọ để nhờ bảo trợ mới yên tâm về nhà lương léo tiếp. Dẽ như thế sao?! Ở đời quan chạy chọt, đến luật trời cũng tính như vậy là xong. Chúng ta may mắn được Thầy dạy mới hiểu một phần nào, và có pháp công phu để tự giải tội cho chính mình. Nhưng chỉ công phu thì chưa đủ mà còn phải lập hạnh như Thầy dạy và gần đây Thầy lại liên tục nhắc nhở phải lập hạnh qua “Mười Điều Tâm Đạo Thực Hành”.

Chuyển qua chu kỳ mới phải thi, điểm thi của chúng ta là : nhẫn nhục – thương yêu và tha thứ. Trong nhà nhịn vợ, nhịn chồng, nhịn con ; bên ngoài nhẫn quần xã hội đối đãi thật tâm và lễ độ v.v... Như vậy nếu thực hành được mười điều tâm đạo của Thầy thì có phải là điểm tối ưu không? Điểm thi hàng ngày được cộng lại, mà chính mình chấm điểm cho mình nên tự biết mình có phải là lớp người mới (Tân Dân), hay nói cách khác là có đậu được kỳ thi này hay không?

Như vậy bạn đạo chúng ta thử làm bảng chấm điểm cho chính mình xem sao :

- Gây gỗ : - 1 điểm
- Cứu khổ ban vui : +1 điểm
- Bỏ công phu một đêm : - 1 điểm
- Hỗ trợ truyền pháp : + 2 điểm
- Nhai xương nghiền thịt : - 1 điểm
- Tha thứ cho nhau : + 2 điểm
- V.V...

Nhìn bảng điểm tự chấm với hai cột : điểm cộng và điểm trừ, thì chúng ta biết được mình đang ở vị trí nào và phải tu sửa làm sao? Chắc Thầy sẽ vui khi thấy chúng ta tiến và cộng đồng Vô Vi cũng sẽ vui mừng đón nhận chúng ta.

Xin ơn trên Khối Điện Vô Vi Chư Phật, Mẹ Từ Bi Quan Thế âm, Thầy Tổ giúp đỡ chúng ta.

Kính bút,

THIỀN NGHI
