



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 384

ngày 17 tháng 11 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Đại Đồng

*Đại đồng tu tiến phân ranh giới
Động loạn không mình khó hợp thời
Loạn thuyết chính mình không thấu triệt
Bình tâm tu luyện rõ tâm đời*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 08/09/02 đến 14/09/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Lòng tham của loài người không giới hạn tại sao?
- 2) Tại sao làm người hay nghi kỵ lẫn nhau tại sao?
- 3) Loài người hung hăng từ đâu hình thành?
- 4) Sự tham muốn của loài người do đâu hình thành?
- 5) Lập trường không vững có hại gì không?
- 6) Thân người thường bị bệnh tại sao?
- 7) Những người tu thiền phản đạo thì sẽ ra sao?

<p>1) Atlantic city, 08-09-2002 3: 32 AM <i>Hỏi: Lòng tham của loài người không giới hạn tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa lòng tham của loài người không giới hạn tại vì tình thế bắt buộc</p> <p>Kệ: <i>Đại cuộc cuốn lôi và chuyển hóa Tâm không minh chánh vì dâm tánh Loạn luân động loạn tạo không thanh Trí tuệ không khai vì loạn động</i></p>	<p>2) Atlantic city, 09-09-2002 8: 40 AM <i>Hỏi: Tại sao làm người hay nghi kỵ lẫn nhau tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người hay nghi kỵ lẫn nhau vì lòng tham chưa giải tỏa được</p> <p>Kệ: <i>Lòng tham tạo tội khổ thân mình Tha thiết mưu đồ khó tạo mình Giải tỏa phiền ưu hướng địa linh Thực hành chơn pháp tự mình mình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 10-09-2002 7: 30 AM <i>Hỏi: Loài người hung hăng từ đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa loài người hung hăng từ sự thiếu trí hình thành</p> <p>Kệ: <i>Hung hăng động loạn thiếu lương tri Khó khổ do tâm khó thực hành Trí tuệ không thông gieo ác ý Hòa đồng không có trí khó thanh</i></p>	<p>4) Atlantic city, 11-09-2002 5: 00 AM <i>Hỏi: Sự tham muốn của loài người do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tham muốn của loài người do dâm tánh hình thành</p> <p>Kệ: <i>Tham dâm tội ác đứng đầu loạn Phá hoại dâm ô tự thử than Che dậy mưu đồ không tiến bước Tâm không minh chánh tự bàng hoàng</i></p>
<p>5) Atlantic city, 12-09-2002 5: 10 AM <i>Hỏi: Lập trường không vững có hại gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa lập trường không vững rất có hại cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Nghe đâu theo đó tâm không vững Hồn vía bỏ quên tạo khổ nên Hướng ngoại bấp bênh chẳng vững bền Dẫn thanh không có khổ không nên</i></p>	<p>6) Atlantic city, 13-09-2002 8: 40 AM <i>Hỏi: Thân người thường bị bệnh tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thân người thường bị bệnh tại vì thiếu sáng suốt ăn uống không điều hòa</p> <p>Kệ: <i>Không điều hòa bị bệnh nan y Khó khổ nan y tự giết mình Thân hình thay đổi khó hành trình Cứu giúp không kịp chịu khổ thôi</i></p>
<p>7) Atlantic city, 14-09-2002 5: 00 AM <i>Hỏi: Những người tu thiền phản đạo thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa những người tu thiền phản đạo thì sẽ bị nạn như là bệnh nan y không có lối thoát</p> <p>Kệ: <i>Phản đạo không tu tạo khổ thêm Tạo thêm khổ cảnh trong tâm thức Khó mình khó tiến không mình đạo Tự hại tâm thân tự tạo phiền</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

MT, ngày 20/7/2000

Kính gửi Thầy,

Trước hết con kính đến Thầy lời thăm sức khỏe Thầy được bình an để cứu độ chúng sanh. Sau đây con có thắc mắc một số việc kính đến Thầy giải đáp cho con và một số bạn đạo ở M T và S G được an tâm mà lo tu hành.

Lá thư đầu tiên Thầy gửi cho con có ghi một đoạn là "Tâm điển của con tiếp xúc được Thanh Quang của Bề Trên từ trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ". Từ hôm Thầy gửi thư về con đến nay, con cố gắng hành thiền ban ngày, có chút thời giờ đi giúp bạn đạo để tu tiến. Gia đình khảo đảo và không chấp nhận việc con làm, con cũng không thấy làm nãn và cương quyết một đường mà đi. Con biết đó là bài học để thử tâm con.

Con vẫn công phu đến một ngày kia sau khi con Soi Hồn Pháp Luân đã được thông, con nhận thấy có một luồng điển nhỏ xuống trung tim bộ đầu, và càng lâu thì luồng điển xuống thẳng đốc mạch. Con cảm thấy nhẹ nhàng, thông suốt và con thấy luồng điển xuống đến đâu khai thông đến đó, càng ngày luồng điển càng mạnh và đi sâu hơn. Đến nay con thấy lực lượng càng dồi dào, mặt mày hồng hào, có điển quang. Khi con đến một bạn đạo nào, thì bạn đó cảm thấy nhẹ nhàng, bộ đầu rút mạnh, tối ngời thiên thấy có phần tiến hóa hơn. Trong khi đi giúp bạn đạo hoặc đi vô nhà thương, con thấy tâm vẫn bình thường không nặng nề và nhiễm trước, không mất điển, và tối công phu vẫn bình thường, luồng điển vẫn đi xuống như thường lệ.

Con xin hỏi Thầy trong băng từ tài liệu kinh sách, không có đề cập đến luồng điển đi xuống như con đã nhận được, không biết tu như vậy có đúng không, con có sửa pháp không ? Khi con giúp bạn đạo cũng giúp luồng điển đi xuống chớ không rút lên, thấy kết quả nhanh và không nhiễm trước hay mất điển.

Kính xin Thầy giải đáp cận kề, có ảnh hưởng đến một số bạn đạo rất lớn ở M T và S G trong vấn đề tu học.

Vấn đề thứ 2 : Huynh T, 42 tuổi có nhờ con hỏi Thầy là có phải huynh có luồng điển của Phật Thầy Tây An và làm việc cho Toà Tam Giáo của Thượng Đế hay là huynh tu bên khối nào, tại vì một số bạn đạo ở M T và S G đã đến trao đổi rất hay và chính xác. Nhưng gần đây có một số đang hoang mang sợ đến đó nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tu học.

Còn riêng con có đến chơi học hỏi về vấn đề tu học về luồng điển của con, thì huynh Thành nói rất chính xác.

Câu hỏi của con :

- 1) Hiện nay con tu mà có nhận được luồng điển đi xuống có đúng không ? Có sửa pháp không ? Có chỉ dẫn cho người khác hành như thế được không ? Luồng điển của con là luồng điển gì ?
- 2) Các bạn đạo lui tới huynh T có bị ảnh hưởng gì không? Hiện huynh T đang làm việc cho khối nào ?
- 3) Anh T A (anh của con) tu hỏi Thầy còn ở Việt Nam đến nay cũng nhận được luồng điển như con, nhưng không dám hành theo, vì sợ không đúng, xin Thầy chỉ dẫn thêm.

Cuối thư con cầu chúc sức khỏe Thầy được tốt và các bạn đạo nước ngoài được vững tin, tu hành tinh tấn.

Con,
N V T

Montréal, ngày 30/8/2000

VT,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/7/2000 được biết con đang bị thử thách về điểm giới. Con đi lên mới cảm nhận được luồng điện ban chiếu ngay đốc mạch của con, cho nên khi con đi lên, luồng từ quang mới ban chiếu xuống. Vậy con nên tiếp tục tu tiến, không cần biết những chuyện ở xung quanh phê bình chỉ trích, vì những người ấy chưa thực hành đúng, thì làm sao nhận được luồng điện từ bi. Con cương quyết thực hành là đúng, không nên chán nản vì bất cứ lời phê bình nào chuyển đến. Sự thanh tịnh và sáng suốt luôn luôn ẩn tàng trong con.

Mong con thực hành tu tiến. Còn về việc điểm của Thầy Tây An không có dính dấp gì đến Vô Vi cả. Vô Vi chỉ có thanh và trược mà thôi, không nên lấy tam giáo tòa hù hiếp người tu. Người tu Vô Vi chỉ có dũng mãnh thực hành tu tiến, không cần nhờ đỡ bất cứ ai. Con nên chỉ cho người khác thực hành tự tu tự tiến mà thôi.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Chúng tôi đã nhận từ đại hội Khí Giới Tình Thương như sau : US\$ Currency

Thu'ng CKBV DH KGTT \$US		12497.00	
Thu'ng CKBV DH \$U'c		125.00	250
Thu'ng CKBV DH \$CAD		1668.59	2603
Thu'ng CKBV DH \$EURO		666.40	680
Hoang Van Hoa (Ca)		300.00	
Huynh A Sang (TX)		100.00	
Toan Van Mai (FL)		100.00	
Ton Nu Mong Chi (GA)		50.00	
LA Ngoc Phung		300.00	
Tran Ut (AB)		641.03	1000\$CAD
Hair of The year (CA)		1000.00	
TD Hanh Duc:			
Au Thi phuong		200.00	
Nguyen Thi Phung		100.00	
Nguyen Phong Luu		100.00	
TD Thong Hai		100.00	
TD Luu Tam		20.00	
VoDanh (3 BD)		300.00	

Kim Bich (CA)		100.00	
Nguyen Hoang Long (Ca)		20.00	
Pham Ngoc Suong (France)		196.00	200Euro
Hong Binh Hoang (VA)		430.00	
BD TD Paris		456.00	
Huynh Thi Cao (France)		50.00	
Huynh Ngoc Nga (Ca)		100.00	
Gia di' nh Cuong - Mai (Hawai)		200.00	
La Quan Thut (qua chi. Tuyet)		50.00	
Tam Phan		200.00	
Dat Nguyen		80.00	
HAHVV Ddu+'c		882.00	900Euro
Lie^~u (Melbourne)		200.00	400Aus\$
TD Bruxelles		400.00	
Vo van Ta'm & Khuu Thi Pham (U'c)		250.00	500\$Aus
Ngo Van Le (U'c)		50.00	100\$U'c
Tuyet Mai Tuyet Nhung Da'o My~ Linh Minh Son (U'c)		100.00	200\$Aus
Anh Tran (U'c)		50.00	100\$Uc
Le Thi Det (Australia)		250.00	500\$Uc
Hoang Hai & Ho Thu (TD Hanh Duc)		200.00	
Gia dinh Sui Tao Lao (Hi)		400.00	
Lao Si Ki (Hi)		20.00	
Dung & Thuong (Wa)		200.00	
Vu~ (Portland OR)		200.00	
Le Dinh Tien (AB)		64.10	100
Bui Minh cong (AB)		25.64	40
Chau Bao Van (AB)		525.00	
Vo Thi Gam (CA)		500.00	
Ho Quoc Khanh (La reunion)		495.00	500Euro
Nguyen X Pho Nguyen X. Trang Nguyen T Qui (BC)		96.15	150\$CAD
Joe Biring (BC)		700.00	
Toa?n (Dallas)		50.00	
Do Thanh Hy		100.00	
Lam Kim Khanh		300.00	
Nguyen thi Phong Suong (BC)		64.10	100\$CAD
Nguyen Dang triem (TX)		600.00	
Huynh Thi Nam (BC)		120.00	
BD TD Thien Thuc		20.00	

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Xin Cảm ơn

Chúng tôi xin trích ra sau đây một thư cảm ơn gửi đến Đức Thầy:

Trọng Kính, Vị Cha Già quý mến của chúng con và mến thật nhiều, nếu không có tay của Cha và của Quý Vị, chúng con đâu có ngày hôm nay.

Kính thưa Cha ! Cha và quý Hội luôn đổ mữa Hồng cho chúng con và những người nghèo đói. Thưa Cha, tình hình đất nước VN càng ngày càng xấu, ngập lụt khắp nơi, nghèo đói lan rộng. Không nhờ tình thương không biên giới của Cha và Quý Vị, chắc nhiều nơi xa xôi thành phố, chắc lang thang nghèo đói giờ xường ra đếm từng chiếc. Con xin thay mặt tất cả những người tật nguyền, nghèo đói cảm đội ân Cha và Quý Hội trăm ngàn lần.

Trong lời cầu nguyện sáng chiều, tên Cha và những anh chị trong Hội con kêu van thấu Trời để xin ơn che chở phù hộ trên khắp nẻo đường, Cha và quý Hội đặt chân đến.

Thay mặt các em và tất cả người khổ.

SN

THƠ

THẦY TÔI

*Thầy tôi nay đã bát tuần
Bốn mươi năm đạo không ngừng độ tha
Xác thân nay dấu có già
Tâm hồn Thầy vẫn vui hòa, trẻ trung
Dù đời nhiều động vô cùng
Thầy vẫn nhẫn nhục ung dung độ người
Chan hòa tiếng nói, nụ cười
Thầy luôn ban rải những lời thiện chân
Người thanh, kẻ trước bất phân
Với ai Thầy cũng ân cần độ tu
Khi cứng rắn, lúc hòa nhu
Dùng âm thanh diễn giải mù giải mê
Vì sanh chúng, phát nguyện thể
Vượt bao nghịch cảnh chẳng hề núng nao
Một lòng một dạ trước sau
Nguyện làm thăm lót đường vào Long Hoa
Quý thay một Đấng Cha Già
Vì thương con dại ta bà giáo khuyên
Truyền bá pháp Vô Vi Thiên
Dắt diu tất cả qui nguyên cội lành
Nhớ Thầy con niệm Hồng Danh
A DI ĐÀ PHẬT, thực hành pháp tu
Nhờ Thầy con bớt khổ ngu
Ơn Thầy ghi tạc ngàn thu vĩnh tồn.*

*Thiền Tâm
(PN, 05/11/2002)*

THI CA VUI HÒA

(Thân tặng Hà Bá & Thiên Lô)

*Thơ văn trao đổi cảm hòa
Hồn nhiên chẳng nghĩ sâu xa làm gì !
Cùng nhau nhắc nhở thực thi
Tu hành tự sửa, tự tri chính mình
Hám danh, tham lợi, mê tình
Ai người chẳng vướng, phê bình ích chi
Hiểu rồi cố gắng thực thi
Lưu thanh khứ trước, sân si diệt lần
Thương yêu chia sẻ góp phần
Cùng nhau xây dựng, ân cần dựng xây
Công phu tu sửa đêm ngày
Vượt bao gian khó miệt mài tiến lên
Ngựa hay nhờ có nước bên
Người tu kiên nhẫn mới nên thân người
Mặc ai bình phẩm, chê cười
Tự mình hay dỡ, chẳng lười biếng tu
Gìn lòng nhẫn nhục, hòa nhu
Gặp người quân tử giao du thỏa tình
Tiểu nhân eo hẹp bất minh
Ác ý dèm xiểm, miệt khinh chẳng màng
Thành tâm tiến thẳng một đường
Thiền - Niệm, gom góp điển vàng Vô Vi
Bạn ơi, lời thật khắc ghi
Chung vui khai triển, tầm tri cội nguồn.*

THIỀN ĐĂNG (Thủ Đức, 12/11/2002)

TỰ XÉT

Nghĩa lý không thông tu chậm tiến
 Lương tâm eo hẹp ôm chủ kiến
 Trực chờ bươi móc chuyện thị phi
 Phương pháp thiếu hành sanh lười biếng
 Hiếu hạnh, đức ân khiếm khuyết nhiều
 Xiêm y giả tướng ham phô diễn
 Tước quyền, tiền của khoái thu gom
 Lâm thế kiệt cùng - Chà ! .khó tiến !!!

MẠNH TIỀNG.

(ST. Tân Định, 14/11/2002)

=====

NHỚ VỀ ĐỨC ÔNG TƯ.

Duyên lành bạn đạo về đây
 Cùng nhau vui hưởng tình Thầy tình Cha
 Con tuy đang sống phương xa
 Điểm tâm con vẫn chung nhà Vô Vi
 Ngày đêm con vẫn thực thi
 Tình thương đạo đức từ bi nhiệm màu
 Cha thương nhắn nhủ trước sau
 Cho con vượt cảnh khổ đau cõi trần
 Anh em hội tụ kết thân
 Cùng chung tu luyện đạt tầng thanh cao
 Niềm vui hạnh phúc biết bao
 Sống trong động loạn bước vào chơn tâm
 Điểm quang giải mở siêu tầm
 Đạt bi trí dũng trong tâm người hiền
 Cố công con tạo phước duyên

Cho ngày tái ngộ nơi miền lạc an
 Tình Cha sâu đậm bạc bàn
 Cho con chung hưởng tâm an tháng ngày
 Thương Cha nhớ Tổ hôm nay
 Con mong tất cả đêm ngày ráng thêm
 Thiên cơ xoay chuyển ấm êm
 Cho nguồn đạo lớn tới thêm quang khai
 Tâm con lệ vẫn rơi hoài
 Cầu mong vạn vật tới ngày hoàn nguyên
 Cám ơn Cha Mẹ tạo duyên
 Cho con ngộ được pháp Thiền Vô Vi
 Từ nơi Đức Quốc tiến đi
 Cùng bao thương kính những gì con mang
 Cho con tâm thức vững vàng
 Thương Trời nhớ Phật con dâng tự tu
 Hôm nay nhớ Đức ông Tư
 Chúng con dâng kính Tổ Sư lòng thành
 Khuyên nhau tinh tấn thực hành
 Đáp lòng mong mỏi Cha lành ngóng trông
 Lời Thương con gửi mấy dòng
 Tới thăm tất cả trong vòng điểm thanh
 Chúc cầu tất cả tiến nhanh
 Tình thương đạo đức đạt thành Vô Vi.

Kính tặng bạn đạo D-ức Quốc nhân hai ngày giỗ
 Đức ông Tư

Bạn đạo Hà Nội kính bái

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2002

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ

Để Tưởng Niệm ngày liễu đạo năm thứ 35 của Đức Ông Tư (Cự Đổ Thuần Hậu). Hội AHVV Hoa Kỳ sẽ tổ chức một buổi chung thiền để tưởng niệm Đức Ông Tư tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2002 vào lúc 10 giờ sáng.

Hội AHVV Hoa Kỳ trân trọng kính mời toàn thể Quý Bạn Đạo đến tham dự buổi chung thiền nói trên cho đông đủ. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Thiền Viện Vĩ Kiên số điện thoại: (909) 338-6691.

T.M Hội AHVV Hoa Kỳ

Đoàn Ngọc Toàn, Hội Trưởng

BẠN ĐẠO VIẾT

Sau Đại Hội Khí Giới Tình Thương tại Houston, vào ngày 5-11-2002 theo lời mời của vợ chồng anh Nguyễn Anh Duy, Đức Thầy đã đến nhà và chứng kiếng lễ thượng kiếng Vô Vi.

Trong buổi lễ thượng kiếng Đức Thầy có vài lời chỉ dạy thêm về kiếng Vô Vi, chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn đạo khắp năm châu như sau:

1/ Về hình thức tấm kiếng chúng ta nên dùng hình bán nguyệt vì hình bán nguyệt nhận ánh sáng mặt trăng dịu hơn. Ban ngày thì nhận ánh sáng mặt trời.

2/ Khi làm lễ thượng kiếng vợ chồng gia chủ ngồi trước kiếng Vô Vi, nhớ nguyện 3 lần như sau: “Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang chúng con được bình an, tu hành tinh tấn.”

3/ Khi dâng hoa và ngũ quả thì dùng hoa trắng đặt phía bên trái (từ ngoài nhìn vào kiếng Vô Vi, bên tay trái của mình) Đức Thầy có giải thích thêm là phía bên trái mạnh hơn, ngũ quả thì đặt ngay chính giữa.

Nếu làm ăn buôn bán thì nhớ dâng hoa mỗi ngày, còn không thì rằm và mồng một thì dâng hoa và ngũ quả.

4/ Trường hợp nếu kiếng Vô Vi bị vàng ố, đó là bên trên đã rước một phần nạn cho chúng ta, và chúng ta nên thay một kiếng Vô Vi mới.

Khi thay kiếng Vô Vi mới chúng ta nên theo lời chỉ dẫn của Đức Thầy như sau:

A/ Xin mời quý vị chuyển qua kiếng mới

B/ Xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang chúng con bình an tu hành tinh tấn (nguyện 3 lần)

C/ Kiếng cũ có thể dùng tại nhà bếp để soi mặt hoặc bỏ đi cũng không sao.

5/ Nếu gặp khó khăn thì chúng ta nên đứng trước kiếng Vô Vi, dùng ý và chấp tay cầu nguyện.

6/ Kiếng Vô Vi khi gắn lên tường phải phủ vải đỏ cho đến khi làm lễ thượng kiếng.

7/ Đức Thầy khuyên là mỗi nhà chỉ nên thượng một kiếng Vô Vi mà thôi.

8/ Mọi điều đã chỉ dẫn trước vẫn không thay đổi

9/ Nếu quý bạn đạo đã thượng kiếng rồi, mà không phải là hình bán nguyệt thì cứ giữ như cũ.

Kính chào tất cả bạn đạo, kính chúc tất cả các bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.

Kính,

Nguyễn Thọ

Thiền Đường Tứ Thông.
