



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 391

ngày 05 tháng 01 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Nhân dịp năm mới chúng con kính chúc Đức Thầy dồi dào sức khỏe, các bạn đạo năm mới tu tiến

Đại Đồng

*Đại đồng thế giới chuyển một lòng
Khai trí mở tâm tự giải trong
Nguyên lý Trời ban uyển chuyển thông
Bình tâm tu tiến tự khai vòng*

*Kính bái,
Vi Kiên*

Mục Bé Tám từ 27/10/02 đến 02/11/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Dẫn thân tu tiến bằng cách nào?
- 2) Tâm hồn thánh thiện là sao?
- 3) Muốn được qui nguyên thanh tịnh thì phải làm sao?
- 4) Muốn được điều lành thì phải làm sao?
- 5) Điều lành có được sự ban chiếu của bề trên hay không?
- 6) Làm sao giữ tâm thanh tịnh?
- 7) Sự thích thú của loài người có thể đi tới si mê không?

<p>1) Hilton Suite Toronto, 27-10-2002 7: 35 AM <i>Hỏi: Dẫn thân tu tiến bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa dẫn thân tu tiến bằng cách thực hành chơn pháp</p> <p>Kệ: <i>Dẫn thân thực hành qui chơn pháp Giải tiến tâm linh tự thực hành Trí tuệ không ngừng minh đạo pháp Thành tâm tu luyện tự chơn hành</i></p>	<p>2) Montréal, 28-10-2002 8: 50 AM <i>Hỏi: Tâm hồn thánh thiện là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tâm hồn thánh thiện là phục vụ tận tình</p> <p>Kệ: <i>Phục vụ tận tình thánh thiện nơn Tâm linh khai triển pháp ân cần Giải phân đời đạo càng thêm rõ Thức giác chính mình phát triển vô</i></p>
<p>3) Atlantic city, 29-10-2002 9: 45 AM <i>Hỏi: Muốn được qui nguyên thanh tịnh thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn được qui nguyên thanh tịnh thì phải dứt khoát tu tiến vượt khỏi thất tình lục dục thì mới cảm nhận được điều lành</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tự cứu dẫn thân tu Tự thức trần gian một quả mù Mê loạn khó hành tâm loạn động Hành thông tự giác tự khai vòng</i></p>	<p>4) Atlantic city, 30-10-2002 10: 15 AM <i>Hỏi: Muốn được điều lành thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn được điều lành thì phải thật tâm tu hành chánh pháp</p> <p>Kệ: <i>Điều lành hành khổ ý tâm tu Giải tỏa phiền ưu tự giải mù Tự giác cứu mình tự tiến tu Thành tâm phục vụ chẳng mê mù</i></p>
<p>5) Atlantic city, 31-10-2002 11: 00 AM <i>Hỏi: Điều lành có được sự ban chiếu của bề trên hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa điều lành luôn được sự ban chiếu của bề trên</p> <p>Kệ: <i>Mở tâm khai trí được ban hành Dịu tiến tâm linh tiến rất nhanh Khổ hạnh chính mình qui một mối Thành tâm tu luyện tự về nhanh</i></p>	<p>6) Atlantic city, 01-11-2002 8 : 15 AM <i>Hỏi: Làm sao giữ tâm thanh tịnh?</i></p> <p>Đáp: Thưa phải giữ trật tự của nội tâm thì sẽ được thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Trật tự qui nguyên quý tưởng Trời Thân thương cõi mở khắp nơi nơi Tình Trời sống động chuyển phân lời Thức giác chính mình tiến hợp thời</i></p>
<p>7) Atlantic city, 02-11-2002 1: 20 AM <i>Hỏi: Sự thích thú của loài người có thể đi tới si mê không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự thích thú của loài người có thể sa mê và động loạn</p> <p>Kệ: <i>Sự thích thú có thể tự mê Bình tâm hành triển tự ra về Không không tự tại qui nguyên giác Dứt khoát chính mình tự tránh mê</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

Nam Mô A Di Đà Phật - Thánh Địa VN, ngày 27-3-2002

Kính lạy Đức Ông,

Hôm nay nhân duyên có Bác T, về thăm quê nhà, con có đôi dòng chữ kính thăm Đức Ông và cầu nguyện cho Đức Ông sống lâu để độ dẫn cứu vớt chúng con và các loài chúng sinh.

Từ ngày tu học Vô Vi, kể từ tháng 10/1977 đến nay qua bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời, con vẫn quyết một đường hành pháp, suốt 19 năm ở kinh tế mới Tây Nguyên dù biết bao khổ cực của cuộc sống, con cũng chỉ lấy pháp để an ủi, lúc ấy chú H cứ một tháng cho con hai lá thư để khuyên tu và giải đáp cho con nhiều khúc mắc của đời người, cùng tìm hiểu, đọc lời giảng của Đức Ông để dẫn tiến an trú cùng pháp. Và từ 1995 con đã được cơ duyên chuyển về Đà Nẵng để sinh sống nuôi con cái ăn học, con phụ với vợ con bán quán café bình dân cho người lao động.

Lần đầu tiên gặp được bác T., người cao niên, khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt là một bằng chứng nói lên một pháp môn tuyệt vời, một ông cụ 82 tuổi, trời nắng vẫn đã đầu trụ không đội nón mũ, đi từ vùng này đến vùng khác, thời tiết khí hậu thay đổi, mà Bác vẫn làm việc, tiếp chuyện với mọi người rất hồn nhiên và thông suốt.

Đức Ông có còn đi giảng thuyết ở đâu không? Một điều mong mỏi của chúng con, người VN đang sống ở quê nhà, thiết tha một lần Đức Ông về VN để chúng con được diện kiến và kính lạy Đức Ông tại thế vì trong bốn điều khó gặp, chúng con là những người thiếu phước, vô duyên không được một lần đánh lễ chư Phật tại thế.

Có khoảng 10 bức thư kể từ khi biết tu đến nay, qua nhiều thời gian, nhưng con còn thiếu phước duyên, chưa được Đức Ông hồi âm, con kính ngưỡng mong Đức Ông nhủ lòng lân mẫn cho con vài lời để con nương tựa như một ấn pháp để biết về cuộc đời tu học của con tại thế và trở về.

M. hiện ở đâu? Từ ngày về ĐN ở với con ba ngày, rồi đi H, ra HL đến giờ không biết tin tức và thư từ gì của M. cả, cho con gửi lời thăm hỏi.

Giấy ngấn tình dài, phía trước và mãi mãi vẫn là ôm pháp và quyết hành pháp. Con kính xin tạm dừng bút nơi đây, một lần nữa con kính cầu chúc cho Đức Ông trường thọ và cứu độ cho con.

Kính lạy,

Con – TVK

=====
AC, ngày 8/6/02

VK,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/03/02 được biết có đã có duyên gặp được bác T. lúc bác về thăm quê nhà. Con đã quyết tâm tu theo Pháp Lý Vô Vi, dù bất cứ sự trở ngại nào xảy đến. Duyên trời đất đã điều luyện tâm và thân của con vẫn vững vàng tu tiến cho đến ngày hôm nay. Con lại càng thấy đời là tạm, sự có có không không đã giáo dục phần hồn của loài người trong chu trình tiến hóa. Khó khổ và gian lao vẫn được vượt qua. Người tu về Pháp Lý Vô Vi lại càng có cơ hội thức tâm hơn, và tự cảm thức sự thay đổi của trời đất rất hữu ích cho tâm lẫn thân của người dày công tu. Con là người tu đã tự biết

được có trời có đất có đạo là sẽ được an vui rồi sẽ có cơ hội tương ngộ cùng người truyền pháp. Chúc con và gia đình vui khỏe.

T.B. M. đã trở về Pháp phục vụ mẹ và cưới vợ rồi.

Quý thương,
Vĩ Kiên
Lương Sĩ Hằng

Nhiều bạn đạo đã điện thoại hay điện thư hỏi : Kiếng vô vi hình bán nguyệt là kiếng ra làm sao?
Thầy trả lời: Kiếng hình bán nguyệt là hình nửa vòng tròn (demi-cercle).

THƠ

HIỂN Mưa Tuyết

(Kính tặng: Bé Tám, anh P.C.T, Xuân Mai, Vân Sơn, Nguyễn Tân, HVE, KK, MVC.)

Thiên sư chiều nay ngắm Hoa say
Trình trắng hoa cười bông tuyết bay ?
Ngồi Tịnh muta hoa thiên sứ hát .
Tung bùng hoa nở trắng trời mây
Hai Không Không Ba Tết Tây đến
Phát triển điện năng ai nấy khai
Ngàn Thông xanh lá SAO nhấp nháy !
Mừng Xuân TUYẾT TRẮNG tọa thiên hay !

NĂM THÀNH.

(Biển Cà Ná - VN, 24-12-2002)

=====

QUÊN

Phật khuyên xả phú cầu bần
Xả thân cầu đạo ngộ Chân Niết Bàn
VÔ VI quên cả trần gian
Quên trong nguồn sáng Thiên Đàng bạn ơi !
Quên trong minh pháp Phật Trời
Quên trong minh lý sách lời hằng ghi
Quên trong minh điển VÔ VI
Quên trong minh tự diệu kỳ CHA ban
Quên thân thấy Anh Đạo Vàng.

NGUYỄN HẢI

(Hồ Gia Trang, 1:15' AM ngày 01-01-2003)

Tâm Thành Giải Nghiệp

Sinh thúc tường vì lẽ ẩn trường
Quán thông đời đạo mới thiện lương
Thực hành pháp lý linh cơ quý
Nguyên khí cần khôn chiếu tình thương

Sinh ngã trú thân mở đường
Thức tâm thiền giác dựa nương cõi trần
Tường che mây phủ một phần
Vi phạm nhiễm trước hiển dăng quên về
Lẽ nghi qui thuận thiên què
Ẩn trung yên trí thành đề tiến lên
Trường thi bước vững lập nền
Quán lời ngữ tịnh chớ nên chấp lễ
Thông qua nghiêm luật tránh kê
Đời làm vay trả tu tề thời nay
Đạo đời thiết thật hằng say
Mới hay nẻo chánh hằng ngày noi gương
Thiện nhân tri túc an thường
Lương tri hướng dẫn can cường thượng tôn
Thực chất nề nếp ôn tồn
Hành trong trật tự vui ôn lại bài
Pháp môn trực thẳng thanh đài
Lý chân trình quả kết nài sơn căn
Linh hòa tánh ngoại châu năng
Cơ đốc kinh mạch dẫn văn dôi dào
Quý yêu tạng uẩn sắc màu
Nguyên thủy minh triết tâm trào tái lo
Khí hạo tiếp dưỡng còn do
Cần thêm siêu diệu tích dò trợ nhau
Khôn lanh áp dụng triều cao
Chiếu theo hiển định thoát đào bến mê
Tình Trời tán độ muôn bề
Thương mong vạn thể hợp kê Phật tiên

8/12/02

Nguyễn Quang Vinh
Kính bái

Trường Không

Tôi là sĩ tử trường không
Trường này dạy học mà không tính tiền
Dạy người hung dữ thành hiền
Dạy người sống lối hồn nhiên tại trần
Với ai cũng kể tình thân
Chẳng còn xa cách mà gần gũi nhau
Giúp nhau khi ốm khi đau
Giúp nhau rèn luyện đôi trau tánh tình
Tự mình tự sửa lấy mình
Đêm ngày thanh tịnh hành trình dài lâu
Dạy trò chú trọng một câu
Nam Mô ý niệm đỉnh đầu thoát ra
Dạy mình ăn ở thật thà
Không thù không hận mới là trò ngoan
Luôn luôn tự tiến tự tu
Đấu tranh giành giật mờ lu tâm hồn
Hy sinh tha thứ bài khôn
Ai hơn cũng được ác ôn chẳng làm
Lợi danh chẳng muốn chẳng ham
Nhẫn hòa vui chịu không tham sang giàu
Quán thông động loạn đôi trau
Trau dồi lọc mãi thì mau nhẹ hồn
Ngày đêm lo học chữ không
Không cầu ngoại viện muốn mong giúp mình
Sống đời đạm bạc thông dong
Luôn luôn quay lại tìm trong tâm mình
Ý hay ý đẹp ý xinh
Thì nên bồi đắp tận tình nâng lên
Còn như ý xấu thì quên
Dứt đi bỏ hẳn cho nên trò hiền
Trường này bằng hiệu VĨ KIÊN
Hằng năm mở hội tự nhiên mà thành
Sĩ tử ai tịnh ai thanh
Ai hành không đúng tự hành tâm thân
Còn ai thanh nhẹ tiến nhanh
Từ bi phát triển đến thanh đôi dào

Mẹ Cha ban thưởng hồng đào
Mà Thầy cũng vậy xiết bao vui mừng

Dallas, 03-15-02

Kính bái,

Nguyễn Đình Trí

=====

Nam Mô

Nam Mô lục tự Di Đà
Khai thông tiến hóa mở đường đi vô
Nam Mô sáu chữ kho tàng
Cơ đồ vô tận ẩn tàng bên trong
Nam Mô chìa khóa từ bi
Mở rộng nẻo học bát bửu không thông
Nam Mô chấn động càn khôn
Giải tan uất khí khứ trừ tâm ma
Nam Mô Phật Pháp sáng ngời
Thất tình thiêu đốt sáng dần nội tâm
Nam Mô ngọn đuốc hải đăng
Soi căn nghiệp chướng tiểu hồn linh quang
Nam Mô nguyên lý sanh tồn
Muốn loài tiến hóa chung trời dựng xây
Nam Mô sáu chữ vô biên
Đường đi thanh tịnh hành trình về Không
Nam Mô thức tỉnh đam mê
Quay về nẻo chánh đường mòn Vô Vi
Nam Mô sáu chữ huyền cơ
Khai tâm mở trí học hoài càn khôn
Nam Mô Khí Giới Tình Thương
Tiến về trung điểm con đường thương yêu
Nam Mô pháp thủy trời ban
Rưới tưới ngọt mát suối nguồn Triều Tiên
Nam Mô bát nhã thuyền ta
Hôn tu hôn tiến hôn về thắng hoa
Kính bái,
Nguyễn Hồng Đức
Dan Mạch 20-08-2002

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi New York

Duyên lành và niềm vui cho chúng tôi bạn đạo New York được vinh dự trân trọng thông báo cùng toàn thể quý bạn đạo khắp năm châu:

Với sự ưu ái và hoan hỷ chấp thuận của Đức Thầy, Hội Ái Hữu Vô Vi New York chính thức ra đời vào ngày 19 tháng 11 năm 2002 với sự công nhận của chính quyền tiểu bang New York là một hội hợp pháp bất vụ lợi.

Ban chấp hành khởi sự của hội nhiệm kỳ I từ 2003 – 2005 :

Hội Trưởng : Nguyễn Minh Châu.
Hội phó : Nguyễn Minh Long.

Tổng Thư Ký : Đoàn Phương Châm.

Thủ Quỹ : Trần Quang Lực.

Danh Xưng của hội từ nay là :

Hội Ái Hữu Vô Vi New York.

Vo Vi Friendship Association of New York.

Mục tiêu và việc làm của hội từ nay là: Phát dương phương pháp thiền Vô Vi một cách hợp pháp và rộng rãi trong quần sanh bằng những phương tiện và điều luật do chính Đức Thầy lưu lại và chỉ dạy. Phục vụ một cách tận tâm trong tinh thần hòa thuận bất vụ lợi, không nghiêng ngã, xu hướng theo bè phái hoặc mọi hình thức đảng phái chánh trị hay cá nhân của đoàn thể riêng tư nào. Hội luôn luôn giữ vững lập trường nhần nhện và lấy lời chỉ dạy của Đức Thầy làm kim chỉ nam cho bước đường tu học của chính mình.

Thay mặt ban chấp hành hội :

Nguyễn Minh Châu.

Kính Trình.

Địa chỉ liên lạc : Hội Ái Hữu Vô Vi New York

118 Pheasant Circle

Brentwood NY 11717.

Phone : (631) 952-4642

Email : vovineويورك@aol.com

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ báo cáo vào tháng 11 chúng tôi đã nhận được cho quỹ cứu khổ ban vui như sau :

	US\$	Currency
Mai Bì'nh qua X Mai (Tx)	200.00	
Vo^ Danh (Sinh nha^t tha^y)	700.00	
Nguyen Thi Loan (MI)	50.00	
Nguyen Xuan Mai (Ca)	200.00	
Luong Hue Linh & Luong Hue Nha'n	100.00	
An Danh (Santa Clara)	300.00	
Vo danh (CA)	500.00	
Nguyen Thi Hien (CA)	200.00	
Tran Quang Hien (Wis)	20.00	
Nguyen Hong Duc (Danmark)	50.00	
Porter Kim Ann (CA)	250.00	
Hong Mai (On)	129.03	200
Tran Bao Nghien (OR)	100.00	
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100.00	
An danh Santa ClarA (CA)	300.00	
Vo Danh (USA)	600.00	
Minh La (CA)	50.00	
Vo Danh (CA)	500.00	
Du+'c,Khang, My~ Linh (BC)	64.52	100
Nguyen Xuan Trang (BC)	64.52	100

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

NIỆM PHẬT ĐỂ KHAI MỞ THỨC HOÀ ĐỒNG TRỞ VỀ THANH TỊNH SÁNG SUỐT

Đó là điển Ngài phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là vô cùng khai triển. Các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng nghiên về thanh tịnh chúng ta mới chứa được cái nguyên lý này. Nếu thiếu thanh tịnh, ở trong mê chấp thì cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó đi trật đường rầy và không có tiến. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt hơn. Chúng ta đã thấy rõ rằng, từ 7 ức niên mới kết tụ thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nó lâu ngày giờ lắm nó mới giáng hạ xuống trần gian. Từ khối này khối kia, từ mọi trạng thái mới kết tập thành một cái thể xác.

Làm thế nào để chúng ta được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điển của chúng ta, nó cũng từ mọi trạng thái mà lập trở về thanh nhẹ, tinh vi rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được, kêu là xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn. Tu cái gì? Tu, ngồi một đống là tu ư? Không! Tâm niệm mới tu, tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ cái đường lối siêu nhiên và khai mở giếng mối của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm chừng nào thì các bạn càng qui hội được sự thanh nhẹ chừng đó. Sự thanh nhẹ đó đem lại những gì cho các bạn? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh, sự thông minh lạ thường mà từ lâu nay các bạn không thể tưởng tượng được. Hiện tại tất cả các bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đạt. Nói cái chuyện tầm thường làm thơ thì thôi, trước kia không biết làm mà ngày nay đã làm được. Xưa kia không biết nghĩ chân lý là tròn, ngày nay biết chân lý rất tròn trịa. Cái đó do đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái của trong cơ tạng của tiểu thiên địa này mới qui hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một góc, mà dạy cho tất cả, từ thức hòa đồng cho tất cả nó sẽ khai mở và quán thông tất cả, lúc đó chúng ta mới định.

Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn, chúng ta xuống thế gian bị phỉnh bởi tứ quan, ngũ tạng, đã bị xâm nhập, cư trần nhiễm trần nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không niệm một hai ba bốn năm sáu. Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động lực, nó khác hơn một hai ba bốn năm sáu, như tôi đã thường thuyết. Bây giờ tôi nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây và tự niệm cái ý chữ N... A... M... nó đi dài lắm, rồi nó sẽ có nơi xuất ngay trung tâm chân mày. M...Ô... nó đi lên trung tim bộ đầu xuất phát ra để thực hiện hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. A... nó chuyển chạy một vòng cái đốc mạch lên trụ trên khối óc. D... I... tinh khí thần trụ, cái chữ “Vạn” nó mới chuyển được, nó là pháp tâm. Đ... À... là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông, khối óc và hòa hợp với thanh điển bên trên đang hội nhập trong cơ thể của chúng ta. P... H... Â... T... các bạn nói “Phật” thì nó qui ngay chỗ lỗ rún, là mình biết mình, “tứ hải qui gia”. Khi nhờ bụng mẹ chúng ta đã có trời đất, mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu việc mình, hiểu tiểu thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt, đời đời của tâm linh mà chính ta là chủ, thì cái điển linh quang chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và tận mở cái thức hòa đồng cứu độ quần sanh. Chư Phật chư Tiên đã hành và đã thành, chúng ta là người kế tiếp, bước vào phải hành. Không nên cầu xin, nếu cầu xin thì mượn họ hành chớ ta có tu hành gì. Ta phải tu chớ ta không mượn người khác tu cho ta, thì cái này mới đi đến tới đích được....

...Cho nên chúng ta phải học rất kỹ về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hễ nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả, bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả, không còn ngu muội nữa; và sự thông minh vô cùng của chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn, chớ không phải người phàm đâu! Phi thường lắm! Các bạn đạt được thanh tịnh rồi nó đi tới chỗ phi thường tâm giác chớ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn: “Ồ! Hồi trước tôi ngu như vậy nhưng mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, tôi không tin”. Bạn làm được một bài thơ đó rồi bắt đầu làm cái khác, một cái đề tài đó mà các bạn làm được 20 bài thơ, cũng một đề tài đó mà bạn

làm được như vậy, hồi trước các bạn rặn một bài mà rặn không được... Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật nó khai thông. Cái thức hòa đồng nó mở thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao, hồn thơ của các bạn càng ngày càng dồi dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người, chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh....

....Cho nên cái việc làm ở bên trong, nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, nó ép lại, thì chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta và chúng ta chỉ sử dụng, hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. Rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua dữ lắm, nhiều chuyện lắm, làm cho ta tâm tối, là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nong ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu địa vị của ta đang làm gì đây?

Những người tu thanh tịnh rồi thấy nhiệm vụ của mình, thấy được tia sáng khai hóa ngũ tạng, thấy nhân viên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham thiền nhắm mắt thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết. Chính nó là nhân viên của chúng ta, chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự. Lấy cái gì để lập trật tự và thống nhất? Lấy cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật. Trong 3 ngày tôi cứ nhắc đi nhắc lại, kêu chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, đồng học, đồng tiến như Chủ Nhơn Ông: khai mở cái thức bình đẳng hòa đồng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới ảnh hưởng chúng sanh, cứu ta và cứu người....

....Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lối bích trong nội tâm, nội tạng của chúng ta. Huynh đệ tử muội chúng ta đã thẩm thía, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta, chỉ dùng cái khoa học huyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ tới cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó để mở tất cả những nẻo hóc nào đang bị lối bích ở bên trong. Chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng, không phụ nguyên ý trong lòng của đức Phật đã ban, của người Cha yêu quý đã sanh thành chúng ta và tất cả tam cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa.

Cho nên chúng ta phải chỉ có tu và giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai....

....Nó trụ đánh rồi càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không ngán, vì thức hòa đồng mở hết rồi, đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trược, còn lệ thuộc, còn lạy lụy, hao dần chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tu rồi, tự chủ, hết! Nó chỉ biết nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó, thì nó tự chủ. Nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chớ không có bao giờ bị lệ thuộc nữa....

NIỆM PHẬT ĐỂ DẪN TIẾN VẠN LINH TRONG TIỂU THIÊN ĐỊA

Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm nhưng mà nhiều khi cũng quên, niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại, và phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó học, vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trần trược lắm, dạy hoài, dạy một câu mà nói một triệu lần nó chưa hiểu.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - AN NHIÊN TU TỊNH - THÂN TÂM AN LẠC - DŨNG MÃNH TU TIẾN
