



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancaovideotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 408

ngày 04 tháng 05 năm 2003

Tờ báo hàng tuần *ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI* dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thành Đạo

*Quân bình tự giác trí tâm an
Thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến
Đụng chạm minh tâm tự giải phiền
Chọn tình bộc phát niệm Nam Mô*

Kính bái,

VĨ KIÊN

Mục Bé Tám từ 23/02/03 đến 01/03/02/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự đắng cay do đâu hình thành?
- 2) Suối tình của Trời đất gọi là gì?
- 3) Chọn tâm nằm ở đâu?
- 4) Chọn tâm xuất hiện nơi nào?
- 5) Tại sao gọi là bất ngờ?
- 6) Làm sao hiểu được chính mình?
- 7) Do đâu hình thành một thể xác con người?

<p>1) Cairns 23-02-2003 3:07AM</p> <p><i>Hỏi: Sự đắng cay do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự đắng cay do tính bất ổn hình thành</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thế sự loạn động đắng lại cay Tâm không dứt khoát tánh mê say Tánh tình tham dâm chuyển hằng ngày Qui hội không thành chẳng có may</i></p>	<p>2) Cairns 24-02-2003 8:49AM</p> <p><i>Hỏi: Suối tình của Trời đất gọi là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa suối tình của Trời đất gọi là Tào Khê</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Qui nguyên giềng mối tự phân hành Suối chảy liên hồi tự giác nhanh Qui hội tình người trong chốc lát Càn Khôn qui một tạo thành thanh</i></p>
<p>3) Cairns 25-02-2003 3:47AM</p> <p><i>Hỏi: Chọn tâm nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa chọn tâm nằm ở không giới</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Chọn tâm thanh nhẹ tiến từ giờ Thức giác chính mình giải giấc mơ Qui hội chọn tình qui đạo pháp Bình tâm tu luyện khắp nơi nơi</i></p>	<p>4) Cairns 26-02-2003 4:22AM</p> <p><i>Hỏi: Chọn tâm xuất hiện nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa chọn tâm xuất hiện nơi bất ngờ</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Giải tiến tâm thân nơi bất ngờ Hành hung cung vây chuyển từ giờ Chọn tâm xuất hiện không giờ giấc Biến chuyển vô cùng chẳng được ngờ</i></p>
<p>5) Cairns 27-02-2003 9:35AM</p> <p><i>Hỏi: Tại sao gọi là bất ngờ?</i></p> <p>Đáp: Thưa không có dự trù trước gọi là bất ngờ</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Bất ngờ hiểu được mới là minh Chuyển thức minh tâm hiểu chính mình Tiến hóa thông hành minh đạo pháp Tâm giao trí tuệ rõ hành trình</i></p>	<p>6) Cairns 28-02-2003 9:44AM</p> <p><i>Hỏi: Làm sao hiểu được chính mình?</i></p> <p>Đáp: Thưa phải thật thà thì mới hiểu được chính mình</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thành thật với chính mình thì hiểu Tâm thân ổn định trí thân hiền Quân bình trật tự tự tâm yên Trí tuệ phân minh tự cảm hiền</i></p>
<p>7) Cairns 01-03-2003 4:41AM</p> <p><i>Hỏi: Do đâu hình thành một thể xác con người?</i></p> <p>Đáp: Thưa do sự cấu trúc tinh vi của Trời đất đã hình thành thể xác của con người</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Căn bã thanh quang đã trưởng thành Trí tâm phát triển tùy duyên tựu Không ngừng biến chuyển theo nghiêm luật Thức giác chính mình tự cứu sinh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

Điện thư, ngày 10/03/2002

Con kính gởi Thầy Tám,

Con là Đ T Q, năm nay con được 48 tuổi. Con là vợ của anh K V D, chúng con đang ở VN.
Trước tiên con có vài lời kính thăm Thầy luôn được nhiều sức khỏe, sau đó con nhờ Thầy phỏng điển
trợ giúp dùm con.

Hiện nay con đang bệnh mà bệnh viện chưa tìm đúng bệnh của con, nên hôm nay con cố bạo dạn làm
phiền Thầy, nhờ Thầy giúp đỡ dùm con để con biết hướng điều trị.

Kính thưa Thầy, con xin kể qua triệu chứng của con như sau : hiện nay đầu con có lúc như tắt nghẽn từ
phía sau 2 gáy cổ, có lúc con có cảm giác nó không thông được lên đầu. Con không biết nó tắt nghẽn
chỗ nào và cứ mỗi lần như vậy thì tay chân con bủn rủn lạnh hết. Cái đầu của con có trạng thái khó
chiểu và không tập trung được. Lúc đó con sợ, rất sợ mình bị điên. Con đi bác sĩ thì chỉ đoán con bị rối
loạn tiền đình, thiếu máu não, và gai cột sống cổ, nhưng điều trị gần 4 tháng, qua 4 bệnh viện và
nhiều bác sĩ đông y mà vẫn không hết. Mặc dù bệnh hành con như vậy, nhưng trí óc của con vẫn minh
mẫn và nhớ rõ hết mọi việc.

Con kính xin Thầy phỏng điển về để trợ giúp con. Hai vợ chồng con công phu đều đều, theo Pháp Lý
này cũng được 15 năm và con cùng đã trưởng chay kể từ ngày chúng con hành pháp đến bây giờ.
Cuối thư chúng con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và xin nhận nơi đây là lòng thành kính biết ơn
của chúng con.

Con kính chào Thầy.

Đ T Q

Monaco, ngày 11/03/2002

T Q,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 10/03/2002 được biết con đang mang bệnh thiếu máu,
cần lấy bàn tay bóp phía sau ót hai đường gân lớn, bôm máu lên óc, mỗi lần bóp 36 lần, một ngày làm
3 lần.

Con ăn chay nên lựa loại rau có chất sắt nhiều. Con nên đi thử máu xem có đúng không ? Mỗi ngày
phải đi bộ ít nhất một giờ đồng hồ.

Chúc con vui khỏe.

Quí thương,

VĨ KIÊN
LƯƠNG SĨ HẰNG

DVD CHÈO THUYỀN QUA SÔNG

Giọt nước vô thường. Giọt nước vô thường rơi xuống biển trắn. Giọt nước vô thường rơi xuống dòng sông, dòng sông cách ngăn bờ mê bến giác. Một giọt vô thường rơi xuống mặt nước, mặt nước vể nên vòng tròn, vòng tròn giữ ta trong u mê, trong loạn động và cũng chính vòng tròn giúp ta thanh nhẹ hòa với những vòng điện quang của Thiên Địa Nhân nếu ta biết hành thiền. Xin mời Quý vị lên thuyền **DVD**, chúng ta **Chèo Thuyền Qua Sông**. Con Thuyền là Phương Tiện, Dòng Sông là Cuộc Đời, Bên Kia Sông là Cứu Cánh.

Phương Tiện? Cứu Cánh? Giải Thoát mới chính là Cứu Cánh. Phương Tiện có rất nhiều, chúng ta nên chọn Phương Tiện nào thích hợp cho ta sớm đạt được Cứu Cánh. Vô Vi là một trong những Phương Tiện. Vô Vi là con đường ta đi với niềm tin chấp cánh, hướng hồn vượt tối cõi rộng trời xanh. Con đường ta đi xóa tan phiền não, con đường ta thoát kiếp khổ đau, con đường ta đi kỳ hoa ẩn náu, thơm cõi hồn người ngàn trước tối ngàn sau. Trên đường ta đi, chúng ta tự hỏi, ta là gì? Thưa, ta chính là hạt bụi. Hạt bụi trần gian. Đời ta là nghịch lữ quán trợ bên đàng. Đã biết vạn vật vô thường thì tung hoành chi trong vô thường, vô thường cuộc sống? Tung hoành chi trong sóng gió bão táp? Quay cuồng chi trong trầm phù, trầm phù chìm nổi? Quay cuồng chi trong sắc sắc không không? Quay cuồng chi trong có có không không? Hạt bụi thân ta, rồi một ngày sẽ về với cát bụi. Quán trợ đời ta, rồi một ngày ta rũ áo ra đi. Và thân xác ta sẽ vùi sâu trong lòng đất, nhưng muôn cõi hồn ta được bay, bay bổng lên Trời thì ta hãy trau hồn thanh nhẹ, để hồn bay về quê Mẹ thánh thời. Về Quê Mẹ thánh thời ư? Muốn được thế, chính ta phải bước lên đàng. Ôi hỏi người trần gian! Chuông mà chẳng đánh sao có tiếng ngân vang? Ôi hỏi người trần gian! Thân mà chẳng tu sao hồn được thanh quang? Và và tu mà không hành sao tới được Thiên Đàng? Hành như thế nào trong khi thế tục đa đoan, phiền lụy bao trùm? Thưa rằng, một ngày trôi qua ta ngồi thiền mười phút, mười phút, mười phút tọa thiền ta phải thấy được ta. Ta lột tâm ta ra ngoài cái mặt nạ để ta thấy ta. Ta thấy ta là gì trong cõi ta bà. Ta phải thấy ta, có khi ta là loài quý sứ. Ta phải thấy ta, có khi ta là con thú dữ. Ta phải thấy ta, có khi lòng ta là trời bão tố. Ta phải thấy ta, có khi ta là ác điểu hắc ô. Nếu ta thấy ta là loài quý sứ ta phải biến ta thành cánh thiên thần. Nếu ta thấy lòng ta là trời bão tố, ta phải biến ta thành áng bạch vân. Nếu ta thấy ta là ác điểu hắc ô, ta phải biến ta thành cánh phượng hoàng. Và nếu, và nếu ta thấy ta là con thú dữ thì ta biến ta, ta biến ta thành chú nai vàng. Ta phải thấy ta! Ta phải thấy ta trong cõi hồng trần giữa đời gian trá, ta phải thấy ta, ta phải biết ta là ai. Ta là một người tầm thường như muôn ngàn sinh linh khác, lặn hụp trong bể đời, ôi bể đời gian ác khổ đau, nên suốt đời đi tìm con đường để thoát vòng đau khổ. Con đường Vô Vi thoát vòng tắm tối, con đường tự tu nhẹ nhàng phơi phói. Nhẹ nhàng phơi phói? Tới cảnh giới này, một điều duy nhất, ta phải tu thiền. Tu tự cứu ta. Ta phải tự cứu ta, không ai cứu ta được, ngay cả đến Cha ta, dầu rằng Cha ta là Thái Sơn vời vợi, dầu Cha ta hải hà bao la. Dầu Cha đã từng cõng ta trên vai khi ta còn bé, cõng ta trên vai đi khoe với xóm làng. Ôi lòng Cha! Lòng Cha tài nào tả xiết! Cha nắm tay ta, dạy ta ngoăn ngoèo tập viết, Cha dạy ta đọc, ta học trang sách đầu đời. Ôi đời Cha, gian lao nhọc nhằn ngày tháng, những lo cho ta cơm no, cơm no từng chén, những lo cho ta, áo lành, áo lành từng manh. Ôi đời Cha, đời Cha quả là ngọn đuốc! Cha soi cho ta nhân luân cương thường đạo lý, Cha thắp đời ta, ánh sáng, ánh sáng làm người. Ơn Cha như Thái Sơn vời vợi, thắc nào đo hết công ơn? Một đời ta nhớ công Cha, ngàn đời ta nhớ Cha, Cha ơi! Cha ơi! Cha ta như thế đó. Còn đời thì sao? Có những khi ta nghĩ về đời, ta thấy đời như một con sông, con sông có hai dòng nước. Một, một dòng nước đục, một, một dòng nước trong. Có những khi ta nghĩ về người, ta thấy lòng nhiều ấm áp thương, khi thấy người miệt mài lặn hụp, lặn hụp trong dòng nước đục, ôi dòng ô trọc rác, rến, rong, rêu! Ôi, ôi này ta, ôi này người, hãy bơi ra, ra dòng nước đục! Hãy bơi qua, qua dòng nước trong để thân hình vẫn còn sạch sẽ, để tâm hồn được về thanh nhẹ, để tâm hồn thoát dòng ám chướng u mê! Nếu sức người yếu đuối không tự bơi qua được dòng nước đục, cuống xoáy của dòng sông, ta nên nhờ một phương tiện, một chiếc thuyền nan, một pháp tu thiền. Xin hãy nghe: Hồi người thế gian, trên chiếc thuyền nan, ta chèo qua sông. Trên chiếc thuyền nan, sóng gió có nguy nan ta quyết bến gan. Bờ ni là bờ mê! Bờ kia là bến giác! Chèo mau cố thoát, cố thoát cỏ rác, đời ác trên bờ mê. Bờ ni là bờ mê, bờ kia là bến giác. Chèo mau ta cố về bến giác đầy hoa, đời đẹp là bến tê. Qua được bờ bến tê ta muốn ca, ta muốn múa, ta muốn đùa. Ta muốn vui, vui đời hồn nhiên, vui đời lương thiện, không tị hiềm, không ganh ghét và không mánh mung tranh dành, tranh dành với ai. Ta muốn tu, tu đạo tu đời, tu thân sửa tính, tránh dục tránh sân. Diệt hết. Diệt hết lòng

tham, tham sắc, tham tiền, tham lợi, tham danh. Đời như vậy thì ta khắc thấy đời xinh đẹp, đẹp biết bao, đời đẹp biết bao! Hồn như vậy thì ta khắc thấy, hồn thanh cao, thanh cao biết đường nào! Thoát ra khỏi dòng mê nước đục, đứng trên non ta nhìn xuống biển, thấy sinh linh một đời tai biến, hối chính ta, lòng có đau, lè có tuôn? Hối cát bụi trần gian! Có sao mãi hoài xâu xé? Sao mãi hoài gieo rắc khổ đau? Hối cát bụi trần gian! Sao lại không rũ lòng thương xót! Oi kiếp người sao lại chẳng thương nhau? Bởi vì đây chính là Trời Đất sinh ra chúng sinh muôn loài, đời sống hóa ra bao điều không an, nhiều kiếp trôi qua nhớ về Cha Trời, thực hành tâm thức tiến vào cõi Không. Vô Vi khai sáng thân tâm hòa vui, toàn thanh tiến về thanh, người thiền tự thức tiến vô. Bình tâm, bình tâm thức giác nhất nguyên, phiền ưu không còn, tình thương không ngừng đổi trao. Cùng vui, cùng tiến, cùng tu, từ đây có đạo có đời an vui. Một điểm linh quang sáng tại địa cầu. Trời Đất phóng thu, tâm lành chánh tu. Dũng khí tâm linh xóa tan ưu phiền, thực hành tâm thức tiến vào cõi Không. Vô Vi, Vô Vi. Vâng, Vô Vi quả là con đường đạo lý, Vô Vi là thuận ý đất trời, Vô Vi con đường đi tới, đạo đời, đạo đời thơm ngát, Phật Pháp song tu. Vô Vi là tu rèn nhẫn nhục, Vô Vi là diệt dục, diệt sân, Vô Vi là không hờn không giận, thương người với cả từ tâm như thương mình. Vô vi là ngôi thiền tự giác, xét hồn mình thức tĩnh cơn mê, để một mai kia lìa dương thế, để hồn, để hồn được về nơi cõi Thiên Cung.

Tác giả những lời ca trên được góp nhặt và liên kết thành một đoạn khúc nói về Phương Tiện và Cứu Cảnh trong cõi vô thường, đó chính là nhạc sĩ tài hoa Hoàng Thi Thơ, Người đã **"Qua Sông"** ngày 23 tháng 9 năm 2001 sau khi làm "kiếp tầm nhả to" cho kho tàng âm nhạc vô giá. Thời gian cuối đời, cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã chuyển hướng, sáng tác, phỏng tác những lời thuyết giảng, những áng thơ, những lý đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hăng thành những thiền khúc tuyệt tác với nhiều thể loại khác nhau. Thoạt nghe cuốn **DVD Chèo Thuyền Qua Sông**, chúng ta cứ tưởng 12 kiệt tác: Dũng Hành, Thân Ta Là Hạt Bụi, Đường Không Đi Không Đến, Ta Phải Thấy Ta, Tôi Là Ai, Tình Cha, Cho Đời Xinh Đẹp Cho Hồn Thanh Cao, Con Sông Có Hai Dòng Nước, Chèo Thuyền Qua Sông, Thực Hành, Người Hát Trên Non, và Kinh Thiền Vô Vi được 12 vị nhạc sĩ lừng danh sáng tác riêng rẽ. Nhưng không, tất cả đều là "*những đứa con mà tôi* (nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong một cuộc mạn đàm dí dỏm trả lời) *yêu thích nhất, không phải con bụi đời, những người con đặc biệt*". Mười hai đứa con được đặc biệt chọn lọc từ hai buổi Thiền Ca 2000 tại Philadelphia và Thiền Ca 2001 tại Orlando được Hoàng Thi Thơ "trút hết tâm linh" biên soạn cho Thiền Ca Vô Vi, chỉ trừ bài Thực Hành do Nhạc sĩ Đức Thành chuyển tác từ thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hăng được ca sĩ Nguyệt Lan trình diễn. Phần còn lại là do những ca sĩ, nghệ sĩ thành danh được mọi người ngưỡng mộ từ lâu như Bùi Thiện, Sơn Ca, Ái Vân, Anh Dũng, Thanh Hà, Công Thành, Thanh Lan, Elvis Phương, và La Sương Sương. Với tên Hoàng Thi Thơ không ai không biết Người là một nhạc sĩ tài danh đứng đầu trong làng âm nhạc Việt Nam, một thiên tài đã được hàng triệu khán thính giả ái mộ, tiếc thương khi Người nằm xuống. Nhiều cây viết nổi danh đã viết rất nhiều về Người. Với ngôn từ trần thế không đủ để diễn tả sự ngưỡng mộ tuyệt đỉnh của chúng ta để ca tụng một người suốt đời hiến dâng cho nghệ thuật âm nhạc, chỉ xin Quý vị một phút tĩnh lặng nguyện cầu hương linh Người viễn miên an lạc nơi cõi Niết Bàn như những lời ca của Người đã lưu lại cho chúng ta. Người và Miền Vĩnh Hằng Tuyệt Vời.

=====

Vô Vi Trên Thế Giới

Một người, một điểm sinh linh, hay chúng sanh đang run rẩy, đói rét trong giá lạnh gay gắt của thiên nhiên, lang thang đâu đường xó chợ, nằm co rúm dưới tảng đá lớn để sinh tồn và được một cậu bé đánh thức trao cho một chút quà nhỏ, phải chăng đó là duyên may đầu thai trong kiếp người ở cõi trần phù này? Vâng, đây là duyên may! Được Thượng Đế cho mang xác người để làm phương tiện cho việc tu luyện phần hồn thăng tiến ở kiếp sau là một ân ban tuyệt đỉnh. Là duyên may, chúng ta không thể phó mặc cuộc đời cho sự rủi may, mơ hồ hồn độn của hồng trần. Ước mong tâm cầu một cuộc sống hài hòa thanh tịnh, thân tâm an lạc, nhưng muốn đạt được tuyệt điểm này, thường là, nếu không thích hợp thì cũng đầy gian lao, cam khổ, có nghĩa là chúng ta chưa ngộ được chánh pháp. Vô Vi chính là con đường, một pháp thiền đưa chúng ta tới sự tâm cầu đó. Vô Vi là nguyên lý cho cuộc sống, đáp ứng sự tâm cầu, hòa hợp giữa cuộc sống hiện đại và an lành cho nội thức.

Vô Vi là một pháp thiền đem lại sự tự chủ và niềm tin cho chính mình. Bằng cách nào? Thưa, bằng cách tái lập sự quân bình, chấn chỉnh thần kinh khối óc, thanh lọc điển năng cơ tượng. Thiền Vô Vi với một phương pháp đơn giản, thích hợp cho mọi người, không giới hạn tuổi tác, không phân biệt nam nữ và điều kiện sức khỏe. Dựa trên các phương pháp tập trung điển năng, phương pháp hít thở và tham thiền, Vô Vi thực hành trong tự nhiên và hồn nhiên, không lệ thuộc nơi thiền vị tư gia hay thiền đường, nơi vắng lặng hay ồn ào, và không ràng buộc với thiền nhân một mình hay tập thể. Và chỉ một điều bắt buộc duy nhất là phải thực hành đều đặn. Không khí thiền nhiên trong lành chính là nguồn lực tuyệt đỉnh tạo điển năng cho người thiền Vô Vi. Xen kẽ những thuyết minh này, DVD Chèo Thuyền Qua Sông minh chứng bằng những hình ảnh trung thực được ghi lại những cảm nghĩ phát xuất từ chân tâm của những người hành thiền Vô Vi sau khi chính hành giả từng ngụp lặn trong biển khổ hoặc tầm cầu hoặc duyên may hạnh ngộ được diệu pháp.

Lợi ích của phương pháp này là ảnh hưởng đến nhịp sống và cư xử của chúng ta. Hòa hợp với chính mình là yếu tố tối quan trọng để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ có thể thoát khỏi được sự kích động khi chúng ta đạt được sự tự tin và làm chủ lấy chính mình. Một trong những kết quả rõ ràng nhất chúng ta có thể gặt hái được sau thời gian tu tập là tìm lại được sự sáng suốt trước mọi biến cố. Phân tích chính xác mọi trạng huống, biết người biết việc, biết người biết ta là phản ánh cái nhìn thông suốt nhân sinh. Sự quân bình tâm thức đem lại sự thành công trong cuộc sống. Có khả năng giải quyết những khó khăn của chính mình thì có khả năng giúp được những người chung quanh chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Ảnh hưởng vô vụ lợi của chúng ta với tha nhân đương nhiên là tốt đẹp dầu rằng nhiều khi chúng ta không nhận thức được điều này. Hành giả Vô Vi khắp nơi trên thế giới, dù mọi chủng tộc, ngôn ngữ khác nhau, họ đã phát biểu chứng minh những điều này, xin trân trọng kính mời Quý vị ngẫm suy.

Giúp đỡ những người chung quanh là những gì Thiền Sư Lương Sĩ Hăng đã và đang làm trong suốt cuộc đời của Người. Thiền sư Lương Sĩ Hăng là đệ tử chân truyền của Đức Ông Tư Đỗ Thuần Thuần Hậu, Người sáng lập phương pháp tu thiền Vô Vi tại miền nam Việt nam. Trót sinh ra là người Việt nam, Thiền sư Lương Sĩ Hăng phải cam chịu trầm luân trong một quốc gia chính chiến đồi đồi kiếp kiếp, Thiền Sư đã không ngừng phấn đấu với định mệnh an bài cho mình. Người đã từng bị cầm tù một cách độc đoán, bị xỉ nhục và bị lưu vong ra khỏi quê hương. Tuy nhiên, với sự minh triết và nghị lực đong đầy, không những Thiền Sư đã vượt khỏi những nguy nan cho chính mình mà còn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Những hình ảnh trong DVD chứng minh điều này và xin Quý vị lắng nghe Thiền sư Lương Sĩ Hăng giải thích rất rõ ràng thế nào là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Người cũng minh thị chủ trương của pháp Thiền Vô Vi như thế nào. Không những chỉ riêng Người mà tất cả cộng đồng hành thiền Vô Vi đã phát biểu kết quả tuyệt vời của pháp tu Vô Vi. Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Không những chỉ tu trong vị kỹ cá nhân mà Vô Vi còn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trại tỵ nạn hay những người thiểu số, tuy âm thầm nhưng đều đặn trong vị tha đại đồng. Hành giả Vô Vi có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt, trong các kỳ Đại Hội Quốc Tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau do các Hội Ái Hữu Vô Vi địa phương đảm trách. DVD Chèo Thuyền Qua Sông ghi lại những buổi Đại Hội Vô Vi hằng năm. Đại hội là thời điểm vàng son cho những hành giả Vô Vi siết chặt đạo tình, chia sẻ kinh nghiệm tu học. Những bạn hữu của Vô Vi, dù có hành thiền hay không, cũng được nhiệt tình mời gọi tham dự những tổ chức sinh hoạt văn hóa và giải trí. Chẳng hạn như "Thiền Ca" là một chương trình văn nghệ được tổ chức hằng năm dan kết giữa nghệ thuật văn học dân tộc với nhạc tâm linh hướng thượng. Thiền Ca Vô Vi đã lần lượt chào đón cộng đồng người Việt bắt đầu từ năm 1995 tại Frankfurt am Main, Paris, Washington DC, Úc Châu, Toronto, Philadelphia, Orlando, đến Houston năm 2002, mỗi nơi, mỗi chủ đề. Những nhạc sĩ tài danh như Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Trần Tử Thiêng, Trần Trịnh, Nhật Ngân, Giao Tiên, Duy Khánh, Chí Tâm, Phạm Đức Thành, Châu Phố, Phạm Vinh, v.v... đã chuyển tác và cảm tác những áng thơ siêu việt với đạo lý cao thâm của Thiền Sư Lương Sĩ Hăng thành những Thiền Khúc đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tâm linh Việt Nam qua những thể điệu từ cổ nhạc, hồ quảng, dân ca đến tân nhạc. Hầu hết những ca sĩ, nghệ sĩ diêu luyện, thượng thặng tại hải ngoại đều góp mặt trên sân khấu Vô Vi đã đem lại nguồn vui cho đời, nguồn đạo cho Thiền trong những buổi Thiền Ca trước đây. Những nghệ sĩ hữu danh đã chuyên chở những lời ca, khúc hát lên con thuyền DVD để cùng Chèo Thuyền Qua Sông như Bùi Thiện,

Henry Chúc trong Anh và Tôi, Thanh Hà với Con Sông Có Hai Dòng Nước, lời ca mang đầy thương cảm thể nhân quyền trong tiếng dương cầm điêu luyện của Hoàng Thi Thi, Henry Chúc và Dalena đã Hát Cho Em, Hát cho Anh. Kiều Hưng cũng góp mặt phất cờ Vô Vi trên con thuyền DVD. Mai Lệ Huyền kêu gọi Tu Đi Mọi Người và cũng chính Bà Hai Mai Lệ Huyền danh đá, chua ngoa cùng với Ông Cả Vịt Bùi Thiện ngổ ngáo trong hài nhạc kịch Vịt Ông Cả Lúa Bà Hai. Hương Lan nghẹn ngào trong Ngọn Đèn Dầu. Đổng Trác Chí Tâm, Điêu Thuyền Thanh Huyền và Lữ Bố Linh Tuấn đã làm sống lại ba nhân vật lưu danh trong lịch sử Trung Quốc thời cổ xưa bằng vở tuồng cải lương, hồ quảng: Hậu Đỗng Trác hí Điêu Thuyền hay Lữ Bố Điêu Thuyền làm phiền Đổng Trác, v.v... Trên chiếc thuyền nan DVD này, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với phong cách tao nhã, nói năng lưu loát đã tâm sự với chúng ta trước khi Người già từ cuộc sống. Vì hạn hẹp thời gian nên DVD Chèo Thuyền Qua Sông chỉ trình chiếu những câu hát, những lời ca, những vũ điệu ngắn đầy nghệ thuật của đoàn ca vũ nhạc dân tộc Hồng Lạc, Tiếng Nói Trẻ, của vũ sư lão thành Lưu Bình, v.v... xen kẽ ăn khớp với những phát biểu thành quả của hành giả Vô Vi sau thời gian hành thiền như những nét chấm phá của một bức tranh nghệ thuật tâm linh.

DVD Chèo Thuyền Qua Sông được TQH Communication tại Pháp quốc thực hiện rất công phu, kết hợp tài liệu với một kỹ thuật độc đáo tân kỳ đã đem lại hình ảnh rõ ràng, hấp dẫn, thoải mái, âm thanh trong sáng, không nhiễu động ngoại vật. DVD Chèo Thuyền Qua Sông cũng cống hiến cho chúng ta những bài Karaoke cho những ai thích hát những bài ca đã được các nghệ sĩ thành danh trình diễn. DVD Chèo Thuyền Qua Sông còn có ba ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp để chúng ta giới thiệu một pháp tu Thiền do người Việt nam sáng lập với thân hữu ngoại quốc.

Không những chỉ là một tuyệt phẩm về mặt tâm linh, **DVD Chèo Thuyền Qua Sông** còn là một tuyệt tác thương thặng về mặt âm nhạc hay đúng hơn đây chính là những tinh hoa tâm linh kết tụ, bừng sáng của thiên tài Hoàng Thi Thơ trước khi Người vĩnh viễn xa lánh thế trần muôn lưu lại cho thế nhân những gì Người đã chứng đạt. Nghe không thấy, đọc không bằng xem, tin chắc rằng sau khi xem xong DVD Chèo Thuyền Qua Sông, Quý vị sẽ trân quý nó như một báu vật giá trị hiếm có của Quý Vị.

VoVi Multimedia Communication xin trân trọng giới thiệu và kính mời.

THƠ

Tự Giải

Trí lực thông minh giải trợ hành
Quí thương đời đạo chẳng phân tranh
Tùy theo ý thức tùng nguyên lý
Pháp lý vô vi hướng thượng thanh

Trí tri duy thức tinh anh
Lực cơ dẫn tiến điển thanh chung hà
Thông minh ý chuyển thật thà
Minh văn thực giác trì A về nguồn
Giải tâm tánh trực thường luôn
Trợ thân duyên nghiệp cuốn cuồn tạo sai
Hành trông tự giác khoan thai
Quý thương nhân loại danh tài thượng tôn
Thương Thầy tổ Phật hóa tồn
Đời cương dân chủ linh hồn tân na
Đạo thời học tiếp vị tha
Chẳng lo cầu kiến nondon nà an vui
Phân lần sáng tỏ luyện trui

Tranh định giới huệ tiến lùi do ta
Tùy theo trật tự cư gia
Theo môn chánh pháp ngọc ngà tam công
Ý khẩu thân thiệt lưỡng hồng
Thức hòa đồng mở nhẹ vòng trần lao
Tùng phương phúc thiện đổi trao
Nguyên căn khí điển tái trào tự lo
Lý hành thực chất dặn dò
Pháp Phật vi diệu chiếu cho mọi người
Lý chọn thọ hưởng đón vui
Vô trong tịnh quán đạo mùi thính thính
Vi trần nhân lẽ nghĩa tình
Hướng gương minh triết chính minh thăng hoa
Thượng lưu ký tế vượt qua
Thành công tứ đế Di Đà an khang

01/04/03 - Nguyễn Quang Vinh
Kính bái

THIỀN BÚT

Chu trình tiến hóa Càn Khôn
Hoàn nguyên hiệp nhất Đại Hồn triệu năm
Trải trăm ngàn kiếp thăng trầm
Luân hồi cây cỏ thú cầm người ta
Ngày nao chợt tỉnh giấc hoa
Lo tâm Chánh Pháp trở về nhà xưa
Nam Mô khai triển Thượng thừa
A DI ĐÀ PHẬT sớm trưa giao hòa
Phật Đài sen nở Pháp Hoa
Phật ngôn ban phát phổ hòa chúng sinh
Dụng Phật Diển cứu vạn linh
Giáo truyền Phật Pháp thể tình Càn Khôn
Tử quang diễn giáo Chí Tôn
Siêu quang minh diễn Đại Hồn tối cao
Thiên quang diễn hóa vẫn trao
Giúp người tỉnh thức hồi trào quy nguyên
Hồ gia Cha chuyển Bút Thiên !

NGUYỄN HẢI
(Sài Gòn, 20/04/2003)

Có ai biết, đến ta bà rước khổ?
Ta tưởng rằng xuống Trần Hạ: chõ làm Tho.
Tháng năm trẻ, đâu biết Dâu Bé là dơ,
Lục dục mãi, vẫn quay vòng lẩn thẩn.
Ba chục niên qua vẫn còn lận đận,
Phút chốc rồi mất mát vẫn đời ta.
Tuổi trẻ "rong chơi", nay đã quá "xa nhà",
Vô Thường đến, gọi ta về "Đường Đạo".
Lục lợi mãi mới tìm đường rốt ráo,
Cởi bỏ đi "chiếc áo Đạo" ngày xưa.
Nhắm bước đi đường "dưa muối" sớm trưa,
Hành Pháp Lý, lối Đạo Mâu nghịch chuyển.
Để xa đời nhiều bước đường tai biến,
Mở rộng ra miền Cực Lạc, Hoa đăng.
Nếu miệt mài: đây là ÁNH TRẮNG RẰM,
Hành LỤC TỰ, tối tăm xa biền biệt.
Thiền VÔ VI, Pháp Lý, dày ai biết?
Nhìn bে ngoài làm sao biết "mô tê".
Thực hành đi thì sẽ biết "Đường Vè"
"Bai, bai" hởi ! Ai nặng Mùi Dương Thế ?!

Kính báu,
Trần Kiến Hoa
(T/d PN - VN. 27/04/2003)

THÔNG BÁO VỀ QUÝ CỨU KHỔ BAN VUI

Để tránh thất lạc thư từ, quý bạn gửi giúp về quỹ Cứu Khổ Ban Vui của Đức Thầy, ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về địa chỉ sau đây :

7021 Louis Hébert St. # 1C
LaSalle - H8N 3E9 Quebec - Canada

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn

Thông Báo của UBTCĐH Đại Đồng Tu Tiển 2003 Tại San Francisco, California

Để việc tổ chức được chu đáo hơn và vì số phòng double room (phòng 2 giường) có giới hạn nên chúng tôi cần phải giữ chỗ sớm với khách sạn. Xin quý bạn đọc lưu ý :

1. BTC sẽ gia hạn thêm 2 tuần lě để quý bạn đạo có thể ghi danh sớm và giữ chỗ trước. **Hạn chót đóng tiền deposit cho đợt 1 là ngày 17 tháng 5 năm 2003.**
2. Sau ngày 17 tháng 5 2003, quý bạn ghi danh Đại Hội xin đóng hết số tiền lệ phí như đã qui định trong phiếu ghi danh và **hạn chót ghi danh và đóng tiền là ngày 1 tháng 8 năm 2003.**
3. Quý bạn đạo nào đã đóng tiền deposit đợt 1 có thể đóng số tiền còn lại **trước ngày 2 tháng 9 năm 2003.**

4. Quý bạn đạo muốn ghi danh đi xe bus đến hội truồng Thiền Ca hay đi bus Tour San Francisco xin ghi danh và đóng lệ phí **trước ngày 1 tháng 8 năm 2003**.
- h
5. Vào ngày thứ bảy 1 tháng 11 năm 2003, quý bạn đạo có thể chọn xe bus di chuyển thẳng từ Hotel đến Hội Truồng Thiền Ca (**giá tiền 15 USD một người**), hoặc chọn loại xe bus khởi hành từ Hotel lúc 12 giờ trưa và đến Phố Việt-Nam ở San Jose (Grand Century Mall) ăn trưa và chiều tự túc trước khi đến địa điểm Hội Truồng Thiền Ca (vé bus đi chơi San Jose trước khi đến Thiền Ca là **25 USD một người**)

Lưu ý : Vì số phòng 2 giường full-size (double room và không hút thuốc) có giới hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn đạo ghi danh sớm trước ngày 17 tháng 5, 2003.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
UBTCĐH

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của đạo hữu Nguyễn Thị Hồng Sa là cụ bà NGUYỄN THỊ NỐI, sinh năm 1910, đã từ trần lúc 0 giờ 45' ngày 01-05-2003 (nhằm ngày Mùng 1 Tháng 4 năm Quý Mùi). Hưởng thọ 92 tuổi. Tang lễ sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 04-05-2003.

Kính cầu nguyện cho hương hồn của cụ bà được siêu thăng nơi miền thanh nhẹ.

Chân thành kính bão và cảm tạ quý bạn đạo.

Thay mặt gia quyến,

T/Đ Phú Nhuận, VN- 01/05/2003.

BẠN ĐẠO VIẾT

PHÁP MÔN TẬN ĐỘ

Thầy nói pháp Vô Vi mình là Pháp tận độ, như vậy muốn được độ thì phải trau dồi tình thương và đạo đức. Nhiều bạn Vô Vi hành pháp siêng năng mà không tiến tại sao? Vì không được độ ! Ông Tư nói hành pháp Vô Vi mà ở trên không độ thì cũng như tập thể dục thôi. Và Thầy cũng nói hành pháp mà không thành tâm thì không tiến. Bên Phật giáo có lục độ là bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Như vậy là không hành bố thí, thì không thể nhẫn nhục được, rồi không thể trì giới được vì thiếu phước đức và như vậy thì hành pháp không tiến bộ được.

Trong mười điều tâm đạo cũng nhắc nhở bạn đạo bố thí, sống vì tha nhân không ích kỷ và còn hơn thế nữa là sống để phục vụ không phải để hưởng thụ. Các bạn không chịu thực hành thì làm sao tu tiến được. Tu lâu không tiến đậm ra nghi ngờ pháp, nghi ngờ thầy, vì không thực hành, trí không mở, thầy nói nghe không hiểu rồi chê thầy già rồi nói dở, đòi thay thế thầy dạy bạn đạo tu. Có bạn như vậy đó.

Còn tu thì mình phải tự tu, thầy chỉ hướng dẫn cho mình thôi chứ thầy đâu có tu giúp cho mình được. Tất cả đều do sự cố gắng kiên nhẫn của mình.

Tôi có vài hàng thành tâm nhẫn gởi các bạn, thấy sao nói vậy không có ý định gì hết, mong các bạn hiểu cho.

Quí thương,
Tham Không
Phạm Bá Toàn (Inala ngày 19-4-03)

Phiếu Ghi Danh

Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật của Đức Thầy Tại San Francisco Airport Marriott, Burlingame, California

27 -10 -2003 / 03 -11 - 2003

(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: _____

Địa Chỉ : _____

Thành Phố /Tiểu Bang: _____ Zip code: _____

Quốc Gia: _____

Thuộc Thiền Đường / HAHVV: _____ Quốc tịch: _____

Nam [] Nữ [] Tuổi: _____ Điện thoại: _____ E-mail/Fax: _____

Ghi Danh Đại Hội :

Phòng		Đóng trước 17-5-2003	Đóng trước 2-9-2003	Lệ phí <u>Đại Hội</u> mỗi người	Tổng Cộng
Phòng 4 người	Người lớn	200 USD	375 USD	575 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	250 USD	450 USD	
Phòng 3 người	Người lớn	200 USD	440 USD	640 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	320 USD	520 USD	
Phòng 2 người	Người lớn	200 USD	550 USD	750 USD	
Phòng 1 người	Người lớn	400 USD	690 USD	1090 USD	

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn San Francisco Airport Marriott Hotel

(đồng giá cho trẻ em và người lớn)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 25-10-03	Đêm 26-10-03	Đêm 3-11-03	Đêm 4-11-03	Tổng cộng
Phòng 4 người	24 USD					
Phòng 3 người	33 USD					
Phòng 2 người	48 USD					
Phòng 1 người	96 USD					

Tour San Francisco : 20 USD	
Xe Bus Di chuyển đến Hội Trường Thiền Ca(không đi phô): 15 USD	
Xe Bus Di chuyển đến Hội Trường Thiền Ca(có ghé Phố VN San Jose): 25 USD	
Tổng cộng Lệ phí	
Đóng lệ phí trước 17-5-2003	
Đóng lệ phí trước 2-9-2003	
Đóng hết lệ phí trước 1-8-2003	

Tôi chọn loại phòng KING ROOM[] Hay DOUBLE ROOM [] và xin sắp phòng chung với:

1) _____

2) _____

3) _____

1. Ghi Danh Đại Hội

Nhận phòng ngày 27 tháng 10, 2003 sau 3 giờ chiều, và về ngày 3 tháng 11, 2003 trước 12 giờ trưa.

Lệ Phí người lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Lệ Phí: 7 đêm khách sạn và 6 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và chiều trong 3 ngày đại hội, và Tiệc Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy (Không bao gồm vé ủng hộ Thiên-Ca, chuyên chờ đến hội trường Thiên Ca, ăn uống buổi trưa và chiều tự túc vào ngày thứ sáu 31 tháng 10, thứ bảy 1 tháng 11 và trưa chủ nhật 2 tháng 11)

Quý bạn có thể chọn 2 loại phòng :

King Room: 1 giường King Size (dành cho 1 hay 2 người)

Double Room: 2 giường Full-Size (dành cho 2 người, 3 người hoặc tối đa 4 người) (mỗi giường bề rộng 135cm, bề dài 187.5 cm)

Lệ phí trẻ em dưới 12 tuổi: Tối đa 2 em dưới 12 tuổi ở cùng cha mẹ

Hạn chót ghi danh đóng lệ phí : 1 tháng 8, 2003

- Ghi danh đóng lệ phí đợt 1 : trước ngày 17 tháng 5, 2003 .**
- Đóng lệ phí đợt 2 : trước ngày 2 tháng 9, 2003.**

Quý bạn đạo ghi danh sau ngày 17 tháng 5 xin đóng hết lệ phí trước ngày 1 tháng 8, 2003.

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

Ghi chú : Tiền khách sạn ở trước và sau Đại Hội chỉ bao gồm tiền phòng và thuế khách sạn (không có ăn sáng). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm trong trường hợp khách sạn hết chỗ.

2. TOUR SAN FRANCISCO

Bus Tour San Francisco vào ngày thứ sáu 31 tháng 10 2003. Xe bus khởi hành vào lúc 9 giờ sáng tại Hotel và trở về lúc 4 giờ chiều tại Hotel. Viếng thăm cầu Golden Gate, thăm viếng phố tàu, ăn trưa tự túc, shopping, v..v...

Lệ Phí 20 USD mỗi người kể cả trẻ em

3. Ghi danh đi xe bus đến Hội Trường Thiền Ca chiều thứ bảy 1 tháng 11 năm 2003

Xin chọn BUS Khởi hành từ khách sạn Marriott vào buổi chiều, đến The Flint Center of Performing Arts, San Jose, và trở về khách sạn sau buổi thiền ca (không ghé phố San Jose).

Lệ Phí 15 USD mỗi người kể cả trẻ em

Hoặc BUS khởi hành từ khách sạn Marriott vào lúc 12 giờ trưa, ghé Phố San Jose (Việt-Tàu – The Grand Century Mall, ăn uống tự túc, shopping) và đến The Flint Center of Performing Arts, San Jose, và trở về khách sạn sau buổi thiền ca.

Lệ Phí 25 USD mỗi người kể cả trẻ em

Ghi Chú : CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TÚC CHO ĐẠI HỘI

Xin quý bạn tôn trọng các điều lệ về trật tự trong Đại Hội:

- Không bán hoặc phân phát bất cứ vật gì nếu không có sự thỏa thuận trước với BTC.

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng **DOLLARS Mỹ (\$US)**

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**
và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen

P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA
Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com

Ban đạo tại Canada:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng
7021 Louis Hebert Apt 1C,
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada
Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca

Ban đạo tại Âu Châu:

Xin đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli
Thiền Viện Quy Thức
220 Le Senaillet, 74500 Publier, France
Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr

Xin lưu ý: Các bạn đạo ngoại quốc cần casque (headphone) để thông dịch xin cho biết luôn để ban tổ chức tiên việc sắp xếp . Và xin các bạn tham dự cho bạn đạo ngoại quốc biết tin này.
