



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 420

ngày 20 tháng 07 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành **Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp**

Vũ Trụ

*Vũ trụ phân hành thông đường đạo
Xuất phát tin lành tự ước ao
Quý tướng Trời cao qui hội tốt
Thành tâm xây dựng tiến hành cao*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/05/03 đến 24/05/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu?
- 2) Ánh sáng phục vụ nhơn sinh bằng cách nào?
- 3) Trí tâm khai triển bằng cách nào?
- 4) Hành trình là gì?
- 5) Trình độ tu học có cần hay không?
- 6) Tiến hóa là sao?
- 7) Hồn vía tiến triển bằng cách nào?

<p>1) Las Vegas, 18-05-2003 5: 55 AM <i>Hỏi: Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên lý thâm sâu nằm ở trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý thâm sâu giới triển hình Bình tâm thanh tịnh lại càng minh Quý yêu thương giới minh tâm linh Thọ giới qui nguyên tâm vẫn minh</i></p>	<p>2) Las Vegas, 19-05-2003 10: 02 AM <i>Hỏi: Ánh sáng phục vụ như sinh bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa ánh sáng phục vụ bằng cách quang chiếu mọi nơi</p> <p>Kệ: <i>Quang minh quang chiếu thấu chơn tình Chuyển hóa thâm sâu tâm trí quang Uyển chuyển vô cùng chơn tận độ Bình tâm học hỏi chuyển thân an</i></p>
<p>3) Las Vegas, 20-05-2003 10: 15 AM <i>Hỏi: Trí tâm khai triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa trí tâm khai triển bằng ý</p> <p>Kệ: <i>Thực hành trí ý tự khai minh Chuyển hoá thâm sâu đạt trí trình Uyển chuyển thâm sâu tự cảm minh Tinh thần phát triển rõ hành trình</i></p>	<p>4) Las Vegas, 21-05-2003 2: 06 AM <i>Hỏi: Hành trình là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa hành trình là đường đi tới</p> <p>Kệ: <i>Tiến tới không lui tự cứu mình Đẹp phần mê chấp tự mình mình Trong đời có đạo ta khai thác Soi sáng chính mình rõ tiến trình</i></p>
<p>5) Las Vegas, 22-05-2003 5: 35 AM <i>Hỏi: Trình độ tu học có cần hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự dày công tu học rất cần sẽ đạt tới trình độ</p> <p>Kệ: <i>Dày công tu học rất chuyên cần Tiến hóa vô cùng đạt ý sâu Minh cảm Trời cao rất nhiệm mầu Thực hành chánh pháp triển chiều sâu</i></p>	<p>6) Las Vegas, 23-05-2003 5: 13 AM <i>Hỏi: Tiến hóa là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tiến hóa là phần hồn phát triển</p> <p>Kệ: <i>Thực hành phát triển nơi nơi Rõ lẽ cần khôn sống tuyệt vời Phá chấp phá mê tiến hợp thời Bình tâm thanh tịnh hướng về Trời</i></p>
<p>7) Las Vegas, 24-05-2003 1: 00 PM <i>Hỏi: Hồn vía tiến triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa hồn vía tiến triển bằng thực hành pháp tu đứng đắn</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác tự mình hành Tiến hóa thâm sâu tự giác nhanh Giải tỏa phiền ưu tự thực hành Đạo đời thông suốt tự hòa nhanh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

Kính thưa Thầy,

Thưa Thầy con là N T T sinh ngày 19.04.1969 tại N T/VN. Con là anh của N L T T.

Chúng con hiện tại đang ở Đức Quốc.

Và hôm nay con xin thưa với Đức Thầy vài điều, con hiện đang hành pháp VôVi , con xin phép thầy cho con được thượng kiếng VôVi trong nhà và xin thầy chứng cho con ...

Con đã hỏi mấy chị bên T V Q T ngày thượng kiếng VôVi , và mấy chị cho con 2 ngày như sau: Theo dương lịch là ngày 16.4.2003 hay là 15.5.03 là ngày tốt ...

Con xin hỏi Thầy cho con biết nên thượng kiến VôVi vào ngày nào và xin thầy cho con biết thêm chi tiết, con phải nên làm gì? ...

Nếu con biết ngày rõ ràng, thì con sẽ mời mấy bạn đạo đúng 12 giờ trưa bên Đức, cùng chung ngồi thiền ...

Con thật lòng muốn xin thầy ban cho con 1 bài thơ của Thầy .

Con rất cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội tu pháp VôVi và con rất quý những cơ duyên đã được gặp thầy và gần thầy ...

Con chỉ mong từ giờ đến hết đời của con chỉ cố gắng tu và hành pháp VôVi để mong có 1 ngày nào được gần với Đức Thầy. Địa chỉ của con đang cư ngụ là.....

Con xin dừng viết tại đây. Con xin kính chúc Đức Thầy luôn khỏe mạnh.

NTT

NTT,

Thầy vui nhận điện thư của con đề ngày 07-04-2003 được biết con rất muốn tu theo Vô Vi và xin phép thượng kiến Vô Vi trong nhà vào ngày 16-04-2003 hay là 15-05-2003, con phải thỉnh kiến đầy 6 ly và đối diện với mặt trời ở trước phòng khách trang nghiêm hình bán nguyệt, đặt một bình bông trắng và một đĩa ngũ quả. Đúng 12 giờ trưa con thành tâm chấp tay ngồi trước kiến cầu xin Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang bình an tu hành tinh tấn trong vòng một phút ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật , ý niệm 6 lần như vậy rồi xá 3 lần. Bạn đạo có thể ngồi phía sau chỗ con ngồi cùng niệm Phật với con trong vòng một phút rồi thành tâm xá 3 lần, rồi mời bạn đạo ở lại ăn trưa cho vui. Nếu tiện có thể mời anh NXN giúp con thượng kiến Vô Vi.

Chúc con vui tiến

Quý thương

Lương Vĩ Kiên

09-04-2003

Thông báo của VôVi Multimedia Communication(VMC) v/v Thiễn Ca năm 2003

Với sự chú tâm và chỉ dạy của Đức Thầy thiễn ca năm 2003 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2003 tại hí viện “The Flint Center Of Performing Arts Cupertino” thành phố Cupertino, trung tâm của Silicon Valley với chủ đề “Tiếng Trống Đại Đồng” mục đích nói lên sự nhiệm mầu của Pháp Lý Vô Vi cho những ai muốn giải thoát nghiệp kiếp trầm luân, tu mau kết quả và đưa Pháp Thiễn Vô Vi hội nhập với mọi người trên thế giới.

Qua những buổi trình diễn thiễn ca khắp nơi, chúng tôi chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân, quý bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ từ tài vật, công sức đến tinh thần giúp chúng tôi hoàn thành tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả trong cộng đồng Việt Nam, rất nhiều người có cảm tình và quan tâm đến Pháp Thiễn Vô Vi của chúng ta.

Với mục đích dùng các phương tiện ca nhạc để đưa những đạo lý thâm sâu của Đức Thầy đi vào lòng người, thiễn ca “Tiếng Trống Đại Đồng” năm nay sẽ mang một sắc thái rất đặc biệt có sự hiện diện của “Bé Tám” 81 tuổi đánh lên tiếng trống kêu gọi từ tâm của mọi người trên thế giới và nhất là những người Việt Nam ly hương ở ngay trung tâm của Silicon Valley. Chúng tôi thành tâm mời gọi sự tham gia tích cực của quý mạnh thường quân, quý bạn đạo và thân hữu tham dự buổi trình diễn thiễn ca năm 2003 một cách đông đảo, ủng hộ chúng tôi với những hạng vé:

- (1) – Vé VIP, tùy hỉ
- (2) – Vé \$65 USD hạng nhất **
- (3) – Vé \$45 USD hạng nhì
- (4) – Vé \$25 USD đồng hạng

Vé có số ghế quý vị đặt trước sẽ có chỗ tốt.

Chúng tôi mong mỗi quý vị đã giúp đỡ thiễn ca trong những năm qua xin quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi tích cực hơn bằng cách mua vé VIP cho chính mình và gia đình, ngoài ra cũng xin mua thêm những vé đồng hạng để tặng cho bạn bè của mình, giúp mọi người có dịp diện kiến Đức Thầy và đến gần với Pháp Thiễn Vô Vi hơn, đó cũng là một hình thức “Vay pháp trả pháp” và tạo thêm phúc duyên cho chính mình và gia đình.

Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp vô cùng quý báu của quý vị và cầu nguyện Bề Trên luôn ban chiếu cho quý vị và gia đình gặp được nhiều may mắn, tu hành tinh tấn.

Xin chú ý: Quý bạn đạo tham dự thiễn ca có thể gửi tiền vé thiễn ca (xin ghi loại vé) cùng lúc với lệ phí tham dự đại hội, hoặc check hay money order payable to: VoVi Dallas. Chúng tôi sẽ phát vé cho quý vị khi nhận phòng. Khi gửi tiền cho UBTCĐH xin ghi thêm vé thiễn ca.

** Vì kinh tế khó khăn, bạn đạo vùng Silicon Valley đã yêu cầu điều chỉnh lại giá vé hạng nhất là 65US \$, để nhiều người có thể hưởng ứng hơn. Xin quý bạn thông cảm và nhiệt tình hưởng ứng cho. Thành thật cảm ơn các bạn. VMC.

THƠ

TÔI CHỈ THẤY

Tôi chỉ thấy cái “tôi” đáng ghét
Cứ khoe tu mà chưa chết thói phàm
Chửi bới người, tranh cạnh, sân tham
Tâm ý trước, miệng nói xàm siêng xỏ

Tôi chỉ thấy “tôi” tánh tình đen đở
Để Lục Căn mở ngõ xú làm xằng
Vì “Chủ Bà” sân dục yếu hèn
Nên mới bị bợn “Xã hội đen” lẩn hiếp

Tôi chỉ thấy “tôi” dù đã tu nhiều kiếp
Mà công tu chưa bì kịp thú cầm
Con chó kia, trung tín, chẳng sân tham
Trâu, bò, ngựa... cúi đầu làm mà trả nợ

Tôi chỉ thấy, người điên không biết sợ
Tánh tục trần gây nợ cõi trần gian
Sống khó nghèo, đau khổ biết kêu than
Mà chỉ biết nghiệp oan do mình tạo!

Tôi chỉ biết, người tu không nói xạo
Mắt, miệng tai... chẳng tạo nghiệp trần
Tu vô vi, ai chẳng muốn an thân ?
Sao tôi đại lên mặt Thần, Tiên, Thánh ?

Tôi chỉ thấy « tôi » chưa mình tà chánh
Tâm đảo điên nên « ma tách » lộng hành
Muốn khoe « ta » mà lên mặt đấu tranh
Nhân quả đó Trời dành điều thường phạt !

Tôi chỉ thấy « tôi » tu chưa thành, chưa đạt
Chẳng thấy lỗi mình đi sát phạt người ta
Tánh hận sân, lửa dậy đốt tan nhà
Tu thế đó làm ma, xa cửa Phật

Tôi chỉ thấy « tôi » càng tu càng thấy mất
Mất từ bi hỉ xả, mất tâm thiền
Lòng mộng mơ thành Phật, thành Tiên
Nay tự xét rõ người điên đi phá đạo

Tôi chỉ thấy « tôi » khoe tu hay nói láo
Nịnh bợ Thầy, nói xạo, nói bừa
Tuồng đầu rằng tu học phải làm thơ
Thơ xiên xỏ chính là thơ phá rối

Tôi chỉ thấy « tôi » lâu nay tu dối
Dối với Thầy và dối với mọi người
Bọn Lục Căn xuôi đại bỏ Phật Trời
Nay xét lại, ôi thôi tôi hối hận !

Tôi chỉ thấy « tôi » đường tu sao lận đận
Xin Thầy thương đừng giận đứa con ngu
Kể từ nay con chí quyết công phu
Giải tội, nghiệp, phá ngục tù gian hầm

Tôi chỉ thấy « tôi » giờ đây mới dám
Rộng lòng thương, làm chủ đám Lục căn
Lòng thương Thầy mến bạn sẽ gia tăng
Tôi tu thật để gọi rằng « Phật Tử »

xxxxx

Phật tử là người chí quyết tu
Minh tâm kiến tánh, sạch mê mù
Vô Vi Pháp Lý, không tu dối
Giải tỏa vô minh, thoát cảnh tù !

Đoàn Thị Cẩm
(Colorado)

=====

NGHIỆP TU

Thiền Pháp Vô Vi khó thấu trời
Bao lần đùng chuyện bấy lần rơi

Soi Hồn ít phút nghe tê mỗi
Thường Chuyển vài hơi thấy rã rời
Tánh ý tham dâm đeo chẳng chán
Tâm thần động loạn bám nào người
Nhiều đêm rơi lệ vì tâm tối
Chẳng lẽ ta thua tánh nhiễm đời.

PHAN VĂN BỬU.
(T/Đ. Phú Nhuận, 20/06/2003)

=====

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

Tiền tâm hậu đốc tương thông
Tiền Thiên khí chuyển Nê-hườn mở khai
Phong nha nổi khẩu giang đài
Thối âm hỏa tấn dương khai châu kỳ
Phế tâm can thận vị tỳ
Vĩ-xà Hiệp-tích Đại-chùy Chấm-quang
Hoàn-cung Bách-hội Điển quang
Âm Dương hiệp nhất rõ ràng trong ta
Châu thiên Hoàng đạo nào xa
Pháp-luân Thường-chuyển sáng lòà Càn-khôn
Tiểu Thiên hòa nhập Đại Hồn.

THIÊN HẢI.
(VN, 12h30' ngày 20/07/2003)

=====

GỌI VỀ CỬA BIỂN

Trăm nước đổ về miền biển xa
Trăm năm muốn thoát cảnh Ta Bà
Trăm Pháp muốn về nơi cảnh Lạc
Phải tìm Chân Lý, thoát tà ma.

Tà ma không phải ở đâu xa
Nó ở trong ta ấy đó mà
Bỏ xác, hồn còn là ma đó
Sống mà hồn xuất mới tinh ba.

Tinh ba muốn xuất, khó lắm đa !
Vô Vi Pháp Lý tặng món quà:
Soi hồn, Pháp luân và Thiền định
Đủ đầy ngày tháng, mới thặng hoa.

Thặng hoa trong hiện kiếp của mình
Thoát khỏi cảnh đời: yếu với mình
Gom hết đem về gồm ba báu
Tinh, khí, thần trụ: thoát vô minh.
Vô minh bám sát kiếp người ta
Trăm năm hết kiếp: Trời đất xa
Thân xác trả về cho tứ đại
Hồn đi trả nợ khổ thân ta !

Thân ta đau khổ trong kiếp này
 Hết đời người, sáng trả chiều vay
 Thôi rán kiếp này dứt bỏ hết
 Về với Vô Vi, hết vẫn xoay.

Vẫn xoay hết kiếp thử thiêu tro
 Đừng đem xuống đất nợ chất kho
 Con cháu lăm điều bày biểu: nợ!
 Chi bằng hòa giải với trăng mơ.

Trăng chờ, biển gọi: mộ Vô Vi
 Sóng vỗ, tháng ngày thả hồn thi
 Ai về bên nó! cho tôi gọi:
 Biển gọi hồn thơ: một kiếp đi.

Trần Kiên Hoa.
 Kính bút.
 (T/Đ. PN, 08/07/2003)

=====

NIỆM PHẬT

Không pháp nào dễ hơn NIỆM PHẬT,
 Chỉ cần siêng năng niệm thường nhật;
 Nằm ngồi, đi đứng gắng hành trì,
 Hành động, nói năng giữ chánh, thật;
 Hướng nội, niệm tồn tinh, khí, thần,
 Lìa tham, niệm bỏ tim, gan, mật.

Khổ vui vẫn niệm trụ thanh quang,
 Nhất cú DI ĐÀ về cõi Phật!

THIỆN TÂM.
 (T/Đ. Phú Nhuận, 17/07/2003)

=====

GỎI THIÊN ĐƯỜNG PHÚ NHUẬN

TU chất tham dâm nay biết tu
 ẾCH ngồi đáy giếng vẫn khờ ngu
 KÍNH thăm tất cả chư huynh đệ
 GỎI ít lời thương ta chúc nhau:
 THIÊN thức triển miên tâm sáng chói
 ĐƯỜNG về quê cũ chẳng xa xôi
 PHÚ thân tâm đạo nơi Trời Phật
 NHUẬN phát hào quang đẹp tuyệt vời
 HỘI tụ đệ huynh cùng học hỏi
 QUÁN thông hoàn cảnh là ân sư
 TAO nhân đáng mặt người tâm đạo
 ĐÀN réo tâm hiền giúp bạn tu
 MỸ ý thanh tao tròn hạnh đức
 QUÁN bình tâm thức xứng người tu
 CHẤT thơ tải đạo về muôn nẻo
 BỮU pháp tam công quyết chí tu.

NGUYỄN VĂN SỆT (TU ẾCH VÔ VI)
 (T/Đ, 16-06-2003)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ báo cáo vào tháng 05-2003 chúng tôi đã nhận được cho quỹ cứu khổ ban vui như sau :

Người tặng	US\$	CND\$
Nguyen Thanh Truyen (Montreal)	137.93	200
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100.00	
Vo^ Danh (Ca)	200.00	
Nguyen My Kim (Mtl)	344.83	500
Song Huynh (WI)	30.00	
BD Atlanta	500.00	
Mai Bi`nh (Houston)	200.00	
BD TD Bruxelles	596.00	
Nguyen Loan (Mi)	50.00	
Ton That Viet Cuong (Mtl)	17.86	25
Trinh Van Phu (Mtl)	71.43	100
Ho Van Dam (GA)	50.00	
Ấn Danh (Mtl)	71.43	100
Vo^ Danh (Ca)	500.00	
Nguyen Xuan Dung	71.43	100
Vo^ Danh (Nam Cali)	200.00	
Phung Thi Thi (Mtl)	71.43	100

Truong Thi Vui (CA)	50.00	
Truong Sieu Thanh (CA)	50.00	
Song Huynh (WI)	30.00	
Gia Di`nh Cha'u chi. Thuy' (Mtl)	72.46	100
Hồ Thi La^p (Qua NHL)	400.00	
Vô Danh (Ca)	200.00	
Trinh Van Phu (Mtl)	100.00	
Nguyen Thi Hien (CA)	200.00	
Long Bui or Hue T. Nguyen (TX)	100.00	
Toa`n & Chong	300.00	
Vô Danh (Ca)	500.00	
Luong Thuc Con	200.00	
Nguyen Thi Hien (CA)	200.00	
Nguyen Thi Qui	142.86	200
Duc Tran /Sandy Nguyen	71.43	100
Lai N Tam (AB)	142.86	200
La Vi Khon (AB)	178.57	250

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi tất cả số tiền nhận được đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :

7021 Louis-Hebert St #1C - Lasalle - Quebec- H8N 3E9 - Canada

Xin Cảm ơn

Phan Cao Thăng

BẠN ĐẠO VIẾT

NAM BẮC – BẮC NAM

Từ xưa cho tới bây giờ người VN mình phân biệt anh Bắc tôi Nam, anh Nam tôi Bắc. Khác nhau từng giọng nói, ngôn từ, phong tục tập quán, ăn uống, thậm chí hít thở cũng khác luôn. Nói chung cái gì cũng khác hết, nghe qua âm thanh là kỳ thị liền. Chỉ có nghe cái giọng nói thôi mà đã nghi kỵ chia rẽ trong nội tâm rồi. Anh thế này chị thế kia, thì còn đâu nữa mà vui vẻ tay bắt mặt mừng. Nếu có tay bắt mặt mừng đi chẳng nữa thì vì một điều kiện xã giao, điều kiện lợi ích cá nhân mà qua loa cho có vị, cho có phong cách vậy thôi. chứ về nhà trong tâm vẫn còn đố kỵ, anh Bắc tôi Nam, anh Nam tôi Bắc.

Cái vẻ mặt tay bắt mặt mừng như vậy cũng đâu có che được nội tâm, lương tâm mình một cách miễn cưỡng. Ai nấy cũng hiểu chính mình đã làm một công việc miễn cưỡng mà cũng vẫn tiếp tục làm, làm cho có lệ cho có hình thức. Cái hình thức bên ngoài thì chỉ che đậy được bên ngoài thôi, chứ làm sao mình che được lương tâm mình. Nếu mà mình cứ chấp nhận những sự che đậy giả dối của mình như vậy hoài, không lẽ cái đó tốt cho lương tâm mình và tốt đời đời sao. Lương tâm lương tri mình phải có một chỗ thoải mái chứ, thì mình mới sống một cuộc sống không còn miễn cưỡng, không còn phân biệt anh khác tôi khác.

Làm sao mà thoát ra được sự miễn cưỡng của nội tâm, thì cuộc sống mới bừng sáng trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Mình phải thấy mình, thấy lịch sử, thấy ông Cha mình, thấy sự tiến hóa của người Việt Nam. Người Nam sống trong Nam, gốc của họ là người Bắc đó. Trước đây lịch sử đất nước Việt Nam chưa có khai phá xuống miền Nam. Người Nam họ đã di cư từ Bắc, từ thành Cổ Loa vào Trung, vào Nam để khai mở đất Việt Nam.

Lâu đời, nhiều đời, nhiều thời đại thay đổi, họ sanh con đẻ cái tại miền Nam. Vì phong thổ, vì khí hậu, vì hoàn cảnh thay đổi, rồi tiếng nói cũng thay đổi theo âm khí. Nó thay đổi hoàn toàn mà mình không nhận ra như là lấy vợ, gả chồng, gả con, gả cái, rồi người này lai người kia thành ra mình phân biệt khác nhau, rồi học vấn cao thấp cũng sanh ra phân biệt khác nhau. Chứ kỳ thật cái gốc là Bắc kỳ mà chuyển thành Nam kỳ không ai hay. Nếu mà ông cha ta không mở mang bờ cõi ở phía Nam, thì dân Việt Nam chỉ có một mà thôi đâu có còn chia rẽ và phân biệt đố kỵ như ngày nay.

Rồi giòng đời thay đổi, xã hội thay đổi, chính trị thay đổi, tôn giáo thay đổi. Con người ta chạy theo với cuộc sống, rồi phân biệt tùm lum. Mình phân biệt tại vì mình chỉ nhìn có một khía cạnh mà thôi. Khía cạnh đó là tại vì mình ở trong hoàn cảnh đó mình bị ảnh hưởng mà mình không hay. Nếu mà mình thấy hai mặt, thí dụ như vậy, mình thấy mình hay, mà người khác cũng hay như mình thì nó khá cả hai bên. Anh Nam cũng giỏi mà tôi Bắc cũng hay, vì gốc mình là một ông Cha. Không có người Nam thì làm sao có người Bắc mà không người Bắc thì làm sao có người Nam.

Tại mấy cái ông đi trước, không thấy đường phân chia tùm lum, mà chúng con bị khổ cho tới ngày hôm nay. Nếu mà các ông thấy được thì chúng con sẽ có hòa bình. Mọi người đều vui vẻ, giờ đây mới thật sự là tay bắt mặt mừng, mà lương tâm không miễn cưỡng nữa.

Bầu Bí

Bầu Trời sinh động vui tươi
Ơi anh ơi ơi bà ơi ông
Thương sao thấy ghét lạ lùng
Lấy nhau mới hiểu chan qua tình đời
Bí đường bí lối không ra
Cùng nhau hòa thuận mới là anh em

Tuy rằng kẻ lạ người xa
Rằng rằng cho đã mới ra tình người
Khác nhau Nam Bắc hai nhà
Giống nhau một loại cố hoài nghi nhau
Nhưng Trời sẽ xé u mình
Chung lo xây dựng nước nhà tốt tươi
Một lòng một dạ nhớ ơn
Giòng rồng giống Phật giống Tiên cả mà

Ghét Thương

Nhiều lời thật dạ chơn ngôn
Điều lành điều thiện phải ghi hằng ngày
Phủ lên đạo đức ghi tâm
Lấy từ nhân đạo để mà đối nhau
Giá thì phải trả mới xong
Gương lành tốt đẹp rõ ra tình người

Người nam kẻ bắc hai nơi
Chung đường tiến hóa mới là văn minh
Một đường thẳng rằng mà đi
Nước nhà cường thịnh rõ là bắc nam
Phải từ bên trái mà ra
Thương nhau mới thấy ghét là có ơn
Nhau lên nghe lạ quá tai
Cùng đường chữ ghét mở đường chữ thương