



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancaovideotron.ca
WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 425

ngày 31 tháng 08 năm 2003

Tờ báo hằng tuần *ĐIỄN KHÍ PHÂN GIẢI* dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Chơn Giác

*Chơn giác trí an yên tận độ xuyên
Thực hành chánh giác qui nguồn cội
Chánh tâm tu đạt tiến từ hồi
Giải tỏa tâm trần qui một mổi*

Kính bái,

VĨ KIÊN

Mục Bé Tám từ 22/06/03 đến 28/06/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hăng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phản câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Bệnh có phải nghiệp không?
- 2) Phi cơ bay thẳng có lợi lộc gì không?
- 3) Thực hành tiến tới có hữu ích gì không?
- 4) Thuận thiên giả tồn là sao?
- 5) Qui nguyên thiền giác là sao?
- 6) Tại sao sống không yên?
- 7) Tại sao động?

<p>1) Atlantic city, 22-06-2003 12: 20 PM</p> <p><i>Hỏi: Bệnh có phải nghiệp không?</i></p> <p>Đáp: Thưa bệnh mới thật sự là nghiệp lực</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Nghiệp duyên sanh bệnh khó gieo duyên Trí động không hành khó giải yên Hiếu nghĩa không còn duyên động loạn Thành tâm tu luyện sẽ an yên</i></p>	<p>2) Atlantic city, 23-06-2003 3: 30 AM</p> <p><i>Hỏi: Phi cơ bay thẳng có lợi lộc gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa phi cơ bay thẳng rất lợi cho sự tồn kếm</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành đi tới bót hao xăng Phát triển giao liên giải khó khăn Cải sửa chơn hành duyên đạt tăng Thực hành tiến tới tự phân hành</i></p>
<p>3) Atlantic city, 24-06-2003 5: 40 AM</p> <p><i>Hỏi: Thực hành tiến tới có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thực hành tiến tới có lợi cho trí tuệ</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành tiến tới càng minh tiến Học hỏi không ngừng thức giác minh Vì bất tuân lệnh Trời khó giúp Thành tâm tu sửa rõ hành trình</i></p>	<p>4) Atlantic city, 25-06-2003 7: 55 AM</p> <p><i>Hỏi: Thuận thiên giả tồn là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa thuận thiên là tiến hóa tới vô cùng</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thuận thiên giả tồn sanh tiến Khai trí mở tâm cảm thấy hiền Duyên đẹp tình đồi không chuyển tiến Qui y Phật Pháp tự tâm hiền</i></p>
<p>5) Atlantic city, 26-06-2003 10: 45 AM</p> <p><i>Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa qui nguyên thiền giác là sẽ toàn tín nơi khả năng của chính mình</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành thức giác tự tâm tu Thức giác tâm tu tự giải mù Qui hội chơn tình tâm hội đủ Thân thương tận độ chuyển phân bù</i></p>	<p>6) Atlantic city, 27-06-2003 9: 10 AM</p> <p><i>Hỏi: Tại sao sống không yên?</i></p> <p>Đáp: Thưa tự rước động thì phải sống không yên</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thực hành không đúng sống không yên Chuyển hóa tâm tư cảm nối liền Mê chấp vẫn còn trong ý tưởng Bình tâm thanh tịnh tự an yên</i></p>
<p>7) Atlantic city, 28-06-2003 8: 40 AM</p> <p><i>Hỏi: Tại sao động?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại mất sự quân bình của nội tâm</p> <p>Kệ:</p> <p><i>Thương tâm muốn cứu động tâm lòng Động trí phân tâm tự chuyển vòng Trí ý không thông tự tháp lòng Qui nguyên đường lối giải lòng vòng</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

B, ngày 29/9/2001

Thầy kính yêu,

Nhân ngày đại hội sắp tới con viết lá thư này nhờ chị H kính trao Thầy. Đầu thư con kính chúc Thầy pháp thể khang an và sinh nhật Thầy có thật nhiều đứa con biết quay về bến giác.

Thầy ơi, con biết chỉ có như vậy thì Thầy mới vui thôi. Bao năm học đạo con hiểu rất rõ tình thương Thầy ban cho chúng con bao la như biển cả. Nhưng Thầy ơi, nghiệp lực của chính bản thân con quá sâu dày con đã không thoát khỏi cảnh vay trả của cuộc đời, để rồi con vấp ngã trên đường tình ái. Con thật xấu hổ khi làm người không trọn, thì thiên đao sao thành. Đối với con Vô Vi là pháp quý nhờ có hành pháp mà con được hiểu rõ mình hơn, đôi khi con muốn nói thật lỗi lầm của mình nhưng con sợ làm nhơ đạo pháp, tội con làm con chịu gánh lấy chỉ mong sao Trời Phật độ con qua khỏi bến mê của cuộc đời. Dù đúng hay sai, đêm đêm con vẫn hành thiền không dám bỏ, mỗi buổi sáng lạy kiêng Vô Vi 50 cái. Vẫn hướng tâm về Tổ Thầy nguyện nhờ pháp lực hóa giải nghiệp lực.

Thầy kính yêu, đôi khi con ngứa mặt nhìn Trời mà lệ tuông trào, tại sao cho con học bài nặng quá, rồi con tự biết rằng đây là cơ hội cho con quán thông và buông bỏ, nhưng con vẫn không gánh nổi Thầy ơi.

Vài hàng kính trao Thầy nổi lòng của con, thiết tha nhờ Phật lực soi sáng sự si mê tăm tối của con. Khi nhận được thư này, nếu Thầy rảnh và khỏe, xin Thầy viết riêng cho con ít lời dạy bảo vàng ngọc, con thành thật cảm ơn Thầy.

Đứa con ngu si

N M

A, ngày 11/11/2001

N M,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 29/9/2001 được biết con đang vấn vương trong nguyên lý đâm dục, nghiệp lực trì kéo lận đận lao dao. Cần sự dứt khoát của chính con thì mới có cơ hội tự cứu. Trước khi lúc nào cũng không dứt khốat, nó sẽ diễn ra nhiều việc rắc rối cho chính con, muốn tu tốt thì cần sự dứt khoát thực hành pháp môn.

Mong con tự thức.

Quí thương,

Vĩ Kiên

Lương sĩ Hằng

THƠ

TIẾNG TRỒNG ĐẠI ĐÔNG

Tiếng vang vô tận gần xa
In sâu tâm thức mọi tùng khắp nơi
Ê thương thương thật là thương
Nhớ Cha nghĩa Mẹ Ơn Thầy dạy khuyên
Giòng đời duyên nghiệp đeo mang

Tình tiền khổ ải trần gian ngục tù
Rịn bịn tạo khổ bất an
Ông Trời xót dạ gieo mầm Pháp Tâm
Niệm tâm ý niệm dứt tà
Già trẻ bé lớn ai ơi niệm cùng

Được chung tận hưởng duyên lành

An bình cuộc sống tâm vui tiến trình
Ía a í Thiền Ca

Đại Đồng Tiếng Trống siêu âm gọi về
Ô hay Tiếng Trống Đại Đồng
Nhắc hồn luyện đạo trì tâm thực hành
Giác mõ sẽ đạt không cầu
Về nơi tận hưởng mái nhà Vô Vi

Kính bái
Nguyễn Hồng Đức (Đan Mạch 25.08.2003)

Gởi Thầy

Gởi Thầy muôn giọt lệ tôi
Biển mênh mông quá, sóng nhồi cuồng điên
Con như một cánh rừng nghiêng
Nằm nghe dòng gió chưa yên bao giờ
Cỏ sương nào cũng đợi chờ
Mặt trời về mọc trên bờ bến xưa

Lạy Thầy, con bụi lau thưa
Mòn hao mải với nắng mưa vô thường
Chân mây sáng một con đường
Mà ai mê mải giữa trường phù sinh
Đốt người ngọn lửa vô minh
Đốt tan tác cả chương kinh Đại thừa!

Lý Thừa Nghịệp

ĐIỂN HÓA VĂN THƠ

Tham dâm đích thực Thập tam ma
Tư Êch vẫn còn nên viết ra
Thiết nghĩ phàm tâm ai cũng có
Tự ta thấy rõ bản thân ta
Ngày đêm Tư Êch đang tu sửa
Hy vọng mai sau kiến Phật Đà
Điển hóa văn thơ Tư Êch viết
Đôi lời kính gởi bạn gần xa.

Gần xa bạn đạo khắp năm châu
Học hỏi đổi trao pháp Phật-Mâu
Tư Êch luôn nghe lời chỉ giáo
Chỗ nào Tư Êch đang còn ngu
Nhưng đừng nghĩ quấy cho Tư Êch
Tôi nghiệp thân già "chẳng dám đâu"
Tư Êch thân thương chào tất cả
Với lời chúc bạn: "Đạo-thâm-sâu".

TƯ ÊCH VÔ VI
(T/D, 22/08/2003)

GỎI BẠN THƠ VÔ VI

Đã lâu lắm chẳng thấy người nâng bút
Sáng tác thơ thúc giục kẻ tu hành
Phải chăng người đang ẩn tánh mai danh
Thiền rốt ráo hòa điển lành Trời Phật?

Nay chợt nhớ gởi đôi lời chân thật
Chút tâm tình thân mật xin đổi trao
Điển hóa văn mang tâm thức đạt dào
Mong đồng đạo hãy cùng nhau đàm luận

Cùng tâm điển để mến thương hòa thuận
Cùng yêu thơ phê chuẩn ý Đạo Đời
Dụng Diển Quang sáng tác những vần thơ
Để đóng góp dựng xây đời thêm đẹp

Đem Tình Thương giải trừ tâm eo hẹp
Lấy Bao Dung hòa khuôn phép thế gian
Dù nhân sanh đến cánh cửa Đạo Vàng
Đem Chân Lý phá tan màn tăm tối

Xin nâng bút để thơ khai mở lối
Giúp người đời ra thoát khỏi bến mê
Cùng bên nhau tu học để trở về
Dứt cảnh khổ, dứt lân lê cõi tục

Chuyển Thanh Điển thành vần thơ thúc dục
Giống hồi chuông tĩnh thức những Linh cǎn
Mượn bút nghiên làm sáng tỏ Lẽ Hằng
Cùng phân tích sự giả chân, thiện ác

Nếu đồng cảm xin cùng nhau bàn bạc
Cùng hòa vui sáng tác những vần thơ
Đem ý lành xây dựng lý Đạo Đời
Chuyển thanh điển làm dịu, voi trần khổ

Nay mạo muội có đôi lời thổ lộ
Mong có người cùng chung bước hòa vui
Đem thi ca khai triển ý rèn trui
Cùng hòa diệu hương Thơ - mùi Đạo Pháp.
THIỀN TÂM. (PN, 12-08-2003)

THIỀN HÒA

Hòa là khai mở Thiên môn
Hòa là Thiên điển Đại Hồn hòa giao
Hòa là thể nhập tối cao
Hòa là ánh sáng chiếu vào nội tâm
Hòa là hạnh ngộ tri âm
Hòa là thanh khí tương tầm đổi trao
Hòa trong trật tự tối cao !

THIỀN HẢI (Saigon, 13h30' ngày 24-08-2003)

Tiếng Trống Đại Đồng

Cuối tuần vừa qua, từ thứ sáu 22 đến chủ nhật 24 tháng 8, Nam Mai và tôi được cơ duyên đến thành phố Atlantic thuộc tiểu bang New Jersey để thăm Thầy và các bạn đạo. Sức khỏe dồi dào và cuộc sống an vui của Thầy là một niềm hạnh phúc to lớn cho những đứa con Vô Vi từ khắp bốn phương trời. Sự làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ của Thầy và cả những người kề cận Thầy như các anh em trong ban thiền ca đã là những gương lành đánh thức tâm tôi.

Từ trước đến nay tôi không quan trọng hay đúng hơn là tôi không tán thành và ủng hộ Thiền Ca đúng mức. Tôi cho rằng những nghệ sĩ và nhạc sĩ ngoài đời thì không thể nào trình diễn thiền ca theo đúng ý nghĩa thực sự của nó. Họ không có tu thiền thì không thể nào bộc lộ được hương vị thiền qua lời ca tiếng nhạc. Tôi đã khởi tâm kỳ thị và mê chấp vô cùng! Điện năng của tôi đã không phát triển theo cùng chiều tiến hóa với đại khái Vô Vi.

Giờ đây tôi đã hiểu phần nào sự làm việc âm thầm nhưng rất là vĩ đại kiên trì của Thầy. Ngài không làm việc về hưu vi nhiều như xưa vì ngày càng cao tuổi, nhưng Ngài luôn vun bồi và phát triển điện năng để cứu khổ ban vui, lúc nào cũng phóng từ quang về những nơi đau khổ trên toàn thế giới để làm dịu đi sự thống khổ của nhân gian, làm vơi đi lòng hận thù của nhân loại để cùng sống chung hòa bình trên quả địa cầu. Ngài tạo cơ hội cho các anh em trong ban thiền ca tổ chức Thiền Ca để anh chị em Vô Vi chúng ta cùng thực hành phát triển điện năng, đồng hưởng tâm về những anh chị em nghệ sĩ trong ngày trình diễn. Họ là những người được trời phú cho lời ca tiếng nhạc thanh tao, cộng với sự nhiệt thành hỗ trợ tư tưởng và điện năng của anh chị em chúng ta trên toàn thế giới, chắc chắn rằng sẽ nở ra muôn vạn đóa hoa bay khắp toàn cầu trái đất.

Lân múa hay nhờ tiếng trống, người nghệ sĩ trình diễn xuất thần nhờ sự tán thuỷt thành của người xem. Thiền Ca năm nay với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu chắc chắn sẽ là phuơng tiện toàn bích để chúng ta đồng ký thác niềm tin và hỗ trợ điện năng Vô Vi vào anh chị em nghệ sĩ để những lời thơ ý đạo diệu thâm của Thầy được dịp đi rộng rãi vào cộng đồng người Việt khắp nơi.

Tư tưởng con người có một sức mạnh vạn năng, có thể làm nên những chuyện đội đá vá trời, dời non lấp biển. Hợp lực tư tưởng của tất cả các anh chị em Vô Vi chúng ta kỳ này chỉ mong thành tựu một mục đích khiêm nhường là tạo nên một âm ba vô hình tác động vào bên trong là những người tham dự Đại Hội tất cả bạn đạo đồng mua vé Thiền Ca, rồi đồng thời tác động ra bên ngoài là trong vô hình mà ảnh hưởng đến dân chúng địa phuơng cùng tham dự để 2000 vé hết sạch trước giờ trình diễn.

Riêng cá nhân tôi kỳ này không được điều kiện tham dự Đại Hội, nhưng để chuộc lại những suy nghĩ sai lầm trước đây, tôi cũng xin gởi mua một ít vé để ban tổ chức tùy nghi tặng cho bạn đạo nào tham dự Đại Hội mà không có khả năng mua vé Thiền Ca.

Tiếng Trống Đại Đồng hình như đã bắt đầu vang lên những âm thanh giục giã. Kính mong tất cả các anh chị em chúng ta cùng xắn tay lên tiếp vào nhịp trống để những đóa hoa Tình Thương từ vùng vịnh San Francisco trong ngày 25/10/2003 sẽ phá không gian mà tung bay khắp bốn phuơng tám hướng, xây dựng cho cõi nhân gian.

Rochester ngày 25 tháng 8 năm 2003,
Phạm Văn Khanh.

