



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 565

7 tháng 5 năm 2006

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHẢN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

An Vui

*An vui bớt khổ tâm phát triển
Cùng vui sống động tâm vui hợp
Quân bình tự học qui nhứt bản
Thành tâm tu luyện giữ phân hồn*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24/03/2006 đến 30/03/2006

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tại sao chưa trọn hiểu?
- 2) Tại sao phải qui hàng?
- 3) Chấp nhận là phải làm sao?
- 4) Bằng lòng là sao?
- 5) Chấp nhận để làm gì?
- 6) Thực hành bằng cách nào?
- 7) Tại sao phải thức giác?

<p>1) Atlantic city, 24-03-2006 10 : 35 AM <i>Hỏi: Tại sao chưa trọn hiểu?</i></p> <p>Đáp: Thừa chưa trọn hiểu là hiểu một không hiểu hai</p> <p>Kệ: <i>Nóng tánh muốn mau khó trọn lành Bình tâm thanh tịnh hiểu cả hai Khó hiểu vì mình không chấp nhận Sửa mình tiến hóa tự qui hàng</i></p>	<p>2) Atlantic city, 25-03-2006 10: 45 PM <i>Hỏi: Tại sao phải qui hàng?</i></p> <p>Đáp: Thừa qui hàng là chấp nhận</p> <p>Kệ : <i>Thương tâm tự thức đạt tâm từ Qui hội tình người duyên Trời độ Nhớ tưởng Trời cao tự thức vô Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô</i></p>
<p>3) Atlantic city, 26-03-2006 11 : 00 PM <i>Hỏi : Chấp nhận là phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chấp nhận là bằng lòng</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chất phát tâm tự đạt Xét rõ Trời cao nuôi nhân loại Thành tâm thật sự tự tiến hoài Thực hành chánh pháp luyện chẳng sai</i></p>	<p>4) Atlantic city, 27-03-2006 1: 15 AM <i>Hỏi: Bằng lòng là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa bằng lòng là chấp nhận</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự phân qua Nuôi dưỡng tâm linh hiểu sâu xa Thanh tịnh quân bình tâm đạo đức Khai thông trí tuệ mới thật thà</i></p>
<p>5) Atlantic city, 28-03-2006 23 : 34 <i>Hỏi : Chấp nhận để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa chấp nhận để thực hành</p> <p>Kệ: <i>Chung vui tiến hóa không ngừng nghỉ Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình Uất khí không còn vui không động Khai triển chính mình xây dựng tiến</i></p>	<p>6) Atlantic city, 29-03-2006 23: 42 <i>Hỏi: Thực hành bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành bằng cách tự tu</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chánh pháp năng tiến bước Càn khôn qui một giải ưu sâu Thân tâm tự thức xây dựng tiến Thực hành tu tiến giải tâm phiền</i></p>
<p>7) Atlantic city, 30-03-2006 23; 54 <i>Hỏi: Tại sao phải thức giác?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải thức giác để cứu mình</p> <p>Kệ: <i>Hành thông tự thức tự luận bàn Thực hành như Phật không động loạn Tự thức tự tu qui y Phật Thành tâm tu luyện pháp phân huyễn</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

LUÔNG ĐIỀN DU DƯƠNG (tiếp theo)

Cho nên, cái pháp này không cho các bạn ý lại, mà nó cũng cho phép bạn phải tìm một ông nào hết. Chính bạn là thầy của bản thể, nghịch cảnh là thầy của bạn. Có bấy nhiêu đó thôi mà chịu không nổi là không tu được. Cho nên, phải trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi, bạn phải cương quyết. Cái máy đang hư mà bạn không có kiên nhẫn, cương quyết, không có bao giờ bạn sửa nó được, bạn phải đem cái đầu óc sáng tạo của bạn ra sửa. Sửa cái máy, nó là vật chất mà nó có khó khăn, hướng hồ gì bạn đang sửa cái tánh của bạn. Cái tánh của bạn nó tham lam tràn giang đại hải, ô trược, thối tha, không thể ngồi được, mà bạn phải bước thẳng vào đó, bạn mới sửa được. Phải can đảm trong đường lối đại hùng, đại lực, cương quyết nung nấu tinh thần tiến tới, tiến mãi, sửa cho nó xong. Đại Từ Bi! Bạn đạt được thành quả tốt đẹp đó, bạn nên đem ra ảnh hưởng cho những người khác, không nên dấu diếm.

Thành ra cái đường lối tu bên này nó rõ rệt, từ cách mạng sửa mình, hòa đồng với quần chúng nhơn loại, thì nó đâu có làm chuyện phá quấy ai, nó đâu có đụng chạm với ai, nhưng mà chính nó phải trở nên một người lương thiện để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nơi tất cả, vui vẻ tất cả chứ không có gây cái sự buồn hận, buồn rầu rồi đâm ra tối tăm, rồi nói “tui đi tự tử, tui buồn này kia nọ”. Cái đó là cái ngu xuẩn, không hiểu lấy mình. Nếu chính ta hiểu lấy ta, ta chấp nhận, tới đâu cũng là dung điểm để cho chúng ta cải tạo tư tưởng phần hồn để tiến.

Cho nên, chúng ta phải ý thức rõ ràng, phận sự đang quản lý cái tiểu thiên địa này, không làm những cái điều thái quá để gây cho thần kinh bất ổn, gây cho ngũ tạng bất yên. Các bạn đã ngự trị trong cái tiểu thiên địa này rất tinh vi của trời đất giao phó, của tất cả linh căn đóng cho bạn thành một cái cơ thể duyên dáng. Ở trong đó, nó có bao nhiêu sự phức tạp do sự sáng suốt của bạn thấu góp từ bên trên, so sánh với mọi cảnh ở thế gian, rồi trả lại xây dựng ở bên trong cho cho nó có cái đà tiến tự tiến, mà các bạn không chịu, còn lơ quờ đi ở bên ngoài, tìm cái này phù hộ, cái kia phù hộ, ông lên bà xuống để dìm dặt tôi, hô độ tôi... Cái chuyện mình đã sẵn có một cái cơ giới tốt đẹp, có một cái trí tuệ thông minh vượt mức mà mình không biết dìm dặt mình. Mình còn ý lại vào ngoại cảnh nữa, chừng nào các bạn mới tiến?

Rõ ràng hằng ngày đã chứng minh cho các bạn thấy, kẻ sống người chết, rồi cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ của các bạn, các bạn đâu có tránh được. Họ chết trước thì bạn chết sau. Tuổi tác bạn đâu có chờ đợi bạn mà bạn ở đó ý lại. Tuổi tác không chờ đợi bạn đâu.

Trở lại cái phần thanh điền để nối tiếp cái thông minh sáng suốt của bên trên giáo hóa, giáo dục các cơ tầng lục căn lục trần trong bản thể bạn, để cho nó càng ngày phối hợp lên, càng nhẹ càng tiến xa hơn, lập một cái cuộc đời mới thanh bình vui vẻ cho phần hồn và tất cả những cái linh căn trong bản thể này. Còn chúng ta không hiểu, không xây dựng mà chúng ta còn muốn tìm những sự kêu bằng đề cao cái dâm ô rồi cuồng cuồng trong cái căn nghiệp đau khổ. Dâm ô là ngoại cảnh, tham lam này kia kia nọ cũng là dâm ô. Tình dục cũng là dâm ô, tạo nhiều cái cảnh kêu bằng ràng buộc không thể tiến bộ nổi. Đối với người tu, không minh cho rõ cái chuyện bất lợi, không lợi cho cơ thể và không lợi cho quần chúng. Cái gì cũng vừa phải thôi, làm quá nó hư.

THƯ TỪ LAI VĂNG

B R, ngày 19/4/2006.

Kính thưa Thầy !

Con nhận được thư minh giải của Thầy vào ngày 13/03/2006. Kính đội ơn Thầy! Không bút nào tả xiết được niềm vui lớn nhất của đời con, đồng thời giải tỏa được nỗi lo lắng bấy lâu nay ,

không biết con học hành bấy lâu nay có đúng không? Vì biết hỏi ai ngoài Thượng đế, Tổ sư Pháp lý và Minh Sư phổ truyền Pháp lý ra thì không có ai thấu rõ được sự hành triển và tiến hoá của tâm linh . Kính Thưa Thầy, Thầy ráng dạy con, mỗi ngày mỗi điều được 10 ngày Thầy chuyển cho con, Có được không Thầy? Thầy cố gắng dẫn dắt con theo Thầy nghe Thầy! Đừng bỏ con ! Con khổ lắm Thầy ơi.

1/ Tháng 10/2005 trong giờ nhập định thành linh xuất hiện trước trán con một trục hai cánh quạt rõ ràng, màu hồng quang rực rỡ và từ từ quay nhanh dần nhanh dần trung tâm cánh quạt tuôn ra những màu đen thui, nhưng khi ra khỏi trục thì biến mất liền trong vùng trời sáng rực .Khi cánh quạt quay tít thì những màu đen thui không còn nữa, trục và cánh quạt trong suốt màu vàng kim, dần dần cánh quạt ngưng lại và mất hút, thời gian hiện tượng là hai phút. Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: "Điều này chứng minh là con đã giải được toàn bộ trục khí. Từ rày về sau rất dễ nhập định".

2/Cảnh giới niết bàn có phải là chơn lý hay không? Hay khối Đại linh quang vô cực trùm trọn cả càn khôn vũ trụ là chơn lý duy nhất tối thượng.

Niết bàn và thiên đàng 2 cảnh giới có khác nhau không? Vì thiện hạ phân chia hai ngôi Niết bàn cõi Phật Thiên đàng cõi trời Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: " Thanh Quang ban chiếu khắp nơi nơi; đó là Chân Lý. Niết Bàn là vô cùng thanh nhẹ, còn Thiên Đàng là thanh quang ban chiếu khắp nơi nơi. Khi hội ngộ được Thanh Quang thì mới biết Thiên Đàng là vô cùng rộng rãi."

3/ Thầy nói chúng ta là hành giả tu vô vi phải hướng về luồng điển cái của càn khôn vũ trụ mà tu, nhưng làm sao biết được, cảm nhận được đó là luồng điển cái của vũ trụ.?

Đức Thầy trả lời: " Còn thể xác, thì nên chú ý trung tâm bộ đầu, hướng về sinh lực càn khôn vũ trụ."

4/ Ngày 21/01/06 lúc 8g10 bỗng dưng con bất thành linh nhớ tới Cha trời da diết khó tả! Nước mắt con tuôn trào, nghẹn ngào khó thở hơn 5 phút dần dần mới hồi lại nhưng vẫn nhớ miên man không dứt suốt thời thiền.

- Cái thức siêu đẳng của vũ trụ có phải là thức của Thượng Đế không? Vậy khi ta hiệp nhất với Thượng Đế thì cái thức của ta trở thành cái thức của Thượng đế hay là sao xin Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: " Đúng như vậy"

5/ Lục phủ có phải là 6 vùng gò xương cao ở hai bên mặt không? Vậy luồng điển lục phủ có giúp ích gì cho phần hồn khi thanh lọc Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: " Lục phủ trước, ngũ tạng sau"

6/ Kính thưa Thầy, Thầy nói khi nào ngũ tạng thức thì tâm mới thức được, con không thấu suốt được ý này vì theo con, thức là hiểu giác là biết. Thức giác là hiểu biết. Vậy cho nên ngũ tạng làm sao mà thức được . Xin Thầy giải thêm cho tỏ tường.

Đức Thầy trả lời: "Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển được quân bình, thì ngũ tạng mới thức trong trật tự. Thức là hiểu được sự sai lầm của chính mình, ăn năng sám hối mà tự tu".

7/Do pháp luân thường chuyển ngũ tạng khai thông thì ngũ hành có mất tác dụng khắc chế ngũ tạng không.?

Đức Thầy trả lời: " Không, ngũ hành vẫn làm việc đều trong trật tự"

8/ Bộ đầu tự động rút, có phải là luồng điện tâm rút không? mà điện tâm có phải là điện hồn, mà điện hồn có phải là nhứt điểm linh quang không kính thưa Thầy.

Đức Thầy trả lời: " Đúng vậy."

9/ Ý trụ trung tim bộ đầu, rút nguyên khí của càn khôn vũ trụ vào trung tim bộ đầu, bùng sáng choang hết cả cái đầu tiếp tục đi luôn xuống rún, thông qua mạng môn tức thận thủy, cũng cùng một lúc ý rút luồng điện chạy theo đường xương sống lên Hiệp tích, Huỳnh đình, tiếp tục theo đường xương sống chạy lên chiếu sáng cửu trùng đài , hang tâm tối và 4 đường mắt, mũi, tai, miệng, rồi xung lên trung khiếu, tung lên trung tim bộ đầuĐường xương sống và tam tâm mát rượi. Nhưng có lúc làm sao nó cứ lộn cộn như có vật gì cản trở luồng điện, thấp ê, ê ở não bộ nhưng chỉ trong tích tắc hết liền, Xin Đức Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: " Đó là sự tiến hoá của điện quang theo khả năng phát triển của chính mình. Những vật lộn cộn cản trở luồng điện là gốc trược. Khi ngộ Thanh Quang, thì luồng điện sẽ được giải tỏa hết".

10/ Thưa Thầy trong kinh vô vi pháp của Hà Liên Vô ảnh Tử có nói :Khí tại tai , Thần tại mắt ,mỗi người ai lại không tai mắt, tai mắt gom về Phật tánh khai. Có phải mắt trái là dương mắt phải là âm không thưa Thầy? Khi con soi hồn khoảng 15 giây thì thấy rất rõ rệt, có khi 2 luồng điện xuất hiện cùng một lúc giao nhau trên Ấn Đường một chút thành một khối tròn vo cũng có lúc mắt trái xuất hiện trước.....Xin Thầy minh giải của sự giao nhau này Con đội ơn Thầy

Đức Thầy trả lời: " Nhờ sự giao nhau này mà biến thành Mô-Ni Châu tiến hoà khắp càn khôn vũ trụ"

11/ Thầy ráng dạy con thêm một điều nữa nhen Thầy! Ngoài giờ thiền con không có dụng ý chuyển pháp luân mà không biết hơi ở đâu từ rún thận thủy, nó cứ tự động chuyển đi lên rất nhẹ nhàng theo đường xương sống đi lên tới hiệp tích, huỳnh đình và xông thẳng lên trung tim bộ đầu

ngày cũng như đêm triền miên không ngừng như vậy có phải là pháp luân tự động không thưa Thầy?.

Đức Thầy trả lời: " Đó là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai là vậy"

Kính Thưa Thầy minh giải chỉ dạy con những điều trên đây. Ngàn lần đội ơn Thầy.

Con xin tạm dừng bút, Kính chúc Thầy trường thọ để dẫn dắt chúng con về cội nguồn !

Con

NTD

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Lâm Tú Kim bạn đạo Vô Vi thành phố Adelaide, Nam Úc, sinh ngày 29/03/1941 đã từ trần vào ngày 10/4/2006, hưởng thọ được 65 tuổi, sớm siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn.

Bạn đạo Úc Châu

2) Xin bạn đạo năm châu thế giới hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Nguyễn thị Cánh là cụ Nguyễn thị Lua sinh năm 1920 hưởng thọ 87 tuổi. Tạ thế hồi 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 âm lịch 2006 tại xã Đình Kế Huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang sớm được siêu thăng tịnh độ

Bạn đạo Bắc Ninh- Việt Nam

THƠ

TÂM VÀ SỬA.

*Tu sao sửa được cái thằng tôi.
Niệm Phật siêng năng, đóng miệng hôi.
Không hiểu chính mình nhiều khiếm khuyết.
Bấy lâu tự gạt, trước vun bồi..
Việt Kiều bên Đức, Thầy khen quá!!!
Xét lại chính mình nói miệng thôi.
Chưa đắc tự cao hay khoác lác.
Vắng "Cha" đạo đức đã suy đồi.
Dạy ta khuyên nhủ: Thiện- Tri- Thức.
Đố kị ghét chê ma giới rồi!!!
Dùng chỉ hùng tâm nhìn sự thật.
Mình sai lo sửa, hết lừa thôi.
Sáng suốt chuyện người, mình lại quáng???.
Sửa được thằng tôi mới hết tôi!!!*

Minh-Mghĩa.

Tân-Bình, ngày 6-4-2006.

=====

NGƯỜI MANG TÂM ĐẠO

*Người mang tâm đạo đến đây
Nơi này hơn hờ vui vầy đạo tâm
Người ra đi chẳng âm thầm
Một ngày hình bóng trong tâm mãi còn*

Đâu là xa cách nước non

Tâm tư tình cảm vẫn còn như xưa

*Sáng trưa chiều tối nắng mưa
Người mang tâm đạo như vừa đến đây*

*Thời gian an tịnh đắm say
Người người vui vẻ như đây đạo tâm
Xa người, đâu phải xa tâm
Lòng thành gọi Bé, thực tâm nhớ người.*

*Càn khôn góc bể chân trời
Bốn phương tám hướng Đạo Trời Đạo Nhân
Tình thương Đạo Đức ân cần
Người mang tâm đạo Vượt, băng tận cùng*

*Kính Trời kính Phật bao dung
Một lòng tâm đạo sống cùng thời gian
Thế gian mang đến Thiên Đàng
Thủy chung tâm đạo Xin mang suốt đời.*

HGT, 02G00 Rạng 20-11-2005

TỪ HÙNG.

=====

LÀM SAO ?

*Làm sao trụ lại giữa đời
Không gì thay đổi chuyển dời lòng ta
Trần ai gian khổ bao la
Thành tâm quyết chí vượt qua thế trần*

Trần gian đâu dễ nương thân

Tâm không an ổn! Sao thân an lành!
Làm sao đời đầy mong manh
Làm sao tạo lực trở thành hồn nhiên

Hồn nhiên thanh thoát triền miên
Vượt tâm động loạn! Vượt xuyên thế tình!
Hồn nhiên lột xác vô mình
Hồn nhiên mà sống nghĩa tình thiên sinh

Miệng im! Niệm Phật! Làm thính!
Tranh thủ tu luyện lợi mình lợi ta
Hết mình cho đến thiết tha
Thời giờ tu luyện, gọi là ăn năn

Tội Hồn sám hối lần lần
Làm sao cho sạch nợ trần đã vay
Làm sao thanh điển đủ đầy
Làm sao dirt khoát! Từ nay thoát phàm!

HGT, 24-11-2005

TỪ HÙNG

=====

CON CỦA ÔNG TRỜI

LÀM PHƯỚC BAO NHIÊU ĐAU KHỔ MÌNH !
LỤC CĂN KHÔNG BIẾT ĐẠO QUÂN BÌNH ?
KHÔNG TU HỒN VĨA SAO TU TIẾN !
VẠN SỰ DO THIÊN TẠO SỬA MÌNH
THANH ĐIỂN PHẬT TRỜI LUÔN CHIẾU HOÁ
ĐỒNG NGHE ĐỒNG HƯỞNG THỨC SAI MÌNH
CÓ VAY CÓ TRẢ QUÂN BÌNH ĐIỂN
ÔNG PHẬT NGÀY NAY TU PHẢI HÀNH
5 THÀNH CỬ CHI 9-4-2006

=====

VINH QUANG !?

“Đại Hội Vinh Quang” đã cận kề
Mà sao Hồn cứ mãi còn mê?
Hãy mau dứt bỏ vòng thế tục
Xả hết qui “Không”: dọn lối về

Ngày lại ngày qua hỏi tâm ta
Làm gì cho đạo há hát ca ?
Hãy mau dừng lại soi cho kỹ
Ngũ tạng sạch trong: đẹp lòng Cha

Tạng trong, tâm sáng là giếng mối
Kim Thân bất hoại ở chẳng lôi thôi
Âm dương hòa khí quân bình lại
“Vinh Quang” ngời sáng tự lòng thôi !

TP.HCM, 12-04-2006

Thanh Dũng

=====

NHỚ CHA !

Cha hỏi, cha ơi đã trăm ngày
Trăm ngày cha ở chốn nào đây ?
Con luôn thương nhớ cha từng phút
Con chỉ biết nhờ ngọn gió bay !

Nhớ thương cha chỉ biết theo Trời
Quyết học chữ “Thanh” hết cuộc đời
Mới tròn hiếu nghĩa ó lòng luôn gắng
Mới xứng con ngoan của Cha Trời !

Cha của con ơi! Cha đã hiểu ?
Cuộc đời ngắn ngủi, thật phiêu diêu
Nhắm mắt xuôi tay, đời hư huyền
Chi có qui “Không”: rõ mọi điều

Cha ơi! Cha có biết không cha ?
Từ ngày cha vĩnh biệt ta bà
Con không còn muốn đi đâu nữa
Chỉ muốn ngồi niệm Phật nhớ cha

Con muốn được cùng cha, anh, mẹ
Tâm tâm tương ứng cho mau lẹ
Cho kịp chuyển đồ buổi hạ ngươn
Cha Mẹ bề trên mỗi mắt chờ !

TP.HCM, 24-03-2006

Thanh Dũng

=====

THI

Ngày tháng trôi biển biệt.
Kiếp người quá ngắn ngủi.
Khổ đau lòng tiếc nuối.
Chỉ tu thoát thân tù.

Trần gian là bể khổ.
Phú quý chẳng bền lâu.
Tiền tài như phán Thổ.
Sanh tử chừa ai đâu.

Người tu nhiều khảo đảo.
Hành giả phải vượt qua.
Thánh Thân khen ngợi, ca.
Chiến sĩ Cha xuất chúng.

Tình đời thấu tỏ được.
Chẳng định kiến một ai.
Thế gian trường sinh động.
Tiểu Hồn sáng, học hoài!!!

Bình-Tân, ngày 18-4-2006.

Minh-Nghĩa

Kỷ niệm 20 năm Thiền Viện Vĩ Kiên

Trời đất xoay vần có tan có tụ, không ai ngờ rằng nơi hải ngoại này, bạn đạo Vô Vi lưu lạc khắp năm châu, lại được tái ngộ với Đức Thầy sau biến cố lịch sử năm 1975.

Duyên lành đến, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được nảy mầm, và bắt đầu phát triển rồi trăm hoa đua nở cho đến ngày nay. Thiền Đường Culver city mà Đức Thầy thường gọi là gia đình Inglewood thuộc Los Angeles California, xuất hiện vào tháng 10 năm 1978. Sau đó ít lâu Đức Thầy lại đặt chân đến Montreal Canada vào dịp lễ giáng sinh năm 1979 từ trại tị nạn Palawan Philippine, kể từ đó ánh sáng đạo mầu được tỏa rạng khắp nơi toàn thế giới.

Đại Hội kỳ nhất vào năm 1982 tại Rạp Triều Thành, Westminster California, kỳ 2 năm 1983 ở Montreal Canada, và kỳ 3 vào năm 1984 tại trường đại học Long Beach California. Cũng vào dịp này, cựu Hội Trưởng Hoa Kỳ Lê Văn Lạc cùng một số bạn đạo Hoa Kỳ thêm sự ủng hộ của số đông bạn đạo trên thế giới, đã đồng thanh xin Đức Thầy có một thiền viện ở hải ngoại. Đức Thầy đã chấp thuận và đích thân ngài đi xem đất, cuối cùng hội mua được một miếng đất rộng 2.5 mẫu, giá 52,500 mỹ kim, trên vùng núi Arrow Head thuộc quận San Bernadio, ở cao độ 5000 feet, nơi có rừng thông xanh, có mạch nước uống ngon ngọt, và đặc biệt có nhiều thanh khí điển, rất nhẹ nhàng nên rất thích hợp cho người tu thiền.

Đức Thầy đã đặt viên đá đầu tiên cho Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 4 tháng 7 năm 1985, và bắt đầu xây cất. Đến đầu tháng 4 năm 1986 được hoàn tất, tổn phí tổng cộng khoảng 200,000 mỹ kim, và chỉ sau vài năm ngắn ngủi, và nhờ sự đóng góp tích cực của các bạn khắp nơi toàn thế giới nên đã trả xong hết tiền mượn nợ. Đường niệm hành dài khoảng 800 mét cũng được hoàn thành.

Nhân dịp này, cũng xin nhắc lại các công trình đóng góp xây dựng thiền viện, từ tài chánh cho đến công sức, có nhiều bạn đạo từ địa phương đến các phương xa, cũng như các bạn đạo đến từ các nước khác, họ đã chịu rất nhiều gian khổ, gánh vác các công việc nặng nhọc và trường kỳ, chúng tôi không kể hết ra được, chỉ cầu Trời Phật ban điển lành cho họ thêm duyên phước trên con đường tu hành giải thoát.

Đức Thầy cất bằng khánh thành Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 6 tháng 4 năm 1986, ngay sau đó Thầy khai giảng Khóa 1 Vĩ Kiên, là Khóa Giải Nghiệp Tâm, kế tiếp Khóa 2 Thanh Tịnh, khóa 3 Nhẫn Hòa, khóa 4 Qui Thức, và 2 khóa đặc biệt A B, tất cả mỗi khóa có khoảng từ 50 đến 70 bạn đạo, sau khi mãn khóa, tất cả xuống núi và tung ra toàn thế giới, họ là những Thiền Sinh Tiên Phuông, theo chân của Đức Thầy đi rải truyền chân pháp, rồi 1 truyền 5, 5 truyền 10, 10 truyền 100 đến 1000, Đến nay đã 20 năm trôi qua kể từ khi thành lập TVVK và 26 năm truyền pháp của Đức Thầy, đã có hơn vài ngàn bạn đạo nơi hải ngoại tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đó cũng là nhờ luồng Từ Quang của Đức Thầy bao trùm và ảnh hưởng toàn thế giới, trong đó Thiền Viện Vĩ Kiên ở tuyến đầu ghi dấu sứ mạng thiêng liêng cao cả và tiếp tục hoạt động sau đó với nhiều khóa khác nhau như những khóa Sống Chung với Đức Thầy, thanh lọc, súc ruột, v.v. và

những buổi sinh hoạt vào đầu tháng ,ngoài ra cũng có nhiều bạn đạo đến vãng lai , ngắn hạn hoặc dài hạn từ các phương xa..

Quản lý đầu tiên của TVVK là anh Phạm Hữu Bằng, cùng các Tu Sinh khác như Nam Mai, Hà Tu Hiền, Nguyễn Trung Du, Hồ Mỹ , Trần Thị Ngọc, Nguyễn Văn Khanh ,Mark La pousse', Lê Ngọc Mỹ, bác Trần Quang Siêu, có thể còn nhiều nữa ... Cũng nên nhắc lại là đạo hữu Phạm Hữu Bằng đã qui tiên cách đây hơn 5 năm, và bác Trần Quang Siêu cũng ra đi cách đây hơn 10 năm. Tất cả các tu sinh kể trên, vì công ăn chuyện làm hoặc vì không chịu đựng nổi những cơn thử thách cam go nơi núi rừng vắng vẻ nên đã xuống núi , Thiền Viện Vĩ Kiên từ đó còn lại hai Tu Sinh Nguyễn Kim Bích và Lê Thị Quý đến trụ trì và trực tiếp quản lý thiền viện cho đến nay hơn 18 năm , những Tu Sinh này đã chịu đựng lâu bền ,hy sinh rất nhiều từ cuộc sống riêng tư , đến những sự cô đơn nơi núi rừng vắng vẻ , bạn đạo Nguyễn Hoàng Long đại diện ban chấp hành của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, đặc trách thiền viện về phương diện hành chánh , về tiếp liệu, bảo trì,và sửa chữa v.v.

Thiền Viện Vĩ Kiên đã trải qua nhiều hội trưởng của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, sau Lê Văn Lạc là Bùi Toán là Nguyễn Thái Hưng, Nguyễn Thị Xuân An, Đoàn Ngọc Toàn và đương thời là Nguyễn Văn Minh, tiếp tục vai trò bảo tồn tài sản của hội trong đó có TVVK.

Qua 26 năm hoằng pháp của Đức Thầy nơi hải ngoại.Thiền Viện Vĩ Kiên được 20 tuổi, vẫn mái xanh vách đỏ đứng sừng sững trong rừng thông, chịu đựng bao mùa nắng mưa sương tuyết vẫn thanh khí tràn đầy, và lời giảng của Đức Thầy luôn luôn hiện hữu, vì ngài là một vị Chân Nhân Siêu Phàm , âm thanh của ngài xuyên qua 3 cõi, với những bài giảng ở các khóa học Vĩ Kiên như Giải Nghiệp Tâm, Âm Ba Đại Hồn, Thanh Tịnh,Tha Thứ Thương Yêu, Nhịn Nhục, Qui Thức v.v..., chúng ta ai ai cũng phải nhìn nhận rằng, lời giảng của Đức Thầy cách qua 20, nghe đi nghe lại lúc nào cũng như mới,vẫn sống động và luôn luôn đánh thức phần hồn chúng ta hướng về nguồn cội.

Thiền Viện Vĩ Kiên là nơi Trụ Điểm của Vô Vi, trợ hóa thanh điểm cho các bạn đạo khắp nơi, trên bước đường tu hành luyện đạo, nên Thiền Viện Vĩ Kiên chính là một kho điểm cho người tu, là của báu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nên chúng ta phải giữ gìn nó cho con cháu đời sau này, dù 100 năm hay một ngàn năm, tiếp tục duy trì và phát huy đạo pháp. Thiền Viện Vĩ Kiên quả thật là một Di Sản vô giá , xứng đáng được đưa vào dòng lịch sử nhân loại..

Bài viết Nguyễn Hoàng Long
Ngày 21-04-06

**THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI " HỘI TỰ VINH QUANG"
TẠI BANGKOK**

1) VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG:

Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội vui lòng cho Đại Diện Ghi Danh biết **ngày giờ đến và đi cùng chuyến bay của mình càng sớm càng tốt**, để hãng dịch vụ đưa đón tiện việc sắp xếp đầy đủ xe cộ theo nhu cầu ấn định. Vì mùa hè 2006 là lễ của Nhà Vua bên Thái, nên việc vận động cho có đầy đủ xe không phải là một việc đơn giản, nếu chúng ta không đặt sớm.

Mặc dù hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là : ngày 15 tháng 6 năm 2006, nhưng sự phúc đáp sớm hơn thời gian kể trên sẽ giúp cho BTC rất nhiều. Mong quý bạn thông cảm cho việc này.

2) Về việc ghi danh tour du ngoạn và ở thêm ngày (extra nights):

Cũng vì mùa hè 2006 là mùa lễ lớn, kỷ niệm 40 năm lên ngôi của nhà vua Thái Lan, việc thu xếp "tour du ngoạn" và phòng cho "extra nights" cũng là một việc cấp bách. Xin các bạn đạo vui lòng phúc đáp sớm để BTC tiện việc sắp xếp.

Ngày 1 tháng 5 năm 2006 là ngày hết hạn đóng tiền, và cũng là ngày hết hạn cho việc ghi danh tour du ngoạn. Sau thời gian này BTC sẽ không bảo đảm được chỗ. BTC cũng xin nhắc là số tiền đóng cho tour du ngoạn không thể bồi hoàn nếu có sự thay đổi ý kiến vào giờ chót.

**Kính chúc Quý Bạn thân tâm an lạc
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,**