



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 621

3 tháng 6 năm 2007

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Về Không

*Về không thanh nhẹ suốt đời người
Học hỏi không ngừng trí sáng tươi
Tự giác tự tu chung hành tiến
Xây dựng ngày kia sẽ rõ Trời*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/8/97 đến 22/08/97

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tình Trời cao quý nằm ở nơi nào ?
- 2) Nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất thì nhơn loại sẽ ra sao ?
- 3) Thế nào gọi là phương pháp ?
- 4) Tại sao người phạm mắt thịt hay giành giật ?
- 5) Ai ban chiếu cho người đời được sống ?
- 6) Tại sao vũ trụ cần khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm ?
- 7) Người đời lấy gì giữ được thanh quang ?

<p>1) Atlantic city, 16/08/97 3 :50 AM Hỏi : <i>Tình Trời cao quý nằm ở nơi nào ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tình Trời cao quý nằm ở nơi ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng</p> <p>Kệ : <i>Tận độ quân bình dẫn tiến xuyên Vô biên chuyển hóa sống duyên tiền Phân minh đời đạo trong thanh trực Cứu khổ ban vui chẳng tạo phiền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 17/08/97 2 :30 AM Hỏi : <i>Nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất thì nhơn loại sẽ ra sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa nếu nhơn lại hiểu rõ vị trí tiến hóa của hành giả thì cuộc sống trên mặt đất sẽ được yên vui và lý thú</p> <p>Kệ : <i>Có có không không luật dẫn tu Qui nguyên giềng mối thoát thân tù Gieo duyên tận độ Trời ban phước Khó khổ không than tự thức tu</i></p>
<p>3) Atlantic city 18/08/97 1 :40 AM Hỏi : <i>Thế nào gọi là phương pháp ?</i></p> <p>Đáp : Phương pháp là đường hướng dẫn tiến tâm linh sáng suốt, thì chỉ có hành mới thấy kết quả, chứ không phải lý thuyết hay là đặt luật lệ chèn ép hành giả. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hoàn toàn tự do, do hành giả ung thuận hành thiên thì mới có kết quả tốt</p> <p>Kệ : <i>Bằng lòng tu tiến tự tâm xuyên Hành giả Vô Vi tự giải phiền Khứ trực lưu thanh tâm thức giác Quân bình thanh nhẹ sống an yên</i></p>	<p>4) Atlantic city, 19/08/97 3 :30 AM Hỏi : <i>Tại sao người phạm mất thịt hay giành giựt ?</i></p> <p>Đáp : Thừa người phạm mất thịt hay giành giựt vì trí chưa khai, tâm chưa mở, tướng lầm là quyền thế là trên hết. Ngược lại người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là sự thanh nhẹ và sáng suốt là trên hết. Nhịn nhục để thăng hoa chứ không phải nhịn nhục để mưu lợi cá nhân</p> <p>Kệ : <i>Tu hành giải nghiệp tiến muôn phần Thức giác bình tâm tự xét phân Đồi đạo ân cần xây dựng tiến Tự mình phát triển tự mình phân</i></p>
<p>5) Atlantic city, 20/08/97 5 :15 AM Hỏi : <i>Ai ban chiếu cho người đời được sống ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thanh quang ban chiếu cho vạn linh chung sống trên mặt đất, chỉ có chờ ngày thức tâm mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Tùng lớp nghèo sang vẫn chiếu hòa Nhơn gian chưa thấy khó hành qua Trí tâm không có làm sao tiến Xây dựng bình tâm tự tiến qua</i></p>	<p>6) Atlantic city, 21/08/97 1 :30 AM Hỏi : <i>Tại sao vũ trụ cần khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn, sau cái trực là cái thanh, sau sự khổ là sướng, cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa xuân hạ thu đông, xây dựng vạn linh chung tiến</p> <p>Kệ : <i>Triển miên xây dựng giải tâm phiền Sáng suốt minh tâm tự cảm yên Duyên nợ tại trần xây dựng tiến Bình tâm học hỏi rõ tiên duyên</i></p>

7) Atlantic city, 22/08/97 2 :55 AM

Hỏi : Người đời lấy gì giữ được thanh quang ?

Đáp : Thừa người đời tâm thiền lành chứa đựng thanh quang của Thượng Đế, tập quán tốt, thực hành tốt, hồn thiêng sáng

Kệ :

*Minh tâm tự thức tự phân bàn
Thực hiện chơn hành cảm thấy an
Bình diện Trời ban tình ý đẹp
Thành tâm thực hiện cảm tâm an*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Thừa ông Tám, Đức Phật Thích Ca sinh ra trước Thiên Chúa giáng sinh 448 năm, có sách ghi 558 năm, theo sự hiểu biết của ông Tám, Đức Phật Thích Ca sinh ra vào lúc nào?

Đáp: Theo tôi biết, đúng theo Đức Phật, không có năm sinh và không có năm tử. Có bấy nhiêu đó thôi, để cho mấy ông đạo thiết cao đó, ông biết. Đức Phật Thích Ca vô sinh vô tử. Còn nếu mà nói Đức Phật Thích Ca sinh năm nào, từ ngày nào mà làm lễ, cái đó sai, Phật Thích Ca không chịu. Mà chính ông đây sau này ông tu rồi, hỏi ông chứ ông sinh ngày nào, từ nào, từ ngày nào ông cũng nói: “tôi vô sinh, vô tử”, lúc đó ông mới về phật pháp.

Nói vậy họ không chịu ông Tám

Họ không chịu, nhưng mà những người tu cao họ sẽ chịu. Đức Phật vô sinh vô tử. Phật nói Phật tức tâm mà, Phật đâu có chết, còn lựa cái ngày sinh tử làm gì. Cái đó làm cho người ta mê tín, bày ra cái lễ này, lễ kia, lễ nọ để thu thập tiền bạc chứ không có được cái gì hết.

VÔ-VI DALLAS/FORTH WORTH FRIENDSHIP ASSOCIATION

4806 La Rue St., Dallas, TX 75211

Thông báo kết quả bầu cử của hahvv dallas/ft. worth

Chúng con, tại Thiên Đường Thông Hải, xin kính gửi đến Đức Thầy cùng tất cả bạn đạo năm châu kết quả việc bầu cử Ban Chấp Hành mới của Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Ft. Worth nhiệm kỳ 2007-2008. Thành viên mới của Ban Chấp Hành gồm có:

1. Hội Trưởng: Anh Quách Long Vân
2. Phó Hội Trưởng: Chị Thái Thị Nuôi
3. Tổng Thư Ký: Anh Lê Hoàng Tuấn
4. Thủ Quỹ: Chị Đặng Tú-Anh
5. Trưởng Ban Thông Tin: Chị Lê Thị Bình

Thay mặt Ban Chấp Hành kính thông báo.
Quách Long Vân

THƠ

HÒA

ĐIỂN THANH phân giải tiên thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Quy thức điển hồn khai tri giác
Giúp đời minh đạo hợp hòa ca.

HÒA CA đời đạo pháp phân hòa
Vũ trụ cần khôn chuyển thức qua
Nói rộng đường tu thành chuyển thức
Phân minh đời đạo rõ chữ Hoà.

CHỮ HOÀ ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm công hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.

CÒN XA khai mở luận phân bàn
Trí độ khai từng thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vệt màn.

VỆT MÀN ô trước chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trước chẳng bằng hoàng.

BÀNG HOÀNG vì bởi chẳng hành sang
Nguồn Cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động
Thực hành chơn pháp tự cầu an.

CẦU AN rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban
Giải trước lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.

KHAI MÀN học hỏi lý Cha Ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn
Bền giác quê xưa, tâm tự thức

Khai thông trí tuệ, điển khai đàng.

KHAI ĐÀNG mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.

TÂM PHIÊN vì bởi lòng xao xuyên
Quyết định chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tâm xuyên.

TÂM XUYÊN khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm, chẳng tín cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.

VỀ LUÔN Nguồn Cội đang chờ sẵn
Quý Mẹ, tướng Cha, rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chi đường vạch lối, về công bằng.
CÔNG BẰNG ân độ tâm thương giác
Xét cảnh ân ban thành Thánh đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhơn sinh tự thức tự khai mào.

KHAI MÀO nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyện Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động, chẳng còn rơi.

CÒN RƠI vì bởi khinh thường Đạo
Thế cảnh trường thi, tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở, rõ chiều cao.

LƯƠNG SĨ HẰNG
(Khóa đặc biệt "B": Hòa, t/v Vĩ Kiên,
ngày 25/5/1986)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Nhờ bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Trần Thị Lượng là mẹ của bạn đạo Nguyễn Thị Kim Hương và Đỗ Xuân Hải, từ trần ngày 25/05/2007. Tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 87 tuổi, được siêu thăng tịnh độ

Cảm ơn quý bạn đạo

NHỚ PHẬT NGHĨ LẠI THẦY

Thưở đức Phật còn tại thế lúc 80 tuổi
Giữa trưa A NAN vén áo gãy lưng Phật
Da nhăn biểu hiện thân lão hoá
A NAN hỏi : Phật cũng già sao ?
Đức Phật từ bi trả lời
“ai nghĩ thân này phật là phỉ báng ta “

Đại hội 2006 lúc thầy 83 tuổi
Bạn đạo dìu thầy lên bụt giảng
Lời nói không còn mạnh mẽ như xưa
Da nhăn biểu hiện thân lão hoá
Ai nghĩ thân thầy Phật là còn trong
rào hữu vi sắc tướng.

Bỏ tát hoàn thành kiếp tái sanh
Trần gian mượn xác như lai thành
Thời gian cứu độ khi viên mãn
Để lại chơn ngôn phật vô sanh
Phúc Tâm Cà Mau 20/06/2007

=====

NĂM ĐÌNH HỘI

Bao nhiêu tuổi thọ đủ hay dư ?
Đình Hội tám mươi đại thọ ư ?!
Mùi vị đắng cay đời khổ giọng,
Phong trần chẳng nỡ bước giao lưu.
An nhiên tự tại tâm an lạc,
Thăm thẳm thời gian khổ nghiệp thu.
Nghịch thuận hành trang đường tiến hóa,
Kiếp người mãi tiến tận Chơn Như.

Thủ Đức, 26-05-2007

HUỆ TÂM.

=====

Thiền ca – niềm vui

Lạc quan trong cuộc sống

Khó chịu có chút gì thú vị ?
Điều thú vị bé nhỏ trước khó chịu
Tỉnh giác trước cảm thọ khổ đau
Thú vị mong manh nhỏ bé sâu
Năng lượng thú vị lớn theo Thiền

Thăng hoa phát triển vui tu tập
Buông bỏ tâm thức soi hồn mình

Đối lập tự thân khổ vui buồn
Tương thời đối đãi vượt chính mình
Vượt lên trên thường tình tâm thức
Đầu hàng chướng ngại – phản ứng
manh động
Buông xuôi sức mạnh siêu nhiên con người
Tiêu cực đầu hàng chướng ngại đá đề
Phản ứng manh động hòn đá trở trơ
Chịu thua sức mạnh siêu nhiên vũ trụ
Thuận theo chướng ngại tự tại an vui
Cứu khổ ban vui niềm vui vô vi
Tu đi sẽ thấy sức mạnh thiên chung
Thiền ca vô vi niềm vui thăng hoa
Bên thầy bên bạn an lạc hân hoan
Lạc quan trong cuộc sống
Thiền ca
Niềm vui .

5 thành củ chi 25-5-2007

==

Quân bình âm dương

Trung tâm tình cảm
Quả tim khô héo
Một tiếng chuông tỉnh thức
Một thiền trượng chạm nhẹ
Dòng ảo tưởng tan biến
Con đường chuyển hoá
Phát triển năng lượng
Năng lượng tiềm tàng
Năng lượng sinh tồn
Âm dương
Thân tâm
Sự hợp nhất
Sự trở về với Thượng Đế

5 thành củ chi – HOÀNG VĂN HOA 27-5-2007

BẠN ĐẠO VIẾT

Duyên Lành

Nghe tia bạn đạo Đức Quốc sẽ tổ chức một khóa sống chung Âu Châu Duyên Lành, tôi rất mừng và hăng hái ghi danh. Tôi hớn hờ khi có dịp trở về Đức, nơi tôi đã có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu.

Ngày 18 tháng 5, tôi đáp máy bay từ San Francisco đến phi trường Frankfurt, sau 12 giờ bay không nghỉ, và vui mừng gặp lại chị tôi, và hai bạn đạo, anh Lượng, chị Thu. Chúng tôi lên xe đi ngay về trụ sở Vô Vi Đức Quốc cách đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ xe hơi.

Phong cảnh dọc hai bên đường đến trụ sở thật là thơ mộng, xe lướt qua những cánh đồng xanh bát ngát, những khu rừng xanh mướt, thấp thoáng các làng nho nhỏ với mái ngói đỏ xinh xinh nép cạnh ngôi nhà thờ cổ kính. Một bức tranh tươi mát, nắng xuân chan hòa, hứa hẹn một chuyến thăm viếng đầy thú vị.

Đến nơi, bạn đạo niềm nở, tay bắt mặt mừng, dù tôi mới bước chân lần đầu vào căn nhà Vô-Vi (VOVI Haus) mà có cảm tưởng như người con được trở về mái ấm gia đình, tình người chan chứa, không sao tả xiết. Sau khi lạy kính Vô-Vi để cảm tạ Bề Trên, tôi liền xuống ngay nhà bếp nơi tiếng cười to nhất và mùi thơm hấp dẫn nhất. Các chị đang lăng xăng sửa soạn cho buổi tiệc ngày mai, lễ khánh thành trụ sở.

Trời cao thật chiều lòng người. Tôi nghe nói những ngày trước đó, gió bão liên miên, và khí trời rất lạnh. Hôm nay, lễ khánh thành vào ngày 10 tháng 4 Đinh Hợi âm lịch, nắng xuân dịu dàng mơn trớn những nụ hoa hồng, hoa thược dược sắc sỡ và giàn cúc trắng muốt. Đặc biệt ngọn cờ Vô-Vi ngay trước cổng trụ sở bay phấp phới trong gió Xuân như reo vui cùng các bạn đạo Vô-Vi ngày hôm nay.

Bạn đạo ngồi tịnh tâm trong phòng thiền kang trang, mười hai em thiếu nhi, 6 nam, 6 nữ, đón tiếp Cha bước vào trụ sở với những đóa hoa tươi như ánh mắt và gương mặt của quý em. Chúng tôi cảm động ứa nước mắt khi nhìn thấy vị Cha quý yêu bước chậm chậm vào trụ sở.

Chị Xuân Thu cảm tạ Cha đã không quản ngại đường xa đến thăm các con Ngài tại Âu Châu. Cha nói ở Đức không có lạnh như Canada, và Cha có dịp nghỉ ngơi. Cha rất vui thấy một trụ sở hình thành tốt đẹp và bạn đạo ở Đức sẽ có cơ hội làm việc nhiều hơn trong tương lai. Cha chứng kiếng Vô-Vi và đặt tên cho trụ sở là “Minh Tâm”. Bề Trên đã chứng giám cho tấm lòng thành của bạn đạo Đức Quốc đã bỏ rất nhiều công sức để thành lập một nơi cho mọi người cộng hưởng và học hỏi về đạo pháp.

Bạn đạo Đức Quốc đã học được tinh thần trật tự và sạch sẽ của dân Đức nên láng giềng quý mến và ngay ông phó tỉnh trưởng làng Birstein nơi trụ sở được thành lập đã gia nhập hội viên của HAHVVĐQ, và đã giúp đỡ Hội rất nhiều trong giai đoạn tiếp xúc với người Đức để họ chấp thuận trụ sở trong làng của họ. Trụ sở có 3 tầng, một tầng dưới là nhà bếp và phòng ăn rộng rãi, tầng giữa là phòng thiền, phòng dành riêng cho Cha, và phòng ngủ riêng cho Nam và Nữ. Tầng trên cùng có thêm 4 phòng ngủ cho Nam và Nữ riêng biệt.

Ngoài vườn, trên thảm cỏ xanh, Bác Lộc đã xây một hòn non bộ nho nhỏ với nhịp cầu trúc xinh xinh, ao sen uốn quanh, những con trâu xanh nằm nghỉ mệt bên khóm trúc. Loáng thoáng trong các hang động, những vị Phật nho nhỏ đang tham thiền nhập định. Có lẽ Bác ước mong các bạn đạo đến tu học sẽ trở thành các vị Phật tương lai nếu cố gắng tu tập? Vườn rau trồng ngay gần với những luống rau tươi, sẵn sàng hiến dâng cho bạn đạo những bữa cơm ngon và tinh khiết.

Tôi nhớ Cha có nói, khi tu thì chúng ta sẽ gặp người tốt. Bạn đạo Đức Quốc rất thành tâm, nên có một ông người Đức đã giúp đỡ xây hệ thống tưới bằng cũi thông lên từ lâu dưới đến lâu trên, và những người Đức khác đã giúp bạn đạo tìm củi, xẻ củi, và một kho củi được dựng ngăn nắp bên cạnh nhà kho chứa dụng cụ làm vườn.

Buổi lễ khánh thành cũng là dịp cho bạn đạo xa gần có dịp tâm tình cùng Cha để vui lòng thương nhớ. Tôi chỉ nhớ một mẫu chuyện: Có bạn đạo hỏi Cha về trường hợp mẹ mình đã 94 tuổi ngoài mà vẫn khoẻ khoải chờ chết để giải thoát thân bệnh hoạn mà vẫn chưa chết. Cha nói không phải muốn chết là được chết, và không nên để bác sỹ tiêm thuốc cho mau chết. Chết đã có giờ ấn định của Bề Trên. Sau đó tôi có dịp hỏi Cha một người con có hiếu thì có thể nào làm giảm nghiệp thân của cha mẹ bằng cách tạo nhiều

phước duyên và công đức. Cha đã xác nhận là có thể giảm được phần nào khi người con thành tâm làm phước. Xin cùng chia sẻ với quý bạn nào ở trong hoàn cảnh này.

Đến giờ ẩm thực, bàn tiệc bày ngoài trời, và trên 100 bạn đạo khắp nơi đến tham dự đã nồng nhiệt hưởng ứng các món ăn chay do các anh chị tận tâm nấu nướng mấy ngày liền. Nào cari thái, cari ấn, bánh tét, xôi vùi, bánh xu xê, mì trường thọ, kể không hết, đủ mùi vị chua cay mặn ngọt. Sau buổi cơm trưa, bạn đạo người lớn hội tụ để sinh hoạt Mục Bé Tám (Tuần báo phát triển điện năng) thật hào hứng. Ai nấy đều trả lời sáng suốt không biết có phải vì đang ở trụ sở Minh Tâm?

Nhóm Vô-Vi thiếu niên được đặc ân Cha đã cùng ngồi với các em để lắng nghe các em sinh hoạt bằng Đức Ngữ và Việt Ngữ. Chúng tôi, thế hệ biết Pháp Lý Vô Vi vào lứa tuổi 25 đến 30, thăm phục các em nhỏ đã được diễm phúc lớn lên trong giòng sữa ngọt của Vô-Vi từ khi mới lọt lòng mẹ. Thật đáng khen thay khi thấy các em có cơ hội bàn bạc triết lý sâu xa của Mục Bé Tám vào lứa tuổi mới lớn, và chúng tôi thăm nghĩ nếu mình biết tu sớm hơn thì quý biết bao.

Cha đã nhắc nhở các em nếu biết học Mục Bé Tám cho thuộc thì sẽ trở nên thông minh, và sau này các em sẽ bàn bạc một cách lưu loát. Người Mỹ rất kính nể những người biết bàn bạc về triết lý của cuộc sống, và chúng ta là dân tộc Việt Nam, thật có phước duyên vô cùng được học hỏi chơn lý qua phần trao đổi Mục Bé Tám hằng tuần.

Sau một ngày vui, bạn đạo lần lượt ra về, nhưng vì khóa sống chung sẽ đến vào cuối tuần tới, nên lúc chia tay, chúng tôi vẫn nở nụ cười tươi hứa hẹn tái ngộ.

Từ thứ hai đến thứ năm, vắng bóng bạn đạo tấp nập ở trụ sở, tôi có dịp làm vườn, rẫy cỏ, đi dạo tại khu rừng lân cận, nghe tiếng chim hót líu lo, hành thiền khi rảnh rỗi và đêm đêm chung thiền thanh nhẹ. Một tuần lễ nắng ấm liên tục như đón mừng Duyên Lành bạn đạo sẽ hội tụ từ khắp năm châu. Niềm vui nhất trong ngày là chúng tôi được đến tỉnh Bad Soden, nơi có hồ tắm bằng nước muối mặn thiên nhiên. Nơi đây nước muối nổi tiếng trị các bệnh phong thấp, đau nhức xương v...v... Cha nghỉ ngơi nơi đây và tắm nước muối thường xuyên nên trông Ngài trẻ và khỏe hơn, làm chúng tôi vui lây.

Thứ sáu 25.05.2007: Trước khi rời trụ sở, chúng tôi làm vệ sinh tổng quát để đón bạn đạo tham quan trụ sở vào ngày chủ nhật. Mỗi người một tay, công việc xong mau chóng. Sau đó, chúng tôi được bạn đạo chở đến khách sạn Holiday Inn nơi tổ chức Khóa sống chung. Khách sạn nằm cạnh khu rừng lá xanh mướt nên trông mát mẻ khang trang. Tôi gặp lại những khuôn mặt thân thương, bạn đạo chào đón nhau ríu rít như đàn chim líu lo. Buổi chiều trời âm áp, hotel dọn cơm chiều ngoài trời, ai ai cũng hớn hởi với các món ăn chay hợp khẩu. Tối hôm đó, trong buổi sinh hoạt, BTC thông báo chương trình, Cha đã xuất hiện bất ngờ với câu nói giản dị: “Cha đến chung vui với các con” làm chúng tôi vô cùng cảm động. Tình thương bao la của Cha luôn ấp ủ chúng con.

Thứ bảy 26.05.2007: Sau buổi thiền chung, bạn đạo đồng hướng tâm thành kính đón Cha bước vào hội trường để khai mạc KSC. Một lần nữa, Cha đã cho chúng con những giây phút tâm tình quý báu, và chúng con không cầm được nước mắt, rơi lệ và xúc động trước chân động lực từ bi của Cha đã ân độ chúng con. Bữa cơm trưa, bạn đạo quây quần hàn huyên và ăn uống thỏa thích. Tôi có dịp nếm đủ loại rau salad, và các bánh tày và kem mousse của Đức làm rất ngon, nhẹ và thơm.

Khóa Sống Chung có 272 bạn đạo tham dự từ nhiều quốc gia (Bi, Đức, Pháp, Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lan, Đảo Réunion, Thụy Sĩ, Việt Nam, Mỹ, Canada, Anh quốc). Trong đó nhóm thiếu niên chiếm con số 38 em từ em nhỏ 9 tháng đến em vừa 17 trắng tròn!

Vì thế buổi chiều chia nhóm tu học, có 3 ngôn ngữ:

Tiếng Việt: bạn đạo chia ra 3 đội A, B, C,

Trao đổi tiếng Pháp: 1 đội

Và tôi được xếp vào nhóm số 3, đội thanh thiếu niên sinh hoạt bằng Đức Ngữ.

Không biết có phải vì được đi tắm hồ nước muối mấy hôm và “cải lão hoàn đồng” chẳng mà BTC lại xếp tôi với các em trẻ? Đề tài “Làm sao phát triển Vô-Vi theo đường lối chung” phải phân tách thành những câu hỏi ngắn gọn hơn để các em dễ tham gia. Dù các em tuổi còn nhỏ, nhưng có em phát biểu về đạo rất sâu sắc, vì xác trẻ nhưng phần hồn có lẽ đã tu nhiều kiếp. Khi hỏi tuổi nào mới nên tu Vô-Vi, có em trả lời dứt khoát càng sớm càng tốt, vì về già, khớp xương đau nhức không hành thiền được, có em lại phản đối, phải 50 tuổi sắp lên mới sẵn sàng buông bỏ và hành pháp! Có em lại nói phải có niềm tin vững chắc, lúc

đó mới hành thiện. Nếu gặp hoàn cảnh cha mẹ các em bỏ tu thì các em sẽ làm sao? Có em trả lời vẫn tiếp tục tu vì tu là cho chính mình, không phải cho người khác, có em thì do dự sợ làm buồn lòng mẹ cha.... Xin quý bạn đón nghe băng video về KSC để có một tường trình hấp dẫn về kết quả tu học của 3 nhóm Việt, Pháp và thiếu nhi.

Trong buổi ăn chiều ngoài trời, tôi được dịp cười dòn vì ngồi chung bàn với một chị bạn đạo ăn nói có duyên và hài hước. Nụ cười Vô-Vi lôi cuốn cả bàn, làm chúng tôi tà tà ăn liên tiếp mấy đĩa dưa hấu! Sau đó chúng tôi ngạc nhiên được thưởng thức chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” thật đặc sắc. Với sự đóng góp của bạn đạo bên Pháp và Bỉ, bạn đạo Đức đã trình bày những giọng ca điêu luyện, có lẽ vì pháp luân thường chuyển thông và tâm thành... Nếu quý bạn chỉ nghe hát mà không thấy mặt ca sỹ thì tưởng mình đang nghe ca sỹ nhà nghề trình diễn nhạc thiền ca. Cám ơn các bạn đã để hết tâm tư vào tiếng hát giọng hò, nhạc vọng cổ xen kẽ nhạc kích động, làm khán giả xem không chán.

Chủ nhật 27.05.2007: Buổi sáng chương trình Đố Vui Đẻ Học do hai anh Đạt và Thanh ở Bỉ Quốc điều khiển thật hào hứng. Bạn đạo Bác Thái ở Paris dù đã ngoài 90 tuổi, phát biểu thật thà, nên được vỗ tay cổ vũ sôi động. Bác đã từng trải nhiều trong tình đời đen bạc, nên luôn nhắc nhở các bạn hãy gắng tu đi, như “tôi đây, lúc 32 tuổi, chỉ nhận có hai cuốn băng của Đức Thầy mà mãi đến ngày hôm nay vẫn thấy chưa thuộc và chưa thực hành đủ”.

Sau buổi cơm trưa, một xe buýt chở 58 bạn đạo đi tham quan trụ sở, và có thêm nhiều chiếc xe đi riêng nữa, nên số bạn đạo tham quan đến gần 100 người. Nghe nói trong chuyến xe buýt, có sự hiện diện của bác Cam ở Đức đã giúp vui liên tục cho bạn đạo trên xe với những mẩu chuyện thực tế Bác đã trải qua, được diễn tả một cách chất phác và khôi hài làm mọi người cười chảy nước mắt.

Vui, vui, vui, bạn đạo Đức từ trẻ đến già không ngớt ban cho chúng tôi nhiều niềm vui!

Sau buổi cơm chiều, chúng tôi vào hội trường để nghe 3 đại diện Pháp, Đức và Bỉ (A. Bảo, A. Nhân, A. Tâm), trình bày về dự án tổ chức KSC tại Âu Châu hằng năm, dù không có sự hiện diện của Cha, vì bạn đạo rất thương xót khi thấy Ngài phải cực nhọc di chuyển đường xa để hiện diện bằng thân xác với đàn con. Anh Tâm ở Bỉ nhận xét là nếu bạn đạo thường hội tụ với nhau, thì việc tu hành ít lo là hơn là khi bạn đạo ít sinh hoạt với nhau. Anh nói anh có thể tu “tắt” khi anh biết hạ mình để học hỏi nơi kinh nghiệm của những bạn đạo khác và nhờ vậy, anh có thể tránh những vấp vấp làm trì trệ con đường tu và tiến nhiều hơn. Vì thế cơ hội bạn đạo sống chung và chia sẻ kinh nghiệm tu học rất quý báu.

Đêm nay là đêm chót nên BTC đã cho thêm một đêm văn nghệ để giúp vui cho bạn đạo. Các em thiếu nhi ở Đức múa ca rất dẻo, và cha mẹ các em cũng tham gia tích cực, nên dù “cây nhà lá vườn” nhưng văn nghệ vẫn nhiều tiết mục.

Thứ hai 28.05.2007: Hôm nay là ngày bế mạc KSC. Hình như lòng Trời cũng nao nao buồn như lòng bạn đạo sắp phải chia tay. Sau những ngày nắng ấm, mưa phùn gió bắc lạnh lẽo, bầu trời đổi màu xám âm đạm. Buổi bế mạc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt như ngày khai mạc, khi nghe chị Thu kể câu chuyện Cha đã nói với một bạn đạo: Muốn tôi sống, thì bạn phải tu. Nếu bạn không tu, tôi sống với ai? Lời nhắc nhở thấu tâm can mọi người. Sau bữa cơm trưa, bạn đạo bịn rịn chia tay nhau, cứ đảo một vòng, rồi lại chia tay lần nữa, hình như không ai muốn ra về cả!

*Duyên lành ngộ Đấng Cha Trời
Ba ngày chung sống như bơi về nguồn
Biển yêu chân động chảy tuôn
Người người thức tỉnh mừng thay Duyên Lành!*

Con thành tâm cảm ơn Cha đã cho chúng con những ngày chung vui quý báu,

Thân thương gửi tặng quý bạn đạo Đức Quốc đôi dòng tâm sự, và thành thật cảm ơn sự đón tiếp và tình thương của quý Bác, và quý anh chị.

Huệ Mai

(viết trên chuyến bay trở về Mỹ ngày 29.05.2007)

Thông Báo về Trại Hè Nhẫn Hoà
22 đến 28 Tháng 7 năm 2007

Kính thưa quý bạn đạo,

Trại Hè Nhẫn Hoà năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 28 Tháng 7 năm 2007. Đức Thầy đã cho biết là nếu sức khỏe cho phép, Thầy sẽ đến tham dự.

Thưa quý bạn đạo, Thiền Viện Nhẫn Hoà là của tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, cho nên chúng tôi không bao giờ đòi hỏi bạn đạo đóng tiền lệ phí khi lai vãng Thiền Viện.

Có nhiều bạn đạo từ khắp nơi như Canada, Washington DC, California, v.v. đã yêu cầu chúng tôi cho một giá biểu để họ khỏi áy náy. Điều này đã làm chúng tôi áy náy theo! Một số bạn đạo đề nghị đóng góp năm hay mười dollars một ngày để giúp trang trải chi phí ẩm thực, chuyên vận, v.v... Chúng tôi xin đề quý bạn đạo tùy nghi đóng góp. Tuy nhiên, bạn đạo nào muốn đóng góp thêm cho Thiền Viện Nhẫn Hoà hoặc không có khả năng đóng góp, chúng tôi đều hân hoan chào đón tận tình. Xin quý bạn đạo đừng ngần ngại.

Để tiện thu xếp việc đưa đón và ẩm thực, xin quý bạn đạo vui lòng điền phiếu tham dự sau đây và gửi hoặc e-mail, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Xin bạn đạo cho biết số điện thoại khi nhắn tin trong máy để chúng tôi dễ liên lạc.

Xin đa tạ,

Nguyễn Trí Vượng

Hội Trưởng HAHVVTBHK

Địa Chỉ Thiền Viện: 4104 Goldsby Street SW, Olympia, WA. 98512. ĐT: (360) 357-5675

Xin liên lạc với: Vượng: 360-459-2405 (nhà); 360-402-4401 (Cell); nguyenvg@comcast.net

Hưng: 360-956-7038 (xin nhắn tin trong máy ĐT); hungkn2005@aol.com

Lâm: 503-380-9307 (Cell); lamtruc@comcast.net

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TRẠI HÈ NHẪN HOÀ

Tên họ: _____

Địa chỉ e-mail, nếu có: _____

Địa chỉ nhà: _____

Số Điện Thoại: _____ (Nhà); _____

(Cell)

Phương tiện di chuyển: _____ Phi cơ, _____ Xe Lửa, _____ Xe Bus, _____ Xe Hơi

Số Chuyến Bay, Xe Lửa hay Xe Bus: _____

Ngày và Giờ đến: _____ Ngày và Giờ đi: _____

Quý Bạn Đạo đi máy bay xin đến Phi Trường SEATAC tức Seattle-Tacoma. Nếu đi xe lửa hoặc xe Bus, xin đến Trạm Olympia. Nếu có thể, xin đến sau 6:00 giờ chiều để tránh kẹt xe và tiện cho Bạn Đạo phụ trách đưa đón. Xin cảm ơn quý Bạn Đạo.