



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : fbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVINET.ORG

số 731

12 tháng 07 năm 2009

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hôn nhiên

Hôn nhiên tu tiến cùng giao cảm
Thức giác bình tâm tự phải làm
Phát triển chính mình hôn vía tiến
Qui y Phật Pháp tự tham thiền

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26/09 /99 đến 02/10/99

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Người chơn tu có cần người phá khuấy không ?
- 2) Duyên lành là sao ?
- 3) Tình thương và đạo đức thì phải làm sao ?
- 4) Càng tự ái càng nhớ nhưng tại sao ?
- 5) Lòng tham không đáy là sao ?
- 6) Tình yêu của Thượng Đế ban chiếu bằng cách nào ?
- 7) Thời tiết thay đổi thì cuộc sống phải thay đổi tại sao ?

<p>1) Atlantic city, 26/09/99 5 : 00 AM Hỏi : Người chơn tu có cần người phá khuấy không ?</p> <p>Đáp : Thừa người chơn tu cần sự thanh tịnh hơn là động loạn</p> <p>Kệ : <i>Thực hành thanh tịnh giải mê mù Dứt khoát tâm tu tránh động ngu Ai giỏi ai tài ta chẳng động Minh tâm kiến tánh thật lòng tu</i></p>	<p>2) Atlantic city, 27/09/99 6 : 05 AM Hỏi : Duyên lành là sao ?</p> <p>Đáp : Thừa duyên lành là thuận ý đất trời trong xây dựng</p> <p>Kệ : <i>Triền miên học hỏi tạo duyên lành Nghịch ý không tu chẳng có thanh Duyên mất tình đời không tiến được Thành tâm tu tập trí tâm thành</i></p>
<p>3) Atlantic city, 28/09/99 5 : 50 AM Hỏi : Tình thương và đạo đức thì phải làm sao ?</p> <p>Đáp : Thừa tình thương và đạo đức là phải biết nguyên lý của Trời Đất, thấy rõ Trời Đất ân độ chúng sanh, cần thực hiện tình thương và đạo đức giữa con người và con người</p> <p>Kệ : <i>Tha thứ thương yêu là chuyện tối cần Thức giác bình tâm tự xét phân Nguyên khí ân ban giúp chuyển tiến Qui hồn tâm thức rõ nghĩa ân</i></p>	<p>4) Atlantic city, 29/09/99 5 : 25 AM Hỏi : Càng tự ái càng nhớ nhung tại sao ?</p> <p>Đáp : Thừa càng tự ái càng nhớ nhung vì tâm thức tham dâm chưa dứt khoát</p> <p>Kệ : <i>Khổ là tự ái giam thân khổ Trí tuệ chưa minh tự vô động Dục giới không ngưng muro chuyển thức Ác ôn phá hoại lại cầu mong</i></p>
<p>5) Atlantic city, 30/09/99 8 : 00 AM Hỏi : Lòng tham không đáy là sao ?</p> <p>Đáp : Thừa lòng tham không đáy tức là bao nhiêu cũng không đủ</p> <p>Kệ : <i>Tham lam tự tại mình không tỉnh Cực trí hại tâm khổ chính mình Trẻ nãi không còn mình sáng suốt Hành thân thể xác dục tham tình</i></p>	<p>6) Atlantic city, 01/10/99 5 : 00 AM Hỏi : Tình yêu của Thượng Đế ban chiếu bằng cách nào ?</p> <p>Đáp : Thừa tình yêu của Thượng Đế lúc nào cũng ôm ấp trong nội tâm, một sự khẩn khát và thanh nhẹ</p> <p>Kệ : <i>Mối tình bất diệt tạo nên hình Duyên dáng thơm tho máu chuyển trình Có một không hai chiều phát triển Bằng lòng tu sửa lại càng mình</i></p>
<p>7) Atlantic city, 02/10/99 5 : 40 AM Hỏi : Thời tiết thay đổi thì cuộc sống phải thay đổi tại sao ?</p> <p>Đáp : Thừa nguyên khí của Trời Đất là cuộc sống của nhân loại, nguyên khí thay đổi là tâm tư của hành giả trên mặt đất phải xuôi chiều theo mà sống</p> <p>Kệ : <i>Nguyên khí quân bình trợ giúp dân Góp phần xây dựng tự phân lân Bình tâm phán xét chơn hành tiến Xây dựng quân bình tự xét phân</i></p>	

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Ban ngày có nên làm thêm PLTC hay không, bao nhiêu lần trong ngày?

Đáp: Ở trong ngày thì chúng ta làm lúc sau khi ăn hai tiếng đồng hồ. Lúc rảnh rồi ngồi đâu cũng có thể làm PLTC được, nhưng giờ Tý thông khai, chúng ta mượn cái trớn của trời đất, tiến hóa nhanh hơn, tốt hơn, lựa cái giờ Tý là tốt, còn ban ngày làm cho nó quen để cho nó có một thói quen tốt thì sau này cái ý nó chuyển tốt, cái đầu dễ sáng hơn.

Hỏi: Trong các băng giảng của Đức Thầy thì Thầy khuyên chúng con làm PLTC nhiều lần, nhiều lần có nghĩa là hít thở từ 6 đến 12 lần hay là hít thở không cần số lượng?

Đáp: 6 lần mà làm đúng thì nó đã toát mồ hôi, rồi có dịp khác chúng ta làm nữa, nhiều lần như vậy, phải chú ý làm nhiều lần như vậy không có sao. Trong ngày buổi sớm mai chúng ta cũng có thể làm PLTC được, chiều cũng có thể làm PLTC được. Nhớ luôn luôn cái đó nó mới mở.

THƠ

THƯỜNG THẦY

Điển Thầy vô tận thâm thâm cao
Ban chiếu tình thương điển chẳng hao
Sanh lão bệnh tử qui thuận luật
Nắm, hun, cẩn thận kéo Thầy đau

Thầy đau trả nghiệp cuối cùng kiếp
Gánh nặng đàn con đang thét gào
Thương bé tằm tìm tìm mọi cách
Thăm trình trật tự Thầy, đang đau

Đại bi để lại huân từ điển
Có pháp tự tu tiến bước vào
Soi nội có Thầy trong điển giới
Thương Thầy phóng ngoại xác Thầy đau
Phúc Tâm Cà Mau 25/3/2009

THIÊN QUỐC TRONG TÂM

Những chuyện thị phi chẳng luận bàn
Trước lo sửa tánh sau bình an
Chẳng màng người thế tranh danh lợi
Thiên quốc trong tâm tiến dễ dàng
Phúc Tâm Cà Mau 26/6/2009

MAU VỀ.

Mau tình mau đi ai gọi to?
Đông người thức giấc phải nên lo.
Thuyền từ ra biển sợ quá tải.
Kêu gọi bao đồng phải dẫn đo.
Dưới "nớ" thị phi nhiều quá cỡ.
Thuyền "Vông" lèo lái đỡ âu lo.
Chỉ cần bắt buộc trình "Sùng Thỏ".
Bát Nhã Thuyền Từ vượt sóng to.

Kính bái.
Minh-Nghĩa.
Bình-Hưng-Hòa, 7-7-2009.

TỰ TU TỰ CỨU

Chưa xuất hồn, chết, đều phải qua Địa ngục.
Xét tội rồi, trả sạch, được về Trên.
Nắm vững đạo không sợ, kệ "lên khên".
Thầy đã phán : " Tu hành khổ mới tiến".
Giàu của tiền ăn khuya luyện lười biếng.
Trần đãi ngộ mê muội tham sân si.
VôVi pháp con đường ta phải đi.
Hồi tâm lại sửa sai tánh bậy bạ.
Tu sửa mình không đi sửa thiên hạ.
Tu tự cứu ắt có ngày trở về.
Tu tự đi Tây-Vực đã gần kề.
Tu chơn chánh ai dọa sa Địa ngục.?
Chỉ Cha Trời mong con mau thoát tục.
Trở về Trên hưởng phúc cõi Thiên-Đàng.
Toàn vạn linh Cha trông đợi vô vàn.

Kính bái.

Minh-Nghĩa.

Bình-Hưng-Hòa, 6-7-2009.

NÊN Y LỜI

"Quy Hội Tình Người" nghe rất hay (1)
Hồn thơ ý đạo đã phơi bày. . .
Thương Thầy thực hiện lời Thầy dạy
Năng thuyết năng hành mới thảo ngay.
(1) Bài thơ "Quy Hội Tình Người" của Phúc-Tâm CM.

Cà-Mau, 06-07-2009

Út-Hoa

HÀNH XUYỀN.

Buông hết lòng tham dứt lụy phiền.
Theo đời ảnh hưởng rộn nào yên.
Năng hành tu luyện trí tâm thiện.
Mỗi bữa sửa mình tạo phước duyên.
Theo đạo năng hành Trời Phật kiến.
Tâm thiện thanh tịnh tự hành xuyên.
Pháp luân thường chuyển hòa thanh điển.
Tu luyện năng hành thoát đảo điên.

Tân phú, 29-6-2009.

MinhVô-Vi.

VỮNG TIỀN

Học chữ Nam Mô vững tiến thâm
Từ bước từ bước hiểu mới thâm
Tự cao học đại té ê ảm
Đạo đời trong sạch mới là thanh.

Cà-Mau, 02-07-2009

Văn-Phong

HÒA CẢM

Rũ bỏ sân si hết lụy phiền
Dung hòa tha thứ sống bình yên
Sống chung xây dựng tâm thanh điển
Vui cùng tâm đạo cảm thông liền.

Cà-Mau, 02-07-2009.

Văn-Phong

NÊN CHẤT PHÁC

Thơ vừa thô lộ "TỰ GIẢI" xong
"NHÂN QUẢ" mình oan lại dối lòng
Phàm phu nói đạo như TiênThánh !
Chất phác lo tu tự độ lòng.

Tắc-Vân, 04-07-2009

Mai-Thanh-Tùng

QUI HỘI TÌNH NGƯỜI

Mau mau dừng lại chuyện thư hùng
Cố gắng công phu cùng ứng cung
Qui hội tình người hưởng bọt lừng
Bữu hoà mới xứng học trò trung

Quên đi quá khứ chuyện thư hùng
Hãy hướng Thầy đang trở bịnh hung
Nguyện niệm nhẹ hiền xin Thượng Đế
Kết đoàn mới xứng học trò trung

Phúc Tâm Cà Mau 27/6/2009

GIÁC NGỦ ÊM RU

Được người chuỗi bởi phước duyên lành
Lập hạnh chơn tu dứt đấu tranh
Giác ngủ êm ru du dương cảnh
Đã dừng nhân quả tiến vô sanh
Phúc Tâm Cà Mau 27/6/2009

MAU.

Mau tình mau đi ai gọi to ?
Cô miên thức giấc nặng con đò.
Thiền từ tách bến sợ quá tải.
Lo lắng bao đồng ắt phải lo.
Tự cứu tự tu Thầy cô vũ.
Gồng mình gánh nghiệp phải âu lo.
Thôi thì hạn chế trình "Sùng Thỏ".
Bát Nhã Thuyền Từ vượt sóng to.

Kính bái.

Minh-Nghĩa.

BHH, ngày 7-7-2009

ĐIỂN SIÊU NHIÊN

Hợp nhau bạn đạo đến chung thiền
Tâm đặc, tâm hòa điển thuận duyên
Thiền Điển cộng đồng, tăng pháp lực
Tâm Linh hội tụ, điển giao liên
Địa linh thanh tịnh, điển quy nhất
Điển ý vui hòa, chẳng giới biên
Phiền não, tiêu dao, lia tạp điển
Liên trì Niệm Phật, điển siêu nhiên.

Thủ Đức, 08-07-2009

Huệ Tâm.

HƯỚNG NGOẠI

Tâm phàm hướng ngoại mãi khen chê,
Hành pháp nội tâm kéo trở về;
Hướng thượng khai thông thanh nhẹ tiến,
Quân bình tâm điển thoát tà mê.

Phú Nhuận, 01-11-2008

Thiền Đăng.

TIỆC

Dự tiệc, lâu ngày gặp mặt nhau
Nâng ly cạn chén, tiếng ồn ào
Cùng nhau thưởng thức, vui hội ngộ
Ly cùng mời nhau, uống cạn mau
Khoảnh khắc tiệc tàn, vui chưa thỏa
Chẳng khác đời người, tuổi thọ bao ?
Thời gian trôi mãi, không chờ đợi
Hai ngã đường đi, chọn đường nào ?

Củ Chi, 12-02-2009

Bá Tùng

NƯỚC MẮT CHỊ TÔI

1. Chị tôi nước mắt tuôn trào
Khi nghe ai nói đến câu kiếp người...
Có khi lại nở nụ cười
Lòng nghe nhắc đến kiếp người Phật Tiên...
2. Chị ơi, xin chớ ưu phiền
Phật Tiên nhân thế cũng xuyên đời này
Cũng là khổ ái đắng cay
Cũng là nước mắt ! Có hay bao lần !
3. Chị ơi, chớ sợ gian nan
Đời Tiên đời Phật đàng trần gian
... Sống đời bé nhỏ bất an
Đưa nhau tìm kiếm Niết Bàn trần ai.
4. Đời vui giữa khổ ngày ngày
Vì nguồn hương thượng Phật Đài trong tâm
Ngày nay chị đã gieo mầm
Cứ hành, cứ niệm, tháng năm chẳng sờn.
5. Sống đời gắng đạo – keo sơn
Hiền thê, hiền mẫu, lý chơn đời này
Từ bao đời kiếp đến nay
... Có công mài sắt, có ngày nên kim...
6. 30 năm máu vẫn về tim
30 năm nữa cứ tìm đến nhau
Đổi trao học hỏi vì nhau
Biển tình Thượng Đế nhiệm màu ngân nga.
7. Bao năm tu học ta bà
Được gì hỏi chị ! chẳng qua tấm lòng !
Học đời : lấy có làm không
Học Tình Thượng Đế ẩn trong nhân loài.

8. Hôm nay chị đó em đây
30 năm nữa sum vầy nhau chẳng
Đường em không khỏi gian nan
Nhìn qua đường chị Niết Bàn xa xôi.
9. Chị, em tâm đạo an đời
Hai người hai ngã một trời một Cha
Ai thương ai nhớ quê nhà
Quên Trời tha thiết chờ ta trở về.
10. Thiên Đình đích thực Trời Quê
Ai về nơi ấy, trở về cứu tinh
Trần gian còn quá hữu tình
Xin người thương quý ân tình Trời ban...

HBP. 10-02-2009

Từ Hùng.

TU KHÁC PHẠM

Mặc đời dị nghị, ý tâm ác.
Cấm cuội lo tu đến bỏ xác.
Không sợ thị phi ấy khác phạm.
Chuyện gì đến ta, ta không bác.
Thủ thường an phận giữ tâm hòa.
Thế sự mùi trần, xa, đối khác.
Mỗi bữa công phu giải ý tà.
Trước đã sai lầm, tu, chánh giác.!!!

Kính bái.

Minh Gót.

Bình Hưng Hòa, 2-7-2009.

BÁO CÁO SỨC KHỎE ĐỨC THẦY NGÀY 10/07/2009

Từ ngày xuất viện đến nay, chân tay Thầy bớt giữ nước nhiều và mềm mại hơn. Tuy nhiên, Thầy vẫn còn yếu. Áp huyết vẫn chưa được quân bình. Thầy ăn được, ngủ được nhưng vẫn còn những cơn ngứa.

Năm trước, sau khi xuất viện ngày 06/03/2008, Thầy đã tịnh dưỡng tại Montréal hơn 6 tháng mới hồi phục được sức khỏe.

Kỳ này, Thầy phải cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sức khỏe vì tình trạng năm nay kém hơn năm trước.

Kính tường,

Ban chăm sóc sức khỏe Thầy

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

Cà phê giúp điều trị bệnh "đãng trí"

Nghiên cứu mới cho thấy uống hai tách cà phê đặc mỗi ngày có thể làm chậm diễn biến của bệnh mất trí (Alzheimer), thậm chí có thể cải thiện các triệu chứng bệnh.



Hai tách cà phê đặc mỗi ngày có thể là liệu pháp tốt cho người mắc Alzheimer

Theo Tiến sĩ Gary Arendash của Đại học Nam Florida, người đi đầu trong cuộc nghiên cứu, caffeine có thể là một liệu pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh mất trí chứ không chỉ là một liệu pháp ngăn ngừa.

Điều này có ý nghĩa quan trọng vì caffeine là một loại thuốc an toàn đối với nhiều người. Nó dễ dàng tác động lên não và đường như tác động trực tiếp đến diễn biến căn bệnh.

Alzheimer là một bệnh thoái hóa não, biểu hiện khởi đầu thường là đãng trí, lẫn lộn nhưng khi bệnh diễn biến nặng hơn, người bệnh sẽ bị mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn nhận thức... Tỷ lệ bệnh cao ở những người trên 65 tuổi nhưng vẫn có nhiều trường hợp người trẻ tuổi mắc bệnh này.



Căn bệnh này ảnh hưởng đến 700.000 người ở Anh và cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được căn nguyên bệnh. Tuy nhiên, căn bệnh có mối liên hệ với khối kết dính của một protein bất thường được gọi là beta amyloid; khối này định hình trong não và phá hủy các tế bào thần kinh. Những biến đổi đặc trưng của não mà các nhà khoa học ghi nhận là sự giảm sút đáng kể các neuron.

Tuy nhiên, một phần lớn dân số hầu như không biết nhiều về căn bệnh não và cho rằng căn bệnh này có thể kết thúc cuộc đời họ. Theo một nghiên cứu xã hội học về bệnh Alzheimer, một nửa số khảo sát tin rằng có phương pháp điều trị chứng mất trí và 1/3 cho rằng căn bệnh là một điều không thể tránh khỏi của tuổi già...

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Arendash đã tiến hành thí nghiệm trên 55 con chuột bạch đã cấy tác nhân bệnh. Khi những con chuột bạch 18, 19 tháng tuổi - tương đương với con người ở tuổi 70 - chúng biểu hiện những vấn đề về trí nhớ và sự lẫn lộn liên quan đến chứng mất trí.

Các nhà khoa học cho nửa số chuột uống nước có pha caffeine trong khi số còn lại chỉ uống nước thông thường. Lượng caffeine mà chuột hấp thụ đối với trọng lượng của nó cũng bằng một người uống từ 5 – 8 tách cà phê mỗi ngày. Lượng caffeine này tương đương với 2 tách cà phê đậm đặc, 14 tách trà hoặc 20 lon nước giải khát Cola.

Sau 2 tháng, những con chuột uống nước có caffeine phản xạ tốt hơn nhiều trong các kiểm tra về trí nhớ và suy nghĩ so với những con chỉ uống nước thông thường. Các nhà khoa học nhận ra gần một nửa lượng protein bất thường đã biến mất sau 2 tuần khi những con chuột thí nghiệm được uống caffeine.

Những con chuột được hấp thụ caffeine có mức beta amyloid trong máu và não thấp hơn và trí nhớ của chúng cũng được đánh giá là nhạy bén gấp hai lần so với những con chuột già khỏe mạnh khác.

Với những kết quả thí nghiệm đầy hứa hẹn này, các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch kiểm tra hiệu quả của caffeine đối với chứng mất trí ở người.

Vietbao (Theo: vietnamnet.vn)

BẠN ĐẠO VIẾT

Kính thương thầy

Kính thưa các bạn:

Lần đầu đến thăm ông Tám tại Montreal và tham dự đại hội vào năm 1983, tôi vào nhà anh chị Thuần và gặp ông Tám đang ngồi và nói chuyện với chị Thuần. Tôi gặp ông và thấy ông có một khuôn mặt hồng hào và vô tư rất là dễ thương. Tôi cảm thấy quý ông và cởi mở trò chuyện với ông. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng và rất thích cảm giác này. Tôi muốn gặp ông vì tôi mới vừa gặp pháp thiên Vô Vi do ông chia sẻ qua các quyển băng cassettes.

Tôi hành thiên Vô Vi qua các phương pháp đơn giản và tôi khám phá được nhiều điều trong cõi tâm linh như những lời ông Tám chia sẻ. Tôi vui mừng vì đây là những điều mà tôi đã từng thắc mắc. Tôi dứt khoát âm thầm thực hành và trong tâm rất cảm ơn ông Tám đã bỏ công sức chia sẻ cho tôi và cho mọi người những điều mà ông đã tu đạt. Tôi cũng biết ơn các nguyên nhân nào đó đã đưa tôi đến gặp pháp Vô Vi và tu có kết quả một

cách rất hiệu lực.

Một hôm khi đang viếng thăm khu phố tàu tại thành phố New York, tôi thấy có một ông người Tàu. Ông này có hình dáng và khuôn mặt rất giống như ông Tám nhưng không phải là ông Tám. Tôi nhìn chăm chú ông Tàu này và tự nói ông này hình dáng giống y như ông Tám mà tại sao tôi cảm thấy ông Tàu này không có dễ thương chút nào ?.

Nhờ đó tôi hiểu ra, tôi quý thương ông Tám vì tôi quý và thích cái chấn động thanh nhẹ của ông Tám tỏa ra do sự dày công tu tập của ông. Tôi thích cái thanh nhẹ chứ không phải tôi thích cái hình tướng của ông Tám. Tôi thích cái thanh nhẹ này vì tôi không có, tôi thiếu sự thanh nhẹ, tôi thiếu sự bình an. Thì ra tôi chỉ thích sự bình an, sự quân bình trong tâm hồn. Tôi chỉ thích Đạo, cái chấn động quân bình, mà ông Tám đem đến thế gian này. Nhờ hành thiền, tôi nhận thấy trong cuộc sống, tất cả sanh linh đều đang tìm sự bình an, tức là đang tìm Đạo.

May mắn thay, tôi biết được pháp thiền Vô Vi và được ông Tám chỉ dạy cho tôi một điều quý giá duy nhất cho sự khai thông tâm hồn để trở về với Đạo, là thực hành thiền và tập trung hướng thượng nơi đỉnh đầu. Tôi luyện để tập trung cho kỳ được và nhận thấy nơi đây có sức hút đi lên vô cùng mạnh và thu hút đi tất cả những chấn động làm bế tắc sự luân lưu của sức mạnh sáng suốt của tâm hồn tôi - những sự bế tắc này đã làm tôi trở nên tăm tối rồi tạo nên những điều mang đến cho tôi sự không bình an.

Chấn động trên đỉnh đầu tôi luôn luôn giải tỏa tâm hồn tôi, làm cho tôi từ tăm tối nặng trọc đến thanh nhẹ và sáng suốt. Như một vị Thầy luôn luôn chỉ dạy tôi không rời bỏ giây phút nào. Chỉ có Thầy mới có thể khai sáng cho tôi. Tôi thương và yêu quý Thầy nơi đỉnh đầu. Tôi trở về nơi đây để tôi tận hưởng sự thanh nhẹ và bình an giống như sự bình an mà ông Tám đã đem đến cho tôi.

Tập trung niệm Nam Mô A Di Đà Phật nơi đỉnh đầu, tôi được sáng suốt và tôi có được trạng thái bình an thanh nhẹ như lúc tôi đến gần ông Tám. Tôi yêu thương sự thanh nhẹ thì tôi trở về đỉnh đầu của tôi và tôi được gần Thầy tôi. Thầy tôi sáng suốt và luôn luôn khai sáng cho tôi.

Một vị tu đắc đạo thì đã trở về và hòa tan nơi cực mạnh và cực bình an. Nơi đó là nơi đỉnh đầu, là nơi sáng suốt. Chúng ta thương quý ông Tám như vị Thầy thì chúng ta nên nghe lời ông Tám chỉ dạy tu hành để không bị sai đường lối : "Thầy bạn là sự sáng suốt của các bạn". Đúng vậy, sự sáng suốt của tôi trụ nơi đỉnh đầu tôi, nó giải đáp cho tôi tất cả những thắc mắc và khai trí cho tôi.

Qua những diễn tiến về sức khỏe của ông Tám hiện tại, tôi có nghe nói rằng: "Ông Tám nói: Ông Tám không có bệnh." . Đúng vậy, Tâm Hồn ông Tám chính là ông Tám. Tâm hồn của ông Tám không có bệnh, vẫn mạnh khỏe. Ông Tám nói thật. Nhưng về thể xác của ông Tám thì nó già yếu và đang bị bệnh vì làm việc quá nhiều.

Chúng ta thương quý Thầy Tám thì phải biết cách tỏ lòng thương Thầy, biết cách đến gần với Thầy. Trở về nơi đỉnh đầu để gần Thầy. Tu hành thanh nhẹ khi gần Thầy, chớ đừng đại khờ lẫn lộn Hồn và Xác mà làm rộn và hành hạ thân xác của Thầy.

Thầy Tám nguyện tử vì Đạo vì Thầy biết được giá trị của Đạo. Vì thế, Thầy luôn làm tất cả những gì có thể làm để giúp khai thông sự tăm tối của nhân gian, để nhân gian có cơ hội biết Đạo để mà trở về.

Bạn đạo Vô Vi ít nhiều gì cũng có phần hiểu biết để tự tu, tự khai thông. Cho nên chúng ta không nên ôm giữ mãi cái tăm tối để lợi dụng lời nguyện "Tử vì Đạo" của Thầy, rồi cứ mặc tình hành hạ thân xác Thầy để hưởng thụ sự thanh nhẹ của Thầy hay sao, mặc dầu thân xác Thầy đang bị bệnh, yếu và rất cần được tịnh dưỡng để hồi phục? Các bạn có biết rằng khi Thầy thu hút các trần trọc của các bạn để các bạn được thanh nhẹ để các bạn

mở tâm tu hành thì Thầy phải lãnh cái khổ của các bạn không? Nếu Thầy thu hút các trần trược của chúng ta quá nhiều thì thân xác Thầy phải bệnh và yếu đi.

Mặc dầu Thầy không màng đến bệnh và sự yếu sức nhưng chúng ta phải ý thức và giúp thân xác Thầy được khỏe mạnh để chúng ta còn có cơ hội được gần Thầy qua thể xác này.

Nếu chúng ta còn tầm tối, còn mê tín, còn ỷ lại thì còn làm Thầy phải gánh nặng cho chúng ta.

Thương Thầy và các bạn.

Bá Nguyễn

Hướng Tâm cầu Nguyện

Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Hoàng Huy Trúc(là ông ngoại bạn đạo Hà Thị Viễn Tiến tức Hà Thị Vân Anh), sinh năm 1933, mất lúc 7h 43 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 2009 dương lịch, tại Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, thọ 77 tuổi.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo