



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : tbptdn@videotron.ca
WEB: WWW.VOVINET.ORG

số 746

25 tháng 10 năm 2009

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

An Vui

*Khai triển mình tâm triển một vòng
Tâm vui thành tựu vía hồn thông
Đường đi rõ rệt không xao xuyên
Khai triển chơn tâm tự dự phòng*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 08/01/2000 đến 14/01/2000

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tình thâm quyến luyến từ đâu mà có?
- 2) Sự tham dâm do đâu mà hình thành?
- 3) Sự tiến hóa không ngừng nghỉ phải nhờ đâu mà có?
- 4) Thiên biến vạn hóa là sao?
- 5) Chuyện gì là chuyện tối cần?
- 6) Thượng Đế phục vụ chúng sanh ở chỗ nào?
- 7) Muốn làm một việc gì có kết quả tốt thì phải làm sao?

<p>1) Montréal, 08-01-2000 5:20 AM <i>Hỏi: Tình thâm quyến luyến từ đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình thâm quyến luyến từ thiên tính mà ra. Cho nên lúc gặp nhau trong sự bất ngờ không dự tính trước, tình người lúc tương ngộ rất chơn thật, hai bên đều muốn tỏ bày sự thật</p> <p>Kệ: <i>Thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền Cảm thấy tâm tư thật sự yên Giao cảm tình người trong quý trọng Chung vui thanh nhẹ cảnh thần tiên</i></p>	<p>2) Las Vegas, 09-01-2000 7: 40 AM <i>Hỏi: Sự tham dâm do đâu mà hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tham dâm do sự mong muốn lâu ngày biến thành tập quán tham dâm rất khó sửa tạo thành nghiệp lực</p> <p>Kệ: <i>Nghiệp lực cuốn lôi khó triển hành Động tâm gây loạn khó phân rành Điều lành không có vì tham muốn Khó khổ nhọc thân lúc trưởng thành</i></p>
<p>3) Las Vegas, 10-01-2000 8: 05AM <i>Hỏi: Sự tiến hóa không ngừng nghỉ phải nhờ đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hóa không ngừng nghỉ nhờ óc sáng tạo liên tục mới có</p> <p>Kệ: <i>Thân tâm tiến hóa tới không giờ Quý tướng Trời cao chẳng bơ vơ Thức giác chính mình không động loạn Thành tâm tu luyện chẳng còn mơ</i></p>	<p>4) Las Vegas, 11-01-2000 1: 00 AM <i>Hỏi: Thiên biến vạn hóa là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiên biến vạn hóa là phải có duyên nghiệp đụng chạm thì mới mở trí</p> <p>Kệ: <i>Duyên lành gặp gỡ mới thâm giao Giải tiến phân minh rõ sắc màu Quý tướng chung vui càng quý mến Giúp mình tiến hóa lại càng mau</i></p>
<p>5) Las Vegas, 12-01-2000 7: 25 AM <i>Hỏi: Chuyện gì là chuyện tối cần?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện hợp tác xây dựng cho chung là chuyện tối cần</p> <p>Kệ: <i>Góp phần xây dựng qui tâm đạo Giải tỏa phiền ưu tự bước vào Nguyên lý Trời ban hành rõ rệt Thân tâm đạt thức rõ đường nào</i></p>	<p>6) Las Vegas, 13-01-2000 8: 36 AM <i>Hỏi: Thượng Đế phục vụ chúng sanh ở chỗ nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa Thượng Đế ban chiếu cho chúng sanh trong giây phút cần thiết, tùy theo nhu cầu của cuộc sống</p> <p>Kệ: <i>Nơi nơi thanh nhẹ độ tâm yên Diễn giới phân minh tự giải phiền Qui hội tình Trời trong khó khổ Bình tâm thanh tịnh tự mình yên</i></p>
<p>7) Las Vegas, 14-01-2000 8: 50 AM <i>Hỏi: Muốn làm một việc gì có kết quả tốt thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn làm một việc có kết quả tốt thì phải biết sửa mình thì mới tránh được sự tái phạm liên hồi có thể làm trở ngại sự tiến hóa của phần hồn ở tương lai</p> <p>Kệ: <i>Ăn năn sám hối sửa mình tránh lời thôi Quý tướng Trời cao dễ đứng ngời Thức giác chính mình không phạm nữa Bình tâm nhập định tự về ngời</i></p>	

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

1. **Hỏi: Khi con nguyện thì ngập nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.**

Đáp: Thì nó giải ra, nó giải cái trược khí rồi khóc, khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta. Thanh thì chỉ có giải trược.

2. **Hỏi: Khi thiền cứ bị ngập, đó là trạng thái gì?**

Đáp: Khi thiền bị ngập là trược, bên trong còn trược chưa thanh lọc đầy đủ, phải cố gắng làm PLTC cho nhiều, cho nó dứt khoát cái ngập đó thì trược khí không có tấn công chúng ta được.

THƠ

BIỂN NHỚ

Cùng bạn Thiên-môn qua chốn này
Ôm tro Thầy tới tiểu-bang đây :
Chúng con tâm-khảm thương Thầy lắm,
Vượt sóng bề khơi thủy-táng Thầy...

Thuyền tang chầm-chậm lái ra khơi ;
Mưa hắt-hiu buồn ngấn lệ rơi...
Mặt bể sóng ghềnh như thỗn-thức ;
Tiếc-thương trải rộng bốn phương trời.

Ôi ! Biển sâu nhìn cảm-động thay !
Sóng đau từng gợn sóng vui đầy...
Ngoài trời mưa vẫn mưa thâm-lặng ;
Gió buốt từng cơn gió lạnh bay !

Con tưởng chừng nghe tiếng sóng gào
Trong lòng thương-nhớ biết là bao !
Cuồng-phong bão-tổ trong tâm-ý...
Ai hiểu lòng ai đau thế nào ?!

Lúc rải tro Thầy vùng hải-đăng,
Tiếng Thầy còn vẫn niệm trong băng !
Biển như xúc-động tràn mưa gió,
Con với đồng-môn lệ khó ngăn...

Thủy-táng xong thuyền lại trở về ;
Bến trông ngoảnh lại nhớ Thầy ghê !
Tiệc tang đồng-đạo, ôi ! xao-xuyến !
Cùng nhắc buồn vui chuyện trước kia...

...

Ngoài trời mưa vẫn mưa thâm-lặng ;
Gió buốt từng cơn gió lạnh bay.

Phi-trường Boston, ngày 19-10-2009.
Kính Bái,
TRỊNH Quang Thắng.

Tiểu Đưa Thầy

Chúng con đưa tiễn Thầy đi.
Một lần tiễn biệt chia ly suốt đời.
Ngậm ngùi giông lệ tuôn rơi . . .
Thầy đi lần cuối muôn người tiếc thương!
Thâm tình nhiều nỗi vắn-vương,
Nghĩa ân ghi khắc bốn phương một nhà.
Thăng trầm dần bước phong ba,
Mong manh tuổi hạc sương pha đậm trường . . .
Tâm thành theo nén khói hương,
Chúng con tưởng niệm Thầy thương đời đời . . .
Rung rung nỗi nhớ cao vời . . .
Ngàn năm vĩnh-biệt Đất Trời xa xôi!
Nỗi buồn trĩu nặng Thầy ơi,
Cúi đầu tâm niệm chẳng vui tu thiền.
Anh minh siêu-thoát linh thiêng,
Thầy đi vĩnh-viễn triền miên thương sầu!
Đạo đời lắm cảnh bề dâu . . .
Từ đây con trẻ còn đâu đợi chờ?!Vắng Thầy con quá bơ-vơ,
Nhớ Thầy chẳng dám hững-hờ công phu,
Chấp tay tâm nguyện tiến tu,
Theo Thầy về cõi nhân du tương phùng.
Vô-Vi một dạ thủy-chung,
Anh em đoàn-kết vô cùng thương yêu.
Trong Đời có Đạo dất diu,
Theo Thầy tâm-thức vạn điều an-khang
Thầy đi “Thượng Lộ Bình An”
Là đường chung bước vinh-quang muôn đời.
VÔ-VI pháp lý tuyệt vời,
Hồi-quang phản chiếu, sáng ngời thân tâm ./.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
VẠN VẬT THÁI BÌNH
Kính bái,
Kim Thanh, Úc Châu
29-09-2009

BIỆT LY

Năm rồi thì mắt mẹ hiền
Năm nay lại đến Vĩ Kiên về trời
Ngậm ngùi dòng lệ tuôn rơi
Hai năm liên tục mất người yêu thương
Dẫu rằng đây chốn vô thường
Sinh trụ hoại diệt chuyện thường thế gian
Nhưng sao lòng trẻ nát tan
Biệt ly mắt mát ngỡ ngàng lòng con...

HCM. 00:50' – 12/10/2009

Tiểu Long Vô Vi.

ĐẠO LÀ TỰ NHIÊN

Đạo là tự nhiên thuyết không sai
Mỗi giây mỗi phút, mỗi tiến hoài
Trật tự trong sinh trụ hoại diệt
Sanh tử triền miên, chẳng nệ ai
Vạn vật đều chung luật tiến hóa
Đến đi hiện hữu, định có ngày
Đạo là tự nhiên, vay phải trả
Ngũ hành nơi trả, nợ người vay.

Củ Chi, 12-10-2009

Bá Tùng.

GẮN XA

1. Đêm nào tôi cũng đến đây
Đợi người xưa ấy từ ngày chia tay
Đêm nào tôi cũng chấp tay
Nguyện theo lời dạy Phật Ngài bảo ban
2. Đêm nào tôi cũng xếp hàng
Đường về La Mã quan san chùng nào
Tìm nhau từ buổi ban đầu
Là bao xa cách vì đâu dài dòng.
3. Đêm đêm lại đến bên sông
Rồi qua bên biển như dòng nước trôi
Có đêm cứ khóc liên hồi
Về sau mới biết sống đời thức tâm.
4. Ngày tàn tháng lụn đến năm
Đêm đêm rồi lại đêm rằm trăng sao
Mà đường về đến nhiệm màu
Sao còn đặng đặng bao lâu mới là.
5. Phật thời sa số hằng hà
Chứ như trần thế bốn ba lăm tìm
Mà tìm xứ Phật lặng im
Bảo về trở lại mà tìm bên trong.
6. Gần như núi ở bên sông
Xa như rừng rú bên Hồng Hà kia
Nước ròng nước lớn đầm đìa
Gần như Tiên Phật chẳng chia lìa gì.

7. Sống sao hạnh đức từ bi
Sống sao cho đúng những gì thuận thiên
Nghịch thiên! Chuốc khổ! Chuốc phiền!
Muốn làm con Phật! Phước duyên tu hành.
8. Thì trần thế, chốn tử sanh!
Đạo sanh! Đời lắng! Mới thành đạo tâm
Những ngày những tháng những năm
Những đời những kiếp chuyên tâm hướng về.
9. Đường về xứ Phật muôn bề
Cũng không ngoài những lẽ thế dậm trường
Bên lề chuyển biến tai ương
Đời bình yên với không lường đổi thay.
10. Xa gần Thượng Đế trao tay
Niết Bàn yên ổn, Bồ Đề Lai tu hành
Cho người khứ trước tâm thanh
Xa gần cho những lòng thành thế gian...

HBP. 28-03-2009

Từ Hùng.

MƯA KHÓC

Giọt nước nào trong suốt như mưa
Rơi xuống đại dương... chìm vào biển song
Bóng dáng Thầy yêu... giờ như tro bụi
Trãi xuống biển đời tan vỡ hồn ta.

Nước mắt ngà ời thôi đừng rơi nữa
Mưa thế lòng ta lời tiễn đưa Thầy
Thầy như cuối mây nhìn đàn con dạy
Mai theo bước Thầy quảng đại Vô Vi.

Hôm nay con khóc như lòng ân hận
Không tròn phận người trong cõi Vô Vi
Thầy ơi... Thầy ơi... mong rằng chưa muộn
Con mượn mưa buồn sám hối đời con...

Canada, 20-10-2009

Phuong (Kim Giao)

GẮN GỬI TÂM LINH

Thầy đã đi rồi, con ở lại
Khó đau ngăn cách bao năm qua
Bây giờ cảm nhận Thầy bên cạnh
Sung sướng tuyệt vời con có Cha
“ Ý lại Phật Trời Ma Quỷ tá ”
Hổ sấu thăm thẳm tự băng qua
Người tu thực chất là tu sửa
Gắn gửi tâm linh ám áp ta

Kính bái

Bình Tân, 19-10-2009

Minh Nghĩa

ĐẮC ĐẠO

PHẬT đáo Thiên Đàng Phật Vĩ Kiên
Vĩ hành vi quý chánh chơn Thiên
KIẾN trì vĩ đại cứu nhân độ
KHAI triển Vô Vi Lương Vĩ Kiên.
Sài-Gòn, 15-10-2009
Minh Vô Vi

CỤC ĐỘNG CỤC TĨNH

Cục động cơ huyền đã sẵn sàng
Vô Vi sần lọc chọn an bang
Vào hàng Phật tử thương ngon hiền
Cục Tịnh long hoa đã mở màng

Ngày xưa bạn đạo bắt hoà
Đức Thầy chủ tọa dịu xoa nỗi buồn
Nay người liễu đạo về nguồn
Chúng con chung một chiếc xuồng riêng tư
Vi mê cái đùng khư khư
Quên đi trần thế tạm cư sửa mình
Thấy sai tự biết tự mình
Tự bi bác ái suối tình siêu nhiên
Đường tu nhịn nhục mới yên
Thâm tu thâm tiến giao liên đại hôn
Ấm dương chưa hội bôn chôn
Lo ngoài phục vụ sống còn sân si
Đang lằng điểu tuột sâu bi
Quên đi vui thúở mất đi thâm tình
Cha nay hoàn đĩnh hư linh
Không còn thừa gởi tường trình phân bua
Chạy theo ngoại cảnh được thua
Thanh quang chưa đủ để xua ngã phàm
Xa mê khối trược tà xâm
Ngắm ngắm khuấy phá lâm lâm trực chờ
Hong ân chuyển biến huyền cơ
Thăng trầm sần lọc chẳng ngờ chẳng làm
Quay về hướng nội đạo tâm
Vĩ Kiên phục vụ cái tâm rõ tường
Điển từ lan toả người thương
Đại bi đạt chất làm gương thế trần
Năm mươi năm độ ai cần
Khổ truyền khổ nhục mới gần chúng sinh
Đại bi ma quỷ thần kinh
Nhớ thời cái thúở hoàng vinh có Thầy
Cơ Trời nay đã chuyển xoay
Đẩy đưa cục động khổ cày mầm xanh
Không lâu trở lại thanh bình
Anh em đại hội siêu tình như xưa

Hư không cha chiếu thuận thừa
Quê xưa cùng hưởng đại thừa điển quang
Vô Vi ngồi sáng địa đàng
Cùng chung thống nhất một làng tình thương
Phúc Tâm cà Mau 12/10/2009

Viếng Thầy

Thầy đã đi rồi bỏ cõi trần
Như vì Sao sáng đổi ngôi vân
Xác thân tứ đại trả về đất
Linh điển Thầy thẳng cõi vĩnh hằng
Chúng con ở lại siêng tu tập
Pháp lý Thầy ban khắp nơi nơi
Công Thầy dạy dỗ rèn trui chúng
Cố gắng tu linh giữ tâm thiền
Bác Hòe Toronto

NHỚ THUỞ CÓ THẦY

Gánh nạn chúng sinh nay đã tròn
Nường đò chèo lái tự đàn con
Thiếu Cha mới thầy đời hui hoạnh
Vắng tiếng chiu, la thúc nghiệp mòn
Nhớ thuở có Thầy vui biết mấy
Sống chung ân điển tiếng ru tròn
Thời gian cướp mất hình hài ấy
Rơi lệ lòng con giữ sắc son
Phúc Tâm cà Mau 14/10/2009

XÁ LỢI

Xá lợi của Thầy sáng vô cùng
Hư không mong đợi hội hiệp chung
Tiến về cõi phúc không sanh diệt
Xá lợi hữu hình thế đạo dùng
Tiếp nối chân Thầy vì đạo chúng
Giữ phần kỹ niệm để cho chung
Có tâm hướng thượng hưởng thường chiếu
Xá lợi vô Vi chón vô cùng
Phúc Tâm cà Mau 28/9/2009

KIẾN PHẬT

Duyên lành học đạo Hạ Ngươn này
Huyền bí khai thông kiến Phật Thầy
Thiên định kịp thời Hồn tiến hóa
Đêm thiền tỏa ngộ Trăng tròn đầy.
Sài Gòn, 13-10-2009
Minh Vô Vi

**ĐẦU NGHIÊNG BÊN TRÁI
MẮT TRÁI MỜ (THIÊN NHÂN) THUẬN DƯƠNG**

Đầu nghiêng, mắt trái hướng xa xăm
Một chút hiển huyền, giác tự tâm
Ai hiểu ai trung, ai rõ biết ?
Thuận dương thoát tục thượng Trời thẳng
Muôn đời hậu xét thân xác ấy
Đa dạng cấp tầng chuyển hoá thâm
Ai hiểu, ai thông, ai tiếp nhận ?
Âm ba chấn động vọng Trời thanh
Phúc Tâm cà Mau 14/10/2009

CÔNG THẦY

Công Thầy như biển núi từ bi
Điêu đất chúng con tu kịp thì
Rơi rớt ôi thôi đành trở lại
Kiếp người khổ lắm rắng về đi
Thế gian cõi tạm luôn ghi nhớ
Dứt khoát lo tu kéo trễ kỳ
Công đức của Thầy hơn bề cả
Vĩ Kiên Phật Tâm Phật Vô Vi.
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 20-10-2009
Út Hoa kính bái.

THẮM SUỐI THÁC MAI

SUỐI nước trong xanh cứ vô tình
THÁC ghềnh học hỏi thấu tâm linh
MAI ngày thấu suốt-quy nguồn cội
THIÊN đàng hiển hiện-có gì kinh
Sài Gòn ngày 21-09-2002
Thanh Dũng

GHÉ THẮM ĐỊNH QUÁN

ĐỊNH mệnh ngàn năm tự mình gieo
QUÁN thông Đời Đạo-hết cheo leo
ĐỊNH kiến làm chi-Đời giả tạm
QUÁN tầm học Đạo-thấu Trời cao
TP.HCM ngày 21-9-2009
Thanh Dũng

TRẮM DẦU LẠI ĐỔ THÂN GIÀ

Sập nhà bìm bịp bụi leo,
Le le đầu tiến lại tè cho ta.
Trăm dầu lại đổ thân già,
Truy tìm sự thể cho ra đuôi đầu.
Nhân gian cuộc sống gian trần,
Đi trong học hỏi phải qua quả nhồi.
Trời cao cho mở đường đời,
Nghiep kia để học quả nhồi cho xong.

Học đi sự thể cho trong
Tâm minh trí suốt mới mong đạo màu.
Câu kia ta bắt tâm sâu
Hằng đêm lặng xuống đặng thâu chân hồn.
Hồn kia ta lại dẫn lên,
Sao cho sơn đỉnh ở trên bộ đầu.
Khai thông bá hội cho mau,
Tới khi lúc đó hãy hay vọng cầu.
Cà Mau, 18-09-09
Văn Phong.

THIÊN LÀNH

Thuyền duyên khai mở chân tâm,
Đêm khuya thanh vắng lòng ngay nhớ thầy.
Thầy ta nay đã về tây,
Quy phương cực lạc điển hòa không gian.
Huyền vi điển giới tỏa dần,
Mọi nơi bạn đạo hiệp dần nhẹ thanh.
Vô vi pháp pháp thiên thanh,
Triển khai mọi giới duyên lành thiên thu.
Mọi nơi bạn đạo công phu,
Thiên sao đạt thức ngục tù tâm thân.
Chân như ngộ thức gian trần,
Tâm không trí mở xa tà nội tâm.
Đến khi khoác áo vàng oanh,
Thầy ta mừng rỡ thiện lành đầy nhe.
Cà Mau, 02-10-09
Văn Phong.

THIÊN ĐÀNG

CÔI Thiên cõi Phật nơi an lành
THIÊN chiếu tu hành đạo đức thanh
ĐƯỜNG đạo Vô Vi khai kiến tánh
HỮU nhân tác phước hữu nhân thành
LỘ trình hành đạo Long Hoa Hội
VÔ cõi Thiên Đàng điển giới thanh
NHÂN thức hành thông nhân tức Phật
ĐÁO Thiên lễ Phật mãi tôn sanh.
Sài-Gòn, 20-10-2009
Minh Vô Vi

ĐỊA NGỤC

ĐƯỜNG đời đọa khổ thức tâm tu
ĐỊA phủ tâm thân trong tối u
NGỤC khám chính mình hành tục cứu
VÔ thường cõi tạm thức Hồn tu
MÔN khai khử trước lưu thanh trú
HỮU tướng hữu vi tự giải mù
KHÁCH thọ hóa sanh tan hội tụ
TẮM về chơn chánh thoát si ngu.
Sài Gòn, 20-10-2009
Minh Vô Vi

CÔNG THẦY

Công Thầy như Biển, Núi Từ bi(1)
Điù dất chúng con tu kịp thì
Rơi rớt ôi thôi đành trở lại
Kiếp người khổ lắm ráng về đi
Thế gian cõi tạm luôn ghi nhớ
Dứt khoát lo tu kéo trễ kỳ
Công đức của Thầy hơn bẻ cả
Vĩ Kiên Phật Tám Phật Vô Vi.
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 20-10-2009
Út Hoa kính bái.

(1) Núi Từ Bi ở bên Trung Quốc.

TU THEO BẢNG ĐĨA

Thân tặng Nguyễn Hiền Dĩ-An
Được trao “Báu Pháp”(mọi) người là Tám (1)
Nhứt khí Tiên-Thiên nhờ vả ai ?
Y lại nơi Thầy, ma nó tá
Đừng ham dục tốc rút không hay
Dù tu trăm kiếp đà siêu xuất
Kém đức một ly phải đọa đày
Học đạo bên lòng tu tự tiến
Nhớ gương “Phật Tám” tiến từng ngày.
TPHCM, 21-10-2009
Kính bái
Chơn Minh Nghĩa

PHÁP LUÂN

Hít sâu có kẻ chê “Sửa Pháp”
Quan trọng Pháp Luân giải tánh mù
Hành đúng lời Thầy tánh đối khác
Lung chừng biếng nhác tối thâm u
Khoe tài tranh lý trong kinh Phật
Tà khí trong người nghệt khó tu
Không sợ đứt gân không sợ chết (1)
Tổ truyền hít đúng nhẹ nhàng tu.
Bình Tân, 21-10-2009
Minh Nghĩa kính bút.

(1) Lời Tổ Sư.

VẮNG BÓNG THẦY

Đại hội năm nay vắng bóng Thầy
Vẫn tu vẫn tiến vẫn sum vầy
Vô Vi ban chiếu cho ân huệ
Đại lễ tạ ơn thương nhớ Thầy
Điù dất chúng con hành Pháp Lý
Vãng sanh Cực Lạc hết lưu đày
Vô thường định luật hằng đe dọa
Phấn đấu vươn lên giữ Pháp Thầy.
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Kính bái
Cà Mau, 21-10-2009
Út Hoa

Biển khóc

Thuyền ra cửa biển Boston
Trời cao thủy địa như không vui lòng
Sóng to gió lớn xoay vòng
Thuyền lên thuyền xuống đảo lòng ruột gan
Nữ nam niệm Phật hai hàng
Tiếng kinh lục tự rõ ràng nguyên âm
Người người khẩn nguyện âm thầm
Tiễn tro xá- lợi lệ thấm đầy vơi
Ngước nhìn biển cả bầu trời
Phải chăng Thượng Đế có lời dạy răn:
“Các con chẳng biết ăn năn
Lỗi càng thêm lỗi tội càng dày
Tu hành trễ nãi giờ ngày
Tranh đua có chấp chỉ đày hồn thôi
Mau mau thức tỉnh hợp thời
Quy tâm hành triển bỏ lời thế gian
Mau mau dục tiến thiên đàng
Phát quang độ thể khai tràng Vô Vi.”
Có người lệ đầm bờ mi
Hỏi sao, “Sóng to gió lớn điều gì xảy ra?”
Lẽ hành nghiêng ngã xót xa
Bàn thờ rung chuyển cả hoa, hình Thầy
Mưa to vẫn vũ suốt ngày
Tuyết rơi trắng xóa cuối ngày rải tro
Thiền nhơn trí thiếu tự dò
Phải chăng Thượng Đế thước đo lòng người?
Ngày hôm sau trời đẹp xanh tươi?!!!
Ngồi nhìn nắng rọi, hồn lười hỏi han
Trong tâm lệ chảy hai hàng
Phải chăng Thầy cũng hai hàng lệ rơi?!!!

Nguyễn Quang Hải-Cơ
Boston, 19 tháng 10 năm 2009

SƯU TẬP TÀI LIỆU
Chuyện Ngắn bên Thầy

Ngộ được chân Pháp, ai mà không quý yêu vị chân sư của mình! Chúng ta rất hạnh phúc khi gặp được Pháp lý Vô Vi và nhất là được một vị Thầy kính yêu dìu dắt chúng ta từng bước một để về với cội nguồn chân lý. Hình ảnh thân thương, những kỷ niệm khó quên bên Thầy hình như ít nhiều gì ai cũng có. Nay Thầy đã ra đi, trong ký ức chúng ta cứ hiện lên biết bao kỷ niệm với Thầy. Biết làm sao bây giờ? Thôi thì cứ thả lỏng cho ký ức trôi theo dĩ vãng và ta hãy trầm ngâm với ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhân kỳ Đại Hội Khai Triển, Lâm Mừng xin đề nghị toàn thể bạn đạo trước khi về dự ĐH hãy bỏ chút thời gian ghi lại vài mẩu chuyện về những kỷ niệm vui, đẹp, huyền diệu, ngộ nghĩnh, phá mê, phá chấp, khai bi mở trí ... đáng nhớ nhất với Đức Thầy. Nhớ ghi một cách ngắn gọn và nhất là chuyện không được mê tín. Lâm Mừng xin thân thập lại và sẽ cho phát hành thành tập sách kỷ niệm giữa Thầy và bạn đạo chúng ta với chủ đề:

“Chuyện Ngắn Bên Thầy”

- Trong ngày lễ tạ ơn Thầy tại Đại Hội Khai Triển, ngoài những video trình chiếu về cuộc đời hoằng Pháp của Thầy chúng ta sẽ có phần thời gian bạn đạo lên kể lại những kỷ niệm vui đẹp trong những phút giây có cơ duyên gần Thầy để chương trình buổi lễ tri ân được phong phú, ấm cúng và vui trong thanh tịnh. Thời gian không thể nào đủ để tất cả mọi người trình bày câu chuyện của mình nên các mẩu chuyện sẽ được thu góp và sẽ được phát hành thành sách và tặng lại cho các bạn đạo vào Đại Hội năm 2010 tức là ngày giỗ đầu của đức Thầy, 23/9/2010. Tập sách lưu niệm được ra đời để ghi lại những dấu vết tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất của những bạn đạo đã có duyên hạnh ngộ cùng Thầy.
- Thời gian chuẩn bị bài viết được kéo dài đến tháng 7/2010, vậy kính xin quý bạn đạo nhiệt thành ủng hộ để tập sách được hoàn tất mỹ mãn.

Cảm ơn sự hưởng ứng của các bạn.

Kính,
Lâm Mừng

Xin gửi về: Lâm Mừng
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211
lammung@yahoo.com

THÔNG BÁO THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ

Thiên Đường Dũng Chí xin trân trọng thông báo.

Thiên Đường sẽ tổ chức tưởng niệm ngày liêu đạo Đức Tổ Sư sáng lập Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cụ Đồ Thuần Hậu vào sáng Chủ Nhật 15/11/09

- Thời gian 10.00 sáng đến 2.00 chiều, các Bạn Đạo cần giúp đỡ di chuyển xin liên lạc:
 - Hải: 0414 508 194
 - Mai: 8783 9139

Kính Báo,
Thái Phúc Hải
HT HAHVV Syney - TĐ Dũng Chí

Kính thưa quý bạn,

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng là phương tiện truyền thông, liên kết bạn đạo Vô Vi khắp năm châu, trên con đường luyện đạo tu thiền. Đường lối hoạt động của tuần báo đã được Đức Thầy vạch ra từ lúc đầu như sau :

1. **Xây dựng giải trí thanh nhẹ.**
2. **Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.**
3. **Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.**
4. **Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.**
5. **Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại.**
6. **Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến.**
7. **Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh.**

**Kính bái,
Lương Sĩ Hằng**

Những bài vở đóng góp, xin quý bạn đánh bằng UNICODE và gửi về Ban Biên Tập qua email:

bientap.tbptdn@gmail.com

Ước mong được tiếp tục phục vụ bạn đạo các nơi, chúng tôi cố gắng thực thi đúng theo tinh thần nêu trên để tuần báo mang lại một luồng sinh khí giúp mọi người phát triển điện quang thanh nhẹ của chính mình.

Kính tường,

Ban Biên Tập

Trịnh Cẩm Tú
Nguyễn Trí Vượng
Huỳnh Minh Bảo
Phan Cao Thăng

BẠN ĐẠO VIẾT

Bạn Đạo Atlanta viết:

Tạ Ôn Thầy

Gia Đình chúng con may mắn gặp được Đức Thầy năm 1973. Khi đó các con còn nhỏ, bốn đứa từ 3 đến 12 tuổi. Lúc nào cũng như có một sức hút, trông đến ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, con lái xe đưa cả gia đình đến đủ 3 Thiên Đường để nhìn thấy Đức Thầy và nghe lời giảng, không còn tha thiết gì đến công danh sự nghiệp nữa, trong lòng như đã gặp được điều mong ước gì mà không diễn tả được.

Qua biến cố năm 1975, dù không gặp được Đức Thầy, dù bao nhiêu khó khăn dồn dập, từ trong trại cải tạo cho đến ở gia đình, các con ở nhà vẫn nhắc nhau tối tối Công Phu, may nhờ có người thân nhắc nhở nên lúc nào cũng yên tâm. Có đức tin như lúc nào cũng có Đức Thầy bên cạnh. Khi đó các con học được sang băng cassette,

mỗi khi mượn được băng giảng là đạp xe đến nhà bạn ngồi sang băng đến 1-2 giờ sang mới về nhà rồi chuyển tay nhau nghe.

Rồi cũng lắm gian nan mới đưa được gia đình qua Mỹ. Một năm sau, con liên lạc được Đức Thầy để xin phép qua kính thăm Đức Thầy và Bà Tám, kỷ niệm này khó quên. Được Đức Thầy cho phép. Các con đi thuê xe, thay phiên nhau lái, đưa Cha Mẹ qua Atlantic city. Được Đức Thầy ưu ái hỏi thăm, ngày đó là chiều thứ Bảy. Đức Thầy cho ngủ lại, cho ăn, quay quần bên chân Đức Thầy, Đức Thầy cho chụp ảnh chung, nay vẫn còn treo trong gia đình.

Hôm sau Đức Thầy dặn về Atlanta làm Thiên Đường.

Đức Thầy nói: “ Ba người cũng làm được Thiên Đường!”.

Quả thật là mâu nhiệm, nhóm Tu học Thiên Vô Vi Atlanta được hình thành. Bắt đầu từ những người bạn đạo củ từ Việt Nam qua, sau khi hỏi thăm, chị Ba Khế cho địa chỉ chúng con. Các bạn đạo từ California qua được Đức Thầy cho phép và một số bạn đạo củ, mới tại Atlanta.

Chúng con hiểu rằng, tất cả nhờ sự xếp đặt của Đức Thầy mà công việc diễn tiến, từ Chung Thiên đến học Ledweekly. Có cô Thanh Truyền qua Atlanta gần một năm, hàng tuần chúng con đến nhà em cô Truyền chờ đến nhà con và nhà các bạn đạo hướng dẫn học Ledweekly.

Chương Trình Phát Thanh cũng được Đức Thầy cho phép thực hiện. Tổ chức biểu Kinh Sách Vô Vi, Hội Chợ Xuân rồi đến Khóa Sống Chung Đức Thầy cho tên Minh Chánh Đạo Pháp và lấy tên này cho các Khóa Học, đồng thời là tên cho Thiên Đường. Bạn đạo Atlanta đều hiểu rằng đây là Đức Thầy thương và cho nhóm bạn đạo chúng con cố gắng Tu Học đúng đường theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Thầy đã giảng dạy và có tất cả các phương pháp trong các DVD.

Các con luôn sinh hoạt chung, luôn hỗ trợ lẫn nhau, lúc nào cũng được yên ổn. Bạn đạo Atlanta thương nhau như một gia đình tu học, cùng nhau lo mọi sự sinh hoạt chung và lúc nào cũng hướng tâm đến Đức Thầy để được sống trong Từ Quang của Đức Thầy

Nay Đức Thầy đã ra đi...

Chúng con nhớ Đức Thầy vô cùng. Nhờ học Điện Giới, lúc nào chúng con cũng biết Đức Thầy luôn bên cạnh chúng con. Tâm chúng con vẫn nhớ mãi và ghi nhớ ơn Đức Thầy đã cho Gia Đình cùng tu Vô Vi

Tạ ơn Đức Thầy
Kính Bái
Nguyễn Thanh Hà



LỤC CHỨNG CHẤN ĐỘNG

Thưa các bạn,

Sự ra đi của Đức Thầy là một mất mát lớn không những cho anh em Bạn Đạo chúng ta, mà còn cho tất cả nhân loại của Thế giới cũng như cho tất cả các loài chúng sanh trong ba cõi của khắp Càn-Khôn Vũ-Tru. Sự quý-thương và tiếc-nuối của quý bạn xuyên qua các bài viết và các vần thơ đầy cảm xúc là điều tất nhiên bắt buộc của chúng ta đối với một vị Thầy mà cũng là một người Cha Tâm linh kính yêu. Tôi xin nghiệm mình, trang trọng chia sẻ với các bạn những mối cảm xúc đó.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một hiện tượng, mà chỉ có xảy ra cho các vị Phật và các vị Bồ Tát vĩ đại mà thôi. Đó là Hiện tượng “Chấn động” trong không gian, chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt quan trọng của các Ngài.

Để viết bài này, tôi xin mạn phép được mượn một số tài liệu của Phật Giáo để chứng minh cho nội dung được chính xác, vì họ đã đi trước chúng ta trên 25 thế kỷ, và có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, xin các bạn thông cảm.

Rãi rác trong nhiều kinh sách Phật Giáo, có đề cập đến nhiều trường hợp các vị Bồ Tát khi di chuyển trong Vũ trụ, hoặc mới vừa đản sanh, hoặc vừa mới lìa đời, hoặc trong những buổi thuyết giảng quan trọng, đều có những hiện tượng huyền bí xảy ra trong không gian, làm chấn động cả sáu giới trong ba cõi, gọi là **LỤC CHỨNG CHẤN ĐỘNG**, (Xem Định nghĩa ở cuối bài viết) có người dịch là rung động sáu cách, hoặc rung động sáu kiểu

Khi nghe tin Đức Thầy qua đời, mỗi cá nhân của chúng ta đều có những mối thương cảm giống nhau, gây rung động giây chuyền đến tất cả Vạn linh, lục căn lục trần trong bản thể của mỗi chúng ta, tất cả cộng đồng VôVi trên khắp thế giới cũng như tất cả công đồng VôVi trong ba cõi Vô hình đều tâm tâm tương ứng, cùng cộng hưởng với nhau trên tần số thương cảm này, hiện tượng Chấn động nói trên là một điều không thể tránh được.

Sau đây là một số dẫn chứng trích đoạn trong Kinh **PHÁP-HOÀ**, còn được gọi là Vua các loại Kinh . (Trích theo bản Việt dịch của HT Thích Trí Tịnh)

-- --Khi ấy trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa cùng hoa Ma-ha Mạn-thù-sa để rải trên đức Phật và hàng đại-chúng. **Khắp cõi nước Phật sáu diệu vang động (Phẩm Thứ Nhất - Phẩm Tựa)**

----. - Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta-Bà trong tam-thiên đại-thiên cõi nước **đất đều rung nứt**, mà ở trong đó có vô-lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ-tát đồng thời vọt ra **(Phẩm 15 – Tùng Địa Dũng xuất)**

-----Lúc đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và các đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm như vậy sau mới hoàn nhiếp tướng lưới, đồng thời tăng hắng cùng chung khảy móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương đất **đều sáu diệu vang động, (Phẩm 21 – Như Lai Thân Lực)**

-----Bấy giờ, ngài **Diệu-Âm Bồ-Tát** nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ-Tát đồng nhau qua cõi Ta-bà, ở các nước trải qua, **sáu diệu vang động, (Phẩm 24 - Diệu-Âm Bồ Tát)**

V...v..... và v...v.....

Và sau cùng là trường hợp của một vị Lạt Ma Tây Tạng tên là **Jamyang Khientse** vào mùa Hạ năm 1959 (Trích trong “Chết và Tái sanh” , một tài liệu do Thương Tọa Thích Bảo Lạc biên soạn và phát hành tại Úc Châu)

..... “ Và chính tại Sikkim mà Jamyang Khientse ngã bệnh, đúng vào lúc nhận được hung tin Tây Tạng cuối cùng đã gục ngã. Tất cả những vị Lạt-ma lớn nhất, trưởng các hệ phái, lần lượt tập nập đến viếng thăm thầy tôi. Lễ cầu an diên mạng cho ngài được tổ chức suốt ngày suốt đêm. Mọi người đều tham dự.

..... Dấu hiệu đầu tiên chúng tôi biết được là qua Gyalwang Karmapa. Ngài bảo Karmapa rằng ngài đã hoàn tất công việc ngài phải làm trong đời, và ngài đã quyết định từ giã thế gian

..... **Jamyang Khientse Chokyi Lodro mất lúc 3 giờ sáng, vào ngày mùng 6 tháng 5, lịch Tây Tạng. Vài ngày trước đấy, trong khi chúng tôi đang có cuộc lễ cầu diên thọ suốt đêm cho ngài, thành linh đất rung chuyển vì một trận động đất lớn. Theo kinh điển Phật giáo, thì đấy là triệu chứng một bậc giác-ngộ sắp từ trần.”**

Trường hợp hiện tượng Chấn động trong thời của Đức Phật Thích Ca quá xa xôi, chúng ta có thể nghi ngờ, nhưng trường hợp của vị Lạt Ma Tây Tạng vào năm 1959 thì ta không thể nào phủ nhận được.

Trở về trường hợp của Đức Thầy của chúng ta thì lại càng quá rõ rệt . Thời gian ngài sắp sửa lìa đời dẫn đến ngày thiêu xác, các hiện tượng sau đây đã xảy ra

- **Bão lục cấp 9,10 ở biển Đông tràn qua từ Phi-Luật-Tân đến Việt Nam.**
- **Động đất dữ-dội và Sóng Thần tại quần đảo Samoa.**
- **Động đất liên hồi tại Quần đảo Nam Dương.**

Các hiện tượng này đã xảy ra cùng thời, trong thời gian chúng ta chuẩn bị làm lễ mai-táng và thiêu xác cho Đức Thầy.

Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên (Coincidence), hay chính là một thực trạng đã từng xảy ra trong lịch sử, đã từng xảy ra trong quá khứ và nay lại xảy ra trong hiện tại, ngay lúc này, lúc Đức Thầy yêu quý của chúng ta lìa cõi thế gian để hoà nhập vào cõi Vĩnh hằng Đại Thanh Tịnh.

Hiện tượng này chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng Đức Thầy **VĨ-KIÊN LƯƠNG SĨ HẰNG** của chúng ta là một **BỒ-TÁT VĨ-ĐẠI** nhất của Thế kỷ 20 và 21. Chúng ta là những người may mắn nhứt trần gian đã được dịp đồng hành với Ngài , cùng gắn bó chia sẻ ngọt bùi gian khổ với Ngài trong suốt thời gian trên nửa thế kỷ. Giờ đây là lúc chúng ta hãy đoàn kết với nhau, xóa bỏ tị hiềm, và cùng nhau tư “Đốt đuốc soi đường” cho chính mình, “Dững mãnh” diu nhau “tiến về Nguồn Cội”, để thỏa lòng Ước mơ “ Đại nguyện của Ngài”, và đồng quyết tâm hội ngộ với Ngài trong cõi Đại-Bi Thanh-Tịnh.

Thân chào các bạn,

Hồ Huệ

Định nghĩa : (theo Tự Điển Phật Học Việt –Anh của Thiện Phúc, trích trong Thư Viện Hoa Sen)

Lục Chung Chấn Động:

Có Ba loại “sáu thứ chấn động”—The six earthquakes or earth-shakings of which there are three categories:

(I) **Sáu thời chấn động** theo Kinh Trường A Hàm—Earthquakes in the six periods of a day, according to the Long Agama Sutra:

- 1) Lúc Phật nhập thai: At the Buddha's conception.
- 2) Lúc Phật xuất thai: At the Buddha's birth.
- 3) Lúc Phật thành đạo: At the Buddha's enlightenment.
- 4) Lúc Phật chuyển Pháp Luân: At the Buddha's first preaching.
- 5) Lúc thiên ma khuyến thỉnh Ngài sống: When Mara besought him to live.
- 6) Lúc Phật nhập Niết Bàn: At the Buddha's Nirvana.

Và các loại Chấn động khác sau đây:

(II) **Sáu phương chấn động** theo Kinh Đại Bát Nhã. Khi Thế Tôn nhập sư tử du hí tam muội, thì sáu loại chấn động nổi lên—Earthquakes in six directions, according to the Maha-Prajna Sutra. The six different kinds of shaking of the chiliocosm, or universe, when the Buddha entered into the samadhi of joyful wandering:

(III) (A) **Sáu tướng chấn động**, theo Kinh Hoa Nghiêm—Six laksanas or marks of earthquake, according to the Avatamsaka Sutra:

(B) **Sáu tướng chấn động**, theo Kinh Bát Nhã—Six laksanas or marks of earthquake, according to the Maha-Prajna Sutra:

Chú thích : Các bạn nào muốn tìm hiểu thêm, xin các bạn tìm đọc tài liệu ghi theo các định nghĩa trên.

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

5 loại đậu giúp bảo vệ ngũ tạng

Dinh dưỡng học hiện đại cũng chứng minh, mỗi ngày kiên trì ăn thực phẩm đậu, chỉ cần trong vòng 2 tuần, cơ thể có thể giảm bớt được hàm lượng chất béo, tăng thêm sức đề kháng, giảm thấp nguy cơ mắc bệnh.

Đậu đỏ bổ tim

Đậu đỏ hàm chứa khá nhiều chất xơ cho bữa ăn, có tác dụng nhuận tràng thông tiện, giảm huyết áp, giảm mỡ máu, điều tiết đường máu, giải độc chống ung thư, phòng chống kết sỏi, làm đẹp giảm béo. Đậu đỏ còn có tác dụng lợi tiểu rất tốt, có thể giải rượu, giải độc, đều có tác dụng nhất định đối với bệnh tim, bệnh thận và phù thũng.



Đậu là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể

Đậu xanh bổ gan

Đậu xanh vị ngọt, tính mát, là thực phẩm thường dùng để thanh nhiệt, giải độc, đẩy nóng. Thường xuyên ăn đậu xanh có thể giúp đào thải độc tố trong cơ thể, xúc tiến cơ thể trao đổi chất được bình thường. Đậu xanh có tác dụng giảm cholesterol, lại có thể bảo vệ gan và chống dị ứng. Nếu trong canh đậu xanh thêm vào một ít mật ong uống cùng thì tác dụng bài trừ độc tố càng tốt hơn.

Đậu vàng bổ tỳ

Đậu vàng hàm chứa chất saponin phong phú, có thể kích thích mật bài tiết tiêu hoá chất béo, có tác dụng thúc đẩy tiêu hoá hấp thụ. Màu của đậu vàng tương ứng với tỳ, có thể khoẻ tỳ, ích khí bổ hư, thường xuyên ăn còn trợ giúp làm chậm lão hoá, thích hợp dùng với người có sắc mặt, nước da tái xám, cơ thể ốm yếu.

Đậu trắng bổ phổi

Đậu trắng có saponin, urease, chất xúc tác niệu tố và nhiều thành phần protit cầu, có chức năng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, kích hoạt tế bào T tuyến dịch lim-pha đồng thời có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống các bệnh về đường hô hấp.

Đậu đen bổ thận

Đậu đen hàm chứa nhiều thành phần chống ô xy hoá, đặc biệt là chất isoflavone, anthocyanidin là thuốc chống ô xy hoá rất tốt, có thể thúc đẩy xúc tiến thận đào thải ra độc tố, có công dụng rõ rệt trong việc bổ thận, ích âm hoạt huyết, mạnh gân khoẻ xương cốt và an thần sáng mắt.

Theo Dương Hằng

**THÔNG BÁO VỀ
ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS**

Kính thưa quý Bạn Đạo,

1) Quý bạn đạo đã mua vé máy bay xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi Danh biết để lập danh sách chuyển vận. Xin quý bạn dùng phiếu chuyển vận đính kèm hoặc gửi chi tiết bằng điện thư (email) về huemai00@gmail.com càng sớm càng tốt.

Hạn chót để chúng tôi lập danh sách chuyển vận là **ngày 2 tháng 11, 2009**.

2) Cẩm Nang sẽ gửi đến quý bạn vào khoảng đầu tháng 11, 2009. Quý bạn nào có thay đổi địa chỉ, xin vui lòng thông báo cho ban ghi danh của địa phương mình để cập nhật hóa. Chương Trình Đại Hội và Lễ Tạ Ôn Đức Thầy sẽ được thông báo chi tiết vào ngày Đại Hội.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Xin hẹn gặp lại quý Bạn Đạo tại Đại Hội.

BTC Đại Hội Khai Triển kính tường.

Liên lạc Ban Ghi Danh
Ban đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu

Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA

Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com

Ban đạo tại Á Châu (Việt Nam)

Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211
USA

Tel: (214) 957-0465
Email: lammung@yahoo.com

Ban đạo tại Âu Châu

Huỳnh Kim Phụng
178, rue de l'Université,
75007 Paris
France

Tél : (0)1 45 50 29 12
Email: kimphung.huynh@free.fr

Phiếu Chuyển Vận
(xin gửi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 11 2009)

Đại Hội “Khai Triển” và Lễ Tạ Ôn Đức Thầy
Gaylord Texan Resort Hotel – Dallas, Texas
22/11/2009 - 26/11/2009

Phi trường **Dallas Fortworth International Airport (DFW)** (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

	Ngày	Giờ	Hãng Hàng Không	Số Chuyến Bay	Khởi Hành Từ Thành Phố
Đến					
Đi					

Lưu Ý:

- **Ngày đến 19, 20, 21 và 22 tháng 11:** Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Dallas Fortworth International Airport (DFW) về Khách Sạn Gaylord Texan.
- **Ngày về 26, 27 và 28 tháng 11:** Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Gaylord Texan ra phi trường sau 12 giờ trưa vào ngày 26 tháng 11.

Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.