



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 819 Ngày: 20 tháng 3 năm 2011

*Trước Thanh*

*Trước thanh qui hội xuyên tình đạo  
Giải giới phân minh tự bước vào  
Chuyển biến vô cùng pháp pháp cao  
Cảm thông nguyên lý tự ra vào*

*Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 01/06/2001 đến 07/06/2001**

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) *Nghiệp lực tiền kiếp nay phải trả là sao?*
- 2) *Dịp may hiếm có tại sao?*
- 3) *Thiên cơ biến chuyển bất ngờ tại sao?*
- 4) *Sự trung nghĩa có hữu ích gì không?*
- 5) *Tại sao chọn tâm bất biến?*
- 6) *Sự kích động và phản động có hữu ích gì đối với người tu thiền?*
- 7) *Làm người căn bản của nó là ác tại sao?*

<p><b>1) Montréal, 01-06-2001 1 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Nghiệp lực tiền kiếp nay phải trả là sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa nghiệp lực từ nhiều kiếp nay phải trả kể như làm phước sẽ gặp phước ở tương lai</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Duyên lành tái tục phải giao liên  Học hỏi triền miên chuyển tâm hiền  Thế giới tràn đầy duyên và nghiệp  Thực hành giải tỏa đạt thanh hiền</i></p>	<p><b>2) Montréal, 02-06-2001 1 : 05 AM</b>  <i>Hỏi : Dịp may hiếm có tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa dịp may hiếm có là làm việc thiện không lời</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thiện tâm giúp đỡ tùy duyên tiến  Giành dùm không xài giúp đỡ yên  Tâm tư an vui không tính toán  Thực hành chơn pháp học triền miên</i></p>
<p><b>3) Montréal, 03-06-2001 6 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Thiên cơ biến chuyển bất ngờ tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa thiên cơ bất khả luận bàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thiên cơ biến chuyển khắp nơi nơi  Thời tiết phân minh đường tiến hóa  Thể hiện chơn hồn qui một mối  Cùng chung tiến hóa tiến từ hồi</i></p>	<p><b>4) Montréal, 04-06-2001 12 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Sự trung nghĩa có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa sự trung nghĩa rất hữu ích cho người tu thiện và sẽ hiểu được nguyên lý của Trời Đất</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Vía hồn tương hội lý trung dung  Tiến hóa không ngừng đạt tiến vùng  Trình độ Trời ban trong quý tướng  Thành tâm tận độ tự gieo gương</i></p>
<p><b>5) Montréal, 05-06-2001 5 : 20 AM</b>  <i>Hỏi : Tại sao chơn tâm bất biến?</i></p> <p>Đáp : Thưa đã nói là chơn thì lúc nào cũng không thay đổi</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Dứt khoát tâm tư lộ ý tồn  Trí minh tâm đạo không ác ôn  Gieo trồng ý tốt không hư hoại  Cảm thức chơn hồn tự tiến tôn</i></p>	<p><b>6) Montréal, 06-06-2001 8 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Sự kích động và phản động có hữu ích gì đối với người tu thiện?</i></p> <p>Đáp : Thưa sự kích động và phản động rất hữu ích cho người tu thiện để xét sự thanh tịnh của chính mình</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Cuối cùng thanh tịnh mới hồi tâm  Cảm giác thông minh rõ tiến thâm  Khi trí diệu thâm hành tiến hóa  Chẳng còn suy luận tự phân tâm</i></p>
<p><b>7) Montréal, 07-06-2001 10 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Làm người căn bản của nó là ác tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa làm người phải ác với tham</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Làm người sợ đối phải tham dâm  Muốn có tránh không phải tự tầm  Học khổ học đau cùng một mối  Giúp thân tiến hóa tránh sai lầm</i></p>	

Vấn đạo tại Đại Hội Kỳ Quan (1994)

56.- **Vấn:** Trong khi thanh lọc ruột tại Đức Thầy có lần kể là hào quang của bà bác sĩ tên là Zimmerman rất mạnh có thể làm cong thước hào quang. Con muốn biết thêm về thước đo hào quang này. Người tu chúng ta có nên dùng để kiểm tra hào quang mình không? Cám ơn Thầy.

**Đáp:** Cái đó là về energy thôi, về điện có. Bây giờ bên Đức cũng có bán rồi. Chúng tôi cũng có cây đó, khi mà thử người điện mạnh hay điện yếu nó đưa qua đưa lại, để trên đầu tự nhiên nó cử động. Cái đó bây giờ bên Đức người ta đang nghiên cứu về hào quang trung tim bộ đầu.

57.- **Vấn:** Kính thưa Thầy chồng con về Việt Nam, gặp lại người bạn gái cũ, sau khi về Mỹ đòi ly dị với con. Thưa Thầy con phải giải quyết trường hợp này như thế nào cho đúng hạnh của người tu?

**Đáp:** Hạnh của người tu là muốn giải nghiệp, nên đó là cơ hội giải nghiệp, mình thực thi đúng mức để tiến hóa, không có gì phải lo. Người tu là có chỗ nương tựa tâm thức càng ngày càng bừng sáng. Dứt được phàm tâm thì đạo tâm mới phát triển.

58.- **Vấn:** Thưa Thầy con đang ngồi thiền, hành soi hồn, pháp luân và thiên định, cái pháp thân của con càng ngày lớn như hình tượng. Việc này tốt hay xấu xin Thầy minh giải.

**Đáp:** Đó tốt. Nó sẽ giải hết rồi nó mới hội tụ lại nhỏ. Vì cái tự ái của con người ai cũng có, nó giải được cái phần trước đó, sẽ dẹp được tự ái. Và cảnh đời nó sẽ đùng chúng ta, và chúng ta sẽ tự thức. Nhờ tu thiền mới giải được tự ái. Nhiều người sợ đời, sợ sự kích bác, Vô Vi không sợ. Chấp nhận kích bác để thức tâm. Không sợ một cái gì hết. Người ta sợ vì người ta nuôi dưỡng tự ái người ta chịu không nổi sự kích bác. Sự kích bác quý báu, sự kích bác thật sự là thầy của chúng ta, hướng dẫn chúng ta tiến.

59.- **Vấn:** Thưa Thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tin ngưỡng, nhưng niềm tin của con không được trọn vẹn, chẳng hạn như thiên đàng và địa ngục có thật hay không? Và đi chấp vào chay mặn còn làm con phân vân nhiều, xin Thầy giải thích cho con.

**Đáp:** Thiên đàng địa ngục do tâm. Mà con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự cho chúng ta. Càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của thiên đàng, thì lúc đó tiến tới thiên đàng rất dễ dãi. Vì con người không có trật tự, là tại mất trật tự thì không thấy thiên đàng, rồi cũng không có dịp đi xuống địa ngục, để chết mới xuống địa ngục, Còn chúng ta tu là để về trật tự là đại trượng phu. Người đại trượng phu thì phải thanh nhẹ và trật tự, thì chúng ta muốn đi đâu thì đi. Người đại trượng phu thì phải quán thông và hiểu biết về mê chấp và đố kỵ này.

---

## CÙNG ĐỌC THƠ THẦY

---

### *Thăng Hoa*

*Trật tự quy nguyên chuyển tiến hòa,  
Thanh tâm tự đạt triền miên hóa,  
Pháp thân thanh tịnh quy giềng mối,  
Cảm thức trần gian dạy thật thà.*

*Thật thà hội nhập Đại La,  
Cảm thông Trời Phật tâm hòa Hu Không.  
Chẳng còn loạn động ngóng trông,  
Tình thương đạo đức khai vòng nở hoa.  
Từ đời qua đạo phân ra,  
Đường đi rõ rệt vượt qua tình đời.  
Vạn linh cảm nhận Cha Trời,  
Đời đời ân độ tạo nơi an toàn.  
Tình người khai mở nhiều màn,  
Quy nguyên thanh tịnh, bạc bàn nội tâm.  
Tự tu chẳng phải đường lâm,  
Khai đường vạch lối, giữ tâm thanh hòa.  
Trí khai tịnh độ thăng hoa,  
Học xong bài học chan hòa tình thương.  
Tinh thần cao đẹp gieo gương,  
Dù người tiến hóa, yêu thương muôn loài.  
Chẳng còn lý luận tranh đời,  
Quy hồi chơn thức, trong ngoài đạt thông.  
Luận đi xét lại hóa công,  
Từ bi ân độ gieo trồng phước duyên.  
Đạo đời khai mở hai miền,  
Thăng hoa khai triển đẹp duyên đạo đời.*

**Lương Sĩ Hằng**  
**Amphion, 15-06-1988**

---

## TRÍCH KINH A DI ĐÀ

---

Đối tượng nào có thể đọc được Kinh A DI ĐÀ ?

Lời giáo huấn của Đức Thầy VĨ KIÊN Lương sĩ Hằng về Kinh A DI ĐÀ.

Nói đọc Kinh A Di Đà là để những người tu có điển mới đọc, nhưng mà ngày hôm nay đem ra dạy cái này là mục đích muốn dạy cho những người sơ căn và người tu lâu nữa, hiểu cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rồi học thêm một phần lý giải của Đức Di Đà mà phổ hóa trong cái điển mà đối với những người có điển thì cảm thấy cái đầu nó nhẹ nhàng lắm, thấy sung sướng khi nghe sự phân giải qua âm thanh của tôi.

Rồi đối với những người trí thức, học văn thì họ nghe họ không chịu, bởi vì họ đâu có biết điển giới là cái gì! Họ nghe không chịu! Nói khó chịu quá! Cho nên tôi phải pha chế thêm moat phần về trí thức, ví dụ này, ví dụ kia, ví dụ nọ để phần trí thức

cũng lần lần sẽ am hiểu và thấy rõ nguyên căn của mình đang trụ trong điện giới của cơ hình. Cơ hình của người trí thức mà không có điện thì khối óc không có sáng lạn, phải có điện là Tinh Khí Thần, phải có cái phần đó mới mình được lý thuyết và học lý thuyết.

Ngồi đây mà cắt nghĩa về Kinh A Di Đà là chuyện khó, nó đòi hỏi từ cái người không biết gì, người trí thức và người có điện, và người mập mờ trong điện, phải cắt nghĩa. Rồi đây các bạn nghe lại cuốn băng, tôi đều có phần hết, cho người nào có phần, nghe hiểu nhưng mà chưa rõ tới, lúc đó rõ tới, rồi hành... mới té ra ông đã lo cho mình và cắt nghĩa rất rõ rệt. Khi trình độ đi tới thì các bạn ngồi nghe thấy rồi! Nửa đêm các bạn cứ ngồi vặn băng nghe đi. Nó đi tới đâu là các bạn thấy rồi, thấy có. Thấy cái phần điện nó làm cho mình được nhẹ chỗ nào. Tâm mình đang bấn loạn mà nghe qua những lời giảng dạy này, giảng giải như thế này, mình thấy cái tâm mình nhẹ rồi! Thì cái gì làm mình nhẹ. Cái lời nói? Không phải! Cái điện, cái âm thanh đó, nó có cái điện mà cái điện trùng hợp với cái điện của mình nó rút đi lên. Nói Vô Vi là nó rút ra chớ không có ép xuống, ép xuống nó khác, không có ép xuống, ép xuống thì nó ra một tràng uy nghi, xung danh Thượng Đế uy nghi, đặt những câu thơ uy nghi. Mọi người phải trầm lặng hết để nghe những sự uy nghi đó! Thành ra chính nó không phát triển và không đứng lên được, chỉ nghe thôi, ở hiện vậy thôi! Còn cái này không! Cái này đi đến để tìm ra chân lý, mà trước hết muốn đi đến phải giải tỏa cái trực khí mà tìm thanh khí, rồi trở về với trực điện, thanh điện, lúc đó mới mình được cái đạo pháp

.....  
Kinh A Di Đà đã hạn chế một số người xem. Ngày nay tôi thấy rằng, nếu để mãi như vậy, không biết chừng nào các bạn mới có điện để xem, nên tôi phải gia công và thêm một chút điện để giải thích cho các bạn cũng như nhắc lần, nhắc lần các bạn đi tới cửa Đạo và hiểu đạo hơn. Phải có công phu thực tình, thực hành Pháp lý Vô Vi, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mới nhận được luồng điện đó, tự mình xuất phát ra thì sự cảm hóa Bề Trên mới hướng độ cho mình được. Cho nên phải thực hành rồi mới đọc cái kinh đó được, nhưng mà bây giờ có cơ hội nghe lại cuốn băng này, không nhiều thì ít cũng góp được cho các bạn và có thể thông hiểu được một phần, mình công phu, mình sẽ hiểu trọn lành hơn, lúc đó mình nắm kinh mình đọc được.

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng  
(Pháp danh VĨ KIÊN)  
Tháng 1 – 1986

---

### Thông báo về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

---

Theo phiếu góp ý về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, bạn đạo đã mong muốn Đại Hội được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nếu các Hội Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền đường muốn Đại hội được tổ chức tại địa điểm nào cho năm 2012, xin vui lòng gửi đề nghị của mình về hộp thư [voviqt@gmail.com](mailto:voviqt@gmail.com), hạn chót là ngày 1 tháng 6, 2011 để ban tổ chức có thời gian cứu xét trước khi đưa ra cho bạn đạo bầu tại **Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30 "Trí Tâm Tự Thức" 2011**.

Trong bản đề nghị, các bạn cần ghi rõ:

- 1) Địa điểm thành phố, tiểu bang, quốc gia
- 2) Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người trở lên)
- 3) Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm ĐH, và phương tiện di chuyển.
- 4) Có những phương tiện giải trí, địa điểm du ngoạn nào?
- 5) Vấn đề an ninh
- 6) Các ưu điểm khác nếu có (nhân sự, vật giá, thời tiết, ...)

Xin cảm ơn quý bạn,

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Dallas ,2-03-2011 (Mùng Một Tết Tân Mão )

**ĐÓN XUÂN TƯỞNG NHỚ THẦY**

Hàng đêm ngồi thiền định  
Lòng thanh nhẹ hây hây  
Cám ơn Thầy và Tổ  
Trao cho pháp quý này

Thầy không còn thế gian  
Tâm con vẫn bình an  
Vì có Thầy bên cạnh  
Tiếng Thầy nghe vang vang

Thầy thường nhắc nhở ta  
Hàng ngày niệm Di Đà  
Thức tâm trí khai mở  
Đường tu tiến thẳng hoa

Thương nhớ Thầy lo tu  
Cho khai mở trí ngu  
Bớt sân si động loạn  
Tâm hồn được an du

Đón xuân nơi đất khách  
Lòng tưởng nhớ băng khuâng  
Về người Thầy yêu dấu  
Không còn thế gian này

Thầy đi con nhớ thương  
Lòng mang nặng vấn vương  
Những lời Thầy chỉ dạy  
Lo tu về Tây Phương  
Hạnh Lưu  
Dallas ,Texas

---

Dallas ,3-07-11

(Kính dâng hương hồn Bác Trí)

**BÁC TRÍ RA ĐI**

Tin buồn Bác Trí ra đi  
Để bao thương nhớ ai bi bạn bè  
Từ nay Bác đã trở về  
Bên Thầy bên bạn dựa kề bên nhau  
Tiếp tục học đạo đổi trao  
Để được giải thoát cho mau về nguồn  
Bác ơi chớ có lo buồn  
Có Tổ Thầy bạn ở luôn bên mình  
Quê hương Nguồn cội đẹp xinh  
Đó là quê thật của mình Bác ơi  
Chỉ lo học đạo vui chơi

Không còn tranh chấp việc đời thế gian  
Chúc Bác thanh nhẹ bình an  
Vui cùng bè bạn Thiên Đàng dạo chơi  
HẠNH LƯU

-----

**ĐIỂN LINH QUANG.**

Điển linh quang chiết từ Thượng Đế  
Quy về điển giới tâm thanh nhẹ  
Sáng chói tâm minh ấy Phật tâm  
Vô vi siêu điển hành khai huệ  
Chơn tâm trụ điển phát hào quang  
Hào quang Đức Phật giao liên hệ  
Tâm tưởng đến Ngài thì quán suốt  
Hoá độ quần sanh giải chấp mê  
Thức giác thực hành tự phá chấp  
Tu hành tháo gỡ điển tâm về  
Đại phước pháp tu gom trụ điển  
Điển gom hành thoát tự qui về  
TVTLTC 01.03.11  
Minh Thạnh.

-----

**TU TRUNG TIM BỘ ĐẦU PHÁT QUANG.**

Tu, sửa, tập, hành lên đỉnh đầu  
Trung tim quang phát sản minh châu  
Tim Hà đào sáng muôn bề tiến  
Bộ đầu tâm đạo vững thâm sâu  
Đầu đến phần hồn quên bản thân  
Xuất tiến đạt thắng tỏ nhiệm màu  
Phát quang thanh điển bộ đầu sáng  
Quang phản lên trung tim bộ đầu.  
TVTLTC 03.03.11  
Minh Thạnh.

-----

**THÀNH TIÊN**

Tam sao thất bản chỉ thêm phiền  
Hội tụ Tâm Linh phát triển siêu  
Khẩu nghiệp ai làm thân phải chịu  
Nhân nào quả nấy nhẹ thành Tiên.  
Kính bái  
Sài-Gòn, 16-03-2011  
Huệ-Nhựt

**MỪNG THƯỢNG KIẾNG NHÀ A.3 LONG-  
CHỊ PHƯỚC.**

(Thủ Đức – Tp.HCM)

\*\*\*\*\*

Ngày Rằm, tháng Hai, năm Mẹo này,  
Thượng Kiếng Vô Vi tốt đẹp thay.  
Anh LONG tất tả vun bồi Đạo,  
Chị PHƯỚC thuận hành Phật pháp say.  
Nơi gương đi trước Thầy răn dạy,  
Mến nể về sau trò thuận quay.  
Nương nhờ đuốc sáng, vui đường Đạo,  
Suốt kiếp chăm lo, giáo pháp đây.  
Thất Tuần an cảnh, đời đưa đây,  
Cổ lai hi hữu, Đạo đong đây.  
Giáo dưỡng tuổi thơ, thời trai trẻ,  
An vui tràn cảnh, tuổi lão say.  
Một đời thanh bạch, xa đường quấy,  
Hạnh phúc phủ đây: Khí Hạo vây.  
Giao lưu Nam - Bắc, tìm phương trãi,  
Cứu cánh Niết Bàn, chuyển hướng Tây.  
Tuổi già un đúc, lòng nhân đây,  
Sức trẻ, cháu con đạo đức đây.  
Chúc mừng Anh Chị, Xuân nay vậy,  
Đạt cánh Xuân lai: Diễm sum vậy ...  
Vân trình hạ cổ, thên thang quấy,  
Sát cánh, tương giao: Tổ cùng Thầy.  
Thủ Đức tiếng vang “Học Led” đây!  
Thứ Năm đủ mặt, gương dựng xây.  
“Thiền Đường Dững Hành” sao hay vậy?  
Đoàn Tụ biết bao: Hiền Sĩ này ...!  
Tp.HCM, ngày 19-03-2011 (Tân Mão).  
TRẦN KIÊN HOA ,  
Kính Chúc.

-----  
**CHỈ CÓ TA SAI !**

Hãy tự trách mình chớ trách ai  
Trách người, trách cảnh, chính mình sai  
Đúng sai tự kiểm, thường tu sửa  
Chẳng có phân bua, chẳng giải bày.  
PN. 10:10' – 23/02/2011  
Thiền Đăng

-----  
**SƯ ĐỖ THUẬN HẬU**

SƯ ông khai sáng đạo Vô Vi  
ĐỖ đạt thông thiên đáng Đại Bi  
THUẬN pháp võ văn vào Cõi Phật  
HẬU thời xuất thế đắc Huyền Vi.  
TP.HCM, 06: 05' - 15/03/2011  
Minh Vô Vi

-----  
**THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG**

THẦY Tám một lòng độ thế nhân  
LƯƠNG tâm Bồ Tát đáng Hồng Ân  
SĨ Hằng đắc đạo vào thanh giới  
HẰNG hữu thiên thanh độ cõi trần.  
TP.HCM, 15/03/2011  
Minh Vô Vi

-----  
**BỊNH DO TÁNH SANH**

BỊNH tình trầm trọng phải đeo mang  
DO dự không hành tâm bất an  
TÁNH dữ xin chừa thiên tự giác  
SANH tâm chẳng có, nghiệp tiêu tan.  
Thanh Đa, 11:23' – 11/03/2011  
Anh Phương

-----  
**TÂM LÀM THÂN CHỊU**

TÂM tà ý trược đọa trần ai  
LÀM ác vô minh kẻ bất tài  
THÂN thọ nghiệp dầy tu chậm tiến  
CHỊU hành chánh pháp đáo Bồng Lai.  
Thanh Đa, 07:44' – 15/03/2011  
Anh Phương