



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 824 Ngày: 24 tháng 4 năm 2011

Thâm Sâu

*Khai triển vô cùng tự tiến thân
Phân minh đời đạo sanh sanh diệt
Trí tâm hành pháp sống chuyên cần
Duyên đạo tình đời không lẫn lộn*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/06/2001 đến 12/07/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Trí tuệ phân minh ở chỗ nào?
- 2) Sự công bằng do đâu hình thành?
- 3) Muốn được thanh nhẹ thì phải làm sao?
- 4) Muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải làm sao?
- 5) Thức giác tâm tu thì phải làm sao?
- 6) Làm người tại sao phải sợ nghèo?
- 7) Quý yêu chính mình thì phải làm sao?

<p>1) Atlantic city, 06-07-2001 3 : 15 AM <i>Hỏi : Trí tuệ phân minh ở chỗ nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí tuệ phân minh khi đụng chạm</p> <p>Kệ : <i>Dững chí tiến tu trí tuệ khai Thực hành công phu chẳng làm sai Qui nguyên trực giác tâm thanh đạt Thức giác chính mình tự sửa sai</i></p>	<p>2) Atlantic city, 07-07-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Sự công bằng do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự công bằng do tâm từ của mọi người hình thành</p> <p>Kệ : <i>Vạn sự do tâm tự tiến hành Công bằng bác ái chẳng còn tranh Tự nhiên kết hợp đường thanh thoát Xây dựng thành hình khai triển thanh</i></p>
<p>3) Atlantic city, 08-07-2001 6 : 25 AM <i>Hỏi : Muốn được thanh nhẹ thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được sự thanh nhẹ thì phải trường chay diệt dục dứt khoát hướng thượng tu hành</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm dứt khoát tự tu tiến Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền Trực giác khai thông tự giải tiến Qui hồn qui vía sống an yên</i></p>	<p>4) Atlantic city, 09-07-2001 5 : 15 AM <i>Hỏi : Muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn thoát khỏi vòng tục lụy thì phải dứt khoát tu tiến tránh mọi sự động loạn như thất tình lục dục</p> <p>Kệ : <i>Chơn tâm giải tiến tránh sai lầm Khó khổ không than khổ lụy tâm Dứt khoát chơn tâm chơn giải tiến Thành tâm tu luyện thực hành xuyên</i></p>
<p>5) Atlantic city, 10-07-2001 8 : 55 AM <i>Hỏi : Thức giác tâm tu thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thức giác tâm tu thì phải đụng chạm mạnh</p> <p>Kệ : <i>Hướng về không giới thức tâm tu Dứt khoát dững hành tự giải mù Dững tiến chính mình xây dựng tiến Về không thanh nhẹ giải mê mù</i></p>	<p>6) Atlantic city, 11-07-2001 8 : 40 AM <i>Hỏi : Làm người tại sao phải sợ nghèo?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người phải tham và sợ nghèo</p> <p>Kệ : <i>Tham dâm ý động lại sợ nghèo Thực hiện không xong lại chạy theo Hại nước hại dân không phát triển Tâm thanh bất chánh lại tham tiền</i></p>
<p>7) Atlantic city, 12-07-2001 9 : 30 AM <i>Hỏi : Quý yêu chính mình thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa quý yêu chính mình thì phải giữ chữ tín thực hành đứng đắn</p> <p>Kệ : <i>Quý yêu Trời Phật sửa thân hình Giải tỏa phiền ưu tự chính hình Giải thoát tâm thân qui một mối Chơn thành chất phát hành thanh tịnh</i></p>	

Vấn đạo tại Đại Hội Kỳ Quan 1997

69.- **Vấn:** Con nghe ông Tám giảng hành giả thiên thì nước miếng chảy ra, nên nghiêng về phía bên trái nuốt vô. Tại sao lại phải nghiêng bên trái?

Đáp: Bởi vì nghiêng về bên trái nó không có sặc. Nếu mà ngồi thẳng nuốt nó sặc, nghiêng về bên trái nó không sặc.

70.- **Vấn:** Dạ thưa băng giảng nào của ông Tám cũng rất là hay, vượt không gian và thời gian. Vậy tại sao ông Tám khuyên chúng con chỉ nên nghe những cuốn băng gần đây thôi?

Đáp: Bởi vì những cuốn băng gần đây của Vô Vi đã càng ngày càng lớn rộng. Nhiều người đặt câu hỏi trong thắc mắc từ đời lần đạo, mà chính cuộc sống của hành giả vô vi đang sống đời đạo thì chúng ta nghe rõ đời đạo và dụng công, đừng chỉ khai triển luồng điện của chính mình để ứng phó với hoàn cảnh đang sống, và để hóa giải và hóa độ quần sanh.

71.- **Vấn:** Kính thưa ông Tám, có phải điện màu vàng là điện của Phật, và điện màu xanh lá cây là điện của ma quỷ hay không?

Đáp: Không phải. Không phải màu vàng là của Phật. Thế gian họ tưởng vàng là đẹp, vàng là mắc họ mới nêu cao cái giá trị đó. Chớ còn của Phật là vô cùng biến hóa. Bất cứ màu nào tùy theo trình độ mình. Khi mà mình xuất ra được mình thấy ông đó là ông Phật, nhưng một chút nữa nhìn lại mình thấy đó là con quỷ, đó là tâm mình còn động. Rồi nhìn trở lại, tâm định rồi nhìn trở lại thì thấy đó là ông Phật. Mới chứng minh tâm mình định hay là động. Còn màu sắc cũng vậy thôi. Nói là màu xanh là con quỷ, mà tu tới màu xanh là triết giới mở lần lần trong khối óc và thích nghe những cuốn băng giảng về triết.

72.- **Vấn:** Xin ông Tám giải thích thêm làm sao thiên 24/24?

Đáp: Thiên 24/24 thì mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì tự động nó tương tới Trời Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó, thì đó là thiên 24/24. Chúng ta thiên có giờ giấc, chớ cơ thể ta nó không thể chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc vào cơ thể. Bởi vì mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, chúng ta ăn nhiều, ăn nhiều thì không được tốt. Ăn ít mà niệm Phật đều tâm thức càng ngày càng cõi mở. Chịu thiên thì người đó khỏe thôi, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.

73.- **Vấn:** Như nếu con ngồi thiên được 5 giờ một lần, mà con chia ra làm 5 lần, mỗi lần một giờ, thì có tin được hay không?

Đáp: Có ý tưởng thì lúc nào cũng được.

Nhìn Con

Nhìn con Thầy cảm xót thương,
Tâm con chưa dứt con đường chấp mê.
Thế gian động loạn ê chề,
Tâm con chưa thức lại mê cõi trần.
Con ơi! Thay đổi bao lần,
Con đà hứa hẹn con cần phải tu.
Con ôm lý thuyết khờ ngu,
Tâm con bội phản, khó tu, khó hòa.
Cần Khôn vũ trụ chung nhà,
Con không tự mở, khó qua đạo đời.
Tham sân phải tự xa rời,
Bày mưu lập kế, tạo lời nôm na.
Tâm thân con chẳng có hòa,
Hằng ngày tranh chấp, tiết ra cực hình.
Con ơi! Cuộc sống hành trình,
Con không cởi mở, con trình với ai?
Tự con khép kín thanh đài,
Làm sao thoát mái đường dài mệnh mông?
Ngũ hành sanh khắc xiết gông,
Thân con tiêu tụy, khó mong được về.
Khổ hình loạn động cảnh mê,
Đi ra gặp trước, đi về gặp đau.
Không nhìn phía trước xem sau,
Đi ra đụng phải về mau khó hòa.
Pháp tu có sẵn trong nhà,
Không hành sao đạt tự hòa chơn tâm.
Lý Trời siêu diệu thậm thâm,
Trong con có sẵn trực tâm học hành.
Chơn kinh vô tự đã thành,
Thần kinh khối óc hướng thanh đạt hòa.
Từ đời qua đạo chuyển ra,
Âm thanh cởi mở, chan hòa tình thương.
Quy hồn khai lối mở đường,
Thức tâm học đạo, gieo gương thế trần.
Nguyện tu đóng góp một phần...

Lương Sĩ Hằng
Montreal, 26-07-1988

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Kinh Kệ 2 (4/24/11)

Ong Tám giảng

Hỏi Kinh, người ta ở trong chùa, người ta thấy cuốn kinh người ta để trên bàn thờ. Tại sao để ở trên bàn thờ mà không liêng dưới đất? Bởi vì thần kinh liên hệ bộ đầu. Kinh mạch, khi người ta biết cái Kinh, cái tâm của ta tự nhiên kính trọng, nói tới Kinh là kính trọng nó chuyển ngay sợi gân ngay trong cái Bá hội trên bộ đầu này, cái huyết Kinh nó kích động liền. Cho nên chúng ta tu niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, khai kinh kệ, khai cái đường này, Kinh là cái đường, nó mở ra nó mới liên hệ cái thanh nhẹ ở bên trên. Các bạn có người đã cảm thức

rồi, cái tay tôi sờ cái đầu, mà tại sao cái đầu bạn nó cục cựa.

Còn gì nữa? Nó cảm nhận cái đầu. Chúng ta, cái đường kinh nó đi lên, liên hệ với thiên xích, đi về trung đạo, trung dung tiến hóa. Cái khí điễn chạy châu lưu trong cơ thể chúng ta. Chúng ta phải có âm, chúng ta mới có sự sống. Nếu mà trong

cơ tạng chúng ta lạnh thì không có bao giờ sống được. Có âm đó là có Điễn, mà cái điễn nó đi đâu? Nó vun bồi lên trên mặt các bạn cho nên các bạn đói bụng. Trước khi đói bụng, mặt xanh rồi, mà uống nước lạnh vô một hồi thấy nó run, thử đi biết rồi! Nhưng mà ngày nay chúng ta ăn cơm rồi, ăn cơm qua nấu nướng rồi, nó ấm, mặt chúng ta hồng, phải cái điễn Kinh khai triển không! Nó vun bồi nó đi lên, cái luật sanh sanh hóa hóa, ăn cơm vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí nó biến sanh sắc, sắc dồn hơi, trở về trên, hai đường kinh mạch tiến hóa vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ở Bên Trên.

Nó chạy châu thân chúng ta ấm áp thì trung tim bộ đầu chúng ta lại cảm thấy thanh nhẹ. Sức quân bình tự đạt, lúc đó ăn no rồi mới đứng dậy đi, mà đói nó la liệt nằm đó, lúc mà ăn no rồi đứng dậy đi, nó quân bình nó mới đi được! Chiếc máy bay cũng vậy, quân bình nó mới bay được.

HUYẾT

Chúng ta thấy rõ ràng, mới nói về cái Huyết không hà. Chúng ta đã thấy cái bệnh trong mình rồi. Cái Huyết của chúng ta phải chuyển chạy châu thân chúng ta, mà nó qua ngũ tạng, tâm can tì phế thận, rồi nó làm việc không ngừng nghỉ, mà trong đó có thanh có trực. Nó tạo ra một cái sức lực vận chuyển, tiếp tế đầy đủ hết, cũng như một cơ cấu tại thế gian.

Cho nên

“Cũng có thể gọi Kinh là giếng mỗi nhà Đạo”.

Không nhờ cái đó thì cái hồn không có thức, và chuyển ở cõi hư không, còn một cảnh nữa. Nên nhiều khi chúng ta thiền nhắm mắt chúng ta thấy cảnh. Người được tu thanh nhẹ nhắm mắt thấy ta bước ra, nhờ cái giếng mỗi đó ta làm bàn đạp chúng ta mới đi được.

(còn tiếp)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý Ban đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Bình Dương (Bành thiếu Mi và Bành thiếu Hương) là cụ BÀNH HẠT đã trần vào lúc 7 giờ sáng ngày 19 tháng 2 âm lịch (tức 23-3-2011) tại Bình Dương, hưởng thọ 77 tuổi được siêu thăng tịnh độ
Bạn đạo Bình Dương kính báo

KHOA HỌC HUYỀN BÍ

Khoa học huyền bí trong nội tạng
Ở trong bản thể các cơ quan
Tự thức duyên hành huyền bí mở
Chỉ hành chính thức hiệp linh quang
Thế gian làm việc là tiên có
Muốn về xứ Phật đủ hành trang
Huyền bí ẩn tàng phân tách rõ
Tự thức minh tâm thấy rõ ràng
Mê tín che tâm không phát sáng
Mờ ảo lấp che tự triệt quang
Bản thể đủ đầy Thượng Đế ban
Thanh tịnh được rồi mở ẩn tàng.

TVTLTC 06.04.11

Minh Thạnh

ÁNH SÁNG

(TINH KHÍ THẦN)

Chưa tu nhắm mắt màu đen tối
Tu luyện hành trau thấp sáng rồi
Nhắm mắt thấy không gian lớn rộng
Soi hồn khí tự ẩn đường khơi
Siêu diệu trụ tinh thần khí đủ
Ánh sáng càn khôn toả rạng ngời
Tam báu linh gom trực tiếp sáng
Hào quang liên hệ qui nguồn cội
Hương thượng đi lên tự giải thôi
Duyên lành thiện nghiệp điển vun bồi
Giải toả trần trần thần khí trụ
Bộ đầu phát sáng hào quang chói.

TVTLTC 09.04.11

Minh Thạnh

TIÊN THIÊN SIÊU GIÁC

TIÊN Phật giáng lâm cứu độ đời
THIÊN nhiên biến động hiển Cơ Trời
SIÊU âm vang vọng khai chơn lý
GIÁC ngộ hồn linh điển rạng ngời.
(Thiền Đăng, 09:45' – 11/04/2011)

NGUYỄN THỨC KHAI MINH

NGUYỄN lý Phật Trời đã chiếu ban
THỨC hồn con trẻ thấu Từ Quang
KHAI thông Chơn Tánh hoà Thiên ý
MINH giác Huyền năng đảo Lạc Bang.
(Thiền Đăng, 11:50' – 11/04/2011)

PHÁP LÝ VÔ VI

PHÁP Trời ân độ cứu nhơn sanh
LÝ thuyết triển khai dẫn tiến hành
VÔ trụ chấp mê chơn tánh mở
VI hành tinh thức hiệp hoà thanh.
(Thiền Đăng, 02:00' – 12/04/2011)

AN CƯ LẠC NGHIỆP

AN vui tu học cõi ta bà
CƯ sĩ mong ngày hội ngộ Cha
LẠC thú chán chường không tiếc nuôi
NGHIỆP duyên tại thế cũng lià xa.
(Anh Phương, 15:20' – 27/03/2011)

GIẬN NGƯỜI CHÔN MÌNH

GIẬN dỗi làm chi tắt nghẽn lòng
NGƯỜI hiền hỷ xả thế là xong
CHÔN vùi tâm thức gieo sâu khổ
MÌNH tự xét mình biết cảm thông.
(Anh Phương, 18:23' – 27/03/2011)

KHÓ TÁNH CHẤP MÊ

KHÓ chịu bực mình có sướng chi
TÁNH không hòa ái dễ sân si
CHẤP sai chấp đúng không tường tận
MÊ lâm khắc nghiệt thiếu từ bi.
(Anh Phương, 21:38' – 27/03/2011)