



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 825 Ngày: 1 tháng 5 năm 2011

Phát Triển

*Phân minh đời đạo song hành tiến
Học hỏi vô cùng pháp pháp xuyên
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tiến
Cảm thông Trời Phật tự phân huyền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 13/07/2001 đến 19/07/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Sự đói nghèo do đâu hình thành?
- 2) Từ tâm xây dựng bằng cách nào?
- 3) Thực hành chánh pháp phải làm sao?
- 4) Qui nguyên thiên giác là sao?
- 5) Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?
- 6) Chấp mê là sao?
- 7) Sự tham lam của nhơn loại do đâu hình thành?

<p>1) Atlantic city, 13-07-2001 5 : 15 AM <i>Hỏi : Sự đói nghèo do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự đói nghèo do tâm người thiếu đoàn kết càng tham lam càng rắc rối</p> <p>Kệ : <i>Thiếu khả năng lại muốn làm giàu Khó khăn liên tục tạo thương đau Không sao kết hợp dân đồng nhưt Động loạn lung tung khó đổi trao</i></p>	<p>2) Atlantic city, 14-07-2001 3 :40 AM <i>Hỏi : Từ tâm xây dựng bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa từ tâm xây dựng bằng sự nhịn nhục tối đa</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên sáng suốt tự tâm mình Tha thứ thương yêu tự phát mình Đạo đức tình thương chuyển pháp trình Qui nguyên giềng mối lại càng mình</i></p>
<p>4) Atlantic city, 15-07-2001 9 : 45 AM <i>Hỏi : Thực hành chánh pháp phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhưn duyên</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát thực hành trong thức giác Bình tâm thực hiện duyên Trời độ Chơn hành đứng đắn niệm Nam Mô Qui hội tâm linh rõ tiến trình</i></p>	<p>5) Atlantic city, 16-07-2001 5 : 25 AM <i>Hỏi : Qui nguyên thiên giác là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa qui nguyên thiên giác là trở về gốc gác để cảm thức quá khứ và vị lai</p> <p>Kệ : <i>Thực hành thức giác nơi thanh tịnh Buông bỏ tình đời tự giác mình Đòi tạm chơn hành qui một mối Tình thương sống động tự mình mình</i></p>
<p>6) Atlantic city, 17-07-2001 5 : 55 AM <i>Hỏi : Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn giải nghiệp lực thì thường xuyên thực hành pháp môn và niệm Phật</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chơn pháp giải âm u Quyết chí tu tâm tự giải mù Mê loạn không còn tâm cảm thức Giải phân ô trước hồn an du</i></p>	<p>7) Atlantic city, 18-07-2001 2 : 45 AM <i>Hỏi : Cháp mê là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa cháp mê là chỉ hướng về một chiều ô trước mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Tập quán sanh ra chỉ một chiều Mê lầm tưởng thật không hành triển Tâm không phát triển càng mê tín Tạo khổ cho mình sống chẳng yên</i></p>
<p>8) Atlantic city, 19-07-2001 7 : 10 AM <i>Hỏi : Sự tham lam của nhưn loại do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự tham lam của nhưn loại do điện năng của mặt đất liên hệ với điện năng của vũ trụ hình thành</p> <p>Kệ : <i>Điện năng phát triển liên hồi tiến Chơn pháp hành thông điển nói liền Giải giới phân minh hành nội tuyến Phân minh đời đạo giải phân liền</i></p>	

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Đại Hội Kỳ Quan 1994

74.- **Vấn:** Thưa làm sao phân biệt được quên vì thiên hay là quên vì bệnh?

Đáp: Quên cái gì? À hay quên à. Hay quên thì phải nhớ đến vấn đề ăn uống, đừng làm cho bộ ruột yếu đi. Bộ ruột yếu đi thì thần kinh khối óc nó yếu tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu vô vi thanh nhẹ họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều thì gan họ ổn định, họ thiên tốt, bất cứ giờ nào cũng thiên được. Họ chỉ ăn chất rau nhiều, con người nó khỏe lắm, không có gì lộn xộn, mà ăn phức tạp ngon miệng hậu quả nó làm cho thần kinh bộ ruột yếu hay quên.

75.- **Vấn:** Thưa Thầy làm sao có thể quên mình mà trì niệm lục tự di đà?

Đáp: Trì niệm lục tự di đà chừng nào bộ đầu hút lên thanh nhẹ, và lúc đang ngồi thiền ba tiếng đồng hồ kể như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ, mình tưởng như là 15 phút mà đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi khi có sự hỗ trợ của bề trên.

76.- **Vấn:** Thưa Thầy ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sáng của hành giả có sẵn mà lúc không nhắm mắt thì không thấy, hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình?

Đáp: Ánh sáng lời giảng của ông Tám toàn là điện năng hướng thượng. Khi mà nghe cuốn băng của ông Tám rồi thì mới thấy rút lông lông đưa con người lên, rồi lúc đó mình phải nuôi cái dũng chí mà mình đi lên. Chớ tự nhiên tới đó mình rút được rồi mình tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám. Tôi đi được thì tôi luyện tôi đi lên tới, tôi bước được vững đi đâu cần người ta dắt nữa. Tới đó đâu cần phải nghe băng. Nghe băng là lúc tôi động loạn tinh tiên duyên nghiệp cuộc đời nó phá khuấy, làm tôi không phát triển được. Tôi cần cái băng giảng để tôi an dạ lo tu mà thôi.

77.- **Vấn:** Thưa Thầy, phương pháp thở chiếu minh bắt đầu đếm từ 1 đến 12 là 12 con giáp. Con không hiểu 12 con giáp có liên quan gì đến việc thở bằng bụng.

Đáp: Bị vì 12 con giáp mà bớt xuống nó trở về không thì nó giải được cái hỏa can, cái hỏa trong gan chúng ta càng ngày càng bớt đi mà thanh nhẹ, và bộ ruột của chúng ta càng ngày càng tốt, được thanh lọc qua hơi thở. Hơi thở đem độc tố ra khỏi cái thể xác.

78.- **Vấn:** Thưa Thầy, trong quá trình hành thiền của con, lúc được điển rút đều thì không thấy ánh sáng. Lúc sau này thấy ánh sáng thường thì không thấy điển rút. Con muốn vừa có điển vừa thấy ánh sáng, như vậy có tham không? Nên chọn một trong hai chứng?

Đáp: Tu là tự nhiên và hồn nhiên không có muốn. Phải thực hành đúng, đêm đêm làm như vậy thì nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm. Con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi, mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày phải tu giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu.

79.- **Vấn:** Thưa Thầy giải nghiệp bằng cách nào?

Đáp: Giải nghiệp là không nên hành hạ mình nhiều. Hướng về hạ giới, là từ lỗ rún sắp xuống là nó tạo dục, tạo dục là tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng tuổi trẻ khoẻ mạnh vui chơi chưa gì cưới vợ rồi lo âu, cái đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp thì mình phải lo chớ ai lo âu. Lo cho con lo cho vợ, bây giờ thức tâm nghe, phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia cang mới biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó tức là quý trọng mình, thì tự nhiên giải được nghiệp và nhẹ nhàng.

THƠ

LINH CĂN

Linh căn giáng thể bóng hình
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình
Cổ ngân cổ nập hành trình
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa
Khí nguyên xoay chuyển mẫn mà
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình
Dựng thành thể giới tâm linh
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều
Thiên cương 36 chiếu dìu
Nhơn sanh địa sát tạo yêu đặn dò
Thần kinh khối óc tò mò
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành
Cùng chung thức hưởng khí thanh
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm
Cần khôn vũ trụ nguyên âm
Chuyển cho học hỏi thức tâm đến nơi
Biết là nguyên lý của Trời
Dìu tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người cảm thức tùy duyên
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La
Biết hồn biết vía cảm hòa
Thương người như một tình ta tình người
Sống vui ướm nở nụ cười
Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo mẫu
Chẳng còn mở miệng than sầu
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời
Thăng hoa khai triển hợp thi
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha
Thất từng la vông chan hòa
Tình thương sống động tiết ra đạo mùi
Cùng chung ba cõi yên vui
Thanh bình đời đạo rèn trui tiến hoài
Mất thời cảm thức thanh đài
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong
Lưỡi thời khai triển điển vòng
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài
Xác thân qui hội miệt mài
Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình
Thương yêu tha thứ hành trình
Giải thông đời đạo do mình dựng xây
Dù cho thay đổi đó đây
Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời

Orlando, ngày 25 tháng 2 năm 1989

Lương 'Sĩ Hằng

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Kinh Kế 4

Ông Tám giảng: kết luận về KINH KẾ :

Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của kinh kế khai thông từ cơ tạng của chúng ta chuyển chạy trong máu huyết cũng như một cuộc hành quân tại thế. Chúng ta xuống thế gian đây đang chủ trị cái tiểu thiên

địa đây là một quốc gia. Mà quốc gia chúng ta không biết lo cho nó, chúng ta chỉ lo tranh chấp thôi, lo hưởng thụ, lo hơn. Hưởng thụ, cái hưởng thụ kêu bằng lý thuyết mà bỏ cái thể xác, sự tráng kiện của thể xác thì cũng thất bại.

Cho nên người tu mà không hành đúng, người ta chỉ mình làm Soi Hồn, làm Pháp Luân mà mình không chịu làm, nói tôi ngồi như vậy tôi thấy Phật là đủ rồi, tôi không có làm. Cái đó là càng ngày cái kho lương thực của chúng ta nó càng thiếu thì binh lính ở trong đó nó suy rồi! Phải phát lương, mỗi ngày các bạn phải phát lương, nếu không có lương thực cho chúng nó thì nó sanh bệnh. Khi các bạn hiểu được giá trị của chữ Kinh Kế rồi các bạn thấy rằng chúng ta đã làm cho ta bệnh. Chúng ta hao phí rất nhiều, nói năng hơn thua nó hao phí, tham dục nó hao phí, làm ngưng trệ sự vận hành nội lực. Càng ngày chúng ta càng thiếu kém.

Người tu phải biết rõ kinh, là cái đường đi. Kinh là khai mở chủ trị cái số, cái tiểu thiên địa của chúng ta mà chúng không biết cái nguyên lý, cái chìa khóa, mạch lạc để cho sự tiến hóa của kinh kế trong nội tâm, nội thức có cơ hội

tiến đều, nhịp nhàng, du dương trong nội thức thì chúng ta là một bệnh nhân tại thế. Các bạn nghe qua những sự phân tách này. Các bạn dòm lại các bạn, là các bạn đang bệnh, chưa mở được mà thành bệnh, phải nhìn nhận thế này. Rồi chúng ta mới mượn cái kỹ thuật của Pháp lý Vô Vi mà để trị bệnh cho chính chúng ta. Đờng cho nó tắt nghẽn nữa, phải khai thông nó.

Chúng ta đã sống trong biển yêu của Thượng Đế đầy đủ ban bố cho chúng ta. Chúng ta có quyền hít thở, tận dụng khả năng của chính mình mà để hòa tan trong cái cơ giới sống động, bất diệt của Thượng Đế. Các bạn thấy cái pháp Soi Hồn này có giá trị rồi, làm cái khối thần kinh trung ương, khai mở cho thiên hội nó mới nháng lửa ra. Các bạn nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Đó là cái nhiên điển, mà cái nhiên điển để mở đường cho ai? Nhiên điển mở đường cho nguyên khí, nguyên linh tiến hóa. Nhiều người xuất ra đứng trên đám mây đó là đi.

Cái pháp Soi Hồn của chúng ta kỳ diệu vô cùng. Các bạn tu ráng chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm. Càng ngày nó càng trì nặng ở đây, là cái đường điển lửa các bạn đầy đủ lực lượng rồi. Nó sẽ bật ra ánh sáng mà ngay đây nó đầy đủ lực lượng thì nó trụ ngay trên trung tim bộ đầu. Nó sẽ nổ cái bùm. Nó nổ lớn tiếng, nổ như bom nổ vậy đó. Các bạn thấy sáng cả càn khôn vũ trụ mà không ngờ, không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn thấy được như vậy. Phải do một sự kỳ công, mà các bạn nào mới tu đây kêu bằng trị bệnh.

Tại sao bệnh? Mất trật tự nó mới bệnh. Bây giờ tôi lập lại trật tự tôi không còn bệnh, mà khi lập lại trật tự thì phải có trở ngại. Tôi dẹp con đường cũ tôi làm con đường mới, thế nào cũng phải động. Đường làng, mở xa lộ thì không biết bao nhiêu người biểu tình, nhưng mà có xa lộ rồi mọi người thích. Chúng ta phải làm, phải cố gắng, tôi phải giải thông kinh mạch cho khối óc là cái pháp Soi Hồn. Trong cái tuần tự kinh kế các bạn học cái pháp này là trị bệnh, thực hành cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định là đang trị bệnh các bạn mà thôi, còn hẳn học nữa chừng rồi bỏ, rồi bệnh nó tái phát. Bởi vì hồi nào tới

giờ, sự vận chuyển nó đưa từ trên miệng đem vô thì trong này nó có cái mẩu mực để giải tỏa. Nội lực không thực hành thì làm sao nó lại tiến hóa nổi, tự nhiên nó phải bệnh! Tại sao tôi tu pháp lý mà tôi phải bệnh! Tôi đâu có làm! Soi Hồn cũng làm biếng, Pháp Luân cũng làm biếng, Thiền Định cũng làm biếng nữa. Ngủ một giấc, rồi nói tôi tu mười năm rồi. Đúng mười năm như vậy thì con người phải trẻ hơn, không có già, khoẻ, ăn uống, khai vị lúc nào cũng vui tươi, mới là đúng. Nhiều người cứ nói tôi tu mười năm rồi.

Tôi theo Ông Tám mười năm rồi. Ông Tám đâu có dẫn mình mà nói theo Ông Tám mười năm. Mình tự đi mà không chịu đi. Nhiều người nói bậy bạ lắm, không chịu thực hành. Bây giờ các bạn ở trong khóa này chúng ta là huynh đệ trong một nhà. Chúng ta phải nói thật, tự nhìn nhận sự lười biếng, thực hành, mở, khai triển trong cái khoa học huyền bí, mới mẻ trong quả địa cầu, trong căn khôn vũ trụ đã dành sẵn quyền đó cho chúng ta hưởng. Chúng ta phải tận hưởng, không nên bỏ nữa. Cái của đó là cái của vô cùng. Bây giờ các bạn nói, chu cha bây giờ tôi phải đi làm ăn vì không làm ăn không có tiền. Nghe lời Ông Tám chết cha, nói cái điều đó là tu không có được. Ừ mà vừa đi làm đi, rồi vừa thực hành các bạn thấy yêu đời. Các bạn có sức khỏe rồi, các bạn tới sở các bạn muốn chia sức khỏe với người khác rồi. Các bạn thanh tịnh các bạn thấy người khác đau khổ các bạn muốn độ họ rồi. Các bạn có thừa chưa? Thấy các bạn mạnh chưa? Muốn ban ơn cho người khác rồi! Cho nên dạy các bạn là lợi cho tất cả. Các bạn thành đạo là mọi người sẽ thành đạo! Làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy!

Chúng ta thấy rõ nội cái chữ kinh thôi, mà Ngài cất nghĩa như vậy được để chúng ta ý thức cái bệnh nan y mình đã tạo, mình đã bỏ xó hai sợi thần kinh đó, không cho nó giao cảm và không cho nó tiến hóa là chính mình đã tự tắt nghẽn lấy mình mà thôi! Cho nên mình sanh bệnh là vậy! Cái tâm tánh nó không có điều hòa ăn nói vô chùng, vô mực. Nguyên với Trời, Phật cũng hành không đến. Không chịu làm! Không trung tín. Lời nói mình với hành động không có đi đôi thì làm sao nó mở. Trị bệnh cũng vậy, chúng ta đi trị bệnh ông bác sĩ nào, cũng như cuộc hành quân. Bữa nay ông cho mớ thuốc hòa. Mai nữa ông kích động. Một nữa rồi ông cho hòa. Rồi bữa sau ông xả hết. Trị bệnh một cách như cuộc hành quân, chính cho kỳ được và trở về tự chủ. Còn cái này chúng ta cũng vậy.

Thiền Sư VĨ KIÊN LƯƠNG SĨ HẰNG
(Hồ Huệ trích)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Nhờ quý đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông Trần Thanh Đạm tuổi Giáp Thân mất ngày 1 tháng 3 năm 2011 là Cha vợ của bạn đạo Đặng Văn Công được siêu thăng tịnh độ. Chân thành cảm ơn quý bạn.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của đạo hữu Trần Thị Cường là cụ bà TRẦN THỊ BA, sinh năm 1922, đã từ trần lúc 19:30' ngày 16 tháng 03 năm Tân Mão (nhằm ngày 18-04-2011 DL) tại Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM. Thọ 90 tuổi. Tang lễ đã được hoá táng vào ngày 19 tháng 03 năm Tân Mão (nhằm ngày 21-04-2011DL), và sau đó, cùng trong ngày, được đưa đi thủy táng tại biển Vũng Tàu. Kính cầu chúc cho bà Ba được siêu thăng tịnh độ.

TĐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.

VN. Ngày 24-04-2011.

3) Xin hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo tu thiền Vô Vi trên 30 năm, Mẹ của bạn đạo Ngô Tấn Bài, Ngô Văn Minh

Mẹ tên Lê Thị Miều sinh ngày 15 tháng 4 năm 1920, mất vào ngày 28 tháng 4 năm 2011 tại Phú Lộc, Hoà Thắng, Phú Hoà Phú Yên, Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.

Xin quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà sớm siêu sanh Tịnh Độ. Xin chân thành cảm ơn Quý Bạn Đạo.

Kính,

Ngô Tấn Bài, Ngô Văn Minh

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Nhịn nhục là mình nhịn lấy mình
Nhịn sao đừng động mới là linh
Nhục nhịn nhịn rên tâm bác ái
Thị phi dèm tiếu cứ làm thình
Cần mẫn siêng hành trau luyện đạo
Mẫn cán tâm hành đạo phát minh
Không màng không giận không lùi bước
Chẳng nghe chẳng thấy tự quên mình.

TVTLTC 17.04.11

Minh Thạnh

TÌNH THƯƠNG ĐẮNG CHA LÀNH.

Tình thương vô tận Đấng Cha Lành
Chánh giác Đại Bi dứt chúng sanh
Trần gian lắm lạc quên nguồn cội
Bản thân động loạn nhiễm trần sanh
Biết tu tự giải khai thông tạng
Ngủ tạng khai thông kiến thánh anh
Bình tâm tu sửa thoát phàm tâm
Vun bồi thanh điển đạo tâm thành
Bến giác Cha lành đang ngóng đợi
Thức giác kiên trì tu tiên hành
Hoà tan trong khổ tự mình thức
Qui về nguồn cội gặp cha lành.

TVTLTC 29.03.11

Minh Thạnh.

KHÔNG MÊ KHÔNG CHẤP

KHÔNG tranh cao thấp ấy Vô Vi
MÊ nhiễm sắc thính mắt tự tri
KHÔNG tự thấy mình ly bốn tánh
CHẤP thanh chấp trước mắt từ bi.
(Thiền Đăng, 02:18' – 12/04/2011)

XA RỜI SẮC DỤC

XA tình tự thức rõ mê si
RỜI bỏ trước trần tự giác tri
SẮC tướng âm thính là tạm giả
DỤC tham đoạn diệt tỏ huyền vi.
(Thiền Đăng, 02:30' – 12/04/2011)

MÊ TÍN DỊ ĐOAN

MÊ theo ngoại cảnh chuốc ưu phiền
TÍN ngưỡng thần thông rước đảo điên
DỊ giáo phô trương mê hoặc chúng
ĐOAN đa huyền hoặc lạc tà thiên.
(Thiền Đăng, 11:50' – 18/04/2011)

TÂM ĐỜI BẠN RỘN

TÂM hưởng lợi danh chẳng thành thời
ĐỜI bao cạm bẫy giăng nơi nơi
BẠN lo tính toán vui thành khổ
RỘN rịp thân tâm chẳng nghỉ ngơi.
(Anh Phương, 06:30' – 13/04/2011)

TU SỬA TÂM THÂN

TU là cội phúc bỏ người ơi !
SỬA chữa tánh hư sẽ đẹp đời
TÂM tỉnh đổi thay ai cũng quý
THÂN không thọ bệnh, hưởng ơn Trời.
(Anh Phương, 11:45' – 14/04/2011)

ĐAU ĐẦU CHUYỆN NHỎ

ĐAU vì động loạn chuyện không đầu
ĐẦU óc rối ren thích câu mâu
CHUYỆN bé không thông thành chuyện lớn
NHỎ mà châm chích thật là đau.
(Anh Phương, 23:40' – 14/04/2011)

VÔ NGÃ QUI NGUYÊN

VÔ tình bỏ pháp giết hồn linh
NGÃ tướng không còn tâm Phật sinh
QUI chánh Vô Vi tồn tại mãi
NGUYÊN lai sanh từ do nơi mình.
(Tp.HCM, 22/04/2011 – Minh Vô Vi)

TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG

TÂM đạo hành trì đảo cảnh thiên
TÂM đời tán loạn chuốc ưu phiền
TƯƠNG giao thanh điển sanh sáng suốt
ỨNG khâu phổ truyền lờn Thánh Tiên.
(Tp.HCM, 22/04/2011 – Minh Vô Vi)

ĐẠO VỐN LÀ KHÔNG

ĐẠO vốn là không nơi cõi Trời
VỐN thời rơi xuống sanh làm người
LÀ hồn thanh tịnh nơi nguồn cõi
KHÔNG kiếp luân hồi đặc thành thời.
 (Tp.HCM. 21/04/2011 – Minh Vô Vi)

QUỐC THÁI DÂN AN

QUỐC thái dân an nơi cõi lòng
THÁI bình an lạc tự khai thông
DÂN lành bất chiến thể nhân thọ
AN trí định thân điển chuyển thông.
 (Tp.HCM. 21/04/2011 – Minh Vô Vi)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2011 chúng tôi đã nhận ngoài đại hội (đã báo cáo) cho đến 30/4/2011 từ quy' bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD\$
Phan Thi Sen (WA)	500.00	
Nancy C. Huynh (NM)	200.00	
Phan Ba Tam (Ca)	75.00	
Duong Dong Tam (CA)	30.00	
An danh (CA)	25.00	
Pham Monique (CA)	15.00	
Lam Un Min (CA)	100.00	
Vo Thi Nhanh (CA)	100.00	
Nguyen Xuan Mai (CA)	200.00	
Vo Thanh Ngoc (CA)	20.00	
Bui Lien (CA)	300.00	
Nguyen Thao (CA)	100.00	
Vo Gam (CA)	2000.00	
HAHVV Houston	100.00	
Tran Thi Dao Hoa (Maryland)	100.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)		100.00
Amy Nguyen (MI)	2000.00	
Nhu Van Hoang (Mtl)		250.00
Ha Quang (Mtl)		300.00
Michael Sutherland (FL)	100.00	
Nguyen Q. Hoa (Tx)	600.00	
Dang Triem (TX)	200.00	
Luong Lan (TX)	100.00	
Luc Quang Tran (NY)	300.00	
Le Mai (CA)	200.00	
Hong Vo (CO)	200.00	
Co Nuong (CA)	50.00	
Chi Lan (CA)	20.00	
Hung Trinh (CA)	100.00	
Kim Xuan Thao Vu (CA)	100.00	
Prasad (CA)	2.00	
Carolyn (CA)	5.00	
Yolanda (CA)	2.00	
Al (CA)	5.00	
Tiny (CA)	2.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :**

- Bổ thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
- Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
- Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh ...

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 1998**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Kính Thư

Phan Cao Thăng

Giới Thiệu Video Khóa học Kinh A Di Đà

Xin giới thiệu cùng quý bạn đạo bộ Video Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu có phần vấn đạo rất quý báu mà Đức Thầy đã để lại cho chúng ta vừa được đề trên web site www.vovi.org

Ban Kỹ Thuật