



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 827 Ngày: 15 tháng 5 năm 2011

Quán thông

*Quán thông quý tưởng Trời cao
Chuyển biến thâm sâu các sắc màu
Qui hội chính mình duyên đạt thức
Bình tâm xây dựng lý siêu hành*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 27/07/2001 đến 02/08/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nhơn loại có trí tuệ không biết xử dụng thì sẽ bị rắc rối tại sao?
- 2) Mắt quân bình có hại cho tâm thân hay không?
- 3) Sự mờ ám trong nội tâm do đâu hình thành?
- 4) Nhân loại trí tuệ không hành triển thì sẽ ra sao?
- 5) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có phận sự gì?
- 6) Thâm tình thể hiện trong lúc nào?
- 7) Muốn tiến tới điển giới thì phải làm cách nào?

<p>1) Atlantic city, 27-07-2001 6 : 15 AM <i>Hỏi : Nhơn loại có trí tuệ không biết xử dụng thì sẽ bị rắc rối tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nhơn loại có trí tuệ không biết xử dụng tại vì thiếu đức tin tu học</p> <p>Kệ : <i>Thực hành khối óc thiếu niềm tin Xây dựng không thông khó giúp mình Cần thiết không làm quay tự hại Thông minh vắng mất tự quên mình</i></p>	<p>2) Montréal, 28-07-2001 1 : 35 AM <i>Hỏi : Mất quân bình có hại cho tâm thân hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa mất quân bình rất có hại cho tâm thân, lập trường không được vững vàng</p> <p>Kệ : <i>Tâm thân bất ổn khó hành tiến Cảm thức không vui lại tạo phiền Khó khổ chính mình không ổn định Ấn nãn hành triển trí tâm yên</i></p>
<p>3) Atlantic city, 29-07-2001 6 : 15 AM <i>Hỏi : Sự mờ ám trong nội tâm do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự mờ ám do tâm bất ổn hình thành</p> <p>Kệ : <i>Tâm trí không yên lại cảm phiền Duyên may không có lại không yên Thông tin vắng mất tăng thêm động Trí tuệ chưa khai tự hiểu kiêng</i></p>	<p>4) Atlantic city, 30-07-2001 6 : 15 AM <i>Hỏi : Nhân loại trí tuệ không hành triển thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nhân loại không hành triển thì rất thiệt thòi cho tâm linh</p> <p>Kệ : <i>Thiếu thực hành tâm không tiến triển Tâm linh vắng mất tự tâm phiền Khó tầm khó tiến tăng thêm động Rắc rối chính mình lại khó yên</i></p>
<p>5) Montréal, 31-07-2001 7 : 35AM <i>Hỏi : Trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ có phận sự gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ có phận sự hút lên tới vô cùng, bộ đầu càng ngày càng mở rộng và dứt khoát</p> <p>Kệ : <i>Qui về một mối hành chung tiến Dứt khoát tiến tu chẳng lụy phiền Khai triển chơn hồn mình đạo pháp Thành tâm tiến hóa định tâm xuyên</i></p>	<p>6) Montréal, 01-08-2001 5 : 20 AM <i>Hỏi : Thâm tình thể hiện trong lúc nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa thâm tình thể hiện lúc tái hợp</p> <p>Kệ : <i>Tái hợp minh tâm hiện triết hình Bình tâm cảm nhận tự mình mình Tình đời tâm đạo không hành tiến Duyên đạo tình đời khó rõ trình</i></p>
<p>7) Montréal, 02-08-2001 4 : 15 AM <i>Hỏi : Muốn tiến tới điển giới thì phải làm cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn tiến tới điển giới thì phải thành tâm thực hành pháp môn thì sẽ đạt tới thanh tịnh và dũng hành thì sẽ có kết quả tốt</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự hành tu Phát triển tâm linh tự giải mù Không giới phân minh đường tâm đạo Hướng thanh đạt hòa tự hành tu</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VẤN ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI KỶ QUAN (1994)

84.- Vấn: Sau đây là 2 câu hỏi của các bạn đạo trẻ hỏi bé Tâm. Thưa Bé Tâm, bạn đạo khi ngồi thiền gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều, làm thế nào để sửa lại trường hợp đó?

Đáp: Vì cái tội mê ăn mê ngủ của các cụ, thì các cụ phải lo ăn năn một chút, đừng có ăn nhiều. Không phải ăn nhiều là mạnh đầu, ăn nhiều là sẽ ngủ gục, vì nó no rồi. Cái bao tử khi ăn no nó muốn ngáp, muốn ngủ. Vì cái bao tử thần kinh nó yếu đi, nó chứa nặng quá mà. Chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng nghỉ, là làm việc cả ngày cả đêm, các bạn không có thấy mệt mỏi.

85.- Vấn: Thưa Thầy, vì một chút sơ sót mà con làm ra đại tội, đến nỗi làm cho người ta chết. Mười năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất, lương tâm con cứ phải dày vò. Vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch Thầy con phải làm sao để giải đi oan nghiệp này. Khi ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định, bạch Thầy cứu giúp con.

Đáp: Khi như vậy thì con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình đã hy sinh thể xác, nó mất đi cơ hội tu tiên là một đại tội. Tùy theo cái chuyện của con làm. Con làm quá ác độc, thì con phải chờ ngày xuống địa ngục xử mới là xong.

86.- Vấn: Thưa Thầy muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành Pháp Lý Vô Vi, ngoài việc chúng con cố gắng hành pháp, chúng con có cần trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là những người truyền pháp được huấn luyện kỹ càng hay không?

Đáp: Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự đó là mỗi lần thiền, chúng ta đang học, đang vào đại học thiền. Trong đó chúng ta thiền chúng ta cảm thức cái tiêu thiên địa này đã dạy chúng ta nhiều để khai triển trật tự của tiêu thiên địa như cảm thức trật tự của căn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chớ không có tôi là nhà truyền pháp. Cho nên Vô Vi không phát bằng cấp cho ai hết. Tự thức, nếu người đó tu thanh nhẹ, nói chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ người này giúp ta tiến được, thì người ta ồn ồn, ào ào người ta chạy theo. Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình, tôi không có nghĩ ngày hôm nay trực diện với các bạn đồng đạo. Tôi rút vô một căn phòng tôi tu không nghĩ tới bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội. Rồi một ngày nào đó người ta đến tôi nói sự thật mà thôi, mà họ ồn ồn, ào ào đến nhà tôi tới ngày hôm nay tôi không có rãnh. Từ ngày tôi tu và nói được cái gì của tôi, và tôi cảm thức chuyện đời chuyện đạo, tôi chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, nhưng không bao giờ tôi được rãnh. Hình như tôi mất tự do ở thế gian, chuyện gì họ cũng chạy về tôi. Cuộc sống đời tư của tôi họ cũng xoi mói đủ chuyện hết. Cho nên chén cơm của tôi ăn hiện tại, đi đứng tôi muốn hiện tại rất khó khăn. Nhưng mà tôi cảm thức khó khăn chừng nào tôi chấp nhận và tôi gia tăng được sự nhện nhục càng ngày càng nhiều và óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Tôi cũng cảm ơn mọi người đến với tôi và giáo dục tôi. Ngày hôm nay trực diện với các bạn và phân tách sự thanh nhẹ của chính các bạn, mà các bạn mau trở về với chính các bạn kéo uống.

87.- Vấn: Lúc này các tôn giáo khác được phát triển mạnh mẽ và lớn lên mau lẹ chính là phần lớn họ có nhà truyền pháp, được huấn luyện kỹ càng. Vậy chúng ta không huấn luyện, pháp của mình đâu có được phát triển.

Đáp: Bởi vì đêm đêm tu thiền là người đã huấn luyện rồi. Khi mà tự thức được làm chủ lấy chính mình, lúc đó mới nói chuyện đời đạo cho họ thấy. Chớ không phải học lớp lang rồi nói chuyện lớp lang thôi. Rồi cái tuệ giác chúng ta không mở. Tuệ giác chưa mở làm sao đi giảng đạo. Chúng ta có thiền, trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở, rồi mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm, kêu bằng phục vụ chúng sanh trong thức hòa đồng cõi mở.

CÙNG ĐỌC THƠ THẦY

Bé Tám

*Răng em chưa mọc anh ơi!
Nói năng thanh nhẹ do trời ân ban
Thế gian lại tặng hai hàm
Qua loa độ nhứt cảm an cảm hòa
Tình thương thay đổi mặn mà
Nam phụ lão ấu chan hòa nhớ nhung
Thương em dẫn lý vô cùng
Giúp người thanh nhẹ tự vùng đứng lên
Cảm thông thiên giới đạo nền
Từ không đã đến rõ nền hư không
Biết mình cảm thức ngoài trong
Đâu đâu cũng đẹp cũng mong được về
Tự rời tách bến chấp mê
Cùng Cha điều luyện hương quê trong lòng
Thương yêu tha thứ tham tông
Cùng chung sanh hoạt nối vòng tình thương
Thực hành thật sự gieo gương
Em vui em hưởng em thương mọi người
Phi phà ước nở nụ cười
Không răng lúc đến về trời cũng không./.*

Ngày 6 tháng 5 năm 1989

Bé Tám

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

CŨ HƯƠNG TÁN (tiếp theo)
CHỦ NHÂN ÔNG THỨC TÂM TU – LỤC CĂN LỤC TRẦN QUỲ BÁI NIỆM PHẬT

Ông Tám giảng

Cái tổ chức ở trần gian chúng ta thấy rất rõ, thể xác, phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến, giam hãm trong cái thể xác này mà Lục Căn, Lục Trần luôn luôn hoành hành, bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này, việc kia, việc nọ, bán tín bán nghi, đời cũng bán tín bán nghi, đạo cũng bán tín bán nghi và không chịu thức giác. Nó xúi biểu, nó làm cho cái thần thức, cái thần hồn của chúng ta đắm chìm và chạy theo cái con đường bất chánh. Tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên si mê, tranh chấp.

Hằng ngày các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môi giềng, thì phải bỏ cái cửa thiền, chúng ta bỏ với đời, chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp, đầy đầy trong gia can của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp không biết nó là ai! Vì sao? Vì Lục Căn, Lục Trần nó đã buộc rồi, Lục Căn, Lục Trần nó nói, nó điều khiển, thì chủ nhơn ông phải nghe. Vì hồi nào tới giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm của các bạn làm ăn mà giao cho mấy người làm công hết thì người làm công điều khiển, chủ nhơn ông đâu có biết làm cái gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhơn ông phải gánh hết.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta không đại nữa và chúng ta thức tâm

rồi, thấy rằng cái ăn bao nhiêu cái mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng rồi tôi phải ra đi. Tôi phải sử dụng và làm những điều cần thiết và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Lúc đó phân hồn mới nhẹ nhàng, Lục Căn, Lục Trần phải hàng phục, nó mới chịu tu.

Thượng bất chánh hạ tất loạn, bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ, thiên xích liên hệ với trời đất, càn khôn vũ trụ thì luôn luôn bị lệ thuộc, mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho ta bị lệ thuộc? Lục Căn, Lục Trần nó lệ thuộc thì cái tập quán của chúng nó và trình độ của chúng nó tới đó thôi, nó chỉ tranh đấu, thế chế, sát phạt hơn thua, đó là trong cái nguyên lý của Lục Căn, Lục Trần.

Nó không hiểu rằng cái trừu tượng bất diệt mà cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Khi mà chủ non ông thức tâm rồi quyết tâm dứt khoát ra đi tu rồi, thì Lục Căn, Lục Trần phải quý bái, và kính nể theo con đường tu tánh của chủ non ông. Học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu nó mới thức tâm ngày đêm nó mới quy y và nó niệm

Phật.

Người tu về Pháp lý thức tâm rồi thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong Tiểu Thiên Địa, đồng niệm Phật, thức tâm để kêu chúng ta dạy lo cái giờ giấc công phu là quan trọng. Đó là cái cơ tiến hóa cần thiết còn cái tiền bạc, của cải, địa vị ở thế gian đều là tạm bợ, và không mang đi được. Nó cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong cái kích động và phản động nhồi quả cho phân hồn tiến hóa mà thôi.

(còn tiếp)

THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG MINH CHÁNH ĐẠO PHÁP

Bạn Đạo Atlanta xin thông báo (bổ túc)

Khóa Sống Chung năm nay 2011 xin được tổ chức vào ngày 28,29 và 30 tháng 5 năm 2011. Nhằm ngày lễ Memorial Day

Tên Khóa Học Đức Thầy đã cho: MINH CHÁNH ĐẠO PHÁP

Chủ đề: VẤN ĐẠO HÀNH THIỀN - NIỆM PHẬT

Địa điểm: 1375 Heatherton Rd

Dacula, GA 30019

Năm nay chúng tôi có tổ chức 2 buổi sinh hoạt ngoài trời:

- Tham quan hồ Lake Lanier là hồ lớn nhất tiểu bang Georgia

- Tham quan tòa nhà 72 tầng tại trung tâm Atlanta, tại đây các bạn đạo có thể ngắm được toàn cảnh Atlanta 360o mà không cần di chuyển

Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Kính Bái

Nguyễn Thanh Hà (678-376-7730)

Nguyễn Trung Chính (770-921-0059)

THÔNG BÁO NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Ngày 12 tháng 5, 2011

LỄ LIỄU ĐẠO của Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên

Kính thưa quý bạn đạo,

Ban điều hành Thiền Viện Vĩ Kiên trân trọng kính mời quý bạn đạo trên toàn thế giới đến tham dự ngày **Kỷ Niệm Đức Thầy Liễn Đạo** tại **Thiền Viện Vĩ Kiên** vào dịp lễ Lao Động (Labor Day) từ Thứ Sáu ngày 2 tháng 9 đến Thứ Hai ngày 5 tháng 9 năm 2011.

Đây là lần thứ 2 lễ giỗ Đức Thầy được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Lần đầu tiên chúng ta có khoảng 200 bạn đạo đến tham dự. Đây cũng là cơ hội để anh chị em bạn đạo hội tụ, chung vui tu học bên mái ấm đại gia đình Vô Vi.

Năm nay Đại Hội Trí Tâm Tự Thức được tổ chức ở Âu Châu, nên một số bạn đạo không tham dự được vì lý do cá nhân. Đây là cơ hội cho các bạn được chung vui tu học và cùng hưởng không khí trong lành, tràn đầy thanh khí điển của miền rừng núi thông xanh, cao trên 5,000 bộ.

Thiền Viện Vĩ Kiên vừa được nâng cấp, phòng ốc rộng rãi, khang trang, và yên tĩnh. Bên ngoài khí hậu trong lành và thoáng mát. Có đường niệm hành bao quanh Thiền Viện dài khoảng 700m. Tuy khí hậu vào tháng này chưa lạnh, các bạn cũng cần có áo khoác.

Quý bạn đạo đóng góp tùy lòng hảo tâm. Mọi đóng góp được chung vào việc chi phí bảo trì Thiền Viện, âm thực v.v.

Sự hưởng ứng của các bạn là nhip cầu thương yêu, trao đổi tu học, giải tỏa những phiền muộn của nội tâm, để cùng chung vui trong ngôi nhà tình thương.

Xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi sắp xếp chu đáo hơn.

Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338 - 6691

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714) 891 - 0889

Lê Hồng Liên (Hạnh): (714) 598 - 5211 E-mail: Hanhvovi008@yahoo.com

Lê Bạch Liên: (714) 474 - 4724 E-mail: lienle008@yahoo.com

Thành thật cảm ơn quý bạn và mong sự hưởng ứng thật đông đảo.

Thay mặt Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California

Trần Lệ Quyên

Chương Trình Sinh Hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên

Kính thưa quý bạn đạo,

Nay mùa hè đã đến, đường lên Thiền Viện rất tốt cho việc di chuyển. Khí hậu trên Thiền Viện Vĩ Kiên rất trong lành và thoáng mát. Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California và Thiền Viện Vĩ Kiên luôn nhiệt tâm đón tiếp các bạn đạo về đây để tu tập và thưởng ngoạn rừng núi xanh tươi.

Hiện tại mỗi Chủ Nhật đầu tháng, Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California đưa bạn đạo lên Thiền Viện để sinh hoạt. Vào các ngày cuối tuần giữa tháng, ban quản lý Thiền Viện cũng có tổ chức những ngày sống chung tịnh khâu và niệm Phật. Ngoài những thời gian trên, các bạn đạo cũng có thể vắng lai và tu tập tại Thiền Viện.

Nếu có nhu cầu, xin quý bạn liên lạc với Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California hoặc ban quản lý Thiền Viện để tiện việc sắp xếp:

Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi: (714) 891 - 0889

Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338 - 6691

Quản lý Thiền Viện: Nguyễn Hoàng Long (714) 757 - 8645

Phó quản lý T/V: Cô Lê Hồng Liên (Hạnh) (714) 598 - 5211

Khóa Tịnh Khẩu tại Thiền Viện Vĩ Kiên

Mỗi tháng Ban Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên tổ chức hai khóa sống chung tịnh khẩu vào đầu tháng và giữa tháng tại Thiền Viện Vĩ Kiên.

Khóa 1 – Đầu Tháng: Một ngày thứ Bảy đầu tháng

Khóa 2 – Giữa Tháng: Thứ Bảy và Chủ Nhật

Chương Trình Sinh Hoạt: Hai Khóa 1 & 2

Từ	Đến	Sinh Hoạt	Từ	Đến	Sinh Hoạt
6:00 Sáng	7:30 Sáng	Thiền Sáng	12:00 Trưa	1:30 Chiều	Thiền Trưa
7:30 Sáng	8:00 Sáng	Lạy Kính	1:30 Chiều	2:30 Chiều	Ăn Trưa
8:00 Sáng	8:30 Sáng	PL Chiếu Minh	2:30 Chiều	3:00 Chiều	Niệm Hành
8:30 Sáng	9:30 Sáng	Ăn Sáng	3:00 Chiều	3:30 Chiều	Sinh Hoạt Tự Do
9:30 Sáng	10:30 Sáng	Niệm Hành	3:30 Chiều	4:00 Chiều	Niệm Phật
10:30 Sáng	11:30 Sáng	Niệm Phật	4:30 Chiều	5:00 Chiều	Lạy Kiếng
11:30 Sáng	12:00 Trưa	Sinh Hoạt Tự Do	5:00 Chiều	6:30 Tối	Xem băng giảng ĐT
			6:30 Tối	7:00 Tối	Ăn Nhe
			7:00 Tối	8:30 Tối	Sinh Hoạt Tự Do
			8:30 Tối	9:30 Tối	Niệm Phật
			9:30 Tối	11:00 Đêm	PL Chiếu Minh
			11:00 Đêm		Thiền Chung

Thay mặt Ban Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên

Lê Hồng Liên (Hạnh)

Thông Báo tái bản DVD Đại Hội Vô-Vi "Đời Đạo Phân Minh" 2010

Kính thưa quý bạn,

Vì nhu cầu cần thiết gần đây, Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi Nam California vừa tái bản ấn tống 500 bộ DVDDại

Hội Vô-Vi Quốc Tế kỳ 29 "Đời Đạo Phân Minh" 2010 và sẽ gửi đến quý bạn miễn phí tùy theo yêu cầu.

Xin các thiền đường địa phương, các bạn đạo ở xa liên lạc về địa chỉ :

Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi Nam California

7622 23rd st.

Westminster, CA 92683

info@vovilax.org

(714) 891-0889

Cảm ơn quý bạn

NHỚ ON TQT

Thầy Huynh khuyên bảo thơ niêm luật
Chưa hiểu mới nghe thấy quá “quê”
Thì phủ ngày nay tạm vững bước
Cảm thông tâm phục quý thương ghê.

Kính bái
BHH, ngày 10-5-2011
Minh-Nghĩa

THẦY TRAO BẦU PHÁP

Người tâm đạo chẳng đại chê ai
Nghĩ xấu tâm đời trước nặng hoài
Miệng ngậm lưỡi cong giữa khẩu nghiệp
Nói nhiều tu khó tưởng là oai
Văn nhân thi sĩ hao tiền mực
Hành dở nói hay gạt được ai?
Vượt hút hồng trần tâm dứt khoát
Thầy trao bầu pháp luyện dài dài.

Kính bái
BHH, ngày 10-5-2011
Huệ Nhựt

SỬA TÁNH

Người tu đại kị nhất dùng lời dối
Che mắt đời, có thể được chút danh
Trả giá rất đắt mất cả thiên đàng
Khi lia xác hồn rơi vào số tội
Người trung chính luôn nói lời chân thật
Duyên chưa đến mật niệm giữ làm thình
Thường chiếu chan hòa hương đến đức tin
Chân thành tiến, bước hành hương giải thoát

CM 07-04-2011
VN Văn Phật Tử

NGUYỄN THIÊN

Nửa đời còn lại những vần thơ
Cảm tác đôi lời trong giấc mơ
Xao xuyên cõi lòng chưa đạt pháp
Nguyễn thiên trọn kiếp ngộ huyền cơ ./-

TP. HCM, 10-05-2011

Minh Vô Vi

ĐỜI THƯỜNG

(Họa vận bài “NGUYỄN THIÊN” của Minh VV)

Đời thường ghi lại những vần thơ
Danh lợi tình tiền huyền mộng mơ
Thức giác chèo thuyền về bến đỗ
Tâm thiền đúng pháp kịp thời cơ ./-

Cà Mau, 10-05-2011

Út Hoa

ĐẠI KHÔI LINH QUANG

ĐẠI hùng đại lực đại từ bi
KHÔI điển Vô Vi chuyển diệu kỳ
LINH hoạt khắp Càn Khôn Vũ Trụ
QUANG minh sáng toả khắp muôn thì.
(Thiền Đăng, 17:35’ – 24/04/2011)

MẬT NIỆM DANH CHA

MẬT pháp Trời ban cứu chúng sanh
NIỆM vô biệt niệm đạo viên thành
DANH Cha danh Phật là luồng điển
CHA chuyển độ người đảo cõi thanh.
(Thiền Đăng, 17:45’ – 24/04/2011)

THƯỢNG THÔNG HẠ ĐẠT

THƯỢNG điển khai mở điển lưu thông
THÔNG suốt thượng trung hạ một dòng
HẠ thể quyết hành tinh khí chuyển
ĐẠT thần thanh nhẹ tiến Hư Không.
(Thiền Đăng, 21:15’ – 24/04/2011)

DUY NGÃ ĐỘC TÔN

DUY tâm duy thức ngự nơi mình
NGÃ thức hành thiên vô tự kinh
ĐỘC lập huyền cơ nơi bản thể
TÔN hành vô ngã đặc tâm linh.
(Minh Vô Vi, 18:22’ – 08/05/2011)

NHÂN THÂN NAN ĐẮC

NHÂN thời hữu hạn dặng bao lâu
THÂN xác hoà tan nơi địa cầu
NAN thức hồn linh chìm đắm mãi
ĐẮC đâu mãn hạn mất cơ cầu.
(Minh Vô Vi, 18:30’ – 08/05/2011)

PHẬT PHÁP NAN VẮN

PHẬT đang cứu độ khắp trần đời
PHÁP báu luyện thành nhân thành thời
NAN bởi thiếu hành nan giải thoát
VẮN thơ đệ phổ ý nên lời.
VIỆC THIỆN KHÔNG KHOE
VIỆC phước nên làm tạo thiện duyên
THIỆN tâm hành đạo chớ huyền thuyên
KHÔNG toan, không tính, không cầu vọng
KHOE mẽ thiệt mình, nghịch ý Thiên.
(Anh Phương, 20:33’ – 19/04/2011)

TRONG XẤU CÓ TỐT

TRONG trước có thanh, ý Thượng Thiên
XẤU người đẹp nét, đoá hoa tiên
CÓ tâm tu học, động thành tịnh
TỐT xấu thông tường tự tiến xuyên.
(Anh Phương,

NGHỊCH CẢNH LÀ THẦY

NGHỊCH Thiên khó sống ở trên đời
CẢNH tạm thoáng qua một cuộc chơi
LÀ phước cho ai thấy nẻo Đạo
THẦY hay điều độ thoát tròng khơi.
(Anh Phương, 13:20' – 21/04/2011)

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM.

(2)

DỨT tuyệt ưu tư gìn đại định
KHOÁT ngoài tai mắt giữ an bình
THÁT tình cõi giải không còn chấp
TÌNH trời mở rộng trí tâm mình
LỤC căn thanh tịnh hoà ba báu
DỤC sanh khí nộ lấp chơn linh
THÁT tình dứt được kẻ chân Phật
LỤC xa rời mở tánh linh.

(3)

THƯƠNG trong thanh tịnh hoà nhân ái
YÊU chính bản thân nhớ sửa sai
THA thứ thương yêu vì đạo pháp
THỨ lòng mình chiếu sáng tâm khai
THƯƠNG yêu đạo đức đạo thâm sâu
YÊU nhân yêu hoà tâm bác ái
THA được huyền cơ tỏ nhiệm màu
THỨ đức là duyên chón bảo đài
Minh Thạnh 13.04.11

Un diamant pour l'éternité

L'homme cherche depuis la nuit des temps,
Dans les profondeurs des entrailles de la terre,
La pierre la plus précieuse qui soit à ses yeux, le diamant.
Il espère toujours faire fortune,
Acheter alors sa liberté,
Détenir ainsi, quelques pouvoirs.
Il veut se vêtir d'habits respectables,
Avoir une figure bien blanchie,
Profiter sans limite des plaisirs d'ici-bas.
Il creuse sans cesse sans ménager sa peine.
Même épuisé, vidé de sa substance
Il continue sa descente vers d'obscurs desseins,
Remplit ses poumons d'un souffle impur
De la poussière chimérique de son destin ;
Prédestiné qu'il est hélas, à obéir à la loi d'un maître
Et plus encore aux lois infaillibles et inexorables de
l'Univers.
Mais c'est soumis, sans l'ombre d'une révolte,

Qu'il remonte à la surface, tel un fantôme,
De l'aube au crépuscule, jour après jour
Il remonte inlassablement sur ses maigres épaules
fourbues,
Les sacs trop lourds remplis de la terre de son espérance.
Sa volonté se fait plus forte et surpasse la volonté de son
maître.
Il fend d'un coup de pioche
Les veines craquelées de sa mère.
Il l'innerve à faire trembler le fond de son cœur.
Coup après coup, sans répit il frappe.
Sa vie entière en dépend.
Même au péril de celle-ci,
Il s'enfoncé de plus en plus profondément dans sa géhenne,
Car il est gonflé de mauvais espoirs
Et son cœur avide, se remplit d'un amer poison.
Mais il veut être riche, quitte à en perdre la raison.
Ses yeux aveuglés par la lumière du jour,
L'empêchent de reconnaître, le spectre de l'illusion.
Tant de vies à se gaspiller,
A épuiser sa vie d'homme,
A se perdre dans le labyrinthe infernal
Des vies et des morts successives...
Pour un petit caillou, pour une poignée d'argent,
Lui, qui n'aura au bout du compte,
Qu'un infime grain de poussière.
Il passe à côté de lui-même sans se reconnaître,
Sans s'apercevoir, ni voir sa valeur,
Prisonnier de ses peurs, de ses superstitions,
Priant quelques faux dieux
De lui accorder protection et fortune
En échange, de quelques vaines promesses.
Cependant, il arrive parfois que la chance lui sourit,
Après des années de dur labeur, de solitude et de
souffrance.
Il arrive qu'en une fraction de seconde
Toute sa vie change.
Car il lève un peu plus haut la tête
Et aperçoit la flamme vacillante de sa lanterne
S'immortaliser dans la transparence d'une belle pierre.
Il oublie en un instant,
Dans un dernier coup de pioche, ses années de misère.
Le voilà devenu riche, libre, réalisant, tous ses vœux.
Il se croit puissant, débarrassé des vicissitudes de la vie.
Mais les poussières de la terre
Ne décollent pas d'en dessous de ses pieds
Et tous les pores de sa peau
Restent obstrués par des boues nauséabondes,
Malgré tous les bains d'eau florale qu'il verse sur lui.
Et c'est son existence qui déjà s'amenuise.
Il reconnaît enfin sa propre éphéméride,
Que tout est vanité et voit l'impermanence des choses,
Car il ne peut acheter ni le temps, ni sa vie
Ni son corps, ni son âme.
Il ne peut se racheter que de ses fautes.
Il comprend que toute chose est régie
Par la loi de métempsychose.
Il se sent esseulé et perdu.

Il cherche dans l'opacité de sa nuit
 L'étincelle d'un espoir, d'un possible miracle.
 Il prie un autre dieu,
 Pour une autre chance, une autre vie,
 Pour trouver une terre de Lumière,
 Retrouver la clarté de son regard
 Et prendre refuge sous l'égide d'un Maître Véritable.
 Alors il est prêt à recevoir le réconfort et la paix
 La miséricorde et la bienveillance du Ciel.
 Il s'enfoncé profondément dans la Lumière Noire,
 Pour renaître et dévoiler au grand jour son être nouveau,
 Pour ouvrir l'œil des mystères
 Afin de pénétrer les trois mondes
 Et réunifier ses trois bijoux.
 Il cristallise au milieu de son front,
 Sur l'emprunte du Sceau Divin,
 Avec le pouvoir rédempteur sans limite
 De la Suprême Compassion,
 Avec l'aide infinie du Bouddha
 De l'Extrême Extrême Patience,
 Dans la parfaite alchimie grandiose
 Son diamant d'origine pur et éternel.
 Mais il lui faut d'abord passer
 Par tous les feux des enfers
 Pour être façonné à l'Image de Dieu.
 Il lui faut extirper du plus profond de son être
 Par des coulées torrentielles de pluie de larmes acides,
 Tous les poisons qui ont asséché le sang rouge

De ses veines et de ses moindres influx.
 Pour que l'eau lustrale et salvatrice du Saint Graal
 Régénère et préserve l'éclat,
 Du brillant originel de son pur diamant
 Et que l'harmonie vibratoire de toutes ses facettes
 Révèle dans le juste milieu du Grand Vide Sidéral
 Le Dharma miraculeux du Vô-Vi.
 Il détient à présent entre ses mains
 Cette capacité inhérente à lui-même et à chacun
 D'user du seul et unique Pouvoir Royal
 Pour préserver son diamant
 Et pour avancer sur la Voie de la Libération de son âme.
 Le voilà riche, d'une richesse
 Que nul ne peut lui dérober.
 Le voilà sans peur et sans tache.
 Sa nuit sombre s'éclaire
 Plus merveilleusement que le jour en plein soleil.
 Le voici délivré de toute part
 Et Maître de lui-même,
 Libéré de ses ports d'attache.
 Le voilà prêt à devenir plus qu'un homme,
 Le voilà prêt à naître et n'être plus
 Qu'une Ame de Lumière,
 Un joyau, un trésor, un Pur Diamant
 Préserver pour l'Eternité.

LƯƠNG Huệ Hoà (Mongiat Marie-Pierre)
 le 03-04-2008

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chồng của bạn đạo Nguyễn-thị-Ánh (Bình-Dương} là ông Nguyễn-Hữu-Trương(sinh 1936} đã mất vào lúc 14 giờ mùng 4-4 Tân Mão (tức ngày 6-5-2011) hưởng thọ 76 tuổi tại xã Tương Bình Hiệp thị xã Thổ Dầu Mộc tỉnh Bình Dương được siêu thăng tịnh độ. Bạn đạo Bình-Dương kính báo

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2011 chúng tôi đã nhận ngoài đại hội (đã báo cáo) cho đến 15/5/2011 từ quy` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD\$
Ho Thanh Hoang (Mtl)		200.00
Diep Nguyen (Tx) - An danh - Doi so appt	2000.00	
Phung Thi Thu (Mtl)		100.00
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100.00
Nguyen Minh Tri (CA)	1000.00	
Nguyen Phong Luu)Co Phung	500.00	
Nguyen Ngoc Loan (CA)	250.00	
Nguyen Minh Huan (CA)	250.00	
Le Tu (Duoc Su)	500.00	
Truong Thi Tao (CA)	300.00	
Nancy Luong (TX)	300.00	
Bao Khoa (GA)	500.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :**

Bổ thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm

Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà

Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp

- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sửa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh ...

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 1998**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Kính Thư

Phan Cao Thăng

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California

Đính Chánh về Quỹ Ân Tống Kinh Sách đăng trên TBPTĐN số 826

Tên	Số tiền nhận
Bạn đạo ATLANTA	300 USD

Chúng tôi xin đính chánh số tiền nhận 300 USD do bạn đạo ATLANTA, tiểu bang Georgia, phát tâm và do anh Huệ Thái đại diện gửi đến Hội.

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California

Ban Kinh Sách