



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 828 Ngày: 22 tháng 5 năm 2011

Quân Bình

*Quân bình tâm thức sớm an yên
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt
Quý thương Trời Phật sống an yên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 03/08/2001 đến 09/08/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thiên nhân do đâu hình thành?
- 2) Luồng điện giao tiến bằng cách nào?
- 3) Cảm động lòng người do đâu hình thành?
- 4) Tình thương cảm động lòng người là sao?
- 5) Sự tham lam của loài người phải làm sao?
- 6) Phần hồn qui tiên là qui làm sao?
- 7) Quyền thực hành tâm linh có cần thiết hay không?

<p>1) Montréal, 03-08-2001 7 :00 AM <i>Hỏi : Thiên nhân do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa thiên nhân do bộ đầu hướng thượng, điển năng hội nhập thiên giới trí tuệ khai minh hình thành. Người tu thiên cặp mắt sáng mặt tươi, trẻ đẹp vừa tương thì đã đến nơi, nhanh nhẹ hơn người thường, càng thực hành càng kết quả tốt từ đời lần đạo</p> <p>Kệ : <i>Trí tuệ phân minh đường giao tiến Giai không độ thức chẳng lo phiền Bình tâm tận độ sống thanh tiến Giải quyết chính mình sống vẫn yên</i></p>	<p>2) Montréal, 04-08-2001 2 : 15 AM <i>Hỏi : Luồng điển giao tiến bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa luồng điển giao tiến hướng thượng hội nhập vào điển giới của càn khôn vũ trụ</p> <p>Kệ : <i>Càn khôn vũ trụ chuyển thông đường Trí tuệ phân minh tự nhớ thương Đường đạo đường đời qui một mối Minh tâm tự đạt tự phô trương</i></p>
<p>3) Montréal, 05-08-2001 2 : 50 AM <i>Hỏi : Cảm động lòng người do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa cảm động lòng người do chơn tình cảm giao</p> <p>Kệ : <i>Tình thương cảm động tình người tiến Học hỏi không ngừng tự giác duyên Đời đạo song hành tâm tự giác Tình thương đạo đức tự mình xuyên</i></p>	<p>4) Montréal, 06-08-2001 6 : 35 AM <i>Hỏi : Tình thương cảm động lòng người là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tình thương cảm động lòng người là luồng điển tương giao như nhau làm rung động phần hồn của hai bên</p> <p>Kệ : <i>Trực điển giam cảm tâm trí tuệ Rung rung chuyển thức tự mình minh Đường tu khai triển xây dựng tiến Chuyển biến không ngừng lại tự minh</i></p>
<p>5) Montréal, 07-08-2001 8 : 55 AM <i>Hỏi : Sự tham lam của loài người phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nó là một tập quán xấu, cần phải tu sửa sẽ biết được nguyên lý của Trời Đất mà tiến thì mọi việc sẽ được bằng an</p> <p>Kệ : <i>Sức nóng hội nhập khí quyển của Trời Ban hành nhiệt độ đất càng khô An ninh không có người bực nhọc Bệnh hoạn triển miên khó vượt vô</i></p>	<p>6) Atlantic city, 08-08-2001 5 : 55 AM <i>Hỏi : Phần hồn qui tiên là qui làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa phần hồn qui tiên là người tốt chết hồn sẽ giao du tiên cảnh</p> <p>Kệ : <i>Tâm lành tiến hóa ở nơi thanh Khó khổ chẳng theo bị khổ hành Đường lối rõ ràng tâm đạt đạo Có không không có thực hành thanh</i></p>
<p>7) Atlantic city, 09-08-2001 6 : 10 AM <i>Hỏi : Quyền thực hành tâm linh có cần thiết hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa quyền thực hành tâm linh rất cần thiết cho người tu</p> <p>Kệ : <i>Thực hành qui nguyên trí tâm linh Giải tiến qui nguyên rõ tiến trình Học hỏi không ngừng tâm phát triển Thực hành chơn chánh bản thân mình</i></p>	

Vấn đạo tại Đại Hội Kỳ Quan (1994)

88.- **Vấn:** Đây là phần vấn đạo của anh Huỳnh Quốc Việt, Mỹ quốc. Thưa Thầy, Vô Vi là Pháp bảo luyện trí bác nhĩ, khứ trước lưu thanh. Tại sao chúng con còn động loạn, tham sân si, mặt mày không sáng láng như vậy là sao, xin Thầy chỉ dạy.

Đáp: Tu thì phải một đường tiến về minh giải thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta nhờ thanh khí điển để đưa chúng ta tới cõi huyền vi thật sự và một chút nhỏ nhất chúng ta cũng thấy thì chúng ta mới quán thông. Mà chúng ta chưa gì đòi nhiều lý lẽ, hiểu nhiều chuyện, đọc nhiều sách nhưng mà rốt cuộc chỉ hướng ngoại mà thôi. Một thực tiễn không có làm sao tiến tới cõi huyền vi mà nói đạo được. Cũng nói đạo mà nói u ơ, người ta hỏi hai, ba cái giận hờn, cái đó không có được. Cái đó còn kẹt trong ngũ hành, rồi nói chuyện thiên cơ đồ tùm lum, cái đó cũng còn kẹt trong ngũ hành. Nó phải vượt khỏi tầng đó, tới nơi vô nam vô nữ, chừng đó mới tới được cõi huyền vi, mách bảo cho mọi người tiến về đó. Nó có khó khăn, phải dày công, chớ không phải làm một tháng, một năm hay năm năm mà được, phải dày công. Các bạn bận cái áo phải dày công không? Mũi kim mà nó phải dệt biết bao lần mới thành miếng vải cho các bạn bận bây giờ. Rồi bây giờ cái tâm thức của chúng ta, phải tu nhiều ngày, nhiều giờ nó mới hội tụ, rồi nó hòa với cái thanh quang mới là tiến tới được.

89.- **Vấn:** Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo, như là anh Hoàng Sony, cụ Vũ-đình-Mẫn, anh Nguyễn-phương-Yêm thuyết giảng các nơi. Nào là nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện Thiên cơ, xưng danh Tam giáo tòa, Thượng Đế, Phật nói là đi phụ Thầy và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời, và có trình độ để chúng con khỏi có lầm lạc như ngày xưa, đuổi lên đuổi xuống hoài.

Đáp: Trình độ là thực tiễn và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chớ không nói chuyện u ơ được. Anh có lên 30 tầng trời hay 36 tầng trời đi nữa, đó là chuyện của anh, còn tôi ở thế gian này tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức, anh có giúp đỡ tôi hành như thế nào mới là đúng. Có nói nhiều, có phong chức, rốt lại, nhìn bản thân anh cũng còn sân si, động loạn chớ chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành anh nói cái gì? Cho nên chúng ta nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn và không nên động loạn, tôi đã nói rồi, cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta họ nói chuyện thấy thanh nhẹ chúng ta học cái đó. Học cái hạnh đó và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy. Không phải chúng ta thua đâu. Những người ở ngay đây và ở Việt Nam hay thua người đạo, lệ thuộc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên theo kinh nghiệm tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đũa bé không tu. Nhiều đũa bé tu, nó nói nhiều người lớn phải nghe, không phải người đó là bảnh nhất đâu. Chúng ta hiểu sự thanh nhẹ của người đó và khi người đó thốt lời, chúng ta học được cái gì chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến và chúng ta sẽ là người đó, thì mức tiến hóa của người Vô Vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Nói tôi học một lớp thầy ông dạy vậy vậy, ông mệt ông nói khác, ông khỏe ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối Vô Vi sẽ mạnh lên, mọi người mạnh lên và có một giống dân tốt, thiện lành nhận thức rõ rệt, sáng suốt.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hoàng Hôn

*Một năm một lớn một năm già
Làm sao bước khỏi cái nhà cần khôn
Bo bo ôm giữ vĩa hôn
Không khôn lại đại ác ôn vẫn còn
Minh tâm thấy rõ hao mòn
Tu không kết quả vẫn còn chấp mê
Hạ mình mới rõ hương quế
Học xong bài học tự về đến nơi
Quang minh chỉ có Cha Trời
Độ tha không ngót những lời kích ban
Đạo Tâm thanh nhẹ khai màn
Giải mê phá chấp hàng hàng khai thông
Thượng nguơn tiến triển khai vòng
Về nơi trật tự chẳng mong ước gì
Xem đời đang khổ dự thi
Tréo trông thêm nặng khó ghi khó hòa./.,*

*Manila, ngày 11 tháng 5 năm 1989
Luong Sĩ Hằng*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ CỬ HƯƠNG TÁN

Định Nghĩa CỬ HƯƠNG TÁN

Thưa các bạn

Chữ CỬ HƯƠNG TÁN nghĩa là
(Cử Hương Tán là lo tu)

CỬ : Là đề cử.

HƯƠNG : Là công phu Soi Hôn, trong đây là chỗ tập trung. Thường khi công phu thì điểu nhóm lại một chỗ tập trung chúng ta rời nóng gọi là Lư hương.

TÁN : Nghĩa là Vĩa, Lục Căn, Lục Trần đều ưng thuận tán thành cung phụng.

□ Ông Tám giảng

Đó là đi trực tiếp, còn ở đời họ “Cử Hương Tán” là thấp cây nhang đưa lên đầu, nhưng mà đưa lên đầu thì trong này chỉ có cầu xin không. Mà không biết cái nghĩa lý của cây hương nó là lửa và nóng, đi lên trên cõi trên cũng như là thừa trình ở Bên Trên. Hồi xưa, người ta làm vậy là tập trung tinh thần để thừa trình với chư Phật chư Tiên con nguyện tu, chớ không phải cầu xin giàu có. Ngược lại, ở đây họ chỉ cầu xin nhàn hạ. Ở đây, cái cử hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên Soi Hôn là tập trung cái luồng điểu, lửa nóng, tập trung giữa chân mày. Các bạn tu một thời gian Soi Hôn nó trĩ nặng nơi chân mày. Đó là chúng ta thấp một cây nhang. Có người thấp 6 năm, có người thấp 6 tháng, có người thấp 3 ngày nó cũng sáng vì người đó đã thấp lâu rồi, đã tu lâu rồi.

Hương là công phu Soi Hôn, trong đây nó phát cái thanh điểu đi lên khi mà các bạn công phu Soi Hôn như thế này là nó tán ra, nó đưa ra, nó giải cái trực, nó tản ra, thường khi công phu điểu nhóm lại

chỗ tập trung, chúng ta rời nóng, lư hương. Lư hương, chỗ này nó nóng. Còn chữ “Tán” nghĩa là Vía và Lục Căn, Lục Trần đều ưng thuận, khi mà chủ nhơn ông chịu Soi Hồn là ở dưới nó sẽ êm ả lần lần, khi mà các bạn Soi Hồn có 5 phút rồi đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi, càng ngày càng êm ả. Cho nên đi trực tiếp cái kính A Di Đà này mà theo ông Tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái Pháp lý và khi chúng ta Soi hồn rồi nó êm ả, êm ả một chập, một chập 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau thì cảm thông hiệp tích, cái xương sống chỗ đàng sau này, đầu đó nó êm ả hết.

(còn tiếp)

Hồ Huệ trích

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Đào-ngọc-Phú và Đào-thị Ngọc-Sương (Bình-Dương) là cụ bà PHẠM-THỊ-NĂM sinh năm 1929 đã mất vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 4 năm Tân-Mão (tức ngày 14 tháng 5 năm 2011) hưởng thọ 83 tuổi tại Hiệp-Thành, thị xã Thủ-Dầu-Một, tỉnh Bình-Dương, được Siêu Thăng Tịnh Độ
Bạn đạo Bình-Dương kính báo

2) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Trần Thị Tê thân mẫu của bạn đạo Huỳnh Hiếu Nghĩa mất ngày 12.4 AL năm Tân-Mão , thọ 84 tuổi. An táng tại ấp Ông Cái xã Tân Trung Thị Xã Gò Công Tỉnh Tiền Giang.
BD Saigon Cholon va BD Mỹ Tho , Long An thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nghĩa.

THƠ

MƯỜI ĐIỀU TÂM ĐẠO

(4)

NUÔI rèn đạo pháp sản minh châu
DUỖNG tâm thanh tịnh hoà ba báu
TINH đủ huyết đều biết mở mang
THẦN sáng khí hoà đạo chuyển mau
PHỤC ai biết lánh dữ làm lành
VỤ nghe tướng nghĩ phải lần đầu
TỐI sáng công phu thấy diệu huyền
ĐA sanh thân khí thức tâm sâu

(5)

BỔ thí tâm lành người giác ngộ
THÍ phát ban vui giải cảnh khổ
VỊ tha bác ái tình đồng loại
THA độ xong rồi lo tịnh độ
BỔ đức mới mong về cõi phật
THÍ phát tâm thành duyên đạo ngộ
VỊ tâm thanh tịnh tánh hay cầm
THA hành tâm đạo hết nghi ngờ
Minh Thạnh 13.04.11

TU

Tu đừng nói dở hay cao thấp
Ráng tập sao đừng chấp đừng ta
Theo Phật đâu phải theo Ma
Tự tôn ngã mạn tâm tà sao vui?
“Tu trình độ” rèn trui sửa tánh!!!
Niệm Phật Đà lấp lánh Hồn siêu
Tu hành tu thiệt không kiêu
Trước ô kết thúc bao nhiêu điển lành
Điển có thanh kẻ yêu người mến
Đâu phải tiền khoe đến lợi danh
Nhẹ thanh tịnh tấn tập tành
Hong trần giải thoát thom danh muôn đời.

Kính bái

BHH, 18-5-2011

Huệ Nhựt

TINH TẤN

Tâm tưởng về Thiên năng tọa thiền
Hữu thiên tinh tấn ắt thành Tiên
Hữu duyên tiền định năng hành tiến
Phát triển – tham thiền đạo Vĩ Kiên ./-
TP.HCM, 16-05-2011
Minh Vô Vi

DUYÊN LÀNH

(Họa vận bài "TINH TẤN" của Minh VV)
Duyên lành gặp pháp Vô Vi thiên
Nghiên cứu thực hành hiểu trước tiên
Hạ thủ công phu tâm dứt khoát
Hòa đời sống đạo tính trung kiên ./-
Cà Mau, 16-05-2011
Út Hoa

ĐỨC DO THIÊN ĐỊA

ĐỨC Phật xưa kia từ chúng sanh
DO thiên luyện pháp đạo hoàn thành
THIÊN thời địa lợi nhân tâm thức
ĐỊA Mẫu Thiên Hoàng chiếu chỉ hành.
(Minh Vô Vi, 07:35' – 15/05/2011)

ĐẠO PHẬT TẠI TÂM

ĐẠO là thanh điển chúa Cha Trời
PHẬT pháp luyện thành tâm thánh thời
TẠI thể hành thiên sớm đạt pháp
TÂM linh khai triển người vui tươi.
(Minh Vô Vi, 07: 45' – 15/05/2011)

XUẤT KHẨU THÀNH THƠ

XUẤT lời Tiên Phật dẫn người mê
KHẨU thuyết tận tình chỉ lối về
THÀNH ý thành tâm dịu bạn mới
THƠ văn đệ phổ thức hồi quê.
(Minh Vô Vi, 08:05' – 15/05/2011)

SỰ THẬT MÁT LÒNG

SỰ giả phỉnh phờ lại thích nghe
THẬT tâm sửa tiến lại e dè
MÁT đời mát đạo lạc làm mãi
LÒNG dạ chân thành chớ khắc khe.
(Anh Phương, 08:08' – 27/04/2011)

THIÊN ĐƯỜNG TẠI THẾ

THIÊN địa hữu tình tâm đạo khai
ĐƯỜNG đi rộng mở hết chông gai
TẠI nhân lập hạnh bồi công đức
THẾ tục xa lìa kết Thánh thai.
(Anh Phương, 13:25' – 27/04/2011)

CÔNG ĐỨC CÔNG QUẢ

CÔNG phu mỗi tối đặng tu tâm
ĐỨC hạnh trau dồi tránh lạc làm
CÔNG khó gieo trồng hạt giống tốt
QUẢ lành phúc thiện hiển từ tâm.
(Anh Phương, 09:13' – 28/04/2011)

THIÊN VIỆN NƠI TÂM

THIÊN định chuyên cần khai tánh linh
VIỆN, đường chốn tạm dôi mài kinh
NƠI người thiền sĩ cần an trú
TÂM nội chính mình vô sắc thinh.
(Thiền Đăng, 17:20' – 03/05/2011)

TIỀN TÌNH DUYÊN NGHIỆP

TIỀN bạc xui người mất nghĩa nhân
TÌNH gây điên loạn hại tâm thân
DUYÊN đời khảo đảo gieo phiền não
NGHIỆP dữ hoành hành xa thiện chân.
(Thiền Đăng, 17:35' – 03/05/2011)

ĐỊA NGỤC DU KÝ

ĐỊA phủ là nơi xử tội hồn
NGỤC Trời phán xét luật cần khôn
DU hành tự thức mình tà chánh
KÝ kết làm sai đoạ ngục môn.
(Thiền Đăng, 06:27' – 08/05/2011)

BẠN ĐẠO VIẾT

Lụn Bại

Đại hội Tâm Linh năm 1993 tại Bỉ, lúc đó tôi mới tu ,nên có nhiều việc không hiểu. Một lần thảo luận huynh NPY lên thuyết trình , vừa dứt lời cả hội trường nháo nhào lên và có nhiều bạn đạo lên chất vấn huynh Y vì không đồng ý với sự phát biểu của huynh. Trong lúc căng thẳng tự nhiên Đức Thầy đến, vừa ngồi xuống Đức Thầy nói : " Trời mưa buồn không đi đâu được nên đến đây chơi ". Cả hội trường đều cười. Sự thật buổi chiều hội thảo đó không có Thầy. Bất ngờ Đức Thầy đến và làm êm dịu không nhí sinh hoạt lẫn đó. Sau đại hội tôi có dịp gặp ĐT. Tôi hỏi : " Những điều huynh Y nói có thật không ?".Thầy đáp : "Thật nhưng không có diễn ". Phải thật lâu , sau này tôi mới hiểu, nghĩa là huynh Y nói lý thuyết ,không từ thực hành mà ra.

Nhiều người sợ bạn đạo vô vi dễ bị lường gạt, nhưng bạn đạo nào mà thật sự soi hèn đúng , không dễ bị gạt đâu, không dễ nắm đầu họ đâu cho dù họ là cu li hay dốt chữ.

Thật sự tu thì không sợ ít bạn đạo hoặc bạn đạo bỏ đi, mà cũng không lo vô vi mất đoàn kết, vô vi không phát triển hay vô vi mang tai tiếng; chỉ lo bản thân mình tu ít, hành ít nói nhiều, tự gạt mình mà không hay.

Một người tu mà phát triển được điển quang bằng cả ngàn người lý thuyết hợp lại. Ích lợi gì đông người mà không có thực hành, chỉ lèo bên ngoài thôi, lúc đụng chuyện sẽ sớm tan rã.

Trong Sáu Tu Hành của ông Tư có câu : " Rồi đây xác thác ra ma, chuyên môn thì nói bỏ qua đạo mầu ".Bạn đạo nào tu khai mở , đọc câu này nghe rất thấm thía. PLVVKHHBPP cho đến con thú dốc lòng hành còn đắc pháp thì con người tu không đắc hỏi do lỗi của ai?. Vì vậy chưa thấy Vô Vi lụn bại mà đã thấy rất nhiều người lụn bại rồi, tu mà còn sân hận , còn hơn thua.

Ai cũng thích đạo mình đông người , nhưng mà người thật tâm tu có đông không thì không hỏi, cho nên Phật Tế Công có bài kệ :

Cửa thiền vắng vẻ ít người tu
Giới luật xem thường thích thị phi
Lặng lẽ cày bừa sau có lợi
Cô đơn thôi sáo khổ thân mù
Belgique, 16/05/2011
Bùi Thanh Tâm