



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 845 Ngày: 18 tháng 9 năm 2011

Tâm Tu

*Tâm tu dứt khoát tự tâm hành
Hướng thượng tu đạt tới giới thanh
Tiến hoá không ngừng tự thức tâm
Minh tâm kiến tánh tự truy tầm*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 29/11/2001 đến 05/12/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tâm định có hữu ích gì cho hành giả vô vi hay không?
- 2) Tiến giác phân minh phải làm sao?
- 3) Hỗ trợ tâm linh hữu ích gì không?
- 4) Triển vọng do đâu hình thành?
- 5) Sự lưu luyến do đâu hình thành?
- 6) Thực hiện công phu sửa chính mình là sao?
- 7) Thông thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì không?

<p>1) Atlantic city, 29-11-2001 2 : 45 AM <i>Hỏi : Tâm định có hữu ích gì cho hành giả vô vi hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm định rất hữu ích cho hành giả vô vi</p> <p>Kệ : <i>Hành pháp siêng năng tâm ổn định Thực hành chánh pháp tự giao mình Đường tu rõ rệt qui thiền giác Giúp đỡ tâm linh truy lộ trình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 30-11-2001 2 : 55 AM <i>Hỏi : Tiến giác phân minh phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tiến giác phân minh tự rõ màu</p> <p>Kệ : <i>Thiền giác chơn tâm tự hiểu mình Qui nguyên thiền giác tự phân trình Thực hành trật tự qui hành triển Hiểu được tâm linh hiểu được mình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 01-12-2001 3 : 00 AM <i>Hỏi : Hỗ trợ tâm linh hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hỗ trợ tâm linh rất hữu ích</p> <p>Kệ : <i>Tâm không dấy động một lòng tu Thức giác tâm tu tự giải mù Qui hội chơn hồn tâm tiến bước Khai thông trí tuệ tự trùng tu</i></p>	<p>4) Atlantic city, 02-12-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Triển vọng do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự triển vọng do sự dày công hình thành</p> <p>Kệ : <i>Thực hành triển vọng trí tâm minh Từ bi mở rộng tự phân hình Mê lầm không có gieo duyên tốt Thực hiện công phu cứu chính mình</i></p>
<p>5) Atlantic city, 03-12-2001 1 : 05AM <i>Hỏi : Sự lưu luyến do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự lưu luyến do tâm đã hình thành</p> <p>Kệ : <i>Lưu luyến liên hồi cũng do tâm Tập quán do tâm tự tái tâm Thử thách chính mình duyên đạt thức Trần tâm tạo nghiệp chẳng sai lầm</i></p>	<p>6) Atlantic city, 04-12-2001 1 : 10 AM <i>Hỏi : Thực hiện công phu sửa chính mình là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hiện công phu hồn tiến bước</p> <p>Kệ : <i>Giải tỏa phiền ưu tự tiến thân Qui nguyên trình độ sáng tinh thần Chào đời rõ rệt duyên thành đạt Rắc rối không còn uyển chuyển phân</i></p>
<p>7) Atlantic city, 05-12-2001 11 : 20 AM <i>Hỏi : Thông thiên vẫn đạt địa lý có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thông thiên vẫn đạt địa lý rất hữu ích cho người tu thiền</p> <p>Kệ : <i>Khai thông trí tuệ tự phân minh Đường đạo đường đời cứu chính mình Thức tỉnh chơn hồn tự giác mình Qui nguyên đời đạo thông chơn hình</i></p>	

Vấn đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998

70.- **Vấn:** Thế nào là bước qua điện giới?

Đáp: Bước qua điện giới là mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điện giới tiên hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác. Nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình không phải lo âu. Có nhiều người cả tháng mới viết được mấy câu thơ, mà người tu Vô Vi này một chập là nó ra rồi. Chút xíu nó ra rồi. Nó hội đủ âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí Trời Đất hỗ trợ nó tiên hóa nhanh, nó phân giải rõ ràng, gom gọn thành thi thơ chớ không có gì đâu.

71.- **Vấn:** Sau đây xin đức Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ: Nhân thân nan đắc; Phật pháp nan văn; Thiện duyên nan ngộ; Phật quốc nan sanh.

Đáp: Người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên chớ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy cái xác cô đó đẹp, tôi muốn nhập vô tôi lấy cái xác của cô đó tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm. Rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội có khối óc, có tay chân tức là phần hồn làm chủ Tiểu thiên địa này mà không có hành để khai thác nó ra, rất ủng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt rồi, một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt, là không có làm gì cho hậu thế. Và chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy chính họ tự tu tự tiến. Đó là bổ thí chơn ngôn còn hơn là tu phước.

72.- **Vấn:** _ Còn Phật pháp nan văn là sao?

Đáp: Phật pháp nan văn là người đời làm sao hiểu được mà hỏi Phật pháp. Chỉ có tu thôi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh làm sao mà hỏi được? Siêu mà. Siêu là không có lời. Thì chúng ta thâm tu thâm tiến đến đó chúng ta hiểu, chớ hỏi Phật pháp là sao? Bây giờ hỏi làm sao? Hỏi hoài mà chúng ta không hành cũng như nước đổ lá môn vậy thôi. Cắt nghĩa cho mình nghe rồi về không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành tôi mới thấy tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ, trật tự, siêu giác, chơn tâm khai mở. Lúc đó tôi thấy cái gì là giá trị của Phật pháp, mới ca tụng Phật pháp như Thích Ca đã thành. Thích ca tụng cái pháp này để hành đạt mới truyền lại cho thế gian. Người người nghe qua cảm nhận được sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi chúng ta mới thấy giá trị của Bi, Trí, Dũng mà tu tiến.

73.- **Vấn:** Thiện duyên nan ngộ?

Đáp: Thiện duyên nan ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ làm sao chúng ta gặp được. Chúng ta biết được giá trị của từ bi mà nói chuyện. Phải biết được từ bi, học từ bi mới tạo được thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chơn thật, từ bi đối đãi với đứa con. Và nhớ lại đức Phật đã nuôi dưỡng giúp đỡ những người đau khổ tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển. Phải có tâm từ bi dẫn độ con, mới cảm động tâm thức của nó, nó mới tiên hóa. Mà chúng ta người tu phát triển được luồng điện của chính mình là từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh đã làm việc rồi. Sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và noi gương nghiêm phụ của nó mà thực hành đi tới tốt. Cho nên người tu Vô Vi nó lợi vô cùng. Mình lập lại sự quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điện của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạng, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng mọi người được mến cảm. Như những bạn Vô Vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện bà kia khóc, ông kia khóc. Tôi lập lại quân bình

thì từ trường tôi tốt chiếu cho đôi phương, đôi phương mới cảm động, chấn động nội thức của người. Người có người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa thành ra người cảm động, khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ mà rơi lụy đâu.

74.- **Vấn:** Phật quốc nan sanh?

Đáp: Phật quốc nan sanh, ở thế gian muốn tạo cảnh như ở Thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng. Như thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi, nhưng mà tạo cái cảnh Thiên đàng ở thế gian đâu có tạo được. Tạo được Thiên đàng là Phật quốc rồi không có tranh tụng lẫn nhau. Chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Duyên Đạo

*Duyên Trời tâm đạo quý tâm linh
Duyên nợ trần gian cũng tại mình
Kích động chơn hồn nay thức giác
Giải thông duyên nợ tự mình mình.*

*Giải thông qui hội hành trình
Cảm minh thiên địa do mình dựng xây
Tu hành khai mở đổi thay
Trì tâm thực hiện dịp may vẫn còn
Một lòng tiến hóa sắc son
Giải mê phá chấp chẳng còn si mê
Tâm linh hướng trở lộn về
Vô sanh tự giác thực quê của hồn
Từ bi khai mở sanh tồn
Ác ôn biến mất chẳng còn si mê
Cùng chung qui hội hướng về
Quê hương xứ Phật mãi mê thức hồn
Cùng chung tu học sanh tồn
Cộng đồng khai triển giúp hồn tiến thẳng
Chẳng còn nuôi dưỡng khó khăn
Hòa đồng minh triết ở ăn điều hòa
Thương yêu giải mở thứ tha
Vượt qua loạn động thiết tha độ đời
Bình tâm học hỏi chơn lời
Trời cao quang chiếu đời đời dựng xây
Chung vui sum họp tạo may
Lui về thực chất đổi thay thế tình.*

*Lương Sĩ Hằng.
Mainaschaff, 09-06-1992*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Lục Tự và Pháp Lý (tiếp theo)

Ông Tám giảng : Nguyên Lý NMADDP là một Kỹ thuật tháo gỡ .

Những lời Ngài phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển mà các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng nghiêng về thanh tịnh, chúng ta mới chữa được cái nguyên ý này, mà còn thiếu thanh tịnh ở trong mê chấp thì cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó đi trật đường rầy và không có tiến. Mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Chúng ta đã thấy rõ rằng, từ 7 ức niên mới kết tụ thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nó lâu ngày giờ lắm nó mới giáng hạ xuống trần gian. Khối này khối kia, từ mọi trạng thái, mới kết tập thành một cái thể xác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điện của chúng ta, nó cũng từ mọi trạng thái mà lập trở về thanh nhẹ tinh vi rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được, kêu là xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn, mà tu cái gì? Tu, ngồi một đồng là tu ư? Không! Tâm niệm mới tu, tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ đường lối siêu nhiên và khai mở giếng mới của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật mà trì niệm chừng nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì. Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh, sự thông minh lạ thường, vì từ hồi nào tới giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó! Hiện tại tất cả **các bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt, nói cái chuyện tâm thường làm thơ thi mà thôi!** Trước kia không biết làm mà ngày nay đã làm được, mà xưa kia không biết nghĩ chân lý là tròn, **ngày nay biết chân lý rất tròn trịa**, cái đó do đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái trong cơ tạng tiểu thiên địa này mới quy hội về cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một góc mà dạy cho tất cả, vì thức hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả, nó mới định. Chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian bị phình bởi tứ quan, ngũ tạng, đã bị xâm nhập, cư trần nhiễm trần nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mà nguyên lý, tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thay vì niệm một hai ba bốn năm sáu. Nam Mô A Di Đà Phật là cái chánh động lực nó khác hơn một hai ba bốn năm sáu, như tôi đã thường thuyết. Bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây và tự niệm cái ý chữ N... A... M... nó đi dài lắm, rồi nó sẽ có nơi xuất ngay trung tâm chân mày. M...Ô... nó đi lên trung tim bộ đầu xuất phát ra để thực hiện cái hòa tan của cả căn khôn vũ trụ. A... nó chuyển chạy một vòng cái đốc mạch lên trụ trên khối óc, D... I... tinh khí thần trụ, cái chữ “Vạn” nó mới chuyển được là pháp tâm. Đ... À... là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông, khối óc và hòa hợp với thanh điện Bên Trên đang hội nhập trong cơ thể của chúng ta. P... H... Á... T... các bạn nói Phật thì nó quy ngay chỗ lỗ rún, là mình biết mình, “Tứ hải quy gia”, khi lia bụng mẹ chúng ta đã có trời đất, mà chúng ta không biết. Bây giờ, chúng ta càng ngày càng tu hiểu việc mình, hiểu tiểu thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt, đời đời của tâm linh mà chính ta là chủ, thì cái điện linh quang chúng ta là chủ. Chúng ta mới nắm được cái chủ quyền điều khiển và tận mở cái thức hòa đồng cứu độ quần sanh. Chư Phật chư Tiên đã hành đã thành, chúng ta là người kế tiếp, bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì mướn họ hành chớ ta tu làm gì!? Ta phải tu chớ ta không mướn người khác tu cho ta, thì cái này mới đi đến tới đích được. (còn tiếp)

Hồ Huệ trích

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho vong hồn thân phụ của Bạn Đạo Trần Đại Lễ, là ông Trần Đại Độ, mất ngày 16 tháng 09 năm 2011 (nhằm ngày 19 tháng 08 Âm lịch) lúc 17 giờ 45, hưởng thọ 82 tuổi, tại Đà Lạt được siêu thăng tịnh độ. Hội AHVV Đức Quốc và gia đình xin chân thành cảm ơn Quý Bạn Đạo.

CỬ HƯƠNG TÁN

Cử cung tay thấp nhang đưa lên
Cây nhang lửa nóng trình Bê Trên
Tập trung điển nóng giữa chơn mây
Thực tế soi hồn điển chuyển liền
Hương nóng chơn mây điển tập trung
Tam tinh thấp sáng công phu chuyển
Soi hồn cãm nhận điển thanh giao
Lục căn trần thức tâm tu luyện
Tán vía lục căn trần thuận ý
Bái phục chủ ông thọ giáo thiền
Trực tiếp pháp khai thông hiệp tích
Bộ đầu khai mở điển qui nguyên.
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 11.07.2011

LƯ' HƯƠNG SẠ NHIỆT

Di Đà đạt đạo điển trong ta
Tam tinh nhóm lại tim mây ta
Luyện đạo tập trung ba báu trụ
Tu luyện định thân hiệp nhứt gia
Tiên thiên ở giữa tim chơn mây
Trung thiên phát hoả giữa trán ra
Bông lai thanh nhẹ tâm thanh tịnh
Đỉnh đầu Phật giới sáng Hà sa
Phía sau Ngọc chảm điển hoà nóng
Nhắm mắt tập trung điển phóng xa
Luyện đạo dày công tam nhân mở
Chánh tông công lực Đức Di Đà.
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 15.07.2011

ĐĂNG RỌI SÁNG

Chân thành thơ tả ý thâm trao
Nguyên với sâu xa ở điểm nào?
Nguyên chất cho ta thật hay ảo?
Bình minh chiếu rọi nắng đón chào.
Tình đời đen bạc tâm sân giận
Qua cầu rút ván thấy buồn sao!
Pháp lý thiền tâm đăng rọi sáng
Thâm tu ta tiến cảnh vui sâu.
Cà Mau 14/09/2011
Văn Phong

PHẬT TÍNH

Cuộc sống đã qua cho ta thấy
Tình đời luôn diễn cảnh tuồng hay
Đấu tranh nội thức tâm như nhuyễn.
Diễm phúc cho ai hạnh đức tài
Phật đã chơn như đầu Phật tính?
Ngã quý chúng sinh cần Phật tâm?
Lấy lời thậm thâm mà suy luận
Thơ mượn thiền soi đó ngâm bàn.
Cà Mau, 12/09/2011

Văn Phong

TẬN THỂ

Nhớ ra thời trẻ thơ ngây
Nghe qua sấm giảng ngất ngây lòng này.
Suy tư thuyết giảng đêm ngày
Hai ngàn năm chẵn đọa đầy thế gian.
Đến ngày tận thể hoang mang
Tối trời tối đất xác phàm rã tan
Đến nay trôi nổi sắp tàn
Thân này sắp tận lụy tàn đến nơi.
Nhờ qua duyên pháp tuyệt vời
Hiểu thông mọi lối nghiệp đời gian nan
Chén cơm manh áo nghiệp đàng
Vợ chồng con trẻ kết đàn lớn khôn.
Một đời từng trải ta ôn
Luận suy quá khứ bôn trôn nực cười
Vô Vi pháp đó tầm khơi
Tiềm tàng bản thể nộ soi quân bình
Tâm tư sáng lạn tâm tình
Duyên thiên chơn định ẩn tình hiểu sâu
Thuyết thời lại tới xôn xao
Hai linh lại tới mười hai hết đời
Dẫu cho có đến tận thời
Hồn nhiên cảm nhận điển vơi hư không
Siêng hành pháp ngộ cho thông
Điển tròn hợp nhất kết vòng vô sanh.
Cà Mau 20/11/2010
Văn Phong kính bái

CÀ MAU HỘI NGỘ

Hôm nay mới biết Cà Mau
Cánh quan xinh đẹp người giàu tình thương
Tình đời lẽ đạo đôi đường
Vô Vi Pháp Lý tình thương một màu
Anh em huynh đệ đổi trao
Công phu thiền định cùng nhau chung hành
Đến đây học hỏi cùng anh
Cùng em cùng chị đồng hành tiến tu
Huynh huynh đệ đệ thoát tù
Đo lai Thỉn Cảnh an du đời đời ./-
Cà Mau, 10-9-2011
Thiên Nghi

VIẾNG THĂM

Nhị vị hiền huynh đến Đất Cà
Viếng thăm Bạn chẳng ngại đường xa
Tình thân vật chất thương tương trợ
Chần mắt cần răng (1) khó vượt qua
Tích lũy điển quang khai cứu khiêu... (2)
Mới mong thoát khỏi cảnh ta bà (2)
Chia tay Bạn Đạo nhiều lưu luyến
Hội ngộ duyên lành vẫn thiết tha ./-
Cà Mau, 10-9-2011

Út Hoa

Phép Soi Hồn – Huynh N-V Luông thực tập PPCP, kể chuyện nói lên kinh nghiệm của mình
Huynh Thiên Nghi nhắc lại lời Đ. Thầy dạy : Tu VV muốn XH phải khai mở cứu khiêu – Huyệt Bách Hội + 8 huyệt bao xung quanh... mới dễ sửa đổi tánh tình và trị được bệnh tật tâm lẫn thân.

VVCM LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC THẦY LIỄU ĐẠO – NĂM THỨ 2

Nghe gió thu sang chạnh nhớ Thầy !
Hai mùa lá đổ, mưa buồn thay !
Mùng 5 tháng 8 Thầy viên tịch ⁽¹⁾
Nhớ mới ngày nào Thầy khóc ngày ! ⁽²⁾
Thương xót đàn con tu thiếu pháp ⁽³⁾
Rớt rơi, đọa lạc, lệ rơi đây !
Sóng thần, động đất... hằng đe dọa
Thiên tai, thảm họa mãi dần xoay
Trụ tâm cấp tốc lo trì niệm ⁽⁴⁾
Lúc chết Vía Hồn biết hướng bay ⁽⁵⁾
Trang nghiêm thanh tịnh giỗ Sư Phụ
Quyết chí ráng tu hội ngộ Thầy ./-
NMADĐP – Vạn Vật Thái Bình

Cà Mau, 10-9-2011

Út Hoa kính bái !

- (1) Đ.Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên ra đi ngày 23-9-2009 (ÂL 5-8 năm Kỷ Sửu).
 - (2) Thiên cơ bất khả lậu, Đ.Thầy là vị đức đạo mở huệ xuất hồn, nhìn thấy trước, thảm cảnh thiên tai, chết, khổ đau khủng khiếp – cơ hủy diệt nằm trong quy luật thiên nhiên (định luật SANH DIỆT, hữu hình hữu hoại, tuần tự đi theo tiến trình, sinh lão bệnh tử – thành trụ hoại không); thật kinh hoàng, với tấm lòng đại bi muốn cứu nhân loại, Đ.Thầy bất khóc không thể cảm lòng được. Nghe tiếng Thầy khóc rất xúc động, cảm thấy thương Thầy vô vàn. Tiếng khóc là sự ân độ, là tiếng chuông cảnh tỉnh lòng người, những đứa con đại khờ, giờ phút này còn bê bối, chênh mảng việc tu tập, hướng ngoại, lý thuyết nhiều thực hành ít, cao ngạo; thức tỉnh, quay vào trong, đóng cửa lo tu cho kịp lúc.
 - (3) Lời Đ.Thầy : Miệng nói tu mà thiếu tu
 - (4) Lúc Đ.Thầy còn tại thế, Đ.Thầy thường hay nhắc nhở BĐ ở khắp nơi trên thế giới cố gắng tinh tấn hành pháp. Đi đứng nằm ngồi luôn chánh niệm, giữ tâm thanh tịnh trụ danh hướng thượng, trì niệm lục tự không lơ – miên mật mới có thể tự cứu lấy mình (thực hành tự cứu) sẽ được vãng sanh, giải thoát.
 - (5) Khi vô thường đến, về mặt tâm linh sẽ được Cộng Đồng VV cứu hộ hoặc hỗ trợ, tiếp dẫn về cõi giới an lành tiếp tục tu, tiến hóa tới vô cùng.
- ❖ Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo – giỗ Đ.Thầy vừa là nhịp cầu gắn kết yêu thương, BĐ gặp nhau tay bắt mặt mừng, sinh hoạt lời Thầy dạy, 10 Điều Tâm Niệm, cùng tưởng nhớ đến công ơn truyền pháp tâm vô quái ngại của Đ.Thầy; nguyện theo bước chân Đ.Thầy cho đến ngày viên mãn và **nhắc nhở với nhau, an tâm cố gắng lo tu.**