



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 847 Ngày: 02 tháng 10 năm 2011

**Tình Trời**

*Tình Trời quang chiếu duyên hành độ  
Khai triển chính mình nguyện Nam Mô  
Giải tiến không ngừng tâm đạt đạo  
Bình tâm thanh tịnh tự ra vào*

**Vĩ Kiên**

---

**Mục Bé Tám 13/12/2001 đến 19/12/2001**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tu không thành thì sẽ gây chiến tranh tại sao?
- 2) Thực hành đúng đường thì phải làm sao?
- 3) Quý thương có ích gì không?
- 4) Tâm làm thân chịu là sao?
- 5) Tâm tình hướng thượng có hữu ích gì không?
- 6) Chiến thắng người khác có hữu ích gì không?
- 7) Hòa đồng xây dựng có hữu ích gì không?

<p><b>1) Atlantic city, 13-12-2001 6 : 25 AM</b>  <i>Hỏi : Tu không thành thì sẽ gây chiến tranh tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu không thành thì sẽ tranh chấp lẫn nhau vào việc không cần thiết</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thực tâm tu tiến sẽ hình thành  Ngược lại hại nhau vì thiếu trí  Khó tánh đủ điều thêm động loạn  Thành tâm tu sửa pháp phân quang</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 14-12-2001 4 : 00 AM</b>  <i>Hỏi : Thực hành đúng đường thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thực hành đúng đường thì phải liên tục</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Chuyên hành sáng suốt tự minh tâm  Giải giới trước ô tự tiến tâm  Sáng suốt chính mình qui nhứt bản  Thành tâm thực hiện hướng tâm thành</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 15-12-2001 10 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Quý thương có ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa quý thương mới có cơ hội mở lượng từ bi</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Từ bi giải tỏa tâm phiền muộn  Tỉnh trí tâm thân chẳng tốn công  Thức giác chính mình thân ổn định  Bình tâm thực hiện giữ thân mình</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 16-12-2001 4 : 50 AM</b>  <i>Hỏi : Tâm làm thân chịu là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm làm thân chịu là phải trách nhiệm chính mình</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm làm thân chịu chẳng buồn than  Lý luận u o chẳng hợp bàn  Học hỏi chính mình không dấy động  Thực hành chánh pháp tự mình an</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 17-12-2001 2 : 40 AM</b>  <i>Hỏi : Tâm tình hướng thượng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm tình hướng thượng có thể gây thành một tập quán tốt</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm tình hướng thượng tự khai thông  Tiến hóa khai thông tự tiến tông  Thức giác chính mình không dấy động  Tâm tình phát triển tránh phập phồng</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 18-12-2001 3 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Chiến thắng người khác có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa chiến thắng người khác hoàn toàn không hữu ích</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Xây dựng bền lâu lại dễ hòa  Trì tâm tu luyện hiểu gần xa  Bền tâm xây dựng chung hành tiến  Quý tướng Trời cao được tiến xa</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 19-12-2001 4 : 05AM</b>  <i>Hỏi : Hòa đồng xây dựng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hòa đồng xây dựng tiết kiệm sự giết chóc lẫn nhau</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thực hành khai triển trí tâm thân  Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần  Tiến triển cứu người tâm tự thức  Trùng tu chánh pháp chẳng phân tâm</i></p>	

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### Vấn đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên (1998)

79.- **Vấn:** Thưa Thầy, pháp nào là pháp tu tắt?

**Đáp:** Pháp tu tắt là Vô Vi. Vô Vi là pháp tu tắt. Theo con đường Vô Vi, Vô là không, Vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắt được. Ở trong gia đình chuyện nhỏ xé to thì con đường giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không thì tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không, thì trở về với hai bàn tay không, tranh chấp mà chi gia đình sẽ ổn định, không có gì hết, khổ thế nào cũng giải quyết được.

80.- **Vấn:** Như vậy phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắt hay sao?

**Đáp:** Mọi người là cái giống của Trời đất sinh ra, là của Lão Tử từ xưa đến giờ, đều có căn duyên hết, mà không có cơ hội để khai thác chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp cái pháp này, lấy cái pháp này, nhớ cái pháp này đi khai thác nó giống tôi. Tôi là một khả năng của vũ trụ, mà tôi không khai thác ra, tôi làm sao hòa hợp với căn khôn vũ trụ mà tôi tiến hóa được. Thì cứ thực hành đi sẽ thấy rõ rệt.

81.- **Vấn:** Như vậy những người không gặp pháp tu tắt thì họ không có duyên may hay sao?

**Đáp:** Họ không có duyên may thì họ khổ nhiều. Họ khổ nhiều, lận đận tới già. Tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào. Không có đường hướng thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu Vô Vi dứt khoát cảnh luân hồi để tiến hóa về điển giới, mới hội nhập được thanh quang điển lành của Thượng Đế mà tu tiến.

82.- **Vấn:** Thưa Thầy, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?

**Đáp:** Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp.

83.- **Vấn:** Như vậy xin Thầy giải thích thêm tại sao lại phải gọi dài như vậy?

**Đáp:** Pháp lý là khứ giải phải rành rõ rệt. Vô Vi và phải giải thích về không, giải thoát được, không không thanh nhẹ. Khoa Học được ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Huyền Bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không có đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trước. Phật là vô danh. Cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Cho nên Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành nếu chịu Tu. Không tu thì lân la đời, luân hồi làm thú vật, làm ma, quỷ lần lần cũng đi tới chỗ thanh nhẹ, và học tiến ở tương lai, nhưng nó chậm một chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi, trong có có, không không để dạy con người tiến hóa. Trong trước trong thanh cũng đã và đang dạy con người.

84.- **Vấn:** Thưa Thầy, tại sao pháp Vô Vi còn gọi là pháp môn xuất hồn?

**Đáp:** Pháp Vô Vi là giải trước mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trước làm sao về thanh được. Thực hành cái phương pháp hồn, Pháp luân, Thiền định toàn là giải, Niệm Phật cũng là giải. Từ đầu tới cuối, từ

sớm mới tới chiều cũng toàn là giải. Giải cái trước thì tự nhiên nó hội tụ về thanh. Cái thanh nó về đâu? Thanh là cõi Trời thì nó xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước như mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói, chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Một kiếp đam mê*

*Hồn ôm lấy xác sống đam mê  
Tình tứ đau thương chẳng muốn về  
Động loạn muôn chiều tâm chẳng thức  
Tự hành tự hại thuyết đam mê.*

*Ôm đời đau khổ muôn bề  
Biết đâu là cảnh hương quê của hồn  
Chuyện đời thay đổi dập dồn  
Chạy theo loạn động khó tầm khó sanh  
Rơi vào trong cảnh em anh  
Học bài dâm dục đua tranh chẳng bèn  
Đau thương bệnh hoạn lại rên  
Đam mê một kiếp tạo niềm khổ đau  
Xác hồn sẵn có nhiệm màu  
Sao không tự thức giải sâu giải mê  
Vía hồn sống cảnh bơ vơ  
Mất phần thanh tịnh tạo mê tại trần.*

*Kính bái,  
Lương Sĩ Hằng.*

---

## TRÍCH KINH A DI ĐÀ MA HA THẬP THÍCH

---

### **Ông Tư giảng**

Nghĩa là trong bản thể con người có ba phần gọi là Cơ sở quyết liệt của điển huyền diệu tinh thông Pháp Thân.

- 1. Tạng Tâm.**
- 2. Tạng Can.**
- 3. Tạng Thận.**

Nếu chúng ta thành Phật, chúng ta muốn chi được nấy, do ba tạng này, chánh đáng của điển mà Phật kê ra cho chúng sanh biết, tất cả ở bản thể của mỗi người luyện đạo, quý báu duy nhất, thành thật cùng chẳng? Do tu luyện ba tạng này được thông thì sự sáng suốt thấy từ mặt đất đến thiên đàng, ngồi đây thấy kia, chỗ xa đem lại gần, gọi là Điển. Sự thâm thập này không khác chi một cái ống dòm. Nếu các bạn cố gắng luyện đạo dầu lâu hay mau, có tâm chí bền bỉ thì lo chi không thành Phật. Còn người mê trần không tu, làm nhiều tội lỗi, khi thác thành ma, vì lúc ở tại dương thể chẳng tu hành.

Bởi thế chữ **MA HA là thành Ma**, thì làm nhiều điều khổ sở, nào là:

- 1) Không chỗ nương dựa, phải ẩn theo cội cây bóng tối.
- 2) Đói khát phải ăn trùn để cùng đất.
- 3) Chịu dưới quyền sai khiến hành hạ của Thổ địa Thần kỳ ngăn cấm.
- 4) Không tự do.
- 5) Không quần áo mặc.
- 6) Chịu nắng lửa mưa dầu.
- 7) Bị quỷ ăn hiếp.
- 8) Không rời nắm mả phân mộ, phải chịu sự hôi thối của bản thể, đi đến đâu thì mùi hôi thối ràng buộc.
- 9) Phải bị tội lệ lúc còn sống bị mê trần lâm bệnh thất tình lục dục cùng tham sân si ó nộ.
- 10) Bị đày đọa khổ sở, mãn tù tội được đầu thai để trả quả nghiệp chướng luân hồi.

Khi ấy, Phật muốn vớt những người ở trần, cho khỏi lâm các điều ấy, khỏi làm ma chướng nữa, mới bày ra Kinh là luồng điện để cho người ở trần thức tánh tu hành luyện đạo, khỏi làm ma chướng lúc thác.

Còn người sống tại dương gian được giác ngộ tu hành đánh đổ ma chướng bỉ ổi, giải thoát cường hào ác ý, nhờ luyện đạo theo ba phương pháp sau đây

### **1. Soi Hồn.**

### **2. Pháp Luân Thường Chuyển.**

### **3. Định Thân.**

Ba số này, người tu luyện đặng trở nên hiền và thành Tiên thành Phật. Nhờ ba tạng này, Phật Ngài bảo chúng ta, biết gom thần định tánh, thần hồn đã hiểu rõ sự tội lỗi ăn năn, cải tánh diệt danh, nhờ tu hành thì vị Điện Cứu tinh soi xuống truyền bá và điểm đạo, cùng phân phẩm bậc cho Hồn, Hồn mới thức tánh hiểu biết, sai khiến Vía phải khâm phục Hồn.

Vía cũng thức tánh cai trị Lục Căn, Lục Trần phải tuân theo quyền lực Phật pháp, mới truyền bá cho Thập Tam Ma Chướng đều phải tuân Phật pháp, thì người tu trở nên hiền, được thông minh, được tránh những điều hung dữ bỉ ổi, không làm lạc ở dương thế.

### **TÓM TẮT (Ông Tám đọc hai lần )**

Trong ba tạng: **Tâm, Can, Thận**, ba ngôi chánh này **TÂM** là một cái lò lửa điện, cũng như một cái nhà đèn, **CAN** cũng là lửa hùng dũng nóng bức, **THẬN** là thứ nước mát. Khi Phật bày ra Pháp lý này, lấy chất nóng trong ba tạng này gọi là Điện của bản thể ta, làm cho phối hiệp với chất điện của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao Ngôi: Thần, Thánh, Tiên được thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta.

Phật Ngài lấy điện ấy làm cho ta hóa sanh một vị Cao Thượng Phẩm Tước, nhờ vậy chúng ta trở nên hiền, thông minh, làm lành lánh dữ, sáng kiến để trừ phật Lục Căn, Lục Trần gọi là Lục tặc, không dám xâm phạm xúi biếu linh hồn ta nữa. Ta có quyền hành trị chúng nó.

Từ đây ta mới biết có người có ta Hễ người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh rồi mới làm Tiên, làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điện, mới được minh, cai trị bọn chúng.

### **BỒ - ĐỀ**

Lúc đức Di Đà công phu luyện đạo, lúc ấy Ngài đang ngồi giữa đám đông người, nơi cội cây miền núi, nhờ tàng cây lớn, Ngài dựa nương nơi cội cây ấy gọi là cây Bồ Đề.

**BỒ** có nghĩa là bồ bịch dựa nương.

*(Ông Tám giảng: Ngôi đó dựa đó.)*

**ĐỀ** là thuyết đề mục để tu hành luyện đạo. Đến khi đức Di Đà nhập Niết Bàn thành Phật thì tất cả Môn đệ cảm mến đức tánh của Ngài. Nhiều lần đến dưới chỗ cội cây Bồ Đề này để nhớ và tưởng Ngài, vì thương nhớ Phật, kẻ thì lượm lá đem về thờ, gọi là Lá Bồ Đề, kẻ thì lượm hột làm chuỗi đeo, gọi là chuỗi Bồ Đề. Khi người tu hành tưởng nhớ đến công đức của Phật khi xưa chịu khổ sở với Môn đệ, để truyền bá 6 chữ Di Đà Pháp lý luyện đạo, thì tay lần chuỗi Bồ Đề.

Hiện nay tích ấy còn lưu lại nơi người tu nhà thiền, khi tụng kinh niệm Phật hay là tưởng Phật thì tay lần chuỗi Bồ Đề từ hột đang rên lòng buộc chặt không cho phóng tâm, để tu hành không lo ra việc thế tục, vì hễ ở trần phải mến trần, mà nếu mến trần không thể tu.

(còn tiếp)

Hồ Huệ trích

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### SOI HỒN , PHÁP LUÂN bằng Ý

Trích trong “*Nguyên Điền Siêu Nhiên*”

.....  
Bước vào Phật rồi (Phật giới), thì không muốn tham gia bất cứ cuộc chơi nào. Chỉ muốn thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điền, một thời gian sau , để lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chớ không phải nói, mà cũng không phải dễ đạt. Phải trì chí thật sự trở về sự thanh tịnh, mới hiểu được nguyên lý này. Đó là phải đi tới giai đoạn bớt ăn, **dụng Ý làm Pháp luân Thường Chuyển, dụng Ý làm SOI HỒN., đối với cơ thể này.**

Nhưng mà Soi Hồn, PLTC không bỏ được. **NAM MÔ là Soi Hồn, A DI là Pháp Luân, ĐÀ PHẬT là Thiên Định.** Đó là phần Hồn phải Tu-tri luân luân. Phần Hồn lên đến cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích, là cũng rớt như thường. Cho nên phải tiếp tục Soi Hồn, Pháp Luân, từ bỏ những sự vọng động quyến rũ ở bên ngoài, từ đây lên đến Thiên Không, NIẾT BÀN.

Cho nên dùng Ý Soi Hồn, Nam Mô là Soi Hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiên định. Nhưng mà các bạn mới có trình độ Tu học đây, không thể áp dụng được cái đó, phải áp dụng bằng tay chân Soi Hồn, Pháp Luân và Thiên Định, nhẹ rồi dùng Ý. Mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời, 5,6 giờ, chúng ta dậy dùng Ý hít Thanh điền từ Càn Khôn Vũ Trụ xuống, cộng với hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một. Chúng ta hít ba lần, chưỡng dưỡng Thanh Khí. Thì lúc đó, chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điền khí bên trên. Sau này, lâu ngày dài tháng rồi, thì chúng ta mới làm được cái Soi Hồn bằng Ý, Pháp Luân bằng Ý, làm cho cơ thể chuyển chạy. Đó là luân điền bên trong cơ tạng chúng ta chuyển chạy. **Lúc đó thì việc ăn uống không phải là quan trọng đối với hành giả nữa.** Hành giả càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người hiện diện chung quanh.

Còn đ/v những người hiện diện hôm nay, thì mỗi người một trình độ, thì là một Đại Ân Phước mới nghe qua cái chiều hướng trên Hư Không Điện Quang. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó, về Hành, rồi mới thấy rằng ta không phải là người tại Trần, chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu cái gì hết, nhưng mà chỉ thiếu cái sự buồn bỏ mà thôi, buồn bỏ trong nội tâm, mới đi tới sự Tự Đạt đời đời.....

.....  
**Pháp luân Thường Chuyển 4 thời bằng Ý ( Trích một bài giảng khác)**

Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng đứng ra ngoài trời, chưỡng dưỡng một chút thanh khí của càn khôn vũ trụ. Dùng trung tim bộ đầu và lỗ mũi hít một lượt, 3 lần như vậy để tập quen và tương lai chúng ta dùng ý chuyển điển, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta. Cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tim bộ đầu cảm ứng được điều này thì luân luân các bạn làm việc tứ thời: 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tỵ ban đêm, là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy.



**Cho đến lúc chúng ta làm Pháp luân Thường Chuyển bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn: “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” thì tự nhiên nó chuyển và nó qui hội lên trung tim bộ đầu.**

Qui hội lên trung tim bộ đầu để chi?

Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sáng suốt, tạo cái Hào Quang tự vệ, tự tiến. Cho nên con đường tu của chúng ta phải đi về trong chánh giác chứ không có lý luận bên ngoài nữa. Thậm chí thể xác chúng ta chúng ta cũng cho là cái vô phương tiện tạm mà thôi. Còn cái chánh của nó là siêu nhiên, là khí điền, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có.

Khi mà tâm trí của các bạn tập trung rồi, tất cả mọi sự việc đều dễ dãi. Rồi các bạn nhìn thấy **khổ do tôi tạo ra, bệnh do tánh sanh**, thấy rõ ràng. Tánh tôi khó chịu chừng nào thì cái bệnh tôi nó tràn lan và làm ảnh hưởng cho người khác và truyền cái bệnh cho người khác. Đó chỉ là làm tai hại cho xã hội nhơn sinh, chứ không có lợi ích cho xã hội nhơn sinh.

Cho nên chúng ta khép về siêu nhiên thì tánh tôi lúc nào cũng tròn đầy. Nên nói chơn lý là tròn đầy, không dư không thiếu. Khi các bạn cảm thức rồi, các bạn làm thơ các bạn không thấy dư, không thấy thiếu, cách nào cũng tròn và cắt nghĩa được và cứu vớt được. **Chúng ta qui về điển giới, chúng ta học được cái khóa điển tâm này để thức tâm ở trong sơ cấp điển giới, chứ không phải trung cấp, ý thức rõ Thượng Đế ở trong ta, Ngài trong ta, Phật trong ta, mà chính địa ngục là ta tạo mà thôi! Nếu chúng ta còn nuôi dưỡng bản chất sân, si, hỷ, nộ, ái, ó, dục đó mà hướng phàm để tranh chấp thì ta đóng cửa chứ không có tiến. Chúng ta nghĩ về tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ó, dục về siêu nhiên, thì chúng ta chỉ có thăng hoa mà thôi. Tham đạo mở tất cả những bản chất tham sân si tăm tối mà để hòa hợp khai triển ở bên trên.**

---

### **Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 31**

---

Cuộc bầu chọn địa điểm tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 31 năm 2012 đã diễn ra vô cùng hào hứng và vui nhộn. Có hai Hội tại Hoa Kỳ ra tranh cử, đó là Hội Nam Cali và Hội Houston, Texas.

- 251 bạn đạo đã đầu phiếu (các bạn đạo trong Ban Tổ Chức không tham dự để cuộc bầu được công bằng).
- Sau khi nghe hai Hội thay phiên nhau trình bày các ưu điểm của địa phương mình,  
77 bạn đạo đã bầu chọn Hội Houston, Texas  
171 bạn đạo đã bầu chọn Hội Nam Cali  
3 bạn đạo đã bỏ phiếu trắng.

Bạn đạo đã rất vui mừng khi thấy xuất hiện một số bạn đạo trẻ ở Houston cũng như ở Nam Cali, đầy khả năng, lanh lẹ, và hăng say phục vụ.

Như chúng ta đã thấy, trong các Đại Hội, không phải chỉ có bạn đạo địa phương làm việc mà tất cả bạn đạo từ khắp nơi đã tự động cố gắng tiếp tay với Ban Tổ Chức bằng hết khả năng của mình. Họ đã làm việc ngày đêm, có khi bỏ ăn, bỏ ngủ để chúng ta có được một Đại Hội vui và thành công. Một số bạn đạo đã bỏ cả một năm trường để chuẩn bị cho các sinh hoạt của Đại Hội. Các anh Dũng (Boston), Bảo (Paris) đã dành biết bao thì giờ để nghe và xem hàng trăm cuốn băng thâu âm và thâu hình để lọc lựa những đoạn có lời dạy của Thầy, phù hợp với đề tài tu học tại Đại Hội. Sau đó lại còn phải trích ra những đoạn đã chọn, rồi mới điều chỉnh âm thanh và hình ảnh cho rõ hơn. Ban kỹ thuật cũng vất vả không kém, nhưng vất vả mà vui khi được phục vụ Đại Hội.

Tôi hoan nghênh cả Hội Texas, cả Hội California và tất cả bạn đạo Năm Châu đã tham dự Đại Hội Trí Tâm Tự Thức trong tình thân thương “Vô Vi bốn biển một nhà”!

Chúng ta hãy đón xem các DVD Đại Hội để sống lại những giây phút quý hiếm, và hẹn tái ngộ tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 31 năm 2012, Chung Vui Hạnh Ngộ, ở Nam California, Hoa Kỳ.

Kính bái,

Nguyễn Trí Vượng.

---

**Video ngày Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30, "TRÍ TÂM TỰ THỨC",**

---

Kính Chào Quý Vị,

Video trình chiếu trong ngày Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30, "TRÍ TÂM TỰ THỨC", trên Du Thuyền Adventure of the Seas, Valencia, Spain ngày 23.09.201 đã được đề lên vovi website theo lời yêu cầu của bạn đạo.

[http://www.vovi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=613&Itemid=194](http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=194)

<http://www.vovi.org/>

Kính Mời  
Ban Kỹ Thuật

---

**Báo Cáo quỹ Cứu Khổ Ban Vui**

---

**Chúng tôi đã nhận tại đại hội Vô Vi quốc tế kỳ 30 Trí Tâm Tự Thức như sau :**

		US	EU	AU\$
1	Thúy Bùi, Missouri	100		
2	Nguyễn Thĩ Loan, Michigan 4853 Lonyo St. Detroit, MI, 48210-2106	500		
3	Đình Thĩ Ánh Nguyệt, Michigan	100		
4	Phạm Thị Kim Liên, Bỉ Quốc	100		
5	Võ Văn Tôn, Paris, French		50	
6	Nguyễn Thị Mộng Chi, Paris, French	150		
7	Lâm Tuyết Nga, Bỉ	500		
8	Đình Roger, Paris, French	200		
9	Ngo Mui Leng, Paris, French	200		
10	Mai Kim Khuê, Orland, Ca	200		
11	Phạm Thị Huệ, Virgi	300		
12	Quách Ngọc Hường, Atlanta, Geor	500		
13	Bác Thái, Paris, French	70	165	
14	Hứa Thị Thu Hà, Los Angles, Ca.	300		
15	Trương Thị Vui, Trương Siêu Thanh, LAX, Ca.	500		
16	Nguyễn Thị Thanh Mai, Paris, French		100	
17	HỒ LỘC, Nam California	200		
18	Gia đình Lâm Nguyễn, Hường Nguyễn, Orlando, Florida	500		
19	Trần Liliane	200	50	
20	Quý Ngọc, Strasbourg, French		50	
21	Trịnh Mỹ Hương và các con, Houston, TX	500		
22	Kathy Lợi Lê, Houston, TX	100		
23	Nguyễn Thĩ Hường, Houston, TX	50		
24	Võ Văn Tám (Mỹ Tinh) và Khuê Thị Phẩm	1000		
25	Cotan Hữu Jacques, Paris, French		100	
26	Võ Nhàn Thanh, Midland, Texas	300		



27	Triêm Đăng, Houston, TX	200		
28	Mazeaud Tam, Paris, French	50		
29	Lưu Đức Quyền, Lưu Ngọc Quỳnh, Houston, TX	200		
30	Trương Bao	17		
31	Kim Xuân Thảo Vũ, Philadelphia	50		
32	Sengmaly maumet Nang	5		
33	Lưu Nancy, Houston, TX	100		
34	Quy~ TD Duyen Lanh			500
35	Do Thi Duong Cam (Australia)			500
36	Vu Thi To Oanh (Australia)			500
37	Ngo Thi Trinh (Australia)	200		
38	Nguyen Ngoc Hanh (Australia)			100
39	Nguyen Phi Tran (Australia)			200
40	Nguyen Thi Toan (Australia)			100
41	Nguyen Thi Anh (Australia)			100
42	Ngo Viet Chau Bao (France)	500		
43	Nguyen Minh Tri (Ca)	500		
44	Nguyen Phong Luu & Phung (Ca)	500		
45	Vo Danh		32	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :**

- Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
- Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
- Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh ...

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

**2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada**

email [tbptdn@videotron.ca](mailto:tbptdn@videotron.ca)

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Kính Thư

Phan Cao Thăng

### THƠ

#### *Mùa mưa*

*Mưa rơi lác đác gió buồn hiu  
Từng hạt mưa rơi buổi xế chiều  
Tí tách tợ đàn khúc nhạc trời  
Nghe lòng lắng đọng ru hồn siêu  
TP.HCM, 23/9/2011  
Minh Vô Vi*

#### *Ánh trăng*

*Luyện hồn thanh tịnh kiến vàng trăng  
Ánh dạ trắng thanh bóng chị Hằng  
Thơ thần mãi nhìn trăng dạ khuất  
Ngỡ như hồn nhẹ hội cung trăng  
TP.HCM. 23/9/2011  
Minh Vô Vi*

### **TU VÔ VI LÀ TRỰC TIẾP**

Tiêu thiên hoà hợp với càn khôn  
Hương thượng để tìm lối thoát hồn  
Càn khôn lớn rộng đầy nguyên khí  
Hương khai nguyên khí thức hoà đồng  
Vô vi đúng pháp hành khai triển  
Thông tri nguyên lý thức chơn hồn  
Nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật  
Mở khai trí tuệ hiệp càn khôn  
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 04.08.2011

### **THỨC HOÀ ĐỒNG**

Cảm thức hành thông mới rúng động  
Vô vi trực tiếp tu khai thông  
Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật  
Trường thông lý rõ thức hoà đồng  
Thức giác thông minh đạo pháp tiến  
Tâm giác dừng hành không bị động  
Vạn linh phát triển trí thanh cao  
Khai mở đạo mầu tâm thức rộng  
Nhờ thông lục tự tâm thanh tịnh  
Mở khai trí tuệ mới quy không  
Lý thuyết vững vàng đạo pháp đúng  
Phàm tâm giải thoát tới hoà đồng  
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 07.08.2011

### **HOAN KHỞI**

Văn bút nay thừa bởi sự đời  
Hồn thơ vương bận lấy gì khơi  
Đời cho bài vở học hoan khởi  
Cứ mãi theo đời thì nổi trôi  
Đạo đời song tu thiên nhân gợi  
Nội tâm duyên thức đầy mà soi  
Mong sao pháp nguyện ta hành tới  
Tự tại niềm vui nối tiếp lời.  
Cà Mau 29/09/2011  
Văn Phong

### **NGỌC NHƯ**

Ngọc như trong suốt đáy dung bôi  
Đẻo mài tạo dáng phật cơ ngơi.  
Tuyệt tác nhân gian đầy tín ngưỡng  
Hương trầm thơm ngát cảnh đời khơi  
Ngọc không mài dũa quang chưa khởi  
Nhìn lấy vỏ ngoài cũng đá trôi  
Phật ánh chân như soi tự tại  
Ngọc như chân tánh ý vun bồi.  
Cà Mau 21/09/2011  
Văn Phong

### **MỘT THOÁNG BÌNH MINH**

Một thoáng bình minh tia nắng chói  
Mây đen luôn đợi khuất lòng ai  
Mưa rơi thấm ướt ngời tâm tại  
Ngộ nhờ chữ tài nuôi tiếc thay.

Mở lối thanh bình tâm hướng nội  
Vun bồi thanh giới ý tâm khai  
Đường đời chân thức tường nhân quả  
Hướng ngoại đưa đời oán nghiệp tai.

Oán tại tâm như trăm nan giải  
Đạo đời trôi chảy rộng tương lai  
Nhẹ thanh nội chính anh nhi khởi  
Pháp lý thiên hành phúc hậu may.

Cà Mau 25/09/2011

Văn Phong

### **Phật đài hẹn gặp**

Lư vàng ngự tại bông lai  
Chờ duyên lành đến ngày mai quay về  
Hỡi ai công việc bận bề  
Hãy lo thu xếp hầu kê như lai  
Minh tâm kiến tánh chẳng sai  
Phát tu niệm phật khoang thai nhẹ nhàng  
Ta nên suy nghĩ kỹ càng  
Sanh trụ hoại diệt là đàng phân minh  
Có tu mới biết tánh linh  
Tinh thần thanh nhẹ tự mình tự hành  
Xưa nay ít có người thành  
Do không bền chí dừng hành phát huy  
Vậy ta nên cố gắng suy  
Nên trong tâm trí việc chi cho tường  
Ta đừng lỡ bước làm đường  
Hướng tâm tin phật tự cường tự minh  
Lời xưa phật để trong kinh  
Đó là diệu được phật minh tận tường  
Ta nên lấy đó làm gương  
Soi đường dẫn lối pháp tường chứng minh  
Tánh linh tự ở nơi mình  
Ngộ mê đã rõ hành trình trước sau  
Muốn tu thì phải lẹ mau  
Ta mà chậm trễ khổ đau muôn bề  
Nơi xưa hãy cố quay về  
Thiên đàng lộ rõ hầu kê như lai  
Phật xưa nào có nói sai  
Ai mà làm đúng rõ ngay ý mầu  
Thiên cho hội điển lên đầu  
Ơn trên ban chiếu phép mầu phật trao  
Ơn đền nghĩa trả trước sau  
Thành tâm tu tiến cùng nhau trở về  
TP.HCM lúc 18g 15  
26/9/2011  
Ngọc Vạn