



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 848 Ngày: 09 tháng 10 năm 2011

Quang Chiếu

*Quang chiếu yêu thương tận độ hành
Thành tâm tu luyện tự hành thanh
Trần đầy duyên phước chính mình hành
Thọ hưởng tình Trời quang chiếu thanh*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 20/12/2001 đến 26/12/2001

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tâm thức hướng thượng có hữu ích gì không?
- 2) Thâm tình diễn tả ra sao?
- 3) Sự luyến tiếc của tình yêu do đâu hình thành?
- 4) Chung vui kết hợp bởi đâu?
- 5) Luật nhân quả để làm gì?
- 6) Thần trí khai triển bằng cách nào?
- 7) Làm sao mới được thăng hoa?

<p>1) Dallas, 20-12-2001 5 : 40 AM <i>Hỏi : Tâm thức hướng thượng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thức hướng thượng rất hữu ích, sẽ có cơ hội tiến tới thanh tịnh và vô cùng</p> <p>Kệ : <i>Phân minh đời đạo mỗi vùng tiến Có có không không chẳng có phiền Giao cảm tình Trời không dấy động Tình thương đạo đức tự phân huyền</i></p>	<p>2) Dallas, 21-12-2001 10 : 00 AM <i>Hỏi : Thâm tình diễn tả ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thâm tình lúc nào cũng quý trọng</p> <p>Kệ : <i>Thâm tình diễn tả chuyển hướng khuyन्ह Điển giới phân minh rõ tiến trình Đầu Phật tâm hành qui nhứt bản Bền lâu thanh tịnh tự phân minh</i></p>
<p>3) Dallas, 22-12-2001 7 : 30 AM <i>Hỏi : Sự luyến tiếc của tình yêu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự luyến tiếc của tình yêu do tiền duyên hình thành</p> <p>Kệ : <i>Luyến tiếc của chơn tâm ẩn thành Vấn vương thương nhớ tâm phân hành Thần giao cách cảm cùng thương nhớ Cảm thức phân minh tự hướng thành</i></p>	<p>4) Dallas, 23-12-2001 5 : 35 AM <i>Hỏi : Chung vui kết hợp bởi đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự chung vui kết hợp bởi tình người</p> <p>Kệ : <i>Tình người kết hợp mới chung vui Trí tuệ phân minh rõ đạo mùi Thức giác chính mình duyên hội ngộ Trì tâm tu luyện tự rèn trui</i></p>
<p>5) Houston, 24-12-2001 11 : 50 AM <i>Hỏi : Luật nhân quả để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa luật nhân quả để trừng trị những người thiếu trí</p> <p>Kệ : <i>Luật nhân quả trị người thiếu trí Hành hạ chơn tâm khí động thì Thực hiện tâm lành tự dự thi Kỳ duyên thành tựu trí tâm ghi</i></p>	<p>6) Houston, 25-12-2001 2 :00 AM <i>Hỏi : Thần trí khai triển bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa thần trí khai triển bằng tâm linh hướng thượng</p> <p>Kệ : <i>Thần trí khai triển bằng thực tiễn Hành thông trí tuệ về không giới Quán thông nhiều việc chuyển nơi nơi Thông cảm Trời Đất tự dứt lời</i></p>
<p>7) Houston, 26-12-2001 3 : 50 AM <i>Hỏi : Làm sao mới được thăng hoa?</i></p> <p>Đáp : Thừa phải dày công mới được thăng hoa</p> <p>Kệ : <i>Tâm tư thức giác liên hồi tịnh Rõ lẽ Trời ban mình cảm tiến Có có không không chẳng có phiền Công bằng bác ái chẳng than phiền</i></p>	

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998

85.- **Vấn:** *Như vậy xin Thầy giải thích thêm hôn là gì?*

Đáp: Hôn là tinh ba của vũ trụ cấu thành thì nó có hình tướng như chúng ta nhưng mà nhỏ gọn hơn, nhắm mắt là nó xuất đi. Nó trẻ như baby, đi đâu cũng được nhanh nhẹ chớ không có nặng trước gồ ghề, đi tới hù người ta, không có vụ đó. Cho nên người tu thể gian mà tu đứng đắn mặt mày tươi dễ thương; mắt sáng mặt tươi dễ thương. Thấy xác to nhưng mà gom lại có một chút xíu thôi. Điểm linh quang, mình là một điểm linh quang tại trần mà không gom lại thì làm sao tiến hóa vào cõi trời được. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian kiếm tiền thì phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa tới cõi Tiên giới, mới thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng.

86.- **Vấn:** *Còn xác là gì?*

Đáp : Xác là cơ cấu của Thượng Đế đã ấn định không khác gì họa đồ giam hãm phần hồn, từ nghịch tới thuận để học và tu. Tất cả mọi người ở thế gian có cái xác, nhưng mà cái hồn bị giam hãm, chỉ theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, lắm lúc không giải quyết được. Chúng ta chỉ có tu khai triển nội tâm, nội thức mới có cơ hội giải quyết được. Người đời chỉ biết hướng ngoại thôi, rồi bí không biết làm sao, làm cái hình ông Phật để nhắc người ta. Cứ vậy thôi thì cũng lẩn quẩn, lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn. Tô đẹp ông Phật mà không biết xây dựng cho mình trở nên tánh Phật, hướng về thanh nhẹ tu tiến để giải thoát.

87.- **Vấn:** *Thưa Thầy, làm sao biết được mình xuất hồn?*

Đáp: Khi mình tu thanh nhẹ giải được hết rồi, thì nhắm mắt tự nhiên mình ở nơi khác không phải nơi trong thể xác này, và mình có thể liên lạc với bất cứ ở chỗ nào mình gặp được và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp và học hỏi nơi chỗ thanh nhẹ. Chúng ta mới đem sự học hỏi nơi chỗ thanh nhẹ bổ thí chơn ngôn cho thế gian cùng tu cùng học. Cho nên mọi người có liên hệ với Trời, thiêng liêng. Mỗi con người sanh ra đều có thiên tính chớ không phải thú tính đâu. Mọi người sanh ra có thiên tính nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu thì, tôi thường làm nên bốn câu thơ:

*Thiên Địa hữu tình hơn loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.*

Cha đã khổ, đẻ con ra rồi ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ khổ khổ, khổ khổ khổ mãi, khổ tới bây giờ. Chúng ta cũng có người đang khổ chớ không phải sướng đâu. Quần sanh là phải khổ không ai sướng hết. Sanh, lão, bệnh, tử khổ rất rõ ràng.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Chơn Tà Giáo Minh

Con ơi! Tâm thức đạt nền
Tự lo tu sửa tự bền vững đi
Kỳ này mới thật kỳ thi
Tâm con ổn định con thì đạt thanh
Thành tâm thực hiện thừa hành
Điển trao điển hút điển thành chơn nhơn
Mặc ai tỏ vẻ giận hờn
Con thương con độ ban ơn người hiền
Tình đời tạm bợ gieo gương
Nay thương mai ghét là đường thế sanh
Tạo ra thế sự cạnh tranh
Tu không đạt đạo tạo thành giấc mơ
Thiên cơ khai triển từ giờ
Nay yên mai động chớ mơ chuyện đời
Dầu ai kích động chớ rời
Điển quang thanh nhẹ hợp thời đó con
Đường đi bằng đất phải mòn
Đường tâm quang chiếu vẫn còn tự khai
Thương yêu tha thứ làm hoà
Đến ngày mòn nghiệp chẳng ai ghét mình
Phật xưa cũng sống một mình
Ngày nay khoa học giả tình tạm thôi
Tham dâm chỉ tạo miệng môi
Vấn thân tu học tiến lùi do tâm
Hòa cùng thiên giới thậm thâm
Phá mê dẹp chấp khỏi tầm ngoại lai
Trong con có sẵn thanh đài
Thực hành chánh pháp có ngày đạt thông
Tình đời đen bạc lòng vòng
Không sao thoát được lại trông thêm đau
Bỏ đời về đạo lại mau
Tâm không mê chấp bước vào càn khôn
Điển trời khai hóa sanh tồn
Độ tha tận độ do hồn tiến thăng
Dù cho tiền bạc nhà băng
Cũng về với đất ở ăn do Trời
Hai Không định luật chẳng rời
Đến không cũng phải về Trời tay không
Cảm thông thiên địa một lòng
Khai thông nội thức trèo tròng tiêu tan
Tâm thanh lý luận bạc bàn
Giàu lòng nhịn nhục đứng hàng đầu tiên
Tự mình gánh chịu mới yên
Hồi sinh bất diệt vượt xuyên tình đời
Thanh bình cảm thức nơi nơi
Dù bom dù đạn cũng nơi học hành

Chẳng còn ôm trước bỏ thanh
Quân bình thanh lọc trước thanh điều hòa
Tình thương đạo đức thật thà
Khí Trời thay đổi vui ca tình Trời
Thành tâm sáng tác chơn lời
Yêu thương tha thứ tạo nơi thanh bình
Càn khôn qui một nguyên linh
Giúp hiền tiến hóa giúp tình đạt thông
Tu thời hết dạ hết lòng
Hương về giải thoát cảm thông tình Trời
Vận hành chơn thức chơn lời
Hy sinh tu luyện hợp thời đạt thanh
Quê xưa đã sẵn lưu giành
Phần ai nấy hưởng thực hành về quê
Dù cho trắc trở muôn bề
Có cay có đắng có về đến nơi
Lột trần bản chất lỗi thời
Tu mà cố chấp tu rơi đạo tà
Nói năng lý luận khó hòa
Khóc mình không khóc, khóc Cha làm gì?
Ai ai cũng tiến hợp thì
Thực hành chánh pháp tự ghi đạt thành
Nguyên hành nghiêm luật hóa sanh
Phơi bày trước mắt nơi thanh trong lòng
Con ơi! Luật đạo diệu thâm
Thực hành đến đích tự tầm đến nơi
Nằm trong nghiêm luật của Trời
Con tu chưa đắc con thời chê khen!
Khổ hình duyên nghiệp nháp nhem
Con không giải quyết con đen như hời!
Xưng danh thần thánh Cha Trời
Bước vào địa ngục hết lời nói năng!
Vô Vi cương quyết thực hành
Con đường sống chết là thanh trước hòa
Quân bình mới rõ tình Cha
Chung nhà một cội thiết tha thực hành
Bỏ đi bản chất đàn anh
Về không tự đạt, đạt thành chơn như
Càn khôn vũ trụ đang cười
Người sao lắm chuyện tạo người bắt mình
Tình thương khai triển đệ huynh
Quên mình dẹp động rõ tình thương yêu
Tình thương cây cỏ vẫn siêu
Tình người lại thiếu tạo yêu bằng lời
Ngược dòng lại trách ông Trời
Về đâu mới đúng hợp thời tự tu ???

Hai Không
Manila, 12-02-1988

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

MA HA THẬP THÍCH (tiếp theo)

Ông Tám giảng

Tâm, Can, Thận và Ba Giới .

Chúng ta tu thì ba cái tạng đó liên hệ ở đâu? Thượng, trung, hạ, chúng ta có bộ đầu, có bộ ngực, có ở dưới (bộ sinh dục) mà ai chỉ huy ba cái đó. Tâm, can, thận, ba bộ phận quan trọng mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển... Tại sao tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển, hồi trước tôi chưa làm Pháp Luân Thường Chuyển thì tôi thấy tách tôi nóng, mà tôi làm được Pháp Luân Thường Chuyển rồi cái tách tôi nó dịu là vì cái hỏa can nó dời hẳn đi mà nhiều người khi làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi ngồi thiền nó lại chảy nước mắt là cái trược ở trong gan nó được thanh lọc. Cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tách, bớt nóng tách thì nó mới Kinh A Di Đà 94 chấp nhận trở về cái thiền mà càng thiền, càng làm Pháp Luân thì cái thận nó mới giải cái phần trược, ô dục của hạ giới, rồi nó mới ngược cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho nên những người làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều tại sao nó lại lãnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì nó đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái Pháp Luân Thường Chuyển là nó bị cô động, nó sân si, ham dục bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn ham dục nữa, mà muôn trị bệnh, bệnh là do tách sanh, trở hung hóa hiền, cái bệnh nó mới hết, hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu, mà hiền cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ ngơi, còn người hung nghĩ tới, hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an. Cho nên chúng ta được cái pháp này là giải tỏa ba bộ phận đó điều hòa, mà ngày hôm nay chúng ta lại được tập trung ngay trung tâm bộ đầu và để giải tỏa đem cái luồng điện của phạm tâm trụ về chơn tâm.

Liên hệ của Tiểu Thiên Địa và Càn Khôn Vũ Trụ và Xã Hội.

Cho nên sự liên hệ mới lớn rộng, nó thấy cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ nó mới thấy giá trị của Đại Thanh Tịnh là của đấng Đại Từ Bi, của Thượng Đế của vị Đại Thanh Tịnh, của Hắc Bì Phật đã chuyển độ chúng sanh. Chúng sanh mới có cơ hội hướng thượng, để tìm một lối thoát cho chính mình. Buộc lòng chúng ta phải đem cái thể xác này, hồn này là từ trên xuống, thì chúng ta từ cái thể xác này mà giải tỏa cho phần hồn được đi lên, lên đâu? Cũng lên tam giới, lên thượng trung hạ, chỗ nào cũng nằm trong cái nguyên lý thượng trung hạ mà ở giới nhẹ và giới nặng.

Ở thế gian đã cho chúng ta thấy biểu hiện, có người được phước, thấy nó sống nhàn hạ, nó có tiền nó dễ dãi, còn người nghèo làm suốt ngày. Đó, nó cũng có ba giới tại xã hội. Xã hội loài người nó có ba giới thể hiện trước mắt chúng ta, nhưng mà người đạo dùm vô, ba giới là một. Người nào cũng học cái bài học đó để thức tâm mà thôi. Người 95 có phước có tiền rồi cũng ôm cái khổ, và thức tâm đi tu. Người nghèo lao động khổ cực cũng chán đời qua đạo. Người hiền thì họ cũng phải thấy rõ cái đời là ác ôn mà họ tự đi tu. Chúng ta tu đây là giải tỏa ba cái tạng quan trọng, mà chúng ta đang cai quản và không lo cho nó. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi là chúng ta biết lo và sắp đặt. Chúng ta lấy cái gì để giáo dục nó. Chúng ta lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở ba tạng này hòa đồng với nguyên khí càn khôn vũ trụ, ba cái tạng này lớn của ông Trời, chớ không phải của người phạm. Chúng ta hướng thượng mà giải tỏa, đó là chúng ta mới thấy rõ ta là con ông Trời. Chúng ta hòa tan với ông Trời là chúng ta phải làm việc ông Trời. Chúng ta phải thực hiện từ bi và đi tới đại từ bi cũng như Ngài, hy sinh vô cùng, một cử một động của chúng ta lưu lại tại thế gian được cứu những người kế tiếp mà nếu một cử một động của chúng ta mà so đo là người kế tiếp không có ngó nghĩ tới chúng ta.

Người tu Vô Vi chỉ có lời chớ không có lỗi. Nhiều người nói tu Vô Vi nó lỗi, nó thiệt thòi, không đâu các bạn! Không có thiệt thòi, chỉ lời thêm thôi! Các bạn mở được cái trần trọc, cái thối tha, cái dơ dáy, cái chậm tiến, cái ngu muội của các bạn, vất đi, bỏ đi thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới cái chỗ sáng suốt vô cùng. Chúng ta đi ngay trong tâm tạng của chúng ta, chớ không có đi bên ngoài. Người ta tu, tu về lý thuyết bên ngoài, nghe lý Chúa hay, ôm khóc, nghe lý Phật hay, ôm khóc. Nhưng mà không hành! Chúng ta hành, rồi sự cảm thức của chúng ta mới rung động tất cả mọi người. Cái tu của Vô Vi là trực tiếp, còn cái tu đọc hát là gián tiếp, mà hao phí, cuối cùng không thành đạt. Chúng ta phải học rất kỹ về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi, hễ nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả không còn ngu muội nữa và sự thông minh vô cùng của chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn chớ không phải người phạm đâu! Phi thường lắm! Các bạn đạt Kinh A Di Đà được thanh tịnh rồi nó đi tới chỗ phi thường tâm giác chớ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn. Ô! Hồi trước tôi ngu như vậy nhưng mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, mà tôi không tin. Làm được bài thơ đó rồi bắt đầu làm cái khác, có một cái đề tài mà các bạn vẫn làm được 20 bài thơ, cũng vẫn là một đề tài đó. Hồi trước các bạn rặn một bài mà rặn không được... Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khai thông cái thức hòa đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao. Hồn thơ của các bạn càng ngày càng dồi dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người, chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh.

Hồ Huệ trích

THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU

Kính mời quý bạn đạo phương xa và gần đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu tại Thiền Viện Vĩ Kiên Chủ Nhật Ngày 6th Tháng 11 Năm 2011 (dương lịch) Nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão là đúng kỷ niệm năm thứ 44 ngày Đức Tổ Sư liểu đạo.

Nhân dịp này chúng ta sẽ có cơ hội ngồi lại với nhau, hướng tâm và tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư, người đã sáng lập ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và truyền lại cho Đức Thầy của chúng ta để truyền bá. Đây cũng là cơ hội để quý bạn hội tụ cùng nhau chung vui, tu học bên mái ấm đại gia đình Vô Vi và chia sẻ những hình ảnh trang trọng của ngày Đại Hội vừa qua.

Xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi sắp xếp và chuẩn bị cho chu đáo. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Thiền Viện Vĩ Kiên: 909. 338 . 6691

Lê Hồng Liên (Hạnh): (714) 598 - 5211 E-mail: Hanhvovi008@yahoo.com

Anh Minh Đoàn, 714 . 272 . 0374 E-mail: mkdoan@hotmail.com

Thành thật cảm ơn và ước mong sự tham dự đông đảo của quý bạn.

Kính mời,

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam Cali

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Nam California

NGUỒN GỐC Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Ngày 8 tháng 9 năm 2011

Kính thưa quý bạn đạo,

Qua lần tưởng niệm kỳ 2 ngày liểu đạo của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 4 tháng 9 năm 2011, chúng tôi ban chấp hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California cùng một số bạn đạo địa phương và bạn đạo từ các tiểu bang khác ngồi lại với nhau ở đêm cuối để hàn huyên cũng

như đúc kết lại những ưu khuyết điểm về việc tổ chức ngày Lễ kỷ này, nhằm rút kinh nghiệm để trao đổi làm tốt hơn, chu đáo hơn trong tương lai.

Trong đó, chúng tôi có bàn về tiểu sử của Đức Thầy, có một số bạn đạo đề nghị thêm về ngày Lễ tưởng niệm Đức Thầy hay Đức Tổ Sư, ngoài việc chúng ta nói lên tiểu sử của các Ngài, cũng nên nói đến tiểu sử của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, để chúng ta là những người đệ tử ngày nay, hay những người đệ tử hậu thế, hiểu rõ ràng về nguồn gốc của môn pháp thiền Vô Vi mà mình đang tu hành. Đây cũng giúp cho chính hành giả định hướng đúng đắn và rõ ràng con đường tu hành của chính mình để tránh hiểu sai lạc hoặc bỏ lỡ cơ hội thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp quý báu này.

Nhằm mục đích trên chúng tôi Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California đang muốn thực hiện một cuốn DVD đọc lại tiểu sử của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, của Đức Tổ Sư và Đức Thầy có kèm theo hình ảnh để trình chiếu vào những ngày lễ tưởng niệm, chúng ta cũng có thể phát cho những người mới vào tìm hiểu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để giới thiệu môn pháp Thiền Vô Vi chúng ta.

Vậy kính mong quý bạn đạo trên thế giới, giúp gửi tài liệu (hình ảnh, nhân vật, sách vở, bài viết) liên quan về tiểu sử của Pháp Lý Vô Vi, của Đức Tổ Sư, và Đức Thầy gửi về Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California, chúng tôi sẽ gom lại và làm một cuốn DVD về nguồn gốc của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho đầy đủ để dành làm tài liệu sau này. Kính mong quý bạn đạo, mỗi người một tay hưởng ứng và góp sức để chúng ta có được một cuốn tiểu sử Vô Vi đầy đủ và chính xác.

Mọi ý kiến đóng góp hay có câu hỏi xin gửi về:

VoVi Friendship Association

P.O. Box 2045

Westminster Ca 92683

Hoặc email: Trusovovi@gmail.com

Tel: 714-891-0889

Xin thành thật cảm ơn và mong được sự hưởng ứng đóng góp của các bậc trưởng thượng và quý bạn đạo khắp nơi. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.

Kính thư,

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Nam California

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1): Kính xin quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho BÐ **HỒ VĨNH HẢI** (Ô. 7 Hải) SN 1952 tuổi Thìn, có vợ con 02 trai, 01 gái. Tu Vô Vi lâu năm (trên 20 năm) sống nghề bán báo, trở bệnh tai biến mạch máu não, ra đi đột ngột lúc 21h 25 am ngày 01-10-2011 (ÂL 5/9 năm Tân Mão) tại gia K4, P8 – TP Cà Mau, 3 ngày sau hỏa táng lúc 9 giờ, tro thủy táng hướng thờ Phật Bà Nam Hải biển Bạc Liêu. Hưởng thọ 60 tuổi, **được siêu sinh Tịnh Độ**. Tang quyến xin chân thành cảm ơn quý Bạn Đạo trên Thế Giới – Trong và ngoài nước.

NMADĐP – Út Hoa kính bái !

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Nguyễn Ngọc Sang là con của bạn đạo Tăng Thị Muối và là em của bạn đạo Nguyễn Thị Kim Sơn mất ngày 07 tháng 09 năm Tân Mão (nhằm ngày 03 tháng 10 năm 2011) tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hưởng thọ 50 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo

TV Tâm Linh Tự Cứu

Cảm tưởng về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 30 “Trí Tâm Tự Thức”

Bao nôn nao chờ đợi đến ngày đi Đại Hội, lúc còn khoảng một tuần mỗi ngày trôi qua thật chậm nhưng thoáng một cái mọi việc nay nhớ lại như một giấc mơ. Vì mình đã đi và về 10 ngày rồi.

Thời gian không chờ đợi ai và cuộc đời vốn là vô thường nên khi dự tính việc gì mà đạt được đó là điều hạnh phúc. Suốt một năm qua, cuộc sống có nhiều điều biến động có khi tôi tự hỏi: “Hay là sắp tận thế rồi nếu vậy làm sao mà đi Đại Hội ?” Thật là buồn cười! Hôm nay mọi việc đã trở thành kỷ niệm và là kỷ niệm đẹp cho lần đi Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30 trên Du Thuyền “Adventure of the Sea” Trí Tâm Tự Thức. Tôi được sống 7 ngày xa rời hồng trần, được sống trong bầu không khí trong lành cùng biển trời xanh bao la. Quên hết mọi sự phiền não, quên hết mấy tờ bill lại có sự phục vụ ân cần giống như đang ở trung thiên thế giới chỉ việc biển là có, thoải mái tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên, bao di tích của thời xa xưa, được họp cùng các bạn từ khắp nơi trên thế giới về đây vui vầy trong tình Đạo – tình Cha. Một hạnh phúc thật trọn vẹn và năm nay là năm tôi đạt được ước mơ lớn nhất của tôi. Không phải vì tôi là con người mơ mộng biển trời nhưng vì bắt đầu ở tuổi 20 tôi đã có kỷ niệm in sâu trong tâm hồn với đại dương mênh mông. Chúng tôi 39 người trên con tàu bé nhỏ vượt biển tìm tự do và trong hành trình đó tôi đã chứng nghiệm được uy lực của tiếng niệm Phật. Trong 5 ngày trên mặt biển tôi đã được cứu thoát, bao cảnh khốn cùng của cuộc đời nhờ vào biết niệm Phật. Niệm toàn tâm, toàn ý niệm quên hết mọi chuyện xung quanh, không còn biết sợ, không còn biết khóc, từ đỉnh đầu tôi như mọc ra một sợi dây dài vô tận xuyên qua bầu trời đen thẳm đầy sao trời lấp lánh dù chung quanh tôi đầy tiếng kêu vang thẳm thiết! và khi cuộc sống êm đềm tôi đã quên dần đi cho đến khi cuộc đời chìm sâu vào địa ngục tôi lại được cái diễm phúc trời ban là ngộ được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được sống trong tình yêu thương ân độ của Đức Thầy. Người đã khai tâm mở trí cho tôi, cho tôi hiểu được quyền năng của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy dạy tôi “Con phải tu bằng trí, bằng ý, phải trì niệm Lục Tự Di Đà.” 31 năm trước tôi biết trì niệm một cách rất tự nhiên và hoàn toàn không hiểu nó là cái gì. Như một đứa bé sanh ra và lớn lên trong gia đình vương giả được bảo bọc cần gì có đó nên không hiểu được giá trị của đồng tiền và khi không còn nữa, tự mình không biết làm sao để có được và phải sống trong cảnh khốn cùng. Bởi thế khi tôi từ địa ngục tẩu tử kia được Đức Thầy đưa tay cứu độ tôi đã hiểu ngay sự màu nhiệm mà Người đã ân ban. Tôi ước mơ một lần trên con tàu ở giữa biển khơi để quá khứ và hiện tại nhập thành một giây khắc và tôi có thể dùng 6 chữ Di Đà dâng lên Trời Phật cả linh hồn tôi để nói tiếng cảm ơn ơn Trên đã cho tôi cuộc sống nhiệm màu, cho giây phút này đến ngàn sau, 6 chữ Di Đà và tình Cha quyện mãi trong hồn tôi. Cảm ơn ơn trên đã cho con đạt thành tâm nguyện..... Bây giờ trôi qua là kỷ niệm đẹp khó quên. Chưa bao giờ tôi thấy mình yêu mến Bạn Đạo như bây giờ. Tiếp xúc với một người là tôi nhớ thật rõ một người. Từng gương mặt dễ thương, Đạo hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và hình ảnh của Đức Thầy vì ở mỗi bạn đạo đều có một kỷ niệm về ơn cứu độ và lòng thương mến Người Cha. Và cũng chính vào lòng thương nhớ đó Đại Hội năm nay thật vui vẻ, hòa hợp. Nếu nói về tình thương, Ban Tổ Chức Đại Hội năm nay đáng khen thưởng vì các anh chị đã trải lòng mình để lo lắng chu toàn mọi công việc, Ban Tổ Chức đã rất trân quý các bạn đạo tham dự Đại Hội. Tôi có nói thêm nữa cũng bằng thừa vì cái tôi nhận được mọi người đều nhận được và cùng cảm phục các anh chị như tôi. Tất cả, tất cả đã được hiện rõ ở Đại Hội, trong khung trời Đạo có cả luồng thanh quang bao trùm, áp ủ những đứa con cùng nhau hội tụ để tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Người Thầy Người Cha đã hóa đổi cuộc đời mình, để chúng ta được sống trong bầu trời đạo mà Thượng Đế đã ân ban.

Bây giờ mình tạm chia tay, hẹn năm sau tại Cali chúng ta lại có một Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31. Ở đây cũng có biển trời mênh mông, có rừng thông xanh mượt có Thiền Viện Vĩ Kiên, có Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, có gia đình tôi, có các bạn đạo Cali chào đón các bạn đạo khắp nơi thế giới và nhất là có Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế hết lòng phục vụ. Chúc tất cả các bạn đạo sức khỏe an khang, tu hành tinh tấn.

Bảy ngày Đại Hội trôi qua
 Bảy ngày hạnh phúc
 Bảy ngày thần tiên
 Bảy ngày thoát khỏi ưu phiền
 Bảy ngày quên hết tình duyên nghiệp đời
 Bảy ngày trần thế xa rời
 Bảy ngày vui hưởng tình trời ân ban!
 Bảy ngày sống động khó quên
 Bảy ngày nói kết kiếp này - đời sau
 Bảy ngày là bước đi lên,
 Bảy ngày thăng tiến hồn thiêng về Trời.
 Bảy ngày chưa chịu xa rời
 Thêm ba tiếng rượu cho đời thêm vui
 Vui vui trong rượu nhắc Người Cha thương
 Đạo Trời gìn giữ chẳng quên
 Ôn Cha ghi khắc hòa trong điển Trời
 Bảy giờ mình tạm xa rời
 Năm sau tái ngộ bỏ hồi nhớ thương
 Anh – em xum họp một nhà
 Đạo Pháp thăng tiến hát bài Ô Hê!

Vì quá lưu luyến không nỡ chia tay, một Hậu Đại Hội bất ngờ khai mạc từ 8:30 đến 12:00 khuya. Lần đầu mới nghe ba chữ này “Hậu Đại Hội”, vui thật là vui và cười – cười ra nước mắt. Và những giọt nước mắt đó đã chảy ngược vào lòng vì thương nhớ lại càng thương nhớ Người Cha chung của chúng ta! Cảm ơn Anh Lý Vĩnh, Anh Huỳnh Minh Bảo, các Bạn Đạo có mặt trong Hậu Đại Hội. Hẹn năm sau chúng ta lại có thêm một Hậu Đại Hội.

Kính Bái,
 Lâm Huỳnh Mai
 Cali, Ngày 4 tháng 10 năm 2011

THƠ

THỨC GIÁC

Chuyên cần tu luyện pháp Thầy trao
 Cứu Vía Hồn mình rõ nhiệm mầu
 Bớt nói "Tội Hồn" lo tự cứu
 Chê khen phê phán dứt thừa nào
 Quay về kiểm điểm, tu trôi chết
 Tách khỏi bến mê đáng tự hào
 Lý luận mượn lời nay rũ bỏ
 Quay về trụ điển tu nâng cao.

Kính bái
 TPHCM, 5-10-2011
 Trọng-Nghĩa

VIẾNG TIỄN NGỌC SANG

(Con của bạn đạo Tăng Thị Muối
 Em của bạn đạo Nguyễn Thị Kim Sơn)

Viếng tiễn người em đã ra đi
 Tức tưởi còn đây biết nói gì

Tuổi em còn nhỏ sao đi vội
 Để mẹ cùng con vợ khóc bi
 Cháu- cô- em- chị tuông dòng lệ
 Đành phải nghẹn lời lúc chia ly
 Chúc em thượng lộ trong thanh nhẹ
 Mong cầu Trời Phật độ em đi
 *
 * *
 Sang đã ra đi yên phận em
 Người thân còn lại nhói đau tim
 Em đi đi mãi hay còn nhớ
 Bao người thương tưởng bóng hình em
 Đã biết sanh ra thân trụ hoại
 Mà sao cứ mãi nhớ em thêm
 Chúc em trực đảo Tây phương cảnh
 Lục tự Nam Mô tiễn bước em.

Thiên Nghi 07.06 Tân Mão

LỜI GIẢNG ĐỨC THẦY

(Thực hành cho kỳ được để hiểu đạo)

CHÚNG ta tu đọc kinh Vô Vi
TA tu sẽ hiểu, chuyên từ từ
THỰC hành chất phát hoá đồng thức
HÀNH khai thức giác hết thâm u
CHO tâm thanh tịnh công phu định
KỶ thị chấp mê chận bước tu
ĐƯỢC sự bình tâm dừng chỉ hành
ĐỂ tâm linh thức tu vô tự
HIỂU được phải hành cho đúng pháp
ĐẠO hành mà đạt thông vô tự
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 11.08.2011

NHỚ LỜI THẦY

Học thiền pháp Phật thực hành
Nhớ lời Thầy dạy điều lành gắng ghi
Đạo lành sửa tánh từ bi
Cơm rau đạm bạc lo chi việc đời
Thực hành pháp lý kịp thời
Chẳng cho trễ nãi lả loi một ngày
Thoát ra khỏi cảnh đọa đài
Lục căn chế ngự ngày ngày phải yên
Thanh tịnh gìn giữ triển miên
Dừng cho sen tạp cõi thiên mới màu
Học đạo đừng có cơ cầu

Hồn nhiên phát triển đỉnh đầu gắng ghi
Lục tự sáu chữ phải thi
Niệm cho ngủ tạng một khi thanh nhàn
Khai thông trí tuệ lệ làng
Xuất hồn đánh lễ Ngọc Hoàng thế tôn
Ý trời hiểu rõ trí khôn
Hương về tâm Phật Huyền môn sáng ngời
Tu sao đừng đợi khắc thời
Ta tâm nẻo chánh tùy thời phát minh
TP.HCM 3/10/2011
Nguyễn Ngọc Vạn

ĐIỂN QUANG

Thanh điển tràn đầy khắp mọi nơi
Khách đến lại đi chẳng gọi mời
Cùng nhau tu tiến cùng tin tắn
Hiểu ý thâm sâu rõ ý trời
TP.HCM 3/10/2011
Nguyễn Ngọc Vạn

BĐ HỒ VĨNH HẢI ĐÃ RA ĐI

Vừa nhận thông tin bạn mất đi
Vô cùng thương tiếc HẢI Vô Vi
Gia bản gặp nạn liền tương trợ
Đạo hữu góp tiền điều kiện kịp kỳ ./-
Minh Vô Vi, Sài Gòn 02-10-2011

ĐÔI LỜI CẢM TẠ

Kính gửi : Huynh Phan Cao Thăng
Vợ Con cô BĐ. HỒ VĨNH HẢI nhờ Út Hoa chuyển lời đa tạ kính Thầy Tổ Vô Vi, xin cảm ơn ân nhân quý cứu khổ ban vui rất là nhiều. Bà tâm sự : nhờ số tiền huynh gọi về cứu trợ đợt đầu (03-9-2011) Ô. 7 Hải mới được nhập viện, không thôi đã mất ngay thời điểm đó rồi và lần chót, lần thứ hai (04-10-2011) cũng nhờ tiền cứu trợ của huynh mới trang trải được nợ nần, mai táng cho HVH được vuông tròn.
Một lần nữa, Vợ Con tang quyến vô vàn cảm ơn ân nhân của quý cứu khổ ban vui , Ô. Trần Khắc Phái, B. Ngọc Suong ở Pháp, Minh Vô Vi,
quý BĐ – Thế Giới
– TP. HCM, Thiên Đường, Ô. Hồ Văn Em
– Địa phương
– Trong KSC “Hội Tự” Long Hải Vũng Tàu 2008
Kính xin quý liệt vị thể nhận nơi đây với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn nồng hậu của Vợ Con HVH và BĐ Cà Mau. Xin kính chúc quý BĐ tình thương Vô Vi – thân tâm thường lạc – Vạn sự như ý ./-
NMADĐP – Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 04-10-2011
TM. Út Hoa kính bái !