



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 851 Ngày: 30 tháng 10 năm 2011

Việc Làm

*Việc làm qui hội chuyển tình người
Trí tuệ phân minh rõ tính người
Cảm thông sự việc qui chơn giác
Chuyển hóa thâm sâu tự xét lời*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 11/01/2001 đến 17/1/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thanh thanh diệu diệu là sao?
- 2) Trí tuệ mở mang là sao?
- 3) Chuyển hóa thanh sạch là sao?
- 4) Thành tâm học đạo có ích gì không?
- 5) Tại sao làm người lại sợ nghèo?
- 6) Nhơn thời địa lợi là sao?
- 7) Máu huyết không điều hòa tại sao?

<p>1) Dallas, 10-01-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Thanh thanh diệu diệu là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh thanh diệu diệu là tự thoát tục</p> <p>Kệ: <i>Hồn lìa thể xác vẫn trì tâm Tự giác tâm minh tự liệu tâm Khai trí tâm minh tự giác thâm Vía hồn thanh nhẹ đạt siêu âm</i></p>	<p>2) Dallas, 11-01-2002 8: 10 AM <i>Hỏi: Trí tuệ mở mang là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí tuệ mở mang là cảm thông nhiều việc</p> <p>Kệ: <i>Khai thông trí tuệ mới vững tiến Phát triển tâm linh tự giúp hiền Đường đạo đường đời mình giải quyết Tâm linh thanh nhẹ vía hồn yên</i></p>
<p>3) Dallas, 12-01-2002 4: 05AM <i>Hỏi: Chuyển hóa thanh sạch là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyển hóa thanh sạch là dứt khoát tiến tới luôn</p> <p>Kệ: <i>Qui y đầu Phật đồng tiến tới luôn Giải quyết sân si tiến tới nguồn Tự giải phân minh xây dựng tiến Bình tâm thanh tịnh chẳng lo phiền</i></p>	<p>4) Dallas, 13-01-2002 5: 40 AM <i>Hỏi: Thành tâm học đạo có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thành tâm học đạo rất có ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tiến hóa chẳng lo rầu Đầu Phật tâm yên đường khó xấu Giải tỏa phân minh cứu chính mình Thanh quang tự tại chẳng lo sầu</i></p>
<p>5) Dallas, 14-01-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Tại sao làm người lại sợ nghèo?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người sợ nghèo tại vì tham</p> <p>Kệ: <i>Làm người tham lam sợ túng nghèo Thế sự điều linh tự chính mình Học hỏi không ngừng tâm tự giác Tóm thâu cõi tạm tự tâm tình</i></p>	<p>6) Dallas, 15-01-2002 8: 15 AM <i>Hỏi: Nơn thời địa lợi là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa nơn thời địa lợi là thuận hòa tốt đẹp</p> <p>Kệ: <i>Nơn thời địa lợi là may mắn Giải quyết kịp thời rất nhịp nhàng Trật tự chung vui đồng phục vụ Thành tâm làm việc chẳng có ngu</i></p>
<p>7) Dallas, 16-01-2002 4: 05 AM <i>Hỏi: Máu huyết không điều hòa tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa máu huyết không điều hòa do ăn uống mất trật tự</p> <p>Kệ: <i>Máu huyết bất hòa mất trật tự Thực hành không đúng cũng do người Cứu mang bệnh hoạn không hành được Gây khổ cho mình yếu nơi nơi</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

BẢNG MÔN TẢ ĐẠO :

Là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi trí khôn đó để khống chế tư tưởng của người khác, cái đó kêu bằng bảng môn tả đạo, không phải là chơn pháp.

Cái bảng môn này, nó ở trong một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lẽ lối riêng biệt và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được, nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chơn lý là vô cùng tận, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy biểu diễn rất hay, làm việc này việc nọ rất hay, bùa rất hay, dùng tà điển phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chớ không phải với sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu Thiên sáng suốt thì mới thấy rõ cái bảng môn tả đạo và cái đường lối đó, vì trình độ giới hạn thôi.

Cho nên những người tu cao, người ta không có chấp, thành ra bảng môn tả đạo vẫn hoạt động, mà Thượng đế cũng không có can thiệp. Nhưng trong Thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ, phải có giờ giấc qui tụ, để làm một cuộc khảo thí cho nhơn sinh, để cho bảng môn tả đạo thức giấc là chính cái đó là không có chánh, rồi mới lần lượt trở về Chơn Giác không động.

BẢN THÂN BẤT ĐỘ HÀ THÂN ĐỘ:

Bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt, dùng cái bộ óc được thu hút một phần nào đó thôi, rồi nói này nói kia, nói cứu người này cứu người kia, cứu người nọ, nhưng mà chính nó chưa biết cứu lấy nó !

Ghen tương đầu này, ghen tương đầu kia, ghen tương đầu nọ, mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành triển tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt của nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lấy mình, rồi làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu, không sửa mà làm sao đi sửa người khác?

Cho nên cái phương pháp của Vô Vi là phải tự hành để ảnh hưởng người khác! Cho nên có câu: “Bản thân bất độ hà thân độ”, thân ta ta không sửa, làm sao đi sửa người khác.

Cho nên nhiều người chưa chịu hiểu lấy mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng cái lý luận vá víu của kinh sách, rồi muốn đi độ người mà chính mình chưa độ được thì đâm ra chỉ có nói dóc mà thôi.

Còn trong thực hành, tu tới đâu thấy tới đó! Mà không cần phải đi cầu cạnh người ta đến tìm mình, tự nhiên người ta đến hỏi mình, thì lúc đó mình phải thổ lộ tùy theo trình độ của đối phương. “Đó, tôi trước kia như vậy, như vậy, bây giờ tôi đã sửa và tiến tới một phần nào!” là mình đã độ được mình rồi mình mới ảnh hưởng người khác.

“Bản thân bất độ hà thân độ” là chính bản thân của mình không có độ thì làm sao đi độ người khác được? ĐÓ, CÁI TIỂU THIÊN ĐỊA NÀY QUAN TRỌNG MÀ KHÔNG LO SẴN SÓC, LÀM SAO ĐI SẴN SÓC NGƯỜI KHÁC!

Hành Trang

Hành trang chỉ có một lời
Qui không thanh tịnh hợp thì thức tâm
Diệu hòa thiên địa giao tâm
Trong không mà có, mừng thầm mở mang
Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn
Đời là tạm cảnh cảm an tiến hòa
Lý Trời giao cảm chẳng xa
Người hòa thiên ý, người hòa tình thương
Phật Trời thực hiện gieo gương
Giúp cho sanh chúng tự lờng tự đi
Bàn qua thuyết lại tự ghi
Xa gần qui một giải thì nội tâm
Lâm than giải tỏa mừng thầm
Đâu là thiện giác đâu tâm điển quang
Từ đời qua đạo chuyển sang
Qui hình chơn trạng mở màn đạo tâm
Cha Trời ban rải nguyên âm
Thâm phân thâm giải thâm tâm đường đi
Sắc duyên duyên sắc tạm ghi
Thức hồn tự tiến, nghĩ suy bận lòng
Cơ tầng giao cảm thức phòng
Qui nguyên chơn giác tự tòng thiên cơ
Giải bày thanh lọc giấc mơ
Qui không thanh nhẹ rõ giờ thặng hoa
Cần khôn vũ trụ một nhà
Một Cha một Mẹ một tòa án tâm
Thực hành điều luyện truy tầm
Nguồn thanh chơn lý phương châm trở về
Chẳng còn lý luận khen chê
Nơi nào cũng thế cũng về đến nơi
Hành trang chỉ có một lời
Trời cao ban thức tại đời học tu
Thế gian có mắt như mù
Có tai như điếc tạo ngu tạo khờ
Miệng thì lý luận thiên cơ
Mũi thời hít thở chẳng giờ phân minh
Khổ rồi mới rõ chơn tình
Cảnh đời khảo đảo tâm linh dưng hành
Dẹp phân lý luận đấu tranh
Thực hành hướng thượng giới thanh hợp hòa.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.

LỜI GIỚI THIỆU

THÁNH HIỀN XƯA CÓ NÓI :

CON NGƯỜI CÓ 4 ĐIỀU KHÓ (Nhơn Hữu Tứ Nan)

1. Thân người khó được - Nhân thân nan đắc
2. Phật Pháp khó nghe - Phật Pháp nan văn
3. Duyên lành khó gặp - Thiện duyên nan ngộ
4. Xứ Phật khó về - Phật Quốc nan sanh

• Ông Tám giảng :

1-“Nhân thân nan đắc” muốn thành cái xác này không phải dễ đâu, nhưng mà các bạn có cái xác là quý lắm

2-“Phật Pháp khó nghe”, Chúng ta mới đi học, nói “Phật Pháp khó nghe” nói nghe nhẹ lắm, nói nghe du dương lắm mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa, sách hay mà để một đồng thì không có trật tự. Có cái kệ để như vậy nó có trật tự. Nó có chỗ chứa. Chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự, nó mới chứa. “Phật pháp khó nghe” mà lập lại trật tự là dễ nghe và dễ tiến.

3-“Duyên lành khó gặp”. Hồi nào tới giờ ở Việt Nam, chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chúng mình chúng ta có duyên lành, kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam. Bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được, thấy chưa! Cái “Duyên lành khó gặp” mà ngày nay chúng ta có “Duyên lành” tái ngộ rồi, thì chúng ta bắt phân tuổi tác, bắt phân giai cấp, đi học đạo.

4-“Xứ Phật khó về”, xứ Phật là từ bi mà tại sao khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi và chúng ta không có sự thanh nhẹ. Làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây, mà khi người khác tới, mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, bởi vì sống chung trong cảnh huynh đệ xít nhau, gần nhau để sống, thỏ thẻ với nhau. Không! Người ta không chịu người ta phải bỏ đi, tại họ chớ không phải tại Phật, mà cũng không phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống nhưng mà cho là khó sống. Nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sáng chế cái này, sáng chế cái kia, sáng chế cái nọ. Họ thấy thích thú, và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Rồi bây giờ, chúng ta tu ở đây chúng ta phải cố gắng. Chúng ta, mục đích muốn về xứ Phật mà chúng ta cứ nói “Xứ Phật khó về” là tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi làm sao về tới.

Cho nên bốn cái khó khăn này Ông Thích Ca đã thành công. Ông hành “Thân người khó được”, ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị giết, bị hại, nhưng mà thân của ông đó, làm sao ông bỏ cái thân này ông bước qua cái thân khác, như vậy không được, thấy không?

“Phật pháp khó nghe”, ông mới lấy cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả quần sanh, tránh tai nạn tại mặt đất, nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Khi hiểu ông được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nó hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó và để nó hướng thiện.

Cho nên “Duyên lành khó gặp” nên ông đành phải đi tu, toàn dân hướng về ông. Ông đã có duyên nhưng mà cái duyên lành không có, toàn là cái chuyện ác ôn. Cái chuyện khổ cực, đưa trình cho những nhà chánh trị phải lo, phải sửa thì ông thấy

“Duyên lành khó gặp”. Vì ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như cái thân xác của chúng sanh. Ông sửa được hòa ái tương thân với các nơi các giới. Mọi người tự thức được ông là mọi người, mọi người là ông thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái dễ.

“*Xứ Phật khó về*”, là phải buông bỏ tất cả những sự trần tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt, nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở trong chỗ nào? Ở trong tâm thanh sạch, ở những tâm của con người đã dứt bỏ trần tâm, và không nuôi dưỡng động loạn nữa thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những con kích động và phản động của những người đau khổ. Những người đó sẽ tận hưởng và diện kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát, và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng, Đức Thích Ca là ta, ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn. Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện. Ngày hôm nay chúng ta cũng tương đồng như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học, và đang ngồi ở rừng già lo tu học đây. Chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hiểu Ngài đã dụng văn pháp điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.

Bữa nay chúng ta học qua cái giai đoạn Thích Ca Mâu Ni. Hôm qua chúng ta học Kinh A Di Đà thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni dựa trong văn tự (Thầy Tám đọc giảng về Thích Ca Mâu Ni...).(trang 42)

- Tuy là nói 4 điều khó, nhưng kỳ thật là 4 điều kiện tối thiểu mà người học Phật cần biết để hướng về đường chánh giác

Lương Sĩ Hằng

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN ĐẠO VÀ THÂN HỮU TU THIỀN THEO PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP XIN ĐẾN 922 HUME HIGHWAY BASS HILL NSW 2197.

ĐỀ CÙNG THAM DỰ GHI NHỚ NGÀY LIỄU ĐẠO ĐỨC TỔ SƯ **ĐỖ THUẬN HẬU** SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO CHỦ NHẬT 13/11/2011

CHƯƠNG TRÌNH:

- 9.30 – 10.00 HỌP MẶT

- 10.00 – 11.00 CHUNG THIỀN

- 11.00 – 13.00 NHẮC LẠI TIỂU SỬ VÀ ĐÀM ĐẠO VỀ NHỮNG KỶ NIỆM CỦA ĐỨC TỔ SƯ

- 13.00 – 14.00 DỪNG BỮA TRƯA CHAY

- XIN TẤT CẢ CÙNG MẶC TRANG PHỤC MÀU TRẮNG (NẾU ĐƯỢC)

CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC HỘI TRƯỞNG:

THÁI PHÚC HẢI 0414 508

194 HAY Email: thaiphuchai@gmail.com

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH KÍNH MỜI,

LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG

THƯ KÝ

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 01 tháng 9 2011 chúng tôi đã nhận cho đến 30/10/2011 từ quy` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD\$or Euro
Vo danh (CA)	3000.00	
Vo Danh (Tx)	500.00	
Phan Ba Tam (CA)	100.00	
Kristy Quan (CA)	100.00	
Jeannie's Salon (CA)	200.00	
Nguyen Hoan Minh Chau (CA)	100.00	
Nguyen Xuan Mai (CA)	200.00	
Vo Gam (CA)	2000.00	
Lam Van Bon (Mtl)		100.00
Trinh Ngoc Van (Mtl)		100.00
Tran Phong & Truong Thi Quoi (CA)	1300.00	
Lam Giau (AB)		2500.00
Huynh Trung Ngon (GA)	200.00	
Do Thi Van (CA)	100.00	
Vuong D. Dao (TX)	200.00	
Tuoc N. Dao (TX)	800.00	
Thanh D. Dao (TX)	300.00	
Thien N. Dao (TX)	400.00	
Vo Danh (TX)	300.00	
Hong Vo (CO)	200.00	
Hoa Q. Nguyen (TX)	600.00	
Vo Vi Houston Friendship Association	450.00	
Mai P Le (CA)	200.00	
Vo danh (MD)	1000.00	
Steve Banh (CA)	100.00	
Dung Ngoc Lai (AB)		500.00
Ly Thi Nhu Mai (Sydney)		191.35
Trinh Thi Ngoc Van (Mtl)		100.00
Le Thi Kim Anh (Mtl)	0	100.00
Gia dinh Nguyen Thi Tron (Vung Tau)	500.00	
Begam Jubaida (France)		1000E

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui** :

- Bổ thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
- Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
- Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sửa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát cho bệnh nhân nghèo BV Ung Bướu
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh ...

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 1998**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI NAM CALI

THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU

Kính mời quý bạn đạo phương xa và gần đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu tại Thiền Viện Vĩ Kiên Chủ Nhật Ngày 6th Tháng 11 Năm 2011 (dương lịch). Nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão là đúng kỷ niệm năm thứ 44 ngày Đức Tổ Sư liêu đạo.

Nhân dịp này chúng ta sẽ có cơ hội ngồi lại với nhau, hướng tâm và tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư, người đã sáng lập ra PLVVKHHBPP và truyền lại cho Đức Thầy của chúng ta để truyền bá. Đây cũng là cơ hội cho quý bạn hội tụ cùng nhau chung vui, tu học bên mái ấm đại gia đình Vô Vi và chia sẻ những hình ảnh trang trọng của ngày Đại Hội vừa qua.

Xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi sắp xếp và chuẩn bị cho chu đáo. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338 - 6691

Lê Hồng Liên (Hạnh): (714) 598 - 5211 E-mail: Hanhvovi008@yahoo.com

Anh Minh Đoàn, (714) 272 - 0374 E-mail: mkdoan@hotmail.com

Thành thật cảm ơn và ước mong sự tham dự đông đảo của quý bạn.

Kính mời,

HAVVHK-Nam Cali

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIỖ TỔ (Chủ Nhật Ngày 6th Tháng 11 Năm 2011)

09:45AM - 10:15AM	Mời Các Chú Bác làm Lễ chào Chư Vị Bạn đạo đi Niệm Hành
10:15AM - 10:30AM	Chụp Hình Lưu Niệm (Trước phòng Thầy)
10:30AM - 12:00AM	Chương Trình Buổi Lễ gồm có:
	Chào Mừng Bạn Đạo đến Vĩ Kiên.
	Đọc tiểu sử Đức Tổ Sư
	Đọc thơ Đức Thầy Lương Sĩ Hằng viết về ngày Giỗ Tổ (1995)
	Hát bài “Lão là Ai”
	Hò trích đoạn thơ “Vĩ Kiên”
	Hát vọng cổ về Đức Ông Tư
	Học 1 trích đoạn Sám Tu Hành-Quyển 1
	Bạn Đạo chia sẻ cảm tưởng về buổi Lễ
	Ngâm trích đoạn phần “Sám Tu Hành” Ông Tư nhắn nhủ bạn đạo

	Quản Lý Thiên Viện nói lời cảm tạ
12:00 PM – 01:00 PM	Chung Thiên
01:00 PM – 02:30 PM	Dùng Cơm Trưa
02:30 PM – 4:30 PM	Bạn đạo ra về và sinh hoạt tự do

Chương Trình Thứ Bảy Ngày 5 tháng 11 năm 2011

Các bạn đạo đến sớm ngày thứ Sáu, Thứ Bảy, chúng ta sẽ sinh hoạt Mục Bé Tám và coi lại hình ảnh của những ngày Đại Hội vừa qua và cũng trong dịp này chúng ta được xem những trích đoạn “chơn ngôn Đức Thầy” giảng trong những khóa học và cùng nhau học hỏi, trao đổi về kinh nghiệm thực hành qua những gì đã xem.

THÔNG BÁO CỦA TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

- Bài viết cho Tuần Báo Phát Triển Điện Năng, xin tránh nêu tên cá nhân (đề cao hay phê bình)
- Bài viết xin đề tên thật của tác giả và thuộc thiền đường hay địa phương nào
- Bài viết xin dùng font Unicode và gửi về hộp thư của tuần báo: bientap.tbptdn@gmail.com, (Tuần báo không nhận những bài viết tay)

Cần công hiến các bài vở sau:

1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại.
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến.
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng

Xin lưu ý : Địa chỉ hộp thư của Tuần Báo Phát Triển Điện Năng là : bientap.tbptdn@gmail.com

BẠN ĐẠO VIẾT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011.

Nhớ ơn Thầy!

Thầy kính yêu!

Hôm nay ngồi thiền, trong thâm tâm con quyết định viết một bài để kính dâng lên thầy, nhân dịp ngày lễ của Đức ông tư Đồ Thuận Hậu.

Kính Thầy! Bấy lâu nay đường tu con lên xuống bất thường, hình như con giống như một đứa trẻ lúc nào cũng chờ người nhắc nhở, tạo cho con có cảm tưởng như bê trễ thiếu Bi, Trí, Dũng. Đúng vậy. Minh hãy cố lên cho thần thức được vươn lên, quyết chí không lùi bước, mặc dầu dông bão cứ kéo tới dồn dập nhưng mình chẳng sợ. Dũng dưng, mạnh dạn, con lúc nào cũng thực tâm bất cứ hoàn cảnh nào đưa tới, cũng thẳng thắn mà nói không sai lệch, từng cử chỉ, hành động luôn cân nhắc. Mỗi đêm ngồi thiền tự sắp xếp công việc cho mình, đầu vào đây cho được quân bình, có một lần con nói với các bạn: ” Bây giờ mình bớt động nhiều rồi”. Mấy hôm sau thì bài học đưa tới, không tránh nổi, bất ngờ quá. Từ đó mình bị mất quân bình, chao

đảo, đường tu đi lần xuống, đầu óc bị phân tán. Mình cố gắng hành nhiều cho quên đi, gặp bạn đạo nhiều, niệm phật để giải nghiệp tâm dù nghịch cảnh đến vẫn không lùi bước cố gắng vươn lên. Phải chăng đó mới chính là lò thử thách xem mình có vượt qua giới hạn không?

Kính thưa thầy! Ngày thầy còn ở Việt Nam, con thường kể cho thầy nghe những lúc thầy đang chiêm cứu, cùng thầy trò chuyện trong căn nhà chật hẹp, đầy ắp cúng (ở chợ Lớn). Thầy kể cho con nghe về ông Tư: ‘mỗi sáng trên đường đi bộ từ chợ Lớn đến Đa Kao 93 Phan Thanh Gian’’. Khi nào ông Tư cho phép mới được vào, chỉ có hai thầy trò đàm đạo, thầy vừa cười vừa nói: ‘Ăn cơm thế gian, nói chuyện trên Trời’.

Kính thưa thầy! Bây giờ, con đã hơn nữa đời người, không có thầy bên cạnh nhưng vẫn tự lực, bao năm vẫn hành thiền, lúc nào cũng nghĩ đến thầy, người thầy kính yêu. Lúc nào cũng tận tâm, tận lực để dìu dắt các con, mặc dầu không có thầy bên cạnh, nhưng con tưởng chừng như che chở cho con mỗi khi con rối trí, ráng cố gắng hơn để vượt qua nghịch cảnh.

Thầy quý yêu! Con lúc nào cũng luôn nhớ đến thầy để tận hưởng luồng thanh điện siêu siêu, bất diệt vô bờ bến, không có lời nào diễn tả được.

Thầy ơi! Mặc dầu ở phương trời xa con cũng bám sát thầy để tìm về nguồn cội, con rất mừng vì sinh ra đời chỉ biết có đạo thôi, như thế đối với con là tốt rồi. Công đức, nghiệp quả chỉ mong được giải và xóa nghiệp lực một kiếp này, cố gắng trau dồi đạo hạnh như thầy. Bước đường tu học của con là những chặng đường chông gai hèm hóc, con tự chọn lấy và tự nhận xét điều sai, điều phải, cuối cùng tất cả đều phải học, học hoài, học mãi...không dám lười biếng. Nhờ hành thiền trong đêm thanh vắng. con được giải bớt trần trược.

Ngày nay, trao đổi được nhiều bạn đạo chẳng hạn như Minh cận, Hiệp hồ, Phi Mai, Hòa úc, Tươi, Lộc, Vũ, Hùng Tém...v...v.... không sao kể hết, đối với bạn đạo thì ai ai mình cũng quý mến, thương yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau, không muốn chia rẽ một ai vì mình chung một luồng điện, cùng một thầy.

Thầy quý yêu! Qua nhiều năm gần gũi bên thầy con đã được học hỏi rất nhiều qua băng từ, bài giảng, con được mở trí tận hưởng luồng thanh điện thao thao bất tận, quý báo này, ta cần phải nuôi dưỡng ý chí siêng năng để xứng đáng, nói được làm được, khai mở mọi nẻo hóc thần kinh của con, để trở về nguồn cội mà con lúc nào cũng ao ước.

Các bạn có vui không? Vui hoài, vui mãi, vui cùng Trời Đất.

Kính chào thầy

Con

Phan Thị Thìn.

THƠ BẠN ĐẠO

QUY Y PHẬT, PHÁP TĂNG

*Quy y Phật trở về thanh nhẹ
Cảm giao thanh điện thức Bồ đề
Quy y pháp luyện hành đúng pháp
Khử trừ lưu thanh phá chấp mê
Quy y tăng trở về Trời Đất
Vạn linh quy hiệp bốn nguyên về
Phật, Pháp, Tăng thông khai chứng ngộ
Hành xuyên quán suốt qui thanh nhẹ
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 18.08.2011*

ĐIỂN TÂM THÔNG

*Phật Thích Ca cùng người truyền pháp
Đem tinh vi độ chúng sanh giác
Vì chúng sanh không biết điển tâm
Trung tim bộ đầu điển tâm phát
Pháp thủy rưới tươi nhẹ bộ đầu
Tâm trụ trung tim điển mới xuất
Tâm tâm tương ứng công hành đạt
Trụ điển bộ đầu thông nhưt khắc
Hào quang mở được hào quang chiếu
Tri giác, thanh quang dòm thấy Phật
Phải hành, thân ngoại điển tâm thông
Thường chuyển tinh vi chứng ngộ pháp
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 22.08.2011*

THẾ GIAN ĐÔ THỊ GIÁ

Thiền sinh tu luyện không nhiều chuyện!!!
Cõi mở nhẹ thanh nguyên độ người
Hòa ái yêu thương chẳng tạo loạn
Mỗi người mỗi cảnh đừng nên bươi
Kiếp này giàu có sau nghèo mặt
Định luật cần khôn của Phật Trời
Học đạo thấm nhuần lời Tổ dạy
Thế gian tạm cảnh có gì cười.?

Kính bái
TPHCM, 25-10-2011
Trọng-Nghĩa

ANH VÀ TÔI

Duyên tình đã định anh và tôi
Cắt bước gian nan qua cảnh đời
Điểm tựa tinh thần thiện lành tới
Vô vi pháp định ý thâm vời
Diệu huyền pháp lý thầy ta dạy
Nội thức quân bình thanh ý khơi
Lục tự thâm sâu đà phật niệm
Hồn nhiên chơn định hà đào xuyên

Cà Mau 18/10/2011
Văn Phong

KHOA HỌC HUYỀN BÍ

Khoa học phản bác từ đâu huyền bí?
Điểm nào dẫn chứng để khoa học đi?
Muôn thứ tiềm tàng từ đâu để lại
Nhân loại ứng dụng phát triển ngày nay
Thâm thâm huyền bí huyền vi cấu tạo
Chuyển biến muôn màn tiềm ẩn thâm sâu
Từ đâu phát triển hình thành vũ trụ
Cân đối quân bình lực đẩy hút nhau.

Cà Mau 18/10/2011
Văn Phong

CÂU NGUYỆN

Thiền tình đã định pháp vô vi
Câu nguyện suy ra ý ẩn gì
Quá khứ di đà thầy đã giảng
Nam mô lục tự sáng âm thi
Quán âm sáu chữ di đà niệm
Ấn điển luân xa kinh mạch xuyên
Nhâm đốc tương thông khai hội đỉnh
Ngọc như chân sáng pháp hành đi.

Cà Mau 24/10/2011
Văn Phong