



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 877 Ngày: 29 tháng 04 năm 2012

BÌNH TÂM

*Bình tâm thặng tiến tự thân yên
Giải quyết chính mình tâm dứt khoát
Quý tướng Trời cao hướng thượng hành
Qui nguyên một mối không thay đổi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/07/2001 đến 17/07/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm sao phòng chống bệnh nan y?
- 2) Muốn chung sống hòa bình cần sự quý yêu lẫn nhau hay không?
- 3) Muốn được tự vui thì phải làm sao?
- 4) Nguyên lý của Trời Đất đã và đang làm gì?
- 5) Tình cảm có giúp ích gì không?
- 6) Thật tâm ăn năn sám hối có hữu ích gì không?
- 7) Tâm thân bất ổn phải làm sao?

<p>1) Montréal, 12-07-2002 4 : 55 AM <i>Hỏi : Làm sao phòng chống bệnh nan y?</i></p> <p>Đáp : Thừa phải vui lúc nào cũng như không bệnh tật</p> <p>Kệ : <i>Lúc nào cũng thấy tự an vui Khỏe mạnh an vui cảm thức mùi Giải tiến không ngừng tâm tự quý Khai thông tự thức tự an vui</i></p>	<p>2) Montréal, 12(bis)-07-2002 5 : 05 AM <i>Hỏi : Muốn chung sống hòa bình cần sự quý yêu lẫn nhau hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn chung sống hòa bình thì phải quý yêu lẫn nhau</p> <p>Kệ : <i>Chung sống hòa bình lại kính yêu An vui đều tiến lại thương nhiều Không còn lẽ bạn nay chung sống Học hỏi chung vui rõ được nhiều</i></p>
<p>3) Montréal, 13-07-2002 8 : 00 AM <i>Hỏi : Muốn được tự vui thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được tự vui thì phải tự tu thì mới đạt được sự quân bình của nội tâm</p> <p>Kệ : <i>Biết đất biết trời là tự an vui Tự tu tự tiến rõ chơn mùi Thành tâm thực hành rõ chơn lời Điển giới phân minh tiến kịp thời</i></p>	<p>4) Montréal, 14-07-2002 7 : 15 AM <i>Hỏi : Nguyên lý của Trời Đất đã và đang làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa nguyên lý của Trời Đất đã và đang xây dựng cho Nhơn loại tiến hóa tốt</p> <p>Kệ : <i>Trời đất an vui chuyển thức trui Hành thông giải tỏa đạo tâm mùi Trong không mà có duyên Trời độ Cảm thức an vui tự xét mùi</i></p>
<p>5) Montréal, 15-07-2002 9 : 40 AM <i>Hỏi : Tình cảm có giúp ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tình cảm an ủi được một phần nào thôi</p> <p>Kệ : <i>Tình cảm an ủi được một phần Khó thông khó tiến vẫn lòng vòng Duyên ai kích động tâm không ổn Tạo khổ tạo mê chuyển đổi lòng</i></p>	<p>6) Montréal, 16-07-2002 8 : 25 AM <i>Hỏi : Thật tâm ăn năn sám hối có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thật tâm ăn năn sám hối rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ : <i>Tự tu tự tiến chẳng phân vân Cảm ứng đường tu nguyện góp phần Xây dựng đạo đời trong tiến bước Bình tâm tiến hóa tự gieo phần</i></p>
<p>7) Montréal, 17-07-2002 8 : 40 AM <i>Hỏi : Tâm thân bất ổn phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thân bất ổn phải tâm tu</p> <p>Kệ : <i>Giải quyết tâm linh tự giải mù Cảm thông đời đạo tự an vui Chơn tâm không động tự gieo mùi Quyển luyến tình người tự an vui</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

KHÔNG ĐỌC MÀ BIẾT :

Đó là đã đọc kinh Vô Tự mới biết chứ. Các bạn chỉ thiền, thấy không? Rồi các bạn thấy đó, trong cái thần thức của các bạn nhận thức được các bạn mới biết chứ? Cho nên cái đó là học kinh Vô Tự : không học mà biết.

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC :

Lập công là chúng ta làm, phát tâm làm những cái gì hữu ích và cần thiết là chúng ta làm, không hữu ích và không cần thiết là chúng ta không làm, mới bồi được cái đức tánh tốt.

LINH TẠI NGÃ, BẤT LINH TẠI NGÃ :

Linh cũng do tôi. nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu, còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt thì cũng như không có tâm linh.

Mà người ở thế gian nó có linh căn, mà nó không chịu vun bồi thì nó là gì? Là người sân si, đấu tranh, ghen ghét thôi. Nó tạo ra những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không hiểu. Tăm tối mà nó không minh. Nó tưởng là nó hay hơn thiên hạ. Chậm tiến mà nó không biết, nó tưởng nó là tiến bộ. Cho nên khô vậy đó, cho nên nói không hết. Sách vở không ghi chép được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh Vô Tự, đạt đến thanh tịnh là đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.

LINH TỬ :

Linh tử là một linh căn như tôi nói đó. Tất cả, cái con kiến cũng là linh tử của Ngài! Nó biết mưa, nó biết trôn, nó biết nóng, nó biết lạnh thì người thế gian cũng vậy, là một linh tử.

LONG HOA, LONG VÂN :

Long Vân là một cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi cả quả địa cầu, nhiên hậu mới tới Long Hoa. Long Hoa là một cuộc vui hội tụ của Tiên, Phật, còn Long Vân là một cuộc thanh lọc để di chuyển tới. Long là sự di chuyển, Vân trong tụ tan, nó rõ rệt như vậy.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tây Phương

*Tây phương cực lạc yên vui
Sao người không thích tạo mùi khổ đau
Tu hành thực hiện đổi trao
Đòi mài thức tỉnh trước sau dung hòa
Hồn khôn thu gọn xuất ra
Về nơi thanh tịnh sen hoa đậm đà
Vui cùng tam giới trình ra
Hành trình chơn thật chan hòa tình thương
Phật Trời thanh tịnh gieo gương
Hòa cùng các giới dựa nương thực hành
Chơn không thực hiện đành rành
Từ bi hỷ xả cảm thông cảm hòa
Hào quang trật tự tỏa ra
Độ tha hướng thượng tiết ra thanh bình
La lô tự tạo cực hình
Lui về thanh tịnh chính mình độ tha.*

*Kính bái,
Luong Sĩ Hằng.
Manila, 11-05-1989*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

• Ông Tám giảng

(Tiếp theo Phần Ông Tư chú giải tuần trước- 22-4-12)

Bộ đầu khai mở.... Quán thông..

Chúng ta tu có luồng điện ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi, thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đây nhắc thì mình đến liền. Từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu Pháp lý có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ khai ba tầng, thượng trung hạ trong cái thể xác này. Rồi tự trên bộ đầu này cũng thừa tiếp ba tầng bên trên đi lên. Lúc đó động đầu thì mình mở đó, nhắc đầu thì mình đến đó, chỗ nào, những vị nào. Hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi. Các bạn thấy rằng các cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt không có xa. Cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó hé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đồng người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc chết dân chết mòn mà không thấy đạo. Cái đó là chuyện trì trệ!

Còn đây chúng ta đã nắm cái kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi bạn sẽ trở về cái chuyên môn sẵn có mà đức Di Đà đã thành công. Những vị đi trước đã thành công mà các bạn cũng trở về với nghề chuyên môn đó thì các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chớ từ xưa những vị giáo chủ giảng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm nhưng mà ai hành được! Không có cơ hội cho người ta hành. Không có cái pháp nào mà chỉ cho người ta hành tí mi từ tâm lẫn thân. Ngày hôm nay chúng ta đạt được tí mi từ tâm lẫn thân, để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai

lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Hồi xưa, người ta đi tới chùa, người ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối cho có chừng... Tôi đọc cho có chừng, mà ngày mai tôi cũng tái phạm nữa! Còn tại sao tu Pháp lý tôi không tái phạm được! Vì tầng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong. Tầng số điển quang mê chấp nó không còn nữa thì nó không cần thiết làm. Bởi vì nó dờm nó hiểu rồi, nó quán thông rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quán thông nó đâu có bị sai. Các bạn định rồi, là các bạn không có bị sai, mà thánh (thiếu) định thì bị.

Tự lực- Điển Linh Quang- Phật Tâm- Điển Tâm..

Cho nên nhiều người tu cái Pháp lý đã dặn kỹ. Chư Tiên giảng lâm thâm kệ họ. Mình có pháp tu lo tu. Đi theo quỳ lạy rồi theo o bé, rồi nhập vô trong đó. Rốt cuộc rồi mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền này, mình cứ giữ mình thiền. Mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể mình giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc

trong ba cõi. Cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ đức Phật Di Đà rồi tiến tới Xá Lợi là gì? Là điển linh quang chứ gì! Các bạn tu ở đây các bạn hiểu về Thượng Đế Giảng Chơn Lý cũng thấy rõ bạn là điển linh quang chiết từ Thượng Đế mà ra! Bây giờ quy nguyên trở về điển linh quang, phải không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi! Nó sáng chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới... Mình cứu người ta mình không có

kể công, liền liền mà không có kể công! Mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi! Nhớ cái tâm các bạn là cái điển tâm. Tâm của con người Vô Vi không phải phạm tâm! Không phải tâm của những người làm việc ở thế gian đâu! Không phải cái tâm đó. Trung tim bộ đầu mới là cái chơn tâm của người tu Vô Vi. Nó mới liên hệ cái hào quang của đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái gì Ngài chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt hóa độ quần sanh bất cứ nơi nào và không có run rẩy trong nội tâm nữa! Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiến liên tục, thanh sạch, chứ không có phải cũng như là ông lên bà xuống, hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu.

Xưng Danh ?- Thực hành và tự phá mê phá chấp

Các bạn phải hiểu Vô Vi có nhiều cuốn băng. Ông này xuống xưng Thượng Đế. Ông nọ xuống xưng Thượng Đế. Ông này xưng Lão Sư, nhưng tôi đã minh định rõ ràng. Chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được. Chúng ta sẽ hành triển và khai mở lên thì tất cả sẽ hoan hô chúng ta. Chưa chắc vì họ đi cao hơn những người có công tu của Vô Vi. Cho nên phải hiểu rõ cái này mà thực hành và tự phá mê phá chấp, không nên tạo cái mê! Tưởng là ông Trời xuống khen tôi tôi mừng! Không được! Ông khen là ông hại. Ông ban ông cũng hại nữa! Mà mình hành là mình được! Phải nhớ chỗ này! Cha cho cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp, chứ sao!

Cũng như những người nhà quê, mà tới đây tôi cho cái máy, không biết đường nào rờ, phải không! Ông Trời, ông tinh vi hơn người thế gian. Ông cho một cái chúng ta không biết đường nào rờ. Mấy năm mới rờ xong cái máy đó! Cái đó còn khổ nữa! Ta hành để ta tháo gỡ cái nội chiến trong nội tâm của ta để ta tiến thì chúng ta mới thấy giá trị của Phật. Chúng ta mới thấy giá trị của người Cha kính yêu, chứ kỹ thuật ở trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu! Ở đây luận xét trí phàm không có chỗ chứa. Trên kia người ta nháy mắt cái người ta hiểu hết rồi. Người ta cho mình một cái mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Hành để đi tới mới có dịp mở, mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở.

Cũng như bây giờ máy ông bên Phật mà đốt chết cho bạn cái hột Xá Lợi, bạn có đem cái hột Xá Lợi bạn thờ, bạn đâu có biết cái giá trị của cái hột Xá Lợi là cái gì? Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó, nuôi dưỡng được cái tinh khí

thần, lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó không? Có ích gì cho mình không? Để thờ!... Để làm gì? Nhờ sự phù hộ!... Té ra mình học cái tánh tâm tối và lợi dụng, trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai triển. Làm con ma chứ làm cái gì! Thờ ông Phật mà mình thành con ma. Thờ làm chi! Phải không? Tôi biết được ông Phật mà tôi hành như ông Phật. Tôi thành ông Phật thì tôi nên hành! Tôi thờ mà tôi thành con ma thì tôi không thờ làm gì! Mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không làm! Bởi tôi ý lại mà,

cái gì cũng sai ông Phật làm, tôi không làm! Đến chùa Núi Bà xin ông Phật cho con chút tiền để qua ngày, tôi đâu cần làm (việc), thì làm sao tôi phát triển!

Tu VôVi là Đại Phước.

Cho nên mình tu cái này là đại phước. Tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm và rút cuộc mình gom tụ luồng điện Xá Lợi của mình để đi về với Phật, nhanh nhẹn vô cùng, nói là chúng ta tới, khỏi phiền hà, những người tu Vô Vi giúp đỡ ai không có kế công, làm là làm, giúp là giúp. Bởi vì nó biết nó sống làm việc trọn lành cho chính nó. Nó có tất cả những cái gì nó có thể có, thì nó chỉ ban bố mà thôi! Các bạn tu cái pháp này, phải nhớ rằng tự tu tự tiến thì Bề Trên sẵn sàng ân đo, đức Phật tánh chất đó. Chúng ta tưởng Ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến, chắc chắn là Ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta.

(Hồ Huệ trích)

Thông Báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa

Kính thưa quý Bạn Đạo,

Chúng tôi xin nhắc nhở quý bạn đạo rằng Trại Hè Nhẫn Hòa thường niên năm nay được tổ chức vào đầu Tháng Bảy:

Từ ngày 1 đến ngày 7, tháng 7, năm 2012.

Theo thông lệ, Thiền Viện Nhẫn Hòa cũng chuẩn bị đón tiếp bạn đạo đến trước cũng như về sau những ngày trại hè nói trên. Xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc trước để chúng tôi tiện việc thu xếp các phương tiện.

Thư từ xin gởi về địa chỉ mới của TV Nhẫn Hòa (chỉ đổi tên đường và số nhà):
4514 Gold Ridge Lane SW, Olympia, WA 98512

Điện Thoại: 360-357-5675, nếu không có người trả lời, xin nhắn hoặc gọi các số:
360-459-2405 hoặc 360-402-4401 (xin nhắn lại trong máy nếu cần).

E-mail: nguyenvg@comcast.net hoặc tvnhanhoa@gmail.com

Nếu đi chuyên bằng phi cơ, xin đến **Phi Trường Seatac**, tức Seattle-Tacoma viết tắt là **SEA**.

Nếu đi chuyên bằng xe lửa (Amtrak) xin đến trạm Lacey, WA - Olympia (OLW)

Nếu đi chuyên bằng xe bus (Grey Hound) xin đến trạm Olympia, WA.

Thông Báo liên quan đến Đại Hội Chung Vui Hạnh Ngộ

Quý bạn đạo muốn viếng thăm Thiền Viện Nhẫn Hòa trước hoặc sau Đại Hội Chung Vui Hạnh Ngộ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi trước ngày 15 tháng 8 để chúng tôi thu xếp việc tiếp đón quý vị vì chúng tôi cũng sẽ tham dự Đại Hội.

Xin cảm ơn quý vị.

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Mỹ

KHÓA SỐNG CHUNG ATLANTA

Bạn đạo Atlanta xin thông báo:

Kính thưa Đức Thầy cùng toàn thể các bạn đạo.

Như hàng năm, nhằm vào ngày lễ Memorial Day, bạn đạo Atlanta tổ chức Khóa Học từ chiều ngày 26 tháng 5 năm 2012 đến trưa ngày 28 tháng 5 năm 2012

Đề tài: Ôn Bài Pháp Lý - Vấn Đạo - Đố Vui - Sinh Hoạt Vô Vi

Địa điểm tổ chức: Thiên đường Minh Chánh Đạo Pháp

1375 Heatherton Rd

Dacula, GA 30019. USA

Kính Bái

Đại diện

Phạm Trung Chính

1(770) 921-0059

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 26 tháng 2 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 29/4/2012 từ quý bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD \$
Phan Ba Tam (CA)	275.00	
Vo Thanh Ngoc (CA)	40.00	
An danh San Jose	150.00	
Nguyen Thi Thoai (CA)	100.00	
Bui Lien (CA)	300.00	
Nhon Thu (CA)	100.00	
Jacqueline Legeay (Autriche)		3000.00
Nguyen Quoc Hoa (TX)	600.00	
Loan Nguyen (MI)	400.00	
Le Thi Kim Anh (Mtl)		100.00
Luc Tran (NY)	300.00	
Tin T. Nguyen (VA)	200.00	
Vo danh (CA)	2200.00	
Ngoc Cherry&Hau Nguyen (FL)	500.00	
Nancy Luong (TX)	300.00	
Nguyen Ho Minh (TX)	100.00	
Nguyen Thi Thoai (CA)	100.00	
Vo Hoang Minh (CA)	50.00	
Ly Lien (CA)	200.00	
Jeannie's Salon (CA)	250.00	
An danh (CA)	200.00	
Bui Lien (CA)	200.00	
Pham Thi Chim My & Truong Kim Hoang (Mtl)		200
Trinh Ngoc Van (Mtl)		100

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được **xử dụng 100%** cho việc cứu khổ ban vui :

Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
Trợ giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp

- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sửa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo Bệnh Viện Ung Bướu TP HCM
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bệnh ...

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 1998**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Kính Thư

Phan Cao Thăng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà **VĂN THỊ CA** (là bà ngoại của bạn đạo Lâm Thị Nga) mất ngày 23.4.2012 (nhằm ngày.03.4 Nhâm Thìn) tại xã Thạnh Phú H. Mỹ Xuyên Sóc Trăng, thọ 98 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.

BẠN ĐẠO VIẾT

Bài viết 1

HAI –KHÔNG kết mối DUYÊN -LÀNH

Khoảng hai năm trước, Tôi nghe Thiên viện Hai Không có khóa “Qui Hội Duyên Lành” không biết hồn Tôi đã quyên vào Hai –Không từ lúc nào sao Tôi nghe thương nhớ quá! Từ kiếp trước hay mười năm trước ,nước mắt Tôi đã hòa vào cơn mưa Hai – Không cơn mưa khóc thương cho một linh hồn đang lo sợ phải rời xa tình yêu thương của Người Cha và nỗi lo sợ đó đã kết thành những hạt giống yêu thương rơi lại trên mảnh đất Hai –Không nay nó đã vươn mình chuyển hóa...Tôi trở về Hai-Không bằng cả tâm hồn thương nhớ. Tôi muốn ngắm nhìn Hai-Không tận tường, Tôi muốn thấy giấc mơ xưa giữa ban ngày. Từng cơn đường, dốc núi, cỏ cây trời mây...lòng Tôi bồi hồi thương nhớ!

Bạn Đạo về đây khá đông , đông hơn mọi người tưởng. Mỗi người con Vô Vi ít, nhiều vừa trải qua những tháng ngày huts hấn vì sự ra đi của Người Cha-Người Thầy kính yêu. Trong tâm tư mỗi người đang cất giữ một trời kỷ niệm, những tháng ngày, giây phút không thể nào quên và mọi người đều nhận biết rằng đó là mối “Duyên –Lành “ thắm thía nhất, sâu đậm nhất trong cuộc đời của mọi hành giả. Hôm từ Canada trở về, ngày Tôi đưa tiễn Đức Thầy lần cuối. Từ ngày tháng đó, Tôi luôn thấy trên đời này không còn một hấp lực nào có thể thu hút được Tôi vậy mà... Hai – Không như một khối nam châm thu hút Tôi, buột Tôi phải quay về! Tôi có cảm giác Hai –Không là quê hương, là nguồn cội! Và Tôi đã tự hỏi mình :”Đó có phải là

vọng tưởng?... Sự nhiệt tình của Bạn Đạo Hai – Không tạo cho Tôi niềm vui , niềm tin yêu! Thiên viện Hai – Không như có sức mạnh lạ thường! Hai –Không được vun xới, bồi đắp thật cẩn thận, thật ân cần bằng tình thương của những người con Vô –Vi Bắc Cali. Bước chân đi niệm hành trên con đường trải nhựa vòng quanh Thiên viện ngày xưa là con đường đất, Tôi thấy Tôi đang bước trong muôn vạn tình thương... tiếng suối chảy róc rách vòng quanh con đường niệm hành làm cảnh vật càng thêm sống động. Cây cao, bóng mát, nắng vàng xuyên cành lá tạo thành những ánh vàng chiếu lấp lánh trên giòng suối trong veo. Những khóm hoa dại mọc ven theo bờ suối, vài cánh bướm lượn lờ ngắm cảnh , một vài con dóc nhỏ không làm ngại bước chân... tất cả ,quyện tròn vào sáu chữ Di –Đà làm hồn Tôi thơ thới, nhẹ nhàng. Giòng suối quá đẹp nếu không tận mắt ngắm nhìn Tôi không sao hình dung ra vẻ đẹp tuyệt vời này, đúng như lời Huệ nói với Tôi mười năm trước. Bạn Đạo và Ban tổ chức đang hội họp sinh hoạt ở Hội Trường ngoài trời. Tôi một mình từng bước, bước thật chậm đến “ Cốc Thầy,” đứng trước cửa Tôi chấp tay đánh lễ, cảm giác sao quá thân thương, Tôi thấy Tôi đang sống trong tình yêu thương bảo bọc của Đức Thầy. Ngồi một mình, lặng yên trong hơi thở nghe hơi ấm tình Cha...ngắm nhìn trời mây...tất cả vẫn còn đây! “ Con xin lạy tạ ơn Trời – Đất, lạy tạ ơn Tổ -Thầy cho con về lại chốn này, cho con được nhìn, được sống từng phút giây kỷ niệm của mười năm trước, của đời kiếp trước” Tôi biết Tôi không vọng tưởng! Rồi Tôi tự hỏi, Tôi là ai? Tôi là ai mà có thể thấy quá khứ gắn liền với hiện tại, trong bầu Trời Đạo mà Tổ -Thầy đã dày công hoằng hóa ! Dù Tôi là ai của kiếp trước, của đời sau vẫn không bằng là Tôi của hiện tại vì Tôi đang nhận được, đang có được “Tôi đang ngồi trước cốc Thầy, ở giữa đồi núi bao la Thiên –Đường Hai –Không ! Tôi thấy Tôi thật bé nhỏ trước Bạn Đạo Hai –không , xin nhận nơi tôi hai tiếng CẢM ƠN CẢM ƠN Bạn Đạo Hai –Không đã cho Tôi sống những ngày tuyệt vời trong tình Bạn, tình Cha...Hai –Không thanh thoát uy nghi, từng làn gió, từng hơi thở cảm nhận được tình Cha đang áp ủ những đứa con của Người...Về đến nhà , Tôi mang cả Hai – Không theo Tôi. Tôi lại viết “Hai –Không và Kỷ Niệm” Tôi thấy ... Tôi vẫn chưa đủ hiểu về Hai –Không nên Tôi đành xếp lại...Hôm nay sau nhiều ngày tháng chờ đợi , gần hai năm Tôi đọc được thông báo từ Bạn Đạo Vô –Vi Bắc Cali, Thiên viện Hai –Không sẽ có khóa sống chung “Duyên –Lành” Tôi thật vui vì biết mình sắp nhận được món quà từ Đức Thầy và Bạn Đạo Hai-Không trao tặng cho Tôi , cho chúng ta. Chúng ta sẽ có những ngày thật hạnh phúc, đầy yêu thương ở Hai –Không để cùng nhau thắt chặt mối “Duyên –Lành” dâng lên Đức Thầy , dâng lên Người Cha kính yêu luôn gắn liền với những đứa con của Người trong từng hơi thở của đời sống tâm linh. Tôi chuẩn bị tới thiên viện Hai –Không, lần này Tôi tới HAI -Không không chỉ vì Thầy đến đó, không chỉ vì Tôi muốn nhìn một trời kỷ niệm, mà còn vì Tôi. Tôi nhớ Bạn Đạo (Ở Hai –không có một Bạn Đạo mà Tôi đặc biệt nhớ thương, một lần chào hỏi, một lời hứa. Mười hai năm qua tôi luôn vẫn vương, thương nhớ và thật vui vì mình vừa thực hiện được lời hứa đó, bài viết này cháu xin đặc biệt gửi đến Bác). Và trên hơn hết vì Tôi muốn được sống những ngày tuyệt vời trong Thiên –Đường Hai –Không

Chu vi Thiên viện Hai –Không rất rộng lớn, đường đi quanh co lại ở trên cao độ, thật không dễ mà phát triển, vun bồi và gìn giữ ngôi nhà tâm linh này ! Tôi thật khâm phục Bạn Đạo Hai –Không, những người đang vun bồi và duy trì Nguồn –Đạo. Ý nghĩa hai chữ Hai –Không theo Tôi : Một không là không Quá Khứ. Một Không là Tương Lai. Và Hai Không chính là Hiện Tại vì Hiện Tại chính là hiện thân của quá khứ và tương lai. Thiên viện Hai –Không luôn sống trong hiện tại, mỗi ngày mỗi tu bổ tốt đẹp cho Tôi , cho tất cả các Bạn những có mối “Duyên –Lành” về đây tương hội xum vầy.

”Diệu huyền giây phút hiện tiền,

Tâm hành thanh thản huyền thiên nhiệm mầu.”

Mười hai năm trôi qua, thời gian không làm phai mờ mà hình ảnh Hai – không càng in sâu trong hồn Tôi. “Duyên –Lành” nghe thật đơn sơ , giản dị nhưng trong đó là biết bao điều huyền bí, kỳ diệu của mối Duyên –Đạo, Tình Đòi đòi đòi bắt diệt giữa Đức Thầy và những đứa con của Ngài đang cùng nhau vững bước đi trên con đường Đạo và PLVVKHHBPP. Đó là tất cả những gì mà Tôi thấy được, cảm nhận được từ Thiên viện Hai –không, từ Bạn Đạo Hai –Không. Thiên viện Hai –Không là nơi cho Tôi thấy, cho Tôi sống trong Huyền –Diệu và Nhiệm –Mầu của đời kiếp này!

Hai –Không ở giữa lưng trời,
An nhiên, tự tại không rời điển thanh.
Hai – không đường núi uốn quanh,
Bước chân tìm đến không tranh sự đời.
Đạo mùi thấm đượm hương Trời ,
Suối nguồn tuôn chảy cho đời thêm xinh.
Quanh mình câu kệ lời kinh ,
Tình Cha phủ kín tâm mình rõ Trời.
Cốc Thầy sáng tỏa rạng ngời ,
Núi rừng phủ phục hỏi Người là Ai?
Cảnh xưa không chút đổi thay ,
Tâm con thức giác hiểu ngay duyên tình.
Giấc mơ nguyên dáng nguyên hình ,
Diệu –huyền cho rõ oai linh Đức Thầy.
Di –Đà vang vọng trời mây
Bước chân hành niệm tâm này cảm an.
Hai – Không hợp Bạn ân cần ,
Đạo tình trải lối bụi trần không vưon.
Hai –Không kết mối yêu thương ,
Đạo Cha trao gửi một đường thẳng ngay.
Hai – Không : Hiện –Tại ngày ngày ,
Duyên –Lành tái hội Tình Thầy ,Đạo Cha.
Hai –Không qui hội một nhà ,
Duyên –Lành nối kết Tình Cha muôn đời.
Kính –Bái.
Lâm –Huỳnh –Mai. (CA) Tháng 4/2012

Bài viết 2

Tẩy chay

Đây là những chuyện đã xảy ra từ lâu, kể lại để bạn đạo tùy nghi nhận định. Một bạn đạo kẻ, trước đây còn độc thân, sau này lập gia đình thì bị bạn đạo khác tẩy chay thiếu điều như là bị dứt phép thông công (trục xuất khỏi giáo hội) như bên Thiên Chúa giáo; có nơi người có trách nhiệm không cho một người muốn tìm hiểu đến thiên đường vì người này chưa tu... Có người bị vấp té trong quan hệ nam nữ thì bị công kích kịch liệt; có bạn đạo nghèo, ít học thì bị khinh chê...

Lúc Thầy còn sống, Thầy không ruồng bỏ, khinh chê một ai, ngay cả với người viết thơ mắng Thầy. Có một bạn đạo nữ nhẹ dạ bị một bạn đạo nam lường gạt trong quan hệ tình dục; viết thơ thưa với Thầy; Thầy chỉ xót xa mà cũng không một lời trách móc ai hết !

Chúng ta là những chiến sĩ tình thương thì đâu có kẻ thù, địch thủ, phân chia giai cấp bên ngoài, đâu cần phải phân chiến tuyến, vẽ biên cương, vạch ranh giới... để tự nhốt mình! Mình ruồng bỏ, tẩy chay ai là mình ruồng bỏ, tẩy chay mình; mình khinh chê ai là tự khinh chê mình ...

Một bạn đạo kẻ, trước đây ở địa phương của mình có người chơi bùa, người khác mang tiếng sát nhân đến thiên đường. Bạn đạo biết được nói với người phụ trách không cho vào thiên đường, người phụ trách trả lời việc này không phải do mình quyết định, mà do thiêng liêng vô vi làm việc. Người phụ trách không để ý! Quả thật những người này lui tới thiên đường một thời gian rồi tự ý rút lui, mà thiên đường không bị một biến trở gì hết !

Kinh nghiệm trên cho thấy,nếu chúng ta thực hành chất phác,tự sửa mình thì không sợ gì hết; chánh tâm thì tà khí phải dang xa,chỉ sợ lý thuyết nhiều mà thực hành ít thì cho dù thiên đường có đông người cũng chịu thua;chắc chắn sẽ có chuyện xào xáo,không việc này,cũng việc khác...nơi hội tụ ánh sáng mà thiếu ánh sáng thì bóng tối sẽ ập tới liền !

Tôi đã nghe Thầy nói : « Người ta bỏ tôi, mà đi ra rồi phát triển tốt.Tôi mừng mà còn hoan nghinh nữa,chớ tôi không có buồn.Người ta phát triển tốt mình phải mừng chứ ! » .

Chuyện đời tự sanh ,tự diệt. Mọi việc nên hoan hỷ,xí xóa ;thuận thì cùng hợp tác,không thuận thì cũng vui vẻ chúc mừng...Nếu biết nuôi dưỡng tâm lòng người đến cũng không vui,kẻ đi cũng không buồn ...thì đâu có chuyện gì là quan trọng; phận sự của mình là lo tâm nội tâm,chuyện đó mới là chánh, chuyện đó mới đưa mình đến vô cùng.Quên chuyện cần thiết quay ra đối phó với chuyện không cần thiết thì đâu còn là chiến sĩ tình thương !

Chúng ta hãy học làm nhỏ xiu, chịu ngu ,chịu thua,không hơn với ai hết thì mới mong xứng đáng với danh hiệu mà Đức Thầy đã ban cho : Các bạn là những« kỹ sư tâm hồn » .

Cho nên còn nuôi tâm thẳng thắn,kỳ thị thì tự mình đập mình, đốt mình,giết mình...chớ không ai khác !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Bỉ quốc,ngày 18/04/2012

Bùi Thanh Tâm

THƠ BẠN ĐẠO

TÂM ĐẠO

(Thân tặng bạn đạo Tô Văn Việt. Bạc Liêu)
Bạc Liêu tuy xa tâm đạo gần
Không quên đường xa Việt đích thân
Tìm về thiền viện chung tu học
Cống hiến thơ ca đạo góp phần
Sinh hoạt triển khai vui sống động
Tổ Thầy chứng điển trợ ban ân
Bão Fakhar không bận lòng bạn đạo
Tâm bình tịnh định nhẹ thanh phân
TỔ viết thiền ca cộng hưởng pháp
VẤN ngôn hàm chứa lời Thầy dẫn
VIỆT lành tâm đạo Vô Vi chuyển
Tâm đạo cảm hòa ngộ pháp thân
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
01.04.12

CHƠN NGÃ

Chơn ngã ý thông nguyên căn bản thể
Thanh nhẹ bên trên sáng suốt phần hồn
Trình độ vô cùng ý thức tâm chơn
Càng hiểu thức tâm càng minh giác ngộ
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh tự Cứu)
04.04.12

CÔI SỐNG

(Theo lời giảng của Đức Thầy)
Phải có tâm linh cõi sống phát triển
Ý nghĩa rõ ràng hòa cảm yên
Sống không hoang phí không phạm ngã
Đóng góp nhân quần không hổ thẹn
Thức giác nhãn hòa minh nhận thức
Nhận chân cõi sống chỉ hành thiền
Xuất phát vô cùng sống mới thật
Chuyển từ Hạ, Trung, Thượng thừa lên
Dẫn tiến tâm linh hành giả ngộ
Thành tâm hướng thượng tự quy nguyên
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
.03.04.12

RONG CHƠI KIẾP ĐỜI

Nghĩ thoáng cảnh đời có phải tôi
Đời người tận hưởng mấy xuân cười
Suy qua chớp mắt thật như ảo
Màn kịch tái hồi cũng sắp trôi
Diễn xuất sâu xa nhân kiếp ngã
Trượt thanh nặng nhẹ ở đời người
Trò chơi ai tạo nguyên đầu khởi?
Muốn biết ta về nội thức soi.

Trời cao cấu tạo nhân quả luân hồi
Linh tử ngọc quang giáng thế rong chơi
Bài vở trần đời tùy căn cơ thức
Duyên thân thanh lộ chân lý đạo khơi
Phương pháp phổ truyền tùy duyên tâm ngộ
Tự thấu thiên tình tự hiểu trò chơi
Sự thể muôn điều từ tâm ý nguyện
Hòa khúc nhiên tình trí sáng tâm ngơi.

Cà Mau, 24/04/2012

Văn Phong

ĐỒNG CHẤT

Loài người chuyển hóa từ muôn vật
Nhân loại tạo ra các vật chất
Biến đổi vật người thiên định phân
Cấu thành thiên tạo do đồng chất.

TPHCM 23/4/2012

MINH VÔ VI

HÒA HIỆP

Đầu tròn cạo trọc mát làm sao
Luyện khí hòa thanh sương biết bao
Hòa hiệp âm dương đầu điển máy
Trọn đời hành đạo hưởng thanh cao.

TPHCM 23/4/2012

MINH VÔ VI

XUẤT SIÊU

Đi khắp thế gian Thầy gọi kêu
Nhân sinh sớm thức cứu hồn siêu
Không hành đạo pháp khổ muôn kiếp
Linh tử thiên đàng đừng để tiêu
Nhận biết dừng hành luyện đạo pháp
Điển thanh ban chiếu tình thương yêu
Học lại di đà sanh sáng suốt
Chơn giác tâm hồn luyện xuất siêu.

TPHCM 23/4/2012

MINH VÔ VI