



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 887 Ngày: 8 tháng 07 năm 2012

Chuyển Biến

*Chuyển biến thâm sâu thông Trời Phật
Từ bi rộng mở tâm thân nhẹ
Khai triển chính mình đạt pháp tâm
Thanh tịnh vô cùng hào quang sáng*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 19/09/2001 đến 25/09/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Hướng tâm thanh tịnh thì sẽ ra sao?
- 2) Tâm thân của người tu có liên hệ với Trời Đất hay không?
- 3) Liên tục thực hành chơn pháp có hữu ích gì không?
- 4) Trung thiên thế giới có gì lạ?
- 5) Tu tiến là tu làm sao?
- 6) Muốn được khai triển tâm trí thì phải làm sao ?
- 7) Tâm thần bất ổn thì phải sao ?

<p>1) Atlantic city, 19-09-2002 9: 40 AM <i>Hỏi: Hướng tâm thanh tịnh thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa hưởng tâm thanh tịnh sẽ đạt tới vô cùng</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm hướng thượng tự phân tâm Trí ổn tâm minh thành đạt tốt Tâm giác trí minh cùng dẫn giải Bình tâm học hỏi tự phân bài</i></p>	<p>2) Atlantic city, 20-09-2002 9: 45 AM <i>Hỏi: Tâm thân của người tu có liên hệ với Trời Đất hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm thân của người tu có liên hệ với Trời Đất rất rõ ràng</p> <p>Kệ: <i>Tâm thân người tu sống với Trời Quý tướng Trời cao hành giải quyết Thanh tịnh qui hồi tâm sáng suốt Giải mê phá chấp rất hợp thời</i></p>
<p>3) Atlantic city, 21-09-2002 8: 43 AM <i>Hỏi: Liên tục thực hành chơn pháp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa liên tục thực hành chơn pháp tự giải được những bệnh nan y</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tu luyện ích tâm thân Giải quyết phân minh chuyện tối cần Tự luyện thân tâm qui một mối Bình tâm tu luyện vượt sang tồi</i></p>	<p>4) Atlantic city, 22-9-2002 7: 30 AM <i>Hỏi: Trung thiên thế giới có gì lạ?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung thiên thế giới hoa quả đều lạ và thơm ngon</p> <p>Kệ: <i>Trung thiên thế giới đều quang hiền Hoa quả thơm ngon tự tiến xuyên Thế giới văn minh đều hợp tiến Tu hành dễ giải tự thân yên</i></p>
<p>5) Atlantic city, 23-9-2002 9: 30 AM <i>Hỏi: Tu tiến là tu làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tu tiến là tự khai thông trí tuệ</p> <p>Kệ: <i>Tu tiến là tự khai triển trí Quý thương muôn loại tự duy trì Cảm thông Trời Đất chuyển tâm truy Đời đạo song hành rất uy nghi</i></p>	<p>6) Atlantic city, 24-09-2002 9 : 30 AM <i>Hỏi : Muốn được khai triển tâm trí thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được khai triển tâm trí thì phải dày công niệm Phật</p> <p>Kệ : <i>Niệm Phật khai tâm mở trí triển Dày công hành pháp cảm giao liên Thành tâm tu luyện tự thông yên Cảm thức trần gian khó được yên</i></p>
<p>7) Atlantic city, 25-09-2002 1 : 05 AM <i>Hỏi : Tâm thân bất ổn thì phải sao ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm hồn bất ổn thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, sẽ quên tất cả chuyện đời</p> <p>Kệ: <i>Tâm thân bất ổn thiếu thanh tịnh Trí ý niệm Phật giải tự minh Hành pháp thành tâm tự cứu mình Hướng thanh giải trước qui thanh tịnh</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tôi Tu

*Tôi tu muốn sửa tâm thân,
Tôi tu tự tiến ân cần dựng xây.
Tôi tu không muốn làm thầy,
Tôi tu phát triển vui vầy cảm giao.
Tôi tu trí sáng tâm cao,
Tôi tu giải tỏa muôn màu trước ô.
Tôi tu tự niệm Nam Mô
Tôi tu thức giác tự vô cảnh Trời.
Tôi tu chân lý phân lời,
Tôi tu thấy rõ cuộc đời tạm thôi.
Tôi tu kiên nhẫn chịu nhôi,
Tôi tu phát triển từ hồi nơi tâm.
Tôi tu nguyên lý diệu thâm,
Tôi tu thanh tịnh âm thầm dựng xây.
Tôi tu phát triển hàng ngày,
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình.
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình.
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình.*

*Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
16-06-1994*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VĂN TỰ VÔ VI

PHƯỚC ĐỨC :

Phước là chúng ta đã có được một cái thể xác, đi đứng, ngồi nằm, thông minh. Và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt của chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người khác. Chúng ta không có vụ lợi. Rồi nó mới tạo ra cái Đức. Cho nên Đức Thích Ca Ngài có làm gì đâu. Ngài Thiên, vậy mà người ta nói Ông ấy phước đức quá! Người ta kêu bằng “Đức” Thích Ca. Người ta nhìn nhận ông đó làm việc đó phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh xa hoa sẵn có của mình, đi vô trong rừng mà tu với thú dữ. Ông đã làm điều gì? Nếu ông không ảnh hưởng được con thú, con thú nó giết Ông rồi! Ông ngồi trong cái rừng rậm đó mà Ông vẫn sống và Ông trở về Ông thuyết pháp cho chúng sanh hiểu tứ đại giai không, qui nguyên hườn hư là chánh pháp.

Cái ĐỨC là mùi hương. Chữ Đức là thiên địa, luồng điện Bê Trên, luồng điện ngũ hành hợp tác chuyên xuống vũ trụ hấp thụ, mà mùi hương Trời bốn phương Phật, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó đúng mới là kêu bằng ĐỨC. Chứ không phải tôi có tiền tôi cho người ta là ĐỨC. Chuyện đó là áp phe, chứ đâu có phải là ĐỨC. Cái ĐỨC không phải vậy!

ĐỨC là sửa mình để ảnh hưởng cho họ và họ thức giác, họ trở về với họ, mới kêu bằng tạo được cái ĐỨC. Mà cái ĐỨC đó mình cũng chưa nhìn nhận nữa. Cứ làm tới, làm tới, như Đức Phật cũng không có nhìn nhận đó là ĐỨC. Nhưng mà người khác dòm, phân đó là ĐỨC. Là các nơi, các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó là phải, là anh hùng thật sự. Nhìn nhận đó là anh hùng, biết sửa mình là anh hùng. Biết cách mạng bản thân là anh hùng. Còn cách mạng quần chúng là dễ quá, dùng thế lực để giết hại người ta, mà rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng là dễ hơn cách mạng bản thân. Các bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này.

Cho nên cái PHƯỚC ĐỨC, thế gian không có thấy; nhưng mà chỉ làm để đi tới mình hiểu mình nhiều chừng nào thì mình thấy rõ cái PHƯỚC, rồi mình khai thông được mình, ảnh hưởng người khác, lúc đó mới rõ cái ĐỨC. Còn không thực hành, không hiểu PHƯỚC ĐỨC, các bạn học chữ để chơi thôi. Vá víu nhưng mà không rõ và không phát triển. Bởi vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn, làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn tự? Cho nên vẫn là bị kẹt, dù có ăn học nhưng mà vẫn bị kẹt.

THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN

Kính thưa quý bạn đạo,

Thiền viện Vĩ Kiên xin cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo vào công việc tu sửa, bảo trì Thiền Viện. Hiện nay mỗi tuần chúng tôi vẫn tiếp tục những công việc như:

- Làm bức tường chắn đất trên con đường exit mới làm.
- Làm bằng phẳng đất nền trước Thiền Viện và lót gạch lại.
- Gắn máy phát điện phòng khi bị cúp điện (theo yêu cầu của thành phố)

Hy vọng vài tuần nữa sẽ hoàn thành, kịp đón bạn đạo đến thăm viếng Thiền Viện trong dịp tham dự Đại Hội ở Nam California tháng 9 này.

Những công việc đã làm xong:

1. Hàng rào tay vịn dọc theo đường niệm hành
2. Đổ đá parking cũ trước Thiền Viện và xây bức tường chắn đất (\$18,240)
3. Tráng nhựa lại con đường chính vào Thiền Viện (\$5400)
4. Làm parking tráng nhựa mới phía trên đồi (\$4,670)
5. Làm con đường exit tráng nhựa mới (\$4,500)
6. Vài bức tường gạch chắn đất ...

Dưới đây là danh sách bạn đạo phát tâm từ ngày 1/4/2012 đến ngày 1/7/2012. Nếu có gì thiếu sót hay đóng góp xin liên lạc thư về:

VoVi Friendship Association

P.O. Box 2045

Westminster Ca 92683.

Hay e-mail Trần Lệ Quyên: myquyen11@yahoo.com Tel.: (714) 414 - 2849

Minh Đoàn: mkdoan@hotmail.com Tel.: (714) 272 - 0374

Xin cảm ơn và kính chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn, tâm thân an lạc.

Thay Mặt Thiền Viện Vĩ Kiên

Trần L. Quyên

Date/ Ngày	Description/ Chi tiết	Thu
4/1/2012	Vô Danh (Úc Châu)	500.00
4/2/12	Thanh Võ Odessa, TX	300.00
4/8/12	Tô Thị Bích	20.00
4/8/2012	Tô Thị Bích	100.00
4/8/2012	Nguyễn Thị Phụng	1,000.00
4/8/2012	Hoàng Văn Hoa	150.00
4/15/2012	Lâm Thị Hữu Lợi	500.00
4/15/2012	Vô Danh	100.00
4/22/2012	Trần Thị Bích Liên	200.00
4/24/2012	Phạm Thị Hằng	500.00
04/28/2012	Nguyễn Thị Phụng	100.00
04/28/2012	Trương Văn Sĩ	100.00
05/31/2012	An Danh	500.00
5/27/2012	Ấn Danh	100.00
5/27/2012	Anh Trục	200.00
5/20/2012	BD Atlanta, GA	500.00
5/6/2012	BD phụ Tiễn Ấn ở Thiên Viện	87.00
5/15/2012	Nhóm BD Thiên nhà chú Đặng	200.00
5/27/2012	Trần Bích Liên	100.00
5/27/2012	Cô Linh	200.00
5/20/2012	Hoàng Hải	100.00
5/20/2012	Hồng Đăng	200.00
05/31/2012	Lam H Loi	1,000.00
5/31/2012	Lê Bạch Liên & Lê Hiếu Nghĩa	300.00
5/27/2012	Nguyen Du	100.00
5/13/2012	Nguyễn Thị Phụng	1,000.00
5/13/2012	Phạm Thị Hằng	1,000.00
5/20/2012	Thiên Tạo (Rose Phạm)	2,000.00
5/6/12	Tô Thị Bích	20.00
5/20/2012	Trần Kim Hoàng & Robert	500.00
5/20/2012	Vương Bảy	400.00
6/3/12	Đoàn Ngọc Toàn	500.00
6/10/12	Nguyễn Thanh Mai	500.00
6/10/12	Lê Hùng	300.00
6/10/12	Thùng Tùy Hỷ TV	40.00
6/17/2012	Phạm Thị Hằng	1,000.00
6/17/2012	Trần Quý Cao, MO	300.00
6/17/2012	Nguyễn Hong - Sculpture Nails	200.00
6/17/2012	Hồ Lộc, cho Tiễn Gas	100.00
6/17/2012	Đặng Phong	20.00
6/24/2012	Tô T. Bích	20.00
6/24/2012	BD Úc Châu, cho ngày 9-18 ĐH	100.00
6/24/2012	Hồ Huệ	100.00
6/24/2012	Phạm Đình	100.00
6/24/2012	Lâm T. Hữu Lợi	500.00

6/24/2012	Dương V. Đê	200.00
6/24/2012	Lan, TD Tu Thong, TX	100.00
6/24/2012	Minh, TD Tu Thong TX	100.00
6/24/2012	Chanh, TD Tu Thong TX	100.00
6/24/2012	Ted, TD Tu Thong TX	100.00
6/24/2012	Nancy (Sung), TD Tu Thong TX	100.00
6/24/2012	Loan Nguyen, MI	500.00
6/24/2012	Tran Hue Phuoc, MI	2,000.00
6/30/2012	Thung Tuy Hy TVVK	95.00
07/01/2012	Jean Tran Bich Ly	100.00
07/01/2012	Le Si Tuan, France	500.00

THÔNG BÁO THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI, BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY-ÚC CHÂU THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: **BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013-2015** TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐẠO VÀ CÔ BÁC ANH CHỊ ĐẾN TRUNG TÂM SINH HOẠT TĐ DŨNG CHÍ SỐ 922 HUME HWY, BASS HILL NSW 2197 VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 29/07/2012 LÚC 11.00 AM. CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

- 1- H/T THÁI PHÚC HẢI Mob.: 0414 508 194 hay Email:thaiphuchai@gmail.com
- 2- T/K LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG Mob.: 0450 532 464

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO.
TM BCH, THƯ KÝ: LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG

BẠN ĐẠO VIẾT

Bài viết 1

Cảm tưởng về Khóa sống chung Âu Châu 2012 Tổ chức tại BRUXELLES Bỉ Quốc

Thật là bất ngờ khi tôi nhận được cú điện thoại của chị Ái Tuyết ở Montreal gọi. Chị nhờ tôi viết một bài cảm tưởng cho khóa sống chung Âu Châu tổ chức tại Bỉ vừa qua. Tôi từ chối ngay, bởi vì tôi không có năng khiếu viết văn và sợ rằng khi viết xong Quý bạn đạo sẽ không kiên nhẫn xem đến hết bài vì „chán quá“. Nhưng chị Tuyết thì cứ phân trần là: „Tiếng Việt Chị nói không rành, làm sao viết cảm tưởng“...“Chị muốn dành cho chị Phụng sự bất ngờ, có lẽ chị Phụng sẽ vui lắm!„. Nghe đến đây, tôi miễn cưỡng nhận lời. Thôi thì nhận làm công quả vậy!

Tôi có nghe kể là ở Bỉ ít bạn đạo nên anh Tâm và chị Phụng rất vất vả khi lo cho khóa sống chung, nên anh chị rất cần người hỗ trợ. Tôi xin đóng góp với tâm thành, nghĩ sao viết vậy mà thôi.

Thứ năm 17.5.2012

Khoảng 15h00 chúng tôi đã có mặt tại khách sạn HOLIDAY INN. Mỗi người nhận bảng tên, bánh và một chai nước. Sau đó đến nhận thẻ khóa rồi đem hành lý lên phòng. Chúng tôi ở chung hai người, nhưng cả hai thẻ khóa đều không mở được cửa. Thế là chúng tôi phải trở xuống phòng nhân viên để đổi lại thẻ khóa mới, rồi lại vòng trở lên phòng. Coi như mọi việc đã ổn.

Tôi đi vào hội trường xem thử. Ấn tượng đầu tiên là trên sân khấu có treo một tấm hình vuông màu trắng, ở giữa có vòng tròn màu đỏ, giữa vòng tròn có một đóa sen hồng lớn, bên trên có một búp sen chưa nở, hoa sen nằm trên một lá sen màu xanh. Hai bên logo để hai bàn tròn nhỏ phủ khăn, trên xanh bích ngọc dưới trắng. Trên mỗi bàn tròn có để một bình thủy tinh cắm hoa trắng trông rất thanh nhã và hài hòa. Lúc đó ban kỹ thuật do các bạn đạo Đức đang lo bắt dây cho giàn âm thanh, đèn chiếu và Kamera để chuẩn bị cho chương trình ngày mai.

Xem xong tôi trở lên phòng. Tôi lại phải loay hoay mở cửa mà không được. May quá tôi thấy anh Tâm và than phiền về cái thẻ khóa, anh đến chỉ tôi cắm thẻ nhanh và đẩy cửa vào. Thì ra vì tôi thiếu “kỹ thuật” mở mà thôi.

Thứ sáu 18.5.2012

Sáng 10h00-11h30

Để mở đầu lễ khai mạc khóa sống chung, đại diện Ban Đạo ba nước Pháp - Bỉ - Đức lên đánh lễ chư vị Bề Trên và Đức Thầy. Tất cả Ban Đạo trong y phục trang trọng đều đứng lên với tư thế nghiêm trang hướng về khán đài, cùng hướng tâm đánh lễ. Sau đó các Ban Đạo được xem huân từ khai mạc của Đức Thầy chiếu trên màn ảnh.

Sau phần khai mạc của Đức Thầy, chị Kim-Phụng đại diện Ban tổ chức KSC Bỉ lên giới thiệu thành phần Ban Đạo các nước gồm Việt Nam 1 Bđ, Anh 1 Bđ, Áo 1 Bđ, Canada 2 Bđ, Mỹ 2 Bđ, Phần Lan 2 Bđ, Đức 24 Bđ, Pháp 32 Bđ và Bỉ 23 Bđ. Khóa Sống chung Âu châu tổ chức tại Bỉ năm nay (2012) tổng cộng 88 Ban Đạo tham dự. Chị Phụng có nói sơ về ý nghĩa của logo là bông sen nhỏ tượng trưng cho Bđ chúng ta đang hành pháp nên bông sen còn búp chưa nở. Khi nào đạt quả vị, bông sen sẽ nở từ đó chúng ta ngồi trên bông sen lớn thẳng tiến thiên đàng. Chị chúc Bđ bông sen mau nở để được đi về thiên đàng thăm thầy Tâm.

Buổi thảo luận đầu tiên với đề tài Phương pháp công phu (pháp luân thường chuyển và thiên định do Pháp khai triển).

Đề tài này rất quan trọng, nên Ban tổ chức của các Đại Hội và các Khóa sống chung đều đưa ra cho Ban Đạo bàn luận và rút tĩa kinh nghiệm. Làm thế nào để đạt kết quả tốt. Đề tài PLTC hôm nay Ban Đạo cũng bàn bạc sôi nổi. Một số Bđ nói là PLTC ra lệnh đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu phải hít đến không còn hít được nữa và cố gắng nhít thêm một chút, đến khi thở xẹp bụng cũng phải thở cho thật hết để ép cho thân làm việc. Lại cũng có một số Bđ khác cho là PLTC cần hít hơi tự nhiên không nên cố thêm, phải thả lỏng nhẹ nhàng, hít càng nhẹ thì càng mạnh. Một ý khác nữa là nên tập hít hơi bằng ý. Mỗi người đều có cái lý riêng nên cách tốt nhất Ban đạo nên thường xuyên xem lại băng video của Đức Thầy đã thực hành và nên nghe nhiều băng giảng của Thầy sẽ được giải đáp chính xác hơn.

Chiều 15h30-18h00

Kinh nghiệm niệm Phật.. Ban Đạo đã đưa ra những kinh nghiệm niệm Phật rất quý báu và nhiều cách để thực hành niệm Phật cho có kết quả. Ngoài ra cũng có Ban Đạo đã nói lên những khó khăn của việc niệm Phật khi đang làm việc, lái xe hoặc ít khi nhớ niệm. Điều này cũng được ý kiến là nên mang máy nghe niệm Phật sẽ nhắc ta tập niệm cho quen. Nhưng súc tích nhất là cần dành thời giờ ngồi một chỗ niệm Phật và không quên co lưỡi cho đúng. Niệm Phật rất hữu ích nên Anh Tâm đã nêu lên những ích lợi của việc niệm Phật như sau: Gia tăng chấn động lực thần kinh khối óc, ổn định tinh thần, quân bình tâm thức, giúp gia tăng chấn động lực chuyển chạy toàn thân, khai ngũ tạng ngũ kinh, đạt lục thông, mở đại trí...Khi đã được khai mở thì dễ dẹp bỏ tự ái và dễ tha thứ thương yêu hơn.

Tối 20h 30- 22h30

Thảo luận đề tài: Tại sao tu hoài mà không thấy tiến, làm sao để tu tiến?

Đây là đề tài rất thực tế. Ban Đạo đã nêu lên nhiều lý do ngăn chặn bước tiến như: mê xem phim, hay tán ngẫu, ham mua sắm, thích ăn ngon v.v... Muốn tiến nên làm điều cần thiết và buông bỏ những việc không cần thiết. Mỗi người có cái tiến khác nhau. Thấy lỗi của mình, ăn năn biết cải sửa là đã tiến rồi... Còn những ý kiến khác cũng rất hay như, muốn tiến phải đầy công tu hành, không được làm biếng, không được sửa pháp, không được làm thầy, luôn luôn nuôi dưỡng ý chí giải thoát v.v.

Với câu, làm sao biết mình tiến, Anh Thường ở Montreal rất chân tình kể rằng Anh không biết hành pháp tiến là tiến như thế nào? Ngồi thiền chưa lâu đã thấy ngứa và mỏi, trong tâm Anh không cho đó là quan trọng nhưng Anh lại thực tế hơn là „Tu tâm sửa tánh“ sao cho tốt mà thôi. Anh có kể rằng Chị Tuyết rất có phước nên mới gặp được pháp Vô vi, có thấy chị tiến là sức khỏe đã tốt và nhất là tánh không còn nóng như xưa nữa. Qua tâm tình của Bđ Johann người Anh, với ý chí tu học Anh luôn luôn tìm hướng đi để không bị sai lệch và niềm tin đối với pháp, với cộng đồng Vô vi. Châm ngôn “Té bảy (7) lần ráng đứng dậy tám (8) lần“ thật là đáng quý.

Sau phần thảo luận của Bđ, Ban kỹ thuật chiếu trên màn ảnh Đức Thầy trả lời câu tại sao tu hoài không tiến như sau: Hãy nhìn lại nghiệp lực của mình, hành pháp có đúng không? Soi hồn, PLTC trúng mặt mày hồng hào, vui tươi khai mở chân tâm. Cũng vì ăn uống, nói năng mất trật tự nên mặt không sáng, mặt không tươi, chỉ có ngồi ngủ chớ không có thiền nên khó tiến. Nếu quyết tâm hành sẽ có kết quả tốt. Một ngày làm đúng theo Vô vi còn không đủ thì giờ và nên lạy kiếng cho có sức khỏe...

Thứ Bảy 19.5.2012

Sáng 9h30-11h-30

Trao đổi đề tài 10 điều thực hành tâm đạo.

Đề tài này cũng có nhiều Bạn đạo kể những mẫu chuyện cho từng điều như: điều 1 “Nhịn nhục và cần mẫn“. Bđ đã nói lên những va chạm trong cuộc sống đời thường xảy ra trong công sở, trong gia đình, có kích động và phản động. Câu chuyện „Tại Ông“ do Anh Thường kể rất vui nhưng cũng nói lên được cần có sự nhịn nhục để tạo hòa khí trong gia đình. Lời minh giải của Đức Thầy như sau: nhịn nhục là mình phải mở tâm với mọi người và cần mẫn làm việc siêng năng không chán nản. Điều 2 “Dứt khoát thất tình lục dục“. Bạn Đạo có dịp cười thoải mái vì cách kể chuyện dí dỏm và khôi hài của Bđ Vinh, vì tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục...rất khó dứt khoát. Trái lại Chị Sương trầm tĩnh biết tiết chế cảm xúc của mình, luôn giữ tâm thanh tịnh sao cho đừng vui quá cũng đừng buồn quá. Chị kể có lần được gặp Đức Thầy, vui quá, chị không ngăn được nổi vui, nên hỏi Thầy: „Con gặp Thầy vui quá, như vậy con có bị động không?“, Đức Thầy trả lời rằng: „Người tu đồng hành tu tiến, chỉ thanh thêm chớ không động“. Lời minh giải của Đức Thầy như sau: „Không nghĩ đến sự động của gia cang, nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục thì nhiên hậu chúng ta cứu được cứu huyền thất tổ, nếu hướng một bỏ hai là tu hoài không tiến. chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế lớn rộng và gia đình chúng sanh lúc nào cũng vui vẻ, giải tỏa những phiền muộn trong lục phủ, ngũ tạng của chúng ta“. Điều 3 „Tha thứ và thương yêu“. Thực hiện tha thứ còn được nhưng kèm theo thương yêu thì rất khó. Nhưng có trường hợp có thể thực hiện tha thứ và thương yêu là tình cha mẹ đối với con cái. Một Bđ người Pháp đã dạy dỗ lục căn lục trần của mình, đó là cách thể hiện sự tha thứ và thương yêu thật sự.

Nhiều Bạn Đạo khác cũng đã nêu lên việc khó khăn khi thực hành 10 điều tâm đạo. Trong thực tế rất khó thực hiện những điều này.

Nói đến đây, tôi thấy 10 điều tâm đạo của Đức Thầy rất quan trọng và cần thiết đối với người tu Vô vi của chúng ta. Đó là kim chỉ nam. Uốn nắn, rèn trui để tâm linh được trong sáng hơn trên đường trở về nguồn cội.

Chiều 15h30-18h00

Tâm tình với Đức Thầy.

Tôi vẫn tưởng như thường lệ Bạn Đạo lên kể chuyện, tâm tình với Đức Thầy. Nhưng thật bất ngờ chương trình này lại rất mới và đặc biệt. Ban tổ chức để trên bàn một hàng sách phát triển trí tâm khác nhau và mời Bạn Đạo lên thăm nguyện muốn hỏi điều chi trong tâm. Bạn Đạo tự chọn sách lật một trang và chỉ ngay câu nào. Sau đó anh điều khiển chương trình sẽ đọc câu trả lời của Đức Thầy hai lần, rồi hỏi Bạn Đạo đã hỏi gì, có đúng với ý nguyện của mình không. Ban đầu các Bạn còn ái ngại với cách tâm tình với Đức Thầy kiểu mới này. Nên anh điều khiển chương trình phải mời vài người lên trước. Tôi là người đầu tiên được mời lên làm thí điểm. Câu hỏi thăm nguyện của tôi là: „Con muốn biết đường tu làm thế nào để đi đến mục đích tốt?“ và chọn được câu của Đức Thầy với đề mục „Trật tự đâu mà có?“, câu trả lời là: „Thưa trật tự do sự tin yêu lẫn nhau, xây dựng không thay đổi, nói một là một, hai là hai, làm điều cần thiết mới có cơ hội phục vụ cho chung nhưng ngược lại chỉ có phá hoại và không tiến. Người tu không nên làm chuyện không cần thiết“. Lời khuyên này rất quý, giúp tôi cân nhắc những điều cần thiết trên bước đường tu học của mình. Đây là một thí dụ điển hình nói lên sự ăn khớp rất nhiệm màu giữa câu Bđ muốn hỏi và câu trả lời của Đức Thầy. Sau đó nhiều Bạn Đạo rất hứng thú tham gia, ngay cả các Bạn Đạo người Pháp, Anh, đều muốn lên hỏi công việc của mình. Mọi người rất vui và cảm thấy nhẹ nhàng như đã giải tỏa được điều chi trong tâm thức.

Tối 20h30-22h30

Chương trình văn nghệ VôVi “Cây nhà, lá vườn“

Đến tối hôm nay tất cả các Bạn Đạo mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần sau những buổi học có vui, có kích, có nhần, có hòa.

Mở đầu chương trình ban song ca Bi với hai giọng hát Opéra Bđ Thanh và Bđ Toàn đã trình diễn bài “Điều pháp vô vi“ rất hay. Và tiếp theo Bđ Lệ-Hoa ở Mỹ ngâm bài thơ „Tạm biệt hẹn ngày gặp lại“ do chính chị sáng tác để tặng Bạn Đạo. Kể chuyện kỷ niệm với Đức Thầy do Bđ Johann ở Anh rất thú vị. Không kém phần đặc biệt khác, có hai Bạn Đạo người Pháp hát tiếng Việt là Bđ Marie Pierre và Bđ Annie với bài “Tình Cha“

Vườn văn nghệ Vô vi mang nhiều màu sắc như: Đơn ca, song ca, vọng cổ, ngâm thơ, dân ca. Với những lời thơ và ý đạo của Đức Thầy Vĩ Kiên được phổ thành nhạc nên khi ca các „ca sĩ Vô vi“ lắng tâm tư vào đó nên rất có .. „Diễn“.

Tiếp tục chương trình văn nghệ, Bđ Thiên với bài vọng cổ “Tâm sự đầu năm“. Chị đã dùng lời ca để kể lại kỷ niệm với Đức Thầy và Bạn Đạo trong những dịp Tết Vô vi hàng năm, nghe rất cảm động. Bài dân ca “Không“ do đôi bạn An-Khuong & Thiên trình diễn, cho ta biết “Cái không” của người tu khác với người đời như thế nào. Bđ Xuân Thu đã nói lên được trọn ý nghĩa thế nào là „Cô gái vô vi“. Bđ Lệ Hoa dẫn bước chúng ta „Về nguồn“. Bđ Anh-Đào luôn nhắc nhở mình “Tu mãi còn tu“. Bđ Kiều-Trâm hòa ái trong „Chan hòa thương yêu“. Bđ An-Khuong truyền cảm tâm tư qua bài „Nguyện mãi sum vầy“. Bđ Anh-Đào ngâm liên khúc thơ: „ Tôi sống mãi“ của Đức Thầy Vĩ

Kiên và „Nhớ lời Thầy“ do Chị cảm tác để tặng các Bạn Đạo. Bài song ca do hai BD Ái Phương (ở Phần Lan) và Xuân-Thu, mượn lời của “Người hát trên non“ kêu gọi tình thương yêu của mọi sinh linh „Ôi! kiếp người sao lại chẳng thương nhau“. Giọng ca trong trẻo, nhẹ nhàng và dễ thương của BD trẻ Kim Anh với hai bài đơn ca „Hẹn hò“ và „Hãy thành tâm“ đã làm cho không khí trong hội trường càng thêm lắng đọng.

Trước khi kết thúc chương trình Văn Nghệ BD Lệ Hoa ở Đức lên ca hai bản nhạc vui nhộn “Thương yêu tha thứ“ và „Kỷ nguyên Di Lạc“, mời Bạn Đạo lên nhảy rất vui.

Chương trình tu học tuy liên tục nhưng chúng tôi cũng dành chút ít thì giờ rảnh để đi dạo xung quanh vùng. Có một số Bạn Đạo đi phố mua chocolat., hoặc đi piscine, sauna...

Tôi cũng không quên nhắc tới những buổi ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều rất ngon và đầy đủ. Chúng tôi cũng có mỗi ngày một tiếng niệm Phật chung và tối được thiền chung rất thanh nhẹ.

Ngày 20.5.2012

10h00-11h30: Cảm tưởng Bạn Đạo.

Ban tổ chức mời một số Bạn Đạo lên phát biểu cảm tưởng. Tất cả đều vui khi nói lên cảm tưởng của mình sau ba ngày sống chung cùng những ưu khuyết điểm trong xây dựng.

Thông báo Khóa sống chung sắp tới: Khóa sống chung sắp tới sẽ tổ chức tại Đức Quốc.

Đại diện Ban chấp hành của ba nước Pháp- Bi - Đức đã thảo luận và đưa ra ý kiến trước Bạn Đạo như sau: Khóa sống chung Âu châu sẽ được tổ chức luân lưu với tên riêng mà Đức Thầy đã cho các KSC trước đây tại mỗi nước. Ví dụ: năm tới Đức sẽ mang tên Duyên Lành 2013. Pháp tên Viên Lưu 2014. Bi tên Hội Tụ Dứt Khoát 2015. Các Bạn Đạo đã chấp nhận ý kiến trên.

Giờ phút chia tay đã đến chúng tôi được nghe lời giáo huấn của Đức Thầy lần nữa cùng lời tuyên bố bẻ mạc. Mọi người bồi hồi khi nghe bản nhạc “Giây phút tuyệt vời“ trôi lên

Giây phút này trời ban cho ta
Phút giây qua ta còn bên ta
Giây phút này Thầy đang bên ta
Phút giây qua con còn bên Cha
Ôi! Phút giây tuyệt vời, phút giây tuyệt vời....!

Tự nhiên hai hàng nước mắt tôi rơi liên tục vì quá xúc động. Cảm nhận chân thành trong giây Phút này, trong khóa sống chung này đã có sự hiện diện của các đấng Bề Trên và nhất là Đức Thầy kính yêu.

Bản nhạc chấm dứt, Đại diện BCH 3 nước Pháp - Bi -Đức lên đánh lễ chư vị Bề Trên. Sau đó mọi người chụp hình lưu niệm và chuẩn bị ra về. Tôi thoáng nhìn thấy nhiều Bạn Đạo cũng có đôi mắt đỏ hoe như tôi. Lặng lặng không nói, nhưng tràn đầy tình thân thương rất lạ.

Đến đây tôi xin dừng bút. Kính chúc Quý Bạn Đạo tu hành tinh tấn, thân tâm thường an lạc.

KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU

Châu Âu luân chuyển họp xum vầy
Hội tụ hàng năm chẳng đổi thay
Viễn Lưu mãi mãi Thầy mong đợi
Các bạn đồng môn nhớ dựng xây!

Ngày ấy Đức Thầy đã chứng tâm
Duyên Lành hội tụ chuyển hàng năm
Chung nhau học tập cùng tu tiến
Pháp lý Vô Vi vẫn tiến tâm

Thầy luôn sống mãi ở trong ta
Ban rải điện quang cảm vui hòa
Tình thương bảo bọc từng ân độ
Dưới dù che chở chẳng còn xa

Gắn tình đoàn kết khối châu Âu
Thanh điền Vô Vi rất nhiệm mầu
Hội Tự Dứt Khoát cùng tu sửa
Quý thương đồng đạo hẹn năm sau.

Kính Bái
Frankfurt, 23.06.2012
NTAD. HUỆ NGỌC

Bài viết 2 - Xin đăng lại theo lời yêu cầu của tác giả :

Đường Về Thanh nhẹ

Đường về thanh nhẹ bạn ơi
Tu tâm sửa tánh hợp thời văn minh
Hành trình tự thức tự tu
Trở về điền giới viên du Thiên Đàng
Thầy nói “ Bước vào vô vi không phải là cầu xin hộ độ”. Vô vi là tự tu , tự thức, tự sửa để trở về điền giới thanh nhẹ. Làm người trước khi biết tu, ai cũng mang nhiều nghiệp lực vì cuộc sống, vì tình tiền duyên nghiệp. Trong bài giảng
Thầy nhắc “Điền mới giải được nghiệp lực “ và Thầy đã trao cho chúng ta ba pháp: “Soi hồn, pháp luân và thiền định” để ta tự khử trừ lưu thanh, phát huy luồng Thanh điền để giải nghiệp lực cho chính mình .
Hành trình nào cũng có nhiều trở ngại, vì mình phải chống lại tánh hư tật xấu của mình, do nếp sống và thói quen từ nhỏ cho tới lớn khôn và biết tu vô vi .
Thầy để cho ta tự giữ giới trong lúc hành thiền và cuộc sống hằng ngày.
Nhưng giữ làm sao đây? Nghe lời giảng để hưởng thanh điền chớ đâu có nhớ giới cấm nào ?
Thầy nói “Chúng ta tu giống như người chèo thuyền giữa biển “. Muốn tới bến Giác, phải nhìn thấy “ Hải đăng” trước mắt để đi. Qua kinh nghiệm tu học của tôi,
Tôi xin tạm ghi lên đây bảy đoạn đường tìm về thanh nhẹ, cần thực hành để vượt qua như sau :

Thứ 1: Trụ tâm và được điền rút trên bộ đầu khi niệm Phật.
Thứ 2: Thở thông nhâm và đốc mạch.
Thứ 3: Ngồi thiền được điền rút toàn thân .
Thứ 4: Tim gan thận khai thông.
Thứ 5 : Thượng trung hạ khai thông .
Thứ 6: Ngủ uẩn giai không .
Thứ 7: Bộ đầu khai mở ,lục tâm thông.

+++++

Thứ 1: Trụ Tâm và được điền rút trên bộ đầu khi niệm Phật.
Pháp soi hồn là để trụ tâm. Cố gắng soi hồn đúng 15 phút để trụ tâm, vì con người “Ý Mã , Tâm Viên”, lúc soi hồn bao nhiêu ý tưởng ban ngày nó xâm nhập vào đầu óc ta , nên niệm Phật đuổi nó ra. Soi hồn chưa trụ được điền là tu hoài không có tiến. Nên xem lại , tâm ta có bị mất quân bình không ? Có hướng ngoại không ?
Ngồi thiền có đúng giờ tý không ? Ngồi thiền lúc bụng trống , soi hồn điền rút mạnh vô trung tâm chân mài. Từ từ luồng điền ấy lên trung tim bộ đầu. Khi niệm Phật , thấy điền rút là ta đã đạt được giai đoạn một.

Thứ 2: Khai thông Nhâm và Đốc mạch

Cần làm pháp luân chiếu minh và pháp luân thường chuyển nhiều mỗi ngày là nó mau khai thông. Nhân và Đốc mạch khai thông , tức là ta đã đưa hơi Thở trở về khí tiên thiên. Muốn biết thở thông , sau khi hít vô , từ từ thở ra thấy luồng điện lên mát bộ đầu , là ta đã đạt kết quả .

Trong giai đoạn 1 và 2 , cần giữ Tinh , khí , Thần, và ngồi thiền lúc bụng trống là đạt được dễ dàng . Thầy nói “ Sau khi ăn uống là nó giam hãm cơ tạng”, thế nên ngồi thiền lúc bụng còn đầy thức ăn không có kết quả.

Thứ 3: Ngồi Thiền được điển rút toàn thân.

Ngồi thiền được điển rút toàn thân lâng lâng thanh nhẹ. Minh có cảm giác như Được nâng lên khỏi chỗ ngồi, lưng lúc nào cũng thẳng . Ngồi hai ba tiếng rất dễ dàng . (Không phải ngồi ngũ gục, ngũ gục là bị hôn mê, không đúng, nên sửa lại)

Sau khi soi hồn và thở pháp luân thường chuyển vài cái là toàn thân được rút lên

Thanh nhẹ như ngồi “ Tòa Sen “. Tu đến giai đoạn này :

Nghiệp lực tiêu tan khỏi tai nạn

Giải trừ bệnh tật được tâm an

Niềm vui thanh tịnh trong thanh nhẹ

Đường về Thiên Quốc rộng thênh thang.

Muốn đạt được kết quả ở giai đoạn 3 này, nên giữ giới như sau:

- 1) Ăn chay trường
- 2) Bỏ ăn buổi chiều.
- 3) Thường xuyên niệm Phật Trung tâm bộ đầu.
- 4) Dứt khoát thất tình lục dục.

(Thầy nói “ Ôm thất tình lục dục , ngồi cho giới cách mấy cũng như không”.

Bài này chỉ giải thích tới đây , mục đích phục vụ cho các bạn mới tu và các bạn chưa đạt được sự thanh nhẹ, thấy được đoạn đường đi của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp , để cố gắng tiến lên trên bước đường tìm về bến giác.

Không ai có thể trở về quá khứ để làm lại cuộc đời , nhưng ta có thể Bắt đầu ngày hôm nay , làm mới lại cuộc đời mình , bằng cách khai triển đúng đắn pháp tu thiên vô vi , để đạt được kết quả tốt cho ngày hôm nay và cho tương lai mãi mãi trường tồn sáng lạng trong tâm thức .

Tu vô vi không phải hướng ngoại để hơn thua tranh chấp .

Tu vô vi là phải hướng nội , để phát triển tâm từ bi, xây dựng tình thương và Đạo đức, giúp đỡ lẫn nhau trên bước đường tu học .

Thầy rất thương chúng ta , những lời cần giữ giới, Thầy nói rất nhẹ nhàng Nên ta dễ quên và lơ đi, khiến cho việc tu hành bị trì trệ không tiến , vì thế nghiệp lực càng ngày càng dồn dập trong lúc tuổi về già .

Ở đời muốn lái chiếc xe cũng phải học luật, Thầy nói “ Ôm thể xác là ôm cả một bộ luật Trời “. Tu muốn đạt được kết quả mà không giữ giới , không sửa tâm lẫn thân làm sao tiến .

Ước mong những lời chân thành trên đây , để bạn thấy được hành trình của mình tu được đến đâu và còn trì trệ chỗ nào, để cố gắng vượt qua trên bước đường tìm về thanh nhẹ , hầu mong có ngày diện kiến Đức Thầy kính yêu của chúng ta đang trông đợi .

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.

Thái Hồng Huệ

Atlanta - 22/6/12

Phiếu Chuyển Vận
(xin gửi về Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt & trước ngày 15 tháng 8, 2012)
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Hotel Marriott Anaheim Suites
19.09.2012 - 23.09.2012

Xin ghi rõ : Phi trường LAX(Los Angeles International Airport), SNA (John Wayne Orange County Airport) hoặc LGB (Long Beach). Xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón.

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia	Phi Trường (ghi LAX hay SNA)

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

	Ngày	Giờ	Hãng Hàng Không	Số Chuyến Bay	Khởi Hành Từ Thành Phố
Đến					
Đi					

Lưu Ý:

- **Ngày đến 17, 18, và 19 tháng 9 năm 2012:** Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường LAX, SNA hoặc LGB về khách sạn Marriott Anaheim Suites.
- **Ngày về 23 và 24 tháng 9 năm 2012:** Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn “Marriott Anaheim Suites” ra phi trường.

Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.