



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 890 Ngày: 29 tháng 07 năm 2012

Khai Triển

*Khai triển chính mình trí giác tu
Cần khôn vũ trụ giải thân tù
Vô cùng sáng chói tâm thanh tịnh
Tiến hóa thâm sâu rõ vĩa hồn*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 10/10/2001 đến 16/10/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Ngày Đại Hội có hữu ích gì không ?
- 2) Trí tâm tu là tu làm sao ?
- 3) Một mối giao liên bằng cách nào ?
- 4) Tiếp xúc điển giới bằng cách nào ?
- 5) Chánh pháp là gì ?
- 6) Chánh pháp phục vụ cho chung là sao ?
- 7) Chơn lòng nằm ở đâu ?

<p>1) Hull, 10-10-2002 7 : 50 AM <i>Hỏi : Ngày Đại Hội có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp : Thưa Đại Hội rất hữu ích sẽ có cơ hội gặp gỡ lẫn nhau và nhắc nhở nhau những điều cần thiết</p> <p>Kệ : <i>Thực hành rõ rệt trí tâm tu Giải quyết mê lầm tự giải ngu Khai triển chơn hồn minh đạo pháp Thành tâm tu luyện tự phân trừ</i></p>	<p>2) Montréal, 11-10-2002 1 : 25 AM <i>Hỏi : Trí tâm tu là tu làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa trí tâm tu là tự thức</p> <p>Kệ : <i>Tự thức tự tạo duyên tiến bước Thành tâm giải tỏa sự ưu phiền Qui nguyên một mối tự giao liên Lớn rộng tình Trời thông tận độ</i></p>
<p>3) Montréal, 12-10-2002 8 : 50 AM <i>Hỏi : Một mối giao liên bằng cách nào ?</i></p> <p>Đáp : Thưa một mối giao liên bằng sự qui nguyên điển giới</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên điển giới thông hành tiến Cảm thức trần gian tự giải phiền Tiếp xúc quân bình trong điển giới Bình tâm tu luyện tự phân huyền</i></p>	<p>4) Montréal, 13-10-2002 9 : 05 AM <i>Hỏi : Tiếp xúc điển giới bằng cách nào ?</i></p> <p>Đáp : Thưa tiếp xúc điển giới bằng cách thực hành chánh pháp hưởng thưởng</p> <p>Kệ : <i>Thực hành hưởng thưởng giải mê lầm Chánh pháp chơn tâm tự tiến thâm Giải quyết mê lầm tâm tiến bước Khai thông trí tuệ tự phân tâm</i></p>
<p>5) Montréal, 14-10-2002 10 : 53 AM <i>Hỏi : Chánh pháp là gì ?</i></p> <p>Đáp : Thưa chánh pháp là phục vụ cho chung</p> <p>Kệ : <i>Chánh pháp phục vụ cho chung tiến Thành tâm tu luyện pháp phân huyền Cảm thông Trời Đất qui nguyên độ Pháp giới tâm linh rõ tiến trình</i></p>	<p>6) Montréal, 15-10-2002 9 : 45 AM <i>Hỏi : Chánh pháp phục vụ cho chung là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thưa chánh pháp phục vụ cho chung là mọi người có thể tham gia</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm phục vụ với chơn lòng Tự cứu qui nguyên phân giải rõ Thiên địa chung hành qui một mối Thực hành chơn pháp rõ chơn lòng</i></p>
<p>7) Montréal, 16-10-2002 5 : 45 AM <i>Hỏi : Chơn lòng nằm ở đâu ?</i></p> <p>Đáp : Thưa chơn lòng nằm ở nơi thanh tịnh giới</p> <p>Kệ : <i>Chơn tâm khai triển hiểu chơn lòng Thực hiện cứu người không dấy động Giải cứu tâm linh trong lối thoát Trì tâm xây dựng giúp cho chung</i></p>	

TỘI GÌ ?

Đến nay mắc phải tội gì?
Tội mình lường gạt chẳng thi chẳng hòa
Gạt phân sáng suốt tình Cha
Biến lần ăn hết lại la ông Trời
Cầu xin thẻ nguyện nhiều thời
Sửa mình không sửa tội Trời đã ghi
Có tâm chẳng học chẳng thi
Kêu Trời, Trời đến lại nghi đủ điều
Trong tâm có sẵn bao nhiêu
Tình thương đạo đức chẳng yêu Cha Trời
Quay về phục vụ người đời
Tâm không chịu mở, mở lời khinh khi
Tội này tự giết tự ghi
Thâu đêm khó ngủ tâm thì bất an
Chẳng dùng tâm đạo bạc bần
Dùng phần trí thức bất an bất hòa
Tự mình phủ nhận tình Cha
Tu mà bất hiểu khó hòa nội tâm
Tội này hậu kiếp sẽ cam
Phạm vi eo hẹp tạo lầm tạo mê
Điễn quang chưa mở, chưa về
Lý Trời bị kẹt lại mê cõi trần
Tự mình suy nghĩ xét phân

Hồn nhiên chánh pháp mở tạng siêu nhiên
Đạo là tự thức tự hiện
Hành không đúng pháp hồn điên loạn khờ
Tội này cũng sẽ đến giờ
Ăn năn tu tiếp giải khờ giải mê
Tự mình thực hiện trở về
Biến yêu nhân loại chẳng mê lý đời
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Tâm không minh xét khó thời độ thân
Luân hồi nhiều kiếp bao lần
Bỏ quên Trời Phật nghĩa ân chẳng cần
Tội này là tội cù lần
Mang phần trí thức, miệng phân chẳng hành
Bất minh siêu diệu hòa thanh
Ham đời bỏ đạo cạnh tranh đủ điều
Khó mà sớm đạt được siêu
Tự giam trong thức gập nhiều khó khăn
Bao nhiêu tầng lớp rất cần
Mở tâm học hỏi góp phần dựng xây
Cha Trời cũng học cũng say
Yêu thương không bến độ ngậy tại trần
Khuyến người thức giác một phần
Giữ tâm thanh sạch lần lần học thêm.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Hai Không, 01-10-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VĂN TỰ VÔ VI

SIÊU THƯỢNG THỪA :

Là chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu, mới ý niệm được chữ siêu thượng thừa. Siêu là vượt khỏi sức hút của hồng trần, kêu bằng siêu. Thượng thừa là xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của Bề Trên mà hóa giải.

SINH TỬ :

Xuống thế gian đây, Sinh ra, trụ trì trong cái cơ thể này để học hỏi. Rồi Tử là: là cái gì? Cái bản thể này diệt thôi chứ cái hồn không có diệt. Rồi bỏ trường ra đi thôi, để đi qua một cái trường khác. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh là vậy.

SỐNG ĐỒNG TỊCH ĐỒNG SÀNG, CHẾT ĐỒNG QUAN ĐỒNG QUÁCH :

Đó là chỉ có Hồn và Vía mà thôi. Hỡi vợ chồng mà nói rằng anh bỏ em thì em chỉ có nước chết. Chết thì chỉ có một mình mình chết, chứ đâu có phải ông chồng nhảy vô chết với mình, hay là bà vợ nhảy vô chết với mình đâu? Cho nên Hồn, Vía sống đồng tịch đồng sàng, chung nhau trong cái cảnh vui, cảnh buồn, rồi chết đồng quan đồng quách, Hồn Vía đồng chung trong một cái hòm. Chứ còn vợ thế gian, chồng thế gian có ông bà nào mà chôn chung trong một cái hòm đâu?

SỬA TÁNH LẬP HẠNH :

Thì chúng ta tu thiền đây là chúng ta bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng, hai tiếng, đó là các bạn bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt, rồi các bạn mới lập hạnh, thấy muốn cứu người, thấy muốn giúp người, thấy chuyện đời lại là giả, các bạn mới giúp đỡ người, các bạn không có tiếc của nữa, lập hạnh và sửa tánh. Mà sửa cho được tánh mới lập được hạnh. Thì cái tánh nó nhờ cái tu thiền này nó mới sửa cái tánh được. Nó kèm chế được cái tánh hung hăng, ô trược, tiến hóa tới thanh nhẹ.

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Thị Chư Chúng Điều, Trú Dạ Lục Thời, Xuất Hòa Nhã Âm,

Kỳ Âm Diễn Sướng, Ngũ Căn Ngũ Lực.

Thất Bồ Đề Phận, Bát Thánh Đạo Phận, Như Thị Đăng Pháp, Kỳ Độ Chúng Sanh

THỊ CHƯ CHÚNG ĐIỀU, TRÚ DẠ LỤC THỜI nghĩa là: Các chim này ngày giờ phút khắc phải ứng hầu tiếp viện luôn. Lúc con luyện đạo phải thừa tiếp cho linh hồn của Di Đà.

XUẤT HÒA NHÃ ÂM, KỶ ÂM DIỄN SUƯỚNG nghĩa là: Ca hát tí tí đó là tông chỉ của nó, là diễn chiếu qua các nẻo gân xương hơi nhập buộc phải tức khắc chạy diễn cho mau lúc ấy cốt chỉ của nó phải kêu, ví như một bộ máy chạy bánh xe trái khế phải chuyển lần, phải kêu, ấy là sự bắt buộc hai đảng thừa tiếp kết nhau mới tiếp được, chứ rồ rồ tí tí ca hát cũng một nghĩa mà thôi.

NGŨ CĂN NGŨ LỰC là: Đêm năm canh, ngày sáu khắc.

THẤT BỒ ĐỀ PHẬN là: Bảy vía phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu luyện đạo. Tông chỉ của bảy vía là: Trong năm bộ phận không khác nào năm cơ sở. Các điển ấy thành phần làm việc của nó, giờ khắc của nó không sai ngoa. Năm bộ phận là: Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là tông chỉ của nó cùng **tâm hồn** và **tánh vía** của con. Cộng là THẤT BỒ ĐỀ PHẬN, là Bửu Pháp của nó mà ta đã ban.

Chữ BÁT THÁNH ĐẠO PHẬN nghĩa là: Tám Thánh Đạo. Khi con luyện đạo là Thánh Đạo trong tám lỗ. Người luyện đạo gọi là **Bát Chánh**, kể ra như sau:

- 1- Thứ nhứt **ngay chót sống mũi**, luồng điển ta luyện đạo đi ra ngay đó, xuất ra cục điển lửa đỏ.
- 2- Lỗ thứ hai tới **chỗ tập trung** của con cũng thế.
- 3- Rồi tới **giữa trán** của con cũng có một lỗ nữa là lỗ thứ ba cũng thế.
- 4- Lỗ thứ tư của con tới **chân tóc**. Điển ấy cũng chiếu ra điển lửa cũng thế. Trái lại điển này hóa hào quang thừa tiếp cho các điển.
- 5- Điển thứ năm là đến lỗ điển **trung tâm hồn**, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc mọi mặt, nào là thừa tiếp điển tiên thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức Bồ Đề.

Chữ BỒ ĐỀ là hột điển lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo huấn. Hễ con được tốt Bửu Pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác.

Còn ba lỗ nữa là:

6- Từ **xương cục rõ rã phân hai bộ đầu cùng cái cổ**, nơi chỗ ấy là chỗ xử tử. Hai khớp xương này không dính liền nhau. Ngay giữa khớp xương có một đường gân cùng một hột tròn ngay giữa, dính liền nhau đây là **lỗ thứ sáu** làm việc khác hơn mấy lỗ kia. Nó có quyền phân tách. Nó có quyền thừa tiếp. Nó có quyền ngưng trệ. Nó có quyền nóng biến lạnh. Nó có quyền lạnh biến nóng. Nó có quyền lừa lọc. Nó có quyền dâng lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thăng giáng. Trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó còn có quyền dâng lệnh lỗ Tâm Hồn điển của con.

7- Lỗ thứ bảy là lỗ **Hiệp Tích**, ngay xương sống chỗ đùm gan ruột dính lại. Lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên cùng hậu thiên, các các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bốn phận của nó, cũng như một cái (poste) trạm cái của điển dây thép, mở cùng đóng cho ngựa qua lại, thân phóng nẻo nào phân tách theo vậy.

8- Lỗ thứ tám **ngay nơi hai trái cật**, chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia, cùng đem lửa hậu thiên hóa tiên thiên, hòa hướn với nhau đến Hiệp Tích là chỗ ngưng trệ, chia sót nửa phần điển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến Hà Đào Thành (bộ đầu) tiếp xúc với điển thiên không thay đổi hợp với thán khí của trần, hóa ra luồng điển dưỡng khí trường sanh sắc xanh màu dợt, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa để tiếp xúc cho người công phu luyện đạo đương tinh trí an thần. Luồng điển này sắc xanh màu dợt.

Đó là tông chỉ của Bát Chánh, gọi là **Bát Thánh Đạo Phần**.

ĐẠO có nghĩa là lỗ điển. Ngoài con mắt thế gian không thấy, da liền, người trần nào biết được. Khi luyện đạo thông khí rồi thì Bát Chánh này là tám lỗ đạo của điển. Nó làm cho những người công phu luyện đạo nhờ 6 chữ Di Đà của ta.

Nếu công phu theo Khoa học Huyền bí, khi tinh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị Thánh, **minh tâm kiến tánh**, hiểu quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn ở nơi trần.

Di Đà ơi! Đó gọi Bát Chánh mà Thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh. Con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy. Nhưng con không nên phiền trách những người ngu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ái đừng phiền phức. (còn tiếp)

THÔNG BÁO THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI, BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY-ÚC CHÂU THIÊN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: **BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2012-2013**
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐẠO VÀ CÔ BÁC ANH CHỊ ĐẾN TRUNG TÂM SINH HOẠT TĐ DŨNG CHÍ: 922 HUME HWY, BASS HILL NSW 2197 VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 29/07/2012 LÚC 11.00 AM.
CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

1- H/T THÁI PHÚC HẢI Mob.: 0414 508 194 hay Email:thaiphuchai@gmail.com

2- T/K LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG Mob.: 0450 532 464

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO.

TM BCH, THƯ KÝ: LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà HỒ THỊ XÚNG (là thân mẫu bđ Lê Văn Đương). Mất ngày 18.7.2012 (nhằm ngày 30.5 AL) tại H. Ô Môn TP. Cần Thơ thọ 84 tuổi, được siêu sinh tịnh độ.

Cám ơn quý bạn đạo.

Chân-Tâm

Tôi hỏi Chân-Tâm ở chốn nào ?
- Không ai chỉ được ở nơi nao...
Hỏi bao Tu-Sĩ đều tranh lý ;
Đành phải hỏi Trăng với hỏi Sao.

Hỏi vầng Trăng khuyết hội ba Sao :
- Trăng mãi đầy với tự thừa nào,
Sao vẫn gần xa hoài lấp-lánh...
Tôi về mặc-niệm chốn trời cao !

Tôi hỏi Chân-Tâm vẫn ở đâu
Từ thời vô-tận chẳng ban đầu ?
Khi chưa thọ-cảm, chưa thân-xác,
Tâm có là Tôi thừa mới đầu ?

Cao-Nguyên, ngày 24-07-2012.
Trịnh Quang Thắng.

CHÌA KHÓA LỤC TỰ

Dày công tu luyện gom Mô ni châu
Thanh lọc sáng thông thức lý sâu
Nhắm mắt điển gom sao điển sáng
Ngộ thấy Phật sự khỏi phải cầu
Nghe lời Phật dạy chỉ lo tu
Nhởi quả Đạo Đồi ba cõi đầu
Vững tu trì chí không thay đổi
Nguyên ý trụ tâm thanh nhẹ đầu
Lục tự Di Đà chìa khóa đó
Giải tan nghiệp quả niệm trì lâu
Vô Vi hành đạt quy thanh tịnh
Sáng suốt vô cùng pháp nhiệm màu.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
19.06.12)

DẪN TIẾN TÂM LINH

Tu Vô Vi trực tiếp thành đạt
Hành tu tâm giác triển khai phát
Hiểu sâu nguyên lý A Di Đà
Nhận chân giá trị tự mình giác
Chủ động hành khai mới khám phá
Không còn mê muội tâm linh phát
Sáng suốt thông minh chư Phật ban
Phi thường phàm tánh giải tiêu mất
Tâm minh trật tự đạt quân bình
Khám phá chính mình tâm thức giác
Thực tế không tin tiến triển mình
Quán suốt thông minh là sự thật
Dẫn tiến tâm linh tu tiến thông
Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
03.07.12)

TỪ ĐÂY

Từ đây Vô Vi một nhà,
Học hoài tu tiến thật thà với nhau.
Từ đây cố gắng về mau,
Lo tu lo tiến đêm thau thực hành.
Từ đây thức giác an lành,
Cùng nhau xây dựng trở thành an vui.
Từ đây phân rõ thật hư,
Hy sinh tiến hoá không ưa chuyện đời.
Từ đây học hỏi không lời,
Niệm Phật ba pháp cùng mời người sau.
Từ đây cố gắng không rầu,
Tâm thân thánh nhẹ hết sâu hết sân.
Từ đây Vô Vi giải phân,
Chung vui tiến hoá ân cần an vui
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
06/30/2012 Hoàng Kiệt