



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 251 Ngày: 27 tháng 9 năm 2013

Phân Minh

*Phân minh đời đạo tâm cõi mở
Thức giác chính mình tâm ổn định
Thành tâm tự học tránh sai lầm
Thông qua đời đạo tâm tự đạt*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 11/11/2003 đến 17/11/2003

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm sao thanh tịnh đời đời được?
- 2) Tha nhân là gì?
- 3) Tại sao phải thương người khác họ?
- 4) Nhớ thương những gì ray rứt trong tâm hồn?
- 5) Sự liên hệ của con người từ đâu đến đâu?
- 6) Giữa người và Trời mặt thiết bằng cách nào?
- 7) Nguyên khí của Trời Đất ban chiếu bằng cách nào?

<p>1) Markham 11-12-03 7:17AM <i>Hỏi: Làm sao thanh tịnh đời đời được?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành pháp đều đều sẽ đạt tới thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác tự khai minh Thanh tịnh khai minh rõ tiến trình Pháp giới phân minh đường chánh đạo Cần khôn qui một rõ hành trình</i></p>	<p>2) Markham 12-12-03 8:20AM <i>Hỏi: Tha nhân là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tha nhân là người đứng khác họ</p> <p>Kệ: <i>Tha nhân khác họ vẫn thương nhớ Quý tướng Trời cao uyển chuyển thờ Tâm đạo vui bàn không cách biệt Một lòng khai triển tiến từ giờ</i></p>
<p>3) Markham 13-12-03 9:36AM <i>Hỏi: Tại sao phải thương người khác họ?</i></p> <p>Đáp: Thừa người đứng khác họ mà chung sống một quả địa cầu</p> <p>Kệ: <i>Cần khôn qui một chẳng ôm sâu Giải tỏa thâm sâu rất nhiệm mầu Tiến hóa không ngừng sau kích động Thành tâm hành pháp chuyển khai lòng</i></p>	<p>4) Montreal 14-12-03 9:45AM <i>Hỏi: Nhớ thương những gì ray rức trong tâm hồn?</i></p> <p>Đáp: Thừa nhớ thương nguyên lý của Trời Đất</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý Trời độ chuyển tiến thân Giữ tâm thanh tịnh tiến chuyên cần Giải phân đời đạo tự phân trần Chuyển hóa thâm sâu nguyện góp phần</i></p>
<p>5) Montreal 15-12-03 10:05AM <i>Hỏi: Sự liên hệ của con người từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự liên hệ giữa con người và vũ trụ rất mật thiết</p> <p>Kệ: <i>Tình Trời ban chiếu khắp nơi nơi Vũ trụ cần khôn chẳng có rời Ban chiếu xây dựng qui hội tụ Tình thương đạo đức giúp hồn tu</i></p>	<p>6) Montreal 16-12-03 1:55AM <i>Hỏi: Giữa người và Trời mật thiết bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa giữa người và Trời quang chiếu liên hệ với nhau mới có sự di động được</p> <p>Kệ: <i>Quang chiếu không ngừng xây dựng tiến Hành thông tự hiểu đạt duyên tiền Qui nguyên đời đạo tự giao liên Hiểu lẽ Trời ban tạo được duyên</i></p>
<p>7) Montreal 17-12-03 3:22AM <i>Hỏi: Nguyên khí của Trời Đất ban chiếu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa nguyên khí của Trời Đất ban chiếu từ giờ phút khắc liên hệ trong hơi thở</p> <p>Kệ: <i>Nguyên khí liên hệ chuyển khắp nơi Cần khôn qui một chiếu phân thời Giải phân đạo đời thanh thông giới Trật tự độ tha chuyển hợp thời</i></p>	

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

ÁO DÀI BA MIỀN

1/ ÁO DÀI MIỀN BẮC

Mượn khăn quấn tóc bao vòng,
Áo ngoài che kín sống tòng mẹ cha.
Trong ngoài học nhẫn học hòa,
Làm dâu xứ Bắc thờ cha quý chồng.
Yêu thương lễ độ một lòng,
Vì dân vì nước khổ không than phiền.
Trời ban trí tuệ của riêng,
Sống trong nề nếp áo duyên đón chồng.

2/ ÁO DÀI MIỀN TRUNG

Yêu anh phải nhớ áo dài,
Gió bay thanh thoát hai vai nhẹ nhàng.
Tóc em theo gió phiêu bần,
Tình yêu sống động áo hàng rước anh.
Hồn thơ diễn tả thanh thanh,
Nón che dấu diêm tình anh bao vòng.
Áo dài yếu điệu thanh trong,
Tình yêu sống động chuyển vòng nhớ nhung.

3/ ÁO BÀ BA

Khăn rằn phục vụ vạn năng,
Che đầu cũng được vắt ngang vai nàng.
Bà ba ngắn cụt nhẹ nhàng,
Quần thời ống rộng dọc ngang cảm hòa.
Tâm tình chất phác thật thà,
Chung lo xây dựng nước nhà ruộng nương.
Sống nơi âm áp nắng sương,
Chờ anh đến rước tình thương đậm đà./.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHAY-M ẶN 33

(Thuyết Pháp Nanterre -tiếp theo)

Tôi hít cho cái bụng tôi ngày nay cái bụng nó lớn nhưng mà nhờ cái hơi chứ không phải cái này ăn nhậu lớn thành ra nhiều người lầm như bạn tôi lầm. Hồi đó, tôi cũng đi xuống Lefebvre buôn bán này kia, kia nọ. Nó nói rừ thằng mập này đi bộ về Chợ Lớn. Tôi nói: đi bộ với điều kiện gì? Mày đi về tới đường Bùi hữu Nghĩa thì tao cho mày ăn mì với uống bia mà đích thân tao xào. Được, rồi hai đứa đi cặp với nhau đi giữa đường thì anh cứ chỉ ô tô buýt với xe hơi, tôi cứ kéo anh đi tới nơi bắt anh phải làm cho tôi ăn.

Bởi vì nó khi thăng mập này đi không nổi. Tôi nói thăng mập này có thể đi tám chục cây số không mệt hết rồi có ăn chung gì. Từ Sài gòn - Chợ Lớn đâu có ăn chung gì, đi tới cho coi. **Cho nên cái hơi là cái trung ương, cái trung khí đầy đủ con người nó mới mạnh. Có người già lớn tuổi vì cái trung khí kém cho nó yếu, nó bệnh. Cho nên bác tu bác làm Pháp Luân rồi con người của bác tự nhiên thấy trẻ lại, thấy khỏe lắm, thấy không? Cái trung khí nó đầy đủ.**

Cho nên, tôi bây giờ năm mươi tám tuổi chứ tôi mạnh hơn lúc tôi hai mươi tuổi. Có nhiều người thử đi bộ. Tôi thử tôi đi bộ từ An Khê xuống Quy Nhơn, tôi đi với cái ông cao hơn tôi, chú Trí đó, chú khóc lên khóc xuống. Chú nói chú ở bên Tàu chú đi bộ bao nhiêu. Tôi nói không cần nói bây giờ ở Việt Nam thử coi. Anh đi anh đói bụng ăn chả cuốn đồ này kia, đau bụng. Tôi chỉ ăn có mấy trái chanh thôi mà tôi đi xuống tới dưới, không mệt. Tôi vừa đi vừa niệm Phật, tôi thấy tôi thanh thản, tôi thấy tôi vui tươi, tôi không có buồn phiền. Còn anh đi mỏi chân, phỏng căng, phỏng chân, tôi không có gì hết. Đi sớm mới tới tới mới tới Quy Nhơn, đi bộ mới thử cái pháp này nó hữu ích.

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, năm 2013
“Bàn Bạc Khai Thông”
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan

Ngày 27 tháng 9 năm 2013

Kính gửi quý bạn,

Thời gian thâm thoát trôi, chỉ còn trên 2 tháng là đến Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông”.
Xin quý bạn lưu ý các điểm sau đây để giúp BTC phục vụ quý bạn được tốt đẹp hơn:

Chuyên vận trước và sau Đại Hội:

Nếu chưa thông báo, quý bạn đã mua vé máy bay xin gửi lộ trình bay càng sớm càng tốt cho BCV về điện thư: ghidanhdh2011@gmail.com, hoặc liên lạc với ban ghi danh ở địa phương, để BTC biết số người cần được chuyên chở để mướn xe bus và xe van cho Đại Hội.

Quý bạn không đi máy bay nhưng cần được chuyên chở từ Hotel ra bến tàu xin ghi danh trước để chúng tôi biết số người chính xác.

Vé Tàu / Chi Tiết Passport và ghi danh:

Ban Ghi Danh cần đầy đủ các chi tiết của quý bạn như ngày sanh, ngày hết hạn passport, cấp nơi nào, địa chỉ cư ngụ, v...v... (như trong phiếu ghi danh) để in vé tàu và phiếu hành lý trong tháng 11. Nếu quý bạn chưa cập nhật hoá các chi tiết trên, xin vui lòng liên lạc với ban ghi danh ở địa phương mình cư ngụ hoặc email về ghidanhdh2011@gmail.com để bổ túc.

Cẩm Nang Đại Hội:

Xin quý bạn nhớ cho biết địa chỉ nếu có thay đổi (email ghidanhdh2011@gmail.com) . Cẩm nang sẽ được gửi đến quý bạn vào tháng 11.

Trẻ em dưới 21 tuổi:

Nếu trẻ em dưới 21 tuổi không đi cùng cha mẹ, người thân phải có giấy chứng nhận của Cha hay Mẹ đồng ý cho con em mình đi theo người đó trên du thuyền.

Thủ Tục Xin Visa Vào Úc:

Xin quý bạn nhớ xin Visa vào Úc như sau:

Giấy thông hành (passport) để du lịch Úc châu:

Tất cả các hành khách (kể cả trẻ em) đều phải có giấy thông hành (passport), và quý bạn nên xem lại hiệu lực giấy thông hành cần ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành du thuyền, tức là thông hành nên có hiệu lực đến tháng 6 năm 2014. Xin quý bạn nhớ gia hạn thông hành trước khi xin visa (electronic visa) vào Úc.

Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch Mỹ / Canada:

Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada có thể xin loại Electronic Visa vào Úc. Visa du lịch có quyền nhập cảnh nhiều lần (Tourist Visa – Multiple Entry) có hiệu lực 1 năm, và thời hạn lưu trú ở Úc tối đa là 90 ngày.

Quý bạn cần xin visa ETA (Visitor Visa – Subclass 976) và trả lệ phí 20 AUD (Úc Kim) khi xin visa. Xin vào website dưới đây:

<https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp>

Đây là website của chính phủ Úc để xin visa (ETA – Electronic Travel Authority) vào Úc. Quý bạn nên lưu ý là có rất nhiều website quảng cáo xin visa, vì vậy quý bạn nên chọn website của chính phủ Úc thì bảo đảm hơn.

(Quý bạn xin visa trên mạng cần có: email, thẻ tín dụng và thông hành (passport)).

Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch các nước Âu Châu (Pháp, Đức, Bỉ v.v..) :

Các bạn có quốc tịch Âu Châu có quyền xin visa (eVisitor) hoàn toàn miễn phí. Các bạn phải chọn eVisitor link, như sau:

<https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV>

Nếu quý bạn không có Internet, quý bạn có thể nhờ dịch vụ các hãng du lịch hay nơi bán vé máy bay làm thủ tục xin visa ETA cho quý bạn.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp và lưu ý của quý bạn.

Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội,

Kính thư,

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

BẠN ĐẠO VIẾT 1

Tiểu Sử Và Cuộc Đời Hành Đạo Của Đức Thầy

Đức Thầy tên thật là Lương Sĩ Hằng, còn gọi là Ông Tám, Phật Hiệu Vĩ Kiên . Đức Vĩ Kiên sinh ngày 20 tháng 12 năm 1923, tức là ngày 13 tháng 11 năm Quý Hợi tại Qui Nhơn thuộc tỉnh Bình Định Việt Nam. Cha tên Lương Thâm mẹ là Lâm Thị, có vợ là Trần Tân, mọi người quen gọi là Bà Tám.

Lúc thiếu thời, Đức Thầy học trường Tây, nhưng phải nghỉ học sớm vì bị bệnh, lớn lên lấy buôn bán làm kế sinh nhai và công việc rày đây mai đó, nhờ có khả năng thiên phú, và có nhiều sự hiểu biết khác thường, nên Đức Thầy được làm việc cho một hãng ngoại quốc, giữ chức vụ Phụ Tá Giám Đốc, đặc trách thị trường cho công ty Hóa Học Getz Brothers của Hoa Kỳ trước năm 1975, và làm việc cho đến ngày cuối cùng của chế độ Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975 Đức Thầy nghiên cứu thêm khoa châm cứu, trước là để giúp đỡ cho người dân trong cơn ngặt nghèo trong thời kỳ khổ nạn, nhưng mục đích chính của Ngài là để dễ bề tiếp cận với bạn đạo Vô Vi , tiếp tục diu dắt họ trong việc tu hành luyện đạo, nên khoảng thời gian đó, đã lưu lại không ít những bài giảng của Ngài tại Saigon.

Nói về lúc còn trẻ, sau một biến cố chết đi sống lại vào năm 1954, lúc Ngài 31 tuổi. Đức Thầy trở nên một con người khác lạ, quyết lòng dứt khoát chuyện thế gian mà tâm sự học đạo. Ngài gặp được Đức Tổ Sư là cụ Đỗ Thuần Hậu, chúng ta thường gọi là Đức Ông Tư, truyền cho Đức Thầy Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, và chỉ có 7 tháng công phu luyện đạo, Đức Thầy đã đạt được những ấn chứng phi thường từ sức khỏe cho đến tâm linh siêu hình, trí đạo khai minh, quán thông tam cõi.

Từ đó Đức Thầy bắt đầu đi thuyết giảng đến hai Thiên Đường tại Việt Nam hằng tuần, Thiên Đường Hồ Văn Em ở Thủ Thiêm vào sáng thứ bảy, Nguyễn Xuân Liêm tại Hòa Hưng vào sáng chủ nhật, và thường xuyên Đức Thầy đến châm cứu cho đồng bào tại Tư Gia Mai Ngọc Pháp ở đường Nguyễn Biểu Chợ Lớn. Cho tới ngày 10 tháng 10 năm 1970, trong nước mới thu âm được âm thanh của Đức Thầy qua Cassette Tape.

Sau biến cố năm 1975, Đức Thầy cũng bị chính quyền mới, tình nghi làm gián điệp cho chính phủ Hoa Kỳ, nên ở tù 13 tháng trong trại Cải huấn B Vũng Tàu, trong thời gian này, Đức Thầy đã cứu giúp rất nhiều cho các tù nhân, bị giam cầm khắc nghiệt trong trại tù bằng khoa châm cứu, và truyền đạt tâm đạo cho họ, cũng nhờ lúc ấy có duyên may, Đức Thầy đã cứu sống được đứa con gái nhỏ của ông Thủ Trưởng trại tù, cho nên Ngài được ưu đãi, tự do đi lại mà lo phục vụ cho bệnh nhân trong trại, Đức Thầy ra tù trước ngày ấn định.

Với một sứ mệnh hoằng pháp mà bên trên đã định, Đức Thầy đã rời khỏi Việt Nam trong một cơ duyên huyền diệu, khiến đâu có một chiếc tàu muốn vượt biên ở một nơi đang bị nước lụt, không còn đất để trú ẩn, cũng là nơi gia đình Thầy đi vùng Kinh Tế Mới, thuộc Vĩnh Trạch, tỉnh Long Xuyên, Miền Tây Việt Nam, vì họ muốn có Đức Thầy cùng đi, hầu giúp cho sự ổn định, vì trên chiếc tàu này đang có sự tranh chấp lẫn nhau. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, thì được một chiếc tàu của Pháp cứu vớt, và đưa vào trại tỵ nạn Fabella Philippine vào năm 1978. Nơi đây Đức Thầy tiếp tục châm cứu và truyền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho đồng bào tỵ nạn, và đã có một số đồng người đã trở thành bạn đạo Vô Vi với chúng ta. Ngoài ra, Ngài còn đi chữa bệnh cho những nhà giàu người Phi người Tàu ở ngoài thành phố, để có quà như là quần áo, mền gối và thực phẩm mà đem về hằng ngày, rồi giao cho một Di Phước chuyên vào các trại tỵ nạn như là Palawan, Bataan và Fabella để giúp cho dân tỵ nạn có đủ cơm no áo ấm.

Đến cuối năm 1979, Đức Thầy định cư tại Montreal Canada vào dịp Lễ Giáng Sinh. Từ đó, mỗi đạo bắt đầu lan rộng đi khắp năm châu thế giới, và chuyến đi đầu tiên là sang Hoa Kỳ vào năm 1981 đến Thiên Đường Culver City vùng Los Angeles, California Mỹ Quốc, và lần lượt đến các quốc gia khác, nơi có đồng bạn đạo như là Pháp, Đức, Bỉ, Úc.

Nhờ có Đức Thầy ra được hải ngoại mà Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mới được phát triển nhanh chóng. Một kho tàng kinh sách và băng giảng Vô Vi được phổ biến rộng rãi khắp thế giới, trên mọi phương tiện như là Đài Phát Thanh, Vô Vi website. Lưu truyền cho đến nay có trên 2,550 Audio Tape và được biến dạng qua những thiết bị mới như CD, MP3, Ipod v.v., mà hiện nay chúng ta luôn luôn được nghe hằng đêm trong giờ thiền định.

Những lời thuyết giảng của Đức Thầy trong suốt 55 năm qua từ năm 1954 đến năm 2009. Âm thanh êm dịu, dẫn theo Luồng Từ Quang của Đức Thầy, đã in sâu vào tâm khảm của mọi người, giúp cho chúng ta khai tâm mở trí, tham thiền thanh nhẹ, mà hậu thế cũng nhận được một Chơn Lý Trường Tồn sống động, như Ngài còn luôn hiện hữu trên quả địa cầu này.

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 1, tổ chức tại Long Beach California vào năm 1982, đã mở đầu cho một Kỷ Nguyên mới, và tiếp tục hằng năm như vậy, đến nay là 32 kỳ trên toàn thế giới từ Mỹ, Âu, Á, Úc và những kỳ trên các Du Thuyền như là Walt Disney, Alaska, Caribbean, Hawaii, Spain và sắp tới đây là Sydney Úc Châu. Mỗi kỳ là một sắc thái khác biệt và đã ghi lại một kho tàng Kinh Sống qua những Video Tape và DVD.

Vì tuổi Thầy đã cao, mà phải khổ hạnh rày đây mai đó, rao giảng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp không ngừng nghỉ, nên cơ thể của Ngài chóng hao mòn và đã nhóm bệnh từ năm 2003, nhưng mà Đức Thầy vẫn tiếp tục đi và đi mãi. Tới khi căn bệnh trở nặng, thì Đức Thầy phải nhập viện vào ngày

22 tháng 2 năm 2008. Một tuần sau đó tức là ngày 26 tháng 2, Đức Thầy đã trao quyền thừa hành cho các vị Hội Trưởng để chăm lo sức khoẻ cho Đức Thầy.

Một sự kiện đặc biệt ,là sau khi được xuất viện và tái hồi sức khoẻ được chừng vài tháng ,thì Đức Thầy sang California Hoa Kỳ vì nhớ thương bạn đạo, mặc dù Bác Sĩ không muốn cho Thầy đi xa , nhưng rồi, trong thời gian tại Mỹ, Đức Thầy bắt ngờ lại về Việt Nam, để thăm lại quê cha đất tổ một lần cuối của cuộc đời. Trở về Montreal Canada, Đức Thầy bệnh lại nặng hơn, và từ đó trong những ngày tháng cuối , Đức Thầy phải chịu đựng nhiều sự khó nhọc của xác thân và ngày ngày ngồi chờ mong cho đủ các con thân yêu từ các phương xa, trở về thăm viếng người Cha Vô Vi kính yêu lần cuối cùng.

Đức Thầy liểu đạo vào ngày 23 tháng 9 năm 2009 lúc 7 giờ chiều tại Montreal Canada, hưởng thọ 86 tuổi. Nhân ngày Đại Lễ Tưởng Niệm đến Đức Thầy, chúng con nơi đây cũng như trên toàn thế giới ,đồng tâm đánh lễ tạ ơn Đức Thầy với tất cả lòng thành kính thương yêu.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

Nguyễn Hoàng Long soạn thảo cùng phối hợp với một số bạn đạo đáng tin cậy từ San Jose, Boston và Montreal Canada.

Note:Ngoài ra những bạn nào có thêm chi tiết, hay muốn tu chỉnh lại Tiểu Sử của Đức Thầy cho đúng , thì gửi về cho chúng tôi để bổ túc .

BẠN ĐẠO VIỆT 2

HUYỀN VI

Cười vì đang vui sống trong hạnh phúc . Khóc vì hiểu rõ mình đang sống trong tình điên vô biên của Đạo-Màu luôn quang chiếu . Nước mắt và nụ cười hiện rõ trên gương mặt, trong ánh mắt của tất cả các Bạn Đạo từ khắp nơi cùng về chung hội tại thiền viện Vĩ-Kiên trong ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy lần thứ tư và những ngày sum họp .

Một chương trình dài cho bốn ngày,lễ Tưởng Niệm Đức Thầy,Lễ khánh thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và hai ngày Sum Họp Tưởng Nhớ Đức Thầy . Hơn 280 Bạn Đạo từ 18 tiểu bang Hoa-Kỳ và Bạn đạo Canada ,Bà Tám,Ông Bảy đồng chung tham dự để tưởng nhớ công ơn Đức Thầy,Người Cha Kính yêu và cùng để ngắm nhìn những thành quả vừa hoàn tất .Thiền viện Vĩ-Kiên vừa mới trùng tu và Trụ Sở Xây Dựng vừa xây cất mới . Đó là nhờ công sức của HAHVVNC và sự đóng góp của Bạn đạo khắp nơi trên thế giới .Việc trùng tu Thiền viện được bắt đầu từ 2006 sau sự kêu gọi của Đức Thầy mãi cho đến 2013 mới đi đến hoàn mỹ , mộtTrụ Sở Xây Dựng Vô Vi rất khang trang, từ khởi xướng đến hoàn tất hơn 2 năm . Hai công trình này đã hoàn thành cùng một thời điểm trước ngày lễ giỗ Đức Thầy như một món quà quý để dâng lên Người . Tôi đã phải suy nghĩ thật nhiều khi viết những dòng chữ này .Thật là một điều rất khó khi nói về một cá nhân nào nhưng nêu không viết Tôi mình không xứng đáng là người con Vô Vi .Suốt hơn 18 năm qua Tôi đã chứng kiến bao lần thay đổi Hội Trưởng ở miền Nam Cali vì cứ 2 năm là bầu lại chức vụ này,bao nhiêu lần sửa sang thiền viện Vĩ-Kiên ,bao nhiêu bài học tham,sân,si để trui rèn tâm thức của hành giả bởi . "Nhân vô thập toàn" và thức giác , hiểu được lời Đức Thầy luôn dạy Không có gì đúng,không có gì sai sự kích động chỉ để cho hồn tiến hóa . Nhưng để nhận thức được điều này là cả một quá trình và hành trình này luôn được sự ân độ của Bề Trên như bài kệ của Đức Thầy đã viết

Trí tuệ phân minh đường thức giác

Thành tâm tu luyện tự giác minh

Hành trình Trời độ tâm sáng suốt

Thức giác chính mình tự cảm minh .

Như chúng ta đã biết,hơn hai năm trước là lúc bầu lại chức vụ Hội trưởng tại Nam Cali . Hội Trưởng đương thời là Lộc Huỳnh và người tranh cử là Trần lệ Quyên cũng đang làm việc cho hội . Quyên là con của anh Trần Đình Long người anh cao tuổi đạo,tuổi đời trong đạo . Lộc Huỳnh là hội trưởng rất nhiệt tâm lo cho Hội,cho Bạn đạo nên quyết định bầu cho ai cũng hơi khó . Sáng hôm đó là ngày bỏ phiếu, trước khi

đi anh Lộc nói với Tôi : " Tôi qua anh thấy Thầy , gương mặt Thầy rất nghiêm Thầy nói:" Đạo là quân bình, không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải " Thầy chỉ nói có một câu rồi tất cả biến mất ." Tôi nói lời Thầy dạy chắc liên quan đến việc bỏ phiếu hôm nay, anh Lộc cũng nghĩ vậy nên chúng Tôi quyết định bỏ phiếu trắng và khuyên anh Toàn nên bỏ phiếu trắng mà không dám kể chuyện này với ai . Kết quả Trần lệ Quyên đắc cử chức Hội Trưởng với số phiếu thật khích khao, không đầy một tháng như một con chân động gây nhiều xôn xao..., bài học tới . Bài học gì ? Ai người trong cuộc sẽ hiểu rõ mình học được gì ! Riêng chúng Tôi học được bài lui về thanh tịnh vì nhận ra một điều Đức Thầy đang làm việc trong cõi huyền vi , mọi việc đều có Bề Trên sắp đặt . Phải thành thật mà nói, Tôi rất phục Hội Trưởng Trần lệ Quyên vì sự làm việc của cô vì khi bắt đầu nhận chức Hội Trưởng đã phải trong một hoàn cảnh thật gây cản, khó khăn nhưng cô đã vượt qua tất cả để hoàn tất hai công việc lớn này . Ngày xưa chỉ mỗi việc trùng tu thiền viện Vĩ-Kiên luôn là một vấn đề mà bao Hội Trưởng đã cố công thực hiện mà vẫn không hoàn tất . Điều này cho thấy sự quang chiếu của Đức Thầy khi giao trách nhiệm lớn cho một người . Hôm nay mọi việc vừa mới hoàn thành, chúng ta hãy từ bước tiến này mà tiến xa hơn nữa trong con đường đạo đó là đồng tâm hợp sức cho ánh sáng Đạo Mẫu, PLVVKHHBPP càng sáng thêm hơn trên hành trình trở về nguồn cội bởi hành trình này luôn có sự ân độ và quang chiếu của Bề Trên, của Đức Thầy kính yêu.

Trong thiền đường, ở các buổi sinh hoạt TBPTĐN Bạn đạo thường nói , nếu học được điều gì hay mà không chia sẻ cho mọi người cùng học là không đúng và khó tiến . Tôi thấy thật chí lý nên phải học chữ Dững để bày tỏ những gì chúng tôi đã học được với tất cả chơn tình để chúng ta cùng học hai chữ "Huyền-Vi" . Tôi, rất cảm ơn và cảm phục các Anh chị trong HAHVVNC những người đã thành tâm phục vụ cho cộng đồng Vô-Vi , Chúc tất cả Anh-Chị và tất cả Bạn Đạo thật nhiều sức khỏe, tâm thân an lạc, tu hành tinh tấn !

Kính Bái
Lâm Huỳnh Mai (CA)
26 tháng 9 năm 2013

THƠ BẠN ĐẠO

GẮNG CÔNG PHU

Tự nhắc lòng mình gắng công phu
Gia công hành pháp giải khờ ngu
Ba pháp Thầy trao xem tưởng dễ
Thực hành cho đúng lắm công phu

Công phu liên tục đừng bê trễ
Tánh lười thảng được mới hả hê
Đường tu gian khổ rèn ý chí
Giữ bền không nản tự kiểm kê

Kiểm kê đời đạo xét thấy mình
Nghiep trần chưa dứt đạo sao mình
Tiến lên một bước lùi ba bước
Khấp khểnh mà đi lập hành trình

Hành trình thực tập pháp Vô Vi
Kiếp này quyết chí phải tự đi
Dù cho duyên nghiệp còn vây hãm
Cứ vậy mà đi chẳng ngại ngại

Ngại ngại khó tiến lại chắt chùng
Giải bỏ lòng vòng giải ước mong
Buông bỏ công danh cùng sự nghiệp

Ôm phân thanh tịnh tự đạt thông

*Đạt thông thức tánh tánh trong mình
Càng hành càng tỏ rõ phát sinh
Trong ta có sẵn quyền thưởng phạt
Hít thở hành thông rõ sự tình*

*Sự tình bao kiếp trả trả vay
Chấp nhận chuyên tu một kiếp này
Nghịch cảnh là thầy làm ân phước
Nhồi nặn không ngừng đó dịp may*

*Dịp may xây dựng đường tiến hóa
Hành triển khai thông học nhẫn hòa
Hòa ái trong ta khai triển mãi
Cảm nhận tình Trời chẳng có xa*

*Có xa vì bởi tâm ta động
Thiên địa nhân gian một chữ đồng
Thanh thanh hóa giải nghiệp trần thế
Không còn động loạn trở về không*

San Jose, ngày 27/11/1995
Kính bái
Lý Vĩnh

ĐẠO PHÁP TRƯỜNG TÔN

(Tưởng nhớ Đức Thầy Võ Kiên)

TỔ THUAN HẬU ĐỒ đầy công nghiên cứu
THẦY SĨ HẰNG LƯƠNG hướng dẫn tu
KHAI tâm mở trí hành tri pháp
SÁNG suốt hành xuyên sớm vận trù
ĐẠO đời hai ngã song tu ngộ
PHÁP luân thường chuyển giải thông mù
TRƯỜNG đời tạm cảnh hành siêu thoát
TÔN vong thức giác tu thiền cứu
VÔ trong pháp giới rõ mâu nhiệm
VI diệu pháp môn hành điển thu
HIỆN thực vô vi chỉ nhứt không
ĐẠI phước kỳ nguyên thiền pháp lưu
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
06.09.13)

TRỤ SỞ VÔ VI

TRỤ SỞ VÔ VI LỘ DIỆU HUYỀN,
ÂM DƯƠNG SONG TRỤ, MÔ NI HIỆN,
PHÁP LUÂN CHUYỂN HÓA, ĐIỂN TÂM KHAI,
RỰC RỠ ÁNH VÀNG "ĐỊA-NHÂN-THIÊN".
TRUNG KHÔNG DIỆU HỮU, LUNG LINH
ẢNH,
THANH ĐIỂN BAN HÀNH, TẠO CẢM YÊN.
ĐỒNG CHUNG XÂY DỰNG, KHAI TRIỂN ĐẠO,
THẾ GIỚI THANH BÌNH, HỢP Ý THIÊN.
Hồ Huệ (CA)

TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY

ĐỨC độ từ bi tâm Phật Thánh
THẦY SĨ HẰNG LƯƠNG giảng dắt hành
VĨ đại pháp thiền khoa học phật
KIÊN nhẫn nhịn hòa hành triển nhanh
SỐNG để cứu đời độ chúng sanh
MÃI mãi ghi ơn dạy dỗ dành
TRONG không mà có vô vi pháp
TÂM nguyện với Thầy tu đạt thành
HÀNH trong khó khó tâm quy nhứt
GIẢI từ trần trước thức tâm thanh
VÔ luận bàn, hành pháp nhiệm mâu
VI vụ niệm phật đạt tâm thanh
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
10.09.13)

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

GIỖ ngày năm tháng tám âm lịch
TUỞNG nhớ lại ngày Thầy viên tịch
NIỆM phật hành xuyên đền đáp ơn
ĐỨC độ từ bi Thầy giải thích
THẦY SĨ HẰNG LƯƠNG vô quái ngại
LƯƠNG triển pháp thiền siêu đạt đích
SĨ tử khắp miền hành pháp thiền
HẰNG đêm giờ tỵ không xê xích
VĨ KIÊN khai sáng kỹ nguyên thiền
KIÊN nhẫn hành tu thiền lợi ích
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
12.09.13)

TIẾN BƯỚC

Ai đã hòa thanh, thiên xích dây ?
Tiến bước thẳng thiên, thanh điển đầy
Hòa giới hư không, hồn đặc tịnh
Giải thoát kiếp này nhờ Tổ Thầy
Saigon 09.08.2013
Minh Vô Vi

HIỆN HỮU

Hiện hữu nơi đây thanh, trước tà
Tam thanh ngũ lão tạo mà ra ?
Thiên đàng, địa ngục nơi thiên giới
Học đạo năng hành thoát ngã sa
Saigon 09.08.2013
Minh Vô Vi

ĐIỂN GIỚI

Diễn giới thiêng liêng, điển chánh tà
Trước, thanh hiện hữu nơi ta bà
Bất phân tà, chánh tâm bồ tát
Minh triết tường thông, bất ngã sa
Saigon 09.08.2013
Minh Vô Vi

THÀNH TÂM

Thành tâm niệm Phật cứu hồn linh
Thành đạt hay không do chính mình
Pháp lý Vô Vi hành giải thoát
Duyên lành đặc tịnh muôn thời vinh
Saigon 09.08.2013
Minh Vô Vi

TIỀN TRIỂN

*Hôm nay phải tốt hơn hôm qua
Thanh điền trụ thường niệm Di Đà
Liên tục đi sâu vào điển giới
Mới hay thanh nhẹ bởi do ta
Củ Chi 12.07.2013
Bá Tùng*

*Tôi xin phép được đính chính lỗi đánh máy
của bài thơ SÁM HỐI kỳ báo tuần rồi của
anh Tô văn Việt là “đơn sơ” thành “ban sơ”*

*Đường đời em chẳng đáng trò Anh,
Đường đạo ban sơ mới thực hành,
Thô thiển tâm phàm em sai quấy,
Kính Anh vui khoẻ được duyên lành.*

*Chân thành xin lỗi bạn đọc và anh Trịnh Quang
Thắng
Minh Quang*

BẠN ĐẠO VIẾT 3

BỐN NGÀY VUI TẠI NAM CALIFORNIA

Bốn ngày đã qua thật là vui. Từ ngày lễ tưởng niệm Đức Thầy ở Thiên Viện Vĩ Kiên, đến ngày Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và 2 ngày Sum Họa Tưởng Nhớ Đức Thầy tại Trụ Sở, đã có trên 270 bạn đạo ghi danh đến từ Canada và 18 tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự. Đặc biệt là có sự tham dự của Bà Tám và Ông Bảy thật là vui, giống như một tiền Đại Hội nho nhỏ trước khi bạn đạo tham dự Đại Hội hàng năm.

Mỗi ngày bận rộn từ 7 giờ sáng đến 12 giờ khuya.

Thứ Bảy 21-9: từ 7 giờ sáng các xe Van bắt đầu đưa bạn đạo từ Trụ Sở và khách sạn lên Thiên Viện Vĩ Kiên để tham dự lễ tưởng niệm Đức Thầy, đến 3 giờ chiều các xe Van lại đưa bạn đạo về lại khách sạn và sau đó đưa ra nhà hàng để dùng cơm chiều.

Chủ Nhật 22-9: 8 giờ sáng các Van đưa bạn đạo từ khách sạn đến Trụ Sở để tham dự lễ khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.

Lễ cắt băng khánh thành bắt đầu đúng 10 giờ sáng, có đài truyền hình đến quay phóng sự và hôm sau đã trình chiếu lên TiVi 1/2 tiếng trên băng tần SBTN. 12 giờ trưa Thiên và dùng cơm trưa lúc 1 giờ tại Trụ Sở. Sau phần văn nghệ buổi chiều tại Trụ Sở, 5 giờ đưa bạn đạo ra nhà hàng dùng cơm chiều và tiếp tục phần văn nghệ. 8:30 tối chờ bạn đạo đến Trụ Sở để niệm Phật và thiền vào 11 giờ khuya.

Thứ Hai, Ba 23, 24-9: 8 giờ sáng các xe Van đưa bạn đạo về Trụ Sở để ăn sáng, sau đó chương trình sinh hoạt tu học bắt đầu từ 10 giờ sáng, với những buổi trình bày chia sẻ tu học thật sôi nổi, rất vui mặc dù đã nói trước không có đăng vân đi gặp Phật Tổ, tuy nhiên cũng có 1 vài bạn đạo lên đi gặp Đức Diêu Trì Kim Mẫu..... phần văn nghệ và biểu quà do bạn đạo đóng góp trong lúc dùng cơm chiều cũng thật là hấp dẫn.

Vui hơn nữa là hàng đêm từ 9 giờ có chương trình niệm Phật đến 10 giờ, nhưng hầu như ai cũng tự niệm trong lòng mà chỉ muốn ngồi quay quần bên nhau dưới phòng ăn bánh trung thu, uống trà, đàm đạo hay kể lại những kỷ niệm về Đức Thầy thật là vui cho đến giờ Thiền lúc 11 giờ.

Nói chung bạn đạo Nam California năm nay thật là vui được bạn đạo khắp nơi về đây tham dự tạo nên một tình đoàn kết vui vẻ, nâng cao tinh thần tu học của tất cả các bạn đạo. Một lần nữa Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam Cali xin cảm ơn tất cả bạn đạo đã về đây tham dự, và kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc tu hành tinh tấn, hẹn gặp lại nhau tại Đại Hội Úc Châu.

Dưới đây vài tấm hình của ngày lễ tưởng niệm và khánh thành Trụ Sở gửi quý bạn đạo xem cho vui.











