



# Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 1113 6 tháng 11 năm 2016

*Thơ ngỏ*

**Nhập Định**

*Nhập định thăng hoa tự giải tiến  
Bình tâm nhập định cảm tâm hiền  
Minh tâm sáng suốt duyên lành tốt  
Tận độ qui nguyên tự cảm yên*

**Vĩ Kiên**

---

Mục Bé Tám 1991

---

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Cơ duyên nào thúc đẩy Bé viết ra những câu vấn đáp này?
- 2) Tình Trời là gì??
- 3) Tình người thì sao?
- 4) Làm sao biết được trong tử có sanh?
- 5) Trong sanh có tử thì sao?
- 6) Làm người sao hay thường oán hận và buồn tủi và đi đến tới trả thù là sao?
- 7) Có nhiều người lớn tuổi rồi mà sống cũng không được yên thân?

<p>1) 31-08-91  <i>Hỏi: Cơ duyên nào thúc đẩy Bé viết ra những câu văn đáp này?</i></p> <p>TL: Thừa do tâm của Bé tưởng đến chúng sanh cũng như tưởng đến Trời Phật nhiều, nó mới tạo ra duyên tận độ và hoá giải, từ cơ năng này cho đến cơ năng khác, càng ngày càng rõ rệt hơn, trong chu trình tiến hóa chư Phật chư Tiên phóng từ quang, còn chúng sanh thì ước vọng, kết hợp thành một cộng đồng tâm linh sống động, phước cho người nào được đọc và nghe qua những tình tiết lời văn sống động trong Mục Bé Tám.</p>	<p>2) <i>Hỏi: Tình Trời là gì?</i></p> <p>TL: Thừa tình Trời lúc nào cũng ban chiếu từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quang này.</p>
<p>3) <i>Hỏi: Tình người thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa tình người thì tự nó phát triển tùy duyên độ hành, cho nên những bộ óc thiếu thông minh hay chấp trước và sân si, lúc nào cũng không đồng nhứt thương yêu và tận độ như tình Trời, chuyển hóa hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh.</p>	<p>4) <i>Hỏi: Làm sao biết được trong tử có sanh?</i></p> <p>TL: Thừa chúng ta có thể chứng nghiệm rõ rệt khi ăn vô thì vạn linh đều bị nghiền nát tức là tử, sau cái tử sẽ đem lại sức khỏe tâm linh sống động và điện năng dồi dào, từ quang của vạn linh dẫn thân trong định luật sanh sanh hóa hóa và qui về nghiêm luật hồi sinh trong điền giới không ngừng nghỉ , từ miếng ăn chúng ta cũng có thể nhận định được tình Trời cao quý và vô cùng, trong tử có sanh, nếu biết nghiêm luật của Trời Đất thì không bao giờ sợ chết cả.</p>
<p>5) <i>Hỏi: Trong sanh có tử thì sao?</i></p> <p>TL: Thừa trong sanh có tử, là tình tiền danh vọng sanh ra ở đời này ai cũng có, trải qua thời gian điều luyện, dần dần những bản chất đó nó sẽ chết lần lần tùy theo duyên phước của hành giả, xác phàm cũng qui hội lòng đất, thấy sống đó mà chết không hay biết gì, bước qua một dạng khác tùy duyên phước mà hành triển, hiểu được điều này cảm thông định luật của hai mặt, thì mới có cơ hội cảm thức được nguyên ý vô sanh, tâm thức mới bằng lòng sống trong hoà bình và tận độ thoát vòng sanh tử luân hồi.</p>	<p>6) 01-09-91  <i>Hỏi: Làm người sao hay thường oán hận và buồn tủi và đi đến trả thù là sao?</i></p> <p>TL: Thừa con người đã được luân hồi nhiều kiếp mà chưa có cơ hội thức tâm cho nên họ bị sự cưỡng cưỡng trong tầng số tăm tối và loạn động, sự hiểu biết của họ chỉ có đến đó mà thôi, trình độ uất hận và buồn tủi, đi đến trả thù là tâm của họ chưa chịu dứt khoát với chính họ, mà chỉ tự ôm lấy sự sầu hận làm vốn sanh tồn. Cho nên họ mới lâm vào môi trường đầy đầy ác ý, hồn biến thành ma, tâm biến thành trược, người thì thích làm thầy, làm đàn anh, còn ma thì thích cúng bái thờ phụng, không cách nào tự lập và trở về với chơn không được. Cho nên ở thế gian này cũng phân ra hai khối: trược và thanh cũng đồng ca tụng chánh nghĩa là vậy, chỉ có người tu chơn thì mới có cơ hội cảm thức được, nguyên ý vô sanh mà hành đạo.</p>

7) *Hỏi: Có nhiều người lớn tuổi rồi mà sống cũng không được yên thân?*

TL: Thừa có trước thì mới có sau, lúc có quyền thế trong tay lại không tạo phước, đến lúc già nua thì bị thất thế hậu quả phản ảnh tràn đầy, sự đau khổ vầy xéo tâm can, dồn dập và không có giờ phút yên ổn là vậy. Cho nên người đi trước thường khuyên người đi sau, nên hướng thiện mà tự sửa tâm.

---

### Xin lưu ý Mục Bé Tám 1991

---

Mục Bé Tám do Đức Thầy viết trong năm 1991 không có đề nơi viết và ngày giờ viết như những năm sau, thỉnh thoảng Thầy mới ghi ngày nên phân trích Mục Bé Tám năm 1991 sẽ không có ngày giờ liên tục!

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo  
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

---

### SÁM TU HÀNH CỦA ĐỨC ÔNG TU

---

Tám mươi Hậu đã sấm ra  
Thích Ca truyền đạo Di Đà truyền khoa  
Từ đây giác ngộ phân qua  
Các bạn phải nhớ khoa này Vô Vi  
Từ đây Pháp Lý gắng ghi  
Pháp môn rành rẽ Di Đà truyền khoa  
Môn nào môn nấy có khoa  
Bạn đừng làm tướng chung khoa lạc đường  
Khoa Học Huyền Bí chủ trương  
Học thời ẩn chứng mới tường giả chơn  
Luyện đạo suy xét thiệt hơn  
Trí tâm tu luyện như đờn lên dây  
Học đạo đừng thói tà tây  
Nghe đâu đi đó không thầy không ta  
Rồi đây xác thác ra ma  
Chuyên môn thì nói bỏ ra đạo mầu  
Đạo nào môn nấy cơ cầu  
Học thời ráng giữ chớ sâu chớ lo  
Phật đâu mà có hộ phò  
Bạn đừng nghĩ quấy cu cò sao nên  
Tu hành gắng chí cho bền  
Nền đạo vững chắc mới nên đạo lành  
Thấy cá tưởng cá là canh  
Chánh tâm cố ý tu hành mới nên  
Di Đà thọ ký ghi tên  
Trên đầu lũng khuyết Phật cho tam liêu  
Luyện đạo cho kỹ đừng kiêu  
Anh em bậu bạn phải chịu phải do  
Trăm người ngàn tánh so đo  
Kẻ hiền người nóng dạy cho nên hiền  
Bạn thì dạy bạn mới thiêng  
Thích Ca dạy bảo chiếu liền bên con  
Lời nói như nét vàng son  
Con nên ghi gắng cho tròn công phu

Trong đạo kẻ sáng người ngu  
Tiền căn nhơn quả gắng tu xóa liền  
Thích Ca bí yếu huyền thiêng  
Hễ tu là được phước duyên cho liền  
Siêng năng cần mẫn ban liền  
  
Thích Ca hoằng hóa tuyên truyền con ơi  
Lời dạy bảo đã rồi  
Di Đà thọ ký khoa này công phu  
Học thời để ý đừng ngu  
Dạy đâu nhớ đó công phu cho bền  
Sáu chữ huyền bí thông lên  
Tâm đường nhận bùa mới nên đạo mầu  
Ngươn đạo chỉ rõ cao sâu  
Thâu được huyền bí mâu ni phát liền  
Di Đà là phép huyền thiêng  
Công phu luyện đạo bệnh hung hóa hiền  
Di Đà sáu chữ thầy truyền  
Công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay  
Bệnh trong cho đến bệnh ngoài  
Điển quang thầy trị có tài noi theo  
Con tu đừng sợ chữ nghèo  
Tám lòng sáng suốt khéo khôn mới tài  
Việc làm khôn khéo là may  
Tiền bạc phát triển do ngay ý mình  
Đừng làm hành khát đi xin  
Không tham, không muốn, không xin mới mầu  
Thầy đây ghét kẻ cơ cầu  
Ganh đua xúi dục chẳng ban phép mầu  
Ngày đêm thầy ở trên đầu  
Phép mầu thầy dạy cơ cầu lắm con  
Nam Mô phải giữ cho tròn  
Điển lành phát triển cho con tia vàng  
Tia vàng chiếu điển hào quang

Công phu cố gắng bảo toàn thân con  
Luyện đạo phải giữ cho tròn  
Chịu khó chịu nhọc thân con chẳng gầy  
Khỏe khoắn mập mạp thuở này  
Thầy thương thầy dạy khỏi gầy khỏi lo  
Soi Hồn có bạn chỉ cho  
Công phu ráng học thầy cho bằng vàng  
Di Đà thọ ký rõ ràng  
Trên đầu lưng lỗ thề gì con than  
Đừng làm giả dối mơ màng  
Công phu luyện đạo rõ ràng hồi con  
Không dùi không đốt cũng tròn  
Phép Phật thần bí không mòn không phai  
Thầy thương thầy mới chỉ ngay  
Phép Phật nhờ điển mới tài đó con  
Soi Hồn phép Phật bớ con  
Công phu luyện đạo đừng lầm đừng sai  
Mười hai giờ Tý thông khai  
Xếp bằng ngồi lại chấp tay định thần  
An trí, an tánh, an thân  
Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng cần việc chi  
Trí ý an tĩnh vô tri  
Xả tay để xuống bé mi mới màu  
Thế gian mê tín cơ cầu  
Nhắm mắt tư tưởng ý hầu Phật Tiên  
Dơ tay cùi chỗ ngang vai  
Ngón cái chặn bít lỗ tai mới màu  
Làm cho tinh điển đầu đầu  
Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri  
Điển chạy bát chánh nhớ ghi  
Soi cả các nẻo thông ngay xoáy đầu  
Tay trở chặn huyết bộ đầu  
Chặn ngay mí tóc điển liền tập trung  
Lư hương là mạch điển chung  
Trí ý phát triển tiếp cùng thiên không  
Nhức đầu cũng hết cũng thông  
Khi trời vận tiếp thiên công mới màu  
Huyết này thông cảm đầu đầu  
Báo tin chư Phật cơ cầu đó con  
Điềm lành xuất hiện vàng son  
Hồn Vía mới rõ cứu tinh mới tròn  
Trái tim hé hở cho con  
Hồn Vía mới biết chẳng còn bị giam  
Khớp xương mí mắt hình tròn  
Ngón giữa ta chặn chẳng còn hồ nghi  
Kéo chần nhẹ nhẹ một khi  
Tim này tiếp điển chạy mi chơn mày  
Điển này chớp nháng hoài hoài  
Không mắt mà thấy mới tài đó con  
Lỗ ghèn thông cảm chẳng còn

Mắt lò trở sáng chẳng mòn con người  
Từ ấy tia sáng bằng mười  
Mặt mày tươi tắn con người vui tươi  
Ngậm miệng cuốn lưỡi khác người  
Nướu răng kẻ cận chớ lưỡi găng ghi  
Từ đây an tĩnh nhu mì  
Môn đệ của Phật tu mi mới màu  
Phép Phật biến hóa cơ cầu  
Già thì biến trẻ chẳng sầu đó con  
Miệng cười duyên dáng môi son  
Công phu cố gắng sống lâu hơn người  
Bạc chín khó đổi vàng mười  
Trường sanh trở lại con người thẩm tươi  
Luyện đạo công phu chớ lười  
Làm cho sức khỏe con người an khương  
Điển quang soi thấu khớp xương  
Trí tuệ khai hân thông thường thiên cơ  
Luyện đạo an tĩnh đừng mơ  
Mắt mờ trở sáng thiên cơ mới màu  
Trí ý gom tại bộ đầu  
Tánh tâm đều biết cao sâu tâm người  
Dầu cho già trẻ mấy mươi  
Trí đạo hiểu biết bằng mười thế gian  
Gánh vàng đem đổi chẳng màng  
Phép Phật thâm đặng hơn vàng thế gian  
Soi Hồn đã hết lại sang  
Pháp Luân Thường Chuyển mở màn cho con  
Di Đà khuyên nhắc các con  
Cha Mẹ giao cấu sanh con thuở đầu  
Hình dáng trần cấu cơ cầu  
Năm tạng ngũ tạng sâu cuộc trần  
Nuôi thân khôn lớn cõi trần  
Làm việc nô lệ bao lần đó con  
Thầy nói ghi tạc vàng son  
Ngũ tạng cõi mở chẳng còn như xưa  
Chẳng tham chẳng luyến thừa ưa  
Ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian  
Từ đây tánh ý mở màng  
Điển quang ngũ tạng chạy sang bộ đầu  
Mắt thì ngũ uẩn cơ cầu  
Điềm lành đến đó để hầu việc nay  
Bắt đầu theo Phật hằng ngày  
Ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay Thiên Đàng  
Điển quang tập hợp mở màng  
Cửu khiếu hợp nhứt tia vàng phát ra  
Bắt ấn Tam Muội cà sa  
Quán Âm Bồ Tát cho ta phép màu  
Ngồi ngay xương sống thẳng đầu  
Cánh tay khép lại khít sườn đó con  
Xương sống vũ trụ ngay bon

Cẩn rắng co lưỡi chẳng còn lo chi  
 Hít hơi đầy bụng một khi  
 Nghệt hơi lại thở việc chi chớ sòn  
 Luyện đạo cố gắng thì hơn  
 Chết sống chớ sợ đâu sòn trí ta  
 Theo Phật nào phải theo ma  
 Con làm như vậy thì tà phải dang  
 Từ đây đi thẳng một đường  
 Phật là căn bản rõ ràng đó con  
 Hồn Vía phải giữ cho tròn  
 Vốn KHÔNG căn bản nào mòn nào sai  
 Phật với con cũng một loài  
 Dương thế cõi tạm tù đầy đó con  
 Làm sao cội phúc chớ mòn  
 Con về chốn cũ cho tròn nghĩa nhơn  
 Vốn KHÔNG là sợi dây đờn  
 Đà ngay nào dạy đâu sòn đâu sai  
 Tu thời chẳng sợ một ai  
 Tà ma quỷ quái chạy ngay không còn  
 Bệnh trần con luyện đó con  
 Phiền não sái quấy lại còn tham sân  
 Sao sao con biết đạo bản  
 Đủ ăn nuôi sống ân cần đó con  
 Bệnh trần tai hại tiêu mòn  
 Tà ma khuấy rối bệnh thời hết ngay  
 Nhức mình biếng nhác phô bày  
 Công phu luyện đạo chẳng còn mê say  
 Dương trần chẳng khỏi một ai  
 Phiền não sái quấy hoài hoài đó con  
 Tu thì hết bệnh vương tròn  
 Sống thì lên phẩm chẳng còn u mê  
 Nam thì hết bệnh đa thê  
 Nữ thì hết bệnh sa mê cõi trần  
 Ngày đêm con phải ân cần  
 Khỏi lo phiền não là phần vui tươi  
 Phật đây vừa nói vừa cười  
 Uống liều dương thế bằng mười thuốc thang  
 Dắt con khỏi chốn dương gian  
 Minh Triết Thiên Đàng gọi lại đó con  
 Diêu Trì Kim Mẫu lòng son  
 Hằng ngày cứu vớt lòng con thêm bàn  
 Phật nay mới bảo lời tràn  
 Càn khôn định đoạt mở màn đó con  
 Đà Phật định phần vàng son  
 Hồn về xứ Phật chẳng còn si mê  
 Sao sao cũng giữ một bề  
 Pháp Lý thâm đặng dựa kê Phật Tiên  
 Định thân thẳng rắng tịnh yên

Gọi là Thiên Định phép tiên gọi truyền  
 Văn Phật phổ hóa chơn tiên  
 Tu thời nẻo chánh khỏi phiền đó con  
 Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn  
 Cẩn rắng nhắm mắt nào còn si mê  
 Gọi con cố gắng trở về  
 Cảnh Tiên nhà Phật dựa kê bông lai  
 Hào quang chớp nháng hoài hoài  
 Gắng công luyện đạo đi ngang Thiên Đàng  
 Từ đây trực chỉ một đường  
 Dắt về xứ Phật hơn vàng cho con  
 Nghĩa nhơn phải giữ cho tròn  
 Phật Tiên Thần Thánh nào còn chấp nê  
 Con mau sắp trở lộn về  
 Trung Thiên thấy Phật dựa kê bên con  
 Đánh lễ Phật lạy cho tròn  
 Quy y theo Phật đâu còn làm ma  
 Từ đây con được ta bà  
 Thiên cung dạo khắp giang hà con qua  
 Bể Ngạn tại đáy con à  
 Hà sa ban bố thật là Pháp Luân  
 Từ đây thiên biến vạn trình  
 Ngày đêm đánh lễ phát minh trí lành  
 Văn Phật là gọi đàn anh  
 Võ Phật phụ thuộc đấu tranh làm gì  
 Tiên Tiên Phật Phật nhiều kỳ  
 Hai phái văn võ con thì biết chưa  
 Luyện đạo con tinh hơn xưa  
 Ai xúi điều quấy con chừa đó con  
 Lời Phật như nét vàng son  
 Pháp Lý cứu bịnh chẳng còn như xưa  
 Pháp Lý dạy kỹ chớ ngừa  
 Dạy con theo kịp mới vừa văn minh  
 Nhơn đạo là phép trá hình  
 Vật chất còn vậy tánh tình phải minh  
 Từ đây con khỏi lộ trình  
 Pháp Lý đạo Phật của mình đó con  
 Tu thì linh nghiệm vàng son  
 Làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi  
 Diêu huyền ban xuống dương thì  
 Minh triết tại xoáy dương thì phát minh  
 Khai môn mới mở pháp đình  
 Thượng Đế Bồ Tát con minh mới màu  
 Huyền Thiên Thượng Đế cơ cầu  
 Thượng ngươn mới mở bắt đầu đó con.

**Đỗ Thuần Hậu (1963)**

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

VĂN ĐẠO FOUNTAIN VALLEY -25/7-15/8/1981 (tiếp theo)

**Bạn đạo:** Về xuất hồn, người ta nói....

**Đức thầy:** Cho nên, nhiều người nói, "Xuất hồn, cái hồn đi,...cái xác ở đó, con ma nó lấy nó nhập!" Có lý chớ! Cái hồn đi, ông chủ đi; cái xác ở đó; thì con ma nó lấy, chứ gì? Nhưng mà không phải vậy! Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước, và giải trước lưu thanh; đó là cái phương pháp làm ổn định thần kinh, và Pháp Luân Thường Chuyển là để khai thông Ngũ Tạng, Ngũ Kinh; là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm. Trước là để ứng phó với tình cảnh của gia cang, nhiên hậu đầu đó có trật tự, giải nghiệp đàng hoàng, mới có cái cuộc xuất hồn, thanh nhẹ mới, mới kêu bằng, "Xuất hồn;" đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nợ đầy nhà, không đi được! Cho nên, nhiều người nghe, nghe qua, nghe thoáng qua thôi, "Nguy hiểm! Tội này nó điên!" Mình phải hỏi chớ, "Bất khả bất tín, bất khả tận tín;" mình mới tiến chứ! "Làm sao bịt cái lỗ tai này, để làm cái gì?" Thấy không? Mình thấy, những cái huyết bây giờ Châm Cứu người ta khám phá ra là những cái huyết ổn định thần kinh và tăng gia chấn động lực của bộ đầu; hỏi chớ, con ma nào dám nhập? Là cái là để "Trừ ma và ém qui;" không có thể nhập vô trong bản thể này được. Trừ khi những người nói, "Ồ, tôi tu cái pháp này!" Nhưng mà "Tôi cứ nghĩ cái chuyện con ma độ tôi; ờ, ông bà thiêng liêng nhập vô tôi để tôi làm thầy, để tôi kiếm tiền mua cái nhà!" Cái đó là không nói được.

Còn mình, một người văn minh của Thế Kỷ Hai Mươi, không còn ngu muội nữa, và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói nhưng mà mình chưa thấy mặt nó! Khoa học không cho phép! Pháp Lý Vô Vi Khoa Học, không cho phép; "Huyền Bí Phật Pháp," phải đi lần lần, không có sự cầu xin; bởi vì mình ý thức được rồi: Chúa cũng hành mới đến nơi; Phật cũng hành đến nơi; những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu cho nhân loại! Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng ta đến đánh lễ Ngài. Chúng ta đừng có lợi dụng, "Lấy sự thông minh mà lợi dụng Đấng Trọn Lành" nữa: kêu Ngài phải làm việc cho chúng ta! Thì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh! Bây giờ các bạn thấy, cái mặt, rờ được; nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn, rờ được không? Hỏi,

"Hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn, coi thử để được không?" Mắt phàm không thấy, nhưng mà biết; đó là cái tính cách của ... phần hồn. Thấy chưa?

Cho nên, chúng ta tu ở đây là phải, "'Pháp Lý' là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành tu luyện; 'Vô Vi,' cái nguyên lý đi trở về hư không, là về bằng cách nào, thanh nhẹ là bằng cách nào, trước là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ nhập? 'Khoa học,' luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi; 'Huyền bí,' cái sự đó là tôi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái Huyền Cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người; 'Phật pháp,' là thanh tịnh: tôi hiểu tôi."

Chớ chữ "Phật" đó không phải "Ông Phật!" Ở thế gian này đặt "Ông Phật" cho người ta thờ! Cái đó là sai lầm, không đúng! Chư Phật là, nguyên lý của chư Phật, thanh khí điển từ Tam Thập Tam Thiên giáng xuống song song đứng, hấp thụ; đây là cái cung Trời, cái, cái Vũ Trụ; bên này là cái cung, cái Cung Trời. Thì mỗi bản thể của con người nó trong cái zig zag như vậy này; mà hít vô, cái Âm, và cái Dương, "Phật." Phật là vô danh! Người ta đặt "Ông Phật" này, "Ông Phật" kia, "Ông Phật" nọ, để làm mê loạn tâm linh, và tin, và không tiến. Thấy chưa? Chúng ta tiến, để ta thấy rõ Phật ở đâu? Tư tưởng chưa quân bình, động loạn, còn xin thêm sự động loạn nữa, thì đương nhiên phải rước ma vào thân rồi! Nhiều người tu ở pháp khác, cứ tin những vị thiêng liêng mà họ kính mến, và tin những vị đó giáng nhập hộ độ; nó đã chiếm rồi! Rồi cứ đổ thừa là tu cái Pháp này ma nhập! Vì họ không rành mạch! Con người không rành mạch, còn mê tín.

Còn chúng ta phải ở trong ..., chúng ta rõ ràng rồi: "Thể xác này là lệ thuộc của tôi; ý chí là chủ; thì tôi vun bồi ý chí để tôi điều khiển và khai mở thể xác. Sự nhầm lẫn của tôi, tôi đã ta bà đi nhiều nơi, và tôi không chịu, dạy người ta nhiều mà tôi không biết dạy tôi; bây giờ tôi phải trở về khai triển những cái gì sẵn có của tôi, để khai thác tôi." Rồi hỏi, "Chúng ta thích hợp với thời đại nào chưa?" Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thích hợp. Chúng ta không còn bị Chúa quở, Phật quở

nữ; vì người này nó biết nó, nó khai triển tới vô cùng; thì nó đâu có bỏ Phật, bỏ Chúa? Nó đi trong tình thương của Chúa, rồi nó khai triển, nó yêu đời! Thể xác nó là, thể xác này là cái đời; cuộc đời của nó là chỉ sống trong thể xác này thôi, ngự trị trong thể xác này. Mà nó không biết xây dựng cho thể xác này, mà nó làm cho thể xác này hư hao, là nó có tội. Thì chúng ta biết trở về lập lại trật tự của chính chúng ta, thì chúng ta mới biết yêu đời chứ! Cái đời là thể xác này, mà không lo, chạy đi yêu người khác, thì tiêu hao, là phải thêm một không? Phải hiểu cái thể xác này mới cứu vớt được mình, và mới tiến gần tới những vị Đại Giác được.

Cho nên, trong thực hành mà thôi. Chỉ thiếu thực hành thôi. Bây giờ, nghĩa là lý thuyết Kinh Thánh, trong chùa, tràn giang đại hải, không có câu nào dở hết; nhưng mà không ai với tới được. Nếu trở về với ta, chúng ta thấy rằng, "Á, Ông Phật Ông đã thành công; cũng như tôi đã và đang đi đây! Tôi thấy trình độ tôi ngày hôm nay, tôi sẽ đi tới; và tôi tin nơi tôi, chắc chắn là phải đi tới; là bởi vì tôi thấy được." Còn cái mà không thấy được, thì có phải cái mê tín không?..." Cho nên, mọi người ở thế gian đều đã tu và đang tu: có hoàn cảnh, có vợ con, có gia cang, chúng ta học hỏi trong cái nghịch cảnh; mà nghịch cảnh là thầy. Mình hòa đồng được nghịch cảnh là cái tâm thức mình mở; mà không hòa đồng với nghịch cảnh á, thì thấy cái tâm thức mình bị đen tối. Học hành trong thực tế không có bị mê tín; mà chính mình là chủ của cái Pháp này; không phải người khác là chủ của cái Pháp này; mình thực hiện, là mình khai triển; không thực hiện, là mình tự tạo lu mờ cho mình thôi.

**Bạn đạo:** Thưa Tiên Sinh, tôi là một nhà văn. Thì trước đây độ mấy năm thì tôi có một vị đạo sĩ có cho tôi một cuốn sách ấy,

**Đức Thầy:** Dạ.

**Bạn đạo:** Là cuốn "Tính Mệnh Pháp suốt mình," thì là tôi theo cái đó tu, thì tôi Thiên một thời gian ấy,

**Đức Thầy:** Cái phương pháp này là Thiên gì?

**Bạn đạo:** Dạ, theo phương pháp "Hấp Chiếu Thăng Vô Thoái Giáng;" tức là hít vào thì lại đưa hơi từ Đan Điền lên, tức là hóp bụng lại; mà thở

ra thì lại phồng bụng ra; nó ngược lại. Thế thì là tôi bắt đầu học cái pháp môn này là do anh Hoàng văn Đức đưa cho tôi đấy; thì tôi tập độ hai tuần nay, thì tôi thở nó cũng không đều, nó cứ ngược. Cho nên, nhờ Tiên Sinh chỉ giùm cho tôi cái đó, là cái thứ nhất. Thứ hai, là cái óc nó cứ bị loạn; nó loạn là bây giờ tôi viết một bài văn xong rồi, mà trước, tôi viết, tôi có thể viết cả một ngày cũng không sao; nhưng mà bây giờ, tôi viết độ một tiếng đồng hồ là óc tôi nó như nhức nhối và nó choáng váng, khó chịu lắm; đêm thì mất ngủ nữa. Từ cái ngày luyện nó có cái chứng nhưc đầu lên, nó, nó, nó khó chịu lắm.

**Đức Thầy:** Trình độ tu học cao mới thực hiện cái này được. Cho nên, cái Pháp ở đây này nó khác. Pháp này nó có "Soi Hồn," phải mở bộ đầu trước. Còn cái này là ngồi cứ hít vậy nè; thì cái dưới này á, nó nóng lắm; mà bắt ở dưới này nó tu, mà trên này không mở, cứ rủ nó đi lên; gặp một cái, nó choáng váng, nó động, nó làm nhưc đầu! Cho nên, cái pháp này, cái bệnh của Ông bây giờ, nó làm cho "Tâm, Thân bất giao," chứ không có gì; tôi dòm tôi biết rồi; nếu có cơ hội tôi châm ít lần, nó khỏe, không có nhưc đầu nữa; năm phút sau, không có nhưc đầu; không có nghĩa lý gì; bệnh Ông không có phải quan trọng.

Nhưng mà tôi nhắc hồi nãy giờ là nhắc cái chuyện của Ông nhiều. Ông nghe, hiểu chỗ đó. Thì về để thực hiện lại, và sẽ gặp tôi ở Culver City; vài hôm thì trong mình nó khỏe. Cái này nó làm, nó muốn đi tới cái, nó làm cũng như suyền vậy đó: trước khí! Vì cái Đơn Điền nó làm, nó chạy nó không có điều hòa nữa. Cho nên, tôi sẽ điều chỉnh lại. Dạ, dạ, tôi sẽ điều chỉnh. Đó, đó; nó làm suyền; rồi tâm thần nó rối loạn hết trời rồi; phải không?

**Bạn đạo:** Dạ.

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

---

Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 8 2016 chúng tôi đã nhận cho đến 31/10/2016 và từ quy` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	Currency
Hong Vo (CO)	100	
Ho van Dam (GA)	100	
Don Huynh (TX)	200	
Icebud Nguyen (MI)	200	
Van Thi Do (CA)	100	
Thanh Nguyen (CA)	100	
Thao Nguyen (CA)	100	
Vo danh (Fr)		200 Euro
Ly Anh Huy (CA)	2000	
Hang Bui (TX)	50	
Ho van Dam (GA)	100	
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA)	2500	
An danh (Mtl)	5000	
Phat Hong Lam (CA)	1000	
Phung & Luu Nguyen (CA)	1000	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia đình nghèo không tiền mua hòm
- Giúp những bạn đạo nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột nát)
- Học bổng 2016-2017 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em cảm điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bệnh
- Giúp các em bị bỏ rơi ở công chùa tiền sữa và tiền học
- Phát gạo cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mừng một
- Giúp những người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mừng một

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: và Ngân phiếu xin đề **VoVi Association of Canada** và gửi về :

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email [tbptdn@videotron.ca](mailto:tbptdn@videotron.ca)

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư  
Phan Cao Thăng

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh Ông Đoàn Nhựt Trường, chồng của bạn đạo Đỗ Thị Vân, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1932, mất ngày 2 tháng 11 năm 2016 lúc 9:15 tối tại Santa Rosa (California), hưởng thọ 85 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.  
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California



# THÔNG BÁO

## Khóa Sống Chung Âu Châu « Viên Lưu » 2017



Kính thưa các bạn,

Hàng năm Bạn Đạo trên thế giới được dịp sum họp vui Tết Đại Hội Vô Vi. Riêng Bạn Đạo Âu Châu được thêm duyên lành hội tụ mỗi lần xuân đến.

Theo thứ tự luân phiên, vào mùa xuân 2017, Khóa Sống Chung Âu Châu sẽ được tổ chức tại Lille, Pháp Quốc.

Thời gian rất quý báu cho mỗi chúng ta khi còn tại thế, cuộc sống nhiều thử thách phải vượt qua, thế nhưng hành trình tu học càng khó khăn và chông gai hơn, không gì quý bằng cơ duyên được tạm gác chuyện đời trong vài ngày, để lắng đọng tâm hồn, tập trung hướng về đạo pháp với sự ban chiếu của Bề Trên. Bạn đạo sẽ nhắc nhở cho nhau những gì cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn trong khoảng thời gian tu học, để chúng ta được trau dồi và tiếp thêm sức mạnh trong hành trình tu học tại thế này.

Chúng tôi thành tâm kính mời quý bạn đạo sắp xếp chuyện gia đình về tham dự vui xuân Khóa Sống Chung Âu Châu 2017..

Thay mặt Ban Tổ Chức

Huỳnh Minh Bảo

**Ghi Chú :** Quý bạn có thể xem Video Clip Thông Báo trên [www.vovinet.org](http://www.vovinet.org) và tải xuống Phiếu Ghi Danh.

## PHIẾU GHI DANH

### Khóa Sống Chung Âu Châu " Viễn Lưu " 2017 – Lille (Pháp Quốc) 25/05/2017 – 28/05/2017

Hotel Mercure Lille Métropole \*\*\*\*  
157 Avenue de la Marne  
59700 Marcq en Baroeul  
France

Họ và Tên (Được ghi trên Passport) :

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố : \_\_\_\_\_ Mã vùng \_\_\_\_\_ Quốc Gia \_\_\_\_\_

Điện thoại : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Thuộc Thiên Đường / HAHVV : \_\_\_\_\_ Nam [ ] Nữ [ ]

Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : \_\_\_\_\_ Điện thoại : \_\_\_\_\_

*Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15-01-2017*

*Trường hợp hủy bỏ sau ngày 30/03/2017, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại.*

Lệ Phí cho mỗi người	Phòng 2 người lớn	Phòng 1 người lớn	Trẻ em 13-16 tuổi cùng phòng người lớn	Trẻ em 3-12 tuổi cùng phòng người lớn	Trẻ em 0-2 tuổi cùng phòng người lớn
KSC 4 ngày / 3 đêm/ 9 bữa ăn	365 euro	485 euro	195 euro	115 euro	miễn phí
Phòng trước hoặc sau KSC (có điểm tâm)	55 euro	95 euro	10 euro	10 euro	miễn phí

Mỗi phòng chỉ thêm được một giường trẻ em (số giường trẻ em giới hạn 15 giường)

*Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây*

Họ và Tên (Được ghi trên Passport)	Tuổi (Trẻ em)	Lệ phí KSC
<b>Tổng Cộng lệ-phí KSC</b>		
Lệ phí phòng đêm 24/05/2017 (trước KSC)		
Lệ phí phòng đêm 28/05/2017 (sau KSC)		
<b>Tổng Cộng lệ-phí KSC + phòng trước/sau KSC</b>		

Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :

---

## Cách thức ghi danh và đóng lệ phí



### Đức

Bạn đạo tại Đức và các nước khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho

Nguyễn Văn Quan  
Kantstr. 18  
63454 Hanau, GERMANY  
Tel.: +49 6181 28988 , Email: [vnguyen@gmx.de](mailto:vnguyen@gmx.de)

Lệ phí chuyển vào trương mục: **VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.**

Ngân hàng: VR Bank Schlüchtern-Birstein eG  
Konto-Nr: 5636930  
BLZ: 53061313  
IBAN: DE57 5306 1313 0005 6369 30  
BIC: GENODE51SLU  
Verwendungszweck: **SEMINAR 2017**



### Bỉ

Bạn đạo tại Bỉ xin ghi danh và đóng lệ phí cho :

Lê Thị Kim Phụng,  
53-55 Avenue Paul Deschanel, boîte 17  
1030 Bruxelles, BELGIQUE  
Tel: +32 22191016 , Email: [thikimphungle88@gmail.com](mailto:thikimphungle88@gmail.com)

Lệ phí chuyển vào trương mục: LE THI KIM PHUNG

Ngân hàng : ARGENTA  
IBAN: BE13 9730 8236 3239  
BIC: ARSPBE22



### Pháp và các quốc gia khác

Bạn đạo tại Pháp và các quốc gia khác, xin ghi danh và đóng lệ phí cho

Huỳnh Minh Bảo  
178 Rue de l'Université  
75007 Paris, FRANCE  
Tel.: +33 145502912, Email: [vovifrance@yahoo.fr](mailto:vovifrance@yahoo.fr)

Lệ phí chuyển vào trương mục: **Association Vovi France**

Ngân hàng: SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France  
IBAN: FR76 30003 03290 00037266125 14  
BIC: SOGEFRPP  
Mục đích: KSC 2017