



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1499 31 tháng 3 năm 2024

Khí Hậu

*Khí hậu quân bình thiên hạ vui
Bình tâm tu luyện rõ thanh mùi
Trời ban tình đẹp thật an vui
Chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn tại sao ?*
- 2) Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao ?*
- 3) Cầu mong là động làm sao cầu mong được ?*
- 4) Qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn định thì phải làm sao ?*
- 5) Muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải làm sao ?*
- 6) Chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý là có đúng không ?*
- 7) Muốn biết được chính mình là con của Đấng Vô Cùng thì phải làm sao ?*

1) Paris, 02/01/98 2 :00 AM

Hỏi : Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn tại sao ?

Đáp : Luật nhân quả trong sự có có không không là thường tình trên mặt đất, xứ nào giữ được trật tự liên hệ cùng Trời Đất, bằng lòng hướng về tâm linh mà phát triển thì sẽ được cứu, tự mình giảm bớt được ác ý, thì mạng sống sẽ được kéo dài để xây dựng tinh thần phục vụ, như Thượng Đế đã và đang hành

Kệ :

*Qui nguyên giềng mối thật là thanh
Dứt khoát tâm tu tự thực hành
Đời tạm không cần lo tiến bước
Hành thông tự đạt tự bình an*

2) Paris, 03/01/98 3 :55 AM

Hỏi : Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải thực thi trật tự từ bên ngoài cho đến nội tâm, hứa là làm, không nên chối bỏ, thì mới hy vọng khôi phục được trật tự, một cách tự nhiên và hồn nhiên

Kệ :

*Tự mình xây dựng từ ngoài trong
Tiến hóa không ngừng chẳng ước mong
Đời tạm thực hành là trước hết
Tự mình tu tiến chẳng cầu mong*

3) Paris, 04/01/98 2 :35 AM

Hỏi : Cầu mong là động làm sao cầu mong được ?

Đáp : Thừa cầu mong không bằng thực hành pháp môn sẵn có trong tay, thì sẽ có dịp trở về sự thanh tịnh hồn nhiên của chính mình

Kệ :

*Thực hành tự hiểu chuyển hành trình
Rõ lý Trời ban tự cứu mình
Đời đạo phân minh tình chuyển tiến
Hành tâm phát triển rõ thân hình*

4) Paris, 05/01/98 4 :15 AM

Hỏi : Qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn định thì phải làm sao ?

Đáp : Thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn, thì loài người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham dâm của cá nhân, tự hướng Trời đất, tu hành trong thành thật thì sẽ bớt sự tham dâm, không khí trên mặt đất bớt ô nhiễm thì sẽ được trong lành, thời tiết sẽ được ôn hòa hơn

Kệ :

*Đẹp bớt tham dâm bớt giận hờn
Trong lành hương thượng hành từ cơn
Không còn tạo loạn cơ Trời tốt
Nguyên khí bền lâu lại rõ ơn*

5) Paris, 06/01/98 6 :15 AM

Hỏi : Muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải làm sao ?

Đáp : Thưa muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải thực hành Pháp luân thường chuyển đúng, đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, thì sự vận hành sẽ được điều hòa trong cơ tạng, ăn ngon ngủ yên và thiện tốt

Kệ :

*Giải phân thanh trước khí an bài
Trí sáng tâm minh chẳng có sai
Hiệp khí đất Trời qui một mối
Bình tâm tu luyện tự tiến hoài*

6) Paris, 07/01/98 2 :35 AM

Hỏi : Chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý là có đúng không ?

Đáp : Thưa việc gì trên đời này chưa thực hành thì cũng chẳng thấu triệt được, cần thực hành mới kiểm chứng được

Kệ :

*Vui hành thấu triệt chơn tâm thức
Giải bỏ trần tâm tự giải phiền
Qui một tình Trời không loạn động
Thực hành chất phát tự mình yên*

7) Monaco, 08/01/97 3 :15 AM

Hỏi : Muốn biết được chính mình là con của Đấng Vô Cùng thì phải làm sao ?

Đáp : Thưa muốn biết được mình là con của Đấng Vô Cùng thì phải tự phát triển luồng điện của chơn tâm thì sẽ thấy mức tiến hóa ở điện giới là vô cùng tận. Tin nơi khả năng sẵn có của chính mình mà tiến hóa mãi mãi như vậy tương lai sẽ có đất dừng chân, phần hồn sẽ không còn bị đọa lạc

Kệ :

*Thân an trí phát sáng muôn bề
Giao cảm tâm tu chẳng bối bề
Thực chất khai minh không dấy động
Trì tâm tu luyện tự về quê*

Vô Vi thực hành

*Vô Vi môn phái thực hành
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi
Không ham cảnh tạm sân si
Lẽ đời giả đạo làm chi họ cười
Nguyên căn sẵn có trong người
Tự hành tự đạt người người an khương
Cơ trời thay đổi gắng lòng
Không hành khó đạt khó tường lý chơn
Bày ra lời lẽ giận hờn
Vấn xuôi vấn ngược như đờn đứt giây
Trong ta đã sẵn có thầy
Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai
Chớ nên lý luận ai tài
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên
Đạo là xoa dịu hai bên
Bên tà bên chánh lập nền tiến thân
Cơ trời chuyển hóa cân phân
Không tà không chánh đâu cần phải tu
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu
Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa
Tìm ra chân lý xa xưa
Đâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân
Nằm trong định luật cân phân
Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau
Thực hành xét rõ nhiệm màu
Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh
Bên trong sắp sẵn chơn tình
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa
Càng tu càng tiến càng hòa
Nằm trong bí quyết dù xa hay gần
Muôn loài vạn vật có phần
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai*

Quang vinh sẽ đạt có ngày
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh
Đại Hồn hòa hợp chơn tình
Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa
Thế gian trần trước đi xa
Vi là đi xuống ta bà nơi đâu
Đi lên hòa hợp ý trời
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng
Nơi nào cũng diễn thanh bằng
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ
Thế gian lý luận tùy người
Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu
Xét xem hai đũa cũng ngu
Pháp đâu có mất, lập tù bao vây
Vi chưa hiểu rõ chuyện này
Không lo tu luyện lo rầy với nhau
Bày ra lễ nghĩa thật thà
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không
Thực hành tự tiến chớ trông
Bề trên phù hộ, lễ công chỗ nào?
Cần khôn chơn lý chẳng cao
Học hoài không hết nơi nào là cao
Nếu không thực tập tự rào
Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./.

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

DU THUYỀN ỔN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995 (tiếp theo)

Cho nên người đời chết rồi cầu nguyện rồi cho về cảnh an lạc đời đời, gia đình nào cũng muốn cha mẹ mình thành Tiên, thành Phật hết. Nhưng mà ở đời biết được Tiên Phật không thực hành đường lối của Tiên Phật, mà ý lại và cầu xin Phật không. Chính mình là Phật đang ngủ, bây giờ mình biết tu thiền Phật sẽ thức tâm, lúc đó Phật đâu có còn không gian thời gian nữa. Phật không có thì giờ gì ở thế gian, không có sự suy tính như thế gian. Cho nên người ta gọi Từ Bi,

lúc nào cũng tròn trịa vui tươi và thông suốt, chớ không có bị kẹt. Cho nên cái tu thiền nó mới có giá trị, tự thức biết chuyện mình, không nên học bất cứ những cái gì biết chuyện người khác và chuyện mình bỏ là sai đường. Rất dễ, các bạn hiểu: những người tu xưng là "tu cao", các bạn nhìn thẳng trong hoàn cảnh họ thế nào, phát triển đến đâu, sự nhịn nhục của họ đến đâu? Thì các bạn hiểu được trình độ. Vì các bạn mắt phàm đâu có thấy ông Tiên ông Phật, thấy sự quân bình của họ không đạt được, mà họ nói họ làm Tiên làm Phật, thì đó là đi trật đường rồi.

Chúng ta phải hiểu, làm sao mà chúng ta định được người này tu cao, người kia tu thấp? Cái hoàn cảnh họ được phát triển ở chỗ nào, quân bình đến chỗ nào? Và chúng ta có thể rõ những người tu, dốc lòng tu, không bao giờ suy sụp. Đường đi họ có lối thoát, chỗ nào cũng lối thoát, bất cứ trường hợp nào họ cũng thoát được. Cho nên cái đó mình nhìn cái hạnh đó mà thực hành, chớ không có nhìn cái hạnh đó mà chạy theo họ và cầu xin họ, vô ích. Phật không có phục vụ chúng sanh, Phật thực hành để ảnh hưởng thôi, thì chúng ta có được sự thành công của chư Phật là do đâu? Chúng ta phải hỏi do đâu mới thành Ông Phật? Ông Phật khổ, nhìn thấy sự đau khổ của nhân gian cũng như sự đau khổ của Ngài, Ngài mới dốc lòng tu sửa tiến hóa, quán độ quần sanh

Ngày hôm nay chúng ta kính mến Đức Phật Thích Ca, trước kia chúng ta đâu có thấy Đức Thích Ca tu, nhưng mà lịch sử cho thấy là Ngài chỉ tu một mình, thức giác một mình, chớ không phải nhờ ông sư phụ nào hết. Chính tự thức tự tu, nhờ quần sanh kích động, sự ác độc này kia kia nọ, Ngài đã thấy Ngài thức tâm, Ngài lui về sự thanh tịnh của chính Ngài, cho nên Ngài mới phát sáng, có hào quang. Thì chúng ta cũng là con người như vậy, mà nhìn trước mắt chúng ta bây giờ rõ hơn Ngài. Hồi xưa Ngài đâu có Ti-Vi, chúng ta bấm Ti-Vi, động đất ở đâu chết hàng loạt người, phong ba bão táp nhà cửa suy sụp chúng ta thấy rõ rồi. Nháy mắt là chúng ta phải thức tâm, ăn năn lo tu, chớ không có giành hơn gì ở thế gian. Xuống thế gian đây là học sự kích động và phản động của tình đời và lui về thanh tịnh của chính mình để tiến hóa, thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta sẽ tiến về không không gian và không thời gian. Đó là sự thanh tịnh nhẹ cuối cùng của cuộc đời. Người chưa tu nghe được những sự phân giải như thế này, tâm thức họ cũng biết trở về với lãnh vực thanh tịnh của họ, phải tha thứ và thương yêu. Người lớn tuổi làm ông nội ông ngoại, nhưng mà không biết tha thứ và thương yêu chỉ có khổ thôi. Mà muốn xây dựng từ bi của chính chúng ta thì chúng ta biết giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì tâm từ bi chúng ta sẽ phát khởi. Đức Phật vì khổ, nhận thức sự khổ, muốn cứu mình coi thử thoát được không, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Thì ngày nay Đức Phật đã làm nhiều việc, chính Ngài trong khổ, trong nhịn nhục đủ thứ, Ngài mới lưu truyền lại thế gian. Đến ngày hôm nay chúng ta mới làm hình Ngài, thờ hình Ngài chớ chưa bao giờ được cơ hội thờ Ngài. Tâm tưởng Ngài thôi chớ chưa, chưa bao giờ nhìn được cái mặt thật của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái mặt thật của chúng ta là phần hồn. Trước kia Ngài cũng là con người tu thành đạo, thì chúng ta con người mê tiền, mê bạc, mê tình, rồi con người đang bị sa đọa trong cái xác phàm này, thì chúng ta biết tu cái hồn nó thức tâm trở về với sáng lạng, biết vạn sự trên đời là Không, không có gì là thật hết.

Nhiều người ôm sử sách này, sử sách kia, sử sách nọ mà rốt cuộc cũng là Không. Ông này hỏi trước bảnh lắm sau cũng không. Tôi nói học cho bậc mấy rồi chết cũng như chó chết mà thôi, tề

liệt thần kinh hết, là phần hồn phải ra đi. Chúng ta phải hiểu cái chánh của cuộc sống là phần hồn, sự sáng suốt tức là sự thanh tịnh, chúng ta cố gắng tu lui về sự thanh tịnh, thì vạn sự sẽ đạt thành. Hiểu được nguyên lý này, giữ được nguyên lý này, là mới thấy phần hồn là vô sanh bất diệt. Cha mẹ sanh chúng ta xác phàm ra mà không có sửa được, không có sanh được phần hồn của chúng ta. Mỗi người một tâm thức khác nhau. Mỗi người có một tâm thức khác không có giống nhau, để được xác nó ra mà không có để được cái hồn nó. Cho nên nhiều người cái trí thấp hơn con, nhiều khi con nó thông minh nó nói một câu, cha cũng mệt với nó. Cho nên phải moi lên và đi lên trở về với thanh tịnh mới là đúng. Không nên trì trệ và trong mê chấp, nghe người ta nói không, rồi giận rồi hờn, mà không chịu thực hành khai mở tâm thức của chính mình, vậy chớ mình khôn chỗ nào, mình giàu chỗ nào, mình có địa vị cao sang chỗ nào mà không biết mình? Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu cũng không biết.

Cho nên khổ cũng huờn khổ, không khai sáng được chính mình là khổ vẫn huờn khổ. Thậm chí người tu cũng vậy, lợi dụng đạo Pháp làm đủ chuyện, vụ lợi cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc vụ lợi, ăn cái tiền đó có thể sống đời đời không? Không! Thì cũng như không, vậy chúng ta dốc lòng ăn cái nguyên khí của Trời Đất, ăn cái thanh khí điển của Trời Đất, để tận độ phần hồn tiến hóa, giải thoát kiếp này, tránh cái nghiệp chướng đau khổ của trần gian. Sờ sờ trước mắt các bạn cũng thấy, mà chính đụng tới mình thì tâm mình ăn không ngon mà ngủ không yên, dấy động khối thần kinh của chúng ta từ bộ đầu đến chân của chúng ta. Mà một sự kích động mà chúng ta còn mê chấp tranh chấp, thì nó in sâu vào trong cái ngũ tạng của chúng ta, thì chúng ta chỉ hưởng khổ không. Làm người, ăn mặc sang trọng nhưng mà khổ, không có sướng. Chưa biết mình là ai thì hoàn toàn sẽ bị khổ. Biết mình là từ cõi tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian thì mình phải chịu sửa để tiến lên, mình vốn từ thanh nhẹ xuống thế gian. Lúc sơ sanh chúng mình là chúng ta vui tươi trên giường và nhiều người kính mến, mà bây giờ chúng ta lại phân ra địa vị, xa cách mọi người là sự sáng suốt chúng ta mất hẳn rồi, mất dần rồi. Cho nên phải tu để trở về thanh nhẹ như lúc sơ sanh, thì chúng ta phải vui lên. Làm người mà không vui thì lúc chết vẫn buồn. Làm người phải vui, mà muốn vui phải rõ nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, con người vui, mà không rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ, là con người vẫn buồn. Ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà ôm cửa mà buồn! Không có tiền, khổ mà không hay! Cái đó là đau đớn vô cùng. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Lúc đầu sao tu dễ lúc sau tu khó

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói là có một số người tu, khi ban đầu tu thì thấy này, thấy kia, rồi sau đó không thấy gì nữa. Thì có phải là trường hợp của con không, Thầy? Con thấy lúc đầu con tu nó dễ lắm, mà bây giờ con tu nó khó quá, thưa Thầy! Nhiều khi con tập trung tư tưởng, hay là cái điển, này kia, nó cũng rất là ít; mà con thấy con phải cố gắng rất là nhiều. Thì con không hiểu là con phải cần như thế nào?

Đức Thầy: Thì con là thuộc về loại nhà giàu, xài phí: Tuổi trẻ con dễ tu hơn: tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư; cái chất tinh trong con người là quan trọng, 7 ngày chỉ có một giọt thôi; mà lấy vợ, lấy chồng rồi xài phí, là cũng như nhà giàu, tâm thức nó down, càng ngày càng xuống, thì nó rời ra: Con ngồi con tu nó không tập trung! Khi nó trụ nó mới tập trung; còn nó cứ rời ra như vậy, làm sao tập trung được; thấy không? Cái đó cũng là cái tội. Mà có cơ hội đó Con mới thấy rằng: “Tôi cần ăn năn, tôi cần sửa tội, tôi cần giúp đỡ tôi tiến hóa lên.” Đó cũng là một cơ hội để mình thấy: “Sao hồi trước tôi tu được, mà bây giờ tôi tu không được! Tại sao?” Lúc đó Con mới hiểu nghiệp lực là gì? Mấy ông Thầy ông giảng kinh, nghiệp lực là gì; chớ hồi nào giờ mình thấy người ta nói nghiệp lực, mình không biết nghiệp lực là gì!

Con có chồng, có con; con con là nghiệp lực, chồng con là nghiệp lực, lồi cuốn con, thì con bị giải đãi; cái luồng điển con phân tán hết. Worry for nothing! Cuối cùng là: Worry for nothing; Con mới hiểu! Biết không? Rồi bây giờ con hiểu được, nhờ cái cơ hội này Con hiểu rồi: nghiệp lực là cái gì? “Ngồi đây, mà tại sao tôi không lo tôi; tôi lo cho người khác? Lo cho chồng tôi, lo cho con tôi là lo cho người khác. Nhưng mà lo cho đại đồng thể giới, tôi không biết lo! Tôi thấy người ta lo hay, mà tôi lo không được! Tôi phải tu, trở về tập trung luồng điển tôi, tôi mới thức giấc lên, tôi mới biến thành một cái ánh sáng vô cùng được!” Con thấy mặt trời nó chiếu cho tất cả, một xứ; mặt trăng cũng chiếu cho một xứ, chớ đâu có phải là chiếu chỗ này bỏ chỗ kia đâu? Mà nhờ nó trụ nó mới có cái ánh sáng mà chính nó không biết nữa đó! Nó phải khổ nó mới biết như vậy đó, nó mới bộc ra một ánh sáng như vậy. Thì con bây giờ đứng trong cái khổ, và con phải tận tâm phục vụ như Chúa cho con, nâng niu con từ nhỏ tới lớn; bây giờ, con phải lấy cái ý thiện lành của Chúa, nâng niu tất cả mọi người xung quanh con, thì con dễ tu hơn.

TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)

THƯ TỪ LAI VẮNG

TK: N
Date: 4th, April, 1996

Đức thầy Kinto Moin

Nhận được thư đức thầy gửi, tâm con rất vui và phấn khởi.

Trước hết ba má con gửi lời thăm hỏi đến Đức thầy, cùng chị B và tiếp nhận giới.

Con chân thành cảm tạ Đức thầy cho lời giáo huấn vãng ngục và cũng tạ kính chi nam cho con được đi thêm lớp trưởng và đứng tại vùng đất hứa trên con đường tu học.

Đip may của ba má và gia đình con cũng không ngoài sự giúp đỡ, bỏ thi, và sự hy sinh của Đức thầy trong suốt quá trình giảng dạy hơn 40 năm qua.

Mặc dầu được gần sự thường yêu dùm bọc của phụ mẫu, nên con còn thiếu sót trong việc công phu chưa được tinh tấn lắm, và kính thân phụ vụ mọi người chúc đời dài tử.

con đọc thư thầy, con không rõ 'phụ mẫu trên thất tuần' xin thầy giải thích cặn kẽ hơn. Sau đây con xin phép hỏi thêm vài câu nữa. Trong cai không, con cai không nữa là như thế nào xin thầy cho ví dụ; giữa vũ trụ quang và cũng không vũ trụ khác nhau như thế nào? xin thầy cho ví dụ, cảm 3 Đức thầy.

con chúc Đức thầy, chị B, Diếp thường hồ bình an trên đường giảng dạy của đức thầy và anh Saul, và tâm thân an lạc, thêm phước thêm thọ.

Kính Thưởng

Mạc

(212)

Singapore ngày 04:04 1996

A CON,

Thầy vui nhận được thư của con. Được biết con
đang theo học và cũng thất vọng, tức là độ 70 tuổi
thì con trở lại không học con không nữa tức là vô công
trên

Thầy thất vọng bèn lại thức học của con
chúc con và Bà mới vui. /

Đức Thầy

[Signature]

T. B. Vì Thầy được từ vụ - Thầy mà ra sống choi của trên
Giáo, con Thầy được sống trong điều ưu thầy thầy
chính ta đang nhận thầy và Thầy được, có giáo sư
hơn học với thầy. Thầy được thầy tìm thầy sẽ đạt được
thầy thầy được môn học thầy và thầy được bèn vui.

[Signature]

(213)

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI ÚC CHÂU **KHÓA SỐNG CHUNG “SỨC KHỎE VÀ TÂM LINH” ÚC CHÂU 2025**

Kính chào quý bạn đạo,

Tháng 2 năm 2024, Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu đã có dịp tổ chức Khóa Sống Chung Úc Châu tại vùng biển Dromana, thuộc thành phố Melbourne với sự tham dự của bạn đạo đến từ Việt Nam, Mỹ Quốc và Úc Châu. Trong Khóa Sống Chung này bạn đạo ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, thương yêu và cộng hưởng thanh điển trong 4 ngày sống chung trong thâm tình cùng tu cùng tiến.

Với mong muốn được hội ngộ với bạn đạo hàng năm, Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu đã cố gắng thu xếp để tổ chức Khóa Sống Chung “Sức Khỏe và Tâm Linh” Úc Châu 2025 trên du thuyền P&O. Đặc biệt năm nay Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu có một số bạn đạo trẻ sẵn sàng hỗ trợ Hội tổ chức Khóa Sống Chung Úc Châu 2025.

Thời gian: **06-03-2025 – 10-03-2025**

Chuyến du thuyền là 5 ngày 4 đêm với lịch trình như sau:

Ngày 06-03-2025: Từ cảng Sydney lên tàu 12 pm, khởi hành lúc 4pm

Ngày 07-03-2025: Tàu sẽ ở ngoài biển

Ngày 08-03-2025: Tàu sẽ đến đảo Tangalooma Moreton

Ngày 09-03-2025: Tàu sẽ ở ngoài biển

Ngày 10-03-2025: Tàu về bến Sydney lúc 6.30am

Với lịch trình chuyến đi du thuyền P&O xuất phát từ Sydney, lệ phí là AUD 630 cho 1 người, loại phòng 2 người.

Xin quý bạn lưu ý là Ban Tổ Chức muốn có giá thật rẻ cho quý bạn nên chúng tôi chỉ đặt phòng loại inside cabin. Tuy nhiên để cho quý bạn được thoải mái, không bị say sóng thì chúng tôi nâng cấp bằng cách chỉ đặt phòng nằm ở vị trí ở giữa tàu mà thôi. Lưu ý: khi ghi danh quý bạn có thể xin chọn bạn cùng phòng.

Giá nêu trên chỉ có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 4, 2024. Sau đó hãng tàu có thể tăng giá lên hay vẫn giữ nguyên. Chúng tôi sẽ cố gắng thương lượng với hãng tàu để bảo vệ quyền lợi cho quý bạn nếu được.

Thời hạn chốt ghi danh để giữ chỗ là 30 tháng 4, 2024 và thời hạn chốt trả tiền là 30 tháng 5, 2024.

Bạn đạo đến từ nước ngoài nên mua bảo hiểm du lịch để phòng hờ bất trắc có thể xảy ra trong thời gian quý bạn tại hải ngoại.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý bạn đạo toàn thế giới, và quý bạn đạo Úc Châu đến tham dự KSC “Sức Khỏe và Tâm Linh” Úc Châu 2025. Sự tham gia đông đủ của quý bạn là một niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức Khoá Sống Chung.

Về phần ghi danh xin liên lạc với:

Nguyễn Thị Xu
ĐT: 61415169542
Email: anhsydney2@yahoo.com

Wan, Thi Bích Liễu
ĐT: 61434144976
Email: lieuvuwan@gmail.com

Về phần vận chuyển BTC sẽ đón quý bạn tại Sydney International Airport. Xin liên lạc với :

Nguyễn Thiện Dũng
ĐT: 61433535988
Email: thiend.nguyen@hotmail.com

Trần Minh
ĐT: 61425205052
Email: anhsydney2@yahoo.com

Phiếu Ghi Danh

**KHÓA SỐNG CHUNG “SỨC KHỎE và TÂM LINH” ÚC CHÂU
TRÊN DU THUYỀN P&O SYDNEY-MORETON ISLAND-SYDNEY
06-03-2025 – 10-03-2025 (06 March – 10 March 2025)**

Họ / Tên (theo passport):		Nam : []	Nữ : []
Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác)			
Passport number :			
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :		Quốc Tịch :	
Địa chỉ (tên đường và số nhà):		Thành Phố :	
Tiểu Bang:	Mã số vùng:	Quốc Gia:	
Email:		Đ.T. di-động :	
Tên người thân (liên lạc khi khẩn cấp):		Điện thoại:	

***** Quý bạn nên mua Bảo Hiểm Du Lịch (travel insurance) để phòng xa khi cần thiết.**

Bạn đạo quốc tế nên đến Sydney trước ngày 06-03-2025 (06 March 2025) vì tàu sẽ cho check in lúc 12 pm, và tàu sẽ rời bến lúc 4 pm.

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 13, 31-03-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chon Kinh 5,6

<https://youtu.be/2ZrSmvJlaQg>

Chon Kinh 3,4

https://youtu.be/Uhy0QgM_Vfs?si=bLtvV_3Tr_31yvV3

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 8 - Câu 308 tới 347- Tháng 9 năm 1991 Chúng tôi có đề Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/R_faOtiReks?si=1fENCqaYbYNr7M8e

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1499 ngày 31-03-2024

<https://youtu.be/wYq3qVrZXtk?si=usMCePdAUaWI957u>

Short - Chon Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXC6AIKWDVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Một Miếng Trầu Duyên Cuốn video đã được 16 ngàn lần xem.

<https://youtu.be/qVrxxLOGJkM?si=Md5S2S-GKDkV5hGd>

Ban video kính mời

THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023



THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin giới thiệu đến quý bạn đạo video của buổi **Lễ Khai Mạc** và **Hình Ảnh của Bạn Đạo Tham Dự** ở Khóa Sống Chung <<Tình Thầy Tận Độ>> vào ngày 28 tháng 12, năm 2023. Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để tiện theo dõi:

- 1) [Lễ Khai Mạc](#)
- 2) [Hình Ảnh Bạn Đạo Tham Dự KSC](#)

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về điện thư mhstrinh@gmail.com để chúng tôi rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1. Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Phạm Thị Mẫn là vợ của bạn đạo Nguyễn Hữu Thủy, sinh năm 1950, từ trần lúc 03h07 ngày 24/03/2024 (nhằm ngày 15/02 năm Giáp Thìn) tại thôn Iệt, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, hưởng thọ 75 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Gia đình bạn đạo Nguyễn hữu Thủy xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo. Bạn đạo Kon Tum kính báo.

2. Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân nhân của bạn đạo Minh Xu đã qua đời:

2.1. Trần Linh, sinh năm 1930.

Mất ngày 29 tháng 7, năm 2004, âm lịch tại Bình Thuận, VN

2.2. Nguyễn Thị Trúc sinh năm 1931.

Mất ngày 11 tháng 9, năm 2014, âm lịch tại Phan Thiết VN

2.3. Nguyễn Thị Ngẩn.

Mất ngày 11 tháng 12, năm 2020, âm lịch tại Gò Vấp Phú Yên VN

Hưởng thọ 80 Tuổi

2.4. Trần Nghiêm, sinh năm 1947.

Mất ngày 17 tháng 7, năm 2023, âm lịch tại Phan Thiết Rang VN

2.5. Trần Thị Nhiên, sinh năm 1964, dương lịch.

Mất ngày 12 tháng 6, năm 1991, dương lịch tại Fairfield, Sydney, Úc Châu