



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1502 21 tháng 4 năm 2024

*Chơn Tình*

*Chơn tình tiến hoá tới vô cùng  
Học hỏi chính mình tâm chuyển tiến  
Trí triển tâm yên duyên tận độ  
Dày công tu luyện pháp công thành*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Quang vinh là sao ?
- 2) Minh tâm kiến tánh là sao ?
- 3) Tình thâm nằm ở đâu ?
- 4) Làm sao mới biết được mình đã thanh tịnh ?
- 5) Muốn biết được sự siêu diệu sẽ cảm giác ra sao ?
- 6) Năm Mậu Dần kính chúc các bạn một năm thường lạc, dày công tu tiến, ước mong giải bớt sức chèn ép của thiên cơ ở kỳ tới
- 7) Muốn buông bỏ tất cả thì phải làm sao ?

**1) Monaco, 23/01/98 3 :45 AM**

**Hỏi : Quang vinh là sao ?**

Đáp : Thừa người tu giải nghiệp, thì mới thật sự là quang vinh, không bận rộn, không nợ nần sẽ là nhẹ nhõm, phù hợp với tình Trời thanh cao thức giác, tiến hóa trong tình thâm an lạc của Trời Phật

**Kệ :**

*Thâm sâu giải tỏa tự phân tâm  
Trí tuệ phân minh lý diệu thâm  
Đời đạo thân hành không luyến tiếc  
Trời cao thấu triệt tự qui thâm*

**2) Monaco, 24/01/98 2 :30 AM**

**Hỏi : Minh tâm kiến tánh là sao ?**

Đáp : Thừa minh tâm kiến tánh là sống ở thế gian phải vượt qua sự kích động và phản động của trường đời, chán chường, độc lòng tu sửa, lập lại sự quân bình điển tâm, trung tim bộ đầu hội tụ, tự hiểu được vị trí của chơn tâm, trì chí niệm Phật giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thấy được tâm và thấy tánh trì trệ của chính mình, dẹp bỏ tự ái, hướng về thanh tịnh mà tu, trong nhin nhục, quân bình mới đạt pháp

**Kệ :**

*Hành thông giải quyết muôn chiều tiến  
Vị trí tâm linh chẳng có phiền  
Tranh chấp không còn duyên đạt đạo  
Quân bình sáng suốt hiểu huyền thông*

**3) Monaco, 25/01/98 4 :00 AM**

**Hỏi : Tình thâm nằm ở đâu ?**

Đáp : Thừa sự tiến hóa chung nằm ở tình thâm đạo màu, chung đường tu tiến

**Kệ :**

*Thực hành khai triển tạo thành duyên  
Bền chí tâm linh rõ mỗi giềng  
Hành khổ không than tâm dứt khoát  
Trì tâm tu luyện tự mình xuyên*

**4) Monaco, 26/01/98 3 :50 AM**

**Hỏi : Làm sao mới biết được mình đã thanh tịnh ?**

Đáp : Thừa gặp trở ngại tâm không động tức là tịnh, giải quyết mọi sự rất sáng suốt, chẳng có sự buồn hay lo

**Kệ :**

*Tự mình thức giấc chẳng còn lo  
Nhân quả gieo trồng chuyển quanh co  
Kiếp trước gieo nhân nay hái quả  
Bệnh tình cũng vậy tự mình mò*

**5) Monaco, 27/01/98 4 :05 AM**

**Hỏi : Muốn biết được sự siêu diệu sẽ cảm giác ra sao ?**

Đáp : Thưa muốn biết được sự siêu diệu phải có một ý chí vô cùng tận, nhiên hậu mới cảm giác được sự vô cùng sáng và trống không, chẳng có gì phải lo âu cả

**Kệ :**

*Nằm trong nguyên lý thật thà  
Thức giấc minh tâm tự tiến hòa  
Giải tỏa muôn chiều trong ý tốt  
Hành thông tự đạt tự mình hòa*

**6) Monaco, 28/01/98 00 :00 AM**

**Năm Mậu Dần kính chúc các bạn một năm thường lạc, dày công tu tiến, ước mong giải bớt sức chèn ép của thiên cơ ở kỳ tới**

**Kệ :**

*Duyên lành đạt pháp tự siêng hành  
Giải quyết tâm linh tự đạt thanh  
Bớt khổ tâm vui tâm đạt pháp  
Duyên lành sớm đắc tự hòa thanh*

**7) Monaco, 29/01/98 3 :40 AM**

**Hỏi : Muốn buông bỏ tất cả thì phải làm sao ?**

Đáp : Thưa muốn buông bỏ tất cả thì phải buông bỏ ngay trong tâm thức, không nên trói buộc mình trong chỗ thương nhớ. Không thương không nhớ thì mới dễ tu, quên đi chuyện trần tục thì hồn mới tự cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại nếu tạo sự lo âu thì sẽ rối ren

**Kệ :**

*Tự mình thức giấc chẳng gài then  
Thực hiện công phu khỏi thấp đèn  
Trí sáng tâm minh không dây bận  
Qui thiên dễ dãi chẳng cơ hèn*

**Hành luật hóa sanh**

Điểm quang ban rải khắp trần gian  
Sanh hóa hóa sanh lại mở màn  
Nhụy nở hoa tàn minh đạ pháp  
Phóng thâu thâu phóng hiện chàng nàng.

Dục tâm động loạn bất an  
Hành trình chưa trọn tạo đàng khổ đau  
Sanh ra khóc lóc cầu nhau  
Lớn lên bệnh hoạn trước sau khó hòa  
Tinh cha huyết mẫu tạo ra  
Hình hài ô trược khó hòa Hư Không  
Giải thông nguyên lý lòng vòng  
Bước vào đồ trận khó trong khó ngoài  
Tâm linh muốn đạt thành ngài  
Thân thì yếu ớt ngòi ngai chẳng thành  
Tiếng đồn khắp cõi lưu manh  
Trần đây mảnh khéo cạnh tranh lạc loài  
Bên trong dâm tánh đua đòi  
Về nơi thanh tịnh rõ oai Cha Trời  
Phật nay cũng đã hết lời  
Người tu người đắ người thời đạt thông  
Chẳng còn ước nguyện cầu mong  
Giữ tâm thanh sạch tréo tròn tiêu tan  
Rồi đây cũng sẽ hạ màn  
Đời là giả tạm sẵn đàng học tu  
Nguyện hành trở lại khờ ngu  
Tận tâm phục vụ trùng tu hoài hoài ./.

**Bé Tám**  
**26-05-1989**

## DU THUYỀN ỔN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995 (tiếp theo)

Cho nên chúng ta tu là giải bỏ tất cả những sự trần trược ở thế gian, lập lại trật tự thanh cao ở bên trên, nhắm mắt là chúng ta tiến hóa tới một cõi khác rồi, mới xác nhận là có Thiên Quốc. Tuệ giác chúng ta mở rồi thì chúng ta mới thấy có cảnh trời nguy nga ngoạn mục, chứ không phải như thế gian. Sự lộng lẫy của ông Trời nghĩa là siêu diệu vô cùng, lúc đó chúng ta mới biết Chúa là ai, Thượng Đế là ai? Cùng chung một gốc rễ độ tha tại trần. Tinh thần phục vụ của Chúa, của Thượng Đế là vô cùng tận. Chúng ta ngày hôm nay có âm thanh nói chuyện, thể xác duyên dáng, cũng do sự phục vụ của Bề Trên mà chúng ta hình thành ở mặt đất. Và chúng ta... tại sao đưa chúng ta xuống thế gian để làm gì? Để dừng mãi và tiến hóa trở về và không bao giờ trở lại mặt đất nữa, thì cõi sáng lạng luôn luôn sáng lạng.

Ông Trời không phải ngu hơn người phạm, nhiều người phạm làm ăn thua lỗ cũng trách ông Trời, mà không thấy tánh tham của mình. Vì tham mới thua, không tham không bao giờ thua. Tham dâm hủy hoại cơ thể, rồi nói: "tôi làm gì, tôi không làm gì ác mà ông Trời cho tôi mang cái bệnh nan y?!...". Vì tánh tham dâm không sửa, nếu sửa được tánh tham dâm thì đâu có bệnh nan y. Cho nên chúng ta người tu là đang dốc lòng để sửa mình và đây công khai triển luồng điển Từ Bi trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm, biết tất cả những gì ta đang có không phải của chính ta, của Thượng Đế ân ban, của Chúa ân ban, chứ chúng ta không có một mảy may gì hết. Chưa sáng tạo được một cái gì hết, chỉ theo con đường để đi, theo con đường của Chúa, theo cái hạnh xây cái hạnh đức để dâng Chúa dâng Phật, mà tiến hóa.

Phật là gì? Người đã giải nghiệp được của Ngài, Ngài mới có cơ hội tiến, mà giải không được nghiệp là không bao giờ có cơ hội tiến. Mà cái gì là nghiệp? Người đời không hiểu cái gì là nghiệp, nghiệp lực. Cưới vợ là nghiệp đó! Để con là lực đó. Nghiệp lực đó, con bệnh, mình cũng bệnh luôn. Mình làm người mà không biết mình, thì ông Trời cũng mệt. Làm người biết mình, mình mới báo hiếu được; làm người mà không biết mình tự hại mình không. Hút xì ke ma túy, nhậu nhẹt đồ này kia là tự hại cái xác này, coi ông Trời như hột tiêu. Ông Trời đã ban ơn cho chúng ta có một cái xác tinh vi, toàn là tự động, mà không biết gìn giữ, mà cứ phá hoại tâm thức, tạo sự đau khổ cho chính mình, than trách với ai nữa? Cuối cùng riu riu xuống địa ngục, đó là có cơ hội trách lấy mình. Tâm làm thân chịu, làm bậy phải lãnh đủ. Sau khi chấp nhận nhục lãnh đủ rồi cũng được tiến hóa, chứ ông Trời không có diệt phần hồn đâu! Cho phần hồn đau đớn để thức tâm, trở lại với vị trí của chính nó, hồi sinh. Sanh cái luật ở mặt đất chúng ta thấy: "sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh". Như cái cây nó sanh ra nó có trái nó trụ rồi nó bị, nó tiêu lâu ngày rồi nó tiêu, rồi cái hột giống nó cũng còn hồi sinh, cũng sống trở lại một cây khác, liên hồi như vậy mà tiến hóa. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì cuộc sống chúng ta rất an vui. "Sanh trụ hoại diệt", làm một việc gì đừng có hại người ta, để cho người ta đồng tu đồng thức với chúng ta, bình đẳng, tâm giao trong tâm thức tiến hóa, thì ngày ngày đêm đêm chúng ta phải lo sửa. Chớ không phải "tôi giúp cho người ta tiến hóa rồi tôi chễm chệ trên đầu người ta,

tôi ăn của của họ..." là không được. Ăn của là nghiệp nặng lắm, sửa mình để tiến hóa. Không tiền không tội, có tiền là có tội, phải nhớ điều này.

Khi chúng ta đã từ cái Không mà đến cái Có, thì từ cái Có chúng ta phải giúp những người cơ hàn đau khổ. Phật đầy đầy ở thế gian! Người đau khổ là Phật đó, chúng ta nên giúp những người đau khổ. Cái người đau khổ mới cầu xin Phật, này kia kia nọ, muốn trở về với Phật. Mà còn sung sướng là quên Phật quên Trời luôn! "Ta là số dách, hạng nhất, ta là loại nhà giàu không phải loại nhà nghèo...". Nhưng mà nó không thấy lúc nó chết như chó chết cũng vậy thôi, không có ai hơn ai. Sự bình đẳng của Trời Đất không ai hơn ai, giàu sang danh dự nhiều lắm mà chết cũng vậy thôi, sắp hàng cũng vậy đó thôi, xuống địa ngục cũng ríu ríu như vậy thôi không có làm cái gì hơn.

Hiểu được cái này chúng ta mới dễ tu hơn, chúng ta tìm một con đường sáng lạng trung đạo vô cùng, vô sanh bất diệt. Đêm đêm lo tham thiền tự thức khoẻ mạnh, tâm tư vui hòa với cả càn khôn vũ trụ; chỉ có biết hành đạo, không giành đạo. Người giành đạo là ma quỷ, không có phải là Phật Tiên. Phật Tiên là độ tha, còn ma quỷ là giành đạo. Giành một số người để làm gì? Làm tư lợi cá nhân cho nó; cái đó là sai lầm vô cùng và đau khổ vô cùng. Tự hành tự thức ảnh hưởng người kế tiếp thôi, không có giành đạo của ai hết, đạo của chúng ta chúng ta chưa khai sáng mà đi giành đạo người khác sao được!

Cho nên Vô Vi bị nhiều người giành đạo, xen vô giành, để điều khiển, nhưng mà rốt cuộc không khả năng, không làm được cái gì hết. Hiện tại cũng có người muốn xâm chiếm Vô Vi mà Vô Vi đâu có tạo cái gì cho người ta xâm chiếm? Nó là con người tự thức, nó không chiếm người ta thôi làm sao người ta chiếm nó được!

Cho nên các bạn giữ cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là khứ trước lưu thanh, tự cứu mình, không bỏ ngõ trên đường đời và chẳng bỏ ngõ trên đường đạo. Thực hành đứng đắn, như đạo có, thiên đạo có, chúng ta tiến hóa. Không có nghe con ma nào mà giả phật giả tiên, nói chuyện này kia kia nọ, chúng ta không nghe, dứt khoát không nghe! Chính tôi có cái óc sáng, có trí tâm xây dựng cho chính tôi. Tôi không có trí tâm xây dựng cho chính tôi, tương lai không có chiếc thuyền về bến giác. Muốn bước lên thuyền về bến giác thì phải thiền trí tâm, mới là thuyền, thuyền thật về bến giác.

Hôm nay các bạn ở dưới chiếc tàu, thấy chiếc thuyền nó đẹp, phải trí tâm con người đã làm thành không? Mà chúng ta trở về nguồn gốc của trí tâm thì chúng ta đi đâu? Đi về Thiên Quốc thanh nhẹ, kết thành một chiếc tàu tốt đẹp đưa phần hồn về bến giác. Vinh quang trong thanh nhẹ và không có nghiệp lực ở thế gian nữa, không có nợ duyên ở thế gian nữa. Chúng ta chỉ biết tu ảnh hưởng người kế tiếp, thì mới xác nhận được sự tiến hóa của tâm linh. Sự tiến hóa của tâm linh là trên hành trình thanh nhẹ và vô cùng, chỉ có người thực hành mới thấy; lý thuyết là không xài được. Đọc bao nhiêu triệu cuốn sách cũng nói tâm linh, mà người không thực hành không bao giờ tiến. Chính người dạy Kinh Thánh này kia kia nọ cũng nói "tôi ngày nay không tiến". Vì tôi đọc lời thành công của Chúa, lời thành công của người sáng suốt, chớ cái sự thành công của tôi không có, rồi làm sao tôi tiến được? Học một ngàn quyển kinh nó cũng vậy đó thôi!



Thực hành là chánh, cái thần kinh nẻo hóc chúng ta được khai sáng ra chúng ta mới tiến, còn thần kinh nẻo hóc bộ đầu mà bị kẹt là không có bao giờ tiến. Cái trí phạm giới hạn, không thông minh. Trí phạm chúng ta trở về ổn định thì chỉ khai sáng và tiến hóa tới vô cùng. Khi các bạn ý thức được sự tiến hóa vô cùng, thì các bạn không có chấp nhận bất cứ những cái gì chê khen tại thế gian hết, chỉ trung dung tiến hóa, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội thành đạo. Nhờ đó nhân đạo gia đình có đạo đức, vợ chồng biết thương yêu, con cái biết hiếu thảo, và gia cang ổn định, nhờ cái gì? Nhờ sự tu, ông cha trong gia đình mà biết tu biết sửa, nhịn nhục hạ mình, để tận độ các con. Ông cha mà hung dữ nói chuyện con không nghe; ông cha mà dễ thương nhịn nhục thì mới ảnh hưởng người con kế tiếp, vui hòa trong gia cang tốt đẹp. Chớ ông cha nói "tôi làm cha, tôi đề đầu mấy đứa con...", đâu có được! Lợi dụng mấy đứa con cũng không được. Khổ cách mấy cũng ráng chịu. Vì mình sanh ra lớn lên làm cha để độ tha tại trần tức là nuôi con, mà lợi dụng mấy đứa con là chúng ta con người yếu trở lại. Phải dùng mãnh học khổ để độ cho con, tánh ngay thẳng trực giác độ cho các con. Nhờ cái ảnh hưởng đó mà nó tự tiến; đó kêu bằng tu phước ở thế gian. Còn tu thiền là phải hành, phải lấy nguyên khí của Trời Đất, thanh khí điển của Trời Đất khai triển tâm thức của chính mình, mới kêu bằng "phản lão hoàn đồng" được. Không dùng Thanh Khí Điển không bao giờ phản lão hoàn đồng, chỉ có hư hoại thôi. Người tu văn minh là phải nghe, nghe xa thiệt xa cũng nghe được, minh là hiểu được; nghe để hiểu, mà không thanh tịnh làm sao nghe hiểu được? Các bạn tu thanh tịnh rồi các bạn mới là thật sự văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu, không phải là người văn minh. Con ve kêu chúng ta cũng hiểu. Con ruồi con muỗi kêu, chúng ta cũng phải hiểu, do đâu cấu trúc? Có thanh điển thì cái gì cũng bắt gặp được hết, cũng hiểu được hết. *(còn tiếp)*

---

## ĐỀ TÀI SUY GÃM

---

### *Về Việt Nam có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không*

**Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, con định về Việt Nam, nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không?

**Đức Thầy:** Về Việt Nam phải hành pháp cho đứng đắn, thanh tịnh, chớ không thì bị khối âm lôi cuốn! Phần đông đều bị hết; vì cái trào lưu của cái xã hội đó nó khác hơn những xã hội này: ăn chơi, ô trược; nó không có thanh thoát, không có trật tự; nên các bạn nhiều khi làm tướng, tướng là: "Tôi về đó là tôi là tỷ phú rồi! Tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi Ngoại Kiều, tôi quý hơn!" Rồi con mắt cứ liếc qua, liếc lại; là dính à! Một cô gái hút cái, là tàn mạt luôn! Nhiều người bị lắm! Không phải không có.

Cho nên, về phải giữ tâm thanh tịnh. Cõi Âm người ta xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào, để dâng hiến cho mình: quý trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lôi cuốn! Phải coi chừng cái chỗ đó! Nhiều người đã bị như vậy! Chớ nhiều người đi về, rồi mặt mày không được sáng, là vậy! Trược, âm khí không; tấn công trong lỗ chân long, mà đâu có hiểu; tướng ta là vững! Cho nên con ma nó mới nhập bất cứ lúc nào! Minh yếu chút, nó nhập à!

*TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)*

THƯ TỪ LAI VẮNG

T.L. 05-01-98

22-12-1996

Đức thầy kính mến!

Hôm nay có số duyên con được viết thư cho thầy. Đó là tiền số nợ của con từ lâu lắm, hôm nay mới được thực hiện.

Con xin cảm ơn phúc lộc của thầy và xin thầy mình giải giúp con: con bị đau mắt, bắt đầu từ thời gian gần đây khi làm pháp luân thường xuyên, con thấy ánh sáng từ trong mắt dần dần, dần dần từng hạt nhỏ sáng dần dần, rồi khi nhìn kính có nhiều lúc con thấy phía bên ngoài mắt trái có một cục ánh sáng in giống hạt như mắt trời bé xinh sáng dần, ngón tay trái ánh sáng sáng lấp lánh.

Kính mong thầy ban phúc điền cho con cho tâm linh con được sáng suốt trên bước đường tu học.

Con nguyện cố gắng công phu hơn

(1)



đi cảm tạ, ơn thầy.

Đi cuối xin thầy cho con với bố  
giáo huấn.

Chúc thầy vạn an.

Con xin kính bái

L

I TB. Con mong thầy hồi âm của thầy  
đó là tất cả niềm vui, là anh  
được coi trọng cho con đi đến con  
đường giải thoát. Con nguyện tu  
hạnh, tác đạo.

(2)

Bangkok, ngày 5/1/96

N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/12/96 được biết con đang thành tâm tu tiến. Những gì con thấy, sau những công phu, Soi Hồn kết tụ ánh sáng, đó là điều lành trong thực hành gặt hái được. Vậy con nên cố gắng thanh tịnh hơn để tâm điển hòa nhịp với càn khôn vũ trụ càng ngày càng sáng tỏ và tâm thức càng ngày càng rõ ràng, thấy rõ nhiệm vụ của hồn là chủ của thể xác. Đêm đêm lo tu hành lập lại trật tự của chính mình, khai triển trực giác sẵn có trong nội tâm, biết mình tức là tạo được ánh sáng, giải tất cả những sự ô trược từ nhiều kiếp, khôi phục thanh bình trong nội tâm; cuộc sống an nhiên tự tại, hòa hợp với điển giới của cả càn khôn vũ trụ - chu trình tiến hóa càng ngày càng tốt đẹp, tự tu tự tiến mới thật là tu. Tu mà nhờ đờ, không phải tu. Chính con đã làm cho con được sáng do hạnh đức tu học và công phu siêng năng. Chúng ta đang sống trong cảnh thiếu thốn nhưng tâm thức hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta là người giàu có hơn người thường chưa biết tu. Vậy con cứ an nhiên tự tu tự tiến, không nên lo âu, thực hành đúng đắn là đủ rồi. Vui trong thanh tịnh, vui trong thức giác, vui trong nhiệm vụ tự cứu mới là người tu Vô Vi.

Thiên địa nhơn - con là người do sự phối hợp của nguyên lý trời đất hình thành ra cơ thể và khối óc của con, thì con phải sống trong tự nhiên và hồn nhiên, con mới thấy lẽ sống vô sanh của trời đất, không phải ở trong chỗ eo hẹp. Chúng ta hiểu được nguyên lý vô sanh, và tâm hòa đồng phát triển càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi mở sáng, cứ mình ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người tu, không ôm lý luận sách kinh mà phân giải mà không thấu triệt. Cũng xưng danh người tu, thuyết pháp tứ tung, rốt cuộc không biết mình, lúc chết bước vào chỗ mờ mờ, học lại từ chữ một, khổ lắm. Phương pháp PLVVKHHBPP là một môn pháp khứ trước lưu thanh, tự tu tự giải, tự thức tiến hóa tới vô cùng, giải quyết được sự luân hồi và dẫn thân tu tiến tới vô cùng.

Người tu càng tu càng hành pháp nhiều, càng tạo được hạnh đức cho chính mình. Lúc xuất hồn, chúng ta có duyên đánh lễ Phật, hoa hạnh đức nhiều năm không héo. Con tu tiến, con sẽ đạt được tất cả mọi việc sáng suốt ở tương lai. Chúc con tâm thân an lạc, tiếp tục hướng về thanh tịnh tự tu tự tiến.

3

Quý thương,



---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 16, 21-04-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đi Với Tôi - Montreal 1981

<https://youtu.be/TiFlQI02mK8?si=Psf2QjtzVBu9acce>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 11 - Câu 414 tới 440- Tháng 10 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/TuVMzIgEewk>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1502 ngày 21-04-2024

[https://youtu.be/38\\_itckcw8](https://youtu.be/38_itckcw8)

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 3.

<https://youtu.be/-idc2pskHy0>

Short - Chơn Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXCs6AIKWDVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Lời cầu Thương Đế- Cuốn video đã được 7 ngàn lần xem.

<https://youtu.be/6olKC16BSk?si=tvSrMt7JUxL4V2VD>

Ban video kính mời

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn bác **Trần Tiêu Phụng**, thân mẫu chị Lương Mộ Khiết (Kitty Lương), bạn đạo San Francisco, sanh ngày 6 tháng 12 năm 1925, hưởng thọ 99 tuổi, vừa từ trần vào lúc 8:30 sáng ngày 12 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 4 tháng 3 năm Giáp Thìn âm lịch) tại San Francisco, California được sớm siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Gia đình Lương Mộ Khiết và bạn đạo San Francisco kính báo